



Kloosterplein 10, ☎ 4512275

administratie@rk-kerken-sittard.nl

7e Jrg - nr. 7 - 29 mei 2004

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 10 juli 2004.

PINKSTEREN

Heimwee... Ik denk bij dit woord vaker aan vroeger bij ons thuis. Ik vond het indrukwekkend dat je 'heimwee' kunt hebben, het was iets dat over je heen viel en waardoor van alles in je leven kon veranderen. Ik herinner me nog goed dat mijn zus of een van mijn broers plotseling terugkwam van vakantie vanwege heimwee. Ik wist dat ziekte je vakantie kon bederven, maar dat er zoiets als heimwee bestond dat was voor mij een soort openbaring. Blijkbaar kun je plotseling een gevoel krijgen waardoor je het niet meer kunt uithouden en waardoor je min of meer gedwongen wordt om naar huis terug te keren en al het mooie van een vakantie op te geven. Daarover nadenkend lijkt me het gevoel van heimwee nog erger wanneer je - die pijn in je voelend - niet meer naar huis terug kunt gaan, je ouderlijke woning en je ouders zijn er niet meer...en je verlangt er toch zo vurig naar. Ook pijnlijk is het wanneer je niet kunt terugkeren vanwege oorlogsgeweld, gevangenis of wat voor reden dan ook! Maar wat heeft heimwee met Pinksteren te maken?

Heimwee zegt ons iets over gemis...ik mis mijn dierbare, ik mis datgene of diegenen die me dierbaar zijn... Heimwee is als een schip op het stille water...het is windstil...we komen noch

vooruit, noch achteruit...heimwee wacht op de beslissing: ik ga terug, ik geef wat ik nu heb op - en ik ga terug...zoals de Verloren Zoon terugging naar Zijn Vader...en dat teruggaan is heus geen afgang, zo in de zin van dat je op je kop krijgt...maar teruggaan met de zekerheid: ze ontvangen me met open armen, zoals de verloren zoon in de armen van zijn vader gesloten werd, geen enkel verwijt, alleen echte vergeving!

Pinksteren nu is het feest van diegenen die zijn teruggekeerd, die na een lange tocht van rondzeilen op de wateren, toch weer eindelijk voet aan wal hebben gezet, aan de wal van de thuishaven.

Pinksteren is het feest van de Zeilende Kerk. Dit beeld komt in mij op omdat heel vaak de Kerk vergeleken wordt met een schip. Het schip kent zijn kapitein, zijn matrozen en passagiers. En wanneer je aan boord gaat, dan weet je als passagier dat je toekomst van nu af aan in de handen van de kapitein, stuurman e.a. ligt, maar evenzeer dat het schip afhankelijk is van weer en wind, van zaken die van te voren niet vast te stellen zijn. En het schip van de Kerk vaart over de wateren, trots, machtig en schitterend, maar diezelfde Kerk ofwel schip kan ook gehavend over de wateren varen, gekwetst door storm of piraterij, speelbal van weer en wind, van intimidatie, roddel, kwaadsprekerij, oorlog en geweld. Maar een schip kan ook totaal weerloos liggen op de wateren, weerloos doordat geen enkele wind in de zeilen te bespeuren valt. Je bent als schip totaal afhankelijk van wind...je kunt op eigen kracht nog wat vooruit...maar dat is zeer beperkt. Pinksteren nu is het vieren van de Kerk dat zij de kracht van Gods Geest in de zeilen krijgt. Toen Christus met Hemelvaart van boord ging, leek het alsof er geen motor meer aan boord was, de drijfveer was weg...lusteloos dobberden de apostelen in hun schip op de wateren. Er was wel een stuurman, Petrus, de apostelen en andere medewerkers waren er, maar HIJ WAS ER NIET, de WIND IN DE ZEILEN ONTBRAK, zo dreef het Schip van de Kerk tussen Hemelvaart en Pinksteren stuurloos voort, ze wisten zich geen raad meer, ze wisten niet welke kant, ze hadden heimwee naar Hem toen Hij aan boord was, toen Hij bij ons was, toen Hij bij ons het Brood brak, toen het hart in ons brandde zoals Hij onderweg met ons sprak, toen Hij de handen oplegde aan zieken en armen, toen Hij de bevrijdende woorden van God de Vader tot ons sprak. Maar het leek allemaal ook zo mooi: de mensen liepen achter Jezus aan, zij droegen Hem letterlijk op de handen, in alle plaatsen waar Hij kwam werd Hij als de nieuwe Koning, als de Messias begroet. En zij, de apostelen, waren de uitverkorenen, zijn vrienden. Het ging toen prachtig, er was toen geen vuiltje aan de lucht te bespeuren, heerlijk zeilweer, zij hadden de wind mee, het ging hen voor de wind...maar toen de donkere wolken van de Goede Week kwamen opzetten, toen liepen ze van Hem weg. En nu drevén ze stuurloos rond op het water van eenzaamheid en onzekerheid. Christus had hen gezegd te bidden, vol te houden in gebed, in Godsvertrouwen. Wachtend op de H. Geest. De zeilen van het schip de kerk komen bol te staan met de dag van Pinksteren: bol van de H. Geest. En dit betekent dat als mensen bij elkaar komen, als mensen - ondanks verscheidene afkomst, van welke nationaliteit of volk dan ook - omwille van Christus samenkomen dan zullen zij het Woord van de Heer verstaan, dan zal het Pinksterwonder blijven gebeuren daar waar mensen hun visie over kerk-zijn niet zo belangrijk vinden maar meer hun oprecht en bescheiden lid zijn van die ene Kerk. Dan waait de Geest Gods en zal ons daarheen brengen waar Hij ons nodig acht.

Dat is de bedoeling van het verhaal van Pinksteren. De apostelen en leerlingen worden enthousiast, ze geven hun heimwee op en trekken naar Hem terug d.w.z. ze verlangen niet meer naar wat geweest is, maar naar de aanwezigheid van Hem. En die aanwezigheid vindt plaats zo gauw als je Hem weer de eerste plaats geeft in je leven: niet mijn mening of opvatting is van belang...maar of Hij in mij spreekt, of ik Hem hoor... dat is van belang! Vrede zij U - zegt Jezus in het evangelie van de eerste dag van Pasen - volgens de evangelist Johannes is voor Hem Pasen en Pinksteren één en dezelfde dag! De belofte is duidelijk: bij het afscheid had Jezus gezegd: 'Ik zal u terugzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontnemt u uw vreugde'. Zo komt met Pinksteren vandaag deze belofte uit. Het keerpunt in de geschiedenis van de Kerk is begonnen met het keerpunt van de apostelen. Vrede en vreugde nam de plaats in angst en onzekerheid.

Heimwee veranderde bij hen in het verlangen om Hem eens te mogen terugzien in het Rijk van Eeuwige Vreugde: ze begonnen daarom met Pinksteren enthousiast aan het bouwen van Gods Rijk hier op aarde. En ze hadden de wind mee: de Heilige Geest...die hebben ook wij nu mee! Maar verdeeldheid, onenigheid, afbreuk aan de vrede van Christus, afbreuk aan de eenheid van zijn Kerk, doet het schip van de Kerk stil liggen. Op katholieken die onenigheid en verdeeldheid binnen de Kerk in stand houden rust een grote verantwoordelijkheid. Daarom:

KOM H GEEST -

was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein
heel de ziel die is gewond, maak weer zacht wat is verstard
koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond

Geef uw gaven zeventvoud ieder die op U vertrouwt
zich geheel op u verlaat - sta ons met uw liefde bij
dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die niet vergaet.

AMEN.

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand juni luidt: 'Wij bidden dat bij alle christenen steeds het besef van hun persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid moge toenemen om te getuigen van Gods liefde tegenover alle mensen persoonlijk en tegenover de mensheid als geheel'. De gebedsintentie voor de maand juli luidt: 'Wij bidden dat allen die in deze tijd kunnen genieten van hun vakantie geholpen mogen worden om in deze periode van rust hun innerlijke harmonie in God terug te vinden en zich met liefde open te stellen voor hun broeders en zusters'.

HEILIGE DRIE-EENHEID (6 JUNI)

Als gelovige christenen zijn wij allen gedoopt met water onder aanroeping van Gods heilige naam. Met diezelfde naam zegenen wij onszelf telkens wanneer wij aan het begin en aan het

eind van het gebed thuis aan tafel over ons lichaam het kruisteken maken met de woorden: 'In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.' Ook aan het eind van de eucharistieviering zendt de priester ons heen door Gods zegen over ons af te smeken. Hij zegent ons dan in de vorm van een kruis, terwijl hij de naam van de Drie-ene God aanroept.

Onze geloofsbelijdenis, die we op zondag bidden tijdens de eucharistieviering, kent eveneens een drievoudige opbouw. Elk van de drie gedeelten is geheel gewijd aan het handelen van één van de drie goddelijke Personen, of het nu gaat om de geloofsbelijdenis van de apostelen, de Twaalf artikelen van het geloof, of om het gezongen Credo, de geloofsbelijdenis die verwoord is op de concilies van Nicea en Constantinopel.

Tijdens de Paaswake hernieuwen wij onze geloofsbelijdenis wanneer wij bevestigend antwoorden op de driedelige vraag van de priester of wij geloven in de drie goddelijke Personen. En als wij het psalmgebed of een tientje van de rozenkrans besluiten om God te prijzen doen wij dat met de woorden: 'Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. Amen.' Zo getuigen wij van ons geloof in de éne God in drie Personen en is de praktijk van ons geloofsleven daarvan geheel en al doordrongen.

Eenmaal in het jaar wordt dit geloofsgeheim op een bijzondere wijze herdacht. Op de zondag na Pinksteren wanneer wij het feest van de heilige Drie-eenheid vieren, is heel de liturgische viering aan dit mysterie van het geloof gewijd.

Op deze feestdag danken en prijzen wij God voor de wondere daden die Hij als Schepper tot stand gebracht heeft en als een barmhartige Vader nog steeds in ons leven tot stand brengt, voor de verlossing die zijn Zoon Jezus Christus ons door zijn dood en verrijzenis gebracht heeft en voor de kracht en de blijvende bijstand van zijn heilige Geest.

Evert de Jong

GIANNA BERETTA MOLLA HEILIGVERKLAARD

Terwijl in de VS wordt gedebatteerd over de vraag of katholieke politici die vóór abortus zijn te communie mogen gaan, verklaarde de Paus zondag 16 mei Gianna Beretta Molla heilig. Deze Italiaanse vrouw stierf in 1962 op 39-jarige leeftijd omdat zij niet voor haar eigen leven koos, maar voor dat van haar ongeborn kind.

Gianna Molla werd op 4 oktober 1922 in Magenta in Italië geboren. In 1952 studeerde zij aan de Universiteit van Milaan af als kinderarts. In die hoedanigheid startte zij een kleine kliniek. Zij trouwde in 1955 en kreeg drie kinderen. In 1961 raakte zij opnieuw in verwachting, maar na twee maanden traden er complicaties op. Er werd een cyste in haar baarmoeder gevonden. Het gezwel kon volgens haar behandelende arts operatief verwijderd worden. Maar er was één probleem: wilde de operatie optimaal verlopen, dan moest de twee maanden oude foetus worden geaborteerd. Gianna weigerde de abortus en stond alleen een operatie toe als het leven van haar kind gespaard zou worden. De artsen gingen akkoord, maar slaagden er niet in het gezwel volledig weg te halen. Een paar dagen vóór de bevalling zei Gianna tegen haar dokter: 'Als u moet kiezen tussen mijn leven en dat van de baby, dan mag u niet twijfelen. Ik eis dat u kiest voor de baby. Die moet gered worden.' Op 21 april 1962 werd het kind geboren: Gianna Emanuela. Zeven dagen later stierf Gianna Molla. Haar dochter leeft nog steeds.

Als de Kerk van iemands heiligheid overtuigd is, wil ze dat door God bekrachtigd zien. Daarom vereist het kerkelijk recht dat er op voorspraak van de kandidaat-heilige een wonder gebeurt. Het Vaticaan erkende in het geval van Gianna Molla inderdaad haar bovennatuurlijke tussenkomst. Het mirakel zou zich enkele jaren geleden in Italië hebben voltrokken. In 2000 kreeg Elisabete Comparini tijdens haar derde zwangerschap ernstige complicaties. In de derde maand verloor zij al het vruchtwater. Meestal heeft dat de dood van de foetus tot gevolg. Zes maanden later werd echter een kerngezonde baby geboren. Later bleek dat haar ouders tijdens de zwangerschap vurig tot Gianna Molla hadden gebeden. Zij noemden hun kind: Gianna Maria.

BISSCHOP WIJDT DRIE NIEUWE PRIESTERS

Op **zaterdag 5 juni** zal bisschop F. Wiertz in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond drie nieuwe priesters voor het bisdom Roermond wijden. Het gaat om **Marco Bodden** (1973) uit Borgharen, **Roy de Bie** (1974) uit Guttecoven en **Ralf Schwillens** (1975) uit Born. De drie neomisten zijn afgelopen jaar al tot transeunt-diaken gewijd. Sindsdien werken ze als kapelaan in de parochieclusters in respectievelijk Herkenbosch/Posterholt, Ubach over Worms (Landgraaf) en Stein. Het is de bedoeling dat ze ook na hun priesterwijding in deze parochies blijven werken.

Voor de drie aankomende priesters is de wijding de afsluiting van hun zesjarige theologische opleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Wie geïnteresseerd is in een opleiding tot priester of diaken kan een keer komen kennismaken. Neem voor meer informatie contact op met rector J. Vries, telefoon: 045 – 5466810 of e-mail: jgm.vries@hetnet.nl.

De wijdingsplechtigheid begint zaterdag 5 juni om 10.30 uur en iedereen is van harte welkom. De kathedraal ligt aan de Markt in Roermond.

NIEUWE VICARIS

Per 1 juni a.s. treedt Mgr. B. Janssen op grond van zijn leeftijd terug als bisschoppelijk vicaris belast met de zorg voor emeriti-priesters en -diakens en voor zieke priesters en diakens. Tot nieuwe vicaris is door de bisschop is weer een mede-parochiaan van ons benoemd, de Zeereerwaarde Heer P.F. Vroemen. Vicaris Vroemen behoudt zijn taken als aalmoezenier belast met de vitalisering en herstructurering van de parochies en als assistent in Leyenbroek en Ophoven. Wij wensen hem van harte geluk met deze benoeming.

Pastoor-deken W. van Rens

UIT ROME: VAN VALKENBURG NAAR SAN CALLISTO

Engels, Italiaans, Spaans ... hé, ook een bordje 'Nederlands'! Nederlandssprekenden verzamelen zich op het aangegeven punt en wachten op de gids. Dertig jaar lang kwam even later een leken-salesiaan, Jozef Vanden Berk uit Belgisch Limburg, aanzetten. Na een korte kennismaking ging men naar beneden, de wirwar van gangen en ruimtes in van de catacomben van San Callisto aan de Via Appia: de pausencrypte, die van St. Caecila ... Jozef wees aan en legde uit, nee, deed veel méér: met een kwinkslag en een markante uitdrukking getuigde hij door zijn verhaal heen van geloof in verrijzenis en eeuwig leven.

Het publiek werd er stil van. Het gebeurde wel, dat iemand na afloop zei: 'Ik heb nooit geloofd in leven na de dood, maar 't is nu wel over ...'



De catacomben van San Callisto

Gids Jozef vertelt over 'zijn' apostolaat: 'Er zijn zes miljoen Vlamingen en 16 miljoen Nederlanders, dus u begrijpt dat het merendeels Nederlanders zijn geweest die ik heb rondgeleid, heel veel protestanten. Soms voelde ik me getest. Mensen dachten: gelooft hij wel in wat hij zegt?'

Het begon ooit in de Valkenburgse catacomben. Als 13-jarige was hij er geweest en het had hem diep geraakt. Daarover zou hij willen spreken! Pas in 1973, na 15 onderwijsjaren in de Kongo, werd zijn vurigste wens vervuld: 'God heeft me met de vinger naar hier geleid.' Van toen af aan was het elke dag één tot vier rondleidingen, dat wil zeggen: 500 à 600 treden per dag!

Per 1 januari 2004 moest hij stoppen. Jozef is 84 jaar en ernstig ziek. 'Schrijft u maar: de gids is uitgepraat! Idealisme in zijn werk kan iemand lang rechthouden. Maar weet u, het was voor mij moeilijker met dit werk op te houden dan inder-tijd uit de Kongo weg te gaan.' Gelukkig komt er een opvolger, een salesiaan-medewerker, heel goed ingevoerd. Het 'Nederlands' gaat door! En niet alleen zo: Jozefs verhaal is in de catacombenshop in 30 talen verkrijgbaar op cassette. Te horen is hoe de eerste christenen spraken over 'coemeterium', rustplaats in plaats van begraafplaats; geen 'tombe' maar 'loculi', de een boven de ander, zeg maar: 'couchettes', waar de gestorvenen te rusten werden gelegd om met geduld en vertrouwen de verrijzenis af te wachten.

Gids Jozef, u hebt het geweldig gedaan: duizenden Vlaamse en Nederlandse Romegangers en vele anderen gaf u iets mee van onschatbare waarde: dode stenen zijn gaan spreken over eeuwig leven. Het is wat u steeds zei in de Vlaamse tongval: 'Het leven is te schooën, om zomaar, na de dood, in het graf op te houden.'

Padre Timoteo

FEESTPROGRAMMA 900 JAAR ROLDUC IN JUNI

De abdij Rolduc in Kerkrade viert dit jaar haar 900-jarig bestaan. In 1104 vestigden zich de eerste monniken in wat vanaf dat moment 'Kloosterrade' ging heten. Om dat jubileum te gedenken zijn er dit jaar elke maand diverse festiviteiten. Hieronder het programma van juni:

20 juni: Eurode-processie naar Rolduc

20 juni: Concert Rheinisches Bachkollegium in de Burg Rode te Herzogenrath

Kijk voor meer informatie op: www.rolduc.com.

TE VOET NAAR SINT SERVAAS

Pelgrimeren is een oude traditie en een wereldwijd fenomeen. Misschien is het ook wel de oudste vorm van toerisme: voor onze voorouders was de gang naar een bedevaartsoord

vaak hun enige jaarlijkse 'uitje'. Maar nog altijd trekken mensen individueel of in groepsverband naar kerken en kapellen.



De Noodkist: het schrijn met de stoffelijke resten van Sint Servaas

Op vrijdag 2 juli a.s. trekken pelgrims vanuit drie plaatsen gelijktijdig naar Maastricht, n.l. vanuit de Martinuskerk te Welten (Heerlen), de O.L. Vrouwebasiliek van Tongeren en de O.L. Vrouwebasiliek in Sittard. In deze kerken begint de pelgrimage met een oud reisgebed. Onderweg is er alle gelegenheid voor onderling contact, maar af en toe wordt er - letterlijk en figuurlijk - stilgestaan bij een wegwijk voor een moment van bezinning. U hoeft niet vanaf het begin mee te wandelen: ook onderweg kunt u zich bij de pelgrims aansluiten.

De tochten, zoveel mogelijk door de natuur, over bos- en voetpaden, zijn zodanig gepland dat de drie groeiende groepen van pelgrims ongeveer gelijktijdig rond 17.00 uur in Maastricht aankomen. Daar worden ze gastvrij onthaald

met soep en broodjes in een zaal achter de pastorie van de O.L. Vrouwebasiliek (ingang Stokstraat).

De wandelaars leggen daarna het laatste stukje pelgrimsweg naar het graf van Sint Servaas af op een speciale manier: om 18.30 uur sluit men zich aan bij een pelgrimstocht door de stad, samen met de Maastrichtse 'Stadsdevoties': St. Servaas, Sterre der Zee, H. Lambertus en het Wycker Kruis. Deze tocht vertrekt vanuit de O.L. Vrouwebasiliek.

De wandeling (32 km.)

8.00 uur	Opening: Basiliek, Oude Markt.	11.45 uur	Bezinningsmoment bij het Mariabeeld van Nagelbeek.
8.15 uur	Vertrek wandeling.	12.15 uur	Pauze op het vliegveldje van modelvliegclub "Termiek 58"
9.00 uur	Bezinningsmoment in de Pater Karelkapel, Munstergeleen.	12.45 uur	Vertrek vanaf vliegveldje. Het is nog 18 km.
9.15 uur	Vertrek uit Munstergeleen. Het is nog 29 km.	14.15 uur	Bezinningsmoment in de Basiliek van Meerssen. Opstappunt.
9.30 uur	Opstappunt: achterkant station Geleen Oost (voetgangerstunneltje). Nog 28 km.	14.30 uur	Vertrek uit Meerssen. Het is nog 8 km.
10.30 uur	Opstappunt: kerk Sweijckhuizen. Het is nog 24 km.	17.00 uur	Aankomst bij de O.L. Vrouwebasiliek te Maastricht.
11.30 uur	Opstappunt: station Schinnen. Het is nog 21 km.		

- Meedoen is gratis. U hoeft zich ook niet tevoren aan te melden: op tijd aanwezig zijn is voldoende.
- Zorgt u zelf voor proviand. Onderweg zijn eet- en drinkgelegenheden schaars, en men is er niet op berekend als we met veel mensen aankomen. Overigens wacht u bij aankomst wel (gratis) soep en broodjes!

- Als u met openbaar vervoer naar een opstappunt wilt gaan of naar huis terug gaat, raadpleeg dan de actuele dienstregeling!

Contactpersoon: Hub Grégoire,
Kennedysingel 1-9, 6137 AA Sittard, 046/4514797

Op zaterdag 28 augustus is er een soortgelijke bedevaart vanuit de St.-Rosakerk te Sibbe naar Sittard, waar dan om 18.00 uur een plechtige Eucharistieviering wordt gehouden in de St.-Michielskerk.

MGR. B. JANSSEN 80 JAAR

Oud-deken Mgr. Ben Janssen hoopt op vrijdag 4 juni de leeftijd van 80 jaar te bereiken. Deze gebeurtenis willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op vrijdagochtend 4 juni zal er in een Eucharistieviering speciaal voor de bewoners van Huize De Kollenberg, de Kollenbergerhof en de Putpoort bij worden stilgestaan.

De feitelijke feestelijkheden zullen op zondag 6 juni 2004 plaatsvinden. De dag zal aanvangen met een Eucharistieviering uit dankbaarheid om 11.30 uur in de Grote Kerk, waarin de feeststelling hoofdcelebrant zal zijn. Aansluitend, vanaf ongeveer 13.00 uur, is er gelegenheid Mgr. Janssen te feliciteren in het St.-Joeplokaal van het Jochem Erenshoes aan het Kloosterplein. Graag willen wij u allen en speciaal de vele verenigingen en kerkelijke organisaties die in de parochie actief zijn uitnodigen dit kroonjaar samen met hem te vieren.

Bernadette Dieteren-Hellbach
Roos Fabus

Hilde de Haes
Seph Castro

Peter van Sloun
Henk Wetzels

HET DOOPSEL: LEVENSLANG GROEIEN

De jaarlijkse **Familiedag van het Centrum voor Huwelijk en Gezin** van het bisdom Roermond maakt dit jaar deel uit van het programma van de Heiligdomsvaart in Maastricht. De dag die het CHG organiseert in samenwerking met enkele nieuwe kerkelijke bewegingen en gemeenschappen, wordt op **zaterdag 10 juli** in Maastricht gehouden.

Thema van de familiedag luidt dit jaar: Het doopsel: levenslang groeien. Hulpbisschop E. de Jong zal een inleiding met die titel houden. Daarna zijn er diverse workshops over opvoeden en geloof in het gezin. De nieuwe bewegingen presenteren zich in diverse stands. Na afloop zijn deelnemers in de gelegenheid om aan te sluiten bij het dagprogramma van de Heiligdomsvaart, dat onder andere bestaat uit een eucharistieviering met hulpbisschop J. van Burgsteden van Haarlem en een bidtocht door Maastricht, waarin het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee wordt meegedragen.

Het programma van de familiedag begint op 10 juli om 9.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Voor opgave of meer informatie:

Centrum voor Huwelijk en Gezin, Postbus 31224, 6370 AE Landgraaf
telefoon: 045 – 5699500; e-mail: chg@hetnet.nl

VOORBEREIDING OP HUWELIJK EN DOOPSEL

Voor **aanstaande bruidsparen** wordt de reeks voorbereidingsavonden gehouden op maandag 6, 13 en 20 september, in het zaaltje achter de kerk van de Baandert. Van allen die in onze parochies een kerkelijk huwelijk willen sluiten wordt verwacht dat zij aan een reeks voorbereidingsavonden meedoen.

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen wordt de doopcyclus gehouden op dinsdag 8, 22 en 29 juni, eveneens in het zaaltje van de Baandert.

BISSCHOP EN MINISTER TREDEN OP IN KATHEDRAAL

Op **zondag 27 juni** treden **bisschop F. Wiertz** en **minister M. van der Hoeven** (CDA) van onderwijs samen op tijdens een concert in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond. Dit gebeurt in het kader van de kathedraalconcerten die deze zomer elke laatste zondag van de maand worden gehouden. Het muzikale programma wordt deze middag verzorgd door **Collegium ad Mosam** onder leiding van Hub Ehlen. Het koor voert onder meer het werk 'Israëls Brünlein' uit 1623 uit van Johann Hermann Schein. Daarnaast houdt bisschop F. Wiertz een inleiding over het doopsel. De bisschop heeft de parochies gevraagd dit jaar extra aandacht aan het doopsel te besteden en hij zal tijdens het kathedraalconcert uitleggen waarom hij het doopsel zo belangrijk vindt. Minister Van der Hoeven uit Maastricht spreekt vervolgens enkele gedichten en bezinnende teksten uit over het thema 'Bron van Water'.

De kathedraalconcerten worden tot en met september elke laatste zondag van de maand gehouden in de Sint Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Het programma varieert van klassieke muziek tot experimentele werken. Elke maand zijn er ook bijzondere sprekers uit het kerkelijk, maatschappelijk, wetenschappelijk of politieke leven. Na elk concert worden de aanwezigen uitgenodigd voor een drankje, zodat musici, sprekers en bezoekers elkaar informeel kunnen ontmoeten. Aanvang concert: 16.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop van elk concert wordt wel een collecte gehouden ter leniging van de onkosten. Kijk voor het volledige programma van de kathedraalconcerten op: www.kathedraal-roermond.nl.

JAARFEEST BASILIEK

In het weekend van 5/6 juni wordt in de Basiliek aan de Oude Markt het plechtige Jaarfeest gevierd van O.L. Vrouw van het H. Hart, de Hoop der hopelozen.

Op zaterdag 5 juni is er om 19.00 uur een Plechtige Eucharistieviering bij de opening van het Jaarfeest. En op zondag 6 juni is er eerst om 9.00 uur een gelezen H. Mis. Om 10.00 uur is er processie vanaf de pastorie aan het Kloosterplein en om 10.30 de Plechtige Eucharistieviering met als hoofdcelebrant Pater K. Braun msc. De dag wordt om 15.00 besloten met de sluitingsplechtigheid.

Het tegenover de Basiliek gelegen Mariapark is na de Plechtige Eucharistieviering open voor bezoek. Ook is er verkoop van religieuze artikelen. Een gedeelte van het Mariapark is ingericht voor gebruik van koffie, thee en frisdrank.

DE PAROCHIE HEEFT JE NODIG!

Het kan niet vaak genoeg gezegd: de parochie dat bent u! De parochie is niet alleen de pastoor, het kerkbestuur of de koster. De parochie: dat zijn alle gelovigen samen. En voor een enthousiaste en vitale geloofsgemeenschap is het van belang dat iedereen op zijn eigen manier een steentje bijdraagt. Dat kan als vrijwilliger, als catechist, catecheet, parochie-assistent, pastoraal werker, diaken, priester of religieus. In Limburg zijn diverse opleidingen die mensen scholen voor diverse functies of ambten in de kerk. Als vrijwilliger of professional.

Kairos

De catechistenopleiding Kairos schoolt actieve vrijwilligers die in de parochie pastoraal actief willen zijn. Catechisten en parochie-assistenten ondersteunen het pastorale team met huisbezoeken, doopvoorbereiding, huwelijksgesprekken, catecheseprojecten of andere activiteiten. Kairos is een zaterdagopleiding die vrijwilligers op diverse niveaus opleidt. Voor een brochure of meer informatie: 0475-386814.

Resonare

Vrijwilligers die zich specifiek willen scholen op het vlak van catechese, kunnen terecht bij de opleiding Resonare. Deze parttime opleiding wordt in opdracht van het bisdom Roermond verzorgd door de Fontys Hogescholen in Sittard en leert mensen hoe in parochie en school catechese op een eigentijdse manier kan worden gepresenteerd. Voor een brochure of meer informatie: 0475-386814.

Resonare voor basisonderwijs

Resonare kent ook speciale na- en bijscholingscursussen voor leraren in het basisonderwijs die op een intensievere manier met het vak godsdienst/levensbeschouwing willen omgaan. Voor meer informatie hierover: mevr. M. van Helvert (bisschoppelijk gedelegeerde voor het basisonderwijs) 0475-386843.

Pastoraal Werk(st)er

Leken die professioneel in een parochie aan de slag willen, kunnen een opleiding theologie volgen aan de Fontys Hogescholen in Sittard. De opleiding kent een speciaal programma dat opleidt tot pastoraal werker of werkster in het bisdom Roermond. Wie de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, kan een (betaalde) benoeming in een parochie krijgen. Voor een brochure of meer informatie: rector J. Vries 045-5466810

Diaken

(Gehuwde) mannen die zich geroepen voelen tot een actievere rol in de parochiepastoraal kunnen een opleiding tot permanent-diaken volgen. Zij ontvangen dan de eerste wijding van de kerk en mogen op grond daarvan diverse taken in de kerk op zich nemen, zoals: dopen, preken, assisteren bij een huwelijk of begrafenis. Daarnaast spelen diakens een belangrijke rol in de pastorale begeleiding van gelovigen, met name op het sociale vlak. De diakenopleiding is een weekeindopleiding die gevestigd is in de abdij Rolduc in Kerkrade. In het bisdom Roermond zijn permanent-diakens vrijwilligers die parttime hun diensten aan de parochie aanbieden. Voor meer informatie over de diakenopleiding: rector J. Vries: 045-5466810

Priester

Jongens of mannen die een roeping tot het priesterschap voelen, kunnen een opleiding volgen aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. De normale opleiding duurt zes jaar en begeleidt seminaristen naar de priesterwijding. Voor oudere kandidaten bestaat een verkorte opleidingsroute. Voor meer informatie over de priesteropleiding: rector J. Vries: 045-5466810.

EERSTE H. COMMUNIE

Op zondag 6 juni tijdens de H. Mis van 9.30 uur in de Grote Kerk ontvangen 22 kinderen van SBO 't Mozaiek de Eerste H. Communie. Dat zijn:

Wendy Beijnsberger, Rick Coolen, Brian Timmer, Sem Stevens, Dominique de Wilde, Glenn Schneider, Dylan v.d. Werff, Ralp Meijer, Kevin Brouwer, Gino Steevens, Guido Poyck, Mika v.d. Bongard, Joey Sanchez, Lennerd Maas, Jeremy Pisters, Esmee Vaessen, Tonnie Meerts, Mandy Korink, Brian de Graf, Kimberley Melching en Rowdy van Dijk.

EERSTE-COMMUNIEVIERINGEN IN DE TOEKOMST

Deze maand heb ik als vertegenwoordiger van de parochies met de diverse scholen overleg gevoerd over de communiedata in de komende jaren. Tijdens dat overleg is besloten, mede gezien de te verwachten personele bezetting van de parochies in de toekomst, de communiedata van de diverse parochies te clusteren. Dit betekent dat vanaf het schooljaar 2004-2005 er één communieviering zal zijn voor de BS De Baandert, BS St. Petrus en BS Gustav Hofer. Deze gezamenlijke communieviering is gepland op zondag 24 april 2005. In de jaren vanaf 2006 is deze gezamenlijke communieviering gepland op Hemelvaartsdag. Alle betrokkenen realiseren zich dat de voorkeur bij ouders zou kunnen uitgaan naar aparte vieringen voor de diverse scholen. De realiteit doet ons echter beseffen dat dit in de toekomst niet uitvoerbaar zal blijken vanwege het geringe aantal beschikbare priesters. U mag erop rekenen dat alle betrokkenen zich ook in de toekomst zullen blijven inzetten voor een goede voorbereiding op het sacrament van de Eerste H. Communie.

Kapelaan I. Krewinkel

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard



Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ☎ 4512275

Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24, ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ☎ 4513381

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

SACRAMENTS DAG

In onze Binnenstadparochie vieren we Sacramentsdag op zondag 13 juni met de Sacramentsprocessie en deze trekt dit jaar, zoals gebruikelijk na de Hoogmis van half tien in de Grote Kerk, volgens het bestaande rouleringssysteem door de buurt Park.

De opstelling van de processie heeft plaats om 10.15 op het Kloosterplein-Deken Tijssenstraat. Het vertrek van de processie is direct na afloop van de Hoogmis. Op de bewoners van de huizen gelegen aan de straten waar de processie doorheen trekt, wordt een beroep gedaan om, naast de algemene versiering, te zorgen voor een passende versiering van hun huis of winkel. De route is als volgt: Deken Tijssenstraat - Begijnenhofstraat - Walstraat - Wieër - Gouv. van Hövellstraat - Jubileumstraat - Julianaplein - rustaltaar aan de parkvijver - Julianaplein - Jubileumstraat - Schuttestraat - Rosmolenstraat - Nieuwstraat - Molenbeekstraat - Kerkstraatje - Kerkplein - via zijde Kapittelstraat naar hoofdingang kerk.

De volgorde in de Sacramentsprocessie is:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Sjtadssjötterie Sint Rosa; | 7. Eerste-communicantjes; | 12. Acolythencollege St. |
| 2. Acolythen met Kruis; | 8. Eerwaarde Zusters; | 13. Michiel en Sint Rosa; |
| 3. Harmonie St. Joseph; | 9. Philharmonie; | 14. H.H. Geestelijken; |
| 4. Kerkenwachtgilde; | 10. Misdienaars; | 15. Allerheiligste; |
| 5. Processiegangers m/v; | 11. Nonnevotteclub met | 16. Kerkbestuur; |
| 6. St.-Petruskoor en | beeldje O.L. Vrouw | B. en W. en |
| Jeugdkoor St. Petrus | Behoudenis der Kranken | Gemeenteraad. |

UW MEDEWERKING S.V.P.

Door een ernstige computerstoring op de administratie is een gedeelte van onze parochiebladgegevens verloren gegaan. Als u telefonisch, via e-mail of per brief één of meer misintenties hebt opgegeven voor de periode van mei tot en met december, is het heel goed mogelijk dat wij die intentie kwijt zijn. Wij verzoeken u daarom deze H.H. Missen nogmaals bij ons te melden. Als u in dit parochieblad een door u opgegeven misintentie mist, laat u ons dat dan zo spoedig mogelijk weten, zodat de betreffende H. Mis toch nog voor uw intentie opgedragen kan worden. Wij hopen op uw begrip en uw medewerking.

Pastoor-deken W. van Rens

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn.

Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039. Hartelijk dank!

KERKELIJK HUWELIJK

Maurice Herings en Jenneke Gabriël, Liviusstraat 21, 05-06-04.

Perry Kusters en Mascha Schmeitz, Haagstraat 1, Munstergeleen, 09-06-04.

Marko van Helden en Sandra Penners, H. v Veldekestraat 54, 11-06-04.
Gerrie Langoor en Janine Simons, Venusstraat, 26-06-04.
Jan Janssen en Petra Brorens, p/a Ch. Beltjenslaan, 10-07-04.



'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis'

(Uit de huwelijksliturgie)

OVERLEDEN



Toos Schlössels, Pres.Kennedysingel 24, 71 jaar, † 16-04-04.
Tiny Beumers-Bux, Schuttestraat 2, 92 jaar, † 23-04-04.
Sjeng Janssen, Pres. Kennedysingel 24, 86 jaar, † 29-04-04.
Mil Mennens, Alfons Laudylaan 14, 69 jaar, † 12-05-04.
May Claessens-Bessems, Pr. Kennedysingel 24, 93 jaar, † 13-05-04.
Wil Konings, Brugstraat 39, 77 jaar, † 14-05-04.
Jet Tummers, Pres. Kennedysingel 24, 95 jaar, † 15-05-04.
Änny Speetjens-Kever, Baenjihof 2, 92 jaar, † 15-05-04.
Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

ROUWVERWERKING

Aan de diaconale groepen in de parochie van de Binnenstad is een nieuwe loot toegevoegd, n.l. de groep rouwverwerking. Na een overlijden bestaat er bij de nabestaanden vaak de behoefte om te kunnen praten over alles wat ze hebben meegemaakt. Op verzoek van Deken van Rens en het pastorale team hebben enkele mensen de taak op zich genomen rond de zeswekendienst de nabestaanden te gaan bezoeken, tenminste als de mensen dat willen. Iemand van de groep zal dan met de direct betrokkenen een afspraak maken voor een bezoek.

Mevr. Mia Cleef-Gijbels, Hemelsley 141, tel. 046-4516176 / 06-11077483 zal deze groep begeleiden en een en ander coördineren. Mevr. Cleef was voor haar pensionering bijna 30 jaar pastoraal werkster in de parochie Stadbroek en na de kerksluiting in Vrangendael. Zij heeft veel ervaring op het gebied van stervens- en rouwbegeleiding. Mensen die een gesprek willen hebben of die in deze groep mee willen werken, kunnen met haar contact opnemen.

HEILIG UUR

Op donderdag 3 juni en donderdag 1 juli houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor de maand juni zijn dat: Kerkepad, Kerkplein, Kerkstraatje, Chr. Kisselsstraat, Kleine Steeg, Kloosterplein,



Kollenberg, Kollenbergerhof, Kollenbergerweg en Lahrstraat. Voor de maand juli zijn speciaal uitgenodigd de bewoners van: A. Laudylaan, Leyenbroekerweg, Limbrichterstraat, De Limpensstraat, Linde en Lindenhof.

UW AANDACHT S.V.P.

Vrijdag 4 juni en 2 juli: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.

Vanaf 17.30 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen. Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag huiscommunie is altijd mogelijk bij een der leden van de parochiegeestelijkheid of de administratie.

Zondag 6 juni: onder de mis van 9.30 uur in de Grote Kerk Eerste H. Communie van de communicantjes van SBO 't Mozaiek.



REGINA CARMELI

* Eerherstellerviering

Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie

Datum: Donderdag 3 juni en 1 juli, (en iedere donderdag vóór de eerste vrijdag)

* Nederlandse Vespers

Zondag 6 juni en 4 juli, 17.00 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en zegen)

* Bezinningsdagen - voor leken

Thema: De Kerk leeft van de Eucharistie

Als leden van de Kerk, het mystiek Lichaam van Christus, ervaren wij de verwerkelijking van Jezus' belofte: 'Weet wel, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld!' (Mt. 28, 20).

Leiding: Pater Bonifatius Honings, karmeliet (Rome)

Begin: Zondag 20 juni, 18.00 uur (avondeten)

Sluiting: Woensdag 23 juni, 14.00 uur

Kosten: € 90,-

* Retraite - in stilte

Thema: Tot vrijheid bevrijd

Paulusretraite: aan de hand van verschillende teksten wordt de kern van Paulus' verkondiging voor het geestelijk leven nader uitgelegd.

Leiding: Kan. H. Tercic (Hasselt)

Begin: Vrijdag 9 juli, 18.00 uur (avondeten)

Sluiting: Donderdag 15 juli, 10.00 uur

Kosten: € 168,-

Informatie en Aanmeldingen: Bezienshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze uiterlijk 26 juni 2004 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, administratie@rk-kerken-sittard.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 29 mei

18.00 uur plzwd Sander Laudy; plev Frans Engelen vw buurtbew.; nadienst Tiny Beumers-Bux, Mil Mennens, Wil Konings (Sobornost)

Zondag 30 mei - Hoogfeest van Pinksteren

11.30 uur pljrd Jan Konings en ouders W. Köhlen-Janssen, Piet Wolters; gestplev fam. Spanjaard, Corry Wetzels-Wilms en voor een bijzondere intentie, Lies Roppe en overledenen van de fam. Roppe-Kissels; plev ouders Wolfs-Dobbelstein, Dory Neilen (St.-Petruskoor)

17.30 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
Maandag 31 mei - Feest van het Bezoek van Maria aan Elisabet

11.30 uur plev t.e.v. de H. Maagd Maria uit dankbaarheid (Jeugdkoor)

17.30 uur vervalt

Dinsdag 1 juni - H. Justinus, martelaar

08.00 uur ev t.e.v. de H.H.

Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur ev Corrie Chorus-Janssen en fam., echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 2 juni - H.H. Marcellinus en Petrus, martelaren

08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven, echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach

Donderdag 3 juni - H.H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren

08.00 uur ev Zuster M.J. Magdalena, echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor bijzondere intentie (B)

19.30 uur Heilig Uur (zie boven)

Vrijdag 4 juni - Eerste vrijdag van de maand

08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus, echtp. Lebens-de Macker en wederzijdse fam., echtp. Kaptein-Haagmans; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, levende en overl. leden van de families Marx en Fox

19.00 uur gestev levende en overl. leden fam. Janssen-de Ponti; ev families Wyszenko, Meerts en Hendriks, ouders Smeets-Renklens en Mieke, echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 5 juni - H.H. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren

08.00 uur ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; gestjrd ouders van Heusden-Kleba; gestev echtp. Beckers-Hennekens; ev echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur plev ouders Gieskens-Martens, Mia Schaekens-Ekermans vw verjaardag, ouders Wijshoff-Bormans, Felix Paques, levende en overl. leden van de families Dieteren en Hellbach; nadienst Mil Mennens, Wil Konings (Samenzang)

Zondag 6 juni - Hoogfeest van de H. Drie-eenheid

11.30 uur plev uit dankbaarheid; plzwd Tiny Beumers-Bux; gestpljrd fam.

Oberdorf-Frissen; gestplev Johan Paulus, fam. Canton-Houben, Lies Roppe en

overledenen van de fam. Roppe-Kissels; plev Herman en Annie Pier-Weijzen, Karel van den Bergh, Lien Beurgens, Elly Beurgens en Louis Boesten vw neven en

nichten (St.-Petruskoor)
 17.30 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
 Maandag 7 juni
 08.00 uur ev t.e.v. de H. Geest voor allen
 die in ons bisdom en in de parochies zijn
 gesteld om leiding te geven
 19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers,
 echtp. Caulfield-Tholen
 Dinsdag 8 juni
 08.00 uur gestev echtp. Bergrath-Werdens;
 ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur gestev Lies Roppe en
 overledenen van de fam. Roppe-Kissels; ev
 Sef Heuts en levende en overl. leden van de
 familie
 Woensdag 9 juni
 08.00 uur gestev fam. Derrez, Pauline
 Feron-Hoenen; ev echtp. Ritzen-Merkelbach
 14.00 uur pl. Huwelijksmis bruidspaar
 Kusters-Schmeits
 19.00 uur ev Cor de Wit, Dory Neilen en
 Nico Rutten, echtp. Caulfield-Tholen
 Donderdag 10 juni
 08.00 uur gestev Corrie Close en fam.; ev
 ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
 19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
 Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen
 19.30 uur lof met rozenhoedje
 Vrijdag 11 juni - H. Barnabas, apostel
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev Annie Spée-Canton
 Zaterdag 12 juni - Maria op zaterdag
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 18.00 uur gestpljrd ouders Penners-
 Beaujean en Frans; pljrd Wil Stassen,
 ouders Lenssen-Poullussen en zonen Jan en
 Koos; plev Lien Beurgens-Verwijlen vw
 buurtbew.; nmadienst Mil Mennens, Wil
 Konings (Jeugdkoor)
 Zondag 13 juni - Hoogfeest van het Heilig
 Sacrament van het Lichaam en Bloed van
 Christus, Sacramentsdag,
 Processiezondag
 09.30 uur gestpljrd Paul Chorus (St.-
 Petruskoor)
 17.30 uur gestev Fine Close

Maandag 14 juni - Feest van de H.
 Lidwina, maagd
 08.00 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en
 em. pastoor Eduard Hoenen; ev Riet
 Willems en de meest verlaten zielen in het
 vagevuur
 19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 Dinsdag 15 juni
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur gestev ouders Schaekens-Peulen
 en zonen Jozef en Martin
 Woensdag 16 juni
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
 Hendriks
 Donderdag 17 juni
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev voor bijzondere intentie (B)
 19.30 uur lof met rozenhoedje
 Vrijdag 18 juni - Hoogfeest van het H.
 Hart van Jezus
 08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach,
 families Corbeij-Kerrens en Gieskens-
 Muyres
 19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
 en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
 Zaterdag 19 juni - Onbevlekt Hart van
 Maria
 08.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev echtp.
 Caulfield-Tholen
 18.00 uur pljrd Callie Kleuskens, Anna
 Vroomen-Spetgens en dochter Mia,
 Henriëtte Pfenning-Gielkens; plev Jeanny
 Queisen-Wessels; nadienst Mil Mennens,
 Wil Konings (Samenzang)
 Zondag 20 juni - Twaalfde zondag door
 het Jaar
 11.30 uur gestpljrd ouders Boelens-Derrez,
 Mgr. Peter Boymans en overl. leden van
 D.L.S.; plev overl. familieleden Pier-
 Weijzen (Samenzang)
 17.30 uur gestev Wil Lammerschop
 Maandag 21 juni - H. Aloïsius Gonzaga,
 kloosterling
 08.00 uur gestjrd Jo Hansen
 19.00 uur gestev Jos Bitsch; ev echtp.

Caulfield-Tholen

Dinsdag 22 juni

08.00 uur gestpljrd ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

19.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach,
echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 23 juni

08.00 uur ev overl. fam. Smeets-Bouwels,
echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 24 juni - Hoogfeest van de
Geboorte van de H. Johannes de Doper

08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks

19.30 uur lof met rozenhoedje

Vrijdag 25 juni

08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev ouders Lebens-de Macker
en wederzijdse fam.; ev Boy Werdens

Zaterdag 26 juni - Maria op zaterdag

08.00 uur ev grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis, echtp.

Caulfield-Tholen

18.00 uur plzwd Mil Mennens; gestpljrd oud.
Kleinjans-Kühnen; pljrd Martin Meuwissen;

plev ouders Wolffs-Dobbelstein (Jeugdkoor)

Zondag 27 juni - Dertiende zondag door
het Jaar

11.30 uur plzwd Wil Konings; gestpljrd
Mgr. Guillielmus Cobben; gestplev Fine
Close (Zittesje Mès)

17.30 uur gestjrd Joanna Hendriks

Maandag 28 juni - H. Ireneüs, bisschop en
martelaar

08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen

19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

Dinsdag 29 juni - Hoogfeest van de H.H.
Petrus en Paulus, apostelen

08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev em. pastoor Pierre Niessen

Woensdag 30 juni

08.00 uur gestev Winus van Drunen; ev
echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers; ev
families Wyszenko, Meerts en Hendriks

Donderdag 1 juli

08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen,
echtp. van Reen-Kasdorp; ev voor
bijzondere intentie (B), echtp. Caulfield-
Tholen

19.30 uur Heilig Uur (zie boven)

Vrijdag 2 juli - Eerste vrijdag van de
maand

08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van
Jezus; ev levende en overl. leden van de
families Marx en Fox

19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 3 juli - Feest van de H. Tomas,
apostel

08.00 uur ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom; gestev ouders
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin;
ev echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur plev echtp. Schrijen-Tholen,
ouders Gieskens-Martens, Felix Paques,
levende en overl. leden van de families

Dieteren en Hellbach (Samenzang)

Zondag 4 juli - Veertiende zondag door
het Jaar

11.30 uur gestpljrd Hubertine Dols-Kusters;
plev Herman en Annie Pier-Weijzen, Wim
Veders (St.-Petruskoor)

17.30 uur gestjrd R.P. Piet Schulpen; ev
echtp. Caulfield-Tholen

Maandag 5 juli

08.00 uur ev t.e.v. de H. Geest voor allen
die in ons bisdom en in de parochies zijn
gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev
ouders De Wever-Brouwers, echtp.

Caulfield-
Tholen

Dinsdag 6 juli - H. Maria Goretti, maagd
en martelares

08.00 uur ev t.e.v. de H.H.

Engelbewaarders uit dankbaarheid voor
bescherming en leiding, echtp. Caulfield-
Tholen

19.00 uur gestev Corrie Close en fam.; ev

echtp. Ritzen-Merkelbach, Sef Heuts en
levende en overl. leden van de familie
Woensdag 7 juli
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks, Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 8 juli
08.00 uur ev ouders Leonard Dieteren en
Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur lof met rozenhoedje

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 30 mei - Hoogfeest van
Pinksteren
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev fam. Jennen-Palmen,
fam. Derrez (Schola Cantorum Sanctus
Michael)
Maandag 31 mei - Feest van het Bezoek
van Maria aan Elisabet
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev echtp. Jennen-Palmen
(Samenzang)
Zondag 6 juni - Hoogfeest van de H. Drie-
eenheid
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev em. pastoor Jos
Wehrens en Trees Wehrens; plev Harry
Gubbens
(Samenzang)
Vrijdag 11 juni
13.30 uur pl. huwelijksmis bruidspaar Van
Helden-Penners

Vrijdag 9 juli - Feest van de H.H.
Martelaren van Gorcum
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
14.30 uur pl. huwelijksmis bruidspaar
Salvino-Mestrum
19.00 uur ev Annie Spée-Canton
Zaterdag 10 juli - Maria op zaterdag
08.00 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans;
ev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes (Jeugdkoor)

Zondag 13 juni - Hoogfeest van het Heilig
Sacrament van het Lichaam en Bloed van
Christus, Sacramentsdag,
Processiezondag
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur vervalt
Zondag 20 juni - Twaalfde zondag door
het Jaar
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur plev Winand Gulikers
(Samenzang)
Zondag 27 juni - Dertiende zondag door
het Jaar
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes (Samenzang)
Zondag 4 juli - Veertiende zondag door
het Jaar
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam.
Hoerberichts, fam. Tummers
09.30 uur plev Harry Gubbens (Samenzang)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 30 mei - Hoogfeest van
Pinksteren
10.30 uur plev levende en overl. leden van
de Aartsbroederschap, welzijn van Danio
Lau en Winnie Lam, echtpaar Caulfield-
Tholen
Maandag 31 mei - Feest van het Bezoek
van Maria aan Elisabet

10.30 uur plev levende en overl. leden van
de fam. van de zusters, echtpaar Caulfield-
Tholen
Dinsdag 1 juni - H. Justinus, martelaar
08.30 uur ev welzijn van Michaëlla Kaay
en gezin, echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 2 juni - H.H. Marcellinus en
Petrus, martelaren

08.30 uur ev welzijn van Cyril Schouten,
 echtpaar Caulfield-Tholen
 Donderdag 3 juni - H.H. Carolus Lwanga
 en gezellen, martelaren
 08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
 en leden van de Aartsbroederschap,
 10.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Vrijdag 4 juni - Eerste vrijdag van de
 maand
 08.30 uur ev uit dankbaarheid en zegen
 over de familie
 Zaterdag 5 juni - H.H. Bonifatius,
 bisschop, en gezellen, martelaren
 19.00 uur Opening Jaarfeest ev echtpaar
 Caulfield-Tholen
 Zondag 6 juni - Hoogfeest van de H. Drie-
 eenheid, tevens Pl. Jaarfeest van O.L.
 Vrouw van het H. Hart, de Hoop der
 hopelozen
 09.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 10.00 uur Processie vanaf Pastorie
 Kloosterplein 10
 10.30 uur plev levende en overl. leden van
 de Aartsbroederschap, fam Wehrens-
 Wetzels, Christine Joosten
 15.00 uur Sluitingsplechtigheid
 Dinsdag 8 juni
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Woensdag 9 juni
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Donderdag 10 juni
 08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
 en leden van de Aartsbroederschap, echtpaar
 Caulfield-Tholen
 10.30 uur ev fam Joosten-Gonera, Margriet
 Roebroek en zegen voor de familie
 Vrijdag 11 juni - H. Barnabas, apostel
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Zaterdag 12 juni - Maria op zaterdag
 09.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen,
 overl. familie Arnoldts-Thissen
 Zondag 13 juni - Hoogfeest van het Heilig
 Sacrament van het Lichaam en Bloed van
 Christus, Sacramentsdag,
 Processiezondag
 10.30 uur pljrd Joep Geelen, ev echtpaar
 Caulfield-Tholen
 Dinsdag 15 juni
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen,
 overl. fam. Van Daal-Vleeshouwer
 Woensdag 16 juni
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Donderdag 17 juni
 08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
 en leden van de Aartsbroederschap, ev
 echtpaar Caulfield-Tholen
 10.30 uur ev overl Jan Schrijen
 Vrijdag 18 juni - Hoogfeest van het H.
 Hart van Jezus
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen,
 overl. ouders Bosman-Kleine Douwel
 Zaterdag 19 juni - Onbevlekt Hart van
 Maria
 09.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Zondag 20 juni - Twaalfde zondag door
 het Jaar
 10.30 uur plev levende en overl. leden van
 de Aartsbroederschap, Mevr Van
 Riemsdijk-van Tiel, levende en overl. fam.
 Konings, Mej Hoenselaars, echtp Caulfield-
 Tholen
 Dinsdag 22 juni
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Woensdag 23 juni
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Donderdag 24 juni - Hoogfeest van de
 Geboorte van de H. Johannes de Doper
 08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
 en leden van de Aartsbroederschap, t.i.v.
 trouwdag van onze dochter en zegen over
 huisgezin
 10.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Vrijdag 25 juni
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Zaterdag 26 juni - Maria op zaterdag
 09.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 12.00 uur pl. Huwelijksmis bruidspaar
 Langoor-Simons
 Zondag 27 juni - Dertiende zondag door
 het Jaar
 10.30 uur plev echtpaar Caulfield-Tholen
 Dinsdag 29 juni - Hoogfeest van de H.H.
 Petrus en Paulus, apostelen
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Woensdag 30 juni
 08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
 Donderdag 1 juli

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 2 juli
08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 3 juli - Feest van de H. Tomas,
apostel
09.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 4 juli - Veertiende zondag door
het Jaar
10.30 uur Bedevaart Einighausen, plev
levende en overl. leden van de Aarts-
broederschap, fam Wehrens-Wetzels,
echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 6 juli - H. Maria Goretti, maagd

en martelares
08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 7 juli
08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 8 juli
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 9 juli - Feest van de H.H.
Martelaren van Gorcum
08.30 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 juli - Maria op zaterdag
09.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen
14.00 uur pl. huwelijksmis bruidspaar
Janssen-Brorens

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

Parochie H. Bernadette - Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24 ☎ 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Gironummer voor overmaken van misstipendia: 10.59.178 (i 7,- of i 21)
t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette o.v.v. datum en intentie.

Zondag 30 mei: Hoogfeest van Pinksteren

10u30 Jrd. ouders Swiatalski-Canton; ouders v. Tilburg-Kusters; ovl Arntz-Courage,
kleinzoon Bert Wanten en Marté Schiepers, Bob Hanselaar, nad: Sef Dieteren,
Bertha Brouwers-Nieling, Laurent Muris Kinderkoor

Maandag 31 mei: Feest van het bezoek van de H.Maagd Maria aan Elisabet

10u30 Jrd. Antoon v.d. Diepstraten; t.e.v. O.L.V. v. Lourdes

Dinsdag 1 juni: H. Justinus, martelaar

9u00 ovl. oud. Collombon-Köhlen; t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven; gest. tev. OLV v.
Lourdes en H. Bernadette

Zondag 6 juni: Hoogfeest van de H. Drieëenheid

10u30 Zwd. Sef Dieteren; Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens nadienst: Bertha
Brouwers-Nieling, Laurent Muris Schola Gregoriana Sittardiensis

Dinsdag 8 juni

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 10 juni

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 13 juni: Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van
Christus (kinderwoorddienst)

10u30 Jrd. Peter Kempkens; Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam.;nadienst: Bertha
Brouwers-Nieling, Laurent Muris

Dinsdag 15 juni

9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 17 juni

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven; gest.tev. OLV v. Lourdes
en H. Bernadette

Zondag 20 juni: 12e zondag door het jaar

Seevenskoor

10u30 pljrd v Martien vd Heuvel en zoon Nico vd Heuvel, jrd ouders In 't Zand en
kinderen Tillie, Theo, Ginnie en Chrit, oud. Hendriks-Ubachs; Pierre Janssen,
nadienst: Bertha Brouwers-Nieling, Laurent Muris

Dinsdag 22 juni: H. Johannes Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren

9u00 tev. OLV van Lourdes

Donderdag 24 juni: Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 27 juni: 13e zondag door het jaar (kinderwoorddienst)

10u30 Zwd. Bertha Brouwers-Nieling, nadienst Laurent Muris

Dinsdag 29 juni: Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen

9u00 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 1 juli

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 4 juli: 14e zondag door het jaar

10u30 Zwd Laurent Muris, v ovl.oud. Collombon-Köhlen; Reinhard en Fien v.d. Brock-
Limpens; Bernard Köhlen
Kinderkoor

Dinsdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares

9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; t.e.v. O.L.V. v. Lourdes

Donderdag 8 juli

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

OVERLEDEN

Op 21 april overleed Sef Dieteren (75 jaar), Baandertweg 76

Op 9 mei overleed Bertha Brouwers-Nieling (75 jaar), Vrangendael 140

Op 21 mei overleed Laurent Muris (83 jaar), Odasingel 323.

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

GEDOOPT

18 april werd gedoopt: Jorchime Kampkes (Voetstraat).

Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van zijn ouders, peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS

Op Pinksterzondag 30 mei a.s. is na afloop van de H. Mis aan de uitgang van de kerk de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van de Nederlandse missionarissen die eens in de 3 à 4 jaar in Nederland terugkeren voor vakantie, studie e.d.

SEEVENSKOOR

Op zondag 20 juni a.s. zingt het Seevenskoor in de Eucharistieviering van 10.30 uur. Het Seevenskoor is een familiekoor dat met regelmaat de zang in kerken in Belgisch en Nederlands Limburg verzorgt.

KINDERWOORDDIENST

Op zondag 13 en 27 juni is tijdens de H. Mis weer een kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op de vrijdagen 4 juni en 2 juli (1^e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 3 juni en 1 juli) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.

KERKBALANS 2004: KOERSVAST

U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 1571973 t.n.v. Parochie H. Bernadette, Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.

Parochie St. Paulus - Limbrichterveld en Hoogveld



Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

Kerkbijdrage : Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

PINKSTEREN

zaterdag 29 mei 19.00 u. OLV v. Lourdes - **Nadienst:** Ton Borsten

zondag 30 mei 09.30 u. **1e Pinksterdag - 1e Heilige Communie**

maandag 31 mei 09.30 u. **2e Pinksterdag** - t.e.v. H. Antonius - Frits Ehlen

woensdag 2 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

HEILIGE DRIE-EENHEID

zaterdag 5 juni 19.00 u. OLV v. Lourdes - **Nadienst:** Ton Borsten 🎵 Pauluskoor

maandag 7 juni 19.00 u. t.e.v. H. Antonius

woensdag 9 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze

SACRAMENTS DAG - H.SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS

zaterdag 12 juni 19.00 u. Gerrit Derks(verjaardag) - **Nadienst:** Ton Borsten

maandag 14 juni 19.00 u. t.e.v. H. Antonius - Willy v.Hees en ouders Keijzers-Franken

woensdag 16 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

12E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 19 juni 19.00 u. **Zeswekendienst** Mary Pfeifer-Schumans 🎵 Pauluskoor

Zeswekendienst Ton Borsten - Frits Ehlen(vaderdag)

maandag 21 juni 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 23 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

13E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 26 juni 19.00 u. OLV v. Lourdes

maandag 28 juni 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 30 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

14E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 3 juli 19.00 u. OLV v. Lourdes 🎵 Pauluskoor

maandag 5 juli 19.00 u. Frits Ehlen

woensdag 7 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

15E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 10 juli 19.00 u. OLV v. Lourdes

maandag 12 juli 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 14 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

Parochiemedelingen St. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 9.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Zondag 30 mei 9.30 uur: Eerste Heilige Communie.

Zondag 13 juni Sacramentszondag met Sacramentsprocessie in de binnenstad.

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven vóór 26 juni.

Gedoopt



Abbythen, dochter van het echtpaar Muthaya-Saviriyen, Eisenhowerstraat 722

Michael, zoon van het echtpaar Ansems-Smeets, Eisenhowerstraat 660

Aukje, dochter van het echtpaar Hermanns-Haasdijk, Cicerostraat 15

Wij bidden dat Abbythen, Michael en Aukje onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.



Overleden

Mary Pfeifer-Schumans, Patchstraat 29, 56 jaar

Ton Borsten, Dempseystraat 112, 88 jaar

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

De processie trekt weer

Op donderdag 10 juni – de tweede donderdag na Pinksteren – geeft de kerkelijke kalender het feest van Sacramentsdag aan. In de Nederlandse kerk wordt dit niet meer op de dag zelf gevierd, maar de zondag erna. Dat betekent dat op **13 juni** in tal van Limburgse parochies de Sacramentsprocessie zal trekken. Sacramentsdag is in de Middeleeuwen wonderlijk genoeg in onze regio ontstaan en daarna door de kerk in de hele wereld overgenomen.

De Kerk kent zeven sacramenten. Één daarvan is de eucharistie. Als in de Kerk gesproken wordt van het Heilig Sacrament, wordt daarmee meestal de hostie bedoeld die tijdens de eucharistieviering wordt geconsacreerd (= geheiligd) tot het lichaam van Christus. In elke kerk wordt minstens één geconsacreerde hostie bewaard in het tabernakel. Dat is dus de plek waar God écht aanwezig is in de kerk. Soms wordt de hostie ook in een aparte en mooi versierde houder uitgesteld: de monstrans.

Tijdens een sacramentsprocessie trekt de priester met de monstrans met daarin de zegende hostie - God zelf dus – door de straten van de parochie. (Zie deel Binnenstadparochie)