



Kloosterplein 10, ☎ 4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

7e Jrg - nr. 9 - 28 augustus 2004

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 4 weken.
De volgende aflevering verschijnt 25 september 2004.

OP BEDEVAART

Binnenkort gaat een aantal mensen met mij op bedevaart naar Lourdes. Op zich niets bijzonders! De Paus is er pas geweest, dat was bijzonder! En hier in Sittard gaan we binnenkort een dag naar Kevelaer. Er gaan tegenwoordig zoveel mensen op reis. Maar deze mensen gaan niet op reis, ze gaan op bedevaart! En dat laatste is heel iets anders. Onzin..? Wat denkt u van het volgende? Er gaan nu ongeveer 800 mensen op bedevaart naar Lourdes, het merendeel uit Limburg en de rest uit de rest van Nederland. Tachtig van die 800 pelgrims zijn bedlegerige zieken, het overgrote merendeel reist per ambulancetrein en gewone trein, een kleine groep gaat een dag later met een vliegtuig en een heel kleine groep gaat een dag eerder per autobus om tijdens de heenreis in Oost-Frankrijk het graf van de H Bernadette te bezoeken. Al die 800 pelgrims uit Nederland sluiten zich in Lourdes aan bij een grote groep van pelgrims uit alle landen zodat we soms wel met 20.000 mensen bij elkaar zijn in een grote kerk te Lourdes. Het is een reis en een verblijf daar met

allerlei ongemakken, ofschoon de hotels van goede kwaliteit zijn, maar het is een reis en verblijf die je bepaald geen vakantie kunt noemen. Je moet je af en toe door de mensenmassa heen wringen, je door de nauwe drukke straten van Lourdes met al zijn winkels persen om dan eindelijk te geraken in de stilte van de Heiligdommen. Trouwens, om mee te kunnen gaan moet je ook nog gemiddeld méér betalen dan bv. voor een reis naar Lourdes bij een of ander reisbureau of bank. Waarom? Bij ons telt de commercie niet mee, bij ons telt alléén ... hoeveel zieken kunnen we meenemen ... en hoe méér hoe beter! En de kosten van het meenemen van verplegend en verzorgend personeel, artsen e.d. worden verdeeld over de beurzen van alle andere deelnemers aan de bedevaart. Neen, wie op bedevaart gaat, die neemt allereerst zijn eigen kruis, maar zeker ook een beetje van het kruis van de ander mee. Immers, we zijn samen de Kerk van Christus. En Maria, de Moeder van de Kerk, nodigt ons uit! En dan begeven we ons niet op reis onder het genot en de zekerheid van een vakantiereis, maar enkel met de 'reisgarantie' dat we zullen terugkomen met een kruis dat *anders* is geworden, dat dan *anders* zal drukken op onze schouders. Daarvoor bidden we, daarvoor gaan we op bedevaart: om God de Heer en Maria te vragen: *sta me bij!* Daartoe wordt aan al die pelgrims elke dag een godsdienstig programma aangeboden. Het is echt niet zo dat men even Lourdes aandoet, vervolgens zoekt de chauffeur van de bus waar 'ergens' een H Mis is en dan even naar de Grot kijken en dan thuis zeggen: Ik ben ook in Lourdes geweest, veel goedkoper dan al die bedevaarten ... Op deze manier wordt onrecht gedaan aan hen die serieus Lourdes bezoeken. Lourdes is zo bekend geworden omdat Maria tegen Bernadette zei: 'Laat de priesters hier een kapel bouwen ... en de mensen moeten in processie hier naar toe komen...boetvaardigheid, en bidt God voor de zondaars.'

En dat is de doelstelling van een bedevaart! Gehoor geven aan de oproep van de Maagd Maria en zorgen dat het hoofddoel van de reis een bedevaart wordt. Voor allen die Lourdes op toeristische manier aandoen, zal de boodschap van Lourdes altijd verborgen blijven. Het is veelzeggend dat veel van de toeristische bezoekers van Lourdes later behoefte hebben aan het meemaken van een echte bedevaart met zieken. In het evangelie lezen we het volgende:

'Jezus begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij na ter dood te zijn gebracht drie dagen later zou verrijzen. Petrus nam Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: Ga weg, Satan, terug! Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.'

Zo staan wij allen vaak genoeg bloot aan eenzelfde bekeringen zoals Petrus die heeft meegemaakt. Wanneer *het kruis in je leven, in je gezin geen plaats heeft*, dan ben je *niet* zijn volgeling, zo zegt het evangelie. Bedevaartgangers zijn gelovigen die bewust hun kruis met de ander samen willen dragen. Zij bidden dan samen om

KRACHT NAAR KRUIS. In de Grot van Lourdes denken we zeker een ogenblik aan al uw intenties en aan al onze parochianen. Trouwens iedere dag, elke zaterdagavond of zondagmorgen kunnen we met al onze lasten bij Hem terecht! Als u daar niet aanwezig bent om redenen van ‘geen zin of interesse’ dan moet u dat uzelf kwalijk nemen en niet de Kerk. Bidden doe je soms alleen, maar meestal samen: daarvoor vorm je de Kerk. Kom, volg mij – zegt Jezus tot u en mij!

Deken W. van Rens

LAST MINUTE BOEKINGEN

In ruwweg de laatste week van september, van 24 september tot 1 oktober, begeleidt Deken Van Rens de Limburgse bedevaart naar Lourdes. Voor deze bedevaart zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Indien u graag mee zou willen gaan en u tijdens de bedevaart liever niet tussen totaal onbekenden wilt bevinden, kunt u - liefst zo snel mogelijk - contact opnemen met de deken. Voor de reis kunt u kiezen uit bus, trein of vliegtuig, de Deken begeleidt de buspelgrims.

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand september luidt: ‘Wij bidden dat de bejaarden ten volle erkend mogen worden als een kostbare bron voor een spirituele en menswaardige ontwikkeling van de samenleving’.

‘JAAR VAN DE EUCHARISTIE’

Paus Johannes Paulus II heeft op 10 juni j.l., Sacramentsdag, een ‘Jaar van de Eucharistie’ aangekondigd, dat zal lopen van oktober 2004 tot oktober 2005. De paus gaf aan dat het speciale jaar officieel zal aanvangen bij het Internationale Eucharistische Congres, dat van 10 tot en met 17 oktober wordt gehouden in het Mexicaanse Guadalajara. Het jaar zal eindigen tijdens de volgende reguliere bijeenkomst van de bisschoppensynode, die van 2 tot 29 oktober 2005 in het Vaticaan wordt gehouden. Het thema van deze bijeenkomst zal zijn ‘De Eucharistie: Bron en hoogtepunt van het Leven en de Missie van de Kerk’.

Johannes Paulus II, die gelovigen er bij deze aankondiging aan herinnerde dat ‘de Kerk van de Eucharistie leeft’, heeft dit sacrament tot speerpunt van zijn pastorale beleid gemaakt. In 2003 publiceerde hij om deze reden al de encycliek ‘Ecclesia de Eucharistia’. De Paus verwoordde het nu als volgt: ‘Christus, “het levende brood” dat uit de hemel neerdaalde op aarde, is de enige die onze honger altijd en overal ter wereld kan stillen’.

‘STERRE DER ZEE’

Het bisdom Roermond heeft er een nieuwe liturgische gedenkdag bij: Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. De gedachtenis zal voortaan gevierd worden op 10 oktober. De congregatie voor de Goddelijke Eredienst heeft daarvoor toestemming gegeven.

Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is in Limburg vooral bekend van het beroemde beeld van ‘Slevrouw’ in de basiliek van Onze Lieve Vrouw



Tenhemelopneming in Maastricht. Voor de gedenkdatum van 10 oktober is gekozen omdat op deze dag in 1837 het beeld van de Sterre der Zee haar definitieve plek kreeg in deze kerk. Deze Onze Lieve Vrouwekerk was daarvoor meer dan veertig jaar door de Franse overheid aan de eredienst onttrokken geweest en had dienst gedaan als militaire smederij en paardenstal.

De gedenkdag van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee mag in Maastricht gevierd worden als een officieel liturgisch feest en in de rest van Limburg als verplichte gedachtenis. De toestemming voor het feest is gegeven door de prefect van de congregatie, kardinaal F. Arinze, die onlangs de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek bezocht.

Bron: www.katholieknederland.nl/actualiteit © 2004 RKK



Sittard-Kevelaar

Op MAANDAG 13 SEPTEMBER A.S.
is de bedevaartsdag van dit jaar.

Vertrek 7.30 uur vanaf hotel-café-restaurant
OP DE VOS in Nieuwstadt.

Meld u aan bij een van de talrijke
aanmeldingsadressen.

Binnenstad:

Stomerij Mengelers, Putstraat 11, tel. 046-4512251

Baandert: Pastorie Baandert, tel. 046-4513381

Limbrichterveld en Hoogveld:

Dhr. Fr. Tummers, Hodgesstraat 14, tel. 046-4520590

Deelname kost i 15,-, te voldoen bij aanmelding.

Werf een familielid, buurtgenoot of kennis aan als nieuwe deelnemer/deelnemster.

Inlichtigen tussen 20.00 en 21.00 uur bij dhr. L. Schmeitz, tel. 046-4512582.

NIEUWE E-MAIL ADRESSEN



Na de computerstoring die wij enige tijd geleden hebben meege-
maakt, hebben wij een aantal maatregelen getroffen om ons in de
toekomst tegen herhaling van dit grote ongemak te beschermen en
om de verschillende systemen die in de pastorie in gebruik zijn,
beter op elkaar te laten aansluiten. Dat heeft tot gevolg gehad dat ons
oude e-mail adres is komen te vervallen en dat er, om u gerichter van

dienst te kunnen zijn, drie nieuwe adressen voor in de plaats gekomen zijn. In het vervolg
kunt u e-mail aan de Deken richten aan pastorie-fedpetrus@planet.nl, e-mail aan het
Kerkbestuur aan kerkbestuur-fedpetrus@planet.nl en e-mail aan de administratie aan
kantoor-fedpetrus@planet.nl.

Wij verzoeken u deze wijziging in uw adresboek aan te brengen.

De administratie

TIJD DOOR HET JAAR

Bij de keuze van de schriftlezingen voor de verschillende vieringen in het liturgisch jaar is een duidelijke opzet aanwezig. Voor de hand ligt dat allereerst die bijbelteksten gekozen worden die de gebeurtenis of het mysterie van een feestdag beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan het kerstfeest. Ook zijn in de traditie van de Kerk schriftlezingen op een bepaald feest toegepast, omdat zij de inhoud van de feestdag verduidelijken, zoals op het feest van het H. Hart van Jezus. Gaat het om een tijd van voorbereiding op een feestdag zoals Pasen, dan wordt de keuze bepaald door de thema's die overeenstemmen met het karakter van die tijd: de veertigdagentijd als tijd van voorbereiding op het doopsel of de hernieuwing van onze doopbelofte.

Kenmerk van de zondagen in de 'tijd door het jaar' is dat er geen sprake is van een specifieke viering. Daarom is na het Tweede Vaticaans Concilie besloten om in een jaar tijd op deze zondagen doorlopend te lezen uit één van de evangeliën. Dit gebeurt in een cyclus van drie jaar: jaar A, B en C. In jaar A wordt uit het evangelie van Matteüs gelezen, in het jaar B uit dat van Marcus (en omdat dit evangelie erg kort is op een aantal zondagen ook uit het evangelie van Johannes) en in het jaar C is Lucas aan de beurt.

Bij de keuze van de eerste lezing, die in die liturgische tijd altijd uit het Oude Testament is genomen, is gezocht naar een verband met de evangeliële lezing. Het uitgangspunt bij de keuze is het evangelie van die zondag. Hierbij zijn vier modellen te onderscheiden. Een veelvoorkomend model is het zogenaamde harmoniemodel, dat wil zeggen: er is tussen beide lezingen overeenstemming in de inhoud.

Dit is bijvoorbeeld het geval op 5 september 2004, de drieëntwintigste zondag door het jaar. In de evangeliële lezing vraagt Jezus van zijn volgelingen, dat zij zich losmaken van al wat zij bezitten. Met andere woorden dat wij christenen niet aan het aardse gebonden dienen te zijn. De eerste lezing, uit het boek Wijsheid, spreekt ook over onze gebondenheid aan het aardse waardoor het moeilijk is om de hemelse wereld te kunnen verstaan.

Een nadere uiteenzetting over de verschillende modellen kunt u lezen in de uitgave van de Nationale Raad voor Liturgie: 'Zo spreekt de Heer'.

Evert de Jong

WIJDING DRIE TRANSEUNT-DIAKENS

Op **zaterdag 11 september** zal bisschop F. Wiertz in de abdijkerk van Rolduc drie seminaristen tot transeunt-diakens wijden. Het gaat om **Paolo d'Angona** (34) uit Würselen, **Hub Horstman** (43) uit Simpelveld en **Dennis Teurlings** (42) uit Raalte. De diakenwijding is de eerste wijding op weg naar het priesterschap. Na hun wijding zullen de drie als kapelaan in parochies in respectievelijk Hoensbroek, Geleen en Tegelen stage gaan lopen. Het is de bedoeling dat de drie diakens volgend jaar op zaterdag 21 mei tot priester worden gewijd.

BEZINNINGSDAG VOOR OUDERS MET JONGE KINDEREN

Op **zondag 19 september** organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom een bezinningsdag voor ouders met jonge kinderen. De dag wordt gehouden in de Foyer de Charité in Thorn. Het sacrament van het doopsel staat centraal op deze studiedag. Voor kinderen wordt een speciaal parallelprogramma aangeboden. Voor aanmelding of meer informatie: CHG: 045-5699500 of per e-mail: chg@hetnet.nl.

FEESTPROGRAMMA 900 JAAR ROLDUC IN SEPTEMBER

De Abdij Rolduc in Kerkrade viert dit jaar haar 900-jarig bestaan. In 1004 vestigden zich de eerste monniken in wat vanaf dat moment 'Kloosterrade' ging heten. Om dat jubileum te gedenken zijn er dit jaar elke maand diverse festiviteiten. Hieronder het programma van september:

7-8-9-10 september:

Historisch toneelspektakel Walram III, voorplein Rolduc.



9-12 september:

Volksfeest in en om Rolduc.

19 september:

Feestdag van Ailbertus, stichter van Rolduc. Speciaal voor deze dag komt een delegatie Augustijner Koorheren uit diverse Europese landen naar Rolduc. Dit is de orde waartoe Ailbertus behoorde. 's Ochtends is er een eucharistieviering met de bisschoppen van Roermond, Luik en Aken. Aansluitend worden de vendels van het Catharinagilde tentoongesteld. De vendels vertellen in het kort de geschiedenis van Rolduc. 's Middags worden gezamenlijk de vespers gebeden.

Vanaf 25 september

Tentoonstelling van boeken en paramenten in de parochiekerken St. Lambertus (Kerkrade) en St. Marien en St. Gertrud (Herzogenrath). Tegelijkertijd is er ook een expositie van goudsmeedkunst.

26 september

Concert kamerorkest Sinfonietta Köln in de Burg Rode, Herzogenrath. Aanvang: 15.30 uur

UIT ROME: SANTA MARIA ANTIQUA

Onlangs was het mogelijk om onder leiding van een gids de Santa Maria Antiqua te bezoeken, anders altijd gesloten. Deze kerk ligt in een hoek van het Forum Romanum, verscholen achter de ruïne van de tempel van Castor en Pollux met de drie bekende zuilen. De kerk werd gebouwd in wat eens een vestibulecomplex moet zijn geweest uit de tijd van keizer Domitianus.



Interieur

De eerste kerken in Rome werden gebouwd aan de periferie zoals de St. Pieter en de St. Jan van Lateranen. Pas in de zesde eeuw werd als eerste kerk in dit gebied de S. Maria Antiqua door de Byzantijnen ingericht. Deze diende als een soort hofkerk. Drie eeuwen was de kerk in gebruik tot het fatale jaar 847, toen een aardbeving het gebied trof en een deel van de Palatijn naar beneden kwam. De kerk werd begraven voor meer dan 1.000 jaar!

Pas aan het einde van de 19de eeuw brachten opgravingen de restanten aan het licht: de apsis, zijkapellen, de zijmuren vol kleurrijke fresco's met Griekse heiligen, Griekse teksten, oosterse stijlvormen. Er zijn er die overeenkomsten zien met de schilderingen in de rotskerken van Cappadocië. Alles werd zo goed mogelijk geconsolideerd. Maar toch, de tand des tijds kon niet uitblijven. Vocht is een geduchte vijand. In

1980 werd de kerk gesloten, waarna een intensieve restauratie op gang kwam, nog steeds voortdurend, om te redden wat er te redden valt van de afbrokkelende, verblekende schilderingen.

Tijdens het bezoek wees de gids met name op de rechtermuur naast de apsisruimte. Zo'n vijf verschillende fresco-lagen zijn er over elkaar heen te onderscheiden. Op de oudste zie je Maria in keizerlijk gewaad tussen engelen. Op een jongere laag twee kerkvaders. Zijmuuren van de kerk tonen pausen uit de 7de en 8ste eeuw met vierkante nimbus: de schilderijen zijn tijdens hun leven vervaardigd. Heel bijzonder in een zijkapel is de afbeelding van Christus op het kruis, gekleed in Syrische tuniek.

Van Egeraat schreef in zijn bekende Romegids: de S. Maria Antiqua is de eerste christelijke kerk die weer ruïne werd. Nu doet de Oudheidkundige Dienst zijn best de ruïne, die weer christelijke kerk werd, opnieuw in goede staat te brengen zodat zij weer kan worden opengesteld. Streefdatum: 2007.

padre Timoteo

KATHOLIEK NIEUWSBLAD

“De Vrienden van het Katholiek Nieuwsblad” willen u graag wijzen op het unieke karakter van het Katholiek Nieuwsblad. Het Katholiek Nieuwsblad geeft niet alleen uitvoerige en duidelijke informatie over het kerkelijk leven in onze bisdommen en parochies, maar het laat eveneens zijn licht schijnen op decreten en uitspraken van de paus. Daarnaast komt natuurlijk ook de wereldkerk aan de orde. Tevens maken zij u graag attent op de opiniërende columns, de artikelen over liturgie, kerkzang en kerkelijke kunst en de theologische bijdragen, maar ze willen ook de prachtige illustraties vermelden. Verder goede informatie over belangrijke gebeurtenissen. Gedegen artikelen over recht, economie, culturele en andere zaken die een betekenis hebben voor het leven van de mensen. Desgewenst kan de lezer reageren op ieder artikel in het Katholiek Nieuwsblad en dat commentaar wordt in een van de volgende uitgaven van de krant opgenomen. Het blad verschijnt 1 maal per week in een hanteerbaar formaat en wordt per post toegezonden. In geen enkel katholiek gezin zou deze krant mogen ontbreken!

Aanbieding: vier weken gratis. Bel 073-6123480 of kijk op www.katholieknieuwsblad.nl.



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ☎ 4512275

Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24, ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ☎ 4513381

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn.

Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039. Hartelijk dank!

DE ST.-ROSAPROCESSIE

Ook dit jaar willen wij ons weer in grote getale en met groot vertrouwen tot onze stadspatrones wenden om op haar voorspraak Gods zegen over onze stad af te bidden, opdat wij ook in de toekomst van alle calamiteiten gevrijwaard mogen blijven en opdat het voor allen die in Sittard leven, wonen en werken goede tijden mogen zijn.

Opstelling St.-Rosaprocessie om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.

Vertrek om 10.30 uur, na het einde van de H. Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Sjtadssjötterie Sint Rosa; | 8. Fanfare St. Jan, Leyen- | 12. Eerwaarde Zusters; |
| 2. Acolythen met Kruis; | broek; | 13. Philharmonie; |
| 3. Sittards Mannenkoor 'Sittard'; | 9. Mannen; | 14. Misdienaars; |
| 4. Harmonie St. Joseph; | 10 St.-Rosasociëteit; | 15 Acolythencollege |
| 5. Kerkenwachtgilde; | 11. Acolythencollege met | 'H. Michaël en H. Rosa'; |
| 6. Scoutinggroep St. Joseph; | relikwie St. Rosa en | 16. H.H. Geestelijken; |
| 7. Vrouwen; | Nonnevotteclub met | 17. Allerheiligste; |
| | beeld O.L. Vrouw Behouden | 18. Kerkbestuur, B. en W., |
| | der Kranken | Gemeenteraad. |

SINT ROSA SOCIËTEIT

Op zondag 29 augustus 2004 neemt de Sint Rosa Sociëteit, die oud-Sittardenaren verenigt tijdens de viering van Sint Rosa, voor de zestiende keer deel aan de processie van de Sittardse patroonheilige.

Achter de vlag van de Sociëteit zullen oud-Sittardenaren uit alle windstreken meelopen.

Velen hebben zich al aangemeld waarmee de deelname groter belooft te worden dan in voorgaande jaren.

Na afloop van de processie, die voor de 329^e keer doorgang vindt, is er een reünie van oud-Sittardenaren met inwoners van de stad in de tuin van museum 'Het Domein' aan de Kapittelstraat 6. Op dat moment zijn in het museum tentoonstellingen gaande over stedenbouwkundige ontwikkelingen in Sittard-Geleen en *'De dood of de gladiolen Profwielrennen in*

Limburg'. Een of meerdere films over Sittard en haar verleden worden vertoond. Gespreksstof te over! Een ieder is van harte welkom.

Geïnteresseerde oud-Sittardenaren kunnen zich via Peter.heiligers@worldon-line.be aanmelden.

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 29 augustus: Tweeëntwintigste zondag door het jaar; Hoogfeest van de H. Rosa, patrones van Sittard.

- N.B
1. Op zaterdagavond 28 augustus om 18.00 uur begint ons jaarlijks Rosafeest met de avondmis in de St.-Michielskerk aan de Markt, niet in de St.-Petruskerk.
 2. De Hoogmis van 10.30 uur in de Basiliek en de Hoogmis van 11.30 uur in de Grote Kerk komen te vervallen.
 3. De plechtige, pontificale Hoogmis t.e.v. St. Rosa in de St.-Michielskerk begint om 9.30 uur.
 4. Na afloop van deze Hoogmis trekt de Rosaprocessie naar de Rosakapel op de Kollenberg.
 5. Na afloop van de Rosaprocessie is er in de St.-Michielskerk een H.Mis voor de pelgrims die nog niet in de gelegenheid waren de H. Mis te volgen om \pm 11.45 uur.
 6. De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk en de avondmis van 17.30 uur in de Grote Kerk gaan gewoon door.
 7. Anders dan in de andere parochies in Nederland wordt de MIVA-collecte in onze parochie gehouden in het eerste weekend van september.

Maandag 30 augustus: Rosa-maandag.

N.B. Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H. Mis begint. De predikatie wordt gehouden door de Weleerwaarde Heer Roy de Bie, die afgelopen juni tot priester gewijd is en afkomstig is uit Guttecoven. De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt vandaag.

Op Rosa-maandag is de Administratie gesloten.

Dinsdag 31 augustus: Rosa-dinsdag. Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel. De predikatie tijdens de H. Mis van 10.00 uur wordt gehouden door de Weleerwaarde Heer Ralf Schwillens, eveneens afgelopen juni tot priester gewijd en afkomstig uit Born.

Vrijdag 3 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf 17.30 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen. Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag Huiscommunie is altijd mogelijk bij een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de administratie.

Zaterdag 4 en zondag 5 september: MIVA-collecte.

Maandag 13 september: bedevaart naar Kevelaer (zie pag. 4)

Zaterdag 25 september: Verjaardag van de bisschopswijding van Mgr. F.J.M. Wiertz (1993)

GEDOOPT

Christian Peeters, Hazendaal 4, 11-07-04.
Mil Webers, Ehrensteinstraat 14, 25-07-04.
Fee Remmen, Heggenhof 4, 25-07-04.
Sebastiaan Vanderlyde, Tussenweg 11, 08-08-04.
Roy Evers, Vechtstraat 6, 11-08-04.
Luca Hellenbrand, Viandenhof 1, 22-08-04.

Wij bidden dat Christian, Mil, Fee, Sebastiaan, Roy en Luca onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK

Jeroen Pluymakers en Suzanne Schillings, Entgen Luytenstraat 8, Einighausen, 01-10-04.

'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis'

(Uit de huwelijksliturgie)



OVERLEDEN

Annie Vroomen-Fijen, Paardestraat 13, 74 jaar, † 10-07-04.
Thom van Huygevoort, Huygensstraat 10, 79 jaar, † 11-07-04.
Jo Smeets, P.P. Rubensstraat 34, 68 jaar, † 24-07-04.
Willie Muller, Kollenbergerhof 9, 87 jaar, † 25-07-04.
Jacques Simons, Walramstraat 76, 95 jaar, † 02-08-04.
Maria Merkus-Geurts, Pres. Kennedysingel 24, 97 jr, † 03-08-04.
Mia Lautav van Aijmsa-Geurts, Baenjehof 9, 84 jaar, † 03-08-04.
Leo Damoiseaux, Agricolastraat 33, 76 jaar, † 04-08-04.
Tinus van Zwieten, Eisenhowerstraat 134, 73 jaar, † 05-08-04.
Harry Wijnhoven, Pres. Kennedysingel 24, 85 jaar, † 07-08-04.
Mia Laumen-Martens, Putstraat 86, 82 jaar, † 10-08-04.
Jurgen Stijnen, Sweelinckstraat 10, 38 jaar, † 10-08-04.
Tonny Haustermans-Beenen, Lienaertsstraat 159, 84 jr, † 13-08-04.

Mia van der Venne-Hofhuis, Pres. Kennedysingel 24, 88 jaar, † 15-08-04.

Dieneke Schmeitz-Meisen, Pres. Kennedysingel 24, 94 jaar, † 16-08-04.

Jes Claessen-Lemmens, Pres. Kennedysingel 24, 85 jaar, † 21-08-04.

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Voortaan worden hier alleen nog de overledenen vermeld
wier namen in ons overlijdensregister zijn ingeschreven.

HEILIG UUR

Op donderdag 2 september houden wij het maandelijks biduur voor roeping- en tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor de maand september zijn dat: Overhovenerstraat, Paardestraat, Paradijsstraat, Parallelweg, Parklaan, Plakstraat en Pullestraat.



HEILIGE ONVERSCHILLIGHEID

Innerlijk vrij zijn. Niet hechten aan de dingen van de wereld. Niet te snel overstuur raken of te uitgelaten reageren. Kalm blijven in moeilijke omstandigheden in het vertrouwen dat God het beste met ons voorheeft. Onze wil ondergeschikt maken aan de Zijne. Het lijkt een onbereikbaar ideaal. Ignatius van Loyola dacht daar anders over. Door zo'n houding dagelijks te oefenen kunnen we geestelijk volwassener worden.

In het boekje 'Spiritueel leven in de wereld van vandaag', samengesteld door pater J. Bots s.j., staat een interessante verhandeling over de onverschilligheid. Daarin wordt deze deugd een openbaring van God genoemd. Een genadevol inzicht waardoor het wezenlijke in het leven wordt onderscheiden van het bijkomstige.

Daardoor kan een mens steeds meer betekenen voor anderen. Want zijn eigen behoeften en emoties nemen hem steeds minder in beslag. Hij laat zich niet meeslepen door de waan van de dag.



In dit verband is het boeiend om de 'Decaloog van de onverschilligheid' te lezen, geschreven door paus Johannes XXIII. Het zijn tien voornemens – één per dag – die getuigen van humor en zelfkennis. Het eerste 'gebod' luidt: 'Alleen voor vandaag zal ik mij inzetten; alleen deze dag beleven zonder de problemen in mijn leven in één klap te willen oplossen.'

Het vierde: 'Alleen voor vandaag zal ik mij aan de omstandigheden aanpassen, zonder te verlangen dat die zich richten naar mijn wensen.' In het vijfde: '... ik zal op mijn hoede zijn voor gejaagdheid en besluiteloosheid.' In het negende: '... zelfs als alles op het tegendeel schijnt te wijzen, zal ik vast geloven dat God zich om mij bekommert.' Ten slotte neemt hij zich op de tiende dag voor te proberen gedurende twaalf uur het goede tot stand te brengen. Als dat lukt mag een mens al heel tevreden zijn. Want – aldus de paus – als hij eraan denkt dat hij dat heel zijn leven vol zou moeten houden, zou hij moedeloos kunnen worden.

'Alleen voor vandaag.' Een christelijk carpe diem. In 'sancta indifferentia'.

Louise Leneman



REGINA CARMELI

* Eerherstelviering

Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie

Datum: Donderdag 2 september, (en iedere donderdag vóór de eerste vrijdag)

* Nederlandse Vespers

Zondag 5 september, 17.00 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharistische zegen)

* Avond

Thema:

Uitdaging of verleiding: New Age en christelijk geloof

Het z.g. Nieuwe Tijdsdenken lijkt iets vreemds waar wij nauwelijks of niet mee te maken hebben, doch het heeft van doen met o.a. antroposofie, gnose, Christusbewustzijn, reiki, occultisme, reïncarnatie, parapsychologie, holisme, enneagramm, spiritisme, wicca, kristallen en nog veel meer. In het voorjaar van 2003 gaf het Vaticaan over dit thema een document uit. Dat wordt op deze avond kort gepresenteerd en van daaruit worden enige criteria aangereikt om tot onderscheiding te komen.

Leiding: Vicaris Drs. J. Schröder (Den Bosch)

Datum: Dinsdag 21 september, 19.30 - 21.30 uur

Kosten: € 4,-

* Bezinningsweekend - in stilte

Thema: Bekleed met Christus

Bij ons doopsel werden we bekleed met een wit kleed. Het kleed en klederen hebben in de H. Schrift en in de Traditie van onze Kerk een rijke betekenis. In het jaar van het doopsel (in het bisdom Roermond) bezinnen we ons op een aantal bijbelse teksten. We worden in het doopsel bekleed met Christus zelf! De bezinningsdagen willen ons helpen zien hoe Christus zich ons lot aantrekt. Laten we Hem erom danken.

Leiding: Z.E.H. Dr. J. Liessen (Rolduc)

Begin: Zaterdag 25 september, 9.00 uur

Sluiting: Zondag 26 september, 17.30 uur

Kosten: i 35,00 (voor wie op vrijdagavond wil komen + i 18,00)

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Beziñningshuus Regina Carmeli, Kollenberg 2, Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze uiterlijk 11 september 2004 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

Zaterdag 28 augustus
 18.00 uur verplaatst naar de St.-Michiels-kerk
 Zondag 29 augustus - Tweeëntwintigste zondag door het jaar, Rosazondag
 11.30 uur vervalt
 17.30 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
 Maandag 30 augustus - Rosamaandag
 10.00 uur in de Rosakapel op de Kollenberg gestev t.i.v. overl. leden van de Vriendenkring van het St.-Rosacomité en overl. leden van het St.-Rosacomité, Frits Pfenning; ev Jan Bormans, Mia Laumen-Martens en zoon Jo, Nou Huiveneers en fam., Ellie Beursgens-Kessels (Samenzang)
 19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 Dinsdag 31 augustus - Rosadinsdag
 10.00 uur in de Rosakapel op de Kollenberg gestev t.i.v. overl. leden van de Vriendenkring van het St.-Rosacomité en overl. leden van het St.-Rosacomité, Frits Pfenning, ouders en grootouders Bergrath-Werdens; ev Jan Bormans, Jeanny Queisen-Wessels, Ellie Beursgens-Kessels, Peter Bongers en Susannen Bongers-Derrez (Samenzang)
 19.00 uur gestev Math Ronden; ev echtp. Caulfield-Tholen
 Woensdag 1 september
 08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven, echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen
 Donderdag 2 september
 08.00 uur gestev Judith Gieskens; ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach
 19.30 uur lof met rozenhoedje
 Vrijdag 3 september - Verjaardag van de Wijding van de Kathedraal
 08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
 12.00 uur pl. huwelijksmis bruidspaar Jansen-Schurgers
 19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede; gestev fam. Feron-

Hoenen; ev families Wyszenko, Meerts en Hendriks
 Zaterdag 4 september - H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar
 08.00 uur gestev Marietje Janssen; ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; ev echtp. Caulfield-Tholen
 18.00 uur plev uit dankbaarheid jegens deken Tijssen; plzwd Jo Smeets; pljrd Tiny Stöcker-Schmeitz en Pierre Stöcker; plev levende en overl. leden van de families Dieteren en Hellbach, Felix Paques, Joep Joosten vw de buurt; nadienst Willie Muller, Leo Damoiseaux, Mia Laumen-Martens, Jurgen Stijns, Tonny Haustermans-Beenen (Samenzang)
 Zondag 5 september - Drieëntwintigste zondag door het jaar
 11.30 uur gestplev uit dankbaarheid; gestpljrd ouders Barleben-Diehl, ouders Teney-Pennings, Max Kreyn; pljrd Harry Gubbens; plev Herman en Annie Pier-Weijzen (St.-Petruskoor)
 17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 Maandag 6 september
 08.00 uur ev t.e.v. de H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven
 19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers, echtp. Caulfield-Tholen
 Dinsdag 7 september
 08.00 uur ev t.e.v. H.H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding
 19.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach, ouders Vleugels-Dieteren, echtp. Caulfield-Tholen
 Woensdag 8 september - Feest van Maria Geboorte
 08.00 uur gestev Marie Kerrens en fam. Corbeij-Kerrens; ev ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid
 19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen
 Donderdag 9 september
 08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor bijzondere intentie (B)
 19.30 uur lof met rozenhoedje
 Vrijdag 10 september
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede, Jan en Annie Spée-Canton
 Zaterdag 11 september - Maria op zaterdag
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 18.00 uur gestpljrd ouders Collombon-Koennen, ouders Zonneberg-Willems; plev fam. Arnold Dieteren-van Neer-Meyer, Jan Schrijen; nadienst Leo Damoiseaux, Mia Laumen-Martens, Jurgen Stijnen, Tonny Haustermans-Beenen (Jeugdkoor)
 Zondag 12 september - Vierentwintigste zondag door het jaar
 11.30 uur plev uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijksjubileum; plzwd Willie Muller; gestpljrd Jos Bitsch, ouders Kleinjans-Kühnen; pljrd Truus Keijzers-Timmermans (Koor Sancta Familia, Brunssum)
 17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 Maandag 13 september - H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleeraar
 08.00 uur ev Riet Willems en de meest verlaten zielen in het vagevuur
 19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 Dinsdag 14 september - Feest van de Kruisverheffing
 08.00 uur gestev Zef en Josephine Derrez
 19.00 uur zwd Mia Lauta van Aijmsma-Geurts; ev families Wyszenko, Meerts en Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen
 Woensdag 15 september - Onze Lieve Vrouw van Smarten
 08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen, Florentine Hansen, echtp. Ritzen-Merkelbach
 Donderdag 16 september - H.H. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
 08.00 uur ev Maria Feiter
 19.00 uur gestjrd ouders Tonglet-Winteracken; ev echtp. Caulfield-Tholen

19.30 uur lof met rozenhoedje
 Vrijdag 17 september - H. Lambertus, bisschop en martelaar
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev voor roepingen tot het priesterschap en voor vrede;
 Zaterdag 18 september - Maria op zaterdag
 08.00 uur gestev ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; ev families Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens, echtp. Caulfield-Tholen
 14.00 uur plev b.g.v. het 40-jarig bestaan van de Sociëteit Senioren Sittard Stad
 18.00 uur gestplev t.i.v. gezin en praktijk; plzwd Jurgen Stijnen; plev ouders Wijshoff-Bormans; nadienst Mia Laumen-Martens, Tonny Haustermans-Beenen (Koor Chantez, Oirsbeek)
 Zondag 19 september - Vijfentwintigste zondag door het jaar
 11.30 uur plev voor bescherming op voorspraak van deken Tijssen; plzwd Leo Damoiseaux; gestpljrd echtp. Lejeune-Haszig, ouders en grootouders Meijers-Tillmans, ouders Baggen-Starmans, ouders Baggen-Starmans; plev overl. familieleden Pier-Weijzen (Samenzang)
 17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 Maandag 20 september - H.H. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
 Dinsdag 21 september - Feest van de H. Matteüs, apostel en evangelist
 08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
 19.00 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans
 Woensdag 22 september
 08.00 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en em. pastoor Eduard Hoenen
 19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en Hendriks, Wil Corten, echtp. Caulfield-Tholen
 Donderdag 23 september - H. Pius van Pietrelcina, priester (pater Pio)
 08.00 uur gestev Corrie Close en fam.
 19.00 uur gestev Sef Heuts; ev voor bijzondere intentie (B), ouders Schmidt-Fliegel,

Netta en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 24 september
08.00 uur ev echtp. Ritzén-Merkelbach,
echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor roepingen tot het pries-
terschap en voor vrede
Zaterdag 25 september - Maria op zater-

dag
08.00 uur ev grootouders Simonis-Tum-
mers
en ouders Hage-Simonis, echtp. Caulfield-
Tholen
18.00 uur plzwd Mia Laumen-Martens,
Tonny Haustermans-Beenen; pljrd Guus
Dieteren (Jeugdkoor)

ST.-MICHIELSKERK

Zaterdag 28 augustus
18.00 uur gestpljrd Zef Durlinger; pljrd
Anton Schoenmakers; gestev Wim van
Groenendaal en Joke; plev Guus Jessen;
nadienst Willie Muller, Leo Damoiseaux,
Mia Laumen-Martens, Jurgen Stijnen,
Tonny Haustermans-Beenen
(Samenzang)
Zondag 29 augustus - Tweeëntwintig-
ste zondag door het jaar, Rosazondag
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur plev uit dankbaarheid b.g.v.
het 40-jarig huwelijksjubileum van Jos
en Hein Bovendeaard-Coenen; plzwd
Jan Spée, Mia Reerink-Brand; pljrd
Fientje Tummers-Janssen; gestpljrd
Sjang Tummers, Wil Laumen, Wil
Wauben en overl. fam. Wauben-Schroen,
Truus Spetgens, ouders Krekels-Kem-
merling, ouders Wetzels-Latten, Jack
Renette en grootouders Musters-Niesten
en dochter Bella; pljrd José Verdult-van
den Brule; gestplev levende en overl.
leden van de St.-Rosa-Sociëteit, ouders
Maassen-Janssen en Anne-Mieke; ouders

Wijshoff-Jaeger; plev Amalia Busch
(Schola Cantorum Sanctus Michael)
± 11.45 ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lour-
des
Zondag 5 september - Drieëntwintigste
zondag door het jaar
08.30 uur gestev Judith Gieskens en
fam. Gieskens-Muyres
09.30 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes (Samenzang)
Zondag 12 september - Vierentwintig-
ste zondag door het jaar
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Ne-
lissen, fam. Corbeij-Kerrens
09.30 uur gestpljrd overl. ouders Dols-
Hennen en zoon Piet; gestplev levenden
en overledenen van de Broederschap
Sittard-Kevelaer (Samenzang)
Zondag 19 september - Vijfentwintig-
ste zondag door het jaar
08.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbeij,
families Gieskens-Muyres en Corbeij-
Kerrens
09.30 uur gestplev Gerardine Vermeulen
en overl. ouders (Samenzang)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 29 augustus - Tweeëntwintig-
ste zondag door het jaar, Rosazondag
10.30 uur VERVALT i.v.m. Processie
Dinsdag 31 augustus
08.30 uur voor genezing van het hart en
een geschikte baan voor Jelle Jonsma,
echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 1 september
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 2 september
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans

en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev overl. fam. Van der
Zanden-Claessen, echtp. Caulfield-Tho-
len
Vrijdag 3 september - Verjaardag van
de Wijding van de Kathedraal
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 4 september - H. Gregorius
de Grote, paus en kerkleeraar
09.00 uur ev ouders Lebens, echtp.
Caulfield-Tholen

11.00 uur bedevaart vanuit Frankrijk
Zondag 5 september - Drieëntwintigste
zondag door het jaar
10.30 uur plev alle levende en overl.
leden van de Aartsbroederschap, fam.
Wehrens-Wetzels, Annie Vroomen-Fij-
en, echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 7 september
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
11.00 uur ev bedevaart uit Tilburg
Woensdag 8 september - Feest van
Maria Geboorte
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 9 september
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev fam. G. Joosten-Gonera,
Jan Schrijen, echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 10 september
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 11 september - Maria op
zaterdag
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 12 september - Vierentwintig-
ste zondag door het jaar
10.30 uur pljrd Leo Jessen; plev echtp.
Caulfield-Tholen
Dinsdag 14 september - Feest van de
Kruisverheffing
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 15 september - Onze Lieve
Vrouw van Smarten
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 16 september - H.H. Cor-
nelius, paus, en Cyprianus, bisschop,
martelaren
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev Jan Jessen, echtp.
Caulfield-Tholen
Vrijdag 17 september - H. Lambertus,
bisschop en martelaar
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 18 september - Maria op
zaterdag
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 19 september - Vijfentwintig-
ste zondag door het jaar
10.30 uur pljrd Gerardus Kuppen; plev
echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 21 september - Feest van de
H. Matteüs, apostel en evangelist
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 22 september
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 23 september - H. Pius van
Pietrelcina, priester (pater Pio)
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 24 september
08.30 uur ev voor zegen over een huis-
gezin, echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 25 september - Maria op
zaterdag
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

Parochie H. Bernadette - Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24 ☎ 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Gironummer voor overmaken van misstipendium: 10.59.178 (€ 7,- of € 21,-)
t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette o.v.v. datum en intentie.
Intenties kunt u opgeven bij de diaken.

Zondag 29 augustus: 22e zondag door het jaar

10u30 1e jrd. Jan van Ommen

Dinsdag 31 augustus

9u00 t.e.v. OLV v. Lourdes

Donderdag 2 september

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 5 september: 23e zondag door het jaar

10u30 Gest.jrd. Hubert Deuss; ovl.oud. Collombon-Köhlen; Reinhard en Fien v.d.Brock-
Limpens; voor de zieken van de Odaflat (vw bewoners)

Dinsdag 7 september

9u00 Frans Fiddlers en Gertrudis Mostard; t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 9 september

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 12 september: 24e zondag door het jaar (*kinderwoorddienst*)

10u30 Jrd. ovl. oud. Arntz-Courage; Bernard Köhlen; voor de zieken van de Odaflat (vw
bewoners) *Schola Gregoriana Sittardiensis*

Dinsdag 14 september: Feest van Kruisverheffing

9u00 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; t.e.v. OLV v. Lourdes

Donderdag 16 september: H.H. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 19 september: 25e zondag door het jaar

10u30 Jrd. Jan van Zonneveld; Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; voor de zieken van
de Odaflat (vw bewoners) *Gemengd koor*

Dinsdag 21 september: Feest vd H. Matteus, apostel en evangelist

9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 23 september: Feest vd H. Pius v. Pietrelcina (pater Pio)

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

GEDOOPT

11 juli werd gedoopt: Rachelle Goossens (W. Goossensstraat)

Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van haar ouders, peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 3 september (1^e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 2 september) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.

MIVA-COLLECTE

Deze collecte is in onze parochies dit jaar op zondag 5 september. De MIVA zamelt gelden in om de missionaire werkers in staat te stellen over zo goed mogelijke vervoermiddelen te beschikken. Miva richt zich dit jaar onder het motto 'vrede is een werkwoord' voornamelijk op projecten rond vrede in Sri Lanka (20 jaar burgeroorlog), Sudan (30 jaar burgeroorlog), en op de Filippijnen (militair conflict tussen regering en rebellen).

KINDERWOORDDIENST

Na de zomervakantie start weer de Kinderwoorddienst. In principe steeds op de 2e en 4e zondag van de maand. De eerstvolgende Kinderwoorddienst is dus weer op zondag 12 september tijdens de H. Mis van 10.30 uur. De Kinderwoorddienst is met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar en geeft de kinderen de gelegenheid om in voor hun begrijpelijke taal iets over de verhalen uit de Bijbel te horen. Daarnaast is er ook altijd een "doe-activiteitje".

BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

Op maandag 13 september a.s. is de jaarlijkse bedevaart Sittard-Kevelaer. Zie ook de poster in het kerkportaal. Een geldig paspoort of toeristenkaart is vereist. Kaarten à € 15,- zijn tot 3 september verkrijgbaar o.a. op onze pastorie. De bussen verzamelen bij restaurant "Op de Vos", alwaar om 7.30 uur het vertrek plaatsvindt.

RK VROUWENVERENIGING BAANDERT

Op woensdag 15 september a.s. wordt weer gestart. Om 20 uur begint de avond in het Zittesj Hoes met een lezing met dia's van dhr. v.d. Ende over de vier seizoenen, lente-zomer-herfst-winter. De volgende avonden zijn op 20 oktober, 17 november en 15 december. Meer info: tel. 4517700 of 4514343.

KERKBALANS 2004: KOERSVAST

U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette, Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.

SPREEKUUR

Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.

23 augustus: H. Rosa van Lima, patrones van Sittard

De relatie van de Heilige Rosa van Lima met Limburg gaat ver terug.

Al enkele jaren vóórdát deze Zuid-Amerikaanse heilige in 1671 heilig werd verklaard, werd ze al benoemd tot patrones van Sittard. Al meer dan 300 jaar trekt op de laatste zondag van augustus in Sittard de Rosaprocessie naar een kapelletje op de Kollenberg, dat aan haar is gewijd.

Isabella de Floresy y Olivia werd op 20 april 1586 in Lima in Peru geboren. Ze stierf daar op 24 augustus 1617. Het verhaal gaat dat zij al op vijfjarige leeftijd de belofte van eeuwige maagdelijkheid deed. Enkele jaren later werd ze lid van de derde orde van de dominicanessen onder de naam Rosa.

Ze stond bekend om haar borduurwerken en om haar kennis van zaken als bloemenkweekster. Rosa werd vaak belaagd door aanbidders, maar bleef haar belofte trouw. Als boetedoening bestrooide ze haar brood met as, belegde het met bittere kruiden en dronk schapengal. Ook sliep ze volgens de overlevering op een schervenbed. Rosa staat bekend als mystica.

Haar titel als patrones van Sittard heeft ze te danken aan paters Dominicanen die in de 17^e eeuw in Sittard werkten. De stad en de omgeving werden getroffen door een dysenterie-epidemie. De paters, die ook kloosters in Peru hadden, adviseerden de bevolking van Sittard om Rosa aan te roepen als voorspreekster tegen de dodelijke epidemie. Het stadsbestuur van Sittard nam het advies over en beloofde Rosa tot stadspatrones te benoemen als de epidemie zou wijken. Ook beloofden ze om op het hoogste punt van Sittard een kapel voor haar te bouwen en elk jaar een processie te houden.

Benoeming

De zeereerwaarde heer H.M.H. Quaadvlieg wordt met ingang van 15 september benoemd tot pastoor van de parochies O.L.V. van Altijddurende Bijstand, HH. Engelbewaarders en H. Barbara te Geleen-Lindenheuvel. Profiat en Gods Zegen voor deze taak!

