



Kloosterplein 10, ☎ 4512275 kantoor-fedpetrus@planet.nl 8e Jrg - nr. 10 - 1 okt 2005

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 5 november 2005.**

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

Vanaf 815 viert de Kerk op 1 november Allerheiligen, een samenvattende gedachtenis van alle gerenommeerde heiligen: Maria, Franciscus, Martinus, Theresia, Barbara, enz. Mensen die geleefd hebben zoals u en ik met evengoed hun zorgen en verdriet, maar ook mensen die gestreden hebben tegen bekoringen en zwakheden. Mensen die God en de ander op voorbeeldige wijze gediend hebben. Aan hen willen wij denken en op hun voorspraak willen wij bidden op het hoogfeest van Allerheiligen.

Abt Odilo van Cluny stelde in 998 op 2 november Allerzielen in om te bidden voor de zielenrust van de overledenen. De eerste dagen van november nodigen ons uit om naar de overkant te kijken. De Joden bleven achterom kijken naar de vleespotten van Egypte, maar Mozes zei: "Nee, kijk naar de overkant, kijk naar het Beloofde Land, trek door de woestijn, het is de moeite waard!"

Misschien treurt U deze dagen om een dierbare overledene, die U mist! Het verlies is pijnlijk voelbaar. Begrijpelijk! Maar toch nodigt de Kerk U deze dagen uit "Kijk naar de overkant".

De dood is niet het laatste, het is slechts de poort naar het volle leven. Voor wie gelooft, is de dood een nieuwe geboorte, een ogenblik van pijn oom dan te ontwaken tot het volle leven.

Kijk naar de overkant! Doen wij dit vanuit ons bidden. Als wij kijken met de ogen van het geloof, dan zien wij dat onze dierbare overledenen leven in een land waarin geen lijden, geen smart, geen tranen meer zijn. Zo'n geloof wil ik U deze dagen van harte toewensen, opdat de pijn verzacht.

Heer, herinner u de namen van hen die gestorven zijn en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid naar het dag en nacht verbeide Vaderland, hen voorbereid. Met hartelijke groet!

Kapelaan A. van der Wegen

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? DEEL VI

Louis Tijssen, die priester was geworden om tussen de mensen in een parochie te werken, werd - tegen zijn verwachting - door de bisschop in het Seminarie van Rolduc aangesteld als prefect. De prefect was de tussenpersoon. tussen de schoolleiding en de studenten. In de praktijk waren pedagogische bekwaamheden voor het ambt van prefect belangrijker dan wetenschappelijke kennis. Gedurende dertien jaar zou hij die taak met grote loyaliteit tegenover zijn directeuren en met grote ijver en plichtsbetrachting uitoefenen. Het was een zware dagtaak want hij was als prefect verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op Rolduc. Hij hield, bijgestaan door de andere docenten en oudere leerlingen - de surveillanten - toezicht op de leerlingen. Zijn dagtaak begon om half zes 's morgens. Dan moesten de leerlingen opstaan, zich wassen en kleden. Dit diende binnen twintig minuten te gebeuren. Vervolgens begaf iedereen zich op weg naar de kerk voor het morgengebed en de mis. De prefect controleerde de gangen en slaapzalen op laatkomers die dan genoteerd werden. Na de gezamenlijke mis leidde hij de leerlingen naar de studiezalen, waar ze hun lessen nog eens konden repeteren. Zelf had hij dan gelegenheid te ontbijten. Na het ontbijt, tijdens de recreatie, stond prefect Tijssen op het bordes dat uitzag over het speelplein om alles te controleren. Boosdoeners werden genoteerd of direct in hun nekvel gegrepen en moesten rekening houden met bestraffing. Zo verliep de hele dag van de prefect met controleren en het letterlijk en figuurlijk in goede banen leiden van de studenten. Gedurende zijn 'vrije' uren, als de leerlingen les hadden, was prefect Tijssen ook voortdurend in de weer. Hij onderhield de contacten met hun ouders of voogden. Als een leerling naar huis geroepen werd vanwege ziekte of een sterfgeval, dan was het de taak van de prefect de bewuste leerling hiervan op de hoogte te stellen en zijn thuisreis te regelen. Hij controleerde tevens de post van de studenten. Op zijn bureau stond een grote lijmpot om na lezing de enveloppen weer dicht te kunnen plakken. Inmenging in zijn censorschap duldde Tijssen niet. Een student die hem verweet het briefgeheim te schenden, kreeg een draai om zijn oren! Tijssen hield ook toezicht op het welzijn van 'zijn jongens'. Leerlingen die in nood waren hadden zijn speciale aandacht. Ook hield hij spreekuur voor de leerlingen. Iedereen die meende hem iets te moeten vragen of mededelen, kon dan bij hem terecht. Zijn kamer was tevens een opslagruimte van "in beslag genomen" goederen. Ook had hij het nodige "speelgoed" in voorraad. Hij wilde dat de jongens van de laagste klassen 's avonds in de speelzaal steeds bezig waren. Daarom beschikte hij over diverse gezelschapsspelen. Tweemaal per week was er een grote

wandeling. Steeds in de achterhoede lopend zorgde de prefect, dat niemand achterbleef of afdwaalde om stiekem een café in te duiken of een brief te posten. De studenten stonden steeds onder toezicht. Een toezicht dat pas eindigde als de vakanties begonnen. De directeur en de provisor hadden de leiding in Rolduc. Als beiden afwezig waren, moest Tijssen de directeursfunctie waarnemen. Zo gebeurde het dat op 15 oktober 1902 onverwacht het rijtuig van prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina, het voorplein opreed en Tijssen namens directeur Corten de prins der Nederlanden mocht begroeten. Bij die gelegenheid heeft Tijssen een portret van Prins Hendrik in ontvangst genomen.

Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen" en naar Jac. Schreurs m.s.c." Pastoor-Deken Tijssen van Sittard" (*wordt vervolgd*)

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de kapelaan of een van de diakens. Een briefje in de bus is al voldoende. Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ☎ 4512275

Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24, ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ☎ 4513381

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039. Hartelijk dank!

UW AANDACHT S.V.P.

WELKOM bij Gezinsviering op zaterdagavond **1 oktober a.s. 18.00 uur**

Franciscus van Assisië (1181 – 1226) is een van de bekendste heiligen van onze Kerk. Eerst was hij een rijke en verwendde jongen totdat hij op een dag in een oud kapelletje een stem

hoort: "Franciscus, wil jij Mijn kerk helpen herstellen?" Franciscus gaat meteen aan de slag. Hij begint aan de herstelwerkzaamheden van het oude kapelletje. Ook ontdekt hij dat God van hem vraagt om "Zijn liefde" aan alle mensen uit te dragen. Zijn liefde die zichtbaar tot uitdrukking komt in de Schepping. De planten, dieren, maar ook mensen. Hij begrijpt dat hij Jezus ook kan dienen door voor de armen en zieken te gaan zorgen. Daarom is Franciscus zelf arm geworden. Als bedelaar gaat hij de straat op. Door zelf arm te worden kan hij makkelijker van God en de medemens gaan houden. Er zijn heel wat mensen die hem gaan navolgen. Nu begrijpt Franciscus wat Jezus bedoelde in dat oude kapelletje. Hij moet de hele Kerk van Jezus, van binnenuit, weer nieuw maken en de mensen de weg wijzen naar God. Tijdens de gezinsviering van 1 oktober willen ook wij de weg wijzen naar God. Van harte nodigen wij iedereen uit om 18.00 uur in de St. Petruskerk. Het Jeugdkoor luistert de H. Mis op.

Groeten van het gezinscomité en kapelaan A. van der Wegen

De kleine man.

Ben je rijk dan ben je alles.

Ben je arm, tel je niet mee.

Met rijkdom kun je alles kopen
en nog zijn ze niet tevree.

Soms zijn de rijken nog veel armer
dan de armste kleine man.

Met hen zou ik niet willen ruilen
nee, ik hoef geen gouden zuilen.

Geluk dat kun je toch niet kopen
ook al heb je geld bij hopen.

Laat mij liever leven dan
als 'n gewone kleine man.

Volgende gezinsmissen zijn:

1. **vrijdagavond 11-11-2005** om 18.00 uur in de Michielskerk. We vieren het Sint Maartensfeest met aansluitend lampionnenoptocht.
2. **zaterdagavond 26-11-2005** om 18.00 uur in de Petruskerk, 1^e Advent ter voorbereiding op Kerstmis.
3. **Kerstavond 24-12-2005** om 17.00 uur **Kindje wiegen** en om **18.00 uur een gezinsviering** bij gelegenheid van de geboorte van Jezus Christus.

ZIEKENCOMMUNIE

LET OP !! Vrijdag 7 oktober en voor de Maand November op Vrijdag 4 november:

Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.

Vanaf **17.00 uur** wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen. Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag Huiscommunie is altijd mogelijk bij een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de administratie.



ROZENKRANS

N.B. In de oktobermaand vervalt het Heilig Uur en het Lof op de donderdagen, omdat we ons in deze maand - evenals in de meimaand - graag aansluiten bij het dagelijkse Maria-lof **om 18.30** in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan de Oude Markt. Op zon- en feestdagen begint dit lof **om 15.30 uur**. Op zaterdag wordt in de Basiliek om 15.30 uur het Rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.

DENK AAN DE ARMEN....

Zondag 16 oktober: Wereldmissiedag en Collecte voor inloophuis “Bij Zefke” voor zwervers en daklozen in Sittard.

In de afgelopen weken is er nogal eens in de media gesproken over de armoede in de wereld. Mensen die nauwelijks rondkomen en voor wie iedere dag een strijd is. In het weekend van 15-16 oktober zal er een collecte in onze kerken gehouden worden waarvan de meeropbrengst is voor de daklozen. U bent in de gelegenheid de armoede mee te lenigen. Dank U wel.

Zondag 30 oktober: Eenendertigste zondag door het jaar.

NB. NB. Er zijn 2 ALLERZIELENDIENSTEN:

Zondag om 15.00 uur: gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het graf van pastoor-deken Tijssen z.g. (op zondag 30 oktober)

Dinsdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen.

Om 8.00 uur: gelezen H. Mis van het Hoogfeest. **Om 9.30 uur:** Plechtige Eucharistieviering van het Hoogfeest in de Grote Kerk. **Om 19.00 uur** Leesmis van het Hoogfeest

Op Allerheiligen om 15.00 uur: gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het graf van pastoor-deken Tijssen (op Dinsdag Allerheiligen 1 november)

Woensdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen.

Om 19.00 uur Plechtige H. Mis van Requiem voor alle overleden parochianen, speciaal voor hen die sinds Allerzielen 2004 overleden zijn.

Donderdag 3 november: aansluitend aan de H. Mis van 08.00 uur in de Grote Kerk wordt het Hubertusbrood gezegend.

GEDOOPT

Maartje en Liza, dochters van het echtpaar **Raven-Meijers**, Vergiliusstraat 1, 27-08-05
Mitch, zoon van het echtpaar **Jansen-Schurgers**, Paardestraat 23, 3-09-05.

Wij bidden dat Maartje, Liza en Mitch onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.



OVERLEDEN



Zr. Jacqueline Knoops, Plakstraat 24, Echt/Koningsbosch, 99 jaar, † 23-08-05

Zr. Hubertina Marie Jetten, Rijksweg Zuid 20, 86 jaar, † 24-08-05

Dhr. Chrit Hermans, Beukenlaan 4, 69 jaar, † 2-09-05

Mevr. Conny Benders-Paas, Vouerweg 37, 44 jaar, † 12-09-05

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

DRAAG BIJ AAN DE TOEKOMST VAN KINDEREN IN HET ZUIDEN

Kinderen zijn kwetsbaar. Door armoede, beperkt onderwijs, slechte gezondheidszorg en politieke onrust groeien kinderen in sommige zuidelijke landen op in omstandigheden die je niemand toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missiebureau van het bisdom Roermond een adoptieprogramma aan. Wellicht een aardig idee om in het kader van Wereldmissiedag eens over na te denken.

Voor EUR 20,- kunt u een kind financieel adopteren. Uw bijdrage wordt volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs van dit kind. Deelnemers ontvangen persoonlijke gegevens over 'hun' adoptiekind en één keer per jaar een uitgebreide rapportage. Het Missiebureau Roermond heeft zo al duizenden kinderen kunnen helpen. Het adoptieprogramma is actief in Brazilië, Cambodja, Chili, India, Indonesië, Oeganda en Pakistan.

Het is ook mogelijk om het kinderadoptieproject in het algemeen of éénmalig te steunen. Uw bijdrage komt dan ten goede aan een kindertehuis in een van de betreffende landen en niet aan één specifiek kind. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op giro 1045000 of bankrekening 144101408 onder vermelding van 'kinderadoptieproject'.

Voor aanmelding of meer informatie over het kinderadoptieproject: Missiebureau Roermond, mw D. Wiggers. T: 0475 - 386856 of per e-mail: d.wiggers@bisdom-roermond.nl

MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2006 - WERELDMISSIEDAG

De schreeuw uit Latijns-Amerika



De Schreeuw is een brede beweging van mensen die de geschiedenis in Latijns-Amerika wil keren. Ze stelt de sociale uitsluiting van mensen aan de orde en bestrijdt deze. Het zijn daden van naastenliefde, verbonden met de navolging van Christus en, soms ten koste van hun leven, door onnoemlijk veel zendelingen en missionarissen behartigd.

'De Schreeuw van de Uitgesloten', El Grito, kreeg een gezicht van de Ecuadoriaanse kunstenaar Pavel Égüez (46). In zijn muurschilderingen laat hij alle vormen van ontbering en armoede door sociale, economische en raciale uitsluiting zien. Hij blijft echter niet staan bij het lijden en het protest. Égüez getuigt in zijn werk ook dat de uitgesloten zelf de verdediging hebben opgenomen van de vrede, van het milieu, van de diversiteit.

Met de afbeeldingen in de Missie-Zendingskalender laat hij aan Nederland zien hoe het geloof mensen in Latijns-Amerika beweegt om zich niet bij geweld en uitsluiting neer te leggen.

Bestellen: Bij CMC, postbus 16442, 2500 BK DEN HAAG, tel. 070 313 6730 of Mail: cmc@cmc.nu Internet: www.missiezendingskalender.nl

REGINA CARMELI



* Bezinningsweekend in stilte

Bezinningsweekend met de zalige Elisabeth van de H. Drie-eenheid.

We luisteren naar de ervaring en de leer van de Zalige Elisabeth. We proberen in haar geest deze dagen biddend door te brengen in de Aanwezigheid van de Drie-ene God. Wat wil deze profeet van God ons vooral op het hart drukken? ,

Data Bezinningsweekend in stilte: 4-6 november a.s.

Thema:

Pater Koen de Meester (*1936) is karmeliet. Hij is redacteur van het driemaandelijks tijdschrift "Aanwezigheid van de Heer", verzorgde de nieuwe kritische editie van "Histoire d'une Ame" van Thérèse van Lisieux (In het Nederlands vertaald onder de titel "Mijn levensverhaal") en schreef verschillende werken over haar, o.a. "Met lege handen". Hij gaf Elisabeths "Oeuvres complètes" uit, redigeert momenteel haar biografie en bereidt de uitgave voor van verschillende documentaire volumes over haar. Hij publiceerde over Elisabeth ook "Op Adem komen", een commentaar op haar laatste retraite en een bloemlezing "Wees stil, God wil je zoveel zeggen!" ,

Leiding: Pater Koen de Meester,

Aanvang: Vrijdag, 4 november, 17.00 uur

Sluiting: Zondag, 6 november, 14.00 uur

Kosten: € 66,00

**INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezienshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela, regina.carmeli@home.nl**

HEILIG UUR

Op **donderdag 3 november** houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor **deze maand** zijn dat: Agnetenwal, Agricolastraat, Willem Alexanderlaan, Baenhof, Baenjenstraat en Elisabeth van Barstraat



ONZE OVERLEDENEN AFGELOPEN JAAR

Gewoontegetrouw laten wij hier de lijst van overledenen volgen van wie de namen sinds eind oktober vorig jaar in het register der overledenen van onze parochie zijn genoteerd.

Wil Bossink, Kleine Steeg 28, 79 jaar, † 21-10-04.

Jo Remie-de Ree, Baenhof 33, 84 jaar, † 24-10-04.

John Gijsberts, Jubileumstraat 33, 60 jaar, † 10-11-04.

Zef Custers, Rijksweg Zuid 97, 79 jaar, † 21-11-04.

Dolf Schutte, Vroedschapstraat 26, Brunssum, 54 jaar, † 23-11-04.

Mia Banens-Geilen, Odasingel 317, 79 jaar, † 12-12-04.

Bep Thijs, Paardestraat 26, 80 jaar, † 12-12-04.

Mia Smeets-Erkens, Putstraat 118, 85 jaar, † 13-12-04.

Netty Meulenberg-Leers, Putstraat 122, 75 jaar, † 13-12-04.

Jo Timmermans-Simons, Schuttestraat 2, 80 jaar, † 14-12-04.

Baronesse Marie-Thérèse van Brakell van Wadenoyen

en **Doorwerth-Vleugels**, Maastrichterweg 32b, Hasselt (B), 61 jaar, † 20-12-04.

Annie de Kock-Druelle, Putstraat 99, Born, 98 jaar, † 06-01-05.

Barbara Falarz-Kubiak, L. Meullenerstraat 5, 77 jaar, † 12-01-05

Pierre Kubben, Brugstraat 185, 74 jaar, † 13-01-05

Antoinette Hendriks, Haagsittard 25, 61 jaar, † 27-01-05

Harry Claessen, Rijksweg Zuid 67, 82 jaar, † 28-01-05

Johan Pilgram, Wilhelminastraat 7/7, 84 jaar, † 30-01-05
Harry Flecken, Eisenhowerstraat 204, 53 jaar, † 31-01-05
Sef Kleijnen, Brandstraat 27, 84 jaar, † 01-02-05
Zr. M. Veronika (H.M.Dabrock), Kollenberg 2, 77 jaar, † 2-02-05
Lenie Bouten-Rakes, Schuttestraat 2, 86 jaar, † 4-02-05
Joep Kamp, Oude Broeksittarderweg 7, 77 jaar, † 4-02-05
Lenie Erkens-Ruers, Pr. Kennedysingel 24, 81 jaar, † 6-02-05
André Klaassen, Odasingel 211, 81 jaar, † 7-02-05
Lies Meuwissen-Schmeits, Odasingel 87, 88 jaar, † 13-02-05
Tiny Philippen-Smal, Pres. Kennedysingel 47, 80 jaar, † 15-02-2005
Maril Martens, Poggenbeekstr, A'dam (Engelenkampstr), 55 jaar, † 15-02-2005
Jan de Louw, W. Churchillaan 1, 77 jaar, † 17-02-2005
Wil Pieterse, Pres. Kennedysingel 24, 79 jaar, † 20-02-2005
Lenie Westenberg-Schuimer, Ophoven 108, 74 jaar, † 25-02-2005
Benno Moesch, Lindenhof 46, 79 jaar, † 26-02-2005
Harrie Latour, Pres. Kennedysingel 24, 88 jaar, † 04-03-2005
Zr. M. Bernadette (Irén Papp), Kollenberg 2, 82 jaar, † 04-03-2005
Frans Schmidt, Kollenbergerhof 3, 71 jaar, † 06-03-2005
Zef Bertrand, Dobbelseynporte 17, 62 jaar, † 08-03-2005
Mientje Dumernit-Maas, Gangelstraat 11, 52 jaar, † 10-03-2005
Miny Reijnders-Kuijpers, Brugstraat 41, 77jaar, † 16-03-2005
Henk Kollenbrander, Stationsplein 16/32, 91 jaar, † 17-03-2005
Jo Tummers, Wilhelminastraat 29, 68 jaar, † 26-03-2005
Zr. Maria Lamberta (Lumey), Plakstraat 24, 95 jaar, † 31-3-2005
Toos Kessels-van Montfort, Handelstraat 35, 73 jaar, † 1-4-2005
Ton Bux, Op de Kollenberg 9, 83 jaar, † 2-4-2005
Mgr. Ben Janssen, Putstraat 112, 80 jaar, † 3-4-2005
Theo Oberdorf, Odasingel 56, 56 jaar, † 12-4-2005
Gerrit Meesters, de Wieër 12, 75 jaar, † 19-4-2005
Frans Wolters, Ophoven -Kinrooi (B), 53 jaar, † 21-4-2005
Jeanne Dirckx-Kreijn, Schuttestraat 2, 87 jaar, † 24-4-2005
Anna Maria Corduwener, 78 jaar, † 23-03-2005
Sjef Koten, Parklaan 11/8, 87 jaar, † 28-04-2005
Frans Hermans, Baanderthof 20, 43jaar, † 1-05-2005
Dorien In'tPanhuis-Jongen, Pr.Kennedysingel 24, 96 jaar, † 2-05-2005
Jo van der Zander, Bergstraat 5, 79 jaar, † 14-05-2005
Annie Keulers-Didden, F. Rutenlaan 69, 72 jaar, † 17-05-2005
Rens Erkens, 81 jaar, Pr.Kennedysingel 24, † 27-05-2005
Agnes Lommen-Peters, Parklaan 11/20, † 27-05-2005
Mevr. Antje Clerx-Bosch, Baenje Schuttestraat 2, 95 jaar, † 4-6-05
Dhr.Jan Peters, Kastanjelaan 10 , 63 jaar,† 9-6-05
Mevr.Tiny Konigs-Wolters, Brugstraat 39, 75 jaar, † 9-6-05
Dhr. Gerrit van Halbeek, Guido Gezellestraat 3, 71 jaar, † 13-6-05

Dhr. Daniël Houben, Baenjehof 48, 83 jaar, † 24-6-05
Mevr. Corrie Jetten-Wijnands, W. Alexanderlaan 3, 76 jaar, † 29-6-05
Mevr. Lily vd Heijden-Krischer, Kennedysingel 24, K.405, 78 jaar, † 1-7-05
Dhr. Wil Martens, Wilhelminastraat 16-3, 83 jaar, † 1-7-05
Dhr. Nol Vroomen, Schaloeënstraat 35, 62 jaar, † 2-7-05
Mevr. Klaudette Vlijt-Anhut, Oude Markt 2, 53 jaar, † 3-7-05
Mevr. Mia Bachaus-Pijpers, Brugstraat 147, 71 jaar, † 10-7-05
Mevr. Mariet Nohlmans, Bernhardlaan 39, 52 jaar, † 19-7-05
Mevr. Jeanine Althuizen, Mr. Ulrichweg 27c, Maastricht, 32 jaar, † 18-7-05
Dhr. Jos Wilms, Einsteinstraat 179, Maastricht, 47 jaar, † 2-08-05
Mevr. Kitty Heutstra-Vedder, Misboekstraat 63, 83 jaar, † 2-08-05
Dhr. Jacob Scheuerman, M. Collinsstraat 14, Holtum, 70 jr. † 5-08-05
Mevr. Johanna Schelberg-Willemsen, Pr. Kennedysingel 24, 99 jr. † 7-08-05
Mevr. Peggy de Waard-van Loo, Wassenbergerstr. 38, Heinsberg (D) 58 jr. † 11-08-05
Zr. Jacqueline Knoop, Plakstraat 24, Echt/Koningsbosch, 99 jaar, † 23-08-05
Zr. Hubertina Marie Jetten, Rijksweg Zuid 20, 86 jaar, † 24-08-05
Dhr. Chrit Hermans, Beukenlaan 4, 69 jaar, † 2-09-05
Mevr. Conny Benders-Paas, Vouerweg 37, 44 jaar, † 12-09-05

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

NB. NB. OKTOBERMAAND - ROZENKRANSMAAND:

In de Basiliek wordt de Rozenkrans gebeden tijdens het Marialof op zaterdag en zondag om 15.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag om 18.30 uur

JAAR VAN VERZOENING

Bisdom sluit pastoraal themajaar op **12 november Dag van verzoening** voor Limburgse katholieken

Op zaterdag 12 november wordt **in Sittard** een Dag van Verzoening en Vergeving gehouden voor alle gelovigen in Limburg. De dag is de afsluiting van het pastorale jaarthema over Verzoening en Vergeving. Hoofdspreker op de dag is emeritus-hulpbisschop **J. Lescrauwaet** van Haarlem. Een ander belangrijk onderdeel van het programma is een verzoeningsviering, waarin de vraag centraal staat waar gelovigen en de kerk zelf fouten gemaakt hebben. Alle Limburgse katholieken zijn van harte welkom op deze dag. Nadere informatie volgt!

GETIJDENGEBED

In de traditie van de Kerk hebben de gelovigen – niet alleen de priesters of de monniken en monialen – vanaf het allereerste begin de lofprijzing van God gestalte gegeven door naast de viering van de eucharistie hymnen en lofzangen te zingen ter ere van Christus. Hieruit heeft zich in de loop der tijd het getijdengebed ontwikkeld.

Rozenkrans

De Constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie beveelt daarom in het hoofdstuk over het getijdengebed aan dat ook de gelovigen deelnemen aan het gebed van de Kerk dat over de verschillende uren van de dag is verdeeld. Zij kunnen dit samen met de priester doen, ja zelfs wordt aanbevolen dat zij dat ieder voor zich doen. Op die manier krijgt de aansporing van de apostel Paulus ‘Bidt zonder ophouden’ gestalte in de Kerk. Zo wordt naast de viering van de eucharistie zonder onderbreking aan God de lofprijzing gebracht en gebeden voor het heil van de Kerk en dat van al haar gelovigen.

De psalmen, 150 in getal, vormen het hart van het getijdengebed. Voor hen echter die niet in de gelegenheid zijn of voor wie het bidden van de psalmen te moeilijk is, is er het gebed van de rozenkrans dat 150 weesgegroeten omvat, evenveel als het aantal psalmen. De dominicanen hebben deze 150 weesgegroeten verdeeld in 15 tientallen.

‘Tientje’

Volgens overgeleverd gebruik bidt men dagelijks een derde gedeelte van de rozenkrans. Met het bidden van elk ‘tientje’ van de rozenkrans is de overweging van de heilsgeheimen verbonden. Paus Johannes Paulus II heeft aan de vijf blijde geheimen, de vijf droevige geheimen en de vijf glorievolle geheimen naar keuze een vijftal geheimen van het licht toegevoegd.

Het weesgegroet is ontstaan uit de begroetingswoorden van de engel Gabriël aan Maria bij de boodschap dat Maria de moeder van God zou worden, en uit de begroeting van Maria’s nicht Elisabet, toen zij haar een bezoek bracht. Het rozenkransgebed heeft een geëigende plaats gekregen in de maand van de rozenkrans, de oktobermaand. Op 7 oktober vieren wij immers het feest van de heilige maagd Maria van de rozenkrans.

Evert de Jong

DE AALMOES IS DE ZUSTER VAN HET GEBED

Victor Hugo, Frans Schrijver (1802-1885)

Kerkelijke Vieringen en Misintenties

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze **uiterlijk 21 oktober 2005** opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 1 oktober: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerkerares

18.00 uur 1^e pljrd Hans Rulkens; gestpljrd Josine Derrez en ouders Derrez-Kallen; plev levenden en overledenen van de families Dieteren en Hellbach, echtp Schrijen-Tholten, Sef Kleynen, Resy Friederichs, Wil Martens; nad Chrit Hermans, Conny Benders-Paas (**Jeugdkoor**)

Zondag 2 oktober: Zeven-en-twintigste Zondag door het Jaar

11.30 uur plev Herman en Annie Pier-Weijzen, Miny Reijnders-Kuijpers, overl ouders de Haes-Hellemans; gestpljrd José Steuns-Busard, ouders Thewissen-Linckens, Jan Voorsele (**St. Petruskoor**)

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholten

Maandag 3 oktober

08.00 uur ev.t.e.v. de H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven; gestev echtp. Caulfield-Tholten

19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers

Dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi

08.00 uur ev. t.e.v. de H.H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding, Martin Meuwissen; Corrie Close en fam.

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholten

Woensdag 5 oktober

08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholten

Donderdag 6 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholten, ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

19.00 uur ev families Wyszenko, Meerls en Hendriks, Pierre Lemmens vw medebewoners flat Bergstraat

Vrijdag 7 oktober: Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Jezus; ev ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid, Elisabeth Zimmermann;

19.00 uur gestev pastoor-deken Henri Haenraets, gestev echtp. Caulfield-Tholten

Zaterdag 8 oktober

08.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers

18.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholten pljrd. Paul Stessen en fam.; plev Leonie Dieteren-Meyer; nad Chrit Hermans, Conny Benders-Paas (**Jeugdkoor**)

Zondag 9 oktober: Acht-en-twintigste

Zondag door het Jaar

11.30 uur Pljrd ouders De Wever-Brouwers, Cor Fischer, ouders Herzig-Schaaf; gestpljrd ouders Smit-van Neer; gestplev fam.

Muyres-Maessen, fam. Kaptein-Haagmans

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholten

Maandag 10 oktober

08.00 uur ev.t.e.v. de H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholten

Dinsdag 11 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholten

19.00 uur gestev echtp. Lejeune-Hassig

Woensdag 12 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
Fine Close

19.00 uur ev Wil Corten, families Wyszenko, Meerls en Hendriks, ouders Kleikamp-Lemmens, ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 13 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur v pelgrims tev OLVrouw en H. Bernadette

Vrijdag 14 oktober

08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, ouders Vleugels-Dieteren; gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev overl ouders Smeets-Renkens en Mieke

Zaterdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen van de fam. Roppe-Kissels

18.00 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen; plev ouders Gieskens-Martens, Sjef Koten (vw flatbew. Parklaan); nad Conny Benders-Paas

Zondag 16 oktober: Negen-en-twintigste Zondag door het Jaar

11.30 uur gestpljrd ouders Hoogenberk-van Kempen Truus Triepels-Jansen; gestplev Z.E.H. Harie Gieskens; jrd Louis Boesten, Frits Eyckeler en Maria Eyckeler-Eijssen en zoon Martin; plev overl familieleden Pier-Weijzen, overl v.d. fam. Reijnders-Kuijpers, ouders Landuijt-Willems en overl familieleden (**St. Petruskoor**)

17.30 uur ev fam. Gèr Pfenning t.e.v. de H. Gerardus

Maandag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

08.00 uur gestev Mimy Corbeij en overl. fam. Corbeij-Kerrens

19.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen

Dinsdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist

08.00 uur gestev Marietje Janssen, echtp. Caulfield-Tholen ev overl fam Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens;

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

Woensdag 19 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en em. pastoor Eduard Hoenen

Donderdag 20 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev families Wyszenko, Meerls en Hendriks

Vrijdag 21 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev overl v.d. fam. Smeets-Bouwels

19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

Zaterdag 22 oktober: Maria op Zaterdag

08.00 uur ev overl v fam Smeets-Bouwels
18.00 uur gestpljrd Lien Beursgens-Verwijlen; gestev levende en overl. leden van de

fam. Musolf-Nyssen, echtp. Caulfield-Tholen; nad Conny Benders-Paas

Zondag 23 oktober: Dertigste Zondag door het Jaar

11.30 uur gestpljrd ouders Scheen-Reijgersberg; pljrd Mia Smeets uit dankbaarheid, Albert Nijenhuis; pljrd ouders v Rens-Reijnders (**Samenzang**)

17.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Maandag 24 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur v pelgrims tev OLVrouw en H. Bernadette

Dinsdag 25 oktober: Hoogfeest van de Kerkwijding van geconsacreerde kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

Woensdag 26 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev families Wyszenko, Meerls en Hendriks, Cor de Wit en Dory Neilen en Nico Rutten

Donderdag 27 oktober

08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke; gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans

Vrijdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen, fam. Feron-Hoenen

19.00 uur gestev Zef Meulenberg

Zaterdag 29 oktober: Maria op Zaterdag

08.00 uur ev grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage Simonis

18.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen, ouders Laumen-van Loon; plev Christien Moling-Ubben, Lies Meuwissen-Schmeits (**Jeugdkoor**)

Zondag 30 oktober: Een-en-dertigste

Zondag door het Jaar

11.30 uur pljrd ouders Cremers-Custers en zonen Math, Zef, Paul, Zaché, Niek en Gé, ouders Schillings-Houben; plev Miny Reijnders-Kuijpers, overl. ouders Timmermans-van Ratingen (**St.**

Petruskoor)

17.30 uur v pelgrims tev OLVrouw en H. Bernadette

Maandag 31 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

Dinsdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen

08.00 uur ev. t.e.v. de H.H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding; gestev echtp. Caulfield-Tholen

09.30 uur gestpljrd levende en overledenen van de fam. Vleugels-Dieteren; gestplev t.i.v. overl. priesters en bedienaren van parochie en dekenaat vw St.-Petrusacolyten, ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

19.00 uur gestev fam. Willems-Dols, ouders

Pannemans-Janssen

Woensdag 2 november: Allerzielen, gedachtenis van alle overleden gelovigen

08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven, Martin Meuwissen, lev en overl v de fam Hansen-Pricken, fam Kleis-Schumacher gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd echtp. Willems-Ketels en overl ouders, Joep Schrijnemakers en fam.; gestev overl. priesters en diaken(s) van de parochie en het dekenaat Sittard

Donderdag 3 november: H. Hubertus, bisschop

08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, overl ouders Kleikamp-Cremers; gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev families Wyszenko, Meerls en Hendriks

19.30 uur H. Uur (zie blz. 8) (**Samenzang**)

Vrijdag 4 november: H. Carolus Borromeüs, bisschop

08.00 uur ev t.e.v. het H. Hart van Jezus

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 5 november: Maria op Zaterdag

08.00 uur ev priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom

18.00 uur pljrd Frits Hustinx; gestev echtp. Caulfield-Tholen; plev Joep Kamps, v Sef Kleynen, Wil Martens

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 2 oktober: Zeven-en-twintigste

Zondag door het Jaar

08.30 uur gestev fam. van Ganswinkel-Michiels

09.30 uur v pelgrims tev OLVrouw en H. Bernadette

Zondag 9 oktober: Acht-en-twintigste

Zondag door het Jaar

08.30 uur gestev fam. Derrez

09.30 uur gestpljrd echtp. Willems-Knippenbergh, Thea Bruls-Barleben; plev Jan Peters (vw buurtbew)

Zondag 16 oktober: Negen-en-twintigste

Zondag door het Jaar

08.30 uur pljrd Mimy Corbeij en fam.

Corbeij-Kerrens; plev Nenette Oosterwijk-Corbeij

09.30 uur tev OLVrouw v Lourdes

Zondag 23 oktober: Dertigste Zondag door het Jaar

08.30 uur v echtp. Caulfield-Tholen

09.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Geurts; ev overl v.d fam. Vroemen-Heuts

Zondag 30 oktober: Een-en-dertigste Zon-

dag door het Jaar

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev René Oberdorf

Vrijdag 4 november

12.30 uur pl huwelijksmis voor bruidspaar

Eikelboom-Rulkens

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 2 oktober: Zeven-en-twintigste

Zondag door het Jaar

10.30 uur lev en overl. Leden Aartsbroederschap, v Dhr en Mevr Geenen-Fijneman, v Louis Schelberg, en ouders Schelberg-Mesker, v echtpaar Caulfield-Tholen

Dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Woensdag 5 oktober

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Donderdag 6 oktober

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen, uit dankbaarheid

Vrijdag 7 oktober: Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Zaterdag 8 oktober

09.00 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Zondag 9 oktober: Acht-en-twintigste

Zondag door het Jaar

10.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen, jrd v Louis Colaris en zoon Harrie

Dinsdag 11 oktober

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Woensdag 12 oktober

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Donderdag 13 oktober

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur v fam G.Joosten-Gonera, v echtpaar Caulfield-Tholen

Vrijdag 14 oktober

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Zaterdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

09.00 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Zondag 16 oktober: Negen-en-twintigste

Zondag door het Jaar

10.30 uur v overl fam Arnoldts-Thissen, v echtpaar Caulfield-Tholen

Dinsdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Woensdag 19 oktober

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Donderdag 20 oktober

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Vrijdag 21 oktober

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen, jrd v Milia Thomassen

Zaterdag 22 oktober: Maria op Zaterdag

09.00 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Zondag 23 oktober: Dertigste Zondag door het Jaar

10.30 uur jrd v overl ouders Weyman-Doutzenberg

Dinsdag 25 oktober: Hoogfeest van de

Kerkwijding van geconsacreerde kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Woensdag 26 oktober

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Donderdag 27 oktober

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur v Jan Jessen en fam en Zegen over de gezinnen, v echtpaar Caulfield-Tholen

Vrijdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen

08.30 uur v overl zussen Ans Wolfkamp en Ria ten Dam, v echtpaar Caulfield-Tholen

Zaterdag 29 oktober: Maria op Zaterdag

09.00 uur v echtpaar Caulfield-Tholen, v ouders Gobbels-Zopp, en Last-Beumers

Zondag 30 oktober: Een-en-dertigste

Zondag door het Jaar

10.30 uur v overl Jacques Castro en Jetty Castro-Schellinx, v echtpaar Caulfield-Tholen

Dinsdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen

10.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Woensdag 2 november: Allerzielen, gedachtenis van alle overleden gelovigen

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Donderdag 3 november: H. Hubertus, bisschop

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap, v echt-

paar Caulfield-Tholen

10.30 uur jrd v Jan Jessen

Vrijdag 4 november: H. Carolus Borromeüs, bisschop

08.30 uur v echtpaar Caulfield-Tholen

Zaterdag 5 november: Maria op Zaterdag

09.00 uur v echtpaar Caulfield-Tholen, v ouders Gobbels-Zopp, en Last- Beumers

NB. NB. OKTOBERMAAND - ROZENKRANSMAAND:

In de Basiliek wordt de Rozenkrans gebeden tijdens Marialof op zaterdag en zondag om 15.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag om 18.30 uur

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

Parochie H. Bernadette - Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381

Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op gironummer: 10.59.178 t.n.v. Kerkbestuur H. Bernadette

Zondag 2 oktober: 27e zondag door het jaar

10u30 1e Jrd. Ria Geilen-v.d.Diepstraten; 1e jrd. Nelly Martens-Baeten; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; Sef Dieteren; Michel Ehlen en ouders; Pierre Bovendeard; nadienst: Gerard Dekker *Gemengd koor en Cantate*

Dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 6 oktober: H. Bruno, priester

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 9 oktober: 28e zondag door het jaar *Gemengd koor*

10u00 Vertrek bidprocessie naar de Basiliek, alwaar om 10u30 H. Mis

Jrd. echtp. Co Nielander en Jo Nielander-Salden nadienst: Gerard Dekker

Dinsdag 11 oktober

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 13 oktober

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 16 oktober: 29e zondag door het jaar

10u30 Gest.jrd. Lou Luyten; jrd. Antonius v.d.Hombergh en Jeanne Quanjel; jrd. Pierre Janssen
nadienst: Gerard Dekker

Dinsdag 18 oktober: Feest van de H.Lucas, evangelist

9u00 Tilke Jetten-Hanckmann

Donderdag 20 oktober

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 23 oktober: 30e zondag door het jaar *Schola Gregoriana Sittardiensis*

10u30 Zwd. Gerard Dekker; jrd. Gertie Coenen-Honings en ovl.oud. Honings-Salden; ovl.oud.
Hendriks-Ubachs *Kinderwoorddienst*

Dinsdag 25 oktober

9u00 gest. H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette

Donderdag 27 oktober

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 30 oktober: 31e zondag door het jaar

10u30 Jrd.ovl.oud.Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen

Dinsdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen

19u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard, herdenking overledenen afgelopen jaar

Donderdag 3 november

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

GEDOOPT

Op 11 september werd gedoopt: Elyska Smit (Keizer Karel V straat 19).

Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van haar ouders, peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

HUISCOMMUNIE

Op vrijdag 7 oktober (1^e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 6 oktober) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK

Ieder jaar op de tweede zondag van oktober gaat onze parochie op bedevaart naar de Basiliek. Dit jaar is dat dus op zondag 9 oktober en het vertrek van de bidprocessie is 10 uur. We nemen een bedevaartskaars mee die in de Basiliek voor intenties uit onze parochiegemeenschap op verzoek gebrand wordt. Op zondag 2 oktober is ieder in de gelegenheid om bij de deurcollecte na afloop van de H.Mis een gave hiervoor te geven.

WERELDMISSIEDAG

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS

Op zondag 23 oktober is het Wereldmissiedag. Na de H.Mis wordt aan de uitgang van de kerk gecollecteerd voor Missieprojecten over de gehele wereld, welke wereldwijd georganiseerd wordt door "Missio" (Pauselijke Missiewerken).

ALLERLHEILIGEN

Op dinsdag 1 november a.s. viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. In onze Bernadettekerk wordt deze dag gevierd met een hoogmis om 19 uur. In deze plechtige H.Mis worden ook alle na Allerzielen 2004 overledenen bijzonder herdacht:

- 9 november: Jan Zarubajko (79 jaar), A.Rodenbachstr. 10-I
- 4 december: José Rutten-Vos (66 jaar), E.Seipgenstraat 13
- 16 december: Jack van Dijk (48 jaar), Limbricht
- 15 januari: Zef Haustermans (63 jaar), A.Rodenbachstr. 21
- 24 februari: They Palmen (67 jaar), H.v.Veldekestraat 58
- 4 maart: Truus Leenders-Streukens (67 jaar), F.Olterdisenstraat 10
- 14 maart: Sjra van Eck (80 jaar), Lindehof 13
- 21 maart: Jo Verheijen (67 jaar), Fr.Erensstraat 20
- 23 maart: Jo Thörig (85 jaar), Gelderhof 17 (voorheen Hemelsly 10-I)
- 5 april: Fiény Boeren-Lemmens (77 jaar), voorheen Kennedysingel 12-22
- 5 april: Jo Balter (80 jaar), Odasingel 303
- 14 mei: Mart van Bentem (80 jaar), Dr.Nolenslaan 2
- 19 juni: Christien Verheijen (82 jaar), Odasingel 275
- 19 juni: Annie Jetten-Pfennings (85 jaar), Odasingel 77
- 19 juni: Anna Jeurissen-Meuffels (95 jaar), voorheen Fr.Erensstraat 21
- 9 september: Gerard Dekker (77 jaar), voorheen H.Consciensestraat 20

SPREKUUR

Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.

INPAJOKO - PAJO - KLEUTERS

Elke eerste dinsdag van de maand is van 18-19 uur in de pastorie in de Baandert het Interparochieel Jongerencontact (INPAJOKO), voor jongeren die het H.Vormsel al ontvangen hebben. Het boek 'groeien in geloof' staat tijdens deze bijeenkomsten centraal.

Iedere 2 weken is op woensdag van 13.30-15.00 uur in het parochiezaaltje van de Bernadettekerk de PAJO-club, voor kinderen van 8-12 jaar. De eerstvolgende bijeenkomst is op 12 oktober. Iedere 2 weken is op vrijdag van 13.30-15.00 uur in het parochiezaaltje van de Bernadettekerk kleutercatechese, voor kinderen van 4-8 jaar. De eerstvolgende bijeenkomst is op 14 oktober.

KINDERWOORDDIENST

Op 23 oktober is tijdens de H.Mis van 10.30 uur in de Bernadettekerk weer een kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

27^e ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 1 okt	19.00 u. Jrd Frits Ehlen - Jrd Tom Beuten - Toon Kalkhoven en overleden Ouders en grootouders v.d.Bongard-Larosch
zondag 2 okt	18.00 u. H.Mis tiv Life Teen
maandag 3 okt	19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 5 okt	19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

28^e ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 8 okt	19.00 u. OLV v. Lourdes , nadienst Marlies Tummers 🎵 Pauluskoor
maandag 10 okt	19.00 u. Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
woensdag 12 okt	19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

29^e ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 15 okt	19.00 u. OLV v. Lourdes, nadienst Marlies Tummers
zondag 16 okt	18.00 u. H.Mis tiv Life Teen
maandag 17 okt	19.00 u. Frits Ehlen
woensdag 19 okt	19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

30^e ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 22 okt	19.00 u. Consecratiefeest St.Paulus: Jrd Mia Vrehen-v.d.Wal en Niek Vrehen, nadienst Marlies Tummers 🎵 Pauluskoor
maandag 24 okt	19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 26 okt	19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

31^e ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 29 okt	19.00 u. Jrd Jan Engelen, nadienst Marlies Tummers
maandag 31 okt	19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 2 nov	19.00 u. Allerzielen - Louw Schoenmakers Voor alle overleden parochianen van het afgelopen jaar

Kerkbijdrage : Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

Parochiemedelingen St. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven tot 22 oktober. Misintentie's kunt u opgeven bij Dhr. W.Oostenbrink ☎4511801, bij een van de leden van het priestersteam, kerkbestuur of kosteres. Missiezondag, 23 oktober, is er een extra collecte.

Overleden



Marlies Tummers, Eisenhowerstraat 247, 54 jaar

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Uit de St. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen

Tiny Cornelissen-van Haren
Willem Swinkels
Jan Salden
Marga Fauselow-Kessels



Liza Könings-Salden
Harrie Beccx
Gerrit Cuijpers
Jos Wilms
Marlies Tummers

*Je kunt niet dieper vallen dan enkel in Gods Hand,
die Hij tot Heil van ons allen barmhartig over ons spant.
Het eindpunt van alle paden, door toeval, schuld en dood,
is echter Gods genade, ondanks alle nood.
Wij zijn door God omgeven, in ruimte en in tijd,
en zullen zijn en leven, in God in eeuwigheid.*

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis van Allerzielen op woensdag 2 november om 19.00 uur.

Halloween: de vooravond van Allerheiligen

Een profaan feest dat de laatste jaren erg in opkomst is, is Halloween. Een feest van maskers en als spook verklede kinderen. Wat weinig mensen weten is dat het van oorsprong een Keltisch feest is met zeer sterke christelijke invloeden. Halloween is een verbastering van het Engelse All Hallows Eve, de vooravond van Allerheiligen. Het feest werd door Ierse emigranten in de 19e eeuw mee naar Amerika genomen en waait nu van daaruit weer terug naar het Europese vasteland. Het feest werd door de Kelten gevierd aan het begin van de winter en had te maken met het aanbreken van de koude periode. Om die reden werden grote vuren aangestoken. Mensen haalden gloeiende kolen uit het vuur en namen deze in een uitgeholde biet mee naar huis om het haardvuur aan te steken. Rond die vuren werden ook rituelen uitgevoerd om kwade geesten af te weren en goede geesten om hulp en bijstand te vragen. Bij de huizen werden lichtjes geplaatst om rondzwervende geesten van overleden familieleden de weg te wijzen. Bij de bekering van Europa tot het christendom was het een kleine stap om deze gebruiken op te nemen in een kerkelijke verering van alle heiligen en een herdenking van alle overledenen op Allerheiligen en Allerzielen. Zoals bij veel christelijke feesten bleef een aantal heidense elementen gehandhaafd. Halloween kan dus heel modern en hip lijken, maar het is niet anders dan een eeuwenoude verering van heiligen en gestorven familieleden aan de vooravond van Allerheiligen.