



Kloosterplein 10, ☎ 4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

9e Jrg - nr. 10 - 14 oktober 2006

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 4 weken.
De volgende aflevering verschijnt 11 november 2006.**

DE SUISSE.

Daar liep hij dan in de afgelopen St. Rosa-processie: Dhr Leon Tonglet had zich - op verzoek van de deken - ter beschikking gesteld om dit aloude kerkelijke ambacht van *“bewaarder van vrede en ingetogenheid voor het Eucharistische Sacrament”* weer te doen uitstralen. In de volksmond wordt dit de “Suisse” genoemd, herinnerend aan de leden van de Zwitserse Garde, die zorgen voor orde en ingetogenheid rondom het hoogste apostelambt: de Paus. Alleen hebben we in Nederland nu juist niet de gewoonte om hen te bekleden met het uniform van deze lijfwacht: immers men verwijst meer naar de traditie van de schuttersgilden. Daarom zijn we Dhr W. Pastwa van de Stadsschutterij St. Rosa en Dhr P. Spanjaard zeer erkentelijk voor hun hulp en advies, en zeer zeker hun kundige begeleiding om dit nieuwe uniform en dit alou-



de ambacht weer te doen invoeren. De Suisse zal in de toekomst vaker haar deeltaak in de begeleiding van de liturgie uitoefenen, bijvoorbeeld ook met de hoogtijdagen zoals Kerstmis, Pasen en andere hoge Kerkelijke Feestdagen. Iemand maakte de opmerking dat dit weer een teruggaan is naar aloude gewoontes en past niet meer zozeer in onze tijd. Ik antwoordde dat ik meer moeite heb met mensen die zichzelf bekleden met de duurste en verfijnde kleding, dan dat men mooie kledij aandoet om de Hemelse Schepper te eren. Want dáár alléén doe je het voor! Wie zo met ons meedenkt, zal zich er niet aan storen. Integendeel: die vindt daardoor meer diepgang. Hem eren we: de Heer van het Leven!

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand oktober luidt: 'Wij bidden dat alle gedoopten mogen groeien in het geloof en daarvan mogen getuigen door heldere, eenduidige en moedige keuzes in hun leven'.

WIE WAS DEKEN TIJSSSEN? XVI

Intussen was in 1914 de eerste wereldoorlog uitgebroken en dat bracht voor de pastoor nieuwe zorgen mee. Want door het sluiten van de grenzen hadden velen van zijn parochianen hun broodwinning verloren en de opkomende mijnindustrie, nog in haar beginstadium, bood in deze malaise nog onvoldoende vooruitzichten. Voor de goedhartige pastoor, die meeleeftde met de zorgen van anderen, werd de behoefte in vele van zijn gezinnen toen aanleiding om de liefdadigheid op rigoureuze wijze te beoefenen door alles weg te geven wat hij had. "Zijn pastorie is armoedig gemeubileerd", zegt Anneke, de buurvrouw, die dat op straat brengt. "Geen lopers en geen tapijten; alleen maar het strikt noodzakelijke. En misschien dát niet eens. Het enige wat opvalt is de zilveren schelp van het herdersschopje dat, met een witzijden strik versierd, in de hoek van zijn zitkamer staat." Zo komt het geklets op straat. Het merendeel van de mensen van Susteren vertelt echter verhalen over hem die getuigen van een diep geloof en een kinderlijk vertrouwen. Een winter is voorbij gegaan; de kersen hebben gebloeid. De koekoek roept in het Broek en de merels fluiten. Tegen de avond, wandelt Tijssen in zijn tuin en ziet daar Jan Hupkes boven in zijn kersenboom zitten. Jan Hupkes, die daar beslist niet zit om alleen maar te fluiten, denkt dat zijn laatste uur heeft geslagen en bidt reeds een akte van berouw. De pastoor onderbreekt even zijn rozenkransgebed om Jan Hupkes de absolutie te geven. "Hou je gemak maar, jongen", zegt hij lachend; "wat jij daar doet, deed ik vroeger ook." De kersendief heeft van toen af nooit een kwaad woord over zo'n pastoor willen horen. Verondersteld dan, dat er zo'n woord over hem te spreken viel! Zelfs de achterstallige pachters hebben stilaan ingebonden; zijn schoorvoetend, de een na de ander, over de brug gekomen en prijzen nu met al wat stem heeft hun pastoor. De grootste deugniet legt het tegenover zijn blijmoedige goedheid af. Na een lang ziekbed sterft de zwager van Frans Jozef Meuffels en laat een vrouw met vijf onverzorgde kinderen achter. Pastoor Tijssen bezorgt de man een mooie begrafenis. Na de uitvaart gaat Meuffels, die met zijn twee broers "bij elkaar gelegd heeft", naar de pastorie om de onkosten te betalen. "Wat kom je doen, Frans?" "De begrafenis betalen, mijnheer pastoor." "Die begrafenis is al betaald, Frans." "U kunt dat toch niet voor niets doen, heer pastoor!" "Voor Sjang (de overledene) wel!" "Maar wij betalen het onder ons drieën." "Voor Sjang doe ik dat, en ook

de zeswekendienst, ter liefde Gods." Jan Hupkes, de gewezen kersendief, vertelt ons de volgende anekdote. Wanneer ze uit de duim gezogen is, liegen wij in commissie. Ze bewijst in ieder geval, dat die van Susteren toen al van hun pastoor in de gaten hadden, dat hij niet van humor verstoken was. Naartje, in de wandeling Van Herfs genaamd, gaat hooguit eens per jaar te biechten en komt dan nog maar moeilijk over de dam. Vóór hij, omtrent Pasen, de grote stap gaat zetten, drinkt Naartje, om zich moed te geven, de nodige potten bier. Ook heeft Naartje de hebbelijkheid om op elke bewering die hij lanceert - en Naartje leeft van beweringen - "Waat zèk geer daovan?" te laten volgen en dan vreselijk wijs te kijken.

Naartje stapt dan op een avond voor Beloken Pasen bij pastoor Tijssen de biechtstoel binnen, spreekt zijn biecht en besluit gewoontegetrouw met: "Waat zèk geer daovan, pastoor?" De pastoor antwoordt: "Voor penitentie laat ik jou met erwten in de schoenen naar de Kapel in het Zand lopen; waat zès doe daovan, Naartje?" En Naartje: "Dan zal ik die erwten toch eerst goed laten koken; waat zèk geer daovan, pastoor?" Waarop de pastoor geen wederwoord meer heeft. Wanneer het leven, zoals beweerd wordt, een lach en een traan is, krijgt pastoor Tijssen ruim de gelegenheid dat in Susteren te constateren. Er is immers geen vreugde en geen verdriet meer denkbaar waarin hij niet betrokken wordt. En simpel als een Godsgeschenk aanvaardt hij zijn populariteit. Als iemand in moeilijkheden zit, krijgt hij van alle kanten de raad: "Ga naar de heer pastoor, die helpt iedereen!" *Wordt vervolgd*

Vrij naar Jac. Schreurs m.s.c. "Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de kapelaan of een van de diakens. Een briefje in de bus is al voldoende.

Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.

DANK U WEL.

Bij deze wil ik mijn dank uitspreken voor de Pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice", welke ik na de Sint Rosa-processie mocht ontvangen. Mijn dank gaat uit naar: Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI, onze bisschop Mgr. F. Wiertz en zijn hulpbisschop Mgr. E. de Jong en hun staf, onze deken Mgr. W. Van Rens met ons kerkbestuur, mijn vrouw Mieke en mijn dochter Resie. Ook wil ik jullie allemaal bedanken voor de vele felicitaties welke ik mocht ontvangen bij mijn onderscheiding. Het heeft mij en ook mijn vrouw en dochter erg goed gedaan. Tevens wil ik iedereen bedanken die de afgelopen 25 jaar samen met mij gezongen heeft voor de Heer. Ik vond het een voorrecht om dit te mogen doen. "Es God beleif" hoop ik nog vele jaren uw cantor te mogen zijn.

Uw cantor Theo Vahsen.

TACHTIGSTE MISSIEZONDAG

Deze bijzondere Missiezondag 2006 - zondag 22 oktober a.s. - heeft van de paus het thema 'liefde als ziel van missie' meegekregen. Missie en liefde horen bij elkaar, aldus paus Benedictus in zijn boodschap voor deze missiezondag. Missie vindt zijn diepste bron in God, de bron van alle liefde en is dus meer dan een menslievende of sociale actie.

Daarmee verbindt de paus deze missiezondag met zijn encycliek Deus Caritas Est, die begin dit jaar verscheen. De liefde van God die het leven geeft aan de wereld is de liefde die ons gegeven is in Jezus, de volmaakte icoon van de hemelse genade. De boodschap van heil kan bondig worden weergegeven in de woorden van de evangelist Johannes: "Hierin toont zich de liefde van God voor ons, dat Hij zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden

opdat wij leven mogen vinden in Hem." Van elke christelijke gemeenschap wordt gevraagd om God, die Liefde is, kenbaar te maken aan de wereld.

"Missie is zorg dragen voor elkaar, in het bijzonder voor de arme en behoeftige medemens, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan." Dat zegt Paus Benedictus XVI in zijn boodschap voor de tachtigste missiezondag. Wie liefheeft met het hart van Jezus zet niet het eigenbelang voorop, maar liefde en mededogen voor de naaste. Dat maakt missie tot meer dan sociaal werk: liefde voor de naaste, zo stelt de paus. "Daarin ligt het geheim van het missiewerk dat grenzen en culturen overschrijdt en uitstrekt naar alle mensen, tot aan de uiteinden van de aarde." Laat zien dat de arme kant van onze wereldkerk u óók financieel ter harte gaat. Denkt u daaraan, als u het collectemandje krijgt aangereikt. Zo niet, dan is er altijd nog een gironummer: 1566 t.n.v. Wereldmissiemaand, Den Haag.

VANAF NU MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2007 TE KOOP

Indonesië: een prachtig land dat de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws is door de onzekere politieke situatie, door de etnische en interreligieuze spanningen en door grote natuurrampen. Het is het land van Wisnu Sasongko (32), een jonge kunstschilder die in Yogyakarta leeft en werkt. In zijn geloof en in zijn werk laat Sasongko zich inspireren door de worstelingen van de multiculturele samenleving in zijn land. De relatie met God, met de naaste, met de natuur en met de cultuur zijn thema's in zijn schilderijen, waarop veel te zien en te ontdekken is. De Missie-Zendingskalender 2007 met als titel "Uw koninkrijk kome" is vanaf september voor € 6,50 te koop bij parochies en bij werkgroepen voor missie. De kalender is voor € 6,50 (excl. verzendkosten) ook verkrijgbaar bij: CMC Mensen met een Missie, Postbus 16442, 2500 BK DEN HAAG, tel. (070) 313 6730 www.cmc.nu of missiezendingskalender.nl



AMNESTY INTERNATIONAL WESTELIJKE MIJNSTREEK

Schrijfactie oktober 2006. – Achter in onze kerk liggen ook deze maand weer brieven van Amnesty International. Ieder die dat wil kan die meenemen, ondertekenen en verzenden. U kunt zo'n brief meenemen, thuis ondertekenen en versturen. Deze maand wordt geschreven om aandacht te vragen voor de Congolese mensenrechtenactivist Pascal Kabungulu Kimembi. Hij werd verleden jaar in zijn huis vermoord door een groep gewapende mannen. Na de moord werden enkele soldaten gearresteerd, maar de be-rechting werd gestaakt toen het bewijsmateriaal belastend bleek voor hooggeplaatste politici en militairen. Aan de congolese autoriteiten wordt gevraagd dat de moordenaars alsnog worden berecht en dat mensenrechtenactivisten betere bescherming krijgen. Dat acties van Amnesty succesvol kunnen zijn, kan blijken uit de vrijlating in Amerika van een dienstweigeraar, die op religieuze gronden had geweigerd te vechten in Irak. Na enkele bliksemacties van Amnesty werd hij onlangs vrijgelaten. (In het bisdomblad "De Sleutel" nr. 9 staat een uitgebreid artikel over Amnesty International).

MENSEN IN NOOD: KLEDINGINZAMELING

De landelijke najaarsacties zijn weer gestart. Ook in Sittard vindt een inzameling plaats. U kunt goed, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in gesloten plastic zakken afgeven op **zaterdag 14 oktober tussen 10.00 - 12.00 uur, bij de Sacristie van de H. Petruskerk aan het Kerkplein of bij de H. Paulusparochie aan de Whitestraat 2.**

Bijvoorbeeld het voedselzekerheidsprogramma in Kongolo in Congo wordt uitgevoerd door Caritas Kongolo. Dit is een lokale partnerorganisatie van Mensen in Nood/Cordaid. Daarnaast wordt dit project ondersteund door het veldkantoor van Mensen in Nood/Cordaid in Congo. Medewerkers hiervan bezoeken het gebied Kongolo 1 à 2 keer per maand, afhankelijk van de vraag. Het project is gestart in 2005 en gaat nu een tweede fase in.

Caritas Kongolo wil met dit project een duurzame bijdrage leveren aan een structurele verbetering van de voedselvoorziening van de mensen aldaar zodat ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Help ons mee om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit project in Congo. Door hier in Nederland 15 zakken kleding in te zamelen kan in Congo een ondervoed kind in een kliniek geholpen worden. Bovendien ontvangt zijn/haar gezin aanvullende voeding!

Kledinginzameling ondersteunt de noodhulpprojecten van Mensen in Nood

De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld dat de verkoop op levert worden de noodhulp projecten van Mensen in Nood gefinancierd.

Draagt u ook een steentje bij?

Heeft u geen kleding, maar wilt u toch graag helpen? Maak dan een gift over op giro 7527 's-Hertogenbosch o.v.v. Congo. Voor meer informatie kunt u kijken op www.kledingactie.nl of bellen naar **073-6871060**.

KERK EN WERELD

De stand van zaken betreffende "Kerk en Wereld" vanaf Advent 2005 tot nu toe is als volgt (vanuit onze 3 parochie's):

Solidaridad	€ 230,00
Memisa	€ 429,54
Vastenactie 2006	€ 9092,25
Week Ned Missionarissen	€ 345,66
MIVA (nog niet alles binnen)	€ 547,44
Totaal	€ 10.644,89

Dit zijn de bedragen die we hier in onze parochies hebben ontvangen. Deze bedragen worden overgemaakt naar het Missieburo van het Bisdom Roermond. Vanaf deze plaats willen we in ieder geval alle milde gevers heel hartelijk danken.

Deken W. van Rens

INLOOPHUIS BIEZEFKE – OMZIEN IN PLAATS VAN OMLOPEN

We vragen uw medewerking

1. voor het oproepen voor nieuwe vrijwilligers,
2. voor het brengen van kleren en schoenen voor de wintercollectie
3. voor het motiveren van donateurs en
4. om de opbrengst van de collectes voor de ondersteuning van het inloophuis te bestemmen.

Op zondagmiddag 22 oktober hebben we de deur open van 13.00 tot 16.00 uur. We willen u van harte uitnodigen om langs te komen in onze huiskamer en kennis te maken met ons werk en de vrijwilligers. Ook voor mensen die kleding of schoenen komen brengen staat de koffie klaar. Zeker voor mensen die interesse hebben om als vrijwilliger een bijdrage te leveren is dit het aangewezen moment om langs te komen. De gezamenlijke kerken van Sittard hebben de opdracht gegeven tot de oprichting van een inloophuis als reactie op de toenemende nood onder dak- en thuislozen. Het inrichten van een plaats voor ontmoeting en een luisterend oor, een kop koffie en een warme maaltijd. Bij die opdracht hoorde ook een blijvende ondersteuning in de vorm van aandacht maar ook in de vorm van geld. Het weekeinde vooraf gaande aan de Internationale Dag tegen de armoede is een uitstekend moment om aandacht voor het initiatief te vragen en de aangewezen mogelijkheid om de collecte voor “bieZefke” te houden. Als inloophuis bereiden we ons al voor op de komende winterperiode: het bieden van een warme plek, een nieuwe jas, dichte schoenen en een stevige maaltijd. Sinds januari 2006 hebben we het klaar gespeeld elke dag een aantal uurtjes de deur open te hebben staan. Dit is hard nodig en voor uitbreiding hiervan in de koude en natte maanden hebben we extra mensen nodig die zich een aantal uurtjes per week willen inzetten voor de dak- en thuislozen in onze stad. Wij willen U vanaf deze plaats alvast bedanken voor uw medewerking aan dit weekend en de ondersteuning van het inloophuis en het vergroten van het draagvlak voor dit initiatief. Door in uw viering en parochieblad aandacht te vragen voor de problematiek, door de collecteopbrengsten en de werving van vrijwilligers voor de organisatie van de inloopactiviteiten. Meer over de achtergrond en informatie is ook te vinden op onze website: www.bie-zefke.nl . Mede namens bestuur en vrijwilligers,



met vriendelijke groeten,

HAR ABEN _ coördinator

bieZefke

I N L O O P H U I S

Huiskamer voor dak- en thuislozen in de Westelijke Mijnstreek

Bezoekadres Deken Tijssenstraat 4 _ 6131 GC Sittard

Tel 046 - 451 28 54 _ Mobiel 06 - 16 76 24 58

Website www.bie-zefke.nl _ E-mail info@bie-zefke.nl

Bank 10 67 43 449

KOORJUBILEUM

Op 21 en 22 oktober 2006 viert het kerkkoor “de Schola Gregoriana Sittardiensis” haar tienjarig bestaan. Zij willen dit jubileum vieren met muziek en wel samen met collega-zangers, vrienden en bekenden. Deze jubileumviering bevat twee muzikale elementen: op zaterdag 21 oktober 2006 viert men Eucharistie in de Grote of Sint Petruskerk in Sittard. De viering begint om 18.00 uur. De gregoriaanse gezangen worden verzorgd door de Schola Cantorum van het Ward-instituut (25 semi-professionele zangers van gregoriaans uit alle windstreken). De volgende middag gaat de Schola zelf aan het werk. **Zij geven om 15.00 uur een concert in de Basiliek in Sittard.** Het motief wordt gevormd door “het Bijbelboek Hooglied als inspiratiebron voor Mariavieringen”. De Schola zal unieke gregoriaanse

gezangen ten gehore brengen die recentelijk uit eeuwenoude handschriften zijn getranscribeerd. De gezangen worden afgewisseld met en ondersteund door de voordracht van de delen van het Hooglied waardoor zij geïnspireerd zijn. Dat concert geven zij niet alleen. Het koor Cantabile, o.l.v. de heer Paul Kalkhoven, zingt enkele aangepaste gezangen.



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24, ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039. Hartelijk dank!

BIJZONDER MARIACONCERT IN DE ST.-MICHIELSKERK

Onder de titel "In honorem Beata Mariae Virginis" verzorgt Vocaal Ensemble Arabesque o.l.v. Arno Kerkhof op 28 oktober a.s. om 19.30u een concert in de St.-Michielskerk, m.m.v. sopraan Bianca Lenssen. De concerten van Vocaal Ensemble Arabesque staan altijd garant voor een bijzondere ervaring, alleen al omdat de programma's altijd verrassend zijn. Voorop staat een muzikale eenheid, waarbij er voor gezorgd wordt, dat het programma altijd toegankelijk blijft voor de luisteraar. Gestreefd wordt naar een historisch verantwoorde uitvoering, indien nodig met oude instrumenten. Zo werd in 2003 samengewerkt met een blazersensemble, bestaande uit cornetto's en trombones voor een uitvoering van de Funeral Music for Queen Mary van Henry Purcell. In 2005 zong het ensemble in de Goede Week de Johannespassion van Heinrich Schütz en in het najaar een concert rondom Allerheiligen, met muziek van Johann Christoph en Johann Michael Bach. Op dit moment legt het ensemble de laatste hand aan de voorbereidingen van een programma in het teken van Maria. Ook nu weer heeft men zich verzekerd van de professionele medewerking van de sopraan Bianca Lenssen, die gespecialiseerd is in renaissance- en barokmuziek. Op het programma staan koorwerken uit de zestiende eeuw van Tomás Luis da Victoria, Francesco Guerrero en Cornelius Verdonck, en solocantates van o.a. Barbara Strozzi, Francesco Cavalli, en Giovan-

ni Felice Sances. Deze zelden gehoorde muziek illustreert op prachtige wijze de eeuwenoude devotie voor Maria, waarbij de ingetogen Renaissancekoorwerken en de expressieve solocantates op bijzondere wijze contrasteren. De concerten zullen plaatsvinden op de volgende data en plaatsen:

Zondag 22 oktober om 15.00 uur in de H.H. Nicolaas-en Barbarakerk in Valkenburg

Zaterdag 28 oktober om 19.30 uur in de H. Michaëlkerk in Sittard.

Zondag 29 oktober om 15.00 uur in de Minderbroederskerk in Roermond.

OVERLEDEN



Harry Cobben, Jubileumstraat 15, 73 jaar, † 12-9-2006

Hans Grimmelt, Kastanjelaan 4-1, 77 jaar, † 13-9-2006

Tiny Geelkens-Putmans, Hulsestraat 3, 68 jaar, † 15-9-2006

Fien Meuwissen-Zweifening, Lindenhof 39, 80 jaar † 15-9-2006

Lies Ronden-Breukers, Baenjahof 36, 98 jaar † 21-9-2006

Baèr Cals, Pres. Kennedylaan 24/124, 96 jaar † 23-9-2006

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

UW AANDACHT S.V.P.

Zaterdag 14 oktober: kledinginzameling Mensen in Nood. Tussen 10.00 en 12.00 uur kleding in te leveren in de Sacristie H. Petruskerk en in de H. Paulusparochie (Whitestraat 2).

Zondag 15 oktober: 28e Zondag door het jaar.: Meeropbrengst Collecte voor Bie-Zefke

Zondag 22 oktober: 29e Zondag door het jaar - Meeropbrengst Collecte WereldMissieMaand

Zaterdag 28 oktober: concert Arabesk Michielskerk. Aanvang 19.30 uur.

Zondag 29 oktober: Dertigste zondag door het jaar.

NB. NB. Er zijn 2 ALLERZIELENDIENSTEN op de Algemene Begraafplaats:

Zondag 29 oktober 2006 om 15.00 uur: gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het graf van pastoor-deken Tijssen z.g.

Woensdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen.

Om 8.00 uur: gelezen H. Mis van het Hoogfeest. **Om 9.30 uur:** Plechtige Eucharistieviering van het Hoogfeest in de Grote Kerk. **Om 19.00 uur** Leesmis van het Hoogfeest

Op Allerheiligen woensdag 1 november om 15.00 uur: gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het graf van pastoor-deken Tijssen.

Donderdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen.

Om 19.00 uur Plechtige H. Mis van Requiem voor alle overleden parochianen, speciaal voor hen die sinds Allerzielen 2005 overleden zijn.

Vrijdag 3 november: bij de H. Mis 8.00 uur Grote Kerk zegening Hubertusbrood!

Zondag 12 november: om 10.00 uur **Dienst Klaproosdag** (voor de Engelse Gevallenen)

Informatie over Noveen en Feestdag Zalige Moeder Maria-Teresa Tauscher zie blz 20

GEDOOPT

Sem, zoon van het echtpaar de Louw-Heffels, P. Chevalierstraat 34, 10-9-2006

Lieke, dochter van het echtpaar Wissink-Janssen, R. van Gelrestraat 38, 17-9-2006

Aart, zoon van Schippers en Roncken, Frans Erensstraat 33, 23-9-2006

Imme, dochter van Schippers en Roncken, Frans Errensstraat 33, 23-9-2006

Mw. **Ruth Schippers**, Frans Erensstraat 33, 23-9-2006

Luana, dochter van het echtpaar Paiano-Dumont, Persiuspad 5, 24-09-2006

Janvier, zoon van Damoiseaux en Krekels, Javanastraat 40, Maaseik 24-9-2006

Rianne, dochter van het echtpaar Simons-van den Munckhof, Meerveld 1, 29-9-2006

Senna, dochter van het echtpaar Kreyen-Lustermans, K. Augustusstr. 33, 15-10-2006

Bram, zoon van het echtpaar Wetzels-Gelissen, Tuddernderweg 31, 22-10-2006

Joost, zoon van Lipsch en Horsten, Straatsburglaan 57, 05-11-2006

Wij bidden dat Sem, Lieke, Aart, Imme, Luana, Janvier, Rianne, Senna, Bram en Joost onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen. Ook bidden wij dat Mw. Ruth Schippers mag opgroeien tot een goed christen tot voorbeeld van de hele geloofsgemeenschap.

HEILIG UR

Op **donderdag 2 november** houden wij het maandelijks biduur voor roeping- en tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor **deze maand** zijn dat: **Blijdestein, Bra ndstraat, Oude Broeksittarderweg, Brugstraat, Mgr. Claessensstraat, Hub Dassenplein, Dobbelsteynporte, Dominicanenwal, Emmastraat, Engelenkampstraat.**



REGINA CARMELI



* **Eerherstelviëring** op donderdag 2 november (de donderdag vóór de eerste vrijdag) **Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan**

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie

De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus nodigen allen uit die samen met ons op zondag in aanbidding bij Jezus aanwezig willen zijn en/of het avondgebed van de Kerk (de vespers) met ons willen meebidden:

Zondag na de 1e vrijdag:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

14 oktober 2006 – Bezinningsdagen in stilte – Vriendschap in de karmelitaanse spiritualiteit. "Bidden is de omgang met een vriend waarvan ik weet dat Hij me bemint", dit zijn de woorden van Teresa van Avila. Hoe hebben de karmelheiligen deze vriendschap beleefd en wat betekent deze vriendschap voor mij in het dagelijkse leven? Aan de hand van voorbeelden en teksten, voornamelijk van Edith Stein, wordt ons een steun gegeven voor ons eigen gebedsleven, een leven aan de hand van God.

Leiding: Mevr. dr. Ilse Kerremans

is doctor in de geneeskunde met een bijzondere opleiding in de kinderchirurgie en levertransplantatie. Sinds 20 jaren gegrepen door Edith Stein en de karmelspiritualiteit. Lid van de Teresiaanse Lekenorde. Bestuurslid en president van de Medical Women Association en lid van het Ethics Committee Medical Women Association International. Meerdere voordrachten in binnen- en buitenland rond het thema van de feminisatie in de medische wereld.

Datum: Zaterdag, 14 oktober, 10.00 - 17.00 uur Kosten: € 10,- (lunchpakket meebrengen)

5-12 november 2006 – 6 daagse retraite in stilte – Laat je door God beminnen.

Schenk je weg aan zijn Liefde. De karmelietes Elisabeth Catez (1880-1906) helpt je je ogen te laten openen om Gods blik te ontmoeten die van eeuwigheid op je rust. De drie-ene God in je binnenste wil je omvormen in Zichzelf. Hij zendt je om mee te werken aan het binnenstromen van zijn Liefde in de harten van je tochtgenoten.

Leiding: Pater Reimond Hoornaert is karmeliet in Brugge, spiritueel begeleider, verantwoordelijke voor mariale en audiovisuele animatie.

Aanvang: Zondag, 5 november, 17.00 uur Sluiting: Zondag, 12 november, 10.00 uur

Kosten: € 217,-

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.



ONZE OVERLEDENEN AFGELOPEN JAAR

Gewoontegetrouw laten wij hier de lijst van overledenen volgen van wie de namen sinds eind vorig jaar in het register der overledenen van onze parochie zijn genoteerd.

Ad Wabeke, Odasingel 283, 79 jr. † 26-9-05

Henny Wijnands, Winston Churchillaan 31, 55 jr. † 30-9-05

Melle van der Meer, Stationstr.20 Geleen, 50 jr. † 2-10-05

Nathalie de Jong-Hoogveen, Frankenlaan 32, 32 jr. † 6-10-05

Sjef Schalk, Pres.Kennedysingel 12-16, 70 jr. † 7-10-05

Gert Olislagers-Dols, Deken Tijssenstraat 11-1, 74 jr. † 13-10-05

Zr. Consolata -Maria Gotharda Claassen, Plakstraat 24, 82 jr. † 15-10-05

Jan Biolders, Pres. Kennedysingel 24 (k. 210), 80 jr. † 16-10-05

Lies Bergmans-Ekermans, Rosmolenstraat 38/3, 86 jr. † 21-10-05

Gerrit Zwakhalen, Ranonkelstraat 21, 78 jr. † 26-10-05

Harie Houben, Julianaplein 7, 88 jr. † 29-10-05

Riekje Oomens, Schuttestraat 2, 93 jr. † 29-10-05

Zef Triepels, Schuttestraat 2, 87 jr. † 01-11-2005

Annie Heinen-Peters, Mgr. Claessensstr 28, 88 jr. † 10-11-2005
Grada Weerts-Evers, Pres.Kennedysingel24, 88 jr. † 10-11-2005
Leon Dewever, Karel Arnoldstr.34, Selfkant, 64 jr. † 13-11-2005
Didier Liem, Rijksweg Noord 86, 25 jr. † 26-11-2005
Trautje Durlinger-Sangen, Baenjestr 16-A, 71 jr. † 01-12-2005
Marie-Louise Pieters-Driessen, Wilhelminastr 7/3, 77 jr. † 10-12-2005
Jan Janssen, Baandertsweg 93, 73 jr. † 10-12-2005
Zr. Huberdina Smits, Plakstraat 24, 88 jr. † 10-12-2005
Etienne Charlier, Kleine Roede 24, 1 dag, † 10-12-2005
Jopie Voorhuijzen-Peeters, Kennedysingel 24, 88 jr. † 16-12-2005
Riet Pfenning-van Santvoord, Paardestraat 20A, 86 jr. † 24-12-2005
Dick van den Berg, Hoensbroek, 74 jr. † 27-12-2005
Gérard van Kempen, Russellaan 4, 91 jr. † 29-12-2005
Tongla Gorissen-Chau, Tudderenderweg 26, 61 jr. † 1-1-2005
Gerrit Schrage, M v Kessenichstr 20, Limbricht 88 jr. † 5-1-2006
Annie Gielen-Wauben, Lindenhof 9, 76 jr. † 6-1-2006
Mieke Nieuwboer, Felix Ruttenlaan 137, 59 jr. † 7-1-2006
Hessel de Ree, Schuttestraat 2, 82 jr. † 12-1-2006
Antoinette Gruisen-Hendriks, Reubsaetlaan 15, 66 jr. † 31-1-2006
Mia Dols-Reijnders, Kennedysingel 24, 87 jr. † 7-2-2006
Fien Thissen-Janssen, Kennedysingel 24, 93 jr. † 8-2-2006
Jetje Damoiseaux-Kusters, Bradleystraat 23-25, 72 jr. † 13-2-2006
Tadak Rozanski, Rijksweg-Zuid 29/6, 85 jr. † 19-2-2006
Jacquelina Kabuth-Goossens, Putstraat 65, 83 jr. † 24-2-2006
Bart Bons, Limbrichterweg 61, 75 jr. † 24-2-2006
Riet van der Pas-Aertse, Hub Dassenplein 52, 87 jr. † 5-3-2006
Bèr Geraedts, Odasingel 213, 76 jr. † 6-3-2006
Jos Aarts, Dobbelseijnpote 12, 76 jr. † 6-3-2006
Louis Lommen, Parklaan 11/20, 81 jr. † 6-3-2006
Coba Hanselaar, Schuttestraat 2, 85 jr. † 11-3-2006
Wies Brouwer-Haas, Pres. Kennedysingel 24, 87 jr. † 24-3-2006
Marie van Houtem-v. St. Feijth, Schuttestraat 2, 91 jr. † 25-3-2006
Wim Derks, Sittarderweg 17, 61 jr. † 25-3-2006
Henny Langeveld, Bradleystraat, 80 jr. † 28-3-2006
Jeanne Op den Camp-Philippen, Kennedysgl 24, 83 jr. † 31-3-2006
Jean Willems, Rijksweg Noord 215, 76 jr. † 1-4-2006
Jeanny Maessen-Collombon, Lemborgh, 86 jr. † 7-4-2006
Tiny Jamrozik-Aarts, Rijksweg-Zuid 59, 84 jr. † 7-4-2006
Mia Op den Camp-Weijers, Kennedysingel 24, 84 jr. † 19-4-2006
Willy Karmelk-Oremus, Kleine Steeg 1-13, 94 jr. † 26-4-2006
Mien Laumen-de Louw, Limbrichterstraat 34, 83 jr. † 27-4-2006
Annie Berben-Ritt, J.v. Maerlantstraat 12, 70 jr. † 30-4-2006
René de Meulemeester, Walramstraat 128/4, 81 jr. † 1-5-2006
Lien Pilgram-Wijshoff, Schuttestraat 2/24, 84 jr. † 3-5-2006
Piet Schmitz, Rijksweg Zuid 73, 65 jr. † 7-5-2006

Jo Kamps, Kasteelsingel 8, 79 jr. † 11-5-2006
Jo Sprengers-Verbruggen, Schuttestraat 2, 97 jr. † 13-5-2006
Gusta Tummers-Vaessens, Schuttestraat 2, 89 jr. † 14-5-2006
Therèse Brouwers, Mercatorplein 12-N, 64 jr. † 16-5-2006
Koos Simons, Odasingel 78, 61 jr. † 17-5-2006
Jes Dieteren-Wijshoff, Wilhelminastraat 7-6, 80 jr. † 23-5-2006
Marie Dubois-Verspaget, Boerhaveplein 1, 88 jr. † 30-5-2006
Mia Cremers-Tummers, P. Kennedysingel 24, 81 jr. † 4-6-2006
Wiesje Cremers-Schmeits, Baenjihof 30, 90 jr. † 12-6-2006
Tilly Pfenning-Coenen, Zorgcentrum Kollberg, 86 jr. † 12-6-2006
Alt Rademacher, Oude Broeksittarderweg 41, 82 jr. † 12-6-2006
Lies Timmermans-Schins, Lückerdeide, 82 jr. † 23-6-2006
Maria Biolders-Brouns, Pr. Kennedysingel 24, 91 jr. † 24-6-2006
Rika Thissen-Wijlaars, Rijksweg-Noord 116, 98 jr. † 4-7-2
Mariet Tummers-Schoonenberg, Bergstraat 44, 80 jr. † 12-7-2006
Zr. Louisa Hamers, Rijksweg-Zuid 20, 89 jr. † 13-7-2006
Harry Reijnders, Pres. Kennedysingel 12/7, 87 jr. † 15-7-2006
Anita Sonnemans-Wolters, Rijksweg Noord 85-A, 37 jr. † 16-7-2006
Liza Gubbels, Plakstraat 24 (Agnetenberg), 96 jr. † 20-7-2006
Annie Smeets-Bergerhof, Stationsdwarsstraat 7, 68 jr. † 26-7-2006
Trui Canton-Slangen, Augustinessenhof 8, 86 jr. † 28-7-2006
José Knoben-Schurgers, M. Kempstraat 4, 76 jr. † 25-8-2006
Jean Schimmel, Oude Broeksittarderweg 61, 62 jr. † 31-8-2006
Mia Penners-Reijnders, Schuttestraat 2, 93 jr. † 1-9-2006
Jan Oremus, Schuttestraat 2, 87 jr. † 2-9-2006
Harry Cobben, Jubileumstraat 15, 73 jr. † 12-9-2006
Hans Grimmelt, Kastanjelaan 4-1, 77 jr. † 13-9-2006
Tiny Geelkens-Putmans, Hulsestraat 3, 68 jr. † 15-9-2006
Fien Meuwissen-Zweifening, Lindenhof 39, 80 jr. † 15-9-2006
Lies Ronden-Breukers, Baenjihof 36, 98 jr. † 21-9-2006
Baèr Cals, Pres. Kennedylaan 24/124, 96 jr. † 23-9-2006

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze uiterlijk 2 november 2006 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, kantoorfedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 14 oktober

18.00 uur plzwd Jan Oremus; gestpljrd overleden ouders Thewissen-Linckens; plev Wil Martens; nad Mia Penners -Re-

ijnders, Harry Cobben, Hans Grimmelt, Tiny Geelkens-Putmans, Fien Meuwissen-Zweifening, Lies Ronden-Breukers, Baèr Cals (**samenzang**)

**Zondag 15 oktober acht-en-twintigste
zondag door het jaar**

11.30 uur gestpljrd overl fam. Kaptein-Haagmans, overl ouders Hoogenberk-van Kempen; gestplev overleden familieleden Pier-Weijzen, echtp. Caulfield-Tholen; 1^e pljrd Peter van Efferen, jrd Louis Boesten, Harry Latten en overl fam. Latten-Giesbertz, A.H. Nijenhuis; plev Koos Simons vw zon-dagmorgenclub, ouders Landuyt-Willems en overl. fam. leden, Cees Timmers en Melia Timmers-Claessens (**Petruskoor**)

Maandag 16 oktober

08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. fam. Roppe-Kissels, echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev tiv. de fam. Gèr Pfenings tev de H. Gerardus; ev Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika

Dinsdag 17 oktober H. Ignatius van Antio-chië, bisschop en martelaar

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd Miny Corbeij en overledenen vd fam Corbeij-Kerrens

Woensdag 18 oktober Feest van H.

Lucas, evangelist

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd Marietje Janssen; gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en empast. Eduard Hoenen; ev overl. fam. Gieskens-Muyres en overl. fam. Corbey-Kerrens

Donderdag 19 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Vrijdag 20 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Zaterdag 21 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur plzwd Mia Penners-Reijnders; gestpljrd Lien Beursgens-Verwijlen; pl

jrd v Gertie Olislagers-Dols; plev voor de overledenen van de familie Habets en Faraguna; nad. Harry Cobben, Hans Grimmelt, Tiny Geelkens-Putmans, Fien Meuwissen-Zweifening, Lies Ronden-Breukers, Baèr Cals, uit dankbaarheid bgv 10-jarig bestaan Schola Sittardiensis (**Schola Cantorum vh Ward-instituut**)

Zondag 22 oktober negen-en-twintigste zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Jean Schimmel; gest pljrd zeh Harie Gieskens, Jan Bielders; gestev echtp. Caulfield-Tholen; pljrd. v Mia Smeets uit dankbaarheid, overl. ouders de Haes-Hellemans (**harmonie St. Joseph**)

Maandag 23 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev overl. fam. Smeets-Bouwels

19.00 uur ev levende en overl. leden fam. Musolf-Nyssen, voor Hendrika Oomens en haar broer Adrianus

Dinsdag 24 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur tev H. Bernadette

Woensdag 25 oktober Hoogfeest kerkwijding geconsacreerde kerken, waarvan de wijdingsdatum niet bekend is

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, ev Cor de Wit en Dory Neilen en overleden fam. Rutten-Janssen

Donderdag 26 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters

Vrijdag 27 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur tev OL Vrouw van Lourdes

Zaterdag 28 oktober Feest HH. Simon en Judas, apostelen

08.00 uur gestev overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis, gestev echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur plzwd Tiny Geelkens-Put-

mans, Fien Meuwissen-Zweifening; 1^e pljrd Lies Bergmans-Ekermans; pljrd overl. ouders Honings-Salden en dochter Gertie Coenen-Honings; plev. Lies Meuwissen-Schmeits; nad. Lies Ronden-Breukers, Baèr Cals (**Jeugdkoor**)

Zondag 29 oktober dertigste zondag door het jaar; Vigilie 1^e feestdag zalige Moeder Maria-Teresa Tauscher

11.30 uur plzwd Harry Cobben, Hans Grimmelt; gestpljrd Harie Houben; gestev echtp. Caulfield-Tholen; plev Miny Reijnders-Kuijpers, ouders Timmermans-van Ratingen en al hun gestorven fam.leden (**Petruskoor**)

Maandag 30 oktober Zalige Moeder Maria-Teresa Tauscher

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. ouders Laumen-van Loon;

Dinsdag 31 oktober

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur voor zieke pelgrims

Woensdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen

08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph v goede gezinnen en moed godsdienstig te leven

09.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; v onze parochie (**samenzang**)

19.00 uur gestjrd echtelieden Zef en Truus Triepels-Jansen, levende en overledenen vd fam. Vleugels-Dieteren; gestev overl. oud. Schaekens-Peulen, zonen Jozef en Martin; gestev overl. priesters en bedienaren van parochie en dekenaat; ev overleden ouders Kleikamp-Lemmens

Donderdag 2 november Gedachtenis alle overleden gelovigen (Allerzielen)

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev Martin Meuwissen

19.00 uur gestjrd echtp. Willems-Ketels en overl. ouders, ook v Joep Schrijnemakers en fam; gestev overl. priesters en diakens parochie H. Petrus en HMichaël en dekenaat Sittard (**Dameskoor**)

19.30 uur H.Uur (samenzang)

Vrijdag 3 november H. Hubertus, bis-

schop (zegening Hubertusbrood)

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev overl. ouders Kleikamp-Cremers

19.00 uur gestev t.e.v. het Heilig hart van Jezus, Josephina Otten; ev echtp. Keymis-Buyink, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks en Mgr. Ben Janssen, Riet Pffennings-van Santvoord (vw buurt Paardestraat), voor roepingen van heilige priesters en voor vrede, Jan Rademacher
Zaterdag 4 november H. Carolus Borromeüs, bisschop

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev v priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom

18.00 uur plzwd Lies Ronden-Breukers; pljrd Frits Hustinx; plev Christien Moling-Ubben, levende en overledenen v/d fam. Dieteren en de fam. Hellbach, Wil Martens, Truus en Zef Triepels-Jansen, Joep Kamp, Fien Meuwissen-Zweifening (vw buurt Lindenhof), overl. ouders Gieskens-Martens (**samenzang**)

Zondag 5 november een-en-dertigste zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd Gerardine Vermeulen, overl echtpaar Kaptein-Haagmans, overl. ouders Laudy-Vaessen; gestplev François Kallen, echtp. Caulfield-Tholen, overl. ouders Herzig-Schaaf, overl vd fam. van Bommel-Straeten, v zielerust v. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen, de zielerust van zijn ouders, de echtelieden Janssen-de Ponti, en de zielerust van zijn broer en zusters, voor overledenen vd fam. Reijnders-Kuypers, Harry Cobben (**Petruskoor**)

Maandag 6 november Feest van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

08.00 uur ter ere van de H. Geest voor allen, die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev overl ouders Pannemans-Janssen, ouders de Wever-Brouwers en zoon Léon., echtp. Caul-

field-Tholen; ev echtpaar Keymis-Buyink

Dinsdag 7 november Hoogfeest H.

Willibrord, *bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon Ned Kerkprovincie*

08.00 uur tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v bescherming en leiding

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 8 november

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Twan Douffet; ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 9 november Feest kerkwijding Basilek v Sint Jan van Lateranen

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd Sjang Bronneberg en zoon Willy

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)

Vrijdag 10 november H. Leo de Grote, *paus en kerkleeraar*

08.00 uur ev v overl oud Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid, echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks,

Zaterdag 11 november H. Martinus (van Tours), *bisschop*

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 15 oktober acht-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; Nenette Oosterwijk-Corbey

09.30 uur gestev M.A. Geurts; overl. fam. Vroemen-Heuts, Harry Gubbens (**Samenzang**)

17.30 uur tev OL Vrouw van Lourdes

Zondag 22 oktober negen-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

09.30 uur tev H. Bernadette (**Samenzang**)

17.30 uur voor zieke pelgrims

Zondag 29 oktober dertigste zondag door

het jaar

08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev René Oberdorf; plev overleden leden en leden, tevens jubilarissen van Sittards Mannenkoor Si-tard (**Si-tard**)

17.30 uur pljrd voor Hendrika Oomens en haar broer Adrianus (**Lifeteen**)

Zondag 5 november een-en-dertigste zondag door het jaar

08.30 uur gestev ouders Th. Schutgens-Gijsen, echtp. Caulfield-Tholen

09.30 uur ev fam. Willems-Dols (**samenzang**)

17.30 uur tev OL Vrouw van Lourdes

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 15 oktober acht-en-twintigste zondag door het jaar

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

15.30 uur Maria-Lof

Dinsdag 17 oktober H. Ignatius van Antiochië, *bisschop en martelaar*

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Woensdag 18 oktober Feest van H. Lucas, *evangelist*

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Donderdag 19 oktober

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen, fam. G. Joosten-Gonera en Margriet Roebroek en zegen over de fam.

18.30 uur Maria-Lof

Vrijdag 20 oktober

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, v Millia Thomazon, zegen v mw. de Harde, v dankbaarheid t.e.v. Maria v goede regering.

18.30 uur Maria-Lof

Zaterdag 21 oktober

09.00 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen, zegen over mw. de Harde

Zondag 22 oktober negen-en-twintigste zondag door het jaar

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

14.30 uur Maria-Liederen gezongen door de Schola Gregoriana Sittardiensis.

Dinsdag 24 oktober

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Woensdag 25 oktober Hoogfeest kerkwijding van geconsacreerde kerken, waarvan de wijdingsdatum niet bekend is

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Donderdag 26 oktober

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Vrijdag 27 oktober

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Zaterdag 28 oktober Feest HH. Simon en Judas, apostelen

09.00 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen, uit dankbaarheid b.g.v. een 60-jarig professiefeest en zegen over de familie.

Zondag 29 oktober dertigste zondag door het jaar

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen, plev voor overl. ouders Last-Beumers en overl. ouders Gobbels-Zapp

15.30 uur Maria-Lof

Dinsdag 31 oktober

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Woensdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

Donderdag 2 november Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen, Jan Jessen en fam. en jrd. Jean van der Sanden en overl. fam.

Vrijdag 3 november H Hubertus, bisschop

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

Zaterdag 4 november H. Carolus Borromeüs, bisschop

09.00 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

Zondag 5 november een-en-dertigste zondag door het jaar

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen, levende en overl. leden v.d. Aartsbroederschap en overl. ouders Castro-Schellinx

Dinsdag 7 november Hoogfeest H. Willibrord, bisschop, verkondiger v ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

Woensdag 8 november

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

Donderdag 9 november Feest kerkwijding van de Basiliek vSint Jan van Lateranen

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

Vrijdag 10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleer

08.30 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

Zaterdag 11 november H. Martinus (van Tours), bisschop

09.00 uur overl. echtpaar Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

Informatie over Noveen en Feestdag Zalige Moeder Maria-Teresa Tauscher zie blz 20

Parochie H. Bernadette - Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381

*Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette*

Zondag 15 oktober: 28e zondag door het jaar (meeropbrengst voor Bij-Zefke)

10u30 Zwd. Jan Leenders; gest.jrd. Lou Luijten; jrd. Ria Geilen-vd.Diepraten; Kees
Tuip nadienst: Hub Coenen

Dinsdag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 19 oktober: H. Paulus van het Kruis

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 22 oktober: 29e zondag door het jaar (wereldmissiedag)

10u30 oud.Hendriks-Ubachs nadienst: Hub Coenen

Dinsdag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop

9u00 gest. H. Mis tev OLV en H. Bernadette

Donderdag 26 oktober

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 29 oktober: 30e zondag door het jaar

10u30 Jrd. ovl. oud. Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen; Bernard Köhlen;
nadienst: Hub Coenen *Kinderkoor*

Dinsdag 31 oktober

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 2 november: Allerzielen

19u00 gedachtenis van alle overleden gelovigen *Gemengd koor*

Zondag 5 november: 31e zondag door het jaar

10u30 Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; nadienst: Hub Coenen *Dameskoor*

Dinsdag 7 november: hoogfeest van de H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard;

Donderdag 9 november: feest: kerkwijding v.d. Basiliek v. St. Jan v. Lateranen

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

GEDOOPT

Op 17 september werd gedoopt: Daan Ermans, Pennincstraat 3

Op 1 oktober werden gedoopt: Lao en Ket Rouwette, Elsloo

Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goed christenen.

OVERLEDEN

24 september: Hub Coenen (82 jaar), Prof.Duboisstraat 1
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

KINDERWOORDDIENST

Op zondag 22 oktober is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.

WERELDMISSIEDAG

Op zondag 22 oktober is het Wereldmissiedag. Na de H.Mis wordt aan de uitgang van de kerk gecollecteerd voor Missieprojecten over de gehele wereld, welke wereldwijd georganiseerd wordt door "Missio" (Pauselijke Missiewerken).

ALLERLHEILIGEN

Op woensdag 1 november a.s. viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. In de Petruskerk is die dag om *8.00 uur*, *9.30 uur* en om *19.00 uur* een plechtige Hoogmis.

ALLERZIELEN

Op donderdag 2 november (Allerzielen) worden tijdens de H.Mis van 19.00 uur in onze parochiekerk degenen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden bijzonder herdacht:

- 13 november: Louisa Hondong-de Cuba (72 jaar), Aruba
- 25 november: Guy van Kempen (76 jaar), H. van Veldekestraat 14
- 6 januari: pater Harry Obbens MSC (81 jaar), Tilburg
- 10 januari: Miep Vinken-Medenblik (84 jaar), Baandert 38
- 18 januari: Miel Coenen (80 jaar), Pres.Kennedysingel 10-7
- 6 maart: Nol Salemink (83 jaar), Odasingel 75
- 9 maart: Herbert van Geesink (74 jaar), Burg.Kampstraat 40
- 30 maart: Frans Kees (76 jaar), Odasingel 291
- 30 april: Nettie van Leenen-v.Kollenburg (79 jaar), De Lembergh
- 3 juli: pastoor Jos. Linssen (87 jaar), Echt
- 10 juli: Jan Ermans (68 jaar), J. Dautzenbergstraat 40
- 25 juli: Kees Rekmans (78 jaar), J. Habetsstraat 27
- 8 augustus: Toni Creuwels-Schörgers (87 jaar), voorheen Welterflat
- 27 augustus: Jan Leenders (69 jaar), F.Olterdissenstraat 10
- 24 september: Hub Coenen (82 jaar), Prof.Duboisstraat 1

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 3 november (1^e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat. De dag van tevoren (donderdag 2 november) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.

SPREEKUUR

Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.

Informatie over Noveen en Feestdag Zalige Moeder Maria-Teresa Tauscher zie blz 20



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

28^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 14 okt 19.00 u. OLV van Lourdes - Nadienst Annie v.Gelderen-deSwart
maandag 16 okt 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 18 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

29^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 21 okt 19.00 u. **Consecratiefeest H. Pauluskerk (20 jaar)**
Jrd Mia Vrehen-vandeWal en Niek Vrehen
Jrd Jan Engelen - Nadienst Annie v.Gelderen-deSwart
maandag 23 okt 19.00 u. Zeswekendienst Annie v.Gelderen-deSwart
woensdag 25 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

30^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 28 okt 19.00 u. Hein Hochstenbach ♪ Pauluskoor
maandag 30 okt 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 1 nov 19.00 u. Allerheiligen - Voor alle overledenen van onze parochie

31^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 4 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
maandag 6 nov 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 8 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemedelingen St. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintentie's voor het volgende parochieblad kunt u tot 28 oktober opgeven bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, W. Oostenbrink 4511801, leden van het priester-
team, kerkbestuur of koster.

Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 (toegang via oprit):

Elke zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur

Gedoopt

Melinda en Andrina Aleksanjan, Westerburen 26, Terschelling

Raissa en João Víctor Velano de Sant'ana, Bradleystr. 36

Barbara Crijns, Bradleystraat 36

Kuano Paffen, Boskriek 2, Landgraaf





Overleden

Annie v. Gelderen-de Swart, Dempseystraat 116, 89 jaar
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

*Wij bidden dat **Melinda, Andrina, Raissa, João Víctor, Barbara en Kuano** onder de goede zorgen en naar voorbeeld van hun ouders, maar ook van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goede christenen.*

Allerheiligen/Allerzielen

Één keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Het afgelopen jaar en vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk alle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden.

Het feest van Allerheiligen vieren we op 1 november. Allerzielen een dag later, dus op 2 november. (zie H. Petruskerk)

Uit de St. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen

Tonny Ottenheijm- van Ooij
Johan Bischoff
Mia Carnol



Gerrit Roberts
Henk Alders
Annie v. Gelderen-de Swart

*Je kunt niet dieper vallen dan enkel in Gods Hand,
die Hij tot Heil van ons allen barmhartig over ons spant.
Het eindpunt van alle paden, door toeval, schuld en dood,
is echter Gods genade, ondanks alle nood.
Wij zijn door God omgeven, in ruimte en in tijd,
en zullen zijn en leven, in God in eeuwigheid.*

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis van Allerheiligen op woensdag 1 november om 19.00 uur.

NB De Zusters Karmelietessen vieren 1^e Feestdag nieuwe Zalige Moeder Maria-Teresa Tauscher met een Noveen bij het graf van de Zalige van 20 t/m 28 oktober a.s elke dag om 15.00 uur - zondag 29 oktober Vigiliedag in de St.-Petruskerk om 11u30 Hoogmis en in namiddag bij de Zusters vanaf 14.00 uur- 17.00 uur Video-Recreatie-Uitstelling en Vespers. De eigenlijke Feestdag is 30 oktober: in de Kapel H. Mis om 10.00 uur en daarna feestelijke dag waarvoor U wordt uitgenodigd - U bent welkom - meldt u even bij ☎ 046-4525380 in verband met het bereiden van de middagmaaltijd.