



Kloosterplein 10, ☎ 4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

9e Jrg - nr. 6 - 13 mei 2006

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 17 juni 2006.**

EEN PROFICIAT .. EN GODS ZEGEN

spreken we hier op deze plaats uit aan em. Past-Deken C. Buschman die op 28 mei a.s. zijn 50-jarig priesterfeest viert. Deken Buschman is twee jaar geleden in Sittard komen wonen in de Baenjehof. Hij heeft een lange staat van trouwe dienst en inzet voor de Kerk achter de rug en na zijn laatste volledige pastorale functie als deken van Venray ging hij nog enkele jaren werken als pastoor van Mesch. Doch de gezondheid dwong hem om deze taak te beëindigen. Zelf werd hij onlangs ernstig ziek, maar met Gods Hulp herstelde hij zich en neemt hij nu zelfs een aantal pastorale taken waar in de Baenje. We zijn hem dankbaar want juist nu is het fijn om actieve collega's in je midden te hebben waarop je een beroep kunt doen. Op zondagmorgen 28 mei a.s. zal de jubilaris de Hoogmis van 11u30 in onze St.-Petruskerk opdragen (opgeluisterd door het Petruskoor) en aansluitend aan deze hoogmis is er een receptie in de benedenzaal van het Jochem Erenshoes, Kloosterplein 3, tot 14u30. De jubilaris waardeert het zeer u te groeten. Iedereen is welkom!

Deken W. van Rens

Diepgang en Trouw

Je hoort soms opmerkingen als: "In Christus geloof ik wel, maar de Kerk heb ik daarbij niet nodig. Je kunt evengoed christen zijn, ook als je niet naar de Kerk gaat."

Het evangelie van de Ongelovige Thomas (Johannes 20,19-31) spreekt een andere taal. Thomas vond het geloof in de verrezen Heer binnen de gemeenschap. Op de eerste dag van de week, dat is de Zondag, de dag dat de christenen samenkwamen, was Thomas niet bij hen. Acht dagen later, dat is weer op zondag, was Thomas wel bij hen en in die gemeenschap mocht hij ervaren dat de Heer verrezen was. Thomas had zijn twijfels, hij was zo ontgoocheld dat hij de gemeenschap verreed. Maar dan keert hij toch weer terug naar de gemeenschap in de hoop, dat deze gemeenschap hem kan helpen in zijn twijfels.

Jezus had ook aan Thomas persoonlijk kunnen verschijnen, maar Hij wachtte totdat Thomas zich weer thuis voelde binnen zijn gemeenschap. In dit evangelie wil de evangelist dus duidelijk maken dat, wie de verrezen Heer wil ervaren, Hem bij voorkeur zal moeten gaan zoeken binnen de gemeenschap, tijdens de eucharistieviering, waar wij samen luisteren naar zijn Woord en waar wij samen met Hem het brood breken.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die lijken op Thomas. Veel mensen leven met vragen en twijfels, zij zijn ontgoocheld door de Kerk en zij menen dat de Kerk geen antwoord kan geven op hun religieuze vragen. Zij gaan dan hun heil zoeken in horoscopen, nemen deel aan spiritistische sessies, sluiten zich aan bij sekten. In Duitsland alleen zijn er driemaal zoveel waarzeggers als priesters.

Maar dat doet Thomas niet. Thomas blijft bij zijn gemeenschap, hij blijft bij de Kerk, hij gaat op de eerste dag van de week weer terug naar de groep leerlingen van Jezus. Hij gaat het niet ergens anders zoeken. En die groep draagt ook zorg voor Thomas: "Wij hebben de Heer gezien", verklaren zij hem. Zij willen hem deelachtig maken aan hun geloofservaring. En terwijl zij zo samen over Jezus spreken, komt Christus zelf bij hen.

Veel christenen verliezen de bindingen met de parochie en daarmee met de Kerk. Ze menen dat ze in hun eentje even goed christen kunnen blijven. Maar dat is een illusie. De Kerk is het volk Gods, dat leeft van het lichaam van Christus en daardoor zelf lichaam van Christus wordt. Daarom is het gezegde: "Jezus wel, maar de Kerk niet" absurd. Wie werkelijk Christus zoekt, moet Hem binnen de gelovige gemeenschap zoeken. Wie de Kerk verliest, zal op den duur ook Christus verliezen. Een leeggedronken wijnfles behoudt nog een tijdje de geur van de wijn, zo zullen die christenen nog wel een tijdlang een zeker christusgeloof in hun geest bewaren, maar statistieken bewijzen dat een volgende generatie ongelovig is.

Daarom kon ik ook begrijpen waarom een oudere vrouw laatst tegen me zei: U meent dat ik niet zoveel last heb van eenzaamheid. Mijn man is weliswaar dood, maar ik heb toch zo veel kinderen, zelfs 5 kinderen en 11 kleinkinderen en ze komen allemaal regelmatig aan.... maar ik heb meer last van eenzaamheid dan zij ooit kunnen beseffen. Ik vroeg haar: hoe zo? Al mijn kinderen en hun kinderen doen niets aan ons geloof - ze respecteren mijn geloofsovertuiging - maar hun respect gaat niet verder dan we daarin totaal vreemden naar elkaar zijn en blijven. Ik heb hen nooit in geloofszaken gedwongen - maar ze hebben mijn geloof en liefde voor de kerk nooit gevoeld en gewaardeerd. Daarom ben ik daarin - in mijn ziel - diep eenzaam. Toch voel ik en bid ik dat ze ooit iets van ons geloof zullen overnemen.....

Ik voelde haar goed aan: en dat is nu de eenzaamheid van heel wat oudere katholieken. Geloven kun je niet in je eentje, maar alleen binnen een gemeenschap. Binnen de gemeenschap ervaren wij de Heer, wanneer wij samen luisteren naar Gods woord, samen de sacramenten vieren en door de Geest binnengevoerd worden in het gebed tot de Vader. Thomas heeft er goed aan gedaan, zich met zijn twijfels toe te vertrouwen aan de gemeenschap van christenen die elkaar hun ervaringen uitspraken over de verrijzenis van de Heer. Ook wij doen er goed aan ons met onze twijfels toe te vertrouwen aan anderen. Binnen onze gemeenschap zullen wij altijd overtuigde christenen ontmoeten, die door hun getuigenis en hun leven ons kunnen verwijzen naar de verrezen Heer. Blijf daarom, zoals Thomas, bij de Kerk, dat is heel concreet: bij je parochie. Wie wegblijft uit de eucharistie verliest zijn geloof in Jezus. Geloof zonder eucharistieviering wordt een geloof van herinneringen dat geen invloed meer heeft op het leven. Daarom is het oh zo gevaarlijk geen sacramenten meer te ontvangen. Ook wij priesters moeten daarin zeer alert zijn. Ik geef u een voorbeeld: gelovigen kunnen in het weekeinde niet meer een keuze maken uit missen in hun kerk. Er zijn minder priesters. Maar waarom houden we dan niet een gebedsdienst met H Communie, zei laatst iemand alsof hij de oplossing had. Men beseft niet dat men koos voor zonder Eucharistie! Of bij Uitvaarten: steeds meer is de trend waarneembaar dat men alleen nog voor een gebedsdienst kiest in de aula van een crematorium, de Eucharistie valt ook weg De Eucharistie: dat is Christus zelf: men snijdt ahw zonder te weten de kern van zijn geloof weg. Laatst een bruidspaar: ik vond ze niet zo kerkelijk dat ik ze voorstelde bij een gebedsdienst te trouwen. Maar heel alert reageerden ze: alleen tijdens de H Mis willen we trouwen, dan is het pas echt.....! Ze voelden precies aan waar het in de kerk om moet gaan! Als wij dan op de eerste dag van de week samenkomen, dan zal Christus in ons midden, ook ons zijn vreugde en vrede willen schenken, zodat wij kunnen geloven. Het is natuurlijk jammer hoe een KRO-programma: – een wedstrijd om de Preek van het Jaar – juist doet of kwaliteit, uitstraling, populariteit en deskundigheid je tot meer geloof of diepgang zou kunnen brengen. Integendeel, het brengt je juist van geloof af! Trouw en serieuze onderhouden verbondenheid brengt je tot diepgang met Christus, ja tot het hoogtepunt in de zondagse Eucharistie. Die trouw en diepgang wens ik U van harte toe!

Deken W. van Rens

WELKOM

ook aan een andere collega em. Pastoor A. van Heijst die onlangs is gaan wonen aan het Hub Dassenplein. Een paar weken geleden ging hij met emeritaat als pastoor van Nuth waarbij hij tegelijk zijn gouden priesterfeest vierde. Ook daarmee willen we hem alsnog van harte feliciteren en danken om zijn inzet en trouw voor onze kerk. We hopen dat hij zich hier goed mag wennen in onze parochie en in Sittard. Hij heeft nog enkele pastorale verplichtingen totdat de nieuwe pastoor van Nuth wordt geïnstalleerd. Nu al gaf hij aan dat hij ons pastoraal terzijde wilt staan in ons dekenaat hetgeen door ons zeer gewaardeerd wordt. Ook voor hem: Gods Zegen!

Deken W. van Rens

BEGROETING EN DANK MEDEWERKERS KANTOOR

Sinds 1 december 2005 werken naast de huidige vrijwilligers de heren H. Elderman, M. Quix, P. Bollen nog 2 andere dames op ons kantoor. Tot nu toe verrichten de heren allerlei voorkomende werkzaamheden: Dhr H. Elderman, vooral op kantoor verricht hij de opzet van kerkelijke ledenadministratie, de telefoon, maar speciaal ook een aantal taken van onze penningmeester, en verder is hij assistent bij de kostenwerkzaamheden. Dhr M. Quix is bijna dagelijks bezig met kerkbewaking van de Michiel wanneer er geen Kerkenwachtgilde is, en ook hij is assistent bij de kostenwerkzaamheden. Dhr. P. Bollen doet ook assistentie bij de administratie van onze kerk: zijn aandacht geldt vooral telefoon, inschrijvingen van kerkelijke sacramenten en alles wat daarbij behoort. Door het vertrek van twee andere vrijwilligers - de een kreeg een vaste baan en de ander maakte plaats - waardoor via een overheidsregel twee dames op ons kantoor werkzaam kunnen zijn: het zijn de Dames Mevr A. Bronneberg die heel de administratie van parochieblad, correspondentie en al wat daarmee samenhangt als taak heeft gekregen - dan Mevr. D. Lemmens die specifiek alles wat met archief van parochie en dekenaat te doen heeft onder haar hoede heeft, ook het secretariaatswerk daaromheen. Beide zijn gestart vanaf 1 december en vanaf 1 februari. Het is niet gemakkelijk om zo'n specifieke taken op je te nemen, maar we zijn zeer tevreden en zeer dankbaar want je hoort en ziet de dienstbaarheid die zij aan alle mensen verlenen. Graag uw begrip en uw welwillendheid. Dank u wel!

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **mei** luidt: 'Wij bidden dat de overvloed van gaven, die de heilige Geest aan de kerk schenkt, mag bijdragen tot de groei van vrede en gerechtigheid in de wereld'.

De pauselijke aanbevolen gebedsintentie voor de maand **juni** luidt: 'Wij bidden dat christelijke gezinnen ieder kind dat geboren wordt met liefde mogen verwelkomen en zieken en bejaarden, die zorg en hulp behoeven, met genegenheid mogen omringen.'

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XII

De contacten met zijn kapelaans en sedert 1916 met de rector van Mariaveld en diens confraters waren eveneens zeer goed. Aangezien Tijssen grote moeite had om via de preekstoel harde woorden te gebruiken - ofschoon hij wist dat die nodig waren - liet hij die taak over aan zijn kapelaan. Hij sprak altijd vol lof over zijn kapelaans. Oud-kapelaan Klinkum vertelde na zijn dood over hem: 'De kapelaan was alles bij hem. Was de pastoor een dag of een halve dag uit geweest, dan ging hij eerst naar zijn kapelaan vragen of er niets bijzonders in de parochie gebeurd was. Een uitzondering op het boven geschetste beeld vormde de opvolger van kapelaan Klinkum, Mathieu Hartmans.

Hartmans, die naar het schijnt door zijn vader min of meer was gedwongen priester te worden, had een relatie met een meisje en werd daardoor zijn roeping ontrouw. Tijssen schijnt Hartmans, wiens moeilijkheden hij kende, aangeboden te hebben bij hem in de

pastorie te komen wonen. Ongetwijfeld heeft hij getracht op die manier invloed op hem uit te oefenen en hem voor de priesterstand te bewaren. Zijn opzet mislukte. Hartmans vertrok spoedig als kapelaan naar Elsloo. Hij trad vervolgens uit de priesterstand en trouwde. Tijssen - die tegenover de buitenwacht over deze kwestie zeer discreet was - was erg begaan met de affaire. 'Want een priester, die niet vol ijver is, is ongelukkig voor zich zelf, een ongeluk, een ramp voor de parochie'. Mogelijk zinspeelt Tijssen hier op de kwestie. Tijssen zelf had zo'n achtung voor het priesterambt en de daaraan verbonden geloftes, dat hij zich waarschijnlijk slechts met moeite kon verplaatsen in Hartmans' precaire positie en diens uittreding als persoonlijk falen heeft opgevat. Tegenover het verdriet dat de zaak Hartmans veroorzaakte, stond de vreugde over de eerste heilige mis die twee neomisten in de Amelbergakerk te Susteren opdroegen en waarbij Tijssen hen assisteerde. Het inkomen van de pastoor - het pastoorsbeneficie kan opgebouwd zijn uit vijf soorten inkomsten: vrije inwoning in de pastorie en het vruchtgebruik van de tuin; de inkomsten uit landerijen of andere 'pastoorsgoederen'; het regeringstractement; het salaris dat de parochie verleent en de opbrengst van devotiekaarsen. Zo beschouwd, zou een pastoor er goed van moeten kunnen leven. Doch als de parochie arm was, had de pastoor geen groot salaris. In de negentiende eeuw hadden heel wat pastoors en kapelaans geen reden tot juichen. De geringe salariëring en het ontbreken van een pensioenvoorziening noodzaakten veel pastoors lang in het ambt te blijven. De wellicht niet zo ruime salariëring was echter nog altijd beter dan die van het gros der bevolking. Bovendien werd de geestelijkheid in zoverre gecompenseerd dat zij vrije inwoning had in de pastorie. Groot en klein onderhoud drukten op de kerkkas. Verder waren er nog de bijdragen in natura. De plattelandsbevolking stelde er een eer in om mijnheer pastoor een 'prouf' te brengen van het geslachte rund of varken. Zo'n prouf was altijd het beste stuk. Er zijn ampele verhalen bekend van pastoors en kapelaans, die, wetend dat ergens geslacht was, daar plotseling op huisbezoek kwamen. Veel priesters leefden in armoede. Het kon gebeuren, dat zij in die tijd een toelage van het kerkbestuur kregen, maar dat was ook geen vetpot.

De landelijke katholieke krant. De Maasbode maakte in 1917 melding, dat de kapelaans van Afferden en Broekhuizenvorst failliet waren gegaan. Veel Limburgse kapelaans verdienden jaarlijks niet meer dan 500 à 700 gulden. De tijden waren duur en veel geestelijken kwamen uit minder goed gesitueerde families. Van huis uit hadden zij geen kapitaal om op te teren. Van de staat kreeg men vrijwel niets en de dikwijls arme parochies konden ook niet bijspringen. De Limburger Koerier kwam in 1920 met een soortgelijk verhaal. Vanaf 1922 kregen pastoors en kapelaans in de steden die minder hadden dan 1500 gulden, de rectoren die minder hadden dan 1600 en de kapelaans in de kleinere gemeenten die minder dan 1500 gulden verdienden voor een toelage in aanmerking. Deze bedragen bleven tot in de jaren dertig gehandhaafd. Pastoor Tijssens inkomen bedroeg in 1916 1640 gulden.

wordt vervolgd

Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen"

Jac. Schreurs m.s.c." Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de kapelaan of een van de diakens. Een briefje in de bus is al voldoende. Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard



Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ☎ 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24, ☎ 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ☎ 4513381
Noodnummer ☎ 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039. Hartelijk dank!

UW AANDACHT S.V.P.

N.B. In de meimaand vervalt het Heilig Uur en het Lof op de donderdagen, omdat we ons in deze maand - evenals in de oktobermaand - graag aansluiten bij het dagelijkse Maria-lof om 18.30 uur in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan de Oude Markt. Op zon- en feestdagen begint dit lof om 15.30 uur. Op zaterdag wordt in de Basiliek om 15.30 uur het rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.

Zaterdag 13 mei: Plechtige Pontificale Eucharistieviering in de kathedraal van Roermond i.v.m. Zaligverklaring Anna Maria Tauscher om 16.00 uur.

Zondag 14 mei: 1^e Heilige Communie SPO Mozaiek school om 09.30 uur Petruskerk.

Zondag 21 mei: 1^e Heilige Communie BS Limbrichterveld en BS de Loedoes (Hoogveld) Pauluskerk om 10.00 uur

Donderdag 25 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. **Verplichte feestdag**, als zondag te vieren. De diensten in onze kerken zijn als op zondag, met deze beperking dat de avondmis in de Michielskerk vervalt. In de avondmis van 19.00 uur op **woensdag 24 mei** wordt al de liturgie van het Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart gevierd.

1^e. Heilige Communie 09.30 uur BS St. Petrus en BS de Baandert en BS Gustav Hoefor Petruskerk

Vrijdag 26 mei: Plechtige Pontificale Eucharistieviering i.v.m. Zaligverklaring Anna Maria Tauscher om 10.30 uur

Zaterdag 27 mei/zondag 28 mei: In Basiliek Jaarfeest Onze Lieve Vrouw v/h H. Hart
Zaterdag 27 mei: Maria-concert door Vocaal Ensemble ARABESQUE om 20.00 uur in de H. Michaëlkerk mmv A. Kerkhoff en Bianca Lenssen.

Zondag 28 mei: 50-jarig priesterfeest van em. deken C. Buschman

Vrijdag 2 juni: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.

Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen. Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag huiscommunie is altijd mogelijk bij een van de leden van de parochiegeestelijkheid.

Zondag 4 juni Pinksteren: de meeropbrengst van de collecte is bestemd voor de Nederlandse missionarissen.

VASTENACTIE

De vastenactie 2006 heeft weer haar werk gedaan. Het moet me van het hart: zonder de medewerkers-huis-aan-huis hadden we weer niet zo'n mooi bedrag kunnen binnenhalen. Ruim 25 vrijwilligers hebben in de Goede Week en in de Paasweek huis-aan-huis aan de voordeur geklopt. Ze hebben vaak directe medewerking gehad: de mensen hadden hun vastenzakje al klaar liggen. Onze parochie zit nu op een totaal van ruim € 7000,00. Daarvoor grote dank aan u allen, milde gevers, maar vooral aan de medewerkers van de vastenactie, het comité Kerk en Wereld. Grote Dank!

Deken W. van Rens

JAARFEEST BASILIEK

In het weekend van 27/28 mei wordt in de Basiliek aan de Oude Markt het plechtige Jaarfeest gevierd van O.L. Vrouw van het H. Hart, de Hoop der hopelozen.

Op **zaterdag 27 mei** is er om 18.00 uur een Plechtige Eucharistieviering bij de opening van het Jaarfeest en de kerkgangers van de St.-Petruskerk zullen zich dan hierbij aansluiten.. Op **zondag 28 mei** is er om 10.00 uur een processie vanaf de pastorie aan het Kloosterplein en om 10.30 de Plechtige Eucharistieviering met als hoofdcelebrant Pater A. Claessens msc. De dag wordt om 15.00 besloten met de sluitingsplechtigheid.

GEDOOPT

Thijs, zoon van het echtpaar Vroomen-Eggen, Margrietlaan 20, 07-05-2006

Worden gedoopt:

Bart, zoon van de Groot-Michiels, Ceciliastraat 76, Guttecoven, 28-5-2006

Anne, dochter van Cleven-Lenzen, Walloniëstraat 17, 10-6-2006

Lucas, zoon van het echtpaar Muris-Perey, Eisenhowerstraat 100, 11-06-2006

Wij bidden dat Thijs, Bart, Anne en Lucas onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK

Kelly Beckers en Danny Kars, Haverterweg 16, 09-06-2006

Dymphie Adriaens en Björn Miessen, Mgr. Claessensstraat 2, 09-06-2006

Iris Cremers en John Niemans, Philipsstraat 33, 09-06-2006

Esmé Pfenning en Bert Schrijen, B. Aafjesstraat 6, 10-6-2006

Marijke Hendrix en Bart Ploemen, Rijksweg-Noord 169, 10-06-2006

Rebecca Smits en Ruud Feij, Oude Heiweg 8, 10-6-2006



*'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis'*

(Uit de huwelijksliturgie)



OVERLEDEN

Jean Willems, Rijksweg Noord 215, 76 jaar, † 1-4-2006

Jeanny Maessen-Collombon, Lemborgh, 86 jaar, † 7-4-2006

Tiny Jamrozik-Aarts, Rijksweg-Zuid 59, 84 jaar, † 7-4-2006

Mia Op den Camp-Weijers, Kennedysingel 24, 84 jaar, † 19-4-2006

Willy Karmelk-Oremus, Kleine Steeg 1-13, 94 jaar, † 26-4-2006

Mien Laumen-de Louw, Limbrichterstraat 34, 83 jaar, † 27-4-2006

Annie Berben-Ritt, J.v. Maerlantstraat 12, 70 jaar, † 30-4-2006

René de Meulemeester, Walramstraat 128/4, 81 jaar, † 1-5-2006

Lien Pilgram-Wijshoff, Schuttestraat 2/24, 84 jaar, † 3-5-2006

Piet Schmitz, Rijksweg Zuid 73, 65 jaar, † 7-5-2006

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Vocaal Ensemble ARABESQUE geeft bijzondere concerten gewijd aan Maria.

De concerten van Vocaal Ensemble Arabesque staan altijd garant voor een bijzondere ervaring. Vooral omdat de programma's steeds weer verrassend zijn. Voorop staat een muzikale eenheid, waarbij er voor wordt gezorgd, dat het programma altijd toegankelijk blijft voor de luisteraar. Ook wordt gestreefd naar een historisch verantwoorde uitvoering, indien nodig, met oude instrumenten. Op dit moment legt het ensemble de laatste hand aan de voorbereidingen van een programma (zeer toepasselijk in de maand mei) met werken ter ere van Maria. Men heeft zich wederom verzekerd van de professionele medewerking van de sopraan Bianca Lenssen, die gespecialiseerd is in renaissance- en barokmuziek. Op het programma staan koorwerken uit de zestiende eeuw van Tomás Luís da Victoria, Francesco Guerrero en Cornelius Verdonck, en solocantates van o.a. Barbara Strozzi, Francesco Cavalli, en Giovanni Felice Sances. Het geheel staat onder leiding van Arno Kerkhof.

Deze, zelden gehoorde, muziek illustreert op prachtige wijze de eeuwenoude devotie voor Maria, waarbij de ingetogen Renaissancekoorwerken en de expressieve solocantates op bijzondere wijze contrasteren.

De concerten zullen plaatsvinden op de volgende data en locaties:

Zaterdag, 27 mei 2006 om 20.00 uur in de H. Michaëlkerk te Sittard,

Zondag, 28 mei 2006 om 16.00 uur in de Minderbroederskerk te Roermond,

Maandag, 5 juni 2006 om 16.00 uur in de H.H. Nicolaas- en Barbarakerk te Valkenburg.

HEILIG UUR

Op **donderdag 1 juni** houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor **deze maand** zijn dat: **A. Laudylaan, Leyenbroekerweg, Limbrichterstraat, De Limpensstraat, Linde, Lindenhof, Markt, Oude Markt, Misboekstraat, Molenbeekstraat.**



REGINA CARMELI

* **Eerherstelviering**

Leiding: **Pater A. Stolk, montfortaan**

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding,
conferentie

Datum: (en iedere donderdag vóór de eerste vrijdag)

* **Nederlandse Vespers**

Zondag, 17.00 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharistische zegen)

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.

ZALIGVERKLARING ANNA MARIA TAUSCHER

Voor het eerst in de geschiedenis vindt in Nederland een zaligverklaring plaats. De kathedraal in Roermond heeft op 13 mei die primeur. Dan wordt zuster Maria-Teresa Tauscher (1855-1938), stichteres van de congregatie 'Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus uit Sittard zalig verklaard. Omdat paus Benedictus XVI besloten heeft niet zelf meer voor te gaan in zaligverklaringen, maar dit te delegeren aan een pauselijk afgevaardigde, kan dit gebeuren in het bisdom waar de kandidaat-zalige heeft geleefd.

De generaal overste M.M. Angelina Finnell en de zusters Karmelietessen van het Goddelijk

Hart van Jezus willen met u hun vreugde delen over de zaligverklaring van hun stichteres Moeder Maria-Teresa van de heilige Jozef. Deze zal plaatsvinden tijdens de Pontificale Eucharistieviering op **zaterdag 13 mei om 16.00 uur** in de kathedraal van Roermond. Hoofdcelebrant is: Adrianus Johannes Kardinaal Simonis.

De Pontificale Eucharistieviering is live te volgen:

- a. via internet: <http://www.katholieknederland.nl>
- b. op een groot scherm in de Roermondse Heilige Geestkerk. Die kerk zal dan voor iedereen vrij toegankelijk zijn.



Op vrijdag, 26 mei om 10.30 uur is de feestelijke Dankviering, de H. Eucharistie, in de St. Petruskerk te Sittard. Hoofdcelebrant: Mgr. F. Wiertz.

Natuurlijk verwelkomen wij u gaarne in Roermond, maar uw aanwezigheid bij de dankviering hier in Sittard stellen wij ook bijzonder op prijs. Het is voor ons een gelegenheid om samen met u allen God te danken voor al het goede dat onze Moeder Stichteres in Sittard heeft mogen doen.

Feestprogramma:

- 9.45 uur: bijeenkomst van de processiedeelnemers bij het Moederhuis
- 10.00 uur: processie van alle genodigden en overige gelovigen vanaf het Moederhuis aan de Kollenberg
- 10.30 uur: Heilige Mis in de Petruskerk met als hoofdcelebrant onze bisschop Mgr. Frans Wiertz
- 12.00 uur: processie terug naar klooster. De processie eindigt in de kapel bij het graf van Moeder Maria-Teresa.
- 12.30 uur: ontvangst gasten in het paviljoen op onze wei opgesteld door de Stadsschutterij St. Rosa
- 13.30 uur: gelegenheid om van een “warme hap” te genieten
- 15.00 uur: gezellig samenzijn bij muziek door Marottekapel
- 17.30 uur: vespers in de kapel

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de voorzitter van het burgerfeestcomité, dhr. Jacques Pfenning, tel. kantoor 046-4202160, tel. thuis 046-4518190
email: j.pfenning@orbisconcern.nl

ZOMERKAMPEN

Naast de kampen georganiseerd door het bisdom Roermond organiseert de kapelaan al 14 jaar zomerkampen voor jongens en meisjes. Dit jaar “kamperen” wij op een kloosterboerderij van de zusters die behoren tot de missie-congregatie “Heilig Bloed” te Aarle-Rixtel. Dat ligt 4 kilometer ten noorden van Helmond. Het meisjeskamp is van maandag 31 juli tot en met zaterdag 5 augustus. Het jongenskamp is van maandag 7 augustus tot en met zaterdag 12 augustus. De kosten zijn 65 euro. Alle kinderen (7-13 jaar) zijn van harte uitgenodigd mee op kamp te gaan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Voor meer informatie neemt u rustig contact op met de kapelaan (4512628).

Opbrengst inzamelingsactie voor “Mensen in Nood”.

De inzamelingsactie is weer achter de rug. U heeft hieraan weer een belangrijke bijdrage geleverd. De opbrengst was in Sittard: 2408 kg, waarvan o.a. in de H. Petruskerk is opgehaald: 600 kg en in de H. Paulusparochie (limbrichterveld) 508 kg. Stichting Kledingsactie “Mensen in Nood” dankt u hartelijk voor uw inzet.

Gebed om de vrucht van de Geest

Heer wij bidden U:

laat uw Geest ons leven doorstromen,
laat ons vruchtbare ranken aan de wijn-
stok zijn.

Soms kunnen we elkaar niet luchten of
zien.

Wij bidden U: geef ons **liefde**.

Soms zitten we in de put
en vliegen we tegen de muren op.

Wij bidden U: geef ons **blijdschap**.

Soms schelden we elkaar de huid vol,
maken we ruzie, verklaren we elkaar de
oorlog.

Wij bidden U: geef ons **vrede**.

Soms zijn we kortaangebonden,
drammerig en driftig.

Wij bidden U, geef ons

lankmoedigheid.

Soms zijn wij nors,
niet erg gastvrij en zelfs vijandig.

Wij bidden U, geef ons **vriendelijkheid**.

Soms zijn wij schijnheilig.

Soms zijn wij ronduit slecht.

Wij bidden U: geef ons **goedheid**.

Soms komen we niet na wat we beloofden
en laten we elkaar in de steek.

Wij bidden U: geef ons **trouw**.

Soms zijn we hardleers, hardvochtig en

hardnekkig.

Wij bidden U: geef ons **zachtmoedig-
heid**.

Soms zijn we grenzeloos onvoorzichtig
en hebben we onszelf niet meer in de
hand.

Wij bidden U: geef ons **zelfbeheersing**.

O God, laat de vrucht van de Geest
overvloedig in ons groeien,
zodat de mensen kunnen proewendat Gij
liefde zijt. Amen

***Galaten 5, vers 22:
Maar de vrucht van de
Geest is
liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
vriendelijkheid,
goedheid, trouw,
zachtmoedigheid en zelfbe-
heersing.***

VERGEET U UW JAARLIJKSE KERKBIJDAGEN NIET??

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze **uiterlijk 3 juni 2006** opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 13 mei Feest van H. Servatius, bisschop - Zaligverklaring Maria

Tauscher in kathedraal om 16.00 uur.

18.00 uur plzwd Jeanne Op den Camp-Philippin en Kitty Caddeo-Op den Camp; gestev Theo Meulenberg, echtp. Caulfield-Tholen; pljrd Felix Paques; plev Freek en Ben Boels, Louis Lommen vw de kaartvrienden, Jan Bormans; nad Jean Willems, Tiny Jamrozik-Aarts, Jeanny Maessen-Collombon, Mia Op den Camp-Weijers, Willy Karmelk-Oremus, Mien Laumen-de Louw, Annie Berben-Ritt, Lien Pilgram-Wijshoff ; (**Jeugdkoor**)

Zondag 14 mei Vijfde zondag van Pasen

09.30 uur 1e. H. Communie SPO Mozaiek school

11.30 uur plzwd Henny Langeveld; gestpljrd Frieda Martens-Bosmans, overl. ouders en grootouders Claessens-van Eylen, overl. echtp von den Hoff-Suylen, gestplev Guus van Aubel, Cor de Wit en Dory Neilen; Robert Könings; pljrd v overl. ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid, Wies Pijls-Alberts; overl. ouders Smeets-Renkens en Mieke, plev Alice Verhoeven-Cremers en zoon Armand (**samenzang**)

Maandag 15 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev voor overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev overl. fam. Janssen-de Ponti; ev Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Dinsdag 16 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen van de fam. Feron-Hoenen; ev Miep Gansewinkel

Woensdag 17 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar Kaptein-Haagmans; ev Jan Dewez

Donderdag 18 mei

08.00 uur ev overl. fam. Gieskens-Muyres en overl. fam. Corbeij-Kerrens

19.00 uur gestev Corry Close en familie, echtp. Caulfield-Tholen

Vrijdag 19 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestpljrd overl. ouders van Groenendaal-van Leersum; ev Boy Werdens

Zaterdag 20 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur vh welzijn vd familie; nad. Jean Willems, Jeanny Maessen-Collombon, Mia Op den Camp-Weijers, Willy Karmelk-Oremus, Mien Laumen-de Louw, Annie Berben-Ritt, Lien Pilgram-Wijshoff (**samenzang**)

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen

11.30 uur plzwd Tiny Jamrozik-Aarts; gestpljrd Marianne Boelens-Spée; gestplev overledenen vd fam. Dieteren-Klinkers, pljrd overl. oud. Schins-Meerts en alle overl familieleden.; plev overl. vd fam. Slangen-van Eijden, overleden familieleden Pier-Weijzen,

v Piet Schmitz (**Petruskoor**)

Maandag 22 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;

ev Martin Meuwissen

19.00 uur gestev overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters; ev Hendrika Oomens en haar broer Adrianus, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks,

Dinsdag 23 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; ev Paul Vrancken

Woensdag 24 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev overledenen van de fam. Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen; ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 25 mei Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

09.30 uur 1^e. Heilige Communie BS St. Petrus en BS de Baandert en BS Gustav Hoefer

11.30 uur plzwd Jean Willems; gestev echtp Caulfield-Tholen; pljrd Melanie Lenaerts-Laumen, ouders Mennens-Schmeits; plev Miny Reijnders-Kuijpers, overl. ouders Landuyt-Willems (**samenzang**)

Vrijdag 26 mei H. Filippus Neri, priester

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

10.30 uur Plechtige Pontificale Eucharistieviering uit dankbaarheid bgv Zaligverklaring Anna Maria Tauscher: tiv de Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus en voor parochie (**Petruskoor**)

19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes

Zaterdag 27 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

18.00 uur Processie van Petruskerk naar Basiliek alwaar H Mis wordt gevierd:

plzwd Jeanny Maessen-Collombon; jrd v Agnes Lommen-Peters; plev Lies Meuwissen - Schmeits, Fr. Bisschops; nad Mia Op den Camp-Weijers, Willy Karmelk-Oremus, Mien Laumen-de Louw, Annie

Berben-Ritt, Lien Pilgram-Wijshoff (**samenzang**)

Zondag 28 mei Zevende zondag van Pasen

11.30 uur uit dankbaarheid bgv 50-jarig, priesterfeest van em. deken C. Buschman; gestplev Math. Ronden; em. deken Leo Feiter en Anna en Maria Feiter; pljrd Lenie Erkens-Ruers, Laurens Erkens, v fam. Erkens en fam. Ruers; 1^e pljrd Annie Keulers-Didden, Marianne Boelens-Spee, v Piet Schmitz (**Petruskoor**)

Maandag 29 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Miny Corbeij en overl fam. Corbeij-Kerrens; ev Wil Cremers

Dinsdag 30 mei

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Woensdag 31 mei Feest van Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet

08.00 uur uit dankbaarheid

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 1 juni H. Justinus, martelaar

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close, overl. echtpaar Kaptein-Haagmans, v fam. Feron-Hoenen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)

Vrijdag 2 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; overleden ouders Marx-Fox

19.00 uur gestev overl. echtp. Lebens-de Macker en wederzijdse fam.; ev ouders Smeets Renkens en Mieke, Riet Pfenning-van Santvoord (vw buurt Paardestraat)

Zaterdag 3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; voor priesterroeping in parochie, dekenaat en bisdom.

18.00 uur plzwd Mia Op den Camp-Weijers; pljrd. overleden ouders Wijshoff-Bor-

mans, plev levende en overl. vd fam. Dieteren en fam. Hellbach, Wil Martens, ouders Gieskens-Martens, Harie Vink, Truus en Zef Triepels-Jansen; nad Willy Karmelk-Oremus, Mien Laumen-de Louw, Annie Berben-Ritt, Lien Pilgram-Wijshoff
(samenzang)

Zondag 4 juni Hoogfeest van Pinksteren

11.30 uur v fam. Derrez, Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. intentie, v overrl fam. Spanjaard, Lies Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels, lev en overl fam. Janssen-de Ponti; 1^e pljrd. Antje Clerx-Bosch; plev overl. Adriaan Wabeke, Miny Reijnders-Kuijpers, v Piet Schmitz **(Petruskoor)**

Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag

11.30 uur gestev echtp Beckers-Hennekens, echtp. Caulfield-Tholen; plev ter ere van de H. Geest voor allen, die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven, echtp. Keymis-Buyink, ouders de Wever-Brouwers en zoon Léon **(Jeugdkoor)**

Dinsdag 6 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ter ere van de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, en Mgr. Ben Janssen

Woensdag 7 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; t.e.v. St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven

19.00 uur ev overleden ouders Kleikamp-Lemmens, Cor de Wit en Dory Neilen en Nico Rutten

Donderdag 8 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels; overl. echtp. Bergrath-Werdens

19.30 uur Lof + Rozenhoedje **(samenzang)**

Vrijdag 9 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Zaterdag 10 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen; ev voor overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid.

18.00 uur plzwd Mien Laumen-de Louw, Annie Berben-Ritt; 1^e pljrd Gerrit v Halbeek nad Lien Pilgram-Wijshoff **(samenzang)**

Zondag 11 juni H. Drie-Eenheid, Hoogfeest

11.30 uur gestpljrd. overl. fam. Oberdorf-Frissen, Paul Chorus, overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin, overleden ouders Penners-Beaujean en zoon Frans; gestplev Lies Roppe en overl.fam. Roppe-Kissels, v Piet Schmitz **(Michielskoor)**

Maandag 12 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes

Dinsdag 13 juni H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks,

Woensdag 14 juni H. Lidwina, maagd

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur v zieke pelgrims

Donderdag 15 juni

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika

19.30 uur Lof + Rozenhoedje **(samenzang)**

Vrijdag 16 juni

08.00 uur t.e.v. H. Bernadette **(samenzang)**

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 17 juni

08.00 t.e.v. O.L.V. van Lourdes

Zondag 14 mei Vijfde zondag van Pasen

08.30 uur pljrd overl. ouders Simons-Magermans en overl. ouders Ubben-Maintz, Nenette Oosterwijk-Corbey

09.30 uur gestpljrd. overl. ouders en grootouders Claessens-van Eylen; plev Harry Gubbels (samenzang)

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen

08.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes

09.30 uur v zieke pelgrims (samenzang)

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 25 mei Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

08.30 uur plev. fam. Derrez

09.30 uur plev overleden ouders Geurts (samenzang)

Géén avondmis

Zaterdag 27 mei

14.00 uur Plev. uit dankbaarheid bgv 60-jarig huwelijksjubileum echtp. Sanders-Dings

20.00 uur Maria-Concert door Vocaal Ensemble Arabesque

Zondag 28 mei Zevende zondag van Pasen

08.30 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes

09.30 uur v zieke pelgrims (samenzang)

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 4 juni Hoogfeest van Pinksteren

08.30 uur t.e.v. H. Bernadette

09.30 uur gestev voor zielernst van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen (samenzang)

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag

08.30 uur v zieke pelgrims

09.30 uur t.e.v. H. Bernadette (samenzang)

Géén avondmis

Zondag 11 juni H. Drie-eenheid, Hoogfeest

08.30 uur plev. M.B. Geurts, J. en J. Derrez, plev. em. past Jos Wehrens, Trees Wehrens

09.30 uur 1^e pljrd. Jan Peters (samenzang)

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 14 mei Vijfde zondag van Pasen

10.30 uur overl. Hr. Twan Goossens, echtp. Caulfield-Tholen

15.30 uur Marialof met rozenhoedje

Dinsdag 16 mei

08.30 uur overl. fam. v. Daal-Hermans en zegen over kinderen en kleinkinderen, echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Woensdag 17 mei

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Donderdag 18 mei

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap, voor zwaar zieke zoon

10.30 uur voor Jan Jessen en fam, echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Vrijdag 19 mei

08.30 uur overl. fam. Mevis-Jongenelen, echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Zaterdag 20 mei

09.00 uur echtp. Caulfield-Tholen

12.00 uur uit dankbaarheid 60-jarig huwelijk van Harry Dieteren en Wies Dolmans

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen

10.30 uur jrd. voor Harrie Spetgers, echtp. Caulfield-Tholen

15.30 uur Marialof met rozenhoedje

Dinsdag 23 mei

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Woensdag 24 mei

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Donderdag 25 mei Hoogfeest Hemel-

vaart van de Heer

10.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap, voor zwaar zieke zoon; v echtp. Caulfield-Tholen

15.30 uur Marialof met rozenhoedje

Vrijdag 26 mei H. Filippus Neri, priester

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Zaterdag 27 mei

09.00 uur vervalt

18.00 uur opening jaarfeest van O.L.V. van het H. Hart; overl. oud deken Ben Janssen en voorzitter van de Aartsbroederschap van O.L.V. v/h H. Hart, echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 28 mei Zevende zondag van Pasen

Jaarfeest v. Onze Lieve Vrouw v/h H. Hart

10.30 uur voor overl. rector en oud directeur van de Basiliëk: pater Freek v. Leeuwen msc.

en voor overl. fam. Arnoldts-Thissen, echtp.

Caulfield-Tholen

15.30 uur Marialof met rozenhoedje

Dinsdag 30 mei

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Woensdag 31 mei Feest van Bezoek van de

heilige maagd Maria aan Elisabet

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Marialof met rozenhoedje

Donderdag 1 juni H. Justinus, martelaar

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Vrijdag 2 juni

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 3 juni HH. Carolus Lwanga en

gezellen, martelaren

09.00 uur echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 4 juni Hoogfeest van Pinksteren

10.30 uur echtp. Caulfield-Tholen v alle lev

en overl. leden v d aartsbroederschap; jrd.

Joep

Geelen en overl Christine Joosten

Dinsdag 6 juni

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 7 juni

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 8 juni

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur voor overl. Nelly Willems-Ke-

tels, echtp. Caulfield-Tholen

Vrijdag 9 juni

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 10 juni

09.00 uur echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 11 juni Hoogfeest vd H. Drie-Een-

heid

10.30 uur Afscheidsviering - Zuster An

Peeters FDNsc, echtp. Caulfield-Tholen

Dinsdag 13 juni H. Antonius van Padua,

priester en kerkleraar

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 14 juni H. Lidwina, maagd

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 15 juni

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans

en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Vrijdag 16 juni

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 17 juni

09.00 uur echtp. Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

Parochie H. Bernadette - Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381
Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette

Zondag 14 mei: 5e zondag van Pasen *Kinderwoorddienst*

10u30 Zwd. Frans Kees; oud. Hendriks-Ubachs nadienst: Nettie van Leenen-v. Kollenburg;
Dameskoor

Dinsdag 16 mei

9u00 Tilke Jetten-Hanckmann

Donderdag 18 april: H. Johannes I, paus en martelaar

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 21 mei: 6e zondag van Pasen

10u30 Laurent Ehlen vw verjaardag; uit dankbaarheid b.g.v. 60-jarig huwelijk nadienst:
Nettie van Leenen-v. Kollenburg; "*Vriendenkoor*"

Dinsdag 23 mei

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 25 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

10u30 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven *Gemengd koor*

Zondag 28 mei: 7e zondag van Pasen *Kinderwoorddienst*

10u30 Jrd.oud. Swiatalski-Canton; ovl.oud. Arntz-Courage nadienst: Nettie van Leenen-
v. Kollenburg; *Kinderkoor*

Dinsdag 30 mei

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 1 juni: H. Justinus, martelaar

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 4 juni: hoogfeest van Pinksteren (week Ned. miss.)

10u30 Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; ovl.oud. van Tilburg-Kusters; Jan Zarubajko
vw verjaardag nadienst: Nettie van Leenen-v. Kollenburg;

Maandag 5 juni (2e Pinksterdag)

10u30 gest. H. Mis tev OLV en H. Bernadette

Dinsdag 6 juni: H. Norbertus, bisschop

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 8 juni

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 11 juni: Hoogfeest v.d.H. Drieëenheid *Kinderwoorddienst*

10u30 Gest. H. Mis ovl.oud. Hausmanns-Tummers nadienst: Nettie van Leenen-v. Kollenburg;
Dameskoor

Dinsdag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 15 juni

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN

30 april: Nettie van Leenen-van Kollenburg (79 jaar), De Lemborgh

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verzezen Heer.

GEDOOPT

Op 14 mei wordt gedoopt: Cayley Pfaff, Merovingerstraat 32

Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van zijn ouders, peter en meter, en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

VASTENACTIE 2006

De vastenactie heeft een mooie opbrengst, namelijk ruim € 1530,-. Hartelijk dank aan alle gevers! Maar zeker ook aan alle medewerkers!

KINDERWOORDDIENST

Op de zondagen 14 en 28 mei en 11 juni is tijdens de H.Mis van 10.30 uur weer een kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 2 juni (1^e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat. De dag van tevoren (donderdag 1 juni) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.

WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS

Op Pinksterzondag 4 juni a.s. is na afloop van de H.Mis aan de uitgang van de kerk de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van de Nederlandse missionarissen die eens in de 3 à 4 jaar in Nederland terugkeren voor vakantie, studie e.d.

SPREEKUUR

Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.

PINKSTEREN

Heer, uw Geest heeft de apostelen bevestigd om de zending voort te zetten van uw Zoon, en overal op aarde zijn boodschap te verkondigen. Zend uw Geest ook over ons; beziel deze gemeenschap met ijver en geestdrift om waar ook ter wereld te getuigen van de grote daden die Gij hebt verricht.

(gebed uit de Pinkstermis)



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

5^E ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 13 mei	19.00 u. Presentatie viering Communicantjes	♪ Pauluskoor
maandag 15 mei	19.00 u. Ter ere van de Engelbewaarders	
woensdag 17 mei	19.00 u. Ter ere van de H. Antonius	

6^E ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 20 mei	19.00 u. Bart Bons (Buurtbewoners)	♪ Pauluskoor
zondag 21 mei	10.00 u. <u>Eerste Heilige Communie</u> - voor alle communicantjes	
maandag 22 mei	19.00 u. OLV van Lourdes	
woensdag 24 mei	19.00 u. <u>H. Mis Hoogfeest Hemelvaart van de Heer</u> Ter ere van de H. Antonius	

7^E ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 27 mei	19.00 u. Henny Langeveld (Buurt)	
maandag 29 mei	19.00 u. OLV van Lourdes	
woensdag 31 mei	19.00 u. Ter ere van de H. Antonius	

PINKSTEREN

zaterdag 3 juni	19.00 u. Gerrit Roberts (bewoners Dempseyflat) Henny Langeveld (Buurt)	♪ Pauluskoor
zondag 4 juni	09.30 u. <u>Hoogfeest van Pinksteren</u> - Bart Bons (Buurtbewoners)	
maandag 5 juni	Geen H. Mis	
woensdag 7 juni	19.00 u. Ter ere van de H. Antonius - Henny Langeveld (Buurt)	

HEILIGE DRIE-EENHEID

zaterdag 10 juni	19.00 u. OLV van Lourdes	
maandag 12 juni	19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven	
woensdag 14 juni	19.00 u. Ter ere van de H. Antonius	

Parochiemedelingen St. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 9.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven tot 3 juni



Gedoopt

Bram, zoon van het echtpaar Bartholomeus-Knubben, Sunikerstraat 5

Wij bidden dat Bram onder de goede zorgen van zijn ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van zijn peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goed christen.

Extra collecte Misdienaars

De extra collecte voor het uitstapje van de misdienaars heeft € 202,- opgebracht. Namens de misdienaars heel hartelijk dank hiervoor!

Mensen in de kerk: de diaken

Elke parochie kent tientallen, soms honderden, vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse functioneren van de kerk. Sommigen treden regelmatig op de voorgrond. Anderen zijn vooral stille werkers achter de schermen. Een ding hebben ze gemeen: de kerk kan niet zonder hun inzet.

Neem nou: de diaken.

De katholieke kerk kent drie soorten wijdingen: diaken, priester en bisschop.

Maar niet iedereen die de eerste wijding ontvangt, hoeft noodzakelijkerwijs ook de andere te ontvangen. Het ambt van diaken is een zelfstandig en volwaardig ambt binnen de kerk met een eigen specifieke opdracht.

In de eerste eeuwen speelden diakens een belangrijke rol in de kerk.

Het waren naaste medewerkers van de bisschoppen. In Rome schopten enkele diakens het zelfs tot kardinaal. Later raakte het ambt van diaken in onbruik en zelfs in de vergetelheid. De kerk kende wel diakens en subdiakens, maar dat waren dan seminaristen die hun eerste stappen op weg naar het priesterschap zetten.

Het duurde het tot het Tweede Vaticaans Concilie (1961-1965) eer het ambt van (permanent)diaken weer in ere werd hersteld.

Sindsdien kent de kerk weer (getrouwde) mannen die alléén de eerste wijding ontvangen en op grond daarvan een aantal taken in de kerk mogen uitvoeren.

Zo mogen ze preken, het geloof uitleggen, dopen, assisteren bij huwelijken en bij de eucharistie. In de liturgie zijn diakens visueel te onderscheiden van een priester, doordat zij herkenbaar zijn aan een diagonaal gedragen stola en een dalmatiek in plaats van een kazuifel. Specifiek voor diakens in oude én de nieuwe vorm is dat de zorg voor maatschappelijke noden aan hen is opgedragen.

VERGEET U UW JAARLIJKSE KERKBIJDAGEN NIET??