



Kloosterplein 10, ☎ 046-4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

9e Jrg - nr. 8 - 29 juli 2006

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 9 september 2006.**

EVEN NADENKEN....

Laatst hoorde ik het volgende verhaal: In een bassin van een haven was iemand te water geraakt. Het was een gebied van een stad waar je 's avonds niet graag komt. Een wandelaar in de buurt hoorde het luide hulpgeroep. Beseffend dat het ergens van dat bassin moest afkomen en een beetje als onguur gebied bekend stond, ging hij er toch heen. Een mens in nood is een mens in nood - zo dacht hij - of hij nu arm of rijk is, of aan lager wal is geraakt, ik moet toch gaan kijken. Al spoedig ontdekte hij een drenkeling die zich heel merkwaardig gedroeg. Het leek wel of hij die man-in-nood kende. Hij dreigde ten onder te gaan maar had - zo leek het - veerkracht genoeg om uit het water te kunnen komen. Maar hij deed het niet. Iets weerhield hem. De wandelaar stak zijn hand uit. Hij greep zijn hand maar het lukte niet. De drenkeling zat ergens onder water aan iets vast dat hij blijkbaar niet kon of wilde loslaten. Andere zwemmers waren ondertussen ook al gekomen en begonnen de drenkeling te beschuldigen: geef mij er maar een deel van, we maken een deal, ieder wat De wandelaar begreep ineens in wat voor moeilijk parket de drenkeling, maar ook hij

zat. Hij hoorde ondertussen dat er al omstanders waren gekomen die riepen dat men zo'n man maar moest laten verdrinken, die verdient niet beter: eigen schuld, dikke bult! De wandelaar bleef toch zijn hand uitsteken. Een hand van vrede en redding, een hand om de ander te helpen om ook tot erkenning van schuld te komen. Inmiddels stond de hele kade vol met mensen die allemaal hun mening gaven over de drenkeling en de wandelaar. Emoties liepen hoog op. Toch bleef die wandelaar rustig zijn hand uitsteken, hij kreeg er krampen van en was bijna ten einde raad. En de beste stuurder stonden aan wal! Ineens lukt het de drenkeling zich te bevrijden van de last die hem zo vasthield in het diepe ongewisse. De wandelaar trok hem met alle kracht omhoog. Gelukkig - zo ging het door zijn hoofd - Goddank dat ik heb volgehouden. Anders was hij misschien voorgoed verloren en verdrinken. Als ik al die omstanders moet geloven heb ik er slecht aangeaan om mijn wandeling te onderbreken om die man te redden. Is men kwaad omdat ik goed wil zijn??

Even terug naar onze situatie: Anno 2006. Kerk en Bisdom. Hier in Limburg probeert onze bisschop zo goed mogelijk de pastorale last op de schouders van de priesters te verdelen. Uit solidariteit vraagt onze bisschop aan de priesters om nog meer taken op hun schouders te nemen: als maar meer parochie's hebben geen eigen pastoor meer. De 18 parochie's uit ons dekenaat Sittard hebben nu nog maar 6 pastoors, 1 kapelaan en 2 priester-assistenten. Gelukkig hebben we nog een drietal emeriti-priesters waar we met regelmaat een beroep op kunnen doen. Toch lukt het bisschop niet altijd de last zo goed mogelijk te verdelen. Priesters zijn ook mensen: sommige collega's staan dag en nacht klaar en weer andere sluiten zich af. Het is dan moeilijk om goed te verdelen. Het is als in het evangelie met de arbeiders in de wijngaard (Mattheus 20, 1-16). De Heer van de wijngaard ging arbeiders voor zijn wijngaard inhuren: Hij begon in de vroegere morgen al en het ging door tot het elfde uur. Tegen de avond begon hij uit te betalen: van de laatst gekomene tot en met de eersten. Allen kregen evenveel! Er was duidelijk veel gemopper. Want zo'n werk vraagt andere vormen van solidariteit als wij gewend zijn in onze cultuur van CAO en rechten op zo vele zaken! De solidariteit van het evangelie horen we als volgt verwoord: "Vriend, ik doe U toch geen onrecht....Of is uw oog boos omdat ik goed ben...???"

De wandelaar vroeg zich terecht af: Is men kwaad omdat ik goed wil zijn??

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **augustus** luidt: 'Wij bidden dat weeskinderen geen gebrek hoeven te lijden aan noodzakelijke zorg voor hun menselijke en christelijke vorming'.

DANKWOORD

Dank aan allen die me gefeliciteerd hebben bij gelegenheid van de eervolle benoeming die ik van de Bisschop van Tarbes-Lourdes mocht ontvangen. De benoeming heet officieel: Chapelain d'honneur de la Grotte. Met andere woorden - zo hoopte de Franse Bisschop - dat ik als "kapelaan" nog heel wat tijd dienstbaar aan bedevaartswerk van Lourdes mag verrichten. Fijn vond ik het dat mijn naaste medewerker vanaf het begin - pastoor J.P. Janssen van Geleen - tegelijkertijd met mij deze onderscheiding ontving uit handen van onze Bisschop Mgr. F. Wiertz. Dank aan U allen voor deze bemoediging en felicitaties.

Deken W. van Rens.

WIE WAS DEKEN TIJSSSEN? XIV

Pastoor Tijssen heeft zich als pastoor van Susteren ingespannen om zijn parochie op maatschappelijk terrein op een hoger plan te brengen. Een van zijn eerste activiteiten was de oprichting van een 'Boerenleenbank'. In de aangrenzende dorpen Echt en Nieuwstadt bestonden al sedert 1903 en 1908 Boerenleenbanken. Op 16 november 1911 belegde Tijssen een vergadering om de oprichting van de bank te bespreken. Zijn initiatief werd met succes bekroond. Staande de vergadering werd tot oprichting besloten. De eerste algemene ledenvergadering, waarin pastoor Tijssen benoemd werd tot adviseur, vond plaats op 15 januari 1912. Daarnaast was hij ook adviseur van de Susterse afdeling van de 'Limburgse Landbouw'.

In 1912 lanceerde Tijssen - door zijn Rolducse achtergrond vertrouwd met de opgroeiende jeugd - het plan om voor de jongeren van Susteren een patronaat met tekenzaal te bouwen. Hij richtte hiertoe op 14 april 1912 een brief tot de gemeenteraad, waarin hij zijn plannen uiteenzette en tevens verzocht om een subsidie. Hij voerde drie argumenten aan waarom een patronaat hoogst wenselijk was. De jongens die de lagere school doorlopen hadden, moesten de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen. Tevens werden ze van de straat gehouden met 'onderhoudende spelen'. Ten derde konden in het patronaat een leeszaal en bibliotheek worden ondergebracht. De raad ging op het voorstel in en verleende gedurende tien jaar 200 gulden subsidie per jaar op voorwaarde dat het patronaat inderdaad gebouwd werd. De voortvarendheid van Tijssen viel echter minder goed bij het bisdom. In een brief van 29 oktober 1912 drukte hij zijn spijt uit over het feit, dat hij de bisschop vooraf niet over zijn plannen had geïnformeerd. Niet alleen de ontwikkeling der jeugd, maar ook die van de ouderen ging Tijssen aan het hart. Hij nodigde begaafde sprekers uit die voordrachten hielden over actuele thema's. Aan pastoor Tijssen was het ook te danken dat Susteren zijn eerste eigen huisarts kreeg. In 1918 werd officier van gezondheid, luitenant H.L.M. van der Hoff, in Susteren ingekwartierd. Hij raakte bevriend met pastoor Tijssen, die hij bij diens ziekenbezoeken geregeld vergezelde. Op advies van Tijssen vestigde Van der Hoff (de latere directeur van het Sittardse ziekenhuis) zich als huisarts te Susteren.

Of pastoor Tijssen ook betrokken was bij de oprichting van de 'Woningvereniging Susteren' is niet zeker. Voor een directe betrokkenheid zijn geen aanwijzingen gevonden. De voorzitter van de grondaankoopmaatschappij 'Tijdig', dr. Poels en zijn secretaris, de heer Ruemkens, reisden hiervoor op 3 september 1913 naar Susteren. In dat jaar werd in Susteren tevens een 'Geitenvereniging' opgericht. De "koe der armen" zou voor veel behoeftige gezinnen met kleine kinderen een zegen zijn. Burgemeester Evertz en pastoor Tijssen schaften daarop, om het goede voorbeeld te geven, beiden een geit aan. Ofschoon de capriolen van het beest de pastoor zeer amuseerden, verhuisde de geit al spoedig naar een kinderrijke, behoeftige familie. Jac. Schreurs verhaalt, dat de geit verwijderd is toen op zekere dag zijn oud-collega en kamerlid Nolens aan de deur stond en door de geit werd verwelkomd.

Naar de parochiekerk had Tijssen niet veel omkijken, aangezien zij onder zijn voorgangers W. Hillen en R. Verheggen geheel was gerestaureerd (1889-1893) en van nieuwe schilderingen voorzien (1896-1899). Tijdens de restauratie werden ook veel nieuwe kerkmeubels aangeschaft. Tijssen spande zich wel in om de kerk zo goed mogelijk te onderhouden. Hij

zorgde ervoor dat de kerk een moderne verwarming kreeg en elektrisch licht. Dit moet in 1914 zijn gebeurd. Het lukte hem om de elektriciteit voor de kerk, het zusterklooster en de stichting te Mariaveld ook nog tegen een gereduceerd tarief af te nemen. De omgeving van de kerk liet hij verfraaien door het oude, het zogenaamde decanessenhuis - te laten slopen en het kerkplein te beklinkeren. Herhaaldelijk wees hij de parochianen op de erbidwaardige ouderdom en monumentaliteit van de kerk. Deze religieuze waarde werd nog vergroot door het reliekenbezit. Het interieur, waarvan de verzorging toevertrouwd was aan de Dochters van Liefde, moest zo fraai mogelijk zijn. Kerkelijke kunst werd onder pastoor Tijssen niet aangeschaft.

wordt vervolgd

Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen"

Jac. Schreurs m.s.c." Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de kapelaan of een van de diakens.

Een briefje in de bus is al voldoende.

Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24, ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ☎ 4513381

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039. Hartelijk dank!

DE ST.-ROSAPROCESSIE

Thema 2006:

“Leer ook ons voor Jezus dragen alle vreugd en alle smart”.

Ook dit jaar willen wij ons weer in grote getale en met groot vertrouwen tot onze stads-patrones wenden om op haar voorspraak Gods zegen over onze stad af te bidden, opdat wij ook in de toekomst van alle calamiteiten gevrijwaard mogen blijven en opdat het voor allen die in Sittard leven, wonen en werken goede tijden mogen zijn. Denkt U eraan: bij de Processie is het Allerheiligste het laatst en wordt door vlaggen met Scouting afgesloten. Men kan niet meer achter de Processie aansluiten, maar integendeel: juist vóór het Allerheiligste.

Opstelling St.-Rosaprocessie om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.

Vertrek om 10.30 uur, na het einde van de H. Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Sjtadssjöttererie Sint Rosa; | 8. Fanfare St. Jan, Leyen- | 13. Eerwaarde Zusters; |
| 2. Acolythen met Kruis; | broek; | 14. Philharmonie; |
| 3. Sittards Mannenkoor | 9. Mannen; | 15. Kerkbestuur, B. en W., |
| ‘Si-tard’; | 10 St.-Rosasociëteit; | Gemeenteraad. |
| 4. Harmonie St. Joseph; | 11. Acolythencollege met | 16. Misdienaars; |
| 5. Kerkenwachtgilde; | relikwie St. Rosa | 17. Acolythencollege |
| 6. Scoutinggroep St. Joseph; | 12. Nonnevotteclub met | ‘H. Michaël en H. Rosa’; |
| 7. Vrouwen; | beeld O.L. Vrouw Behou- | 18. H.H. Geestelijken; |
| | denis der Kranken | 19. Allerheiligste |

SINT ROSA: ALLE SITTARDENAREN WELKOM BIJ FEESTELIJKHEDEN ROND PROCESSIE EN REÛNIE

De Sint Rosa Sociëteit zet de traditie voort en organiseert voor de negentiende opeenvolgende keer aansluitend aan de St. Rosa-processie een bijeenkomst voor alle Sittardena-ren. Op 27 augustus 2006 worden dit keer speciaal huidige inwoners van Sittard van harte uitgenodigd om alle feestelijkheden rond Sint Rosa bij te wonen. Met huidige én Oud-Sittardena-ren wordt ook dit jaar een goede opkomst verwacht. Alle Sittardena-ren kunnen, aansluitend aan de H. Mis van 9.30 uur in de Sint Michielskerk, rond 10.30 uur meelopen in de processie. Vanaf 12 uur is iedereen welkom in de tuin van Museum Het Domein aan de Kapittelstraat 6. Tijdens de feestelijke reünie kunnen de lopende tentoon-stellingen “Blauw Bloed” en uit eigen collectie van Hedendaagse kunst “Saudades” worden bezocht. Uiteraard is er ook dit jaar weer ruimschoots de gelegenheid om ontwik-kelingen in Sittard met (oud) stadsgenoten uit te wisselen. Voor mensen die nu in Sittard wonen, is het ook mogelijk om ‘Vriend van de Sint Rosa Sociëteit’ te worden. Een ieder is van harte welkom, geïnteresseerde Sittardena-ren kunnen zich aanmelden via e-mailadres: pheiligers@skynet.be

Frans Cremers, voorzitter; Peter Heiligers, secretaris

UW AANDACHT S.V.P.

Dinsdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming: tijdens alle HH Missen zegening van de (meegebrachte) "**Kroedwusj**", óók op maandagavond 14 augustus.

Zondag 27 augustus: Een-en-twintigste zondag door het jaar; Hoogfeest van de H. Rosa, patrones van Sittard.

- N.B
1. Op **woensdag 23 augustus:** de eigenlijke dag van **St. Rosa**, wordt de avondmis gevierd in de **St.-Michielskerk om 19.00 uur**.
 2. Op **zaterdagavond 26 augustus om 18.00 uur** begint ons jaarlijks Rosafeest met de avondmis in de St.-Michielskerk aan de Markt, niet in de St.-Petruskerk.
 3. De Hoogmis van 10.30 uur in de Basiliek en de Hoogmis van 11.30 uur in de Grote Kerk op **zondag 27 augustus** komen te vervallen.
 4. De plechtige, pontificale Hoogmis t.e.v. St. Rosa in de St.-Michielskerk begint **om 9.30 uur**. Hoofdcelebrant is onze **Hulpbisschop Mgr. E. De Jong.**
 5. Na afloop van deze Hoogmis trekt de Rosaprocessie naar de Rosakapel op de Kollenberg.
 6. Na afloop van de Rosaprocessie is er in de St.-Michielskerk een H.Mis voor de pelgrims die nog niet in de gelegenheid waren de H. Mis te volgen om \pm 11u45.
 7. De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door.

Maandag 28 augustus: Rosa-maandag.

N.B. **Om 9.30 uur** vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel op de Kollenberg, waar **om 10.00 uur** de H. Mis begint. De predikatie wordt gehouden door de Deken. De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt vandaag.

Op Rosa-maandag is de Administratie gesloten.

Dinsdag 29 augustus: Rosa-dinsdag. Ook vandaag vertrekt **om 9.30 uur** de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel. De predikatie tijdens de H. Mis van **10.00 uur** wordt gehouden door de Kapelaan. De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt vandaag.

Vrijdag 1 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart v Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen. Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste-Vrijdag-Huiscommunie is altijd mogelijk bij een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de pastorie.

Zaterdag 2 en zondag 3 september: MIVA-collecte.

Maandag 11 september: bedevaart naar Kevelaer (voor info zie ook pag. 18)

OUD-RECTOR BASILIEK HARRY GIESBERTS OVERLEDEN.

Harry Giesberts werd op 13 november 1925 in Sittard – Stadbroek geboren. Hij zat in de Baandert op de lagere school en op de Mulo. In 1939 deed hij met goed gevolg toelatingsexamen voor de apostolische school in Tilburg. Zijn daaropvolgende studie bij de missionarissen van het Heilig Hart werd a.g.v. de bezetting verschillende malen onderbroken maar uiteindelijk trad hij in september 1945 als novice in bij de orde. Op 2 september 1951 werd hij tot priester gewijd. Niet lang daarna werd hij benoemd voor de missie in Celebes. Vanwege de slechte politieke verhoudingen bleek uitzending naar

Indonesië lange tijd onmogelijk. Daarom werkte hij tijdelijk als kape-
laan in o.a. Stadbroek, Berg en Dal en Nieuwstadt. In februari 1956
vertrok Hij naar Rio de Janeiro in Brazilië. Na ruim een half jaar
verleend Indonesië hem alsnog een visum en reist hij via Nederland
met de "Willem Ruys" naar Jakarta, alwaar hij in december 1956
arriveert. In Indonesië is hij pastoor geweest in 7 parochie's, ook was
hij een tijdlang overste, en 2 jaar lang leider van een catechetisch
centrum. Gedurende zijn 34 jaar durend verblijf in Indonesië komt
hij in totaal vier keer met verlof naar Nederland. Op doktersadvies
komt Harry Giesberts in 1989 definitief terug naar Nederland. Van
1990 tot april 1993 bekleedde hij de functie van rector van de Sittardse basiliek. Aanslui-
tend verbleef hij ruim een jaar in het MSC - klooster in Stein. Tot januari 2002 woonde
Hij in Overhoven en was aldaar beschikbaar voor assistentie en vervanging. Na de
viering van zijn gouden priesterfeest verhuisde hij naar het moederhuis in Tilburg om
zich aan te sluiten bij de senioren groep. Na een kortstondige ziekte overlijdt Harry
Giesberts aldaar op 14 juni 2006. Hij moge rusten in Gods Vrede.



IN MEMORIAM

EMERITUS-PASTOOR JOS LINSSEN

Pastoor Linssen staat bij vele Baandertbewoners in het geheugen gegrift. Als bouwpa-
stoor was hij niet alleen samen met het toenmalig kerkbestuur druk bezig om een pa-
rochiegemeenschap en een bijbehorend kerkgebouw op te bouwen, maar zoals dat toen-
tertijd gebruikelijk was, was de pastoor ook nauw betrokken bij een wijk in opbouw. In
zijn laatste parochieblad schreef hij er nog over. Het is vandaag de dag bijna niet meer
voor te stellen, maar pastoor Linssen was niet alleen bezig met de bouw van een kerk en
pastorie, maar ook betrokken bij de bouw van de kleuterschool, basisschool en gemeen-
schapshuis. Bovendien is er voor al deze gebouwen eerst nog een noodgebouw neergezet.
Zodoende heeft hij onder het dubbele motto 'de Baandert bouwt' zijn schouders gezet
onder de opdracht die hij kreeg. En deze opdracht bleek niet eenvoudig te zijn. Er waren
vele moeilijkheden te overwinnen. En toen de grootste moeilijkheden overwonnen leken,
en er een tijd van oogsten aan leek te komen, kwamen kerk en maatschappij in roerige
tijden terecht. Toch heeft hij altijd geprobeerd een stabiel pastoraat uit te oefenen, het-
geen van de Baandertparochie - zoals eens door een collega gekscherend gezegd werd -
een grijze muis onder de veel grotere en gekleurdere buurtparochies gemaakt heeft. Maar
toch was dit een levensstijl die zijn hele leven gekenmerkt heeft. Van pastoor Linssen
kon je geen grote dingen vertellen; hij was er gewoon, en heeft altijd hard gewerkt. Maar
hij was wel degelijk groots in enkele zaken, maar dat hebben maar weinigen geweten, en
hij praatte daar ook niet over. Na zijn emeritaat ging hij in Echt wonen. Daarmee zou dit
'in memoriam' normaliter zo ongeveer eindigen. Maar hij bleef zich altijd interesseren
voor het wel en wee van de Baandertparochie en zijn bewoners, en vele Baandertbewo-
ners zochten hem met regelmaat op, en werd er bijgepraat. Zodoende bleef hij op de
hoogte van hetgeen er in de parochie gebeurde. Na verloop van tijd gingen deze gesprek-
ken zelfs over de vrees dat de Baandertparochie het niet zou gaan redden. Steeds als er
weer berichten in de media verschenen dat het kerkbezoek alweer gedaald was, werd er

meteen bijgepraat over het kerkbezoek in de Baandertkerk. En hoewel de laatste jaren het kerkbezoek redelijk stabiel is gebleven, kwamen er de laatste jaren alarmerende berichten over het uitzonderlijk slechte kerkbezoek bij de Paaswake. En dan mompelde hij op zijn karakteristieke wijze: dat is nota bene de belangrijkste Mis van het jaar. Maar ook het kerkbezoek bij de nachtmis met kerstmis - een vroegere topper - daalde ieder jaar zinderogen. Daar kwam het laatste jaar ook nog eens het steeds zichtbaarder wordende dalende aantal priesters bij in Sittard. En dan memoreerde hij dat toen hij met emeritaat ging, het regelmatig voor kwam dat hij in de Landricuskerk in Echt met 3 priesters een H.Mis celebreeerde. Maar in de loop van de jaren nam de vraag om in de kerkdorpen rond Echt te assisteren steeds verder toe. Zo zeer zelfs dat hij in 2002 op 83-jarige leeftijd nog gevraagd werd om waarnemend pastoor van Koningsbosch te worden. Medio 2005, een week nadat de benoeming van een nieuwe pastoor voor Pey, Koningsbosch en Maria-Hoop rond kwam, moest hij naar de huisarts wegens gezondheidsklachten. Enkele weken later kreeg hij het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Ongeveer een jaar later, op 3 juli 2006 overleed hij op 87-jarige leeftijd. De laatste weken sprak hij over zijn verblijf in de Hof van Olijven. Zaterdag 8 juli was de plechtige uitvaartdienst in de Landricuskerk in Echt, waarna we hem onder begeleiding van de plaatselijke Rozenkransbroederschap (waarvan hij lid was), naar de begraafplaats in zijn geboortedorp Maasbracht-Beek begeleid hebben en waar hij te rusten werd gelegd. Met in ons hoofd het door hem zo gewenste lied tijdens zijn uitvaart: "U zij de glorie, opgestane Heer". Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

IN MEMORIAM PASTOOR JAN VAN MAANEN

Onverwacht werd op 29 juni 2006 door de Heer opgeroepen de pastoor van Overhoven: Jan van Maanen Msc. Onlangs vierde hij nog zijn 74^e verjaardag en na een korte ziekte van 3 weken gaf hij zijn welbesteed leven aan de Schepper terug. Hij was een goede herder, eenvoudig en met hart en ziel stond hij klaar voor de ander. Met zijn fiets en hoed trok hij van mens tot mens, eerst als zielzorger te Arnhem, Eindhoven en later naar Sittard, Stadbroek en tenslotte Overhoven. Hij was zeer trouw op de bijeenkomsten van ons dekenaat, menige collega kan er een voorbeeld aan nemen. Op zijn kelk stond gegraveerd: In sanguine Christi facti estis prope: Doordat Christus zijn bloed heeft gegeven, bent u dicht bij God gekomen. Moge dit heil hem nu voorgoed ten deel vallen. Jan van Maanen moge rusten in Gods Vrede!

GEDOOPT

Sophia, dochter van het echtpaar Reiner-Pibiri, Industriestraat 29, 16-4-2006

Femke, dochter van het echtpaar Spanjaard-Sullot, Waleweinstaete 13, 25-6-2006

Wij bidden dat Sophia en Femke onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot een goede christen.

DOOPSELVOORBEREIDING

Bij het doopsel van je kind beloof je als ouders een opdracht te vervullen. Daarom is het belangrijk vooraf op zoek te gaan naar de betekenis van het doopsel, om zo je motivatie voor dit prachtig sacrament meer inhoud te geven. Deze doopvoorbereiding kun je gezamenlijk doen met andere ouders van dopelingen en met leden van de dekenale catechesekring en vindt plaats tijdens gespreksavonden die op verschillende locaties en op wisselende dagen in het dekenaat worden belegd. Data september: 5-9, 12-9, 19-9, 26-9. Data november: 7-11, 14-11, 21-11 en 28-11. Voor meer info en aanmelding: 046-4513381

KERKELIJK HUWELIJK

Arjen Osterhaus en **Chantalle Hamelaers**, Wijk, Maastricht, 18-8-2006

René Hausterman en **Léan Ottenheijm**, Benedictastraat 11, 9-9-2006

Christiane van den Munckhof en **Roy Simons**, Meerveld 1, 29-9-2006



*'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis'*

(Uit de huwelijksliturgie)

De catechetisch werkgroep “**Voorbereiding Kerkelijk Huwelijk**” houden weer een drie-tal catechetische avonden voor a.s. bruidsparen. De Data van deze avonden zijn:

28 augustus - 4 september en 11 september a.s. Opgave voor deelname dient te geschieden bij Diaken Ter Haar: tel 046-4513381



OVERLEDEN

Wiesje Cremers-Schmeits, Baenjihof 30, 90 jaar, † 12-6-2006

Tilly Pffennings-Coenen, Zorgcentrum Kolleberg, 86 jaar, † 12-6-2006

Alt Rademacher, Oude Broeksittarderweg 41, 82 jaar, † 12-6-2006

Lies Timmermans-Schins, Lückerreide, 82 jaar, † 23-6-2006

Maria Bielders-Brouns, Pr. Kennedysingel 24, 91 jaar, † 24-6-2006

Rika Thissen-Wijlaars, Rijksweg-Noord 116, 98 jaar, † 4-7-2006

Mariet Tummers-Schoonenberg, Bergstraat 44, 80 jaar, † 12-7-2006

Zr. Louisa Hamers, Rijksweg-Zuid 20, 89 jaar, † 13-7-2006

Harry Reijnders, Pres. Kennedysingel 12/7, 87 jaar, † 15-7-2006

Anita Sonnemans-Wolters, Rijksweg Noord 85-A, 37 jaar, † 16-7-2006

Liza Gubbels, Plakstraat 24 (Agnetenberg), 96 jaar, † 20-7-2006

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.



REGINA CARMELI

* **Eerherstellerviering Datum:** Donderdag 3 augustus (de donderdag vóór de eerste vrijdag) **Leiding:** **Pater A. Stolk, montfortaan**

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie

De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus nodigen allen uit die samen met ons op zondag in aanbidding bij Jezus aanwezig willen zijn en/of het avondgebed van de Kerk (de vespers) met ons willen meebidden:

Zondag na de 1^e vrijdag:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

25 - 28 juli 2006 Bezinningsdagen in stilte

Op adem komen met de psalmen

Ruimte scheppen in je leven door het bidden van de psalmen.

Leiding: Pater Frans Vervooren is karmeliet. Hij is priester met een doctoraat in de systematische theologie; specialisatie: de mystiek van Johannes van het Kruis.

Aanvang: Dinsdag, 25 juli, 15.00 uur **Sluiting:** Vrijdag, 28 juli, 14.00 uur **Kosten:** € 99,-

27 augustus – 2 september 2006 5 daagse retraite in stilte

Wie zegt gij dat Ik ben?

Aan de hand van het evangelie volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Het aandachtig lezen van het evangelie wordt tot een gebed en een concrete manier van navolging. Het evangelie openbaart ons wie Jezus is en welke consequentie het heeft Hem te aanvaarden.

Leiding: Zeh. Dr. J. Liesen is priester gewijd in 1984, was kapelaan in Eygelshoven en studeerde Bijbelwetenschap in Rome en Jeruzalem. Hij is docent exegese aan de Grootseminaries van Roermond (Rolduc) en Den Bosch (St. Janscentrum) en begeleidt retraites en bezinningsdagen. Is in 2004 lid geworden van de internationale theologencommissie in Rome.

Aanvang: Zondag, 27 augustus, 17.00 uur **Sluiting:** Zaterdag, 2 september, 10.00 uur

Kosten: € 184,-

6 september 2006 Avond

"Nieuwe bewegingen, een kans voor de kerk?"

Op Pinksteren 1998 hield kardinaal Joseph Ratzinger op een wereldbijeenkomst van nieuwe bewegingen in Rome een geruchtmakende toespraak over dit thema. Wat zijn in deze de grenzen en de uitdaging voor de Kerk op weg naar de toekomst, ook in onze streken?

Leiding: Vicaris Drs. J. Schröder, priester van het bisdom Den Bosch, was werkzaam in het middelbaar onderwijs, is vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, docent kerkgeschiedenis en spiritualiteit aan het diocesane seminarie evenals aan Kairos-Roermond; publiceert over spiritualiteit en geeft bezinningsdagen.

Datum: Woensdag, 6 september, 19.30 uur - 21.30 uur **Kosten:** € 5,00

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.

HEILIG UR

Op donderdag 3 augustus (voor de maand augustus) en donderdag 31 augustus (voor de maand september) houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart

van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor de maand **augustus** zijn dat: **Oude Rosmolenstraat, Rosmolenstraat, Felix Ruttenlaan, Fort Sanderbout, Schuttestraat, Sjteegske, Stadswegske, Stationdwarsstraat, Stationsplein, Stationsstraat.**

Voor de maand **september** zijn dat: **Kleine Steeg, Steenweg, Tempelplein, Deken Tijssenstraat, Voorstad, Walramstraat, Walstraat, De Wier, Wilhelminastraat, Agnetenwal**



KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze **uiterlijk 30 augustus 2006** opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op giro-nummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 29 juli H. Marta

12.00 uur Pl Huw Mis voor bruidspaar Theunissen-Streutjens

18.00 uur plzwd Tilly Pfenning Coenen; plev. Lies Meuwissen-Schmeits, Harie Houben; nad Lies Timmermans-Schins, Maria Bielders-Brouns, Rika Thissen-Wijlaars, Mariet Tummers-Schoonenberg, Harry Reijnders, Anita Sonnemans-Wolters (**samenzang**)

Zondag 30 juli Zeventiende zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Wiesje Cremers-Schmeits; gestpljrd overl ouders Cremers-Custers; plev Jeanny Queisen-Wessels vw verjaardag (**samenzang**)

Maandag 31 juli Ignatius van

Loyola, *priester*

08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

19.00 uur tev H. Bernadette

Dinsdag 1 augustus H. Alfonsus Maria de'Liguori, *bisschop en kerkleraar*

08.00 uur ter ere van de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur Rosakapel gestev Zef Daniëls; jrd Lenie Schurgers-Schins; ev Huub Kre-

mer, Pierre en Antje Clerx-Bosch, tev St. Rosa, Jan Bormans, ouders Timmermans-Schins, Thei Hunnekens en fam. de Kok, Elly Beurgens-Kessels (**samenzang**)

Woensdag 2 augustus

08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph v goede gezinnen en de moed godsdienstig te leven

19.00 uur gestev overledenen van de fam. Feron-Hoenen, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks en Mgr. Ben Janssen; ev Joep Kamp

Donderdag 3 augustus

08.00 uur v zieke Lourdespelgrims

19.00 uur gestev overl. Mevr. Moreaux-Beek; echtp. Keymis-Buyink

19.30 uur Heilig Uur (**samenzang**)

Vrijdag 4 augustus H. Johannes Maria Vianney - *Pastoor van Ars, priester*

08.00 uur overl. ouders Marx-Fox

19.00 uur gestev Math. Ronden, overl. echtpaar Janssen-de Ponti, Willem van Neer; ev ouders Smeets-Renkens en Mieke, Riet Pfenning-van Santvoord (vw buurt Paardestraat), voor roeping van heilige priesters en voor vrede

Zaterdag 5 augustus

08.00 uur voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom, Christien Moling-Ubben

18.00 uur plev levende en overledenen v/d fam. Dieteren en de fam. Hellbach, Christien Moling-Ubben, Truus en Zef Triepels-Jansen, nad. Rika Thissen-Wijlaars, Mariet Tummers-Schoonenberg, Harry Reijnders, Anita Sonnemans-Wolters (**samenzang**)

Zondag 6 augustus Feest van de Gedaanteverandering van de Heer

11.30 uur plzwd Lies Timmermans-Schins; gestplev overl. echtpaar Collombon-Köhlen; pljrd Dory Neilen; plev Miny Reijnders-Kuijpers, Koos Simons (vw buurt Odasingel), overl em. Deken Pierre Jochems (**samenzang**)

Maandag 7 augustus

08.00 uur ter ere van de H. Geest voor allen, die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev Corry Close en familie; echtpaar Keymis-Buyink

Dinsdag 8 augustus H. Dominicus, priester

08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

19.00 uur Rosakapel gestev tev St. Rosa; jrd ouders Schurgers-Beckers; ev overl. ouders Linssen-Bakkus en Theelen-Verheijen, Koos Simons vw buurt Odasingel, Huub Kremer, Pierre en Antje Clerx-Bosch, Jan Bormans, ouders Timmermans - Schins, Thei Hunnekens en fam. de Kok, Elly Beurgens-Kessels (**samenzang**)

Woensdag 9 augustus Feest v H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones v Europa

08.00 uur v overl Lourdespelgrims

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Donderdag 10 augustus Feest van H.

Laurentius, diaken en martelaar

08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)

Vrijdag 11 augustus H. Clara, maagd

08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

19.00 uur gestev overleden echtpaar Kaptein-Haagmans; ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks;

Zaterdag 12 augustus

08.00 uur tev H. Bernadette

18.00 uur nad. Mariet Tummers-Schoonenberg, Harry Reijnders, Anita Sonnemans-Wolters (**samenzang**)

Zondag 13 augustus Negentiende zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Maria Bielders-Brouns, Rika Thissen-Wijlaars; gestpljrd Gertrudis Hochstenbach-Zinken en overl. v.d. fam. Hochstenbach-Geurts; gestev fam. M. van Aubel (**samenzang**)

Maandag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

08.00 uur v zieke Lourdespelgrims

19.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d. fam. Roppe-Kissels, overl. echtpaar Lejeune-Hassig,

Dinsdag 15 augustus Hoogfeest van Maria tenhemelopneming

08.00 uur tev H Bernadette

09.30 uur plev uit dankbaarheid

19.00 uur, Rosakapel gestev pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het Acolythen-college St. Michaël en St. Rosa, overl. leden vd Vriendenkring vh St. Rosacomité en de overl leden vh Rosacomité, Frits Pfenning, tev St. Rosa; jrd neven en nichten fam. Schurgers, Thei Hunnekens en fam. de Kok; ev voor Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika, Huub Kremer, Pierre en Antje Clerx-Bosch, Jan Bormans, ouders Timmermans -Schins, voor leden en overl. leden en fam. van club CZN, (**samenzang**)

Woensdag 16 augustus

08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

19.00 uur gestev Fine Close; ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 17 augustus

08.00 uur tev H. Bernadette

19.00 uur oud. Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts, Hendriks

19.30 uur Lof en Rozenhoedje (**samenzang**)

Vrijdag 18 augustus

08.00 uur ev overl. fam. Gieskens-Muyres en overl. fam. Corbeij-Kerrens

19.00 uur gestev Anna Kleinjans-Kuhnen

Zaterdag 19 augustus

08.00 uur v zieke Lourdespelgrims

18.00 uur gestpljrd overleden zoon Jan Naus; nad. Mariet Tummers-Schoonenberg, Harry Reijnders, Anita Sonnemans-Wolters (**samenzang**)

Zondag 20 augustus Twintigste zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd overl. echtp Damoiseaux-Beurskens; 1^e pljrd de heer Jacob Scheuermann, Harie Vink; plev overleden familieleden Pier-Weijzen, uit dankbaarheid bgv 80^e verjaardag v. Miny Reijnders-Kuijpers, Koos Simons (vw buurt Odasingel) (**samenzang**)

Maandag 21 augustus H. Pius X, paus

08.00 uur v overl Lourdespelgrims

19.00 uur gestev overleden ouders

Kleikamp-Lemmens

Dinsdag 22 augustus H. maagd Maria, koningin

08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

19.00 uur Rosakapel gestev Frits Pfenning, pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw St. Rosacomité, v overl. leden vd Vriendenkring vh St. Rosacomité en de overl. leden vh Rosa-comité tev St. Rosa; pljrd Stephan Olivier; ev Hendrika Oomens en haar broer Adrianus, Huub Kremer, Pierre en Antje Clerx-Bosch, Koos Simons vw buurt Odasingel, ouders Janssen-Donners, Jan Bormans, ouders Timmermans-Schins, Thei Hunnekens en fam. de Kok, Elly Beursgens-Kessels (**samenzang**)

Woensdag 23 augustus H Rosa v Lima

08.00 uur tev H. Bernadette

19.00 uur: zie St.-Michielskerk

Donderdag 24 augustus Feest van H.

Bartolomeüs, apostel

08.00 uur ev overledenen vd fam. Smeets-Bouwels, Martin Meuwissen, echtpaar Pfenning-Hafkamp

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

19.30 uur Lof en Rozenhoedje (**samenzang**)

Vrijdag 25 augustus

08.00 uur v zieke Lourdespelgrims

19.00 uur gestev Wim van Groenendaal en dochter Joke

Zaterdag 26 augustus

08.00 uur overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

18.00 uur verplaatst naar de St.-Michiel

Zondag 27 augustus Een-en-twintigste zondag door het jaar, Rosazondag

11.30 vervalt - zie Michielskerk

Maandag 28 augustus H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

08.00 uur vervalt - zie Michielskerk

19.00 uur v overl Lourdespelgrims

Dinsdag 29 augustus Marteldood van de H. Johannes de Doper

08.00 uur vervalt - zie Michielskerk

19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

Woensdag 30 augustus

08.00 uur tev H. Bernadette

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 31 augustus

08.00 uur ev ouders Marx-Hoedemakers en overl. kinderen

19.00 uur gestev Math. Ronden; ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks;

19.30 uur Heilig Uur (**samenzang**)

Vrijdag 1 september

08.00 uur overl. ouders marx-Fox

19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus; ev Riet Pfenning-van Santvoord (vw buurt Paardestraat)

Zaterdag 2 september

08.00 uur voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom.

18.00 uur plzwd Anita Sonnemans-Wol-

ters; plev levende en overledenen v/d fam. Dieteren en de fam. Hellbach, v roepingen v heilige priesters en v vrede (**samenhang**)
Zondag 3 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Harry Reijnders; gest-pljrd ouders Teney-Pennings, v Gerardine Vermeulen en overleden ouders, v overl. ouders Barleben-Diehl, echtp. vd Weyer-Palmen en ouders Niesten-Paulsen; gest-plev uit dankbaarheid (A); pljrd Harry Gubbens; plev Koos Simons (vw buurt Odasingel) (**Petruskoor**)

Maandag 4 september H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar

08.00 uur ter ere van de H. Geest voor allen, die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev Marietje Janssen; ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, en Mgr. Ben Janssen; echtp. Keymis-Buyink

Dinsdag 5 september

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 30 juli Zeventiende zondag door het jaar

08.30 uur plev uit dankbaarheid bgv 50-jarig huwelijk

09.30 uur gestpljrd overl oud Wetzels-Heijnen, plev Harry Gubbels (**samenhang**)

17.30 uur v overl Lourdespelgrims

Zondag 6 augustus Feest van de Gedaanteverandering van de Heer

08.30 uur Fam J. en J. Derrez

09.30 uur tev OLVrouw v Lourdes (**samenhang**)

17.30 uur tev H. Bernadette

Zondag 13 augustus Negentiende zondag door het jaar

08.30 uur fam. Hermans-Willems

09.30 uur v zieke Lourdespelgrims (**samenhang**)

17.30 uur v overl Lourdespelgrims

Vrijdag 18 augustus

08.00 uur tev H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur v zieke Lourdespelgrims

Woensdag 6 september

08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph v goede gezinnen en de moed godsdienstig te leven

19.00 uur ev overleden ouders Kleikamp-Lemmens

Donderdag 7 september

08.00 uur ev alle overledenen vd fam.

Vleugels-Dieteren, ouders Donners-Heunen en overl. kinderen

19.00 uur v overl Lourdespelgrims

Vrijdag 8 september Feest van Maria Geboorte

08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes

19.00 uur gestev overledenen van de fam. Corbey-Kerrens;

Zaterdag 9 september

08.00 uur tev H. Bernadette

18.00 uur plev v Truus en Zef

Triepels-Jansen

14.00 uur Pl. huwelijksmis bruidspaar Osterhaus-Hameleers

Zondag 20 augustus Twintigste zondag door het jaar

08.30 uur fam. Bronneberg-Molenaar, Nenette Oosterwijk-Corbey

09.30 uur v onze parochie (**samenhang**)

17.30 uur tev OLVrouw v Lourdes

Life-Teen

Woensdag 23 augustus H Rosa v Lima

19.00 uur gestev overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters; ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks;

Zaterdag 26 augustus Vooravond Hoogfeest St. Rosa

18.00 uur gestpljrd Zef Durlinger, gest-pljrd overl. moeder Diny Kleikamp; pljrd Adriaan Wabeke, pljrd v Antoon Schoenmakers; plev. Lies Meuwissen-Schmeits,

nad. Mariet Tummers-Schoonenberg, Harry Reijnders (**samenzang**)

Zondag 27 augustus Een-en-twintigste zondag door het jaar, Rosazondag

08.30 uur tev H. Bernadette

09.30 uur Pontificale Hoogmis gestpljrd

Jack Renette en grootouders Musters-Niesten en dochter Bella, Truus Spetgens, overl. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen, Wil Wauben en overl. vd fam. Wauben-Schroen, oud Sjang en Fientje Tummers - Janssen, overl. ouders Creemers-Cals, ouders Wetzels-Latten, overl. echtpaar Krekels-Kemmerling, Wil Laudy; gestplev overl. ouders Maassen-Jansen en dochter Anne-Mieke, gestplev overleden en levende leden St. Rosasociëteit, ouders Wijshoff-Jaeger (**Michielskoor**)

circa 11.45 ev tiv Rosapelgrims

17.30 uur v zieke Lourdespelgrims

Maandag 28 augustus - Rosamaandag

10.00 uur in de Rosakapel op de Kollenberg gestev Frits Pfenning, overl. leden

vd Vriendenkring vh St. Rosa comité en de overl leden vh Rosacomité, v zielerust v pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa; ev Jan Bormans

Dinsdag 29 augustus - Rosadinsdag

10.00 uur in de Rosakapel op de Kollenberg gestev Pit Bergrath, overl. leden vd Vriendenkring vh St. Rosa comité en de overl leden v Rosacomité, Frits Pfenning, v zielerust v pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw de Mander; ev Jan Bormans

Zondag 3 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur J. Wielders-Straatman

09.30 uur gestplev lev en over leden vd broederschap Sittard-Kevelaar (**samenzang**)

17.30 uur v overl Lourdespelgrims

Life-Teen

Zaterdag 9 september

14.00 uur Pl. huwelijksmis Bruidspaar Hausterman-Ottenheijm

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 30 juli Zeventiende zondag door het jaar

10.30 uur uit dank tev OLV v H Hart

Dinsdag 1 augustus H. Alfonsus Maria de'Liguori, bisschop en kerkleeraar

08.30 uur v zieke pelgrims

Woensdag 2 augustus

08.30 uur v overl pelgrims

Donderdag 3 augustus

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur om uitkomst tev OLV H Hart

Vrijdag 4 augustus H. Johannes Maria Vianney - Pastoor van Ars, priester

08.30 uur uit dank tev OLV v H Hart

Zaterdag 5 augustus

09.00 uur v zieke pelgrims

Zondag 6 augustus Feest van de Gedaan-

teverandering van de Heer

10.30 uur voor alle levende en overl. leden v.d. Aartsbroederschap en voor fam. Joosten

Dinsdag 8 augustus H. Dominicus, priester

08.30 uur v overl pelgrims

Woensdag 9 augustus Feest van H. Tereisia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa

08.30 uur om uitkomst tev OLV H Hart

Donderdag 10 augustus Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur voor fam. G. Joosten-Gonera en voor Jan Jessen en fam.

Vrijdag 11 augustus H. Clara, maagd

08.30 uur uit dank tev OLV v H Hart

Zaterdag 12 augustus

09.00 uur v zieke pelgrims
Zondag 13 augustus Negentiende zondag door het jaar
10.30 uur jaardienst Leo Geurten en fam. Geurten-Jötten
Dinsdag 15 augustus Hoogfeest van Maria tenhemelopneming
08.30 uur v overl pelgrims
10.30 uur voor overl. fam. Arnoldts-Thissen
Woensdag 16 augustus
08.30 uur om uitkomst tev OLV H Hart
Donderdag 17 augustus
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur uit dank tev OLV v H Hart
Vrijdag 18 augustus
08.30 uur v zieke pelgrims
Zaterdag 19 augustus
09.00 uur voor overl. heer Max Schulgers
Zondag 20 augustus Twintigste zondag door het jaar
10.30 uur v overl pelgrims
Dinsdag 22 augustus H. maagd Maria, koningin
08.30 uur om uitkomst tev OLV H Hart
Woensdag 23 augustus
08.30 uur uit dank tev OLV v H Hart
Donderdag 24 augustus Feest van H. Bartolomeüs, apostel
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl mw. Goossens-Geraets en overl. fam. Goossens
Vrijdag 25 augustus
08.30 uur v zieke pelgrims

Zaterdag 26 augustus
09.00 uur v overl pelgrims
Zondag 27 augustus Een-en-twintigste zondag door het jaar, Rosazondag
10.30 uur vervalt i.v.m. Processie
Dinsdag 29 augustus Marteldood van de H. Johannes de Doper
08.30 uur om uitkomst tev OLV H Hart
Woensdag 30 augustus
08.30 uur uit dank tev OLV v H Hart
Donderdag 31 augustus
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v zieke pelgrims
Vrijdag 1 september
08.30 uur v overl pelgrims
Zaterdag 2 september
09.00 uur voor overl. ouders Lebens
Zondag 3 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar
10.30 uur valle levende en overl. leden vd Aartsbroederschap en jrd v Leo Jessen
Dinsdag 5 september
08.30 uur om uitkomst tev OLV H Hart
Woensdag 6 september
08.30 uur voor overl. fam. Arnoldts-Thissen
Donderdag 7 september
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur uit dank tev OLV v H Hart
Vrijdag 8 september Feest van Maria Geboorte
08.30 uur v zieke pelgrims
Zaterdag 9 september
09.00 uur v overl pelgrims

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

Parochie H. Bernadette - Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381
Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette

Zondag 30 juli: 17e zondag door het jaar

10u30 Gest.jrd. Albert en Mai Orbons-Mevis en pater Emile nadienst: Jan Ermans

Dinsdag 1 augustus: H. Alfonsus Maria de' Liguori, bisschop en kerkleeraar

9u00 t.e.v. OLV van

Donderdag 3 augustus

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer

10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; uit dankbaarheid b.g.v. 45-jarig huwelijk
nadienst: Jan Ermans

Dinsdag 8 augustus: H. Dominicus, priester

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 10 augustus: Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 13 augustus: 19e zondag door het jaar

10u30 ovl.oud. Gerards-Schoonus nadienst: Jan Ermans

Dinsdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

10u30 pastoor Jos. Linssen; t.e.v. OLV van *Dameskoor*

Donderdag 17 augustus

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 20 augustus: 20e zondag door het jaar

10u30 Jrd.oud. v.d.Hombergh-Quanjel; jrd. Pierre Bovendeaard; jrd. Pierre Kleintjens;
Fons Strijdonk; nadienst: Jan Ermans

Dinsdag 22 augustus: H. Maagd Maria, Koningin

9u00 Gest. H. Mis Jozef Claessen en Maria Demandt

Donderdag 24 augustus

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 27 augustus: 21e zondag door het jaar

10u30 Jrd. Martin Schiepers nadienst: Jan Ermans *Schola Gregoriana Sittardiensis*

Dinsdag 29 augustus: feest van de H. Bartolomeus, apostel

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 31 augustus

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 3 september: 22e zondag door het jaar

10u30 Zwd. Jan Ermans; gest.jrd. Hubert Deuss; jrd. Christien Verheijen; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;

Dinsdag 5 september

9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard;

Donderdag 7 september

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN

3 juli: pastoor Jos. Linssen (87 jaar) te Echt. Hij was de bouwpastoor van onze Bernadetteparochie en in totaal zo'n 32 jaar (van 1956 tot 1988) hier werkzaam. Elders in dit parochieblad treft u een 'in memoriam' aan. (zie pagina 7)

10 juli: Jan Ermans (68 jaar), J. Dautzenbergstraat 40

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verzezen Heer.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 4 augustus en 1 september (1^e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat. De dag van tevoren (donderdag 3 augustus en donderdag 31 augustus) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.

MARIA TENHEMELOPNEMING

Net zoals vorig jaar vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) in de Bernadettekerk niet 's avonds om 19 uur, maar 's morgens om 10.30 uur, net zoals op zondag. Dit, omdat het erop lijkt dat steeds meer kerkgangers liever overdag dan 's avonds naar de kerk komen. Zo daalt al enige jaren het aantal kerkgangers op Kerstavond, bij de Paaswake en bij de boetevieringen, terwijl op Kerstmorgen en Paasmorgen het aantal kerkgangers toeneemt.

Tevens zal dan zoals gebruikelijk de (meegebrachte) "Kroedwusj" gezegend worden.

MIVA-COLLECTE

Deze collecte is in onze parochies dit jaar op zondag 3 september. De MIVA zamelt gelden in om de missionaire werkers in staat te stellen over zo goed mogelijke vervoermiddelen te beschikken. Dit jaar gaat o.a. speciale aandacht uit naar de in Sittard bekende missionairis Jan Brinkhof in Lima (Peru) (zie voor meer informatie elders in dit blad).

BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

Op maandag 11 september a.s. is de jaarlijkse bedevaart Sittard-Kevelaer. Het thema dit jaar luidt: *Houdt het licht van het geloof brandend!* Zie ook de poster in het kerkportaal. Kaarten à € 15,- zijn tot en met 28 augustus o.a. verkrijgbaar op onze pastorie. Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs!

KINDERWOORDDIENST

In de vakantietijd is geen kinderwoorddienst. We beginnen weer op 10 september.

SPREEKUUR

Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

17^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 29 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
maandag 31 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 2 aug 19.00 u. Overleden moeder Mulders

GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER

zaterdag 5 aug 19.00 u. **Jrd** Henk Asma
maandag 7 aug 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 9 aug 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

19^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 12 aug 19.00 u. **Jrd** Jan Smeets - **Jrd** Jos Willems
maandag 14 aug 19.00 u. OLV van Lourdes: *Vooravond Maria Tenhemelopneming*
woensdag 16 aug 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

20^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 19 aug 19.00 u. **Jrd** Niek Vreken en Mia Vreken-vdWal - **Jrd** Gerrit Derks
maandag 21 aug 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 23 aug 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

21^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 26 aug 19.00 u. OLV van Lourdes
maandag 28 aug 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 30 aug 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

22^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 2 sept 19.00 u. OLV van Lourdes
maandag 4 sept 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 6 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Kerkbalans 2006 - Een kerk is heel wat waard

Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Sittard

Parochiemededelingen St. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven tot 27 augustus.

Misintentie's kunt u opgeven bij Dhr. W.Oostenbrink ☎4511801, bij een van de leden van het priestersteam, kerkbestuur of kosteres.

Op maandagavond 14 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, waarbij ook de (meegebrachte) "Kroedwusj" gezegend zal worden.

Zondag 27 augustus St. Rosaprocessie, voor meer details zie pagina 5.

Gedoopt



Luca, zoon van het echtpaar Cleiren - Hellenbrand, Cicerostr. 9

Dylano, zoon van het echtpaar Reijnen - Vinken, Spechtstr. 5

Chelsea, zoon van het echtpaar van Lent - Meerts, Eisenhowerstr. 268

Destiny, dochter van het echtpaar Schols - Janssen, Eisenhowerstr. 693

*Wij bidden dat **Luca**, **Dylano**, **Chelsea** en **Destiny** onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goede christenen.*

Jezus' gedaanteverandering (6 augustus)

De viering van de zondag is de oudste en meest oorspronkelijke gedachtenis en viering van de verrijzenis van Jezus Christus uit de doden. Als teken van zijn verrijzenis laat Jezus zich in de periode daarna aan zijn leerlingen zien in zijn 'verheerlijkte' lichaam.

Op 6 augustus vieren wij het feest van Jezus' gedaanteverandering die volgens de traditie plaatsvond op de berg Tabor (het evangelie spreekt alleen over een hoge berg!). De datum 6 augustus verwijst naar de kerkwijding in de vroege christenheid van een basiliek op de berg Tabor, niet ver van de stad Jeruzalem.

In de eerste lezing van deze feestdag is sprake van een ander visioen.

De profeet Daniël, één van de vier grote profeten van het Oude Testament, beschrijft hoe aan een bovenaards persoon van wie net als bij Jezus' gedaanteverandering het gewaad geheel wit is, voor eeuwig een wereldomvattende heerschappij wordt toevertrouwd. Het is een verwijzing naar het rijk van God dat Jezus is komen brengen en dat niet zal vergaan.

Wanneer wij dus op zondag 6 augustus deze gebeurtenis uit het leven van Jezus gedenken werpt dat een bijzonder licht op de wekelijkse gedachtenis van Jezus' verrijzenis.

PAJO-CLUB voor kinderen van 5-12 jaar

Wij willen weer als pa-jo club om de week op de woensdagmiddag bij elkaar komen om te spelen, zingen, dansen en te lezen. Kom je ook? Vanaf 13 september van 13.30 uur tot 15.00 uur in het parochiezaaltje van de H. Bernadettekerk. Aanmelden bij: 046-4513381.