



Kloosterplein 10, ☎ 4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

9e Jrg - nr. 9 - 9 september 2006

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 14 oktober 2006.**

DANKBAAR

Wellicht doen we het te weinig. Dankbaar zijn! Daarom wil ik zelf allereerst terugblikken naar het afgelopen St. Rosafeest. Dankbaar voor al die vrijwilligers die het toch maar weer gedaan hebben: vanaf liturgische werkgroepen tot en met de mensen van de achtergrond: buurtverenigingen, poetsers en zomaar gewone onopvallende mensen. Ik zag ze ook met rolstoelen, ik zag ze het dreigend slechte weer weg....bidden en droogvoets kwamen we terug in de St. Michiel. Een mooie preek van onze Hulpbisschop en verder zag ik indrukwekkende staaltjes van gewoon geloof en blijdschap. Het leek alsof die wereld met alle donkere wolken niet bestond. We hebben gebeden dat de moderne pest van ongeloof en ontrouw ook aan onze Sittardse poorten mogen voorbijgaan. Ze gaan enkel door diep geloof aan onze poorten voorbij. Maar dat kost: waakzaamheid. Maar waakzaamheid kost training. Zonder training geen wachters en dan sluipt het gevaar van indringers die erop uit zijn te verwoesten en te vernietigen. Niet voor niets wordt kanker wel eens genoemd een "sluipmoordenaar". Voor je het beseft, zit het al in je lichaam. Maar niet alleen in ziektes toont

zich het gevaar van insluipers. In de morele waarden die we als katholieke familie's uitdragen, schuilt tegenwoordig het grote gevaar van andere waarden. Al heel snel verworpen onze christelijke, katholieke waarden tot traditie's en als we heel lang traditie's vieren zonder ons bewust te zijn van de bron, worden die traditie's tot gestolde gewoonte's. En even later staat op de vensterbank van onze woning naast een mooi oud kruisbeeld van je ouders een ander beeld van andere cultuur: bijv een boeddha-beeldje dat we op een van onze vakantiereizen hebben meegenomen. Er wordt gelachen als een kleinkind ook een kaarsje bij de boeddha opsteekt. Ongewild en ongemerkt verslappen we in de eigenlijke waarden waarom we een kruisbeeld thuis hebben. De slapheid zit in je eigen waakzaamheid. Niet anderen moeten jou ter orde roepen. Je moet bij je zelf te rade gaan: waarom hebben mijn dierbaren, ouders e.d. de waarden van het katholieke geloof meegegeven en heb ik deze waarden in mijn leven wel of niet verdiept? Eigenlijk moeten we ons meer aantrekken van het bijbelverhaal van Noach en de zondvloed. En daarbij ging het om keuzes maken. Kies je voor God of voor de vele goden van de heidenen? Noach en de zijnen vertrokken en zonderden zich af. Ze bouwden aan de nieuwe toekomst met God: zelfs familie's vielen uiteen! In dit verband is het volgend verhaaltje voor ons een simpele les: Het gaat over drie kikkers.

U weet zelf wel hoe kikkers moeten springen om rond te komen. Zo waren er eens drie van die kikkorsen die nogal rare sprongen maakten, van hot naar her achter de vliegjes aan. Op een zeker moment — ze leefden hij een boerderij — sprongen ze zo uitbundig uit de band dat ze samen in een grote blinkende stalen melkbus vielen die nog half vol melk was. Daar lagen ze dan in het halfdonker en ze proefden goed dat het niet gewoon water was, waarin ze steeds zwommen. Ze proefden gevaar, levensgevaar. 'Dit is het einde', jammerde de eerste kikker. 'Hier komen we nooit meer uit'. Hij stak zijn voorpoten radeloos in de lucht, en verdronk. De tweede kikker was geloviger. Hij zei: 'God zal ons er wel weer bovenop helpen; die laat zijn kikkers nooit in de steek'. Hij vouwde vroom zijn voorpootjes kruislings voor de borst, en verdronk. De derde kikker wist niet wat hij moest beginnen, maar vanuit een diep gevoel voor lijfsbehoud begon hij te spartelen en te spartelen, totdat hij niet meer kon. Maar juist toen voelde hij iets zachts, wat vastigheid onder zijn achterste: vanaf de kluit boter die hij bijeengesparteld had, kon hij uit de melkbus springen. Vrolijk en blij begon hij een nieuw leven.

Blijven spartelen dus, zo luidt de moraal zou je denken. Dan krijg je weer vaste grond onder de voeten. Dan zie je weer licht. Of, zoals de Bijbel zegt: dan gaat het water weer zakken; dan breken de wolken, en zie je de regenboog. Het leven krijgt weer kleur.

Het verhaal over Noach, de ark en de regenboog wil ons leren dat het er soms op lijkt dat onze wereld in elkaar stort, dat de toekomst wordt afgesneden. Maar dan moet je blijven volhouden en geloven dat er eens een dag zal aanbreken waarop je opnieuw durft en kunt beginnen. God laat je nooit in de steek. In de woestijn heeft Jezus moeilijke dagen doorgemaakt, een crisis doorgemaakt. Maar Hij vocht zich erdoorheen, en Hij wist: God laat Mij niet in de steek; ik moet doen wat Hij van Mij vraagt. En dus trok Hij het land in, en riep de mensen op tot bekering. Een moeilijke opdracht, die Hij toch aandurfde.

Je niet bij ontmoedigende feiten neerleggen, maar je katholieke idealen hooghouden en ervoor knokken, dat is wat we elke dag mogen lezen in de verhalen uit de H. Schrift. Wie trouw is en volhardt vanuit de diepgang van de traditie's, verliest nooit de band met God en

Zijn Kerk. Misschien moeten U en ik in onze familie's en Kerk ontrouw en verdriet meemaken. Dat moet ons nooit laten afleiden van onze trouw principes van verbondenheid en diepgang met God en zijn Kerk. In de traditie proef je weer de sfeer van innige verbondenheid met Hem, de Heer van de Kerk. Proficiat en dank voor uw aller inbreng en zorgen voor onze Kerk.

Deken. W. van Rens.

PROFICIAT

Vanaf deze plaats willen we Dhr Theo Vahsen (en natuurlijk ook zijn echtgenote en dochter) van harte feliciteren met de Pauselijke Onderscheiding “Pro Ecclesia en Pontifice” die afgelopen Rosa-Zondag hem werd toegekend. Na de Rosa-Processie mocht de deken bekendmaken dat hem deze hoge onderscheiding door de H. Stoel was toegekend vanwege zijn bijzondere inzet en trouw aan de Kerk: nl 25 jaar trouwe dienst van iedere week cantor in onze kerken en nooit werd er vergeefs een beroep op hem gedaan, ja soms was hij 2x op een zondag, om de week op donderdagavond aanbidding, trouw lid Broederschap Sittard-Kevelaer, vele jaren werkzaam op Rolduc voor de priesterstudenten enz. Op de Dekenij werd na de Processie in aanwezigheid van familie, vrienden, burgerlijke autoriteiten de officiële kerkelijke gouden ere-medalje opgespeld door de Hulpbisschop Mgr E. De Jong. Theo, wij hopen dat jij deze ere-medalje nog vele jaren in goede gezondheid mag dragen. Proficiat en nogmaals onze welgemeende dank!

Deken W. van Rens

TROUWE DIENST

Mevrouw Gisela Vince doet al 33 jaar trouwe dienst als hulp in het huishouden op de pastorie of dekenij. Zij begon met haar werk bij oud-deken B. Janssen in 1973. Gedurende al die 33 jaar heeft ze nooit verstek laten gaan. Alleen als er een reis naar familie in Hongarije mogelijk was, ging ze. De laatste jaren kon ze dit 1x per jaar doen. Oud-deken Janssen heeft haar nog kunnen overhandigen een Pauselijke Onderscheiding. Nu is ze per 1 september j.l. gestopt. We zullen haar zeer missen, vooral om haar kundigheid en trouwe inzet, maar ook om haar wijsheid en blijheid, haar gezang onder het werken onderstreepte haar dienstbaarheid. Gisela, heel veel dank. De Goede God moge jou blijven zegenen!

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand september luidt: ‘Wij bidden dat degenen die gebruik maken van de middelen voor sociale communicatie, daar steeds bewust en verantwoordelijk mee omgaan’.

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XV

Regelmatig vragen belangstellenden waarom we niet méér uit het boek van Jac. Schreurs of geschriften van andere schrijvers vertellen. In het boek van Jac Schreurs bij voorbeeld wordt het bewogen leven van Tijssen als zielenherder meer benadrukt.

In het boek van Jac Schreurs komen mensen aan het woord die zelf ervaren hebben wat het betekent Tijssen als pastoor te hebben. Na overleg met deken Van Rens is aldus besloten.

De ervaringen en gebeurtenissen die Jac Schreurs in zijn boek beschrijft, hebben de parochianen hem indertijd onder ede verteld.

Hub Geurts.

LOUIS TIJSSSEN ALS PASTOOR

Bijna 23 jaar was Tijssen leraar en prefect van Rolduc, toen hij in 1911 benoemd werd tot pastoor te Susteren aan de oude Amelbergkerk. Dat betekende een volledige omschakeling in een volkomen nieuwe en ongewone werkkring. In Susteren was Tijssen geen strenge prefect meer, maar een zielenherder, die troost en hulp ging brengen aan allen, die daaraan behoefte hadden. Zo zag men hem elke morgen na het vervullen van zijn kerkdienst zijn armoedig gemeubileerde pastorie verlaten om zijn rondgang te maken langs de huizen.

Voor zich zelf had hij geen behoefte, hij rookte niet en dronk niet.

Dank zij zijn inlevingsgevoel wist hij zich in korte tijd volledig op de hoogte te stellen van alles, wat er leefde in zijn parochie en door zijn eenvoudige en hartelijke omgang kreeg hij spoedig het vertrouwen van de mensen. Iedere dag ziet men hem op straat. Iedereen vriendelijk groetend en de mensen open tegemoet tredend, gaat hij van huis tot huis. Bij de zieken natuurlijk het eerst. Zijn voorliefde voor ziekenbezoek is al spoedig bekend. Ook zien de mensen, dat hij voortdurend loopt te bidden, met de rozenkrans open in de hand of in de zak. Als hij van Baakhoven komt waar iemand op sterven ligt en hij naar de Heide wordt ontboden, gaat hij, bijna van de Belgische naar de Duitse grens, in één weg door naar de Hei. Een meisje dat hem tegenkomt vraagt hem: "Maar mijnheer pastoor, waarom fietst u dan ook niet?" "Och kind", zegt hij "dan kan ik niet met de mensen praten." En hoe praat deze mens met de mensen? Aan een postbode vraagt hij wat deze, heel de dag van hot naar haar lopend, zoal doet. "Denken, mijnheer pastoor!" zegt de man. "Bidden is nog beter, jongen!" zegt de bidder, die altijd met zijn rozenkrans loopt. Bij een zieke klopt hij op het venster en roept: "Hoe gaat het, Sjang?" . "Goed, mijnheer pastoor!" klinkt binnen het antwoord. En de pastoor: "Je moet zeggen, het kan niet beter; Gods wil is immers altijd het allerbeste!" Pastoor Tijssen komt voorbij een huis, waar een vrouw wortelenstampot aan 't koken is. "Ik zou hier wel willen blijven eten, want hier ruikt het goed," zegt hij tegen de vrouw. En tegen de man gekscheert hij: "Je schoorsteen trekt goed, Bert; maar de mijne ook..... als ik wat te stoken heb tenminste." Hij komt met een "tuut" vol eieren bij een zieke. en legt die op het bed. Als de zieke zegt, dat hij zelf ook kippen heeft, merkt de pastoor lachend op: "Maar niet zo'n lekkere eieren als ik!" Een wildstroker brengt mijnheer pastoor een haas; zo, vers uit de velden. De pastoor weigert. De wildstroker houdt aan. "Nee!" zegt de pastoor, "die haas accepteer ik niet, die is niet van je eigen grond." De wilddief in zijn praktijken steunen doet hij niet. En Bert kan gaan met zijn haas! Pastoor Tijssen is na enkele maanden in Susteren al aardig op dreuf. Hij heeft al heel wat slaapplaatsen gezien, aan heel wat ziekbedden gezeten; heel wat armoe geroken. Al spoedig constateerde hij, dat er in Susteren zoals in de meeste dorpen in die dagen, eerder armoede dan welstand was. Vooral in deze omgeving, waar de landbouwgronden volledig ontoereikend waren, had zich nooit een behoorlijk boerenleven kunnen ontwikkelen. Werkgelegenheid was er haast niet en veel huisvaders waren daardoor gedwongen om ver van huis in het buitenland werk te zoeken om hun gezinnen te kunnen onderhouden. Dat schiep allerlei problemen, waarvan pastoor Tijssen in Rolduc alleen maar over had gehoord,

maar waar hij nu middenin zat. Hij nam zich voor om niet alleen aan de geestelijke, maar waar mogelijk ook aan materiële verzorging van zijn parochianen te gaan werken.

wordt vervolgd

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de kapelaan of een van de diakens.

Een briefje in de bus is al voldoende.

Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24, ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039. Hartelijk dank!

UW AANDACHT S.V.P.

Maandag 11 september: bedevaart naar Kevelaar

Maandag 25 september: 13e Verjaardag van de bisschopswijding van Mgr. F.J.M. Wiertz

Vrijdag 29 september: Feest van de H.H. Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. De avondmis wordt vanwege het patroonsfeest gehouden in de **St.-Michielskerk**.

Woensdag 4 oktober: Dagbedevaart naar Banneux.

Vrijdag 6 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.

Vanaf **17.00 uur** wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.

Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag Huiscommunie is altijd mogelijk bij een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de administratie.

Zondag 8 oktober: Mozart-concert door Oratorium Vereniging Sittard in de Michielskerk..

Aanvang 14.30 uur.

Zondag 29 oktober (vòòr 1 november) om 15.00 uur: 1^e gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij het graf van pastoor-deken Tijssen z.g.

ROZENKRANS

N.B. In de oktobermaand vervalt het Heilig Uur en het Lof op de donderdagen, omdat we ons in deze maand - evenals in de meimaand - graag aansluiten bij het dagelijkse Maria-lof **om 18.30** in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan de Oude Markt. Op zon- en feestdagen begint dit lof **om 15.30 uur**. Op zaterdag wordt in de Basiliek om 15.30 uur het Rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.



GEDOOPT

Benjamin, zoon van Meys en Paulissen, R. de Beerenbrouckstraat 2-I, 20-8-2006

Wij bidden dat Benjamin onder de goede zorgen van zijn ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van zijn peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot een goed christen.

KERKELIJK HUWELIJK

Pascale Buck en **Tim Royackers**, M. Van Strijthagenstraat 3, 29-9-2006.



'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis'

(Uit de huwelijksliturgie)



OVERLEDEN

Annie Smeets-Bergerhof, Stationsdwarsstraat 7, 68 jaar, † 26-7-2006

Trui Canton-Slangen, Augustinessenhof 8, 86 jaar, † 28-7-2006

José Knoben-Schurgers, M. Kempstraat 4, 76 jaar, † 25-8-2006

Jean Schimmel, Oude Broeksittarderweg 61, 62 jaar, † 31-8-2006

Mia Penners-Reijnders, Schuttestraat 2, 93 jaar, † 1-9-2006

Jan Oremus, Schuttestraat 2, 87 jaar, † 2-9-2006

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

BELANGRIJKE DATA GEZINSVIERINGEN JAAR 2006/2007:

Geachte ouders, bijgaand treft u de data aan van de gezinsvieringen voor het komend schooljaar. Graag in uw agenda noteren:

St. Franciscus (Werelddierendag) 7 oktober 2006 om 18.00 uur

Sint Maarten 11 november 2006 om 18.00 uur

Eerste Advent 02 december 2006 om 18.00 uur
 Gezinsviering Kerstmis 24 december 2006 om 18.00 uur
 Maria Lichtmis 03 februari 2007 om 18.00 uur
 Half Vasten (Krombroodrapen) 18 maart 2007 om 11.30 uur
 Palmpassen (Presentatievieringen Communicanten) 01 april 2007 om 18.00 uur
 Eerste Heilige Communie 17 mei 2007 om 09.30 uur
 Heilig Vormsel 28 januari om 11.30 uur

WELKOM bij Gezinsviering op zaterdagavond 7 oktober a.s. 18.00 uur

Franciscus van Assisië (1181 – 1226) is een van de bekendste heiligen van onze Kerk. Eerst was hij een rijke en verwende jongen totdat hij op een dag in een oud kapelletje een stem hoort: “Franciscus, wil jij Mijn kerk helpen herstellen?” Franciscus gaat meteen aan de slag. Hij begint aan de herstelwerkzaamheden van het oude kapelletje. Ook ontdekt hij dat God van hem vraagt om “Zijn liefde” aan alle mensen uit te dragen. Zijn liefde die zichtbaar tot uitdrukking komt in de Schepping. De planten, dieren, maar ook mensen. Hij begrijpt dat hij Jezus ook kan dienen door voor de armen en zieken te gaan zorgen. Daarom is Franciscus zelf arm geworden. Als bedelaar gaat hij de straat op. Door zelf arm te worden kan hij makkelijker van God en de medemens gaan houden. Er zijn heel wat mensen die hem gaan navolgen. Nu begrijpt Franciscus wat Jezus bedoelde in dat oude kapelletje. Hij moet de hele Kerk van Jezus, van binnenuit, weer nieuw maken en de mensen de weg wijzen naar God. Tijdens de gezinsviering van 1 oktober willen ook wij de weg wijzen naar God. Van harte nodigen wij iedereen uit om 18.00 uur in de St. Petruskerk. Het Jeugdkoor luistert de H. Mis op.

Groeten van het gezinscomité en kapelaan A. van der Wegen

EERSTE FEESTDAG MARIA-TERESA TAUSCHER.

Voor het eerst in de geschiedenis vond in Nederland een zaligverklaring plaats. Op **13 mei 2006** werd **zuster Maria-Teresa Tauscher** (1855-1938), stichteres van de congregatie 'Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus' uit Sittard **zalig verklaard**.

Op 30 oktober 2006 vieren wij voor het eerst de dag van **de liturgische gedachtenis** van de nieuwe zalige Maria-Teresa Tauscher: dat is datum van haar toetreding tot de RK-Kerk; Meestal wordt de gedachtenis van een zalige of heilige op diens sterfdag gehouden, omdat de dood van een heilige beschouwd wordt als zijn of haar geboorte in de hemel. De Congregatie koos echter voor de datum waarop Anna Maria Tauscher katholiek werd. Op 30 oktober 1888 werd Anna Maria Tauscher, dochter van een lutherse dominee, officieel lid van de Katholieke Kerk. Zij beschouwde deze overgang als een ‘tweede geboorte’. De volle aflaat bij gelegenheid van de zaligverklaring van Maria-Teresa Tauscher kan nog op twee dagen verdiend worden: maandag 30 oktober 2006 (datum waarop Maria-Teresa Tauscher katholiek werd) en zondag

13 mei 2007 (1e verjaardag van de zaligverklaring). De voorbereiding op de eerste feestdag van onze Moeder Stichteres:

- **dinsdag 19 september** (de vooravond van haar sterfdatum): van 19.30 – 21.30 uur videoavond: Zaligverklaring Moeder Maria-Teresa Tauscher
- **zaterdag 7 oktober** (O.L. Vrouw van de rozenkrans): 15.00 – 17.00 uur videomiddag: Zaligverklaring Moeder Maria-Teresa Tauscher
- **20 t/m 28 oktober**: 15.00 uur noveengebied bij het graf van Moeder Maria-Teresa. De **allereerste feestdag** begint al op vigiliëdag:
- **zondag 29 oktober** om 11.30 uur: plechtige H. Mis in de Petruskerk
- **maandag 30 oktober** om 10.00 uur: plechtige H. Mis in de kapel van de Carmel DCJ



CURSUS "REIZEN IN DE WERELD VAN DE ZIEL"

TEKSTEN VAN TERESA VAN JEZUS, STICHTERES VAN DE ONGESCHOEIDE KARMELIETESSEN.

Korte inhoud van de cursus:

In haar boek "Kasteel van de ziel" beschrijft Teresa haar innerlijke levensreis naar de ontmoeting met God als het geheim van haar leven. Kunnen wij van haar levensreis leren voor de eigen pelgrimstocht die wij in ons leven maken?

De cursus zal gehouden worden op de volgende woensdagen:

15 november 2006, 10 januari 2007, 28 februari 2007, 14 maart 2007 en 11 april 2007, van 14.00 tot 16.00 uur te Regina Carmeli te Sittard.

De kosten bedragen € 13,50 per persoon (inclusief materialen, koffie en thee), per keer. De bijeenkomsten worden begeleid door pater F. Vervooren o.c.d. en mw. M. Cleef. U kunt zich opgeven bij mw. M. Cleef, 046-4516176 of via e-mail: mia.cleef@home.nl.

DAG BEDEVAART BANNEUX

Woensdag 4 oktober is er weer een bedevaart naar Banneux. De kosten zijn € 30,00 per persoon. Dit is inclusief koffie, vlaai en lunch. De buskosten alleen bedragen € 13,50 per persoon. Opgave graag voor 13 september bij mw. Gieskens: tel. 046-4519039.

MOZART-CONCERT DOOR ORATORIUM VERENIGING SITTARD IN ST. MICHIELSKERK.

Op zondagmiddag 8 oktober a.s. verzorgt de Oratorium Vereniging Sittard in het kader van het Mozartjaar een feestelijk concert voor koor, orkest en solisten.

Op het programma staan Mozarts *Te Deum*, de *Vesper de solennes de Confessore* KV 339 (met daarin het bekende 'Laudate Dominum'), het *Ave Verum*, en enkele solowerken uit verschillende missen van Mozart. Als solisten werken mee: Resie Vahsen (sopraan), Regula Boeninger (alt), Lorenzo Carola (tenor) en Guido Janssen (bas). Het geheel staat onder leiding van dirigent Alice Hendriks. Het concert vindt plaats in het weekend van haar 25-jarig dirigentenjubileum, waarvoor meerdere verenigingen activiteiten zullen organiseren.

Aanvang: 14.30 uur, entree € 7,50.

SINT CORNELIUSVIERING IN GELEEN - LUTTERADE

Van zaterdag 16 september tot en met zondag 24 september vindt in de Sint Augustinuskerk van Geleen - Lutterade het jaarlijks Sint Corneliusoctaaf plaats. Sinds 1875 bestaat deze verering van Sint Cornelius al in de parochie. Op zaterdag 16 september, de feitelijke feestdag wordt om 10.00 uur het octaaf geopend. De Hoogmis wordt dan opgeluisterd door gemengd kerkelijk Zangkoor St.Cecilia o.l.v. Tjeu Zeijen.

Op zondag 17 september om 15.00 uur is de Kinderzegening. We roepen de hulp in van St. Cornelius bij kinderziekten, die met zenuwen en stress te maken hebben.

Op maandag, woensdag en vrijdag is de H. Mis om 09.00 uur en op dinsdag en donderdag om 19.00 uur. Zaterdag 23 september is de H. Mis om 18.00 uur.

Zondag 24 september wordt met een plechtige hoogmis om 10.00 uur het octaaf gesloten. Tijdens het octaaf wordt het gebed ter ere van Sint Cornelius gebeden en is er gelegenheid de relik van de heilige te vereren. Ook bestaat er de mogelijkheid zich in te schrijven als lid van de Broederschap of om het lidmaatschap te hernieuwen. Op de wekdagen is er gelegenheid aan iedere H. Mis elkaar te ontmoeten bij een kop koffie in de crypte van de kerk. Het thema van het Sint Corneliusoctaaf luidt: Sint Cornelius, bescherm ons tegen de gevaren van de haast; dat wij niet aan God en aan elkaar voorbij leven.

SCHOLA CANTORUM 'SANCTUS MICHAEL'

Tijdens de plechtige Eucharistieviering van Sint Rosa-zondag in de Michielskerk aan de Markt heeft U kunnen luisteren naar de Gregoriaanse gezangen van het feest van Sint Rosa van Lima. Deze gezangen werden uitgevoerd door de Schola Cantorum 'Sanctus Michael', bij de Sittardenaars beter bekend als het Michielskoor. De zangers van dit koor zingen vaker in kerken van het dekenaat Sittard. In de Michielskerk laten zij met Pasen, Pinksteren en in de nachtmis van Kerstmis de Gregoriaanse gezangen klinken tijdens de hoogmissen. Regelmatig luisteren ze de zondagse Eucharistieviering op in de Grote kerk of zingen zij tijdens een uitvaartdienst.

De Schola Cantorum 'Santus Michael' is een projectkoor dat zich tot doel heeft gesteld de eeuwenoude Gregoriaanse gezangen in ere te houden en ze te laten horen daar waar ze thuis horen, in de kerk en zoveel mogelijk tijdens de Eucharistievieringen. Op deze manier wil het koor een nieuwe impuls geven aan de Gregoriaanse zang in de regio Sittard, niet gebonden aan één parochiekerk, maar overal waar om het Gregoriaans gevraagd wordt.

Het koor staat onder deskundige leiding van Ad Gijzels. De wekelijkse repetitie wordt gehouden op woensdagavond van 19.30 tot ca. 21.00 uur in het lokaal naast de kapel van het klooster van de zusters in de Plakstraat en in de kapel zelf, vanwege de geweldige akoestiek. Regelmatig luistert het koor de Eucharistievieringen op in diezelfde kapel.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Heeft U interesse, woon dan eens een repetitie bij op de woensdagavond. Voor meer informatie kunt U terecht bij:

Albert Wehrens, voorzitter

Piet Huijsmans, secretaris a.i.

Drossaertweide 23

Prof. Mentenlaan 15

6438 HS Oirsbeek,

6141 LN Limbricht

tel. 046 4422001

tel. 046 4513246

PROFICIAT, ZITTERD!!!

Welgemeende complimenten wil ik maken aan de gemeenschap van deze gezellige en bedrijvige stad voor de St. Rosaviering van dit jaar, 2006. Meer speciaal richt ik mij dan op de vieringen op zondag, maandag en dinsdagmorgen j.l. van de parochiegemeenschap Petrus en Michael, de binnenstad dus. Ondergetekende is vijftig jaar op drie locaties in Zuid-Limburg als kapelaan, respectievelijk pastoor werkzaam geweest en ik heb daar goede herinneringen aan. In al die jaren hoorde ik wel eens iets over St. Rosa als de patronesse van Sittard, en ook de term "krombroodjes rapen" op zondag halfvasten klonk me bekend in de oren, evenals (natuurlijk) de Sint Joep-mert, máár... alleen van horen zeggen, dus zonder ooit aan een en ander te hebben deelgenomen, vergelijkingen met andere jaren kan ik dus niet maken, máár het gebeuren op 27, 28 en 29 augustus j.l. - 's morgens - laat zien: St. Rosa lééft in deze stad, en dat doet je als gewone maar geïnteresseerde gelovige goed.

Ad van Heijst, bewoner van deze stad.

HEILIG UUR

Op **donderdag 5 oktober** houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. Voor **deze maand** zijn dat: **Agricolastraat, Willem Alexanderlaan, Baenjihof, Baenjenstraat, El van Barstraat, Begijnenhofstraat, Begijnenhofwal, Bergstraat, Beukeboomweg en Beukenlaan.**



REGINA CARMELI

* **Eerherstelviering** op donderdag 5 oktober (de donderdag vóór de eerste vrijdag) **Leiding:** **Pater A. Stolk, montfortaan**

De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus nodigen allen uit die samen met ons op zondag in aanbidding bij Jezus aanwezig willen zijn en/of het avondgebed van de Kerk (de vespers) met ons willen meebidden:

Zondag na de 1e vrijdag:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen



6 september

“Nieuwe bewegingen, een kans voor de Kerk?”

Avond

Op Pinksteren 1998 hield kardinaal Joseph Ratzinger op een wereldbijeenkomst van nieuwe

bewegingen in Rome een geruchtmakende toespraak over dit thema. Wat zijn in deze de grenzen en de uitdaging voor de Kerk op weg naar de toekomst, ook in onze streken?

Leiding: Vicaris drs. J. Schröder (*1941, Eindhoven) was werkzaam in het middelbaar onderwijs, is vicaris-generaal in het bisdom 's-Hertogenbosch, docent kerkgeschiedenis en spiritualiteit aan het diocesane seminarie evenals aan Kairos-Roermond; publiceert over spiritualiteit en geeft bezinningsdagen.

Datum: **Woensdag, 6 september**, 19.30 - 21.30 uur

Kosten: € 5, -

15 - 17 september 2006

bezinningsweekend in stilte

Wees niet bang, maar blij geloven!

Jesus zelf bemoedigt ons en zegt ons regelmatig niet bang te zijn, zelfs niet in de donkerste uren. Hij wil nog steeds onze angsten en bekoringen delen en ons helpen. Hij wil ons sterken met Zijn Geest. In het diocesane jaar van het Vormsel doen we een beroep op die Geest, die ons bij elk Sacrament wordt meegedeeld als een kracht die van Hem uitgaat. In dit weekend bidden we om die kracht voor onszelf, voor elkaar en voor de noden van onze plaatselijke Kerk.

Leiding: Zeh. M. Kenis is sinds 1984 priester gewijd en sinds 2004 als pastoor werkzaam in Beek.

Aanvang: **Vrijdag, 15 september**, 17.00 uur

Sluiting: **Zondag, 17 september**, 14.00 uur

Kosten: € 54, -

PS Het is ook mogelijk alleen aan één dag deel te nemen.

23. - 30. September 2006

6 Tage Exerzitien in Stille (in deutscher Sprache)

Jesus, lehre uns beten!

Jesus ist tief religiös. Er zieht sich des Öfteren zurück, um zu beten. Er lehrt auch seine Jünger beten und schenkt ihnen das Gebet des Herrn, das „Vater Unser.“

Leitung: Kan. Dr. K. Gatzweiler ist Priester im Bistum Lüttich und war 15 Jahre Generalvikar. Er ist Exeget und gibt regelmäßige Exerzitien und Besinnungstage zu biblischen Themen für Priester, Ordensleute und Laien.

Beginn: **Samstag, 23. September**, 17.00 Uhr

Ende: **Samstag, 30. September**, 10.00 Uhr

Kosten: € 217, -

4 - 6 oktober 2006

Bezinningsdagen in stilte

Contemplatieve dialoog. Bidden als dialoog met de Eeuwige - alleen en samen.

Leiding: Pater Frans Vervooren is karmeliet. Hij is pastor met een doctoraat in de systematische theologie; specialisatie: de mystiek van Johannes van het Kruis.

Aanvang: **Woensdag, 4 oktober**, 15.00 uur

Sluiting: **Vrijdag, 6 oktober**, 14.00 uur

Kosten: € 66,-

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze **uiterlijk 31 augustus 2006** opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 9 september

18.00 uur pljrd Leo de Visser, fam. Wessels-Schulpen en Zef Niesten; plev Truus en Zef Triepels-Jansen, overl. echtp. Caulfield-Tholen, nadienst v Jean Schimmel, Jan Oremus (**Jeugdkoor**)

Zondag 10 september drie-en-twintigste zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Annie Smeets-Bergerhof; gestpljrd ouders Kreijn-Buijzen, overl. ouders Kleinjans-Kühnen, overl. echtp. Lejeune-Hassig; pljrd Alice Verhoeven-Cremers en zoon Armand, ouders Herzig-Schaaf, Wim Leentjens, ouders Kramer-Herijgers, Harry Latten en overl. fam. Latten-Giesbertz; plev Miny Reijnders-Kuijpers, voor een bijzondere intentie (**Petruskoor**)

Maandag 11 september

08.00 uur ev overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestjrd Jos Bitsch; ev ouders de Wever-Brouwers en zoon León, overl. echtp. Caulfield-Tholen

Dinsdag 12 september

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Fine Close

Woensdag 13 september H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen; ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 14 september Feest van de Kruisverheffing

08.00 uur echtpaar Devies-Gruizen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, Mgr. Ben Janssen, overl. echtp. Caulfield-Tholen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) Vrijdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters; ev Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika; voor roeping van heilige priesters en voor vrede

Zaterdag 16 september HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd ouders Tonglet-Winteraeken; pljrd ouders Wijshoff-Bormans; plev Jan Schrijen, Arnold Dieteren-v Neer-Meyer nadienst v Jean Schimmel, v Mia Penners-Reijnders, Jan Oremus (**samenzang**)

Zondag 17 september vier-en-twintigste zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd overl. ouders v Mierlo-van Dooren en kinderen, overl. ouders en grootouders Meijers-Tillmans, overl. ouders Baggen-Starmans; gestplev van gezin en praktijk (P); plev overleden familieleden Pier-Weijzen, Koos Simons (vw buurt Odsingel), voor overl. ouders Schrijen-Heltzel en voor Vic (**Michielskoor**)

Maandag 18 september

08.00 uur ev overl. fam. Gieskens-Muyres en voor overl. fam. Corbeij-Kerrens én uit dankbaarheid voor de bevrijding
19.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Dinsdag 19 september**08.00 uur** overl. echtp. Caulfield-Tholen**19.00 uur** ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks**Woensdag 20 september HH. Andreas****Kim Taeg n, priester en Paulus Ch ng Hasang, en gezellen, martelaren****08.00 uur** overl. echtp. Caulfield-Tholen**19.00 uur** gestev Corry Close en familie**Donderdag 21 september Feest van de H.****Matteüs, apostel en evangelist****08.00 uur** overl. echtp. Caulfield-Tholen**19.00 uur** gestev overleden echtpaar

Kaptein-Haagmans

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)**Vrijdag 22 september****08.00 uur** ev overl fam. Smeets-Bouwels,

overl. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Sef Heuts; ev overledenen

van de fam. Smeets-Bouwels, Hendrika

Oomens en haar broer Adrianus

Zaterdag 23 september H. Pius van Pie-**trelecina, priester (Padre Pio)****08.00 uur** overl. echtp. Caulfield-Tholen**18.00 uur** nadienst v Jean Schimmel, v MiaPenners-Reijnders, Jan Oremus (**Jeugdkoor**)**Zondag 24 september vijf-en-twintigste****zondag door het jaar****11.30 uur** gestplev Zef Hamers, pljrd ouders

Douffet-Claessens, Twan Douffet en Michel

Douffet, Conny Benders-Paas (**Petruskoor**)**Maandag 25 september****08.00 uur** overl. echtp. Caulfield-Tholen**19.00 uur** ev ouders de Wever-Brouwers en

zoon León

Dinsdag 26 september**08.00 uur** overl. echtp. Caulfield-Tholen**19.00 uur** ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Woensdag 27 september H. Vincentius de**Paul, priester****08.00 uur** ev Martin Meuwissen, v overl.

echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen**Donderdag 28 september****08.00 uur** overl. echtp. Caulfield-Tholen**19.00 uur** gestev overledenen van de fam. Feron-Hoenen**19.30 uur** Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)**Vrijdag 29 september Feest van HH.****Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen****08.00 uur** overl. echtp. Caulfield-Tholen**19.00 uur** zie Michielskerk**Zaterdag 30 september H. Hiëronymus,****priester en kerkleraar****08.00 uur** overl. grootouders Simonis-

Tummers en ouders Hage-Simonis, overl.

echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur pljrd Mia Princen-Bronneberg en

Hub Princen, overl. ouders Bisschops-Maes-

sen en fam.; plev. Lies Meuwissen-Schmeits,

nadienst v Jean Schimmel, v Mia Penners-

Reijnders, Jan Oremus (**samenzang**)**Zondag 1 oktober zes-en-twintigste zon-****dag door het jaar****11.30 uur** gestpljrd Jan Voorselen;

gestplev Josée Steuns-Busard; plev Miny

Reijnders-Kuijpers, Koos Simons (vw buurt

Odasingel) (**samenzang**)**Maandag 2 oktober HH. Engelbewaar-****ders****08.00 uur** tev de H. Geest v allen, die in ons

bisdom en parochies zijn gesteld om leiding

te geven, overl. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks,

en Mgr. Ben Janssen, echtp Keymis-Buyink

Dinsdag 3 oktober**08.00 uur** tev de H. Engelbewaarders uit

dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur gestev oveel fam. Feron-Hoenen,

overl. echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 4 oktober H. Franciscus Assisi**08.00 uur** ev t.e.v. St. Joseph voor goede

gezinnen en de moed om godsdienstig te

leven, Martin Meuwissen

19.00 uur ev overleden ouders Kleikamp-

Lemmens, overl. echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 5 oktober

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Vrijdag 6 oktober

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. Past.-deken Henri Haenraets; ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks; ev ouders Smeets-Renkens en Mieke, Riet Pfnings-van Santvoort (vw buurt Paardestraat), voor roepingen van heilige priesters en voor vrede

Zaterdag 7 oktober Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

08.00 uur v priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom, overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur plzwd José Knoben - Schurgers, gestpljrd Josine Derrez en overl. ouders Derrez-Kallen, Paul Stessen en fam.; plev overl. echtelieden Schrijen-Tholen, lev en overl fam. Dieteren en de fam. Hellbach, Leony Dieteren-Meyer, Truus en Zef Triepels-Jansen, nad v Jean Schimmel, v Mia Penners-Reijnders, Jan Oremus (**Jeugdkoor**)

Zondag 8 oktober zeven-en-twintigste zondag door het jaar

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 10 september drie-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbey, Jacqueline Kabuth-Goossens

09.30 uur gestpljrd overleden ouders Zonnenberg-Willems, overleden ouders en grootouders Dols-Hennen en zoon Piet; plev. fam. Derrez, fam. Nelissen (**samenzang**)

17.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 17 september vier-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur plev Jacqueline Kabuth-Goossens

09.30 uur J. en J. Derrez (**samenzang**)

11.30 uur gestpljrd overl. echtp. Sjeer en Mia Willems-Knippenbergh, ouders Smit-van Neer; gestplev Thea Bruls-Barleben, overl. fam. Muyres-Maessen; pljrd ouders de Wever-Brouwers en zoon Léon, Cor Fischer (**Petruskoor**)

Maandag 9 oktober

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Fine Close

Dinsdag 10 oktober H. Maagd Maria, Sterre der Zee

08.00 ev voor overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 11 oktober

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtp Kaptein-Haagmans; ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 12 oktober

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Vrijdag 13 oktober

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie

Zaterdag 14 oktober

08.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

17.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen (**Life-teen**)

Zondag 24 september vijf-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur plev Jacqueline Kabuth-Goossens
09.30 uur gestpljrd ouders Vink-Schmeits en Truke (**samenzang**)

17.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
vrijdag 29 september Feest van HH.

Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

13.00 uur Pl. Huwelijksmis Bruidspaar

Simons-van den Munckhof

19.00 uur gestev overledenen van de familie

Janssen-de Ponti

Zondag 1 oktober zes-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur plev Jacqueline Kabuth-Goossens

09.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
(samenzang)

17.30 uur v zieke pelgrims (Life-teen)

Zondag 8 oktober zeven-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur plev. fam. Derrez; J. en J. Derrez, Jacqueline Kabuth-Goossens

09.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
(samenzang)

17.30 uur tev OL Vrouw van Lourdes

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 10 september drie-en-twintigste zondag door het jaar

10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Dinsdag 12 september

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 13 september H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleeraar

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 14 september Feest van de Kruisverheffing

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap, zegen over mw. van Rozelaar

10.30 uur fam. G. Joosten-Gonera, Jan Jessen en fam. en Jan. v.d. Sande en overl. familie, overl. echtp. Caulfield-Tholen

Vrijdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten

08.30 uur zegen over Winnie Lam, overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 16 september HH. Cornelius, paus, Cyprianus, bisschop, martelaren

09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 17 september vier-en-twintigste zondag door het jaar

10.30 uur jaardienst Gerard Kuppen, overl. echtp. Caulfield-Tholen

Dinsdag 19 september

08.30 uur zegen over Ans Jagt, overl. echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 20 september HH. Andreas Kim Taeg n, priester en Paulus Ch ng Hasang, en gezellen, martelaren

08.30 uur zegen over Sabrina v.d. Kruyf; overl. echtp. Caulfield-Tholen overl. echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 21 september Feest van de H. Matteüs, apostel en evangelist

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Vrijdag 22 september

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)

09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 24 september

10.30 uur overl. heer Mathieu Weekers en jaardienst Frans Linssen, overl. echtp. Caulfield-Tholen

Dinsdag 26 september vijf-en-twintigste zondag door het jaar

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Woensdag 27 september H. Vincentius de Paul, priester

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 28 september

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Vrijdag 29 september Feest van HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleeraar

09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 1 oktober zes-en-twintigste zondag door het jaar

10.30 uur v alle overl en lev leden vd Aartsbroederschap, overl. fam. Arnoldts-Thissen en voor Mia Budé-Offermans (van de burenen); overl. echtp. Caulfield-Tholen

15.30 uur Maria-Lof

Dinsdag 3 oktober

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Woensdag 4 oktober H. Franciscus van Assisi

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Donderdag 5 oktober

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Vrijdag 6 oktober

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Zaterdag 7 oktober Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 8 oktober zeven-en-twintigste zondag door het jaar

10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

15.30 uur Maria-Lof

Dinsdag 10 oktober H. Maagd Maria, Sterre der Zee

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Woensdag 11 oktober

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Donderdag 12 oktober

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur Jan Jessen en familie, overl.

echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Vrijdag 13 oktober

08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

18.30 uur Maria-Lof

Zaterdag 14 oktober

09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

OM IN DIENST TE STAAN VAN HET WARE GELUK

**Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat heerst.
Laat me vergeving brengen waar beledigd wordt.
Laat me eendracht brengen waar tweedracht is.
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen waar het duister daalt.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.**

**En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.**

**Want het is door te geven dat men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.**

Franciscus van Assisi

Parochie H. Bernadette - Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381

Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer:

14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette

Zondag 10 september: 23e zondag door het jaar

10u30 Zwd. Kees Rekmans; Jrd. ovl.oud. Arntz-Courage

nadienst: Toni Creuwels-Schörgers; José Knoben-Schurgers; Jan Leenders

Dinsdag 12 september: H.Naam van Maria

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 14 september: feest van Kruisverheffing

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 17 september: 24e zondag door het jaar Dameskoor

10u30 nadienst: Toni Creuwels-Schörgers; José Knoben-Schurgers; Jan Leenders

Dinsdag 19 september: H.Januaris, bisschop en martelaar

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 21 september: feest van de H. Matteus, apostel en evangelist

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 24 september: 25e zondag door het jaar Kinderkoor

10u30 Zwd. Toni Creuwels-Schörgers nadienst: José Knoben-Schurgers; Jan Leenders

Dinsdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 28 september: H. Wenceslaus, martelaar

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 1 oktober: 26e zondag door het jaar Schola Gregoriana Sittardiensis

10u30 Jrd. Pierre Janssen; Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; Michel Ehlen en ovl.fam.

nadienst: José Knoben-Schurgers; Jan Leenders

Dinsdag 3 oktober

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 5 oktober

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 8 oktober: 27e zondag door het jaar

10u00 Vertrek bidprocessie naar de Basiliek

10u30 **In Basiliek:** Pastoor Jos. Linssen nadienst: Jan Leenders *Gemengd koor*

Dinsdag 10 oktober: O.L. Vrouw, Sterre der Zee

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 12 oktober

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN

25 juli: Kees Rekmans (78 jaar), J. Habetsstraat 27
8 augustus: Toni Creuwels-Schörgers (87 jaar), voorheen Welterflat
27 augustus: Jan Leenders (69 jaar), F.Olterdissenstraat 10
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verzezen Heer.

GEDOOPT

Op 30 juli werd gedoopt: Lois Pothoff, Weustenraadstraat 21
Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van zijn ouders, peter en meter, en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

KINDERWOORDDIENST

Op de zondagen 10 en 24 september is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 6 oktober (1^e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat. De dag van tevoren (donderdag 5 oktober) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK

Ieder jaar op de tweede zondag van oktober gaat onze parochie op bedevaart naar de Basiliek. Dit jaar is dat dus op zondag 8 oktober en het vertrek van de bidprocessie is 10 uur. De route is vanwege de werkzaamheden aan de Deken Haenraetstraat gewijzigd en we lopen nu via de Paardestraat en de Markt naar de Basiliek. We nemen een bedevaartskars mee die in de Basiliek op verzoek voor intenties uit onze parochiegemeenschap gebrand zal worden. Op zondag 1 oktober is ieder in de gelegenheid om bij de deurcollecte na afloop van de H.Mis een gave hiervoor te geven.

"IEDER GESLACHT PRIJST MIJ ZALIG"

Reeds vanaf de oudste tijden wordt Maria vereerd en nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht tot haar. Ook hier in Sittard in de Basiliek is dit al meer dan 100 jaar zo. Ontelbare Sittardenaren, maar ook velen van buiten Sittard, hebben haar vereerd en hebben haar aangeroepen. De verering van Maria, maar zeker ook het aanroepen van Maria, behoort tot de Godsvrucht van de kerk voor de heilige Maagd. En in het rozenkransgebed wordt het Evangelie in een notendop verhaald. Mogen wij haar volgen in ons leven, om zo eens uit te komen bij God, onze Vader.

KLANKBORD

Op dinsdag 10 oktober a.s. om 20 uur is een vergadering van de parochiële overleggroep.

OUD GELD ... GOUD GELD

Tot 1 januari 2007 kan iedereen het oude muntgeld, afkomstig van de landen die deelnemen aan de euro, bij de banken inruilen voor euro's. Na deze datum kan dit niet meer. Omdat voor de particulier de kosten bij zo'n inruilactie meestal hoger zijn dan de inruilwaarde (zeker als je daarvoor naar het buitenland moet), heeft het Missieburo Roermond samen met Terres des Hommes een actie 'oud geld - goud geld' opgezet. De opbrengst gaat naar de opvang van straatkinderen in India en Kenia. In onze parochie kunt u uw oude munten voor dit doel deponeren in de brievenbus achter in de kerk.



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

23^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 9 sept 19.00 u. OLV van Lourdes - Nadienst Mia Carnol 🎵 Pauluskoor
maandag 11 sept 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 13 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

24^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 16 sept 19.00 u. OLV van Lourdes - Nadienst Mia Carnol
maandag 18 sept 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 20 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

25^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 23 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 🎵 Pauluskoor
maandag 25 sept 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 27 sept 19.00 u. Lies v. Oppen-Dukers en Overl. Ouders v. Oppen-Kurvers

26^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 30 sept 19.00 u. **Jrd** Frits Ehlen
maandag 2 okt 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 4 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

27^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 7 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 🎵 Pauluskoor
maandag 9 okt 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 11 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen St. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintentie's voor het volgende parochieblad kunt u tot 30 September opgeven bij: Diaken R. Fleischeuer 4528072, leden van het priesterteam, kerkbestuur of koster.



Gedoopt 3 september:

Amanda, dochter het echtpaar Kersemakers-Sangprajong, Bradleystraat 20

Kuano, zoon van het echtpaar Paffen-Paulissen, Bosriek 2, Landgraaf

*Wij bidden dat **Amanda en Kuano** onder de goede zorgen van hun ouders en naar*

hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goede christenen.



Overleden

Mia Carnol, Eisenhowerstraat 52, 70 jaar

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

EVEN VOORSTELLEN

In de Paulusparochie (Limbrichterveld) is één van onze diakens gaan wonen. Het is diaken R. Fleischeur die sinds 2003 diaken in onze Kerk van Limburg is. Het is gebeurd op mijn verzoek zodat in de aan ons toevertrouwde parochie's altijd een van onze leden van ons pastoraal team daadwerkelijk er woont. In de Baandert bijvoorbeeld woont diaken Ter Haar. Nabijheid met mensen in en rondom de parochiekerk is altijd van groot belang. Ik ben zeer ingenomen dat onze diaken met zijn vrouw en gezin hierin hebben toegestemd. De bedoeling is dat hij zich meer en meer gaat inleven met de plaatselijke Paulusparochie. Daarom dat de diaken op mijn verzoek de sleutel-figuur wordt van het eerste contact tussen parochiaan en Kerk. Namens de pastoor is hij de eerstverantwoordelijke en verdeelt hij o.a. de taken van koster, onderhoudt met alle vrijwilligers nauwe banden, zoals met misdienaars, koren, en alle andere medewerkers. Dat kan niet in een keer - dat moet groeien! Daarom wens en hoop ik dat alle vrijwilligers zich van harte zullen geven tot heil van onze eigen kerk en parochie. Hieronder zal de diaken zich nader voorstellen.

Deken W. van Rens.

Enkele weken geleden heb ik samen met mijn vrouw en mijn twee kinderen het huis aan de Patchstraat 2 betrokken. Dit huis is gelegen tegenover de H. Pauluskerk. Het huis werd voorheen bewoond door mevrouw Jonker. Nu verhuizen er wel meer mensen naar het Limbrichterveld en die stellen zich niet allemaal op deze wijze voor. Toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken omdat ik al enkele jaren werkzaam ben als permanent diaken in de parochiefederatie H. Petrus en H. Michaël, H. Bernadette én de H. Paulus. Nu ik in het Limbrichterveld woon, zal hier het zwaartepunt van mijn diakenwerkzaamheden binnen de parochiefederatie komen te liggen, vandaar een wat uitgebreidere kennismaking via dit parochieblad.

Mijn naam is Roger Fleischeur. Ik ben 41 jaar en getrouwd met Judith. We hebben twee dochters Anique die 5 jaar oud is en Britt die er 7 is. Van 1999 tot en met 2003 heb ik in Rolduc de diakenopleiding gevolgd. In november 2003 ben ik door onze bisschop Frans Wiertz tot permanent diaken gewijd.

Het ambt van permanent-diaken is binnen de kerk een onbezoldigde functie vandaar dat ik naast mijn diakenschap ook nog een beroep heb. In mijn geval sluit dit beroep nauw aan bij mijn diakenambt. Ik ben binnen het Orbis Medisch en Zorgconcern werkzaam in verpleeghuis St. Odilia/St. Jansgeleen en de zorgcentra De Baenje en De Kollenberg als geestelijk verzorger in opleiding. Volgende jaar hoop ik mijn studie geestelijke verzorging aan de Fontys Hogeschool te Sittard met succes te voltooien.

Voor wat betreft mijn diaken-zijn is mijn hoop dat ik voor u, bewoners van het Limbrichterveld en het Hoogveld, indien u door lichamelijke, sociale of materiële redenen in geestelijke nood verkeert of anderszins ik op het pastorale vlak iets voor u kan betekenen.... Schroom daarom niet contact met mij op te nemen of mij op zaterdag tussen 11.00 en 12.30 uur persoonlijk te bezoeken.

Roger Fleischeur.