



Kloosterplein 10, ☎ 046-4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

10e Jrg - nr. 8 - 28 juli 2007

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 8 september 2007.**

“ Blijf in alle nood en zorgen ons tot voorspraak en tot tolk ”

Rampen gebeuren nog altijd. Soms denk je wel eens: nog meer dan vroeger! Met de huidige nieuwsvoorziening zijn we wereldwijd op de hoogte van wat er gebeurt is. In de metro in Rome, of op het station Keulen of andere wereldsteden gaat de reiziger van treinstation naar perron, enz en leest op grote elektronische informatieborden (zeg maar platte tv-toestellen) de allerlaatste berichten. De moderne mens mag niet verstoken blijven van de allerlaatste trends en nieuws. En zelf loopt menige reiziger met twee oordoppen, gekoppeld aan een iPod (klein draagbaar muziekspeler) en als verdwaasd leest hij alarmerende rampen op een groot TV-scherm, maar is eerder geïrriteerd als zijn iPod niet functioneert zoals hij verwacht had. En tot overmaat van ramp zegt de reiziger niets en staart voor zich uit hij geniet terwijl de wereld om hem heen afbrokkelt. Ineens flitst het bericht over het scherm:

Bij een vliegtuigongeluk in São Paulo zijn meer dan 200 mensen omgekomen. Een Braziliaans passagiersvliegtuig gleed van de natte landingsbaan, schoot over een drukke autoweg, en ramde een benzinstation en een kantoorgebouw.....

De stroom reizigers loopt onverstoort door. Bijna niemand reageert op het onheilsbericht van deze verschrikkelijke ramp. Ineens twee jonge mensen die hun oordoppen hadden afgelegd en stonden elkaar te duiden naar het informatiebord met het verschrikkelijke nieuws. De stroom reizigers duwde hen bijna weg omdat ze in de weg stonden. Maar ze bleven gebaren naar het bord en lieten zich niet wegduwen. Toen de grote troep voorbij was en het even rustiger werd, zag je hoe een van de jongeren aan het snikken was. De ander sloeg een kruis. Even later sloegen ze een arm om elkaar heen en liepen langzaam weg. In de hal zag ik ze telefoneren, maar daarna waren ze weg. Ik bad voor hen mee met een Weesgegroet, ik kon me van alles voorstellen. Hoeveel mede-reizigers zouden bij dit bericht even gebeden hebben? Hoe vaak horen we niet van die onheilsberichten die we meestal afdoen met: hoeveel doden? Moeten we elkaar niet voorhouden: heb ook ik er even voor gebeden??

Ieder jaar houden we uit dankbaarheid de grote St.-Rosaprocessie. Zijn we werkelijk dankbaar?? Of doen we de traditie enkel alle eer aan? Traditie is heel belangrijk, maar kan ook gevaarlijk zijn. Zo gauw je iets uit gewoonte doet en je niet afvraagt waarom je eraan deelneemt, begint al het onheil. Dan loop je met de groep mee of erachter aan. Dan ben je zo'n wereldreiziger met twee oordopjes in je oren. Je holt door en weet niet waarom, maar het klinkt zo lekker. Die jongeren die even stopten - ik weet niet precies waarom - stapten heel duidelijk uit de stroom van meelopers. Ze hadden lef en gevoel, passie voor het gebeuren en sloegen daardoor een andere weg in. Een andere levensweg!

St.-Rosaprocessie: met de ander sla ik een andere levensweg in. Een uit dankbaarheid! Immers onze voorouders hadden het lef om tegen de stroom van de tijd in te kiezen voor vroomheid en geloof: God alléén kan ons redden we zijn in Gods hand! En die overtuiging brachten velen destijds tot een geloofshouding en ze baden oprecht dat onheil en levensbedreigende ziektes destijds aan de stadspoorten van Sittard zouden voorbijgaan. Wanneer u wilt meegaan in de processie, bidt dan zo mee!! Uw voorbeeld kan het zaadje zijn van ons geloof dat we elkaar kunnen doorgeven. **H. Rosa - bid voor ons!**

Deken W. van Rens

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XXIV

Het verhaal wordt saai. Schrijven over een volmaakte pastoor, die alles zo uitermate goed doet draagt het risico met zich mee, dat het verhaal eentonig wordt. De mensen van Susteren hebben deze verhalen aan pater Jac. Schreurs m.s.c. verteld en een eed bezworen dat het de waarheid was. Eentonig of niet we gaan gewoon verder met duidelijk maken, dat Tijssen een buitengewoon priester was. Wat onze pastoor voor het echtpaar Derhaag-Hansen, ook met vijftien kinderen van wie negen nog in leven, gedaan heeft, is -ze komen er zelf recht voor uit- 'met geen pen te beschrijven'. Geregeld kwam hij gedurende de oorlogsjaren 'bij hen in de kast kijken of er ook te eten was' Eens, toen de spoeling bij hen erg dun was, liet hij hun de pot met bonen brengen, zo van zijn eigen vuur. Een andere keer 'kwam hij op een avond met een brood en een mik onder zijn mantel van Baakhoven af. Hij had die voor hen bij een boer gebedeld. En ga zo maar door. Een dochter van zeventien

jaar stierf en toen Derhaag de begrafenis ging betalen, zei onze pastoor tegen hem: ‘Nee Willem, jij betaalt niet! Hier, drink een glas wijn, dat doet je goed en ga dan maar weer naar huis.’

‘Hae waas eine lieve heer’, houdt Willem Derhaag niet op te verklaren; ‘eine baëtere kump neet oet!’ ‘Went dae mins neet heilig is, dan weit ich het neet!’ voegt zijn vrouw eraan toe. ‘Haë waas zo minsjelik eenvoudig. De sop ruuk lekker, An,’ had hij eens tegen haar gezegd. Het was geen gezegde waar een mens van op zijn achterste benen gaat staan. Maar hoe komt het, dat Anna Derhaag het na al die jaren nog wist? Toen hij Jan Neutgens uit de Winkelstraat getrouwd had, zei onze pastoor, toen Jan kwam om af te rekenen: ‘Went ich dich drie gölje tel, Sjang, is dat te veul? Anges doon ich het veur niks.’ -Tegen een ander trouwpaartje weer, zei hij na de plechtigheid; ‘Laot mer zitte, kinjer, koup uch dao mer get hoesraot veur!’ Waar hij zelf van leefde, was ons dikwijls een raadsel.

Zijn liefde tot de armoede en de armen was overdreven, zegt zuster Wouters. ‘Zijn huishoudster klaagde steen en been. Om te beletten dat hij zijn linnenkast weggaf, kwamen we overeen dat die naar het klooster verhuisde en dat hij iedere week over niet meer kon beschikken dan hij nodig had. Was pastoor Tijssen tot dan toe al handen tekort gekomen, in 1916, toen het rectoraat Mariaveld gesticht zou worden, kwam hij én handen én voeten tekort. ‘Hier moet ik gaan denken aan de zielzorg van het spoorwegpersoneel,’ had monseigneur Schrijnen gezegd. En de grote bisschop, bij wie denken en doen hetzelfde waren, had reeds in 1915 aan de priesters Vincentianen opdracht gegeven oostelijk van Susteren een bijkerk te stichten. Blijkbaar met dezelfde dynamiek als de Roermondse bisschop geladen, had de hoogerwaarde heer Vilette, algemeen overste der Lazaristen, geen uur langer dan nodig was gewacht om zich van de opdracht te kwijten. In 1916 dan arriveerde de Lazarist Willem Meuffels, van Dieteren geboortig, in Susteren om de nodige voorbereidingen te treffen. Als een regelrechte gezant van de Voorzienigheid werd hij door pastoor Tijssen verwelkomd. En van dan af, tot 1919, genoot Susteren het voorrecht twee priesters, die elkaar in vroomheid niets toegaven, zich dag en nacht te zien bekommeren om zijn welzijn.

Van 31 augustus tot 15 september a.s. viert Susteren zijn heiligdomsvaart. Pastoor Tijssen was in zijn tijd ook verantwoordelijk voor de rijke reliekschat van Susteren.

Hierover gaat de volgende aflevering.

Wordt vervolgd

Vrij naar Jac. Schreurs m.s.c.” Pastoor-Deken Tijssen van Sittard”

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de kapelaan of een van de diakens. Een briefje in de bus is al voldoende. Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **augustus** luidt: ‘Wij bidden dat allen die innerlijke problemen en beproevingen moeten doormaken, in Christus het licht en de steun mogen vinden, welke hen leiden tot de ontdekking van het ware geluk.’

De intentie voor **september** luidt: ‘Wij bidden dat de Oecumenische Assemblee in Sibiu, in Roemenië, mag bijdragen tot de groei van de eenheid tussen alle christenen, waarvoor de Heer heeft gebeden bij het Laatste Avondmaal.’

IN HET JAAR VAN HET GEZIN

Gebed voor mijn kinderen

Goede God,

Ik wil U bidden voor mijn kinderen.

Behoud de liefde die er tussen ons bestaat.

Ben ook bij hen als wij niet meer over hen kunnen waken.

Behoed hen voor tegenslag en moeilijke momenten.

Geef hen moed en kracht als zij een kruis moeten dragen.

Mijn kinderen zijn een waar geschenk voor me.

Ik ben u er dagelijks dankbaar voor.

Geef hen dezelfde liefde en kracht als U mij geeft.

Wees hun toevlucht

Ik geef mijn kinderen in vertrouwen aan U.

Zegen ze door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.

Amen



BISDOM-ACTIVITEITEN

Zaterdag voor jongeren

zaterdag 18 augustus

Net als vorig jaar een sportieve ontmoetingsdag voor alle Limburgse katholieke jongeren, bekend en onbekend, om samen de zomervakantie op een gezellige manier af te sluiten. Op het programma: klootschieten, huifkartocht, steppen, koemelken en volleybal. Om 18.00 uur kan de toren van de dekenale kerk van Venray beklommen worden en om 19.00 uur wordt in deze kerk de H. Mis gevierd. Aansluitend gezellige barbecue in de tuin van de deken.

Locatie: in en om Recreatieboerderij De Wevert in Horst

Aanvang: 11.30 uur (Pendeldienst vanaf NS-station Horst of Venray is mogelijk, geef per e-mail aan als je hiervan gebruik wil maken met hoeveel personen, hoe laat en vanaf welk station)

Er is mogelijkheid tot overnachting, geef dit wel vantevoren per mail door.

Opgave en meer info: jongeren@bisdom-roermond.nl

MARIA TENHEMELOPNEMING EN DE KROEDWUSJ

In de loop der eeuwen zijn op het snijvlak van Kerk en volkscultuur tal van gebruiken ontstaan. Sommige zijn allang vergeten of zó geseclariseerd dat er niets kerkelijks meer in te ontdekken valt. Een oud gebruik dat de laatste jaren in de parochies juist meer aandacht krijgt, is het zegenen van een boeket met veldkruiden, in het Limburgs 'kroedwusj' of 'kroetwösj' of lokale varianten hierop, op het feest van Maria Hemelvaart (15 augustus).

Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende kruiden, bloemen en korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge), twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en boerenwormkruid) en twee kruiden die het onweer kunnen weren (alsem,

ofwel bijvoet, en koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid genoemd). In sommige plaatsen was het gebruik om wilgenroosjes en huislook in het boeket op te nemen. Als zevende kruid mag in ieder geval het walnotenblad nooit ontbreken, een blad dat samengesteld is uit zeven blaadjes. Beweerd wordt dat de bliksem nooit in een notenboom inslaat. De traditie wil dat deze zeven kruiden achtergebleven zijn in het graf van Maria. Het aantal van *zeven* heeft ook een betekenis. In de religieuze symboliek is zeven het getal van de volheid Gods.

De kroedwusj beschermt volgens de traditie tegen allerlei soorten onheil, zoals blikseminslag. De boeketten werden vroeger samengebonden met een lint van zeven el lang en opgehangen boven huis- en staldeuren. Bij onheil werden een paar takjes ervan in het haardvuur geworpen. In onze parochies houden we deze traditie levend; in de H.H. Missen van Maria Hemelvaart, woensdag 15 augustus, en op de vooravond hiervan, dinsdagavond 14 augustus wordt de meegebrachte kroedwusj gezegend.

HEILIGDOMSVAART SUSTEREN

Van 31 augustus tot en met 16 september wordt in Susteren de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart gehouden. Heiligdomsvaarten zijn van oorsprong pelgrimstochten naar plaatsen waar overblijfselen (reliëken) van heiligen worden bewaard en vereerd. In de St. Amelbergakerk van Susteren zijn dat de reliëken van de heiligen Albericus, Benedicta, Caecilia, Gregorius en van Amelberga zelf.

De Heiligdomsvaart van Susteren begint vrijdag 31 augustus om 19.00 uur met een plechtige openingsmis door bisschop Wiertz van Roermond, gevolgd door het openingsconcert in de kerk van Mariaveld. Traditiegetrouw wordt gedurende de Heiligdomsvaart ook het openluchtspel 'Weerlicht der Eeuwen' (op tekst van pater Jacques Schreurs) opgevoerd en is er doordeweeks dagelijks om 10.00 uur een pelgrimsmis in de Amelbergakerk. In de weekeinden zijn meerdere bijzondere eucharistievieringen, gecelebreerd door de bisschoppen Wiertz, De Jong, Hurkmans en Punt. Zaterdag 15 september is een speciale Jongerendag. Een uitgebreid programmaoverzicht vindt u op www.heiligdomsvaart.nl.



BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

Op **maandag 10 september** a.s. vindt de jaarlijkse bedevaart Sittard-Kevelaer plaats. Het thema luidt dit jaar: "Laat u met God verzoenen". Kaarten à € 16,- zijn tot en met 27 augustus o.a. verkrijgbaar bij stomerij Mengelers (voorheen Cals), Putstraat 11. Zie verder ook de poster in het kerkportaal. Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs!

ZIEKENTRIDUÛM BANNEUX

Van **vrijdag 28 september tot en met dinsdag 2 oktober 2007** wordt de ziekenbedevaart naar Banneux -ook 'Klein-Lourdes' genoemd- gehouden. Zieken en aan huisgebondenen zijn van harte welkom en kunnen zich hiervoor opgeven. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij **Mevrouw R. Gieskens**, Mgr. Claessenstraat 33, **tel 4519039**.

Denkt u eraan: uw opgave moet binnen zijn **vóór 15 augustus!**



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24, ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ☎ 4513381

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Bent u een nieuwe parochiaan? Of binnen de parochie verhuisd? Dan verzoeken wij u vriendelijk ons uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-4512275 of bij mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-4519039.

Hartelijk dank!

WIJZIGING PAROCHIEGRENZEN

Een aloude grenswijziging werd al lang geleden in de praktijk gebracht vanaf halverwege de 80-jaren. Onlangs werd in dit gebied een aantal woningen gebouwd, een school afgebroken enz. Formeel moet de bisschop dan vaststellen hoe dan de nieuwe grenzen zijn. Het gaat om het gebied tussen de parochies HH Petrus en Michaël en parochie Christus Koning. Namelijk vanaf kruispunt Jubileumstraat / Leijenbroekerweg volgt de grens de Leijenbroekerweg in noordelijke richting tot aan de kruising met de Beukeboomweg. De huizen aan beide zijden van Leijenbroekerweg behoren tot de parochie HH. Petrus en Michaël. Vervolgens wordt de grens gevormd door de Beukeboomweg en in zuidoostelijke richting het in het verlengde hiervan liggend pad, waarbij Op de Kollenberg nr 8 bij de parochie HH. Petrus en Michaël behoort en Op de Kollenberg nr. 19 bij de parochie Christus Koning behoort. Vanaf het einde van dit pad wordt de grens gevormd door een luchtlijn naar het snijpunt van de Kapellerweg met de Doolweg, en vervolgens door een luchtlijn naar grenspaal 292 tussen de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Hillensberg (D).

Bezwaren tegen dit decreet van de Bisschop kunnen schriftelijk vanaf 1 augustus 2007 t/m 14 augustus 2007 worden ingediend bij de Bisschop van Roermond:

Mgr. F. Wiertz, Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond.

MIVA-COLLECTE

In onze parochies wordt in het weekeinde van **1-2 september** weer de jaarlijkse collecte voor MIVA gehouden. De MIVA (MIssie Verkeersmiddelen Aktie) werd in 1935 opgericht met als doel om missionarissen te voorzien van transport zodat ze pioniersarbeid kunnen verrichten op terrein van kerkopbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Tegenwoordig steunt MIVA projecten in meer dan veertig landen. Prioriteit krijgt het ondersteunen van landen in wederopbouw, veelal na bloedige oorlogen. Daarnaast blijft MIVA concrete hulp bieden door het beschikbaar stellen van geld voor transport- en communicatiemiddelen. Dit alles onder het motto: *‘MIVA brengt mensen in beweging’*.

SINT ROSA 2007

“Blijf in alle nood en zorgen ons tot voorspraak en tot tolk”

PROGRAMMA

1. **Donderdag 23 augustus** -eigenlijke dag van de **heilige Rosa van Lima**:- de avondmis wordt gevierd in de **St.-Michielskerk om 19.00 uur**
2. **Zaterdag 25 augustus**
Om 18.00 uur: begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest met een gezinsmis in de St.-Michielskerk aan de Markt, *niet in de St.-Petruskerk*.
3. **Zondag 26 augustus, Rosa-zondag**
 - De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door
 - De Hoogmissen van 10.30 uur in de Basiliek en van 11.30 uur in de St-Petruskerk komen te vervallen.
 - Om **9.30 uur** Plechtige pontificale Hoogmis tev St. Rosa in de St.-Michielskerk Hoofdcelebrant is onze **bisschop Mgr. F. Wiertz**.
 - Aansluitend trekt de **Rosaprocessie** naar de Rosakapel op de Kollenberg.
 - Na afloop van de Rosaprocessie (om ong. 11.45 uur) is er in de St.-Michielskerk een H.Mis voor pelgrims die nog niet in de gelegenheid waren de H. Mis te volgen.
4. **Maandag 27 augustus: Rosa-maandag**
 - De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
 - Om **9.30 uur** vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel op de Kollenberg, waar om **10.00 uur** de H. Mis begint.
5. **Dinsdag 28 augustus: Rosa-dinsdag**
 - De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt vandaag.
 - Ook vandaag vertrekt om **9.30 uur** de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel, waar om **10.00 uur** de H.Mis wordt gevierd.

DE ST.-ROSAPROCESSIE

Zoals ieder jaar willen wij ons met groot vertrouwen wenden tot onze stadspatrones om op haar voorspraak Gods zegen over onze stad te vragen, opdat wij ook in de toekomst gevrijwaard mogen blijven van ziekten en rampspoed. Bidden wij op haar voorspraak dat het voor allen die in Sittard leven, wonen en werken goede tijden mogen zijn. Denkt u eraan: bij de Processie is het Allerheiligste het laatst; de vlaggen van de Scouting sluiten de stoet af. Aansluiten in de Processie dus niet áchter, maar juist vóór het Allerheiligste!

Opstelling St.-Rosaprocessie om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.

Vertrek om 10.30 uur, na het einde van de H. Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. Sjtadssjötterrie Sint Rosa | 8. Fanfare St. Jan, | 13. Eerwaarde Zusters |
| 2. Acolythen met Kruis | Leyenbroek | 14. Philharmonie |
| 3. Sittards Mannenkoor 'Si-tard' | 9. Mannen | 15. Kerkbestuur, B en W, Gemeenteraad |
| 4. Harmonie St. Joseph | 10. St.-Rosasociëteit | 16. Misdienaars |
| 5. Kerkenwachtgilde | 11. Acolythencollege met relikwie St. Rosa | 17. Acolythencollege 'H. Michaël en H. Rosa' |
| 6. Scoutinggroep St. Joseph | 12. Nonnevotteclub met beeld O.L. Vrouw Be- | 18. H.H. Geestelijken |
| 7. Vrouwen | houdenis der Kranken | 19. Allerheiligste |

SINT ROSA SOCIËTEIT

De Stichting Sint Rosa Sociëteit wil graag uw aandacht vragen voor de jaarlijkse bijeenkomst van onze Sociëteit. Zoals bekend heeft onze Sociëteit als doel het bevorderen van deelname aan de jaarlijkse Sint Rosa processie door Oud-Sittardenaren, als ook het ontmoeten van Sittardenaren en Oud-Sittardenaren na afloop van de processie.

Op **zondag 26 augustus a.s.** na afloop van de Sint Rosa processie bent u dan ook van harte welkom bij de bijeenkomst in het **Museum Het Domein** aan de Kapittelstraat 6. Voor de Oud-Sittardenaren is dit ieder jaar een gezellige reünie, waarbij u, die in Sittard bent blijven wonen, hen kunt bijpraten over het reilen en zeilen van ós gou a(u)w sjtat Zittert. Tevens kunt u de twee lopende tentoonstellingen "Letter to my wife and letter to my love", kunstenaar Liang Shuo, en "VIA VIA, Romeinen in de regio" gratis bezoeken. Evenals voorgaande jaren is de jaarlijkse bijdrage € 5,00 per persoon. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op rekening **47.09.72.858 ten name van de Stichting Sint Rosa Sociëteit te Sittard**. Overigens, wij stellen het zeer op prijs als u in uw kennissenkring bekendheid wilt geven aan het bestaan van onze Sociëteit.

Het bestuur hoopt u in groten getale in goede gezondheid te mogen begroeten op 26 augustus, Sint Rosa's zondag. We zien de melding van uw aan- of afwezigheid – gaarne per e-mail bij de secretaris pheiligers@skynet.be - met belangstelling tegemoet. Wij willen u alvast wijzen op de opening van de website van de Sociëteit onder www.rosasittard.nl.tt.

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 29 juli: Zeventiende zondag door het jaar

Vrijdag 3 augustus: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart v Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.

Zondag 5 augustus: Achttiende zondag door het jaar

Maandag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer

Dinsdag 7, 14 en 21 augustus: zoals gewoonlijk wordt op de dinsdagavonden in augustus de avondmis van 19.00 uur niet de St.-Petruskerk gevierd, maar in de **Rosa-kapel**.

Zondag 12 augustus: Negentiende zondag door het jaar

Woensdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming: tijdens alle HH Missen zegening van de (meegebrachte) "**Kroedwusj**", óók op dinsdagavond 14 augustus.

Zondag 19 augustus: Twintigste zondag door het jaar

Donderdag 23 augustus: H. Rosa van Lima, de avondmis van 19.00 uur en aansluitend de aanbidding zijn deze donderdag in de St.Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk!

Zaterdag 25 augustus, vooravond St.-Rosa (zie programma op pag.7)

Zondag 26 augustus: Een-en-twintigste zondag door het jaar; Hoogfeest van de heilige Rosa, patrones van Sittard.

Maandag 27 augustus: Rosa-maandag, de administratie is deze dag gesloten.

Dinsdag 28 augustus: Rosa-dinsdag

Zondag 2 september: Twee-en-twintigste zondag door het jaar.

In alle HH. Missen van dit weekeinde: MIVA-collecte.

Vrijdag 7 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart v Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen. Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste-Vrijdag-Huiscommunie is altijd mogelijk bij een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de pastorie.

Vrijdag 8 september: Feest van Maria Geboorte

Maandag 10 september: bedevaart naar Kevelaer (voor informatie zie ook pag. 5)

GEDOOPT

Lisa, dochter van het echtpaar Boreas-d'Errico, Andersonstraat 32, 24-06-2007

Loïs, dochter van het echtpaar Maessen-Leenders, Grevenbicht, 24-06-2007

Andrea, dochter van mevrouw Vasylevska, Pasteurplein 2, 24-06-2007

Raf, zoon van het echtpaar Jacobs-Konings, Heinseweg 12, 01-07-2007

Gijs en Joris, zonen van het echtpaar Jeurissen-Schrijen, Dilsen-Stokkum, 01-07-2007

Proficiat! Wij bidden dat Lisa, Loïs, Andrea, Raf, Gijs en Joris onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen

KERKELIJK HUWELIJK



zijn gehuwd

Dennis Nagelmaeker en Marianne Mulders, Erasmusstraat 12, 29-06-2007- *Susteren gaan huwen*

Maurice Gorissen en Ellis Haas, Eisenhowerstraat 592, 12-08-2007, Schimmert

Bart Pranger en Sandra Passon, Lindenhof 60, 07-09-2007, Vrangendael

Erwin Claessens en Mylène Schreurs, Prof. Duboisstraat 7, 15-09-2007

Leon Heilkens en Susan Rooden, Baenjenstraat 16, 23-09-2007, Bemelen

'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis'

(Uit de huwelijksliturgie)



OVERLEDEN

Toos Timmermans, Blijdestein 77, 79 jaar, † 05-06-2007

Miep Koolman-Janssen, Pres. Kennedysingel 24, 83 jaar, † 22-06-2007

Zef Cremers, Zorgcentrum Sint Maarten Born, 79 jaar, † 22-06-2007

Bèr Wessels, Charles Beltgenlaan 30, 94 jaar, † 22-06-2007

Corry Triepels, Walramstraat 14, 93 jaar, † 27-06-2007

Harry Coenen, Pres. Kennedysingel 1/3, 70 jaar, † 30 juni 2007

Leenke Roeters-Verjans, Pres. Kennedysingel 24, 92 jaar, † 05-07-2007

Mia Wehrens, Marshallstraat 5, 69 jaar, † 05-07-2007

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.



REGINA CARMELI

Zondag na de 1^e vrijdag:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

5-DAAGSE RETRAITE - in stilte "Heer, leer ons bidden!" 25 t/m 31 aug.

In de school van het gebed van Jezus wordt de kern van het Christelijk bidden verkend, en tevens enkele grote gebedsteksten uit onze traditie besproken (van Teresa van Avila, Ignatius van Loyola, Elisabeth van Dijon, Charles de Foucauld, Edith Stein)

Leiding: Vicaris drs. J. Schröder, vicaris-generaal in bisdom Den Bosch, docent kerkgeschiedenis en spiritualiteit aan het diocesane seminarie en aan Kairos-Roeremon, was werkzaam in het middelbaar onderwijs, publiceert over spiritualiteit en geeft bezinningsdagen..

Aanvang: Zaterdag 25 augustus, 17.00 uur

Sluiting: Vrijdag 31 augustus, 9.30 uur

Kosten: € 206, -

AVOND**“Spiritualiteit, kansrijk of risicovol?”****13 september**

Er wordt vaak gesproken over zingeving, verdieping en therapie; maar parochies moeten fuseren en kerkgebouwen worden gesloten, er zijn veel kloosterbezoeken, maar weinig intredens. Wat is hier in het geding? Welke nieuwe oriëntatie geeft paus Benedictus XVI? Wat kan men zelf doen?

Leiding: Vicaris Drs. J. Schröder,.**Datum:** Donderdag 13 september, 19.30-21.30 uur,**Kosten:** € 6,00**BEZINNINGSWEEKEND - in stilte** **”Het aandachtige oor van****Elisabeth van de Drie-eenheid”****14 t/m 16 sept.**

In de school van het gebed van Jezus wordt de kern van het Christelijk bidden verkend, en tevens enkele grote gebedsteksten uit onze traditie besproken (van Teresa v. Avila, Ignatius v. Loyola, Elisabeth v. Dijon, Charles de Foucauld, Edith Stein)

Leiding: **Pater Koen de Meester**, karmeliet, redacteur van het driemaandelijks tijdschrift ‘Aanwezigheid van de Heer’**Aanvang:** Vrijdag 14 september 17.00 uur**Sluiting:** Zondag 16 september 13.30 uur**Kosten:** € 74,--**INFORMATIE EN AANMELDINGEN:** **Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,****Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.****Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël**

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

HEILIG UUR

Op donderdag 2 augustus en donderdag 6 september houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand -bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus- samen te bidden voor genoemde intenties. Elke maand krijgen de bewoners van een aantal straten een speciale uitnodiging. Voor de maand augustus zijn dat: **Steenweg, Tempelplein, Deken Tijssenstraat, Voorstad, Walramstraat, Walstraat, De Wieer, Wilhelminastraat, Agnetenwal, Agricolastraat.**

Voor de maand september zijn dat: **Kleine Steeg, Steenweg, Tempelplein, Deken Tijssenstraat, Voorstad, Walramstraat, Walstraat, De Wieer, Wilhelminastraat, Agnetenwal**



KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze **uiterlijk 31 augustus 2007** opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 28 juli

18.00 uur plzwd em-pastoor Jean Schutgens; 1^o pljrd overl ouders Canton-Slangen; plev Lies Meuwissen-Schmeits en een verjaardag, voor Harie Houben, ouders Gieskens-Martens; nad Miep Koolman-Janssen, Zef Cremers, Bèr Wessels, Corry Triepels, Harry Coenen, Leenke Roeter-Verjans, Mia Wehrens (**samenzang**)

Zondag 29 juli Zeventiende zondag d/h jaar

11.30 uur gestplev ouders fam. Cremers-Custers; pljrd Cor de Wit

Maandag 30 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar

Meulenberg-Kleuters

Dinsdag 31 juli, H. Ignatius van Loyola,
priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Woensdag 1 augustus, H. Alfonsus Maria de' Liguori,
bisschop en kerkleraar

08.00 uur tev St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 2 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor Joep Kamp

19.30 uur Heilig Ur (**samenzang**)

Vrijdag 3 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev mw. Moreaux-Beek, Willem van Neer; ev v overl ouders Smeets-Renkens en Mieke, Riet Pfenning-van Santvoord (vw buurt Paardestraat)

Zaterdag 4 augustus, H. Johannes Maria Vianney - Pastoor Van Ars-
priester

08.00 uur gestev Math. Ronden, overl echtp Janssen-de Ponti, echtp Caulfield-Tholen; voorev v priesterroepingen in parochie, dekenaat, bisdom

18.00 uur plev Christien Mohling-Ubben; plev levende en overl vd fam. Dieteren en fam. Hellbach; nad Zef Cremers, Corry Triepels, Harry Coenen, Leenke Roeter-Verjans, Mia Wehrens (**samenzang**)

Zondag 5 augustus Achttiende zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Bèr Wessels; pljrd Annie Smeets-Bergerhof; plev ouders Oremus-Roppe (**samenzang**)

Maandag 6 augustus, Feest van de Gedaanteverandering van de Heer

08.00 uur tev de H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev v echtp De Wever-Brouwers, zoon Léon

Dinsdag 7 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur Rosa-kapel gestev tev St.Rosa, voor Zef Daniëls; voor zielenrust v. past-deken mgr. Ben Janssen vw St.-Rosacomité; jrd Helmut Albrecht; ev voor Jean Willems, Jean Schimmel, Paul Schurgers, Koos Simons, Jan Bormans, Pierre en Antje Clerx-Bosch, Jeanny Queisen-Wessels, Theo Hunnekens en ouders De Kok-Muller, overleden echtp Claessens-van Eylen en hun zoon Eddy Claessens

Woensdag 8 augustus, H. Dominicus,
priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtp Kaptein-Haagmans; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
Donderdag 9 augustus, H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edtih Stein), maagd en martelares, patrones van Europa

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor ouders Marx-Hoedemakers en overleden kinderen

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)
Vrijdag 10 augustus, H. Laurentius, diaken en martelaar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev overledenen vd fam. Feron-Hoenen

Zaterdag 11 augustus, H. Clara, maagd

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Corry Triepels; gestpljrd em-past. Jos Wehrens en zus Trees Wehrens; plev voor Jose Kleynen-Cals en Philomène Paques-Cals (vw buurtbew en ondernemers Brandstraat); nad Harry Coenen, Leenke Roeter-Verjans, Mia Wehrens (**samenzang**)

Zondag 12 augustus Negentiende zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Zef Cremers; gestplev overl. echtpaar Collombon-Köhlen, v Willy Karmelk-Oremus, fam. M. van Aubel; pljrd v Pierre en Antje Clerx-Bosch, Dory Neilen (**samenzang**)

Maandag 13 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtp Lejeune-Hassig
Dinsdag 14 augustus, H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, Lies Roppe en overledenen vd fam. Roppe-Kissels

19.00 uur Rosa-kapel gestev tev St. Rosa, voor de overl leden vd Vriendenkring vh St-Rosacomité en de overl leden vh Rosa-comité, v zielenrust v. past-deken mgr. Ben

Janssen vw Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa; jrd v ouders Schurgers-Beckers; ev v Jean Willems, Jean Schimmel, Paul Schurgers, Koos Simons, Jan Bormans, Pierre en Antje Clerx-Bosch, Theo Hunnekens en ouders De Kok-Muller, overleden echtp Claessens-Van Eijlen en hun zoon Eddy Claessens, overl ouders Theelen-Verheijen en Linssen-Bakkus, Helmut Albrecht

Woensdag 15 augustus Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor Martin Meuwissen

09.30 uur uit dankbaarheid (**samenzang**)
19.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks en mgr. Ben Janssen

Donderdag 16 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev overleden ouders Donners-Hennen en overleden kinderen

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)
Vrijdag 17 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Anna Kleinjans-Kuhnen; ev voor Michel Sevens

Zaterdag 18 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur plzwd Harry Coenen, Leenke Roeter-Verjans; pljrd Jan Naus; v overl fam Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens (**samenzang**)

Zondag 19 augustus Twintigste zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd overl. echtp Damoiseaux-Beurskens; pljrd Jacob Scheuermann; plev voor Miny Reijnders-Kuijpers, overl familieleden Pier-Weijzen (**samenzang**)

Maandag 20 augustus, H. Bernardus, abt en kerkleeraar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden ouders Kleikamp-Lemmens, overl echtp Meulenbergh-Kleuters

Dinsdag 21 augustus, H. Pius X, paus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur Rosa-kapel gestev t.e.v. St. Rosa, voor de overl leden vd Vriendenkring vh St-Rosacomité en de overl leden vh Rosa-comité, Frits Pfenning; jrd v Leny Schurgers-Schins, Stephan Olivier; ev voor Jean Willems, Jean Schimmel, Paul Schurgers, Koos Simons, Jan Bormans, Pierre en Antje Clerx-Bosch, Jeanny Queisen-Wessels, Theo Hunnekens en ouders De Kok-Muller, overl echtp Claessens-Van Eijlen en hun zoon Eddy Claessens, overl ouders Janssen-Donners, Helmut Albrecht

Woensdag 22 augustus, Heilige Maagd

Maria, koningin

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; voor de overl vd fam Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen; ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, echtpaar Keymis-Buyink

Donderdag 23 augustus, H. Rosa van Lima, maagd

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur verplaatst naar St.-Michielskerk

Vrijdag 24 augustus, H. Bartolomeüs, apostel

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev overleden echtp Pfenning-Hafkamp

14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Rombouts-De Groot

19.00 uur gestev Fine Close, overl. ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; ev voor Michel Sevens

Zaterdag 25 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

18.00 uur verplaatst naar Michielskerk

Zondag 26 augustus Een-en-twintigste zondag door het jaar

11.30 uur H.Mis vervalt: zie Michielskerk!!

Maandag 27 augustus, Rosamaandag

H. Monica

08.00 uur vervalt

10.00 Rosa-kapel gestev v de overl leden vd Vriendenkring vh St-Rosacomité en de overl leden vh Rosa-comité, v de zielenrust v. past-deken mgr. Ben Janssen vw Acolyt-hencollege St. Michaël en St. Rosa, Frits Pfenning; ev v Jean Schimmel, Paul Schurgers, Jan Bormans Elly Beurgens-Kessels (**samenzang**)

19.00 uur gestev Wim van Groenendaal en dochter Joke, echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 28 augustus, Rosadinsdag

H. Augustinus, bisschop en kerkleraar,

08.00 uur vervalt

10.00 Rosa-kapel gestev v de overl leden vd Vriendenkring vh St-Rosacomité en de overl leden vh Rosa-comité, v zielenrust v pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw de Mander, Frits Pfenning; ev v Jean Schimmel, Paul Schurgers, Jan Bormans, Pierre en Antje Clerx-Bosch, Elly Beurgens-Kessels (**samenzang**)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 29 augustus, Marteldood van H. Johannes de Doper

08.00 uur gestev Pit Bergrath, echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

Donderdag 30 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)

Vrijdag 31 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Math. Ronden; ev voor Michel Sevens

Zaterdag 1 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestpljrd overl. moeder Diny Kleikamp; plev levende en overledenen vd fam. Dieteren en de fam. Hellbach

Zondag 2 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd echtp Van de Weyer-Palmen en ouders Niesten-Paulsen, overl.

ouders Barleben-Diehl, Gerardine Vermeulen en overl ouders, ouders Teney-Pennings, overl oudeers Vink-Schmeits; 1^e pljrd Jean Schimmel, pljrd Harie Vink (**Petruskoor**)
Maandag 3 september, H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar, Verjaardag wijding van de Kathedraal Roermond
08.00 uur tev de H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev v echtp De Wever-Brouwers+ zoon Léon
Dinsdag 4 september
08.00 uur tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Woensdag 5 september

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 29 juli Zeventiende zondag d/h jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd overleden ouders Wetzels-Heijnen; plev Harry Gubbens (**samenzang**)
Zondag 5 augustus
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev J. en J. Derrez
Zondag 12 augustus Negentiende zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plev voor Nenette Oosterwijk-Corbeij (**samenzang**)
Zaterdag 18 augustus
13.00 uur Huwelijksmis Bruidspaar Snackers-Bormans
Zondag 19 augustus Twintigste zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestev fam. Bronneberg-Molenaar; pljrd ouders Pfenning-Van Santvoord (**samenzang**)
Donderdag 23 augustus, H. Rosa van Lima, maagd
19.00 uur gestev Corry Close en familie;
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (**samenzang**)

08.00 uur tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 6 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen
19.30 uur Heilig Uur (**samenzang**)
Vrijdag 7 september
08.00 uur overl fam Vleugels-Dieteren
19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus, echtp Caulfield-Tholen; ev Michel Sevens, Riet Pfenning-van Santvoord (vw buurt Paardestraat)
Zaterdag 8 september, Maria Geboorte
08.00 uur gestev overledenen vd fam Corbeij-Kerrens; ev v priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom

Zaterdag 25 augustus, vooravond St. Rosa
18.00 uur gestpljrd Jeanne Dirckx-Kreyn en Theo Dirckx; pljrd Antoon Schoenmakers; gestpljrd Zef Durlinger (**gezinsmis**)
Zondag 26 augustus, Rosa-zondag
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd ouders Wetzels-Latten, overl. pastoor-deken mgr. Ben Janssen, Jack Renette en grootouders Musters-Niessen en dochter Bella, overl. ouders Creemers-Cals, overl. echtp Krekels-Kemmerling, ouders Sjang en Fientje Tummers-Janssen, Truus Spetgens, Wil Laumen, Wil Wauben en overl.fam. Wauben-Schroen; gestplev overl. ouders Maassen-Jansen en dochter Anne-Mieke, ouders Wijshoff-Jaeger, overl en lev leden St. Rosasociëteit; 1^e pljrd voor José Knoben-Schurgers, pljrd ouders Laudy-Bresser; plev Jean Willems (**Michielskoor**)
Zondag 2 september
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev levenden en overleden leden vd broederschap Sittard-Kevelaer, J. Wielders-Straatman; pljrd Harry Gubbens (**samenzang**)

Zondag 29 juli Zeventiende zondag door het jaar

10.30 uur jaardienst v Leo Geurten, voor dhr. De Groew en kracht en troost voor zijn gezin

Dinsdag 31 juli

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Woensdag 1 augustus

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Donderdag 2 augustus

08.30 uur kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap en voor dhr. Gruisen

10.30 uur ev voor Margriet Roebroek-Dieder-
ren en zegen over de familie

Vrijdag 3 augustus

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Zaterdag 4 augustus, H. Johannes Maria

Vianney - Pastoor van Ars, priester

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Zondag 5 augustus

10.30 uur voor alle levende en overl. leden
v.d. Aartsbroederschap

Dinsdag 7 augustus

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

**Woensdag 8 augustus, H. Dominicus, pries-
ter**

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

**Donderdag 9 augustus, H. Teresia Bene-
dicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en
martelares, patrones van Europa**

08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, voor dhr.

Gruisen

10.30 uur voor Joep Geelen, overl echtpt

Caulfield-Tholen

Vrijdag 10 augustus H. Laurentius, diaken

en martelaar

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Zaterdag 11 augustus, H. Clara, maagd

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Zondag 12 augustus Negentiende zondag

door het jaar

10.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen, voor
dhr. Gruisen

Dinsdag 14 augustus

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

**Woensdag 15 augustus Hoogfeest van Ma-
ria Tenhemelopneming**

10.30 uur voor overl fam Arnoldts-Thissen

Donderdag 16 augustus

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en
leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur voor familie G. Joosten-Gonera en
voor Margriet Roebroek-Diedereren en zegen
over de familie

Vrijdag 17 augustus

08.30 uur v zieke pelgrims

Zaterdag 18 augustus

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

15.00 uur uit dankbaarheid bgv 25-jarig huw.

**Zondag 19 augustus Twintigste zondag
door het jaar**

10.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

**Dinsdag 21 augustus H. maagd Maria, ko-
ningin**

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Woensdag 22 augustus

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Donderdag 23 augustus

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en
leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

**Vrijdag 24 augustus, H. Bartolomeüs,
apostel**

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Zaterdag 25 augustus

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

**Zondag 26 augustus Een-en-twintigste zon-
dag door het jaar, Rosazondag**

10.30 uur vervalt i.v.m. Rosa-processie

**Dinsdag 28 augustus, H. Augustinus, bis-
scop en kerkleer**

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

**Woensdag 29 augustus, Marteldood van de
H. Johannes de Doper**

08.30 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Donderdag 30 augustus

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap

10.30 uur voor overl mw. Goossens-Geraets en overl familie Goossens

Vrijdag 31 augustus

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 1 september

09.00 uur voor overl. ouders Lebens

Zondag 2 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar

10.30 uur voor alle levende en overl. leden vd Aartsbroederschap

Dinsdag 4 september, Gregorius de Grote,
paus en kerkleraar

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 5 september

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 6 september

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en leden van de Aartsbroederschap, voor overl ouders Arnoldts-Thissen

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 7 september

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 8 september Feest van Maria Geboorte

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Parochie H. Bernadette - Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Misintenties kunt u opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381

*Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt u ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. RK Parochie H. Bernadette*

Zondag 29 juli: 17e zondag door het jaar

10u30 1e jrd. Kees Rekmans en jrd. Diny Rekmans-Spitters
nadienst: Nellie Schiepers-Arntz

Dinsdag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester

9u00 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen

Donderdag 2 augustus: H. Eusebius van Vercelli, bisschop

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 5 augustus: 18e zondag door het jaar

10u30 Gest. jrd. Albert en Mai Orbons-Mevis en pater Emile; 1e jrd. Joep Jeucken en fam. ;
Reinhard en Fien vd. Brock-Limpens; nadienst: Nellie Schiepers-Arntz

Dinsdag 7 augustus: H. Cajetanus, priester

9u00 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen

**Donderdag 9 augustus: Feest van H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
martelares en kloosterlinge en patrones van Europa**

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 12 augustus: 19e zondag door het jaar

10u30 ovl.oud. Gerards-Schoonus nadienst: Nellie Schiepers-Arntz

Dinsdag 14 augustus: H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Woensdag 15 augustus: Hoogfeest: Maria Tenhemelopneming *Gemengd koor*

10u30 Pastoor Jos. Linssen

Donderdag 16 augustus: H.Stefanus van Hongarije

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 19 augustus: 20e zondag door het jaar

10u30 Gest. Jozef Claessen en Maria Demandt; Pierre Bovendeaard;
nadienst: Nellie Schiepers-Arntz

Dinsdag 21 augustus: H.Pius X, paus

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 23 augustus: H.Rosa van Lima, maagd

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 26 augustus: 21e zondag door het jaar

10u30 1e jrd. Jan Leenders; jrd. Martin Schiepers; Hub Coenen vw. verjaardag
nadienst: Nellie Schiepers-Arntz

Dinsdag 28 augustus: H.Augustinus, bisschop en kerkleraar

9u00 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen

Donderdag 30 augustus

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 2 september: 22e zondag door het jaar (MIVA-collecte)

10u30 Zwd. Nellie Schiepers-Arntz; gest.jrd. Hubert Deuss; Reinhard en Fien v.d. Brock-
Limpens; Bernard Köhlen

Dinsdag 4 september: H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

9u00 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen

Donderdag 6 september

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN

16 juli: Nellie Schiepers-Arntz (78 jaar), P.Ecrevissestraat 9

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

GEDOOPT

8 juli: Cheyenna van Helden, H. van Veldekestraat 54

Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op de vrijdagen 3 augustus en 7 september (1^e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 2 augustus en 6 september) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.

MARIA TENHEMELOPNEMING

Sinds enkele jaren vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) in de Bernadettekerk niet 's avonds om 19 uur, maar 's morgens om 10.30 uur, net zoals op zondag. Tevens zal dan zoals gebruikelijk de (meegebrachte) "Kroedwusj" gezegend worden.

KINDERWOORDDIENST

In de vakantietijd is geen kinderwoorddienst. We beginnen weer op 9 september.

PAJO-CLUB voor kinderen van 5-12 jaar

Hoera, de PAJO-club begint aan haar tiende seizoen! Wij willen weer op de woensdagmiddag bij elkaar komen om te: spelen, zingen, dansen en lezen. Kom je ook? De PAJO-club is om de week, woensdags van 13.30 uur tot 15.00 uur in het parochiezaaltje van de H. Bernadettekerk. We beginnen op woensdag 12 september. Informatie en aanmelden bij: 046-4513381.



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

17^E ZONDAG DOOR HET JAAR

| | | |
|------------------|----------|---|
| zaterdag 28 juli | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| maandag 30 juli | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| woensdag 1 aug | 19.00 u. | Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven |

18^E ZONDAG DOOR HET JAAR

| | | |
|----------------|----------|---|
| zaterdag 4 aug | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| maandag 6 aug | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| woensdag 8 aug | 19.00 u. | Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven |

19^E ZONDAG DOOR HET JAAR

| | | |
|-----------------|----------|---|
| zaterdag 11 aug | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| maandag 13 aug | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| woensdag 15aug | 19.00 u. | Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven |

20^E ZONDAG DOOR HET JAAR

| | | |
|-----------------|----------|--|
| zaterdag 18 aug | 19.00 u. | Jrd Nick Vreken en Mia Vreken-v.d.Wal |
| | | Jrd Gerrit Derks - Jrd Jos Wilms - Jrd Jan Smeets |
| maandag 20 aug | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| woensdag 22 aug | 19.00 u. | Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven |

21^E ZONDAG DOOR HET JAAR

| | | |
|-----------------|----------|---|
| zaterdag 25 aug | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| maandag 27 aug | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| woensdag 29 aug | 19.00 u. | Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven |

22^E ZONDAG DOOR HET JAAR

| | | |
|-----------------|----------|---|
| zaterdag 1 sept | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| maandag 3 sept | 19.00 u. | OLV van Lourdes |
| woensdag 5 sept | 19.00 u. | Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven |



Overleden

Tilke Jansen-Houben, Bradleystraat 23, 84 jaar
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Parochiemedelingen St. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Zondag 26 augustus Rosa-zondag - Informatie binnen in het parochieblad!!

Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 25 aug: Diaken R. Fleischeuer 4528072, W. Oostenbrink 4511801, Priester team, kerkbestuur en kosteres.

Sprekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2: zaterdags van 11.00 - 12.30 uur.

Gedoopt



Faye, zoon van het echtpaar Gorissen-Haas, Eisenhowerstraat 592
Gijs, zoon van het echtpaar Lentjes-Sonnemans, Liviusstraat 30

*Gefeliciteerd! Wij bidden dat **Faye** en **Gijs** onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.*

Mensen in de kerk: de organist

Elke parochie kent tientallen, soms honderden, vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse functioneren van de kerk. Sommigen treden regelmatig op de voorgrond. Anderen zijn vooral stille werkers achter de schermen. Eén ding hebben ze gemeen: de kerk kan niet zonder hun inzet. Neem nou: de organist.

De organist is iemand die zorgt voor de sfeer in de kerk. De organist bespeelt het grootste muziekinstrument dat er bestaat. Een kerkorgel is in de meeste gevallen een pijporgel. Door de pijpen van het orgel wordt lucht geblazen en op deze wijze worden muziektönen ten gehore gebracht. Organist worden betekent een behoorlijke studie volgen aan de muziekschool dan wel het conservatorium. Het orgel wordt zowel met de handen als de voeten bespeeld.

In eerste instantie was het orgel bedoeld om muziekstukken te spelen onder de vieringen maar nadien is het orgel ook een begeleidingsinstrument geworden voor de koor- en de volkszang. Van de organist wordt verwacht dat hij een behoorlijk opleiding heeft gevolgd en begrijpt wat een dirigent van hem en het koor verlangt. Bovendien is hij leidend bij de volkszang en dient hij het ritme van de volkszang aan te voelen, niet te vlot maar zeker ook niet te langzaam.

Omdat het een moeilijk instrument is zijn er uiteraard niet veel organisten te vinden. De meeste bespelers van een orgel zijn dan ook 'gevraagde' personen en verrichten vaak hun diensten in meerdere kerken.

Door het geven van orgelconcerten kunnen de organisten blijk geven van hun talent. Tijdens de eucharistievieringen volgen ze de voorgeschreven partituur en begeleiden ze het koor en de samen-zang, waardoor hun werkelijke virtuositeit op dit grote instrument niet tot volle uiting kan komen. Toch verrichten zij daarmee een grote dienst aan God en de geloofsgemeenschap. En het mag dan ook een kick zijn voor menig organist om aan het einde van zo'n viering het majestueuze kerkgebouw vol te blazen met schitterende muziek in hoge en uiterst diepe tonen.

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Sittard