



Kloosterplein 10 ☎ 4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

11^e jrg. - nr. 2 22 december 2007

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 26 januari 2008.**



ALS JE NAAR DE KERSTSTAL GAAT...

*Je hoeft niet veel te spreken
als je naar de kerststal gaat:
weet dat je er vrede vindt
als je dit Kind binnenlaat.*

*Je hoeft niet veel te brengen
als je naar de kerststal gaat:
weet dat voor dit Kind
een eerlijk hart volstaat.*

*Je hoeft niet veel te vrezen
als je naar de kerststal gaat:
het Kind legt weer de rust
op jouw vermoeid gelaat.*

*Je hoeft niet veel te wensen,
als je naar de kerststal gaat:
weet dat ook in 't nieuwe jaar
dit Kind jou niet verlaat...*



AUREOOL

Je kunt je natuurlijk druk maken over de opbouw ieder jaar van de kerststal. Bij sommige mensen komt er ieder jaar wat bij: dan heeft men weer iets erbij gekocht wat de kerststal kan sieren. Dat kan zijn: een waterput, een kameel of andere dieren tot en met de meest moderne (kunst)zaken van onze tijd. En toch blijft alle opsmuk een bijproduct - de kern is en blijft het eenvoudige kerststalletje. Trouwens als je de H. Schrift naleest, tref je het kerstverhaal alleen vermeld bij de evangelisten Matteüs en Lucas. De andere evangelisten Johannes en Marcus schrijven daar niet over. Lucas en Matteüs bijvoorbeeld schrijven in hun evangelie meer over de jeugd, de “verborgen” periode van Jezus omdat zij zeer waarschijnlijk – via Moeder Maria – deze verslaggeving uit de eerste hand hebben verkregen. De ene evangelist stelt meer moeder Maria centraal, Matteüs laat meer Jozef een hoofdrol vervullen. Lucas en Matteüs willen gezamenlijk ons laten zien wie Jezus eigenlijk is!

Kardinaal Danneels heeft eens in een kerstbrief (1991) beide evangelisten met hun kerstverhaal op prachtige wijze tot één geheel gecomponeerd. Danneels schrijft:

Al heeft Maria op haar manier verstaan en vrij ja gezegd, het eerste en laatste wat ze doet, is binnegaan in een waarheid die ze zelf niet maakt, maar die haar wordt aangezegd *“Hoe kan dit geschieden?”* Luc. 1, 34). Ze maakt er zich ook niet meester van (*“Mij geschiede naar uw woord”* Luc. 1,38).

Maria gaat binnen in wat op haar afkomt. Met schroom en geloof. Ze praat niet veel, ze luistert. Ze is één en al oor, en op dat moment geen mond en taal. God en het komende kind bepalen heel haar bestaan. Leven is voor haar wachten en verwachten. Geen enkele houding is zo eerbiedig voor de werkelijkheid en de tijd - - zo waar! -- als deze wachtende adventshouding. In heel het boodschapsverhaal wordt amper een blik gegund in Maria's binnenste, in haar ik, haar psychologie. We horen veel meer over wat er in God omgaat dan in Maria.



Deze liefde voor de waarheid wortelt in een diepe deemoed (*“Zie, de dienstmaagd van de Heer”* Luc. 1, 38). Dat die deemoed er is, kan je merken aan twee zaken: haar verwondering (*“Ze schrok van dit woord...”*) en haar zelfvergetelheid en dienstbaarheid (*“Ze begaf zich op weg naar Elisabeth, lopend over de bergen”* Luc. 1, 39).

En Maria gelooft: ze geeft onbeperkt krediet aan wat van Godswege op haar afkomt: *“Mij geschiede naar Uw woord”* (Luc. 1,38).

Jozef is een zelfde ‘luisteraar naar wat op hem afkomt’. Het bericht over Maria's zwangerschap leidt tot geen enkele verdedigingsreactie. Hij denkt niet aan zichzelf maar aan haar: *“Om haar niet in opspraak te brengen, neemt hij zich voor haar in stilte weg te zenden”* (Mat. 1,19). Er is geen enkel woord van Jozef bewaard. Hij is geen spreker die de dingen naar zijn hand wil zetten; hij ‘luistert’ naar wat hem wordt geboodschapt door de engel. Gods waarheid is groter dan Jozefs ervaring. Hij neemt dat aan.

Die boodschap aan Maria en Jozef is ongelooflijk. Bij die waarheid kan niemand komen. Toch is er geen terughoudendheid of twijfel, geen afwachten, geen ‘we zullen wel uitkijken’. Alleen geloof en overgave. Ze hebben hun waarheid opgegeven om binnen te treden in die van God.

Tot slot: je kunt alleen gelukkig zijn als je een mens van de advent bent : iemand die meer luistert dan spreekt en vooral iemand die weet “*dat bij God niets onmogelijk is*”(Luc. 1, 37). De toekomst bergt in zich soms iets anders, maar altijd meer dan wij nu weten. Het is omdat we zo weinig verwachten, dat God ons ook zo weinig kan geven :

een gesloten mond kan je namelijk niet voeden.

De kerstverhalen zijn niet enkel zacht schijnend licht uit de hemel, idyllisch. Ze zitten vol scherpe kanten. Vooral voor Maria en Jozef: er is geen plaats meer voor hen in de herberg, Herodes staat het kind naar het leven, ze moeten uitwijken in ballingschap, een zwaard gaat door Maria's hart. Hier is geen stralende Leraar op komst, maar een lijdende Verlosser.

Nu even naar onze St.-Petruskerk: Jozef staat aan het Maria-altaar in onze kerk uitgebeeld zonder aureool, zonder heiligenschijn. Misschien wilde de kunstenaar duidelijk maken: kijk eens naar Jozef, hoe onopvallend, hoe groot zijn geloof “*dat bij God niets onmogelijk is*”(Luc. 1, 37). Zo kan het ook bij ons beginnen!

Mede namens al onze medewerkers, kerkbestuur, diakens, en kapelaan mag ik U een Zalig Kerstmis van harte toewensen en nu al voor 2008 een Gezegend Nieuwjaar.



Deken W. van Rens

*Komt u tijdens de Kerstdagen eens een bezoekje brengen
aan de kerststallen in onze
Petruskerk, Michielskerk en Basiliek!*

MISSTIPENDIA 2008

De tarieven voor heilige Missen blijven in het komend jaar ongewijzigd:

<i>Leesmis (door de week)</i>	€ 7,-
<i>Eucharistieviering op zaterdag of zondag</i>	€ 21,-
<i>Jubileumdiensten buiten de reguliere zaterdag- of zondagdiensten</i>	€ 210,-
<i>Begafenismis</i>	€ 315,-
<i>Huwelijksmis</i>	€ 315,-
<i>Bijdrage voor begeleiding naar crematorium</i>	€ 50,-



GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor **december** luidt: ‘Wij bidden dat de menselijke samenleving bekommerd mag zijn in de zorg voor allen die getroffen zijn door AIDS, vooral kinderen en vrouwen, en dat de Kerk hen de liefde van de Heer gewaar mag doen worden.’

De gebedsintentie voor de maand **januari** luidt: ‘Wij bidden dat de Kerk zich meer inzet om haar volledige eenheid zichtbaar te maken, opdat zij steeds meer gestalte geeft aan haar wezen als gemeenschap van liefde, waarin de eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest zich weerspiegelt.’

WJD-SYDNEY

‘Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn’



Dierbare parochianen,

Zoals u hier al een paar keer hebt kunnen lezen, vinden deze zomer (8 t/m 30 juli) de **WereldJongerenDagen** plaats, helemaal in Sydney (Australië).

De WereldJongerenDagen zijn een initiatief van onze vorige paus Johannes Paulus II om gelovige jongeren over de hele wereld met elkaar in contact te brengen; hen te sterken in het geloof; in de hoop dat zij dit nadien ook kunnen uitdragen in hun eigen leefomgeving.

Uit onze eigen parochie hebben ook een vijftal jongeren, samen met onze kapelaan, het voornemen om aan deze WJD deel te nemen. Het zijn jongeren die al jarenlang op allerlei fronten in de parochie actief zijn; als misdienaar, nu als acoliet of sponsee (tijdens de processies) of als medewerker op de zaterdagmiddagclub (parochiële kinderclub) en noem maar op. Zij zijn uitgeloot om als vertegenwoordiger van de parochie aan deze manifestatie deel te nemen.

Nu ligt Australië niet direct naast de deur of beter gezegd, het is aan de andere kant van de wereld. Dat brengt natuurlijk een hoop kosten met zich mee, vandaar dat zij nu al flink op zoek zijn naar karweitjes en sponsors. De parochie en het bisdom hebben al een bedrag toegezegd, alsook de ouders en familieleden.

Uiteraard zien zij zelf ook in, dat dit alles niet voor niets kan zijn en dat zij dus zelf ook hun steentje moeten bijdragen. Daarom hun eerste vraag, direct aan u:

‘Heeft er iemand van u, tegen een kleine vergoeding een karweitje?’, meldt u zich dan gerust bij de Kapelaan tel. 046-4512628. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Hun tweede vraag is:

‘Zoudt u de jongeren en de kapelaan in de vorm van een kleine bijdrage willen steunen in de reiskosten, dus als sponsor?’ Dat zou geweldig zijn! Zo brengt u de WJD en Sydney voor hen een stapje dichterbij. Het bankrekeningnummer is: 427552737 t.n.v. de Wereldjongerendagen

De jongeren gaan er in ieder geval voor. Het is ook niet niets! Het zal een hele ervaring zijn, waar ze hun leven lang op zullen teren. Nadat zij van de Wereldjongerendagen terug zijn, zullen zij beslist verslag uitbrengen en mogen wij in hun ervaringen delen.

In die zin gaan wij ook een beetje samen naar Sydney!

Met hartelijke dank en groet, dit namens de kapelaan en de jongeren
Sander Nijhof, Jules Lommen, Tim Hustinx, Tim Ewoldt en Ivo Pauly



PELGRIMSWANDELING NAAR BANNEUX

zondag 23 december

Ter voorbereiding op het Kerstfeest organiseert de Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden op **zondag 23 december** haar jaarlijkse Pelgrimswandeling naar Banneux.

Vertrek in kleine groepen:

- 6.30- 7.30 uur vanaf de kerk in Margraten
- 7.45 - 8.30 uur vanaf de kerk in Noorbeek
- 9.30 -10.15 uur vanaf Abdij Val Dieu.



Onderweg zijn er enkele bezinningsmomenten en in Banneux vindt ter wordt om 17.30 uur afgesloten met een Eucharistieviering. Opgave vooraf is niet nodig, tijdig aanwezig zijn bij een vertrekpunt is voldoende. Goede conditie en stevige wandelschoenen zijn vereist! Meer informatie via ☎ 045 – 5463563 of per e-mail: info@splimburg.nl

🎵 KERSTCONCERT NEVA ENSEMBLE 🎵

Tweede Kerstdag



Liefhebbers van Russische muziek kunnen op tweede kerstdag genieten van het fameuze Neva Ensemble uit St. Petersburg. Het ensemble, bestaande uit zes zangers en zangeressen met een conservatoriumopleiding, komt al voor het 15^e jaar naar Nederland om te concineren. In Rusland zelf zingen de leden van het ensemble veelal als solist in kerkkoren, opera en bij de philharmonie. NEVA ENSEMBLE geeft op

26 december om 14.30 uur een concert **in de Johanneskerk (Mgr. Vrankenstraat).**

In het concert zullen zij voor de pauze drie kwartier Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek ten gehore brengen (m.n. van grote Russische componisten) en na de pauze drie kwartier licht klassieke muziek, opera en volkliederen. Het laatste deel wordt door een pianiste begeleid. Het concert is gratis toegankelijk; na afloop houden de zangers zelf bij de uitgang een schaalcollecte.

NIEUWJAARSRECEPTIE BISCHOP WIERTZ

1 januari

Bisschop Frans Wiertz houdt elk jaar op Nieuwjaarsdag een receptie om iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Ook dit jaar ontvangt de bisschop, samen met hulpbisschop Everard de Jong en de overige leden van de bisdomstaf iedereen die wil komen tijdens de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 1 januari vanaf 13.00 uur in het bisschopshuis aan de Paredisstraat 10 in Roermond.

HEILIGE PATER KAREL-FEEST IN MUNSTERGELEEN **5 januari**

Op zaterdag 5 januari mogen we in de kerk onze Pater Karel, op zijn 115^e sterfdag, voor de eerste maal als Heilige vereren. Munstergeleen doet dat in hoog gezelschap: de Pauselijke Nuntius Mgr. F. Bacqué en de Paters Giovanni Zubiani en Luigi Vaninetti c.p. zullen uit Rome overkomen voor deze feestelijke dag. Om **18.30 uur** is er in de parochiekerk van Munstergeleen een Pontificale Hoogmis, waarna in kaarsen-processie naar het Geboortehuis wordt getrokken om de relieken te vereren.

De route loopt vanaf de kerk via de Pancratiusstraat, Kerkstraat, Foniëlsweg, Haagstraat, Kleine Kommel, Geleenstraat oversteken, P.C. Houbenstraat, naar de Pater Karel-kapel. De processie trekt dan door de kapel, waar de relieken vereerd worden en wordt achter in het park ontbonden, onder de muziek van Fanfare Juliana en het kerkelijk zangkoor. U allen bent van harte uitgenodigd om, dankbaar om Gods genade die we mogen ervaren door middel van onze Pater Karel, zijn feestdag in blijdschap en met velen vieren!!

BEZINNINGSWEEKEND VOOR 30-PLUSSERS

11-13 januari

Voor mensen in de leeftijd van ong. 28 t/m 45 jaar, die zijn 'uitgegroeid' uit de jongeren-activiteiten, maar nog wel graag met leeftijdgenoten samenkomen voor geloofsverdieping en ontmoeting, een Bezinningsweekend rond het thema "Wie is Jezus Christus?"

Wie is Jezus en wat heeft Zijn leven ons te zeggen? Voor wie dieper uit het geloof wil leven, blijft deze vraag actueel. De Heilige Schrift wijst ons de weg om Jezus meer te leren kennen. In zijn boek 'Jezus van Nazareth' laat paus Benedictus ons teksten uit de bijbel in een heel nieuw licht zien en schenkt ons daarmee een dieper zicht op Jezus Christus.

Plaats: Bezinningshuis Regina Carmeli

Leiding: Z.E.H. M. Otto, (priester in Ulestraten/Meerssen-West)

Aanvang: vrijdag 11 januari, 17.00 uur

Sluiting: zondag 13 januari 17.00 uur

Kosten: € 60,- (+ evt. € 6,- voor lakens)

Meer info en opgave: pastoor Otto ☎ 043-3642259 / [www. platform30plus.ontheweb.nl](http://www.platform30plus.ontheweb.nl)



HEILIG VORMSEL

Een kleine tachtig jongens en meisjes van de groepen acht in onze parochies zijn zich op dit moment aan het voorbereiden op het ontvangen van hun Heilig Vormsel. Eens, in de meeste gevallen als baby'tje, door hun ouders naar de kerk gebracht om gedoopt te worden, gaan zij nu zélf hun 'ja' uitspreken aan God en aan Zijn Kerk. De heilige Geest die zij bij het Vormsel ontvangen, doet hen sterker op Christus gelijken en geeft de kracht om in liefde en geloof voor Hem te getuigen. Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de handoplegging en de zalving van het voorhoofd met het heilige Chrisma, waarbij de vormheer de woorden uitspreekt: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". Dit merkteken, of zegel, van de Heer dat een vormeling ontvangt, is eenmalig en blijvend; het sacrament van het Vormsel kan men dan ook maar één maal ontvangen.

Vormheer in dekenaat Sittard is dit schooljaar onze eigen deken Van Rens.

De Vormselviering vindt plaats op **zondag 20 januari om 11.30 uur** in de St.Petruskerk.

Iemand of iets vergeten... dat kan de beste overkomen, zegt men. Toch is het pijnlijk en vervelend voor degene die het treft. Wij, de deken, de kapelaan, de beide diakens en de medewerkers op de administratie, zijn ons ervan bewust dat we misschien mensen of afspraken hebben vergeten.

Graag onze excuses daarvoor! Laat u het ons weten als we iets goed kunnen maken!!

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

NIEUWKOMERS WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens onze deken, kapelaan, diakens en Welcomsgroep!

Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Dan verzoeken wij u vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, -schriftelijk of telefonisch- aan:

de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275

of mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, of ☎ 4519039.

Hartelijk dank!

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL

In de kerk liggen de nieuwe brieven van Amnesty International om mee te nemen, thuis te ondertekenen en te verzenden. Deze maand wordt aandacht gevraagd voor de zaak van de Egyptische student Karim Amer. Hij is tot vier jaar cel veroordeeld omdat hij op zijn weblog kritiek had geuit op Egyptische religieuze autoriteiten, op de president en op de islam. Amnesty beschouwt hem als gewetensgevangene, omdat hij alleen maar gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting. Aan de autoriteiten wordt daarom in deze brief gevraagd Karim Amer onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

GEDOOPT

Merle, dochter van echtpaar Haustermans-Ottenheym, Benedictastr. 11 18-11- 2007

Lynn, dochter van echtpaar Pijsls-Reubsaet, Cavalariestr. 35 18-11- 2007

Esmee, dochter van echtpaar Philippen-Nieling, Kruisstr. 31 24-11- 2007

Dean, zoon van echtpaar Kleijnen-Brorens, Meygatenstr. 21, Stein 25-11- 2007

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Merle, Lynn, Esmee en Dean onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.



OVERLEDEN

Paula Janssen-Collard, Dr. Nolenslaan 10, 87 jaar, † 23 -11-2007
Gé Sanders, Baenjehof 19, 92 jaar † 5 -12-2007
Sjaak Heijnen, Walramstraat 64, 85 jaar † 15 -12-2007

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

♪♪ KERSTCONCERT ST-PETRUSKOOR ♪♪

Op **zaterdag 29 december** zal het St.-Petruskoor de avondmis van 18.00 uur in de St.-Petruskerk opluisteren, en aansluitend, om ongeveer 18.45uur, een Kerstconcert verzorgen.

Het koor zal beneden in de kerk met pianobegeleiding zorgen voor een vrolijke en stemmige Kerstsfeer. Op het programma staan, naast enkele traditionele Kerstliederen van o.a. John Rutter en Hector Berlioz, een aantal medleys van populaire carols. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Verder in de Kerststemming komen? Op de gloednieuwe, sfeervolle Kerst-CD 'Souvenir de Noël', voeren Bianca Lenssen, sopraan, en Arno Kerkhof, piano en harmonium, u mee naar een ouderwets gezellig Kerstfeest in de negentiende eeuw. Op historische instrumenten wordt muziek uitgevoerd van o.a. Cornelius, Reger, Massenet en Guilmant. Laat u verrassen door de prachtige muziek in een stijlvolle uitvoering.

Deze bijzondere CD kost € 15,- (excl. verzendkosten) en is verkrijgbaar bij Arno Kerkhof, dirigentorganist van de St.-Petruskerk, tel. 0032-89723936 of arno.kerkhof@scarlet.be



HEILIGE MAAGD MARIA

In 2008 viert het Franse plaatsje Lourdes de 150^e verjaardag van de verschijningen van Maria aan het meisje Bernadette. In de Belgische bedevaartsplaats Banneux is het op 15 januari precies 75 jaar geleden dat Maria zich (de eerste van acht maal) openbaarde aan de 12-jarige Mariette. En in Sittard vieren we komend jaar het 125-jarig bestaan van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.

In een jaar waarin Moeder Maria zich dus in onze bijzondere belangstelling mag verheugen, op deze plek steeds een korte uitleg over de Maria-feesten en gedachtenissen die in onze kerk gevierd worden.

Eigenlijk is de Kersttijd –die duurt van de vooravond van Kerstmis tot en met de zondag na Driekoningen- één onafgebroken gedachtenis van het Goddelijk, maagdelijk en heilbrengend moederschap van Maria. Op het hoogfeest van Kerstmis aanbidden wij Jezus, de Verlosser, maar ook Zijn glorierijke Moeder; op het feest van de Heilige Familie (op de zondag in het kerstoctaaf kijken wij met verering naar het heilig huiselijk



leven in Nazaret: het leven van Jezus, van Maria, Zijn Moeder en van Jozef, 'de gerechte'; op het feest van de Openbaring des Heren zien wij Maria als ware Zetel der Wijsheid en Moeder van de Koning, die de Redder van de volken aan de Wijzen ter aanbidding voorhoudt.

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD – 1 JANUARI

Tijdens het Concilie van Efeze (431) werd door paus Coelestinus (+27 juli 432) vastgelegd dat de allerheiligste Maagd Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig Moeder van God is (Theotokos).

Het feest "Heilige Maria, Moeder van God" is op de eerste dag van januari geplaatst, overeenkomstig de oude aanduiding van de Liturgie van Rome. Wij herdenken deze dag op feestelijke wijze de taak die Maria heeft vervuld in het heilsmysterie en wij loven de geheel enige waarheid die daaruit voortkwam door de "heilige Moeder", de Messias.

Dit hoogfeest geeft bovendien een uitstekende gelegenheid om onze aanbidding voor de pasgeboren Vredevorst te vernieuwen, om opnieuw de blijde Boodschap van vrede aan te horen en om van God, op voorspraak van Maria, Koningin van de Vrede, de edele gave van vrede af te smeken.

Deze motieven hebben er ook toe geleid dat 1 januari, waarop de octaafdag van Kerstmis zo gelukkig samenvalt met de eerste dag van het nieuwe burgerlijk jaar, sinds 1967 is aangewezen als internationale Dag van de Vrede. Onze Paus wijdt elk jaar een apart schrijven aan de Wereldgebedsdag voor de vrede.



DRIEKONINGEN

*“D’heilige Driekoningen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand.
Z’offerden ootmoediglijk mirre, wierook ende goud,
t’ere van dat Kinde dat alleding behoudt. Kyriëleis !”*

Op 6 januari vieren we het feest van de Openbaring des Heren, in de volksmond beter bekend als **Driekoningen**. De drie koningen of beter gezegd de wijzen uit het Oosten boden het kind Jezus hun geschenken aan: goud, mirre en wierook. Al in de derde eeuw begonnen kerkelijke schrijvers te speculeren over de diepere zin van deze geschenken.

De meest voorkomende interpretatie is deze:

Goud werd vanouds gezien als koninklijk edelmetaal. Zo liet koning Salomo een grote troon van ivoor maken en met goud bedekken. Het goud dat Jezus werd aangeboden, betekent dan ook zijn koningschap, hoewel niet van deze wereld.

Mirre is een welriekende harssoort. Het werd gebruikt bij het afleggen van de doden. Toen Jezus werd begraven, wikkelden ze hem in linnen doeken samen met de kruiden mirre en aloë. Volgens de kerkelijke schrijvers betekent het geschenk van de mirre het menszijn en vooral de sterfelijkheid van Jezus.

Wierook die opstijgt, gold niet alleen als een symbool van de gebeden die opstijgen naar God, maar ook als een eerbetoon aan God. Zo verwijst wierook symbolisch naar de godheid van Jezus. De kerkelijke dichter Sedulius heeft het in de zesde eeuw kort en bondig samengevat: “Koninklijk goud en wierook, zij huldigen hem als koning en God en mirre voorspelt zijn graf.”

St. Bernardus geeft heel nuchter nog een praktische betekenis. Goud is een geschenk geweest om tegemoet te komen in de armoede van het heilig gezin. Mirre was bedoeld om wormen te doden en om de tedere ledematen van Jezus te zalven. Wierook kon gebruikt worden om de stank van de vuile stal te verdrijven.

HEILIG UUR

Op **donderdag 3 januari** houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.- Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. Voor deze maand worden de bewoners van de volgende straten speciaal uitgenodigd: **Blijdestein, Brandstraat, Oude Broeksittarderweg, Brugstraat, Mgr. Claessensstraat, Hub Dassenplein, Dobbelsteynporte, Dominicanenwal, Emmastraat en Engelenkampstraat.**



REGINA CARMELI

Zondag na de 1e vrijdag van de maand:

16.30 uur: uitstalling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstalling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

BEZINNINGSDAG - in stilte

“Jezus, de Mensenzoon

19 januari

aan de rechterhand van de Vader”

Jezus antwoordt aan de Hogepriesters: “Gij zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de macht en komen met de wolken des hemels” (Mc. 14,62). En Stefanus, vervuld van de Heilige Geest, zag de hemel open en de mensenzoon staande aan Gods rechterhand. Wij denken samen gelovig na over de Mensenzoon!

Leiding: Pater Bonifatius Honings, karmeliet

Datum: Zaterdag 19 januari, 10.00 – 17.00 uur

Kosten: € 12,-- (lunchpakket meebrengen)

8-daagse RETRAITE - in stilte “De Eucharistie:

20-29 januari

Sacrament van de Liefde”

De Heer, die de zijnen bemind had, gaf hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Als onderpand van deze liefde en van zijn blijvende aanwezigheid en om ons deelgenoot te maken van zijn Paasmysterie, stelde Hij de Eucharistie in als de gedachtenis aan zijn dood en verrijzenis.

Leiding: Pater Bonifatius Honings, karmeliet

Aanvang: Zondag 20 januari, 10.00 – 17.00 uur

Sluiting: Dinsdag 29 januari, 9.30 uur

Kosten: € 317,-- (+ evt. 6,-- voor lakens)

BEZINNINGSDAGEN - in stilte “Vallen en opstaan”

3-5 februari

Vallen en opstaan is het soms (vaak!) ook in ons geestelijke leven. Hoe komt het toch dat wij vallen? En hoe zeer nodigt God ons uit om weer op te staan!

Leiding: Z.E.H. M. Otto, priester

Aanvang: Zondag 3 februari (Carnavalszondag), 17.00 uur

Sluiting: Dinsdag 5 februari, 13.30 uur

Kosten: € 74,-- (+ evt. 6,-- voor lakens)

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Beziinhuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.

UW AANDACHT S.V.P.

VIERINGEN OP KERSTAVOND

17.00 uur	Kindje wiegen	Petruskerk
18.00 uur	Gezinsmis	Petruskerk
20.00 uur	Aanvang Vigiliatedienst	
20.30 uur	Nachtmis	Petruskerk
20.30 uur	Nachtmis	Pauluskerk
22.30 uur	Nachtmis	Bernadettekerk
23.00 uur	Nachtmis	Michielskerk



Zondag 23 december: Vierde zondag van de Advent.

Maandag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER

Kerstavond, vigilie van Kerstmis:

17.00 uur: Kindje wiegen (gebedsdienst), speciaal bedoeld voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.

18.00 uur: Gezinsmis, speciaal bedoeld voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders,

20.00 uur: inleidende Vigiliatedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van **20.30 uur** in de St-Petruskerk. De zang wordt verzorgd door het Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen.

22.45 uur: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van **23.00 uur** in de St-Michielskerk, die wordt opgeluisterd door het Michielskoor.

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.

Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag

Zondag 30 december: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

Maandag 31 december: Oudjaar. De grote dankdienst ter afsluiting van het jaar des Heren 2007 begint om 18.30 uur in de St-Petruskerk en wordt opgeluisterd door het Petruskoor.

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God, octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. Na de Hoogmis van 11.30 uur in de St-Petruskerk bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het Jochem-Erenshoes.

NB: er zijn deze dag géén Missen in de Bernadette- en de Pauluskerk!

Vrijdag 4 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig hart van Jezus. De Eerste-Vrijdag-huis-Communie vervalt deze dag!

Zondag 6 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)

Zondag 13 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd

18-25 januari : Gebedsweek voor de eenheid

Zondag 20 januari: Tweede zondag door het jaar. Oecumenische viering in Vrangendael

“Een Gezegend en Voorspoedig 2008!”

Graag willen de parochiegeestelijkheid en het Kerkbestuur zoveel mogelijk parochianen persoonlijk een Zalig Nieuwjaar toewensen. U bent daarom allen van harte uitgenodigd op **Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari, na de H.Mis van 11.30 uur** naar het Jochem Erenshoes te komen om de beste wensen uit te wisselen en te toosten op het nieuwe jaar!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op **vrijdag 18 januari 2008** opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@planet.nl.

Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of op banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 22 december

18.00 uur plzwd Greetje Wolters-Zwakhalen; nadienst Elly Muijters, Paula Janssen-Collard, Gé Sanders (*samenhang*)

Zondag 23 december

Vierde zondag van de Advent

11.30 uur plzwd Maddalena Oberdorf-Cuccuru en Josette Meuwissen; gestpljrd Victor Eijckeler en Elly Eijckeler-Tummers; pljrd voor Dolf Ruijt, voor Adri Schoots en uit dankbaarheid voor een 80^e

verjaardag; plev Lies Meuwissen-Schmeits en overl fam (*samenhang*)

16.30 uur vesperdienst

Maandag 24 december

08.00 uur ev voor de overledenen vd fam Smeets-Bouwels

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER

Heilige Kerstavond en Kerstnacht

17.00 uur Kindje wiegen

18.00 uur Vigilie mis-Gezinsmis (Jeugdkoor)

20.30 uur Nachtmis gestplev overl. ouders Tummers-Janssen, voor levende en overl. leden vd fam. Triepels-Vermij en de fam, Jansen-Renckens en voor Truus en Zef Triepels-Jansen, voor overl ouders Van den Berg-Frehen; 2^e pljrd voor Anneke van Etten-Dake en voor Mart van Etten, pljrd voor Wim de Vet; plev overl fam Bisschops-Maessen (*Petruskoor*)

Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag

11.30 uur gestplev overl ouders Schaeckens-Peulen en zonen Jozef en Martin, voor Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; pljrd Jan Konings en ouders, W. Köhlen-Janssen, families Noël Ramakers en Indekeu; plev Miny Reijnders-Kuijpers (*Petruskoor*)

Woensdag 26 december, Tweede

Kerstdag, H. Stefanus, eerste martelaar

11.30 uur plev overl ouders Fuchs-Robling, Philomène Paques-Cals (*Jeugdkoor*)

Donderdag 27 december

H. Johannes, apostel en evangelist

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor de zielenrust van Jan Marx

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (*samenzang*)

Vrijdag 28 december

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

19.00 uur ev tev H.Priesters en voor de vrede, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Zaterdag 29 december

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, levende en overl. fam. J. Lejeune-Duykers; overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

18.00 uur plzwd Rut Rutjes; 1^e pljrd Anna Peters-Salvino; nadienst Paula Janssen-Collard, Gé Sanders (*Petruskoor*)

aansluitend Kerstconcert

Zondag 30 december

H. Familie Jezus, Maria, Jozef

11.30 uur plzwd Elly Muijters; gestpljrd ouders Willie en Fien Muller-Simons (*samenzang*)

Maandag 31 december

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.30 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon; gestplev voor levende en overl leden vd fam Triepels-Vermij en de fam Jansen-Renckens en voor Truus en Zef Triepels-Jansen; pljrd Guus Jessen; plev Philomène Paques-Cals (*Petruskoor*)

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag

Heilige Maria, Moeder van God, octaafdag van Kerstmis

11.30 uur gestplev Hermine Hameleers-Boelens en echtgenoot, Lies Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels (*samenzang*)

Woensdag 2 januari

HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren

08.00 uur ev ter ere van St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven, ev uit dankbaarheid (B)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 3 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.30 uur Heilig Uur (*samenzang*)

Vrijdag 4 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels

19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus; tev H.Priesters en voor de vrede

Zaterdag 5 januari

H. Pater Karel (Houben), priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; **18.00 uur** nadienst Paula Janssen-Collard, Gé Sanders; plev overl echtelieden Schrijen-Tholen (*samenzang*)

Zondag 6 januari

Hoogfeest Openbaring des Heren

11.30 uur plzwd Lie Canisius-van Leeuwen; gestpljrd overl echtp Beckers-Hennekens, overledenen vd fam Brouwers-Geraets; gestplev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels;

pljrd voor Mieke Nieuwboer en voor Tom Nieuwboer; plev voor alle levende en overl leden van Buurtvereniging 'Rondjom de Groote Kirk' (*Petruskoor*)

Maandag 7 januari

08.00 uur gestev Lies Roppe en overl vd fam. Roppe-Kissels; ev ter ere van de H. Geest voor allen, die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld omleiding te geven

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

Dinsdag 8 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev t.e.v de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen

Woensdag 9 januari

08.00 uur ev voor overl ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

Donderdag 10 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor Cor de Wit en Dory Neilen uit dankbaarheid, voor ouders

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (*samenzang*)

Vrijdag 11 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Zaterdag 12 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

18.00 uur plev voor José Kleynen-Cals en

Philomène Paques-Cals (vw buurtbew en ondernemers Brandstraat) nadienst Gé Sanders (*Jeugdkoor*)

Zondag 13 januari

Feest Doop van de Heer

11.30 uur plzwd Paula Janssen-Collard;

gestpljrd Guus van Aubel; gestplev overl fam Cobben-Cals, overl fam Muyres-

Maessen; pljrd Pierre Kubben en overl fam Kubben-Ermans (*Petruskoor*)

Maandag 14 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

Dinsdag 15 januari

H. Arnold Janssen, priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar

Kaptein-Haagmans

Woensdag 16 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam

Feron-Hoenen

Donderdag 17 januari

H. Antonius, abt

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close

Vrijdag 18 januari

08.00 uur ev voor de overledenen vd fam

Gieskens-Muijres en Corbeij-Kerrens

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

tev H.Priesters en voor de vrede

Zaterdag 19 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,

overledenen vd fam. Stessen

18.00 plev voor Elly Beursgens-Kessels

(*samenzang*)

Zondag 20 januari

Tweede zondag door het jaar

11.30 uur Toediening van het H. Vormsel

plzwd Gé Sanders; gestpljrd Edeltrudis

Schlimbach en overl echtp Baltussen-

Schlimbach; gestplev overledenen vd fam

Duynstee-van Basten Batenburg, Ingrid

Pijls; plev overl familieleden Pier-Weijzen

(*samenzang*)

Maandag 21 januari

H. Agnes, maagd en martelares

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin

Dinsdag 22 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar

Meulenberg-Kleuters; ev fam. Wyszenko,

Meerts en Hendriks

Woensdag 23 januari

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor overledenen vd fam

Smeets-Bouwels

Donderdag 24 januari

*H. Franciscus van Sales, bisschop en
kerkeraar*

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

19.00 uur gestev Maria ten Dijk; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (*samenzang*)
Vrijdag 25 januari

Bekering van de heilige apostel Paulus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen

Zaterdag 26 januari

HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST. MICHIELSKERK

Zondag 23 december

Vierde zondag van de Advent

08.30 uur plev voor Jacqueline Kabuth-
Goossens

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(*samenzang*)

Maandag 24 december

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER

Heilige Kerstavond en Kerstnacht

23.00 uur Plechtige Nachtmis (*Michielskoor*)

Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag

08.30 uur Dageraadsmis plev voor

Jacqueline Kabuth-Goossens

09.30 uur Dagmais gestplev Corry Wetzels-
Wilms en voor een bijzondere intentie; plev
voor Harrie Flecken (*Jeugdorkerst
Philharmonie*)

Woensdag 26 december, Tweede

Kerstdag, H. Stefanus, eerste martelaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur tev O.L. Vrouw van Lourdes

(*samenzang*)

Zondag 30 december

H. Familie Jezus, Maria, Jozef

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
plev voor Jacqueline Kabuth-Goossens

09.30 uur gestev overledenen vd fam Dols-
Zej, kinderen en aangetrouwde kinderen
(*samenzang*)

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag

**Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis**

08.30 uur plev voor Jacqueline Kabuth-
Goossens

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(*samenzang*)

Zondag 6 januari

Hoogfeest Openbaring des Heren

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
plev voor Jacqueline Kabuth-Goossens

09.30 uur J. en J. Derrez (*samenzang*)

Zondag 13 januari

Feest Doop van de Heer

08.30 uur gestev overl. ouders Heinen-
Schuurmans, echtp Caulfield-Tholen;

09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij

Zondag 20 januari

Tweede zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev Zus Cornelissen-
Konings (*samenzang*)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 23 december

Vierde zondag van de Advent

10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER

Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag

10.30 uur voor overl ouders Castro-
Schellinx en voor overl ouders Simons-
Magermans en Ubben-Maintz, voor overl
echtp Caulfield-Tholen

**Woensdag 26 december, Tweede
Kerstdag**

H. Stefanus, eerste martelaar

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor verder herstel van een hartoperatie

Donderdag 27 december,

H. Johannes, apostel en evangelist

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor fam
Pluis-Schrooten en overleden fam

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 28 december

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor Nou Arno Smeets en overl fam Smeets-
Brull

Zaterdag 29 december

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor verder herstel na een hartoperatie

Zondag 30 december

H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

10.30 uur jaardienst voor Pierre Schols,
voor overl echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag

*Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis*

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 2 januari

*HH. Basilius de Grote en Gregorius van
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren*

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 3 januari

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 4 januari

H. Andreas, apostel

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 5 januari

H. Pater Karel (Houben), priester

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 6 januari

Hoogfeest Openbaring des Heren

10.30 uur voor alle leden en overl leden vd
Aartsbroederschap, voor overl echtp
Caulfield-Tholen

Dinsdag 8 januari

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 9 januari

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 10 januari

H. Nicolaas, bisschop

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans

en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 11 januari

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 12 januari

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 13 januari

Feest Doop van de Heer

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 15 januari

H. Arnold Janssen, priester

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 16 januari

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 17 januari

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen

10.30 uur jaardienst voor Niel Coen

Vrijdag 18 januari

*H. Johannes van het Kruis, priester en
kerkelaar*

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 19 januari

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 20 januari

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor René Bux en Fien Bux-Janssen

Dinsdag 22 januari

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 23 januari

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 24 januari

*H. Franciscus van Sales, bisschop en
kerkelaar*

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 25 januari

Bekering van de heilige apostel Paulus

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 26 januari

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

Parochie H. Bernadette -Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73



Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381

*Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H.Bernadette*

Zondag 23 december: 4^e zondag van de advent

10u30 Zwd. Gerrit Raafs nadienst: Huub Arts; Kasimirz Marciniak; Theo Jansen

Maandag 24 december (Nachtmis van Kerstmis) Schola Gregoriana Sittardiensis

22u30 ovl.oud. van Tilburg-Kusters

Dinsdag 25 december: Kerstmis, Geboorte van de Heer Gemengd koor

10u30 Pastoor Jos.Linssen

Woensdag 26 december: H.Stefanus, 1e martelaar (2e kerstdag) Kinderkoor

10u30 voor levende en overleden leden van de KBO Baandert; Christien Linssen

Donderdag 27 december: Feest van de H.Johannes, apostel en evangelist

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 30 december 2007: Feest van de heilige Familie

10u30 v geloofsopvoeding in de gezinnen nadienst: Kasimirz Marciniak; Theo Jansen

Dinsdag 1 januari 2008: Hoogfeest H.Maria, Moeder van God

11u30 **H. Mis in Petruskerk**

Donderdag 3 januari: H. Naam Jezus

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 6 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)

10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; nadienst: Kasimirz Marciniak; Theo Jansen

Dinsdag 8 januari

9u00 gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette

Donderdag 10 januari

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 13 januari: feest: Doop van de Heer

10u30 ovl.oud. Gerards-Schoonus nadienst: Kasimirz Marciniak; Theo Jansen

Dinsdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester

9u00 Frans Fiddlers en Gertrudis Mostard

Donderdag 17 januari: H. Antonius, abt

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 20 januari: 2e zondag door het jaar

10u30 Zwd. Kasimirz Marciniak; nadienst: Theo Jansen

Dinsdag 22 januari: H.Vincentius, diaken en martelaar

9u00 tev. OLV v.Lourdes

Donderdag 24 januari: H.Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN

15 november: Hub Arts (46 jaar), Komeetlaan 32

29 november: Kasimirz Marciniak (86 jaar), Baandert 69

16 december: Theo Jansen (77 jaar), Frans Erensstraat 35

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

LANDELIJKE JONGERENCOLLECTE

De collecte voor het katholiek jongerenwerk in Nederland op zondag 18 november heeft 105,02 opgebracht. Dank aan alle gevers!

ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD

De collecte voor de adventsactie 'Solidaridad' voor de Kerk in Zuid-Amerika op de tweede zondag van de Advent heeft 52,35 opgebracht. Dank aan alle gevers!

KINDERWOORDDIENST

Op de zondagen 23 december en 13 januari is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op maandag 24 december wordt de H.Communie uitgedeeld in de ontmoetingsruimte op de 3^e etage in de Odaflat om 11.00 u. Aansluitend in rest van de parochie.

In januari vervalt de ziekencommunie.

EUCHARISTIEVIERINGEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAARSDAG

Op kerstavond worden kinderen en hun ouders van harte uitgenodigd in de Petruskerk voor het 'Kindje wiegen' voor de allerkleinsten om 17.00 u. en voor de Gezinsmis om 18.00 uur.

In de Bernadettekerk is op kerstavond de Nachtmis om 22.30 uur.

Op eerste kerstdag en tweede kerstdag is de H.Mis in de Bernadettekerk beide keren om 10.30 uur.

Op nieuwjaarsdag houden onze samenwerkende parochies een gezamenlijke H.Mis om 11.30 uur in de Petruskerk. In de Baandert en Limbrichterveld zijn dan geen HH.Missen. Aansluitend is in het Jochem Erenshoes de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.

I'M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS

Een witte kerst. Dat is wat velen wensen. Toch is maar zelden sprake van een witte kerst. En met de klimaatveranderingen is het de vraag of deze er nog vaak komt.

Nou, dan willen we in ieder geval een sfeervolle en gezellige kerst. Maar wat is sfeervol? En wat is gezellig? Daar verschillen de meningen nogal over. En wat te denken van mensen voor wie het zeker niet sfeervol en gezellig zal worden?

De idylle van een pasgeboren kind, liggend in een voederbak, is voor velen reden om zo aan het einde van een jaar weg te dromen en alles om zich heen even vergetend. En toch is dat kind er gekomen met een diepere bedoeling. Niet voor de idylle, niet voor de gezelligheid, en al helemaal niet voor een witte kerst.



Mogen we met kerstmis dan niet even wegdromen? Mogen we dan geen feest vieren? Jazeker wel! Kerstmis is een groot feest. Maar we mogen nooit de betekenis ervan vergeten.

KERKBALANS 2007: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette, Baandert 23, Sittard-Baandert, o/v 'Kerkbijdrage'.

SPREEKUUR

Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

4^E ZONDAG VAN DE ADVENT

zaterdag 22 dec	19.00 u.	Jrd Mieneke Simon-Kleuskens Jrd Jos Wilms (verjaardag)
<i>‡ Pauluskoor</i>		
maandag 24 dec	20.30 u.	Lauw Schoenmakers en overl ouders Schoenmakers-Populiers en overl. ouders Prenger-Tummers
<i>‡ Pauluskoor</i>		
dinsdag 25 dec	09.30 u.	Kerstmis, Geboorte van de Heer O.L.V. van Lourdes
woensdag 26 dec		<u>Geen Mis</u>



H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF

zaterdag 29 dec	19.00 u.	Jrd Lies Tummers-Tangelder	<i>‡ Pauluskoor</i>
maandag 31 dec		<u>Geen Mis</u>	
woensdag 2 jan	19.00 u.	Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven	

OPENBARING DES HEREN

zaterdag 5 jan	19.00 u.	OLV van Lourdes	<i>‡ Pauluskoor</i>
maandag 7 jan	19.00 u.	OLV van Lourdes	
woensdag 9 jan	19.00 u.	Bijzondere intentie, op voorspraak van de H. Jozef	

DOOP VAN DE HEER

zaterdag 12 jan	19.00 u.	Jrd Overleden ouders Lebens-Janssen en Zef en Mia Lebens
maandag 14 jan	19.00 u.	OLV van Lourdes
woensdag 16 jan	19.00 u.	Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

2^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 19 jan 19.00 u. OLV van Lourdes
maandag 21 jan 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 23 jan 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 – Rabobank 147607558
o.v.v. kerkbijdrage H. Paulusparochie



Parochiemedelingen St. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 12 december bij:

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres.

Spreekuur Diaken Fleischeuer, Patchstraat 2(zij-ingang) Elke zaterdag van 11-12.30 u.

Woensdag 26 dec en maandag 31 dec is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk.

Dinsdag 1 januari 2008 om 11.30 uur is er voor de 3 parochies een gezamenlijke Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Jochem Ehrenshoes. U bent van Harte Welkom!!!



Vrijwilligers Bedankt!!!

Een hartelijk woord van dank gaat bij het naderen van het Kerstfeest en de jaarwisseling uit naar onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters. Zonder hun steun en inzet gaat het echt niet. En natuurlijk ook aan alle parochianen die het afgelopen jaar weer hebben meegedaan aan de kerkbijdrage. We hopen dat wij ook het komende jaar weer op uw inzet en bijdrage kunnen rekenen!



*Het priesterteam, Diakens en kerkbestuur
wenst U een
Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar*

