



Kloosterplein 10 ☎ 4512275 kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 14^e jrg. - nr. 8 10 september 2011

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 22 oktober 2011.**

IN GODS NAAM - IN GODS HAND!!

Laatst was ik op een receptie van een bruiloft. Ik had als priester het huwelijk ingezegend en wilde het bruidspaar feliciteren, ze hadden gevraagd of ik naar hun receptie wilde komen. Vanwege andere pastorale verplichtingen kwam ik wat later. Het feest was al in volle gang. Nauwelijks kon ik door alle drukte het bruidspaar vinden, maar nog moeilijker was het om hen te feliciteren. Het was namelijk een enorm 'muzikaal' kabaal; je kon elkaar nauwelijks horen. Het orkest knalde met alle geluidsapparatuur haar muziek de zaal in. Er was geen ontkomen aan. Ik gaf het bruidspaar hun cadeau: een kruisje voor hun woning. Maar of men mijn verhaal begrepen heeft, betwijfel ik. Ik dronk een consumptie, verschillende jongere mensen kwamen naar me toe, ze kenden me van vroeger en wilde even hun herinneringen ophalen. Maar het kabaal was onverbiddelijk, de vriendelijkheid van de jonge mensen was ongetwijfeld hartelijk, maar communicatie was onmogelijk.

Na 10 minuten verliet ik de feestzaal. Toen ik buiten kwam, hoorde ik het kabaal op straat en zag hoe buurtbewoners hun ramen dichtdeden. Heel wat oudere mensen had ik even willen begroeten op deze receptie, maar het ‘beest kabaal’ liet dat niet toe. Terwijl ik naar mijn auto liep, overwoog ik dat je eigenlijk weggejaagd wordt. Je kunt niet in die maatschappij meedoen. De omgeving bepaalt wat er gebeurt. De omgeving vindt iets mooi en de gast die daaraan niet mee kan doen, wordt eigenlijk weggejaagd. Oh, ik gun de jonge mensen hun gezelligheid en plezier. Maar als je als jongere niet meer in de gaten hebt, dat je andere genodigden eigenlijk wegjaagt, dan ben je eigenlijk bezig met egocentrisme. Je stelt jezelf centraal..... En hoe gaat dat nu in onze wereld? Laatst sprak ik met een oudere uit een zorgcentrum en deze mevrouw merkte overtuigend op: ze willen ons gewoon kwijt!! Ik schrok van deze overtuigde en harde uitspraak. Ik trachtte te doorgronden wat zij bedoelde. Ze had zich enorm geërgerd dat ze een formulier van de zorg had gekregen waarin ze moest aangeven hoe de arts, verpleegkundige enz. moesten handelen als ze in stervensnood kwam. Bij het invullen en bij het gesprek erover kwam de vanzelfsprekende mededeling dat ze kon aangeven of ze euthanasie wou of niet. Tegenwoordig is dat geoorloofd, had de verpleegkundige gezegd. Het werd verteld alsof je een formulier moest invullen voor het samenstellen van het dagelijkse menu. Wil je wel of niet vlees of kaas bij het avondbrood... wil je hebben dat ze jou nog maanden laten liggen terwijl ze niks meer voor jou kunnen doen. Dan kun je toch beter aangeven dat ze jou waardig laten sterven.... Het leek inderdaad wel een menukaart waarin je aangeeft bij welke gang je het liefst onopvallend sterft... ‘Ze willen ons kwijt,’ zei die mevrouw. Het klonk verwijtend uit haar mond en in mijn oren.



De receptie... en het kabaal van onze huidige tijd. De zorg om de mens... en de last van onze moderne zorgstructuur. Kil en efficiënt, zo rekenen onze managers uit en de euthanasie kwam onze maatschappij binnengeslopen als een soort held, als een verlichting, waarom moet de mens toch onnodig lijden? Je wordt bijna aangekeken als een on sociaal persoon als je de euthanasie niet hebt opgenomen in je zorgmenu. Niet de zorg om de lijdende mens staat voorop, maar de vraag: hoe kunnen we met de wet in de hand zo weinig mogelijk last hebben van elkaar en hoe kan ik mijn last zo efficiënt mogelijk kwijt worden en er zo gauw mogelijk van af zijn?

Gelukkig hebben we in Sittard nog vele artsen en verpleegmensen die zeer liefdevol met de lijdende en oude mens omgaan. Maar ook de artsen en medewerkers in de zorg staan onder druk van de moderne samenstellers van dit menu. Euthanasie is helaas voor verschillende zorgverleners al een soort normale plicht geworden die je even “vastlegt” als iemand als patiënt wordt opgenomen.

Wil je je leven in Gods Hand leggen, dan loop je het gevaar dat je ‘die keiharde muziek’ hoort die heel de omgeving terroriseert. Vanzelf loop je dan weg..... of moeten we ons beter wapenen? Een paar jaar geleden hebben we als parochie kaartjes uitgegeven waarop de gelovige aangeeft dat hij zijn leven wil aanvaarden zoals het hem of haar in het leven overkomt. Dat wil duidelijk zeggen: niet onnodig het leven bij een stervenssituatie verlengen, maar ook niet onnodig ingrijpen (wanneer nog reële levenskansen zijn) om zomaar ineens een leven met ziekte of tegenslagen af te breken omdat de betreffende persoon het leven persoonlijk niet meer ziet zitten.

Als handleiding hebben we een aantal voorwaarden op zo'n kaartje vermeld. U kunt zo'n kaartje krijgen waarbij u uw namen, adres e.d. aangeeft en uw handtekening plaatst. Daarmee vraagt u uw huisarts, andere artsen en zorgverleners om het beschermen van uw mensenleven als hoofdpoging te aanvaarden aan de hand van de regels die wij als katholieke kerk met elkaar delen. Kort gezegd komt het hierop neer: zoveel mogelijk de natuur van Godswege haar weg laten gaan, maar bijvoorbeeld bij lijden en sterven met veel pijn vindt de Katholieke Kerk het vanzelfsprekend dat de artsen u helpen om zo weinig mogelijk pijn te hebben, ook al zou dit zelfs het bij-effect kunnen hebben dat je daardoor eerder sterft. Je doet het n.l. niet om sneller dood te gaan, je doet het om de mens te helpen menswaardig in de geest van Christus te sterven.

Genoemd kaartje is geen euthanasie-kaartje... Neen, het is een duidelijke afbakening van wat wel of niet kan vanuit ons katholiek en christelijk geloof. De Nederlandse wetgever heeft een euthanasiewet gemaakt waarbij het gevaar kan ontstaan dat je mede instemt met het te vroeg beëindigen (wellicht doden) van je mensenleven. Bij de regels van de Katholieke Kerk zijn die regels beter en zuiverder bewaakt en zelfs zodanig ingericht dat geen mens met onnodige pijn en smarten hoeft te sterven.

Daarom: waakt mee over uw eigen leven!! Laat niet anderen uw leven als lastig 'wegspuiten'! Leg de last over het einde van uw leven niet onnodig bij anderen neer. Zorg nu al dat je tijdig je eigen leven in Gods hand weet te leggen.

Voor zo'n kaartje kunt u informeren via ons kantoor, tel 046-4512275, mail naar wvanrens@123telcom.nl of schrijf een briefje naar:

Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard.

Alle goeds voor u en uw dierbaren,

Met vriendelijke groeten,

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **september** luidt: 'Wij bidden dat alle leraren in staat mogen zijn de liefde voor de waarheid over te brengen, en op te voeden tot authentieke morele en geestelijk waarden.'



De aanbevolen gebedsintentie voor de maand **oktober** luidt: 'Wij bidden dat de terminaal zieken de steun ervaren van hun geloof in God en van de liefde van hun broers en zusters.'

DIAKENWIJDING

Op **zaterdag 10 september** wijdt bisschop Wiertz tijdens een pontificale eucharistieviering vier mannen tot diaken: Rick Blom (uit Blerick), George Dölle (uit Weert), Jan Geilen (uit Hoensbroek) en Patrick Zuidinga (uit Best). Het betreft een wijding tot zogeheten transeunt-diaken, een diaken op weg naar het priesterschap. Na hun wijding zullen de nieuwe diakens hun pastorale werk beginnen in parochieclusters in respectievelijk Heerlen, Roermond, Geleen en Horst. De plechtigheid in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade begint om 10.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.



OPEN MONUMENTENDAGEN:

10 en 11 september

Onder het motto “*Nieuw gebruik, Oud gebouw*” worden voor de 25^e keer de Open Monumentendagen gehouden. Ook de kerken in de Binnenstad zijn te bezichtigen.

zaterdag 10 sept: St.-Petruskerk en St.-Michielskerk geopend van **10.00-16.00 uur**

zondag 11 sept: St.-Petruskerk en St.-Michielskerk geopend van **13.00-16.00 uur** ov

BENEFIETCONCERT

zondag 18 september

Stichting Behoud ‘Franse Klooster’ stelt zich ten doel verdere teloorgang van het ‘Franse Klooster’ en de Kapel aan de Walramstraat 23 Sittard tegen te gaan en het een herbestemming te geven die recht doet aan de geschiedenis en het karakter van het gebouw. Bij de brand in de kapel is het orgel flink beschadigd en restauratie en herplaatsing kost veel geld. Vandaar dit benefietconcert met een programma door:

Fons van der Linden (orgel) - **Petra Douven-Erkens** (altfluit) - **Ensemble ‘Trevitov’**

(Klezmermuziek) o.l.v. Christien Kooijman (fluit) & Lars Hansson (viool)

met omliggende teksten door deken W. van Rens

Locatie: Pauluskerk (Limbrichterveld)

Aanvang: 15.30 uur

Kosten: vrije gawe (ten behoeve van de restauratie van het orgel)

JUBILEUM-FAKKELTOCHT ROERMOND

zaterdag 1 oktober

Op de eerste zaterdag van oktober wordt in Roermond voor de 25^e keer de traditionele Fakkeltocht gehouden: een bidtocht voor jong en oud van de kathedraal naar de kapel van O.L.V. in ’t Zand. Het programma begint om 18.30 uur met een H.Mis in de kathedraal te Roermond, aansluitend is de Fakkeltocht door de straten van Roermond en om 21.00 uur wordt in de Kapel in ’t Zand de afsluitende gebedsviering gehouden.

Daarna is er gelegenheid tot aanbidding/ biecht / ontmoeting met koffie, thee en soep. Tot 22.30 uur rijdt een pendelbus terug naar de startpunten en het NS-station.

Voor de fakkel wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd

Meer info: r.kerstens@bisdom-roermond.nl of ☎ 0475-386803.



HOMMAGE-CONCERT

zondag 2 oktober

Een concert ter opening van de Maria-maand (oktober) en als hommage aan de Vlaams organist, componist en muziekpedagoog Franciscus F. Peeter, bij gelegenheid van diens 25-jarig overlijden. Het concert wordt verzorgd door Schola Cantorum Sanctus Michael en de organist van de Basiliek, dhr Eric Gruisen.

Locatie: Basiliek van het Heilig Hart aan de Oude Markt

Aanvang: 15.00 uur



DAGBEDEVAART BANNEUX

woensdag 5 oktober

Op 5 oktober vindt weer de Maria-bedevaart naar Banneux plaats. U kunt zich hiervoor nog aanmelden, graag vóór 15 september! Na aanmelding ontvangt u precieze gegevens over opstapplaats en vertrektijd

Programma:

10.30 uur Aankomst in Banneux, koffie
11.00 uur Eucharistieviering, processie
12.30 uur Diner
14.00 uur Bidweg
15.00 uur Lof met ziekenzegening
15.30 uur Samenzijn, koffie en vlaai
16.30 uur Vertrek

De kosten voor deze dag bedragen
€ 39,50 p.p., inclusief koffie, vlaai en lunch.
Wilt u alleen gebruik maken van het vervoer, dan betaalt u per persoon € 18,00 buskosten.

Meer info en aanmelding (vóór 15 sept):

mw. R. Gieskens, ☎ 4519039

WEEKEND 'BIDDENDE MOEDERS'

7 t/m 9 oktober

Centrum voor Huwelijk en Gezin organiseert in samenwerking met 'Biddende Moeders Nederland' een weekend voor biddende moeders. Tegelijk is zaterdag 8 oktober de landelijke dag, waar Veronica Williams uit Engeland, oprichtster van 'Biddende Moeders' de inleiding zal verzorgen. Alle vrouwen met of zonder kinderen, gehuwd, alleenstaand, oma's, religieuzen, zijn welkom om kennis te maken met dit initiatief. Het weekend biedt diverse inleidingen en ontmoetingsmomenten, een eucharistieviering met hulpbisschop De Jong en een gebedsuur waarin gebeden wordt voor elkaars kinderen.

Weekend: vrijdag 7 oktober, 16.00 uur t/m zondag 9 oktober, 16.00 uur

Landelijke dag: zaterdag 8 oktober: 9.30-17.00 uur

Locatie: Foyer de Charité in Thorn

Kosten: weekend: € 75,- of € 88,- p.p. / de zaterdag: € 12,- (lunch meenemen)

Meer info en aanmelding: m.rademaker@bisdom-roermond.nl of ☎ 0475-386892

WORKSHOPS VOOR OUDERS 'De tijd van je leven'

najaar

In het najaar wordt in Sittard voor ouders en alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd vanaf 4 tot en met 15 jaar een cyclus van 5 avonden gegeven rondom 'gezin-zijn' in deze tijd. Thema's tijdens de avonden zijn: 1. De tijd van je leven - 2. verbondenheid - 3. Time management voor gezinnen - 4. De opvoedtoolbox - 5. Gelovig opvoeden.

Data: dinsdag 4 en 18 oktober, en 1, 15 en 29 november

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Zaal van de Pauluskerk in Limbrichterveld

Kosten: € 25,- per cyclus (incl werkboek)

Meer informatie hierover kunt u vinden achterin de kerk, bij de administratie en bij de projectleider van de avonden, mevrouw Wies Mom uit Horn, ☎ 0475-589135.

Bij haar kunt u zich ook aanmelden, graag voor 30 september.

VOOR DE JEUGD:

KATHOLIEKE JONGEREN DAG

‘Vuur!’

zondag 6 november

Na de WJD in Madrid volgt in november de KJD: de Katholieke Jongerendag, dé jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar. Een dag vol artiesten, workshop en stands, en de traditionele eucharistieviering, om je te inspireren op je eigen plek de fakkel van het geloof door te geven.

Plaats: De Maaspoort, Den Bosch

Tijd: 09.30 – 17.00 uur

Kosten: € 10,-- in de voorverkoop via internet, straks € 15,-- aan de kassa

Meer info: ☎ 030-2326932 of via de website: www.jongkatholiek.nl/kjd

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD

op: **zaterdag 8 oktober**, 10.00 - 12.00 uur

bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad
Pauluskerk – Limbrichterveld



Lever uw nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in en steun zo de projecten van Cordaid Mensen in Nood: een ‘droogteproject’ in Kenia om de mensen te helpen zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes., Meer informatie over de Kledingactie en de projecten: via www.samskledingactie.nl of ☎ 073-687 1060.

IN MEMORIAM: OUD-DEKEN CEES BUSCHMAN

Op zondag 21 augustus 2011 overleed een van onze parochianen: collega Deken Cees Buschman. Hij is deken geweest in Venray en heeft daarna - na zijn pensionering - nog de pastoorsfunctie op zich genomen van Mesch bij Eijsden. Sinds 2004 woonde hij in de Baenjehof en verzorgde hij - als assistent van onze parochie - de liturgische diensten ten behoeve van de pastoraal van het Zorgcentrum Baenje en de buurtbewoners. Ruim zeven jaar heeft hij die taak vervuld. Hij liet zich in zijn priesterleven inspireren door het liturgische avondgebed van onze Kerk: *In manus tuas, Domine ... in uw handen, Heer leg ik mijn leven.* Dat heeft heel zijn leven bepaald. Hij kon met veel buurtbewoners en bewoners van de Baenje de vele ervaringen delen die ouderen juist nu met elkaar moeten beleven. Hij bleef de vechter, de blijmoedige alhoewel hij de laatste maanden door vele diepe dalen moest gaan. Toch kon hij dankbaar en blij terugzien op de vele pastorale taken die hij in ons bisdom heeft mogen uitoefenen. Hij genoot van de warme contacten, de vele relaties met allereerst zijn familie, maar van collega's en vele vrienden. Op vrijdag 26 augustus 2011 namen we in de St.-Petruskerk als kerkgemeenschap biddend en dankend van hem afscheid en vertrouwden we hem toe aan de Heer van Eeuwig leven. Moge Deken Tijssen - in wie hij altijd een groot vertrouwen had - een voorspreker zijn voor hem! Collega Cees Buschman moge rusten in Gods Vrede.

Deken Wilbert van Rens

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 9 - Einighausen ☎ 4516089

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

NIEUWKOMERS WELKOM!

Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie **van harte welkom!**

Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, ☎4519039. Dank u!



OVERLEDEN

Tiny Geerts-Fliegel, Hoogstaete, 91 jaar † 3-8-2011

Greet Koëter-Kroeze, Baenjahof 10, 90 jaar † 4-8-2011

Gerda Schmits, Pres. Kennedysingel 8/14, 81 jaar † 12-8-2011

zuster Madeleine (Dircks), Rijksweg Zuid 20, 98 jaar † 6-8-2011

Jan Coenen, Begijnenhofstraat 10, 71 jaar † 16-8-2011

zuster Vera (Maessen), Rijksweg Zuid 20, 98 jaar † 20-8-2011

emeritus-deken Cees Buschman, Baenjahof 1, 84 jaar † 21-8-2011

Jeannie Vroemen-Dejong, Putstraat 89, 60 jaar † 31-8-2011

Zus Sanders-Reynaerts, De Baenje, 94 jaar † 3-9-2011

Harie Dols, p/a postbus 410, 86 jaar † 3-9-2011

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

GEDOOPT

Näiri, dochter van echtpaar Haroutiunian-Bouwhuis, Rijksweg N 256 7-8-2011

Mila, dochter van echtpaar Geelen-Duyzings, Burg Venckenstr, Obbicht 7-8-2011

Lucas, zoon van echtpaar Coenen-Daniëls, Beukenboomweg 4 4-9-2011

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Näiri, Mila en Lucas onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK



gaan huwen:

Rik Frösch en Joyce Schaekens, Wilhelminastraat 7-10

11 november 2011

*'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis'* (Uit de huwelijksliturgie)



SINT ROSA 2011:

Met vreugde en dankbaarheid mogen wij weer terugblikken op het voorbije Sint Rosafeest. Op deze plaats een oprecht DANK-U-WEL aan al degenen die hebben meegewerkt aan de diverse vieringen en activiteiten; aan al de comités, verenigingen en individuele parochianen die zich ook deze zomer weer hebben ingezet om onze mooie Sittardse geloofstraditie in ere te houden, en onze stadspatrones Sint Rosa op een waardige manier te eren en om haar voorspraak te vragen, zoals onze verre voorouders eens hebben beloofd. Gaan wij weer verder op onze pelgrimsreis door het leven... en mag Sint Rosa ons daarbij een voorbeeld en een voorspreekster zijn!

Deken W. van Rens



H. VORMSEL EN EERSTE H. COMMUNIE

Ouders, attentie:

Zit uw kind in groep 4 of 8, maar niet op één van onze R.K. basisscholen, en wilt u hem of haar toch graag dit schooljaar de Eerste H. Communie laten doen of het H. Vormsel laten ontvangen? Meld uw kind dan a.u.b. zo spoedig mogelijk aan bij kapelaan Van der Wegen ☎ 4512628, of de parochie-administratie ☎ 4512275.

De viering van het H. Vormsel vindt plaats op **zondag 5 februari 2012** om 11.30 uur, de Eerste H. Communie (Binnenstad/Baandert) op **Hemelvaartsdag, 17 mei** om 9.30 uur beiden in de St. Petruskerk (Grote Kerk).

GEZINSVIERINGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Welkom!



Gezinsmis op

Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 12 november
Zaterdag 26 november
Zaterdag 24 december

om

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

bij gelegenheid van

Sint Franciscus
Sint Maarten
Begin Advent
Kindje wiegen
Kerstavond

GEZINSVIERING DIERENDAG: 1 oktober



De eerstvolgende Gezinsmis houden we op zaterdag 1 oktober. We vieren dan het feest van de Heilige Franciscus van Assisi, de heilige die zo goed met dieren kon praten, dat we zijn feestdag (4 oktober) *Werelddierendag* hebben genoemd. Alle papa's, mama's, grote en kleine kinderen: van harte uitgenodigd om 18.00 uur in de Petruskerk, om samen te luisteren en bidden, te zingen en te vieren!

EEN GEBED VAN DE HEILIGE FRANCISCUS:

*Heer, maak mij een werktuig van uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat overwoekert.
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst.
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me licht brengen waar duisternis heerst.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.*



*En moge ik bij dit alles zoeken
niet zozeer getroost te worden
dan wel te troosten,
niet zozeer begrepen te worden
dan wel te begrijpen,
niet zozeer bemind te worden
dan wel te beminnen.*

*Want het is door te geven dat men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeving bekomt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.
AMEN.*

HEILIG UUR

Op **donderdag 6 oktober**, de vooravond van de Eerste Vrijdag van de maand -bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus-, houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Van harte uitgenodigd! Iedere maand worden de bewoners van een aantal straten speciaal uitgenodigd. Voor 6 oktober zijn dat de bewoners van de:

Overhovenerstraat, Paardestraat, Paradijsstraat, Plakstraat, Pullestraat, Putstraat, Rijksweg Noord en Zuid, Rosmolenstraat en Oude Rosmolenstraat.





REGINA CARMELI

Zondag na de 1e vrijdag van de maand:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

BEZINNINGSDAGEN -in stilte “Het boek van mijn leven” 10-14 oktober

Leiding: pater Frans Vervooren

Aanvang: maandag 10 oktober, 15.00 uur

Sluiting: vrijdag 14 oktober, 13.30 uur

Kosten: € 200,--

AVOND “Een heilige voor onze tijd: Theresia IJsseldijk” di 17 oktober

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Kosten: vrije bijdrage

**INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
☎ 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldc.nl.**

UW AANDACHT S.V.P.

Zaterdag 10 september: diakenwijding te Rolduc

Zondag 11 september: Vier-en-twintigste Zondag door het jaar

Maandag 12 september: Bedevaart naar Kevelaer

Woensdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing.

Zondag 18 september: Vijf-en-twintigste zondag door het jaar.

18 t/m 25 september: Vredesweek

Dinsdag 21 september: internationale dag van de vrede

Zondag 25 september: Zes-en-twintigste zondag door het jaar.

Donderdag 29 september: Feest van HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.

De avondmis en het aansluitend Lof vinden plaats in de St.-Michielskerk die deze dag haar patroonsfeest viert

Zaterdag 1 oktober: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis bij gelegenheid van de gedachtenis van H. Franciscus van Assisi (Dierendag)

Zondag 2 oktober: Zeven-en-twintigste zondag door het jaar. De St.-Michielskerk viert deze dag het Hoogfeest van de aartsengelen b.g.v. haar patroonsfeest.

Vrijdag 7 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zaterdag 8 oktober: Kledinginzameling (sacristie Petruskerk) Sam's Kledingactie

Zondag 9 oktober: Acht-en-twintigste zondag door het jaar

Zondag 16 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het jaar

In de Rozenkransmaand oktober sluiten wij ons weer aan bij de Mariavieringen in de Basiliek van OLV van het H. Hart aan de Oude Markt (zie pag. 15):
op de donderdagen in oktober is dus géén Lof / Heilig Uur in de Petruskerk!



KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 22 oktober tot 26 november. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op **donderdag 13 oktober 2011** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 10 september

08.00 uur gestjrd Jos Bitsch; gestev echtp Caulfield-Tholen; ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

18.00 uur gestpljrd overl ouders Zonnenberg-Willems; gestplev voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst Tiny Geerts-Fliegel, Greet Koëter-Kroeze, zuster Madeleine, Jan Coenen, em-deken Cees Buschman, Jeannie Vroemen-Dejong, Zus Sanders-Reynaerds, Harie Dols (*samenzang*)

Zondag 11 september

Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur gestpljrd Jos Bitsch, Harie Vink en tevens voor echtp Vink-Schmeits en Truke Schmeits, overl ouders Kleinjans-Kühnen, overl echtp Van Groenendael-Wielders, overl echtp Lejeune-Hassig; gestplev uit dankbaarheid (A); 1^e pljrd Jos Welters-Custers, pljrd ouders Cobben-Quadackers en Harry Cobben; plev Gerard Sluijs, voor heilige priesters, religieuzen en de vrede in de wereld (*Petruskoor*)

Maandag 12 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overloden echtpaar Kaptein-Haagmans

Dinsdag 13 september

H. Johannes Chrysostomus,
bisschop en kerkleeraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtpaar Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Woensdag 14 september

Feest van de Kruisverheffing
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor de overloden vd fam Spijkers
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Donderdag 15 september

Onze Lieve Vrouw van Smarten
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (*samenzang*)

Vrijdag 16 september

HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,
bisschop, martelaren
08.00 uur ev Harry Marx

13.30 uur Huwelijksmis

Bruidspaar Streukens-Evers
19.00 uur gestpljrd ouders Tonglet-Winteraeken; gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 17 september

H. Lambertus, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev overloden vd fam Marx
18.00 uur pljrd overl ouders Wijshoff-Bormans; plev fam Arnold Dieteren-van Neer-Meijer; nadienst Jan Coenen, em-deken Cees Buschman, Jeannie Vroemen-Dejong, Zus Sanders-Reynaerds, Harie Dols (*samenzang*)

Zondag 18 september

Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur gestpljrd overl ouders Van Mierlo-Van Dooren en kinderen, overl ouders en grootouders Meijers-Tillmans, overl ouders Baggen-Starmans;

1^o pljrd Bella Bongaerts-Halmans, pljrd Hans Grimmelt, ouders en overl familieleden Coumans-Grispen; plev overl familieleden Pier-Weijzen, voor Pauline Huet die vandaag 90 jaar zou zijn geworden, voor heilige priesters, religieuzen en de vrede in de wereld (*Petruskoor*)

Maandag 19 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen

Dinsdag 20 september

HH. Andreas Kim Taegön, priester, en Paulus Chông Hasang en gezellen, martelaren

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar Meulenbergh-Kleuters

Woensdag 21 september

H. Matteüs, apostel en evangelist

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 22 september

08.00 uur ev voor de overledenen vd

familie Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Lof

Vrijdag 23 september

H. Pius v Pietrelcina, priester (Padre Pio)

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev Harry Marx

19.00 uur gestev Sef Heuts; ev voor heilige priesters en religieuzen en voor de vrede

Zaterdag 24 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis, voor de overledenen vd fam Marx

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst Jan Coenen, em-deken Cees Buschman, Jeannie Vroemen-Dejong,

Zus Sanders-Reynaerds, Harie Dols (*samenzang*)

Zondag 25 september

Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur gestplev Zef Hamers; pljrd mevrouw Boh-Orbons, ouders Douffet-Claessens en voor Twan Douffet en Michel Douffet; plev Miny Reijnders-Kuijpers, Frans Loefen, voor heilige priesters, religieuzen en de vrede in de wereld (*Petruskoor*)

Maandag 26 september

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 27 september

H. Vincentius de Paul, priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink

Woensdag 28 september

08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter Josette

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 29 september

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur in *St.-Michielskerk!*

19.30 uur Lof in *St.-Michielskerk!*

Vrijdag 30 september

H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

08.00 uur ev ouders Marx-Hoedemakers en overleden kinderen

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen overledenen vd fam Janssen-De Ponti

Zaterdag 1 oktober

H. Teresia van het Kind Jezus maagd en kerklerares

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom

18.00 uur *gezinsmis* gestpljrd Josine Derrez en overl ouders Derrez-Kallen; gestplev voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev overl echtelieden Schrijen-Tholen, levende en overl leden vd

fam Dieteren en de fam Hellbach; nadienst Jan Coenen, em-deken Cees Buschman, Jeannie Vroemen-Dejong, Zus Sanders-Reynaerds, Harie Dols (*samenzang*)

Zondag 2 oktober

Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur gestpljrd Jan Voorsele; plev uit dankbaarheid bgv 25-jarig huwelijk van echtelieden Jo en José Spätgens-Aerssen, voor heilige priesters, religieuzen en de vrede in de wereld (*Petruskoor*)

Maandag 3 oktober

08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 4 oktober

H. Franciscus van Assisi

08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter Josette, tev de HH Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; voor overl ouders Meerts en tev H. Antonius

Woensdag 5 oktober

08.00 uur ev tev van St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 6 oktober

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 7 oktober

H. Maagd Maria vd Rozenkrans

08.00 uur ev overl ouders Donners-Hennen en overl kinderen

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev Klaus Scheibe, voor heilige priesters en religieuzen en voor de vrede

Zaterdag 8 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev overl fam Mevissen-Driessen, voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux; plev Leonie Dieteren-Meyer; nadienst Jeannie Vroemen-Dejong, Zus Sanders-Reynaerds, Harie Dols (*samenzang*)

Zondag 9 oktober

Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar

11.30 uur plzwd Jan Coenen, em-deken Cees Buschman; gestpljrd Thea Bruls-Barleben; gestplev overl fam Muyres-Maessen; pljrd Pierre Thissen; plev Gerard Sluijs, voor heilige priesters, religieuzen en de vrede in de wereld (*Si-Tard*)

Maandag 10 oktober

H. Maagd Maria, Sterre der Zee

08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor de overledenen vd fam Spijkers

Dinsdag 11 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Woensdag 12 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen

Donderdag 13 oktober

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks en mgr Ben Jansse

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 14 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor de overl leden vd fam Vleugels-Dieteren

Zaterdag 15 oktober

H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares

08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels, echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestpljrd voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot; gestplev overl fam Mevissen-Driessen (*samenzang*)

Zondag 16 oktober

Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar

11.30 uur plzwd Jeannie Vroemen-Dejong, Harie Dols; gestpljrd Jan Bielders en Maria Bielders-Brouns; gestplev overl fam Muyres-Maessen; plev familie Landuijt-Willems, overleden familieleden Pier-Weijsen, voor heilige priesters, religieuzen en de vrede in de wereld (*Petruskoor*)

Maandag 17 oktober

H. Ignatius van Antiochië
bisschop en martelaar

08.00 uur gestjrd Mimy Corbeij en overledenen vd fam Corbeij-Kerrens; gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd overl echtp Hage-Baggerman; gestev tiv fam Gèr Pfenningstev de H. Gerardus

Dinsdag 18 oktober

H. Lucas, evangelist

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd Marietje Janssen

Woensdag 19 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Donderdag 20 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur gestev overleden echtpaar Kaptein-Haagmans

Vrijdag 21 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev levende en overl eden vd fam Musolf-Nyssen; voor heilige priesters en religieuzen en voor de vrede

Zaterdag 22 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor de overledenen van de familie Smeets-Bouwels

ST.-MICHELSKERK

Zondag 11 september

Vier-en-twintigste Zondag d/h Jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 18 september

Vijf-en-twintigste Zondag d/h Jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev J. en J. en fam Derrez (*Bernadettekoor*)

Donderdag 29 september

Hoogfeest HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen,

patroonsfeest St. Michielskerk

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Zondag 25 september

Zes-en-twintigste Zondag d/h Jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 2 oktober

Hoogfeest van de HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

patroonsfeest van de St.-Michielskerk

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 9 oktober

Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev J. en J. en fam Derrez (*samenzang*)

Zondag 16 oktober

Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

OKTOBER ROZENKRANSMAAND

Rozenkrans bidden is méér dan Weesgegroeten prevelen, het is een leerschool voor mensen die willen groeien in geloof en die de dingen om hen heen willen leren zien in het Licht van Christus!

Daarom willen we in de oktobermaand extra aandacht besteden aan het Rozenkransgebed. U bent daarbij van harte uitgenodigd op:

dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag om 15.30 uur

en op **donderdag om 18.30 uur** in de Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart



BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het **Basiliek-team:**

Oude Markt 20, ☎ 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, 10-12 en 14-16 uur!)

Zaterdag 10 september

09.00 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen

Zondag 11 september

Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar

10.30 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen, voor de intenties van de Erven Robertz, voor Betje Colaris-Spetgens vw haar verjaardag, voor Henk Asma vw zijn verjaardag (*Basiliek-koor*)

Dinsdag 13 september

H. Johannes Chrysostomus,
priester en kerkleeraar

09.00 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen

Woensdag 14 september

Feest van de Kruisverheffing

10.30 uur Bedevaart zusters

Dochters van O.L.V. vh H. Hart Tilburg

Donderdag 15 september

O.L.V. van Smarten

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, overl echnp Caulfield-Tholen, voor de intenties van de Erven Robertz, bgv van een 65^e verjaardag

Zaterdag 17 september

09.00 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen

13.00 uur Huwelijksmis

Bruidspaar Van Laar-Deuss

Zondag 18 september

Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar

10.30 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen, voor overl Harrie Penners, voor de intenties van de Erven Robertz

Dinsdag 20 september

HH. HH. Andreas Kim Taegön, priester,
en Paulus Chõng Hasang en gezellen,

martelaren

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 22 september

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, overl echnp Caulfield-Tholen, voor de intenties van de Erven Robertz, voor Pierre Schmeits, uit dankbaarheid

Zaterdag 24 september

09.00 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen

Zondag 25 september

Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar

10.30 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen, voor de intenties van de Erven Robertz, 5^e jaardienst voor Huub Coenen (*Basiliek-koor*)

Dinsdag 27 september

H. Vincentius de Paul, priester

09.00 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 29 september

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,
aartsengelen

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, voor overl echnp Caulfield-Tholen, voor de intenties van de Erven Robertz

Zaterdag 1 oktober

H. Teresia vh Kind Jezus, (van Lisieux)
maagd en kerklerares

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen, ter intentie van overl echtgenoot, vader en opa dhr. Jo Göbbels

Zondag 2 oktober

Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar

10.30 uur Bedevaart Par. Sweikhuizen

jaardienst voor Louis Schelberg en overl
ouders Schelberg-Mesker, voor alle levende
en overl leden vd Aartsbroederschap, voor
overl echtp Caulfield-Tholen, voor de
intenties van de Erven Robertz

15.00 uur HommageConcert

Dinsdag 4 oktober

H. Franciscus van Assisi

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties vd Erven Robertz

Donderdag 6 oktober

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield- Tholen, voor de intenties van
de Erven Robertz

Zaterdag 8 oktober

09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 9 oktober

Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar

10.30 uur Bedevaart Par. Baandert

voor overl echtp Caulfield-Tholen, voor de
intenties van de Erven Robertz, voor overl
ouders Colaris- Spetgens en zoon Harry
(*Basiliek-koor*)

Dinsdag 11 oktober

09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties van de Erven Robertz

Donderdag 13 oktober

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
echtp Caulfield-Tholen, voor alles wat de
aarde ons geeft en dat de zieken genezing
mogen ontvangen

Zaterdag 15 oktober

H. Teresia van Jezus, (van Avila)

maagd en kerklerares

09.00 uur Bedevaart Nederhorst den Berg

voor overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 16 oktober

Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar

10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen,
voor overl Harrie Penners, voor de intenties
vvan de Erven Robertz

Dinsdag 18 oktober

H. Lucas, evangelist

09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 20 oktober

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen, voor de intenties van de
Erven Robertz

Zaterdag 22 oktober

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
voor de intenties van de Erven Robertz

advertentie



Claessens
grafisch veelzijdig

DRUK • PRINT • KOPIE

Handelsstraat 3 • 6135 KK Sittard • T 046 451 23 86

info@veelzijdig.com • www.veelzijdig.com

Parochie H. Bernadette -Baandert



Diaken B. ter Haar: Baandert 23 ☎ 4513381
Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10, ☎ 4512275
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73

OPEN MONUMENTENDAG

In het tweede weekend van september vindt in Nederland de 25e Open Monumentendag plaats. Het thema is dit jaar 'Nieuw gebruik - Oud gebouw' en gaat over herbestemming van gebouwen. Dit nieuw gebruik wordt uitstekend geïllustreerd met het behoud en de herbestemming van de kerk van de Baandert. Ondanks het feit dat deze kerk geen monument is, staat het uitvaartcentrum Monuta-Wauben in het reeds herbestemde deel van de Bernadettekerk op zaterdag 10 september van 12 tot 16 uur in dit kader open voor publiek, waar met name ook de parochianen welkom zijn.

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK

Ieder jaar gaat onze parochie op de tweede zondag van oktober op bedevaart naar de Basiliek. Zoals vorig jaar aan de kerkgangers beloofd, houden we deze bedevaart levend, ook na de sluiting van de Bernadettekerk. Dit jaar gaan we dus gewoon op zondag 9 oktober om 10 uur met een bidprocessie vanaf de Bernadettekerk naar de Basiliek, waar om half 11 de H.Mis is. We nemen weer een bedevaartskars mee welke de rest van het jaar in de Basiliek op verzoek voor intenties uit onze parochiegemeenschap zal branden.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Vrijdag 7 oktober wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.

advertentie



Ons nieuw uitvaartcentrum

Monuta Wauben

Uitvaartzorg en -verzekeringen

Henri Weltersstraat 17, Baandert - Sittard

Tel. 046 – 451 35 72 www.monuta.nl



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

St. Pauluskerk: Whitestraat 2
Diaken R. Fleischeuer: Patchstraat 2, ☎ 4528072
Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10, ☎ 4512275
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

23^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 3 sept	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 5 sept	19.00 u.	Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
Woensdag 7 sept	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

24^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 10 sep	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 12 sep	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 14 sep	19.00 u.	OLV van Lourdes

25^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 17 sep	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 19 sep	19.00 u.	OLV van Lourdes
Woensdag 21 sep	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

26^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 24 sep	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 26 sep	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 28 sep	19.00 u.	Overleden familieleden Thissen-Tummers

27^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 1 okt	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 3 okt	19.00 u.	OLV van Lourdes
Woensdag 5 okt	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

28^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 8 okt	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 10 okt	19.00 u.	OLV van Lourdes
Woensdag 12 okt	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

29^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 15 okt	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 17 okt	19.00 u.	Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
Woensdag 19 okt	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood

Kledinginzameling op **zaterdag 8 oktober**, 10.00 - 12.00 uur
bij de sacristie van de Pauluskerk



Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het Rozenhoedje, en op vrijdag Lof. Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.

Zondag 18 september: Benefietconcert

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 8 oktober bij:

- Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072, dhr. W.Oostenbrink ☎ 4511801
- het priestersteam, kerkbestuur of kosteres.

Noteer ook alvast: Zaterdag 22 oktober:

viering **25 jaar H.Pauluskerk** met aansluitend koffie drinken!



Gedoopt

Senna, dochter van echtpaar Kleuters-Peeters, Deversstraat 7

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Senna onder de goede zorgen van zijn ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot een goed christen.



Katholiek Nederland op TV

Wellicht is het u al opgevallen: de RKK-programma's op de zondagmorgen beginnen een half uurtje later. Het Geloofsgesprek begint nu om 10.10 uur, gevolgd door een rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering om 10.30 uur, elke zondag vanaf een andere locatie in het land. RKK komt hiermee op zondagmorgen in het hart van de programmering op Nederland 2. Het Geloofsgesprek, waarin presentator Leo Fijen in gesprek gaat met inspirerende katholieken, vormt een spirituele inleiding op de eucharistieviering. Geloofsgesprekken en vieringen komen uit het hele land.

5 oktober begint het succesvolle crossmediale programma **Katholiek Nederland TV** aan het derde seizoen. Een nieuw jaar met deels dezelfde rubrieken maar ook nieuwe series en onderwerpen, wekelijks op woensdag om 17.10 uur bij RKK op Nederland 2.



Guus Timmermans
HERENMODE SITTARD

Paardestraat 17
6131HA Sittard
tel; +31-46-45 26 973
e-mail: info@guus-timmermans.com
www.guus-timmermans.com

Persoonlijke aandacht

**Vakmanschap, service
en een goed advies**


optiek
Jack van Oorschot

BRILLEN | OOGMETING | CONTACTLENZEN | HOORTOESTELLEN

Kerkstraat 32A - Born - Tel: 046-4855819
www.optiekvanoorschot.nl P gratis voor de deur



Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van **Vietnam**. Met zes miljoen katholieken (op een bevolking van 86 miljoen) vormt Vietnam de op één na grootste katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Gelovigen in Vietnam, of ze nu boeddhist of christen zijn, hebben het moeilijk. Het communistische land kent weliswaar officieel vrijheid van godsdienst, maar de regering houdt religieuze uitingen scherp in de gaten.

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de jaren van oorlog en daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog, er worden nieuwe kerken gebouwd en er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Veel parochievrijwilligers zijn als catechist actief. Op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief. Zo werken ze onder de minderheden in de bergen. Opvang van aidswezen behoort ook tot hun taken. Hoewel het Vietnam in economisch opzicht beter gaat, is de kloof tussen arm en rijk alleen maar toegenomen. In het noorden van het land en in de berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de armste landen van Azië.

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam en geef aan de **collecte op Missiezondag 23 oktober** of stort uw bijdrage op **giro 1566 Missio Wereldmissiemaand, Den Haag**.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.missio.nl



Pastoraal Team:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9, Einighausen ☎ 4516089
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster:

Kloosterplein 10 ☎ 4512275
 e-mail: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties
 of bespreken van overige zaken is de administratie geopend
 op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 uur!!

Contact:

mbt **H. Doopsel**:
 Diaken B. ter Haar: ☎ 4513381
 mbt **H. Huwelijk**:
 Dekan Van Rens: ☎ 4512275
 mbt **Jeugd- & Jongerenpastoraal**:
 Kapelaan Vd Wegen: ☎ 4512628
 mbt **parochieblad**:
 Daniëlle Lemmens,
 administratie: ☎ 4512275
voor al het overige:
 administratie: ☎ 4512275

Het volgende parochieblad verschijnt op 22 oktober en loopt tot 26 november 2011.

Kopij aanleveren vóór 14 oktober op de administratie (t.a.v. Daniëlle)

Kloosterplein 10 - kantoor-fedpetrus@123telcom.nl