



Kloosterplein 10, ☎ 4512275

kantpastoriesittard@gmail.com

17^e jrg. - nr. 6 21 juni 2014

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 2 augustus 2014.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl**

ANNO DOMINI 2014: 750 JAAR SACRAMENTSDAG...

Op **donderdag 19 juni** viert de kerk eigenlijk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: dit jaar is het precies 750 jaar geleden. Zoals we de vorige keer al aangaven is deze bijzondere traditie in onze streken ontstaan en van daaruit heeft het zich verbreid over de hele wereldkerk. Onze grenslandbewoners België en Duitsland hebben die dag gelukkig nog bewaard als een feestelijke zondag . Deze dag is beter bekend als Sacramentsdag. De bewoners van **Orbis Lemborgh en Hoogstaete** hebben al hun jaarlijkse sacramentsprocessie gevierd, als u dit leest. Wij vieren het in onze parochies a.s. **zondag 22 juni**. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen in de processie of te komen kijken. Zoals in tal van (Limburgse) dorpen en steden wordt op deze

Sacramentsdag ook in onze Binnenstadparochie de hoogmis in H Petruskerk om 9u30 gevolgd door de Sacramentsprocessie. Na **de Plechtige Hoogmis in de St.-Petruskerk om ongeveer 10u30** trekken wij in een processie met het Allerheiligste langs de openbare wegen als publiekelijk getuigenis van geloof en verering voor het Allerheiligste Sacrament. Denkt u eraan: geen H Mis om 9u30 in de St.-Michielskerk, geen H Mis in de Basiliek om 10u30, geen H Mis in de St.-Petruskerk om 11u30 ! Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur op de hoek Kloosterplein-Deken Tijssenstraat. De opstelling van de processie is als volgt:

Stadsschutterij St.Rosa Acolieten met kruis Harmonie Sint Joseph Kerkenwachtgilde Processiegangers m/v St.-Petruskoor Communicantjes Eerwaarde zusters	Philharmonie OLV Behoudenis der kranken B&W en Gemeenteraad Misdienaars Acolietencollege St. Michiel en St. Rosa	HH Geestelijken Allerheiligste Scouting met vlaggen 
---	--	--

De processie trekt via de route: Deken Tijssenstraat-Begijnenhofstraat-Walstraat-Wieer-Gouv. v Hövellstraat-Jubileumstraat-Julianaplein naar het rustaltaar aan de Parkvijver. Terug via Julianaplein-Jubileumstraat-Schuttestraat-Rosmolenstraat-Markt-Oude Markt- Kloosterplein-Kerkplein- naar de St.-Petruskerk. Aan de bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, wordt vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel!

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! Mail uw adres naar: digitaalparochieblad@gmail.com

HOOGFEEST VAN DE H.H. PETRUS EN PAULUS 29 JUNI A.S.

Ieder jaar opnieuw wordt op 29 juni het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus gevierd. **Dit jaar op een Zondag!** Geheel de wereldwijde katholieke kerkgemeenschap gedenkt op dit hoogfeest dat deze twee apostelen staan aan de oorsprong van de door Jezus Christus op het kruis gestichte kerk, zoals vermeld wordt in het openingsgebed van de dagmis: ‘van hen heeft de kerk het geloof ontvangen’. Deze twee apostelen hebben ‘nog tijdens hun leven de kerk geplant door hun bloed te vergieten’, zo herinnert ons de openingstekst van deze dag. De viering van het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus is een uitnodiging aan alle katholieken, vooral in dit Jaar van het geloof, om de kostbare gave van het geloof – dat door de apostelen tot ons is gekomen - te gedenken en de inhoud daarvan weer te ontdekken,

In het gebed na de communie van het misformulier van de dagmis op 29 juni wordt met een verwijzing naar de Handelingen van de Apostelen (2, 42) gebeden 'dat wij trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apostelen.' Deze zelfde gedachte staat in het gebed over de gaven van deze feestdag, waarin wij bidden: 'moge het gebed van de Apostelen onze toewijding vergroten bij de viering van dit offer'. In de prelatie wordt als een dankzeggende lofprijzing aan God gebeden dat tot opbouw van de ene gemeenschap van Christus 'Petrus als eerste van allen het geloof heeft beleden en Paulus het als leraar heeft verklaard.' De emeritus paus Benedictus nodigt ons uit om met hernieuwde overtuiging het geloof te belijden.

E. de Jong

PAROCHIELE ZOMERKAMPEN

Ook dit jaar organiseren wij vanuit onze parochie (en het ZMC) voor de tiende keer weer zomerkampen. Alle kinderen zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen. We willen er weer opnieuw één groot feest van maken. Dit jaar gaan we naar een nieuwe locatie die iets dichterbij gelegen is namelijk in Maasbree (in de buurt van Venlo). Het is een prachtige kamplocatie met veel extra's!

De **data van de zomerkampen** zijn:

Meisjeskamp van **maandagmiddag 11 tot zaterdagochtend 16 augustus.**

Jongenskamp van **maandagmiddag 18 tot zaterdagochtend 23 augustus.**

Iedereen mag mee!! Na aanmelding ontvangt u van ons een brief waarin alles staat over de locatie, benodigdheden, vertrek- en aankomsttijden, etc...

U kunt zich opgeven bij de kapelaan 046-4512628 of Romy Ewoldt 045-5219007 of per mail www.zmc-sittard.nl onder het kopje 'contact'. U kunt natuurlijk ook vrijblijvend informeren. Zo'n 90 kinderen hebben zich reeds opgegeven, daarom

WELKOM!

Kapelaan A. van der Wegen

BIECHTGEHEIM

In onze St.-Petruskerk staat 2x afgebeeld de H. Johannes Nepomuk: eenmaal in het glas-in-lood raam in het zuider transept en verder als beeld in het noorder transept. In het onderstaand verhaal over biechtgeheim lezen we over hem:

Laatst zat ik in de wachtkamer van de tandarts. Er lag een stapel tijdschriften uit een leesmap. Een ervan heette: 'Mijn geheim'. Nieuwsgierig bladerde ik het door. Het bleek verhalen te bevatten over frauduleuze transacties, heimelijke seksuele relaties, verzwegen ziektes, oorlog verledens, psychische aandoeningen en andere verborgenheden. Als al die verhalen echt waren, bood het kennelijk een uitlaatklep aan mensen die de druk van hun geheim niet langer konden verdragen.

De katholieke kerk weet hoe zwaar die last kan worden en heeft, uitgaande van Jezus' woorden die Hij tegen zijn apostelen zei: "Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven; aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven", het sacrament van de biecht ingesteld. (Joh. 20:23) Voor gelovigen – en eigenlijk voor iedereen – is dit een zeer waardevolle instelling, die helaas vaak onderschat wordt. Zelf heb ik ervaren, dat een biechtgesprek een extra dimensie kan geven, een bevrijdende uitwerking, in vergelijking met een sessie bij een psycholoog en of therapeut. Het bijzondere hierbij is, dat een priester onvoorwaardelijk aan het biechtgeheim gebonden is, op straffe van excommunicatie. Er zijn priesters geweest, die hiervoor hun leven gegeven hebben. Een van hen is Johannes Nepomuk, die door koning Wenceslaus van Bohemen gedwongen werd om te vertellen wat zijn vrouw had gebiecht. Hij weigerde, werd gemarteld en vervolgens van de Praagse Karelsbrug in de Moldau gegooid.

In de negentiende eeuw was de pastoor van Ars een bekende biechtvader. Vanuit het hele land en daarbuiten kwamen mensen naar zijn kleine Franse parochie. Er ging een intense geestelijke kracht van hem uit. Tegenwoordig is Ars een bekend bedevaartsoord. In de tweede wereldoorlog hebben talrijke priesters die door de nazi's in concentratiekampen werden opgesloten, hun medegevangenen geholpen door middel van een biecht. De Nederlandse priester Titus Brandsma was een van hen.

Onlangs gingen er in de politiek en media stemmen op, om door middel van een wet het biechtgeheim te verbieden, in verband met misbruik in de kerk. Echter, na een biecht kan iemand alleen de absolutie krijgen, als hij oprecht berouw heeft en bereid is boete te doen. Bij misbruik houdt dat een bekentenis in. Kort geleden bezocht ik een grote stadskerk. Daar was men bezig twee biechtstoelen te plaatsen. Bij navraag bleken die uit een souterrain gehaald waarin ze in de jaren zeventig van de vorige eeuw waren weggezet. Er is kennelijk weer behoefte aan. Wellicht zullen er geleidelijk aan meer mensen hun drempelvrees overwinnen en de waarde van de biecht gaan (her)ontdekken!

Louise Leneman

EEN ANDERE HEILIGE: ALFONSUS DE' LIGUORI.

Hij werd op 27 september 1696 te Marianella bij Napels geboren. Op zijn twintigste stond hij al in geheel Napels bekend als een bekwaam en betrouwbaar advocaat. Eens ontdekte hij, toen hij na een proces de rechtszaal verliet, dat hij het onrecht verdedigd had. Zo gebrekkig en onvolmaakt was blijkbaar het menselijke kennen en weten. Van

toen af ging hij voor priester studeren. Hij ontving de priesterwijding toen hij dertig jaar oud was. Onmiddellijk ging hij preken voor het volk. Het was zijn ideaal om eenvoudige, ongeschoolde mensen het evangelie te doen begrijpen. Vandaar dat hij in de taal van het volk preekte met zeer eenvoudige woorden. Niet iedereen waardeerde wat Alfonsus deed. Hij ondervond veel tegenstand van zijn vader, van de koning en enige tijd ook van de paus. Maar intussen sloten anderen zich bij hem aan, en uiteindelijk groeide deze beweging uit tot een nieuwe congregatie van religieuzen: de Redemptoristen. Zij leefden in uiterste eenvoud, voelden zich aangetrokken tot de gewone mensen en brachten grote predikanten voort.

Hijzelf schreef meer dan honderd boeken, waarvan zijn Moraaltheologie het bekendste zou worden. Beroemd is ook zijn boek 'De Heerlijkheid van Maria'. Een samenvatting van Maria's rol in de kerk tot dat moment. Hij toont er Maria als doorgeefster, middelares van alle genadegaven. Uiteindelijk werd hij bisschop van het plaatsje Agatha de' Goti. In de laatste tien à twintig jaren van zijn leven ging zijn gezondheid almaar achteruit. Hij had overal pijn, groeide krom van de jicht, werd doof en zo goed als blind, terwijl ook zijn verstand ernstig achteruitging. Maar zijn allerergste beproeving was wel dat hij in ongenade viel bij de paus en dat er in zijn religieuze congregatie een scheuring ontstond. Op zulke momenten van zwaarmoedigheid liet hij zich graag voorlezen uit zijn eigen boek over Maria, en knapte er prompt van op. Hij stierf op 1 augustus 1787 te Norcera dei Pagani (bij Napels) ruim negentig-jaar oud.

Verering & Cultuur

In 1871 werd hij door paus Pius IX tot kerkleraar uitgeroepen. Hij is patroon van de biechtvaders, theologen en in het bijzonder de moraaltheologen. Het eerste redemptoristenklooster in Nederland (Wittem, Limburg) dateert van 1832. Hij wordt afgebeeld als een enigszins gebogen grijsaard in redemptoristenhabijt (zwart kleed met witte boord) of in bisschopskledij (staf, mijter, tabberd); vaak heeft hij een rozenkrans, een missiekruis of een boek.

COMMUNICATIE

(UIT PAROCHIEBLADENSERVICE)

Enige tijd geleden schreef ik voor de Parochiebladenservice over de Italiaanse dichtersrijver Lanza del Vast. Hij stichtte in 1947 een leefgemeenschap in Zuid-Frankrijk die zich inzette voor een geweldloze samenleving. Een andere idealist die hetzelfde doel nastreeft, is de Amerikaanse klinisch psycholoog, Marshall B. Rozenperk.

De ervaringen die hij opdeed met zijn studie vergelijkende godsdienstwetenschap, motiveerde hem om een methode voor geweldloze communicatie te ontwikkelen. Hij richtte een centrum op waarin hij velen opleidde tot bemiddelaar en trainer. Inmiddels zijn er wereldwijd in vijfendertig landen centra waar mensen workshops kunnen volgen. In Nederland eveneens. Zijn boek: 'Geweldloze communicatie' is vele malen herdrukt.

In zijn jeugd heeft M. Rozenperk zelf vanwege zijn Joodse afkomst meermaals met agressie te maken gehad. Hij ontdekte in zijn praktijk als psychotherapeut, dat het vaak mis gaat in de omgang met anderen, omdat wij onze wederzijdse gevoelens en behoeften niet uiten. Zo leren we elkaar niet goed kennen. We brengen vaak evenmin de moed op om een verzoek aan de ander te doen, dat ons leven zou verbeteren en verrijken. Tussen de regels door luisteren, empatisch zijn, is heel belangrijk. Daarnaast kunnen we oefenen om een open en begripvolle houding aan te kweken, hetgeen het onderling vertrouwen zou bevorderen.

Rozenperk vertelt aan het eind van zijn boek over zijn Russische grootmoeder. Ze had negen kinderen en een bescheiden inkomen. Toch liet ze drie jaar lang een dakloos gezin bij zich inwonen. Op een dag klopte er een zwerver aan met een verwaarloosd uiterlijk en een woeste baard. Hij zei dat hij Jezus heette. Wat is uw achternaam, vroeg de grootmoeder, die nog niet zo goed Engels sprak. De man antwoordde dat hij Jezus de Heer was. Zijn grootmoeder liet hem binnen en stelde hem aan haar huisgenoten voor als: Jezus Deheer. De zwerver bleef zeven jaar.

De schrijver noemt zijn gastvrije grootmoeder een natuurtalent in het geweldloos communiceren. Ze luisterde en voelde wat mensen nodig hadden; ze had mededogen. Zo bracht ze vreugde in andere levens en dat van haarzelf. Een van haar uitspraken was: ‘ Loop niet, als je ook kunt dansen!’ Als we dat eens met ons allen, letterlijk en/of figuurlijk zouden toepassen! De wereld zou – om met de schrijver Arthur van Schendel te spreken – een dansfeest worden!

Louise Leneman

THEMA 2014 H. ROSA: Vroeger en nu:

Sint Rosa blijft ons verbinden”.



Op **dinsdag 5 augustus a.s.** begint de Eerste Dinsdagavondviering ter ere van de H. Rosa met de H. Mis aan de H Rosakapel aan de Kollenberg. Het St.-Rosacomité is al druk bezig met de eerste voorbereidingen. Voor 2014 zal het thema zijn: “ **Vroeger en nu: Sint Rosa blijft ons verbinden”**. Onze trouwe begunstigers van de St.-Rosatraditie ontvangen binnenkort weer een brief van het St.-Rosacomité en Kerkbestuur gezamenlijk. Daarin wordt het thema een beetje uitgewerkt en er zal weer – zoals vorig jaar - een prachtige nieuwe ansichtkaart aangeboden worden. We hopen dat onze begunstigers weer meewerken om die mooie kaarten op een goed adres te laten komen zodat de “verbinding met St. Rosa “ weer bij velen alle aandacht krijgt. Dan is er een prachtige nieuwe website over onze St.-Rosa-activiteiten in de lucht: u kunt het vinden op www.sintrosasittard.nl. Daar treft u ook het hele programma al aan voor de komende maand augustus. Nu al wijzen we U erop dat op de laatste zondag van de maand

augustus de St.-Rosaprocesie wordt gehouden: dit jaar is dit dus laat d.w.z. op zondag 31 augustus!! We wensen u nu al toe een prachtige devotie ter ere van de H. Rosa. Het moge ons allen sterken en bemoedigen. **Heilige Rosa -- bid voor ons!**

LIMBURGS BERICHTEN

Susteren maakt zich op voor Heiligdomsvaart

Eens in de zeven jaar staat Susteren in het teken van de Heiligdomsvaart. Dit jaar wordt die gehouden van 29 augustus tot en met 14 september. Naar verwachting bezoeken in deze periode zo'n 30.000 mensen het religieuze en culturele evenement dat diverse programmaonderdelen bevat.

De Heiligdomsvaart is een traditie die al meer dan vijfhonderd jaar in Susteren in ere wordt gehouden. Tijdens het evenement zijn er tien voorstellingen van het openluchtspel 'Weerlicht der Eeuwen'. De tribune biedt plaats aan duizend bezoekers. Speciaal voor het openluchtspel wordt er een tijdelijk openluchttheater gebouwd naast de eeuwenoude Amelbergabasiliek. Aan het spel nemen meer dan 150 acteurs deel. Hoogtepunt van de Heiligdomsvaart is de historische Reliekenstoet op zondag 7 september. Aan deze stoet nemen meer dan duizend mensen deel. Ook groepen uit Echternach, Utrecht, Tongeren, Maastricht en Hasselt zijn aanwezig.

Gedurende de Heiligdomsvaart zijn er tal van evenementen. Omroep RKK zal de openluchtmis op zondag 31 augustus live op de landelijke televisie uitzenden.

Kijk voor meer informatie op www.heiligdomsvaart.nl

Zomerkampen voor jeugd en jongeren (buiten de organisatie van onze parochie)

Ook dit jaar organiseert het bisdom Roermond in juli en augustus weer verschillende jeugdkampen voor kinderen en tieners. In totaal worden vijf midweekkampen op verschillende locaties gehouden. Ze zijn bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar en 12 tot en met 16 jaar. Daarnaast is er dit jaar een midweek voor jongeren tussen 16 en 24 jaar in Luxemburg. Kijk voor meer informatie over al deze activiteiten op www.bisdom-roermond.nl/jongeren.

STICHTING KRUISEN EN KAPELLEN 60 JAAR

Verspreid over Limburg zetten honderden vrijwilligers zich in om dit klein-religieus erfgoed te onderhouden en te koesteren. In elke aflevering staat één kruis, kapel, Lourdesgrot of beeldengroep centraal. De vrijwilligers vertellen het verhaal achter deze bijzondere monumentjes, dat deels ook hun eigen verhaal is. Waarom houden ze zich bezig met het onderhoud? Waarom richten ze zelfs nieuwe op? Waarom steken ze elke dag een kaarsje aan? Waarom plaatsen ze regelmatig verse bloemen?

In het kader van het 60-jarig bestaan van de stichting Kruisen en Kapellen is ook een nieuwe wandelgids uitgegeven met twaalf wandelingen door heel Limburg. Bij elke

uitzending geeft L1 een aantal van deze wandelgidsen weg. Het boekje *Kruisen en Kapellen* is ook te koop in de verzenboekhandel en de webshop van het bisdom: www.carolushuis.nl

De serie *Kruisen en Kapellen* is vanaf zondag 15 juni negen weken lang op zondagavond te zien bij L1, telkens om 18.20 uur, 19.20 uur, 21.20 uur, 22.20 uur, 23.20 uur en 00.20 uur. De afleveringen zijn ook terug te bekijken via L1.nl.

Nieuw emailadres Digitaal Parochieblad = digitaalparochieblad@gmail.com

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard



St.-Petruskerk: Kerkplein

St.-Michielskerk: Markt 24

Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3

Deken Van Rens Kloosterplein 10, ☎ 4512275

Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard

ING-bank 1032540 (IBAN: NL51INGB0001032540)

Rabobank 147603676 (IBAN: NL98RABO0 147603676)

NIEUWKOMERS WELKOM!

Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie **van harte welkom!**

Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard ☐4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstr 33, 6131 AH Sittard, ☐4519039

GEDOOPT

Thijs, zoon v ouders Kusters-Chaibekava, P Gelissenstr Vijlen 24-5-2014

Livia, dochter v ouders Rademakers-Murk, Rapunzel 2, 1-6-2014

Gefeliciteerd! We bidden dat Thijs en Livia onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.





OVERLEDEN

Zr. Elisa van Oppen, Smithlaan 127, 97 jaar

† 6-5-2014

Tiny Sipko-Streukens, Putstraat 62, 84 jaar

† 13-5-2014

Guusje Schobben-Smeets, Schuttestraat 2, 96 jaar

† 26-5-2014

Elly Sprenger-Martens, Schuttestraat 2, 88 jaar

† 28-5-2014

Irmgard Kretzers-Jessen, Wilhelminastr 13/21, 87 jr

† 6-6-2014

Jan Dirks, Baandert 77, 79 jaar

† 6-6-2014

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! Mail uw adres naar: digitaalparochieblad@gmail.com

REGINA CARMELI



Zondag na de 1e vrijdag van de maand:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen.

Dinsdag 8 juli: 19.45 uur tot max. 22.00 uur

PELGRIM,...ONTMOET MIJ! Jezus ontmoeten in de sacramenten-

HUWELIJK Bezienshuis Regina Carmeli in samenwerking met Sittardse Parochies. Opbouw van de avond:

- vanaf 19.45 uur: welkom in Regina Carmeli (Teresazaal)

-20.00 uur: welkomstwoord, gebed en het pelgrimslied

-Inleiding door de priesters en korte getuigenissen

-Uitwisseling in kleine groepjes, vragen opschrijven

-Pauze met koffie en thee

-In het plenum: antwoorden op onze vragen --Afsluiting in kapel tot max. 22.00 u

Donderdag 10 juli: 10.30 - 12.30 uur **OPEN KERK**

Maandelijks waken we in de St. Michielskerk voor het uitgestelde Allerheiligste bij Jezus, en bidden we voor de nieuwe evangelisatie in onze parochies, in het bezienshuis Regina Carmeli, in het bisdom en in de Kerk. Iedere en is van harte uitgenodigd, om een korte of langere tijd in de kerk aanwezig te zijn en daardoor de mensen, die de kerk binnenlopen (met een kaarsje, dat hun buiten aangeboden werd), bij Jezus te brengen. Ons gebed en aanbiddingsmuziek en -liederen door leden van de Kommel zullen ertoe bijdragen, dat deze gebedsuren voor velen tot een ontmoeting met de Levende Heer kunnen worden. **Data: 14 aug., 11 sept.,**

9 okt., 6 nov., 11 dec. Locatie: St. Michielskerk Markt

Maandag 7 juli (15.00 uur) - vrijdag 11 juli (14.00 uur) Retraite in stilte

"STAPSTENEN VAN GELOVIG VERMOEDEN" Kernwoorden van geloof. Leiding: Pater Frans Vervooren, OCD Kosten: € 208,00

Zaterdag 12 juli (14.00 - 17.00 uur) Middag: "SCAPULIERFEEST"

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Thema: Bij Maria geborgen Conferentie en scapulieroplegging door: Rector Ruud Goertz

Kosten: € 5,00

INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard,
☎ 4570993, regina.carmeli@carmeldecj.nl Zr. M. Gisela of www.reginacarmeli.nl.

LOF EN AANBIDDING: IN DE ST.-MICHIELSKERK!!

Vanaf **eind oktober** hebben we het wekelijkse biduur niet meer in de St. Petruskerk maar **iedere donderdag** in de St.-Michielskerk: **van 11u-12u**. Het is fijn om te zien hoe marktbezoekers ook even "tijd nemen" om Hem te aanbidden of een kaarsje op te steken. In dezelfde St.-Michielskerk wordt ook maandelijks het EvaVita gebedsuur ofwel **OPEN KERK** wordt gehouden: van **10u30-12u30**. De **data in 2014** voor **OPEN KERK** zijn allemaal op de **donderdag** van **10u30-12u30**:
10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 6 november, en 11 december.



<p>KERK  BALANS</p> <p>Parochie H. Bernadette – Baandert: Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 IBAN: NL07INGB0001571973</p> <p>Parochie H. Paulus – Limb'veld: Kerkbijdrage: Giro 3268633 IBAN: NL86INGB0003268633</p>	<p>Denkt u aan uw kerkbijdrage?!</p> <p>Algemeen nummer van Parochiecomité: Kerkbijdrage: Giro 1032540 IBAN: NL51INGB0001032540</p> <p>Parochie HH Petrus en Michaël: Kerkbijdrage: Rabobank 147603676 IBAN: NL98RABO0147603676</p>
---	--

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 22 juni: Hoogfeest H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: tevens Processiezondag. Geen H Mis in Basiliek! In de H. Michielskerk één H. Mis om 8u30. In de St.-Petruskerk is de H. Mis enkel om 9u30, aansluitend de Processie!

Dinsdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper

Vrijdag 27 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus

Zondag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

Vrijdag 4 juli: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebonden.

Zondag 6 juli: Veertiende Zondag door het jaar.

Zondag 13 juli: Vijftiende Zondag door het jaar.

Zondag 20 juli: Zestiende Zondag door het jaar.

Zondag 27 juli: Zeventiende Zondag door het jaar.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 2 augustus t/m 13 september 2014. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op **vrijdag 25 juli 2014** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. -- **DENK ERAAN: ROSAMAAND**
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 21 juni

18.00 uur uit Dankbaarheid bgv 12,5 huw. jubileum; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten v Tiny Sipko-Streukens, Guusje Schobben-Smeets, Elly Sprenger-Martens, Irmgard Kretzers-Jessen en Jan Dirks. (*samenzang*)

Zondag 22 juni Hoogfeest

Sacramentsdag – Heilige Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

09.30 uur aansluitend Processie
plev ouders Wetzels-Latten; gestplev voor zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*Petruskoor*)

11.30 uur VERVALT

Maandag 23 juni

08.00 uur ev overledenen van de fam. Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 24 juni Hoogfeest

Geboorte van de H. Johannes de Doper

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers

Woensdag 25 juni

H. Adalbert, diaken

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens

Donderdag 26 juni

08.00 uur plev Martin Meeuwissen, dochter Josette en kleindochter Joeske

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 27 juni Hoogfeest

H. Hart van Jezus

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 28 juni

H. Ireneüs, bisschop en martelaar

08.00 uur ev overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur Gezinsmis Dankviering

pl.jrd Jac Segers; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten v Guusje Schobben-Smeets, Elly Sprenger-Martens, Irmgard Kretzers-Jessen en Jan Dirks. (*samenzang*)

Zondag 29 juni Hoogfeest

HH. Petrus en Paulus, apostelen

Dertiende Zondag door het jaar

11.30 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; pl.jrd Mia Daniels-IJssermans; pl.jrd Corrie Jetten-Wijnands (*Petruskoor*)

Maandag 30 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev em-pastoor Niessen

Dinsdag 1 juli

08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks; ev t.e.v. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v bescherming en leiding

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 2 juli

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven; gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Donderdag 3 juli

H. Tomas, apostel

08.00 uur ev Marie Verbeek-Broos (vw verjaardag) en tevens voor God's ontferming over heel het gezin;

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 4 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Klaus Scheibe; gestjrd zeeereerwaarde pater Piet Schulpen

Zaterdag 5 juli

08.00 uur gestjrd overl echtpaar Van Reen-Kasdorp; ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev deken Henri Haenraets; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, nadiensten v Guusje Schobben-Smeets, Elly Sprenger-Martens, Irmgard Kretzers-Jessen en Jan Dirks.(*samenzang*)

Zondag 6 juli

Viertiende Zondag door het jaar

11.30 uur pl.2ejrd Engelbert Schins en overl ouders Schins-Meerts en alle overledenen van de familie; pljrd v Harry Reijnders (*Petruskoor*)

Maandag 7 juli

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven; gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev v ouders de Wever-Brouwers en zoon Léon

Dinsdag 8 juli

08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 9 juli

HH. Martelaren van Gorcum

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Donderdag 10 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar Meulenbergh-Kleuters

Vrijdag 11 juli

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Zaterdag 12 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur pl.jrd Mietsie Jacobs-Van Thoor; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst v Jan Dirks (*samenzang*)

Zondag 13 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

11.30 uur PlZwd v Irmgard Kretzers-Jessen, pl.jrd overl. Joep Geelen; Miny Reijnders-Kuijpers; gestpljrd ouders Jo en Ine Zwakhalen-Westerop; gestpljrd overleden ouders Pastwa-Spätgens; gestplev Max Kreijn; gestev overl. fam. Muyres-Maessen (*Petruskoor*)

Maandag 14 juli

08.00 uur ev v overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 15 juli

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

08.00 uur ev overl. grootouders Hendrik Dieteren en Anna Rutten uit dankbaarheid

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 16 juli

H. Maagd Maria vd berg Karmel

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen

Donderdag 17 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen

Vrijdag 18 juli

08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks en Mgr. Ben Janssen

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 19 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux, nadienst v Jan Dirks
(*samenzang*)

Zondag 20 juli

Zestiende Zondag door het jaar

11.30 uur plev overleden familieleden Pier-
Weijzen; gestpljrd Marijke Eijgelshoven-
Eyckeler (*samenzang*)

Maandag 21 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar Kaptein-
Haagmans

Dinsdag 22 juli

H. Maria Magdalena

08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 23 juli

**H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van
Europa**

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks

Donderdag 24 juli

08.00 uur ev Martin Meeuwissen, dochter
Josette en kleindochter Joeske

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 25 juli

H. Jakobus, apostel

08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter
Josette en kleindochter Joeske

19.00 uur gstjrd Piet vd Ploeg; gestev echtp
Caulfield-Tholen

Zaterdag 26 juli **HH. Joachim en Anna,**

ouders van de heilige Maagd Maria

08.00 uur ev overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev
echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur plev fam. A. Dieteren-Meyer; pljrd.
Christien Linssen; gestev voor zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 27 juli

Zeventiende Zondag door het jaar

11.30 uur pl.jrd Jan Gorissen; gestplev
echtpaar Arnoldts-Thissen en v echtpaar Guus
en Mia v Aubel-Arnoldts (*samenzang*)

Maandag 28 juli

08.00 uur ev overledenen van de fam.
Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 29 juli

H. Marta

08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 30 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink;

Donderdag 31 juli

H. Ignatius van Loyola, priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur tev H. Bernadette

Vrijdag 1 augustus **H. Alfonsus Maria
d'Liguori, bisschop en kerkleraar**

08.00 uur ev Jan Verbeek

19.00 uur ev Klaus Scheibe

Zaterdag 2 augustus,

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHELSKERK

Zondag 22 juni Hoogfeest

**Sacramentsdag – Heilige Sacrament
van het Lichaam en Bloed van Christus**

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur VERVALT zie Petruskerk

Donderdag 26 juni

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 29 juni Hoogfeest

HH. Petrus en Paulus, apostelen

Dertiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (*samenzang*)

Donderdag 3 juli

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 6 juli

Viertiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (*samenzang*)

Donderdag 10 juli

10u30-12u30: OPEN KERK: Aanbidding

Zondag 13 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina

Catharina Krux (*Bernadettekoor*)

Donderdag 17 juli

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 20 juli

Zestiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina

Catharina Krux (*samenzang*)

Donderdag 24 juli

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 27 juli

Zeventiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina

Catharina Krux (*samenzang*)

Donderdag 31 juli

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het **Basiliek-team:**

Oude Markt 20, ☎ 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, 10-12 en 14-16 uur!)

Zondag 22 Hoogfeest

**Sacramentsdag – Heilige Sacrament
van het Lichaam en Bloed v Christus
vw Processie géén dienst in BASILIEK
zie H. Petruskerk om 9u30!!**

Dinsdag 24 juni Hoogfeest

Geboorte van de H. Johannes de Doper

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 26 juni

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 28 juni

H. Ireneüs, bisschop en martelaar

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 29 juni Hoogfeest

HH. Petrus en Paulus, apostelen

Dertiende Zondag door het jaar

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

(*Basiliekkoor*)

Dinsdag 1 juli

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 3 juli

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 5 juli

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 6 juni

Viertiende Zondag door het jaar

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

(*Basiliekkoor*)

Dinsdag 8 juli

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 10 juli

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 12 juli

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 13 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

(*Bernadettekoor*)

Dinsdag 15 juli

**H. Bonaventura, bisschop en
kerkelaar**

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 17 juli

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;

Zaterdag 19 juli

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen;

Zondag 20 juli

Zestiende Zondag door het jaar

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

(*Basiliekkoor*)

Dinsdag 22 juli

H. Maria Magdalena

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 24 juli

10.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen
Zaterdag 26 juli HH. Joachim en Anna,

ouders van de heilige Maagd Maria

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 27 juli

Zeventiende Zondag door het jaar

10.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

(Basiliekkoor)

Dinsdag 29 juli H. Marta

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 31 juli

H. Ignatius van Loyola, priester

10.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen;

Zaterdag 2 augustus

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Openingstijden van de basiliek:

Dinsdag t/m zondag: van 09.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur. Op **maandag** is de basiliek de hele dag **gesloten**.

Eucharistievieringen in de Basiliek O.L.Vrouw van het Heilig Hart:

dinsdag 09.00 uur

zondag 10.30 uur Hoogmis

donderdag 10.30 uur

Di t/m Za 15.30 uur rozenhoedje met

zaterdag 09.00 uur

noveengebed.

Parochie H. Bernadette -Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

Gironr. 157.19.73 (IBAN: NL07INGB0001571973)

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 4 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht. Aanmelding: pastorie, Baandert 23, tel. 4513381.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl . Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.

***Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: digitaalparochieblad@gmail.com***

**ELKE WOENSDAG IN DE
H. BERNADETTEKAPEL
VAN DE RK URNENHOF
OM 16:00 UUR
ROZENHOEDJE**



VAN HARTE UITGENODIGD



Ons nieuw uitvaartcentrum

Monuta  Wauben

Uitvaartzorg en -verzekeringen

Henri Weltersstraat 17, Baandert - Sittard

Tel. 046 – 451 35 72 www.monuta.nl



Parochie H.Hart van Jezus - Overhoven

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275
Parochiecentrum open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel: 4583023
Kerkbijdrage Ingbank NL37INGB0001035314
Rabobank NL60RABO0147635594

MISINTENTIES:

Zondag 22 juni: Sacramentsdag 10.30 uur **Cantate**
Jaardienst Jan en Gerda Roberts-Erkens; zeswekdienst Harry Fijen; Mia van den Heuvel-van de Wiel en overleden echtgenoot

Zondag 29 juni: H.H. Petrus en Paulus 10.30 uur **Volkszang**
Annie Nicoll-Poussart; jaardienst pastoor van Maanen; Fien Bergmans-Jessen en Paul Bergmans en overleden familie Bergmans-Jessen; jaardienst Jan Ermans en overleden ouders en schoonouders; jaardienst ouders Jessen-Menten; Mia van den Heuvel-van de Wiel en overleden echtgenoot

Zondag 6 juli: Dankviering/gezinsviering 10.30 uur **The Voices of Kids**
Jaardienst Wil Thimister; Mia van den Heuvel-van de Wiel en overl echtgenoot

Zondag 13 juli: 10.30 uur **Volkszang**
Mia van den Heuvel-van de Wiel en overleden echtgenoot; zeswekdienst Truus Emans-Willems

Zondag 20 juli: 10.30 uur **Volkszang**
Jaardienst Mia Beaumont-Loozen en echtgenoot Sjang; overleden ouders Wauben-Gruisen en hun dochters Leny en Mia; Mia van den Heuvel-van de Wiel en overleden echtgenoot

Zondag 27 juli: 10.30 uur **Volkszang**
Annie Nicoll-Poussart; voor de Credo Pugno mannen; ouders Meulenberg-Thissen; voor Truus Klaus-Gubbels en overleden familie; zeswekdienst Leo Van de Vin

GEDOOPT

Op 18 mei is gedoopt: Vita Dautzenberg, Geilenkirchenstraat 20, Sittard

Op 25 mei is gedoopt: Richardro Heiligers, Jan Steenstraat 166, Sittard.

OVERLEDEN:

Op **6 mei 2014** is overleden **dhr. Harry Fijen**. Dhr. Fijen woonde op Rijksweg Noord 196 en is 79 jaar geworden. De zeswekdienst wordt gehouden op zondag 22 juni om 10.30 uur.

Op **30 mei 2014** is overleden **dhr. Leo Van de Vin**. Hij woonde Cortenbachstraat 18 en is 63 jaar geworden. De zeswekdienst is op zondag 27 juli om 10.30 uur.

Op **31 mei** is overleden **mevr. Truus Emans-Willems**. Zij woonde Debussyst 6 en is 79 jaar geworden. De zeswekdienst wordt gehouden op zondag 13 juli om 10.30 uur.

RESTAURATIE

De restauratie van onze toren is afgerond met het plaatsen van de wijzers van de klok. Deze restauratie werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van de

provincie limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg



DANKVIERING

Voor alle leerlingen van onze school en speciaal voor de communicanten, de vormelingen en de schoolverlaters wordt er op **zondag 6 juli 2014 om 10.30** uur een dankviering gehouden. Het kinderkoor zal deze viering muzikaal opluisteren.

Koffiedrinken:

Op zondag 6 juli kunt u na de H. Mis een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!

Thuiscommunie:

Op zondag 13 juli wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.

Rozenkrans:

Wilt u mee de rozenkrans bidden dat kan dat op elke dinsdag, woensdag of donderdag om 18.00 uur in de Mariakapel. U kunt ook een kaarsje opsteken. Een kaarsje opsteken betekent in stilte bidden. Een bloemetje neerzetten in de gedachtenisruimte is ook mogelijk.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team.

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór **20-7-2014**.

KINDER- EN JEUGDKOOR "THE VOICES OF KIDS" OVERHOVEN

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei 2014, heeft er na afloop van de prachtige Communieviering in de kerk van Overhoven een extra deurcollecte plaatsgevonden ten behoeve van het kinderkoor. Deze collecte heeft €110,- opgebracht en zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Hartelijk dank voor uw gave! Het koor zoekt nog steeds versterking van zowel jongens als meisjes, ook als ze buiten de parochie van Overhoven wonen, zijn ze van harte welkom. Twijfel niet, en neemt contact op met Efremleng, of kom eens op een woensdag-avond kijken, luisteren en meezingen tijdens een repetitie. Het koor repeteert iedere woensdagavond van 18.30 uur t/m 19.30 uur in het kerkzaaltje van de kerk van het Heilig Hart te Overhoven (Geldersestraat 37, Sittard). Tijdens schoolvakanties heeft het koor vrij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: **Efremleng** (dirigent/organist). Tel: 06-30567774 of 046-4377591 Email: efremverleng@planet.nl Kijk op hun website: www.voicesofkids.webklik.nl De laatste repetitie vóór de zomervakantie is **woensdag 9 juli 2014**. Wij maken

hier een gezellige repetitie van! De zomervakantie duurt van maandag 14 juli tot maandag 25 augustus. De eerstvolgende repetitie is **woensdag 27 augustus 2014**.



H. Paulusparochie - Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

SACRAMENTS DAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS

Zaterdag 21 juni	19.00 u.	Jrd Overleden ouders Pustjens-Linden 5^e Jrd Loek Jeurissen
Maandag 23 juni	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 25 juni	19.00 u.	OLV van Lourdes

HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN

Zaterdag 28 juni	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 30 juni	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 2 juli	19.00 u.	OLV van Lourdes

14^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 5 juli	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 7 juli	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 9 juli	19.00 u.	OLV van Lourdes

15^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 12 juli	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 14 juli	19.00 u.	Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 16 juli	19.00 u.	OLV van Lourdes

16^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 19 juli	19.00 u.	OLV van Lourdes
Maandag 21 juli	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 23 juli	19.00 u.	OLV van Lourdes

17^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 26 juli	19.00 u.	t.a.v. H. Antonius
Maandag 28 juli	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 30 juli	19.00 u.	OLV van Lourdes

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 19 juli bij: Administratie 4512275, Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie.



Gedoopt

Femi, zoon van Renate Louis, Tunnelstraat 49 op 18-05-2014

Dwaya, dochter ouders Schäfer-Jeurissen, Manekoulseweg 3 op 07-06-2014

Gefeliciteerd! Wij hopen dat Femi en Dwaya onder de goede zorgen van ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goede christenen.

KERK  BALANS

uw kerkbijdragen naar:

Parochie HH Petrus en Michaël
IBAN: NL98RABO0147603676

Parochie H. Bernadette - Baandert
IBAN: NL07INGB0001571973

Parochie H. Hart -- Overhoven
IBAN: NL37INGB0001035314

Parochie H. Paulus – Limbrichterveld
IBAN: NL86INGB0003268633

Algemeen nummer Parochiecomité:
IBAN: NL51INGB0001032540

Depcdokter

Reparatie en installatie
van PC's en netwerken



Overhoven 48
6136 EE, Sittard
0464853185
0621516600

Pastoraal Team:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster:

Kloosterplein 10 ☎ 4512275

e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

*Voor het persoonlijk opgeven van misintenties
of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op
maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 uur!!*

Contact:

mbt **H. Doopsel:**
Diaken B. ter Haar: ☎ 4513381

mbt **H. Huwelijk:**
Deken Van Rens: ☎ 4512275

mbt **Jeugd- & Jongerenpastoraal:**

Kapelaan Vd Wegen: ☎ 4512628

mbt **parochieblad:**
administratie: ☎ 4512275 of
kantpastoriesittard@gmail.com

voor al het overige:
administratie: ☎ 4512275

Het volgende parochieblad no 7 verschijnt op 2 augustus en loopt tot 13 september 2014.

Kopij hiervoor aanleveren vóór 25 juli 2014 op de administratie.

Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com

Voor opgave abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275

of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard