



Kloosterplein 10 ☎ 4512275 kantpastoriesittard@gmail.com

19^e jrg. - nr. 6 11 juni 2016

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.

De volgende aflevering verschijnt 23 juli 2016.

Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

BERICHT UIT WERELDKERK: BIDDEN VOOR HET WESLAGEN VAN HET PAUSBEZOEK VAN 24 TOT 26 JUNI AAN ARMENIË.

Afgelopen week kwam het bericht binnen: *“Paus Franciscus ontmoet de president en de Armeens-apostolische patriarch en bezoekt het genocidemonument”*. Na de verwelkoming op de internationale luchthaven van Zvartnots reist de paus onmiddellijk door naar de hoofdzetel van de Armeens-apostolische Kerk in Etchmiadzin, waar hij wordt verwelkomd in de kathedraal. Daarna ontmoet hij de Armeense president. De eerste dag eindigt met zijn ontmoeting met de Armeens-apostolische patriarch Karekin II, de catholicos van alle Armeniërs wereldwijd. Zaterdagmorgen bezoekt de paus samen met de Armeense patriarch het monument van Tsitsernakaberd in Jerevan, dat werd opgericht ter herdenking van de genocide van het Ottomaanse Rijk tegen de Armeniërs. Dit wordt zonder enige twijfel het meest delicate moment, omdat Turkije de omvang van de volkerenmoord tot op vandaag blijft ontkennen. De paus bezoekt zaterdag nog het klooster van Onze-



Lieve-Vrouw van Armenië, de Armeens-apostolische kerk van de Zeven Smarten van Maria van Shirak en de Armeens-katholieke kathedraal van de H. Martelaren. Zondagmorgen staan een ontmoeting van de paus met de Armeens-katholieke bisschoppen en een openluchtviering op de agenda. Het bezoek eindigt met de ondertekening van een gemeenschappelijke verklaring door de paus en de Armeens-apostolische patriarch Karekin. U kunt het allemaal waarschijnlijk per TV en radio volgen. **Maar volgt het vooral met uw biddend hart!!**

PLAT TER AARDE LIGGEN EN DAN BIDDEN.

Gebedshoudingen zijn belangrijk. Het zegt iets over je innerlijkheid en je verbondenheid met de Heer en Zijn Kerk. Op de knieën gaan, recht staan, buigen..... maar sommige mensen hebben het helemaal verleerd. Ze kunnen nog nauwelijks een kruisteken maken. Het lijkt alsof de Kerk voor hen een vage herinnering is. Maar onlangs viel mijn aandacht op een foto van jonge zusters die hun eeuwige geloftes gingen afleggen en bij de dienst biddend op de grond lagen. Niet zo vreemd? Heel bijzonder was het, want het gaat over ongeveer tweehonderd stralende jonge zusters. Het uitstervend klooster van de arme clarissen in het Spaanse Burgos is de plaats van een wonderlijke ontwikkeling. Hoe het begon? Ik citeer uit een verslag dat enkele



jaren geleden al door Katholiek Nieuwsblad gepubliceerd werd: Als tiener gaat Veronica Berzosa blowen, hangt ze op straat rond of in de discotheek. Een vriendje is zo gek op haar is dat hij haar een paard cadeau doet! Maar dat leven

voldoet niet. “Iets bracht mij ertoe zonder ophouden te blijven zoeken”, zegt ze daar zelf over. “Bij het zien van mensen die hun leven vernietigden, kreeg ik de aandrang op zoek te gaan naar dat wat geen einde kent, het eeuwige.” Ze noemt dat een “gevoel” en ziet dat als een signaal van Godswege, dat gevoel is voor haar de adem Gods! Het is duidelijk dat haar oudere broer Raúl Berzosa, in dat zoeken een rol speelde. Hij had al voor het priesterschap gekozen toen zijn zus nog klein was. Als hij 1982 priester wordt gewijd in het bijzijn van Johannes Paulus II, die op bezoek is in Spanje, is Veronica daarbij. “Bij die gelegenheid zag ik de schoonheid van het gewijde celibataire leven. Het maakte me wakker voor een liefde die overvol was”, zei ze daar toen over. De ommekeer die zich in haar voltrekt is drastisch: een jaar later – Veronica is dan achttien – klopt ze aan bij de Arme Clarissen van de Hemelvaart in Burgos; ze is er de eerste novice na 23 jaar. Weinigen hebben er vertrouwen in dat ze het strenge leven vol zal houden. Ze houdt echter vol en meer: door haar komt het klooster tot nieuw leven. Door haar “geestelijke aantrekkingskracht” stromen jonge vrouwen toe, de meesten met een goede opleiding en hoge functie. Als ze op haar 24e haar eeuwige geloften aflegt, krijgt ze de zorg voor de novicen toevertrouwd. Haar bekendheid neemt toe. Tijdschriften plaatsen haar foto en schrijven dat dit “een echte non” is en geen filmster die een rol speelt. Ze is een knappe verschijning, maar haar aantrekkingskracht speelt op een dieper vlak. Ieder jaar in de Goede Week kunnen geïnteresseerde meisjes en vrouwen een paar dagen het leven van de arme clarissen delen. Velen treden in. Bijvoorbeeld: Alejandra had een goede baan bij het gerenommeerde accountantskantoor Arther Anderson. Haar collega’s verklaarden haar voor gek toen ze zei dat ze het klooster inging. Haar reactie: “Ik besef nu dat vechten voor geld en aanzien niet genoeg is om mijn leven zin te geven.” En Maria Olatz uit Bilboa getuigt: “Jezus heeft mijn hart gestolen en Hij vult het helemaal. Ik voel dat het de moeite waard is alles van mezelf te geven, ook al is dat alles niet zoveel.” Veronica publiceert een boek: **Clara ayer y hoy** (Clara toen en nu) over haar ordestichteress en wordt zelf ‘een nieuwe Clara’ genoemd. Ze weigert interviews te geven en wie op zoek gaat naar een website van haar klooster, vindt er geen. Enkel bij de bisschopswijding van haar broer laat ze zich ontvallen “Ik ben de

gelukkigste vrouw ter wereld. Jezus Christus is de hartslag van mijn leven, hij is mijn adem, mijn leven". Ze geeft aan hoe leeg haar drukke leven was, dat "dat alles" haar leven niet kon vullen. De vaak universitair geschoolde jonge vrouwen leiden een leven achter tralies in eenvoudige kleine cellen, lopen op open sandalen en dragen zwarte habijten met witte koorden. Hun leven verloopt in stilte. Ze bidden zes uur per dag, met hun eerste gebedstijd om half drie 's nachts. Daarnaast werken ze vijf uur per dag, ze zijn afhankelijk van giften en gaven in natura. Het oude klooster van Lerma is na enige tijd zo vol dat veel zusters in stapelbedden moeten slapen. Dan schieten de paters franciscanen van het nabijgelegen klooster van La Aguilera te hulp. Een leegstaande vleugel wordt verbouwd en dan kunnen er 105 zusters, van wie bijna tachtig novicen en postulanten, er hun intrek nemen. In 2008 zijn ze met 123 zusters, in 2009 met bijna 140 en momenteel zijn er bijna tweehonderd zusters en velen die willen intreden. Hun gemiddelde leeftijd ligt rond de dertig. Een op de tien novicen in Spanje krijgt hier een vorming van zes jaar alvorens de eeuwige geloften te mogen afleggen. Veronica, die inmiddels tot abdis is gekozen is er beduusd onder. "Wat er gebeurt overspoelt me, vooral het onvergelijkbare geschenk christen te mogen zijn, te horen bij Christus' Kerk, waarin ik iedere dag met meer passie het geschenk beleeft van mijn roeping Hem te volgen." De afgelopen jaren voelt Moeder Veronica zich op het spoor gezet van een roeping die anders is dan die van de Karmel. Ze wil wel de clausuur – tralies – handhaven, maar tevens een rol spelen in de nieuwe evangelisatie waartoe paus Johannes Paulus II oproept. Zij zoekt nieuwe manieren om te reageren op de nieuwe noden van onze wereld. Statuten worden geschreven voor een nieuw religieus instituut. In december 2010 zijn ze in Rome officieel goedgekeurd en zijn de meeste van 'de arme clarissen van Lerma' nu leden van het kersverse 'Iesu Communio'. Aan de oude stam van Clara is een nieuwe loot ontsprongen. Het wonder van deze stralende jonge zusters worden wereldwijd bekend wanneer de predikant van het pauselijk hof, pater capucijn Raniero Cantalamessa, bij de zusters een retraite preekt en voor zijn wekelijks programma op de Italiaanse televisie (Rai Uno) opnames maakt. Via YouTube gaan die de hele wereld over: een zaal vol stralende jonge nonnen, die een leven leiden achter tralies en tegelijkertijd kinderlijk uitbundig zingend uit hun dak gaan. Er zijn plannen voor een nieuwe vestiging in Madrid "om ook daar Gods vuur te laten branden". Natuurlijk zijn er kritische opmerkingen. Over de meisjes die door alle ophef intreden uit verkeerde motieven en na een paar maanden weer afhaken. De bekende Britse priester William Oddie kent de kritiek, maar in vergelijking met heel veel andere ontwikkelingen binnen de Kerk is zijn conclusie: "Dit is het vernieuwen van de traditie in plaats van het vernielen ervan." Het toont ons dat we met zijn allen moeten beseffen dat de wortels van ons christelijk geloof – via onze ouders verkregen – meer dan diep verankerd liggen in onze eigen samenleving en zelfs in je eigen familie. Schaam u er niet voor om van hieruit uw zoektocht naar innerlijk geluk te voeden. Zo maar een cadeau van onze ouders!! En u weet het: zo'n cadeau moet je niet in een la leggen, maar juist inhoudelijk inzetten voor je eigen levenshouding en diepgang. Deo Gratias. *Deken* *Zie ook:*
<http://www.elnortedecastilla.es/burgos/201512/18/ejercito-veronica-20151214105210.html>
en/of: <https://www.youtube.com/watch?v=ducBJvR2InY>



2016
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

SERIE HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID: VREEMDELINGEN OPNEMEN

Wanneer er een oorlog woedt, wanneer honger en armoede toeslaan, verlaten mensen hun thuis en vluchten. Dat was bij het begin van de Eerste Wereldoorlog zo, toen één miljoen Belgen vluchtten naar het neutrale Nederland. Dat was in de Vietnamoorlog zo, toen talloze vluchtelingen in bootjes de zee opzochten en als bootvluchteling een veilig heenkomen zochten. In onze dagen is de stroom vluchtelingen immens groot geworden door de oorlogen die er woeden. Honderduizenden, die alles achterlaten om veilig te kunnen leven. Het is nogal wat als je huis en haard verlaat om elders een nieuw thuis te vinden. De ontberingen op de tocht zijn verschrikkelijk en hemel schreiend is het gedrag van mensenhandelaren, die van de ellende profiteren en vluchtelingen moedwillig de dood in jagen. Opgesloten worden in het ruim van een gammele boot. Opgesloten worden in een vrachtauto,



waar je een verstikkingsdood sterft. Het is van alle tijden dat er mensen zijn, die uit de nood van anderen munt slaan. Zichzelf verrijken aan de ellende van een ander. Hoe diep kun je vallen... Hoeveel respect verdien je dan nog? Wanneer zich vreemdelingen in onze omgeving komen vestigen, stelt dat onze gastvrijheid op de proef. Je hoort dan verschillende geluiden van mensen. Sommigen heten de vreemdeling welkom. Ze zetten, bij wijze van spreken, de deur van hun hart ver open en illustreren zo hun gastvrijheid. Anderen zijn wat bedeesder. Ze houden wat meer afstand. Ze staan niet afwijzend tegen de vreemdeling, maar staan ook niet te juichen om hun

komst. Weer een andere groep mensen is uiterst negatief. Ze verpakken vaak hun angst voor de vreemdelingen in agressieve taal en afwijzend gedrag. Vaak staan ze met de beschuldigende vinger klaar, zonder dat er ook maar iets vervelends gebeurd is.

Van een gelovig mens mag verwacht worden dat hij of zij meelevend is met degene, die als vluchteling naar ons toekomt. Dat is misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan, omdat de problematiek van vluchtelingen zo groot is. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat vluchtelingen natuurlijk ook een hele geschiedenis meebrengen van leed en verdriet, van angsten en zorgen. Daar heb je niet zo een-twee-drie een passend antwoord op. Toch leert Jezus ons gastvrij te zijn. Geen onderscheid te maken tussen mensen. En Hij houdt ons voor zorgzaam te zijn, juist voor degenen, die het meest kwetsbaar zijn.

J. P. Janssen pr

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **juni** luidt: *Menselijke solidariteit*. Dat ouderen, gemarginaliseerden en eenzamen in de grote steden en elders, kansen krijgen voor ontmoeting, en solidariteit mogen ondervinden. *Gebedsintentie voor de evangelisatie: Seminaristen en novicen*. Dat de seminaristen en de novicen begeleid worden door mensen die leven vanuit de vreugde van het Evangelie en hen met wijsheid voorbereiden op hun missie.

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **juli** luidt: *Inheemse volken*. Dat de inheemse volken die bedreigd worden in hun identiteit en bestaan, het respect ondervinden dat hun toekomt. *Gebedsintentie voor de evangelisatie: Latijns-Amerika en de Cariben*. Dat de Kerk in Latijns-Amerika en de Cariben bij haar missie op het continent het Evangelie mag verkondigen met hernieuwde kracht en enthousiasme

**Juni
2016**



**Juli
2016**

KOFFIEDRINKEN NA DE H.MIS

We hebben het koffiedrinken na de zondagse H.Mis in de Petruskerk weer opgepakt. Steeds meer RK parochies en Protestante Kerken bieden na hun zondagsdienst de kerkgangers gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken. De Kerk is een gemeenschap, en dat mag ook tot uitdrukking komen in wat tijd vrij maken om elkaar te ontmoeten en op deze manier “oog en oor” te hebben voor anderen, maar zeker ook om gezellige ontmoetingen met elkaar. En er kan ook een praatje gemaakt worden met de voorganger of met een ander lid van het pastorale team.



De volgende datum is: 26 juni. Houdt u de mededelingen in de HH.Missen in de gaten. Van harte welkom!

PAUSELIJKE VLAGGEN IN ONZE TOREN BGV SACRAMENTSPROCESSIE

Zondag 29 mei j.l. hielden we onze jaarlijkse Processie b.g.v. Sacramentszondag. We hebben afgelopen jaar met processiecomité, ceremoniarius, kerkbestuur en buurtbetrokkenen allerlei overlegmomenten gehad. Dan weer hadden we een ander voorstel, dan weer een beter... dan weer aanpassing.... enz. Uiteindelijk kwamen we uit bij de huidige processiegang van de afgelopen processiezondag. Door een **samenwerking van liefst 9 buurten en verenigingen** bleek het toch mogelijk om langs een geheel nieuw versierde route te trekken en om Onze Lieve Heer weer aan een prachtig rustaltaar te mogen ontvangen. Dit jaar uniek uitgevoerd met als foto-achtergrond het altaar van de basiliek. Zelfs de toren van onze Grote Kerk was voor het eerst met grote geel-witte vlaggen versierd. Ik moet u zeer trots meedelen dat ik bewondering heb voor al die mensen die dit toch maar weer mogelijk maakten (sommigen al heel vroeg) om deze dag weer zo bijzonder in te richten. **Het was een eerste vrucht van een andere en nieuwe opzet.** Wij als kerkbestuur, priesters, processiecomité en ceremoniarius en al de deelnemers mogen dankbaar terugzien op een zeer geslaagd Sacramentsfeest met waardige processie. Ook de regenwolken dreven genadig aan ons voorbij. *Het processiecomité heeft al dankbaar laten weten terug te kijken op een geslaagde processie! Daarbij waren ze zeer dankbaar voor de flexibele en bereidwillige opstelling van u als deelnemer. Een nieuwe opzet is geslaagd dankzij uw medewerking!* Aldus hun reactie!! En daar sluiten we ons graag bij aan! We kregen ook veel positieve reacties over de route die zo mooi en stijlvol was. Dank aan onze ceremoniarius met al de acolieten, processiecomité en vele deelnemers. Dank aan al de bewoners van de huizen in de straten met hun vlag of versiering waar de processie doorheen trok, aan de buurtbewoners met de zorg voor het rustaltaar, aan al de medewerkers van verenigingen en buurten etc, koren, harmonieën, religieuzen en alle deelnemers: kortom fijn dat we eensgezind Ons Heer hebben mogen uitdragen in onze straten en in de harten van velen die willen geloven. Heel veel dank!!

Wie deden nu eigenlijk allemaal mee? **Buurt Paardestraat, Buurt Rontjom de Grote Kirk, Buurt Rijksweg Noord, Buurt PPP, Vereniging De Mander, Club Wo-Van, het Processiecomité, het Vlaggen Gilde van Sint Petrus, onze koster en medewerkers sacristie, de verkeersregelaars van SI-TARD.** En natuurlijk ook dank aan allen die meetrokken, **parochianen en communicantjes, de Stadsschutterij Sint Rosa, het Sint Petruskoor, de harmonie Sint Joseph, de Philharmonie,** de vertegenwoordigers van het **gemeentebestuur, van de Marotteparapluij en van het Kerkenwachtgilde, de broedermeesters van Sittard-Kevelaer, de eerwaarde zusters, onze misdienaars en ons Acolythencollege Sint Michiel en Sint Rosa.**

Deken W. van Rens.

SINT ROSA'S BARMHARTIGHEID

INSPIRATIE VOOR HET GOEDE LEVEN IN SITTARD.

Geen beter leven dan een goed leven, is een vaak gehoorde uitdrukking. Maar dat 'goede leven' hier in Sittard.... wat heeft dat te maken met St. Rosa?

Sittard koos dit jaar als thema bij het St.-Rosafestival - u leest het hierboven als titel - gedachten enerzijds geput uit een inspiratie over het goede leven, anderzijds Jaar van Barmhartigheid Zijn deze wel te overbruggen?? Zijn ze wel in harmonie met elkaar te brengen? St.-Rosa: vele Sittardenaren zijn met haar vertrouwd geraakt door de jaarlijkse St.-Rosaprocessie. Van heinde en ver komen nog veel mensen hier "kijken" of is het "her-ijken" en verwonderen zich over deze oude - blijkbaar nog levende - traditie. Maar dwalen we bij dit goede leven niet af? Is het goede leven heden ten dage niet alleen gelinkt aan welvaart en luxe? We kennen allemaal de bekende wandelpelgrims naar Santiago de Compostella, je ziet regelmatig hun reisverslagen en ervaringen op TV. Daarbij zie je heel wat elementen naar voren komen die helaas niets te maken hebben met de aloude godsdienstige zoektocht van de pelgrim. Heel wat reizigers trekken rond met de luxe en welvaart van onze tijd, ze kunnen het betalen, ze krijgen vrijaf, het loon wordt doorbetaald en noem alle faciliteiten maar op. Af en toe zie je een echte zoeker, een bedevaartganger, iemand die onopvallend zijn weg vervolgt. Ze krijgen jammer genoeg niet alle aandacht. De tijdsgeest neemt bezit van dit onderwerp en de TV is de uitbater van die tijdsgeest. Zo consumeren we al die verhalen. Ineens is er iemand die er bovenuit schiet. Die pelgrim zoeken we eigenlijk, misschien zit die wel een beetje in ons zelf. Iemand die niet zichzelf zoekt! Maar de TV laat ons dat niet zien. Maar wie dan wel? De H. Rosa als kind verliet haar ouderlijke woning en ging naar een klooster, genaamd "Menswording" om aldaar als kloosterling in te treden. Er was een hele strijd aan vooraf gegaan: haar ouders wilde haar niet laten gaan, ze hadden haar nog nodig als hulp in de huishouding, maar ze gedroeg zich zo vreemd als "non" dat ze steeds moeilijker werd in de omgang met anderen. Maar vele buurtbewoners kwamen bij haar bidden en vroegen om raad en sterkte. Haar ouders begrepen heel haar levenswijze niet! Ze vervreemde meer en meer van haar ouders en werd wel meer en meer inniger met de Heer. Toen kwam de dag dat de ouders voor haar een klooster hadden georganiseerd. Ze ging in stilte van huis weg, haar jongere broer begeleidde haar. Ze had bijna niets bij zich, Het leek wel of ze niet wegging. Onderweg naar het klooster wilde ze in het voorbijgaan van een kerk nog even bidden. Haar broer wachtte op haar. Maar ze bleef bidden. Haar broer werd ongeduldig en na veel overleg bleek dat ze vastzat aan de grond voor het altaar, genageld als het ware. Ze kon niet meer opstaan! Haar broer trachtte haar op te tillen, onmogelijk! Toen begreep Rosa dat Jezus haar wilde zeggen dat ze daar niet naar toe moest gaan. Pas toen ze zei dat ze terug naar huis ging, naar haar kloostercel, toen kon ze pas opstaan. Deze gebeurtenis van Rosa heeft haar leven als pelgrim voorgoed getekend. Ze is daarna vanuit haar ouderlijke woning naar een woning een paar straten verderop gegaan alwaar ze een hut/cel heeft in de tuin achter dat huis. Dat was haar levenstocht. haar hele pelgrimsreis. Maar daar heeft ze meer verbondenheid met God opgebouwd dan menige wereldreiziger naar welke grote bedevaartsoorden waar ook ter wereld. Het *goede leven* van Rosa was dus haar diep Godsvertrouwen. Zoiets zagen we ook bij

Franciscus: deze had een diep vertrouwen in Jezus en ging op weg!
 Dat “goede leven” heeft Rosa in haar tijd voorgeleefd!! Dat was de kern van haar leven met Christus. Dat *goede leven* bestond bij haar in een vanzelfsprekende *barmhartigheid*. De *pelgrimstocht* is dit jaar een bijzondere uiting van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen is een *viator*, een pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd doel. Bij Rosa was dat de kloostercel achter in de tuin. Voor ons moge dit jaar dat de gang zijn naar de H. Rosakapel op de Kollenberg. Daar zien we weer iets van haar kloostercel. Daar voelde zij Gods barmhartigheid. God wordt nooit moe de deur van zijn hart wijd open te zetten om te herhalen dat Hij ons liefheeft en met ons zijn leven wil delen. Dat is de kern van het “Goede Leven” in Sittard. **Je ontvangt barmhartigheid als je barmhartigheid schenkt. Geen beter leven dan een goed leven!** Dat klopt precies. Daarom overwegen we bij de St.-Rosaprocessie met elkaar het woord van de Heer: *barmhartig als de Vader*. Zo is het mogelijk naar de barmhartigheid van God te kijken en dit te aanvaarden als eigen levensstijl. De H. Rosa ging dus op weg naar een klooster ging een kerk binnen ... en even later zat ze weer thuis, maar nu heel anders! Als u als pelgrim naar de H. Rosakapel loopt, probeer eens daarna - zoals de H. Rosa dat ook deed - even via de Heilige Deur van de Basiliek aan de Oude Markt binnen te gaan of ga de St.-Michielskerk aan de Markt binnen ... steekt daar een kaars aan, en terwijl je in de vlam van de kaars kijkt, dwaal dan niet af, want zo kun je ondertussen je koers her-i-jken en oprecht bidden om inspiratie voor een Goed Leven in Sittard. Dat wensen we elkaar toe.

H. Rosa -- bid voor ons!!

Sittard, juni 2016

Anne-Marie Webers, secretaris

Deken Wilbert van Rens, voorzitter H Rosacomité



REVERSKRUISJE/SPELDJE TEV H ROSA.

Bijgaand ziet u een prachtig ontwerp van de hand van Marc Webers die dit belangeloos voor ons heeft gedaan. Het beeldt enerzijds het kruismotief uit, in het hart van het kruis (zoozeer vereerd door St. Rosa) bevindt zich ons stadswapen met daarin het hart wat op het altaar van de H. Rosakapel staat afgebeeld, omringd met de bede: ***H. Rosa, Patrones van Sittard, bescherm onze stad!***, met zijdelings in horizontale uiteinden van de kruisarmen het jaar van stichting van onze H Rosakapel: 1675. Daarnaast zijn de kleuren ook verwijzend naar het blauw in de bovenraam Kapeldeur en rood naar de kleur van de Kapeldeur zelf: deze beide kleuren verwijzen ook naar de kleuren van Lima. Prachtig! Op dinsdag 2 augustus worden tijdens de H. Mis van 19.00 uur in de Kollenberg de eerste St.-Rosakruisjes gezegend die daarna verkocht worden voor een bedrag van € 4,00 per stuk. Met de opbrengst hiervan draagt U bij aan het onderhoud van onze St.-Rosakapel alsmede aan het in stand houden van de St.-Rosatraditie. We hopen dat vele St.-Rosavereerders dit “logo-kruisje” in de komende augustusmaand zichtbaar zullen dragen. Veel dank aan Marc Webers!! Geweldig!

Deken Wilbert van Rens.

HEILIG JAAR IN NOVEMBER: TOPONTMOETING MET PAUS IN ROME

In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid biedt het bisdom Roermond in november een bedevaart naar Rome aan. Van **12 tot en met 17 november** gaan bisschop Wiertz en hulpbisschop De Jong met een grote groep Limburgse pelgrims naar het hart van de wereldkerk. Tijdens de reis worden in Rome de vier grote basilieken bezocht en is er gelegenheid om door de Heilige Deur te gaan, want dat hoort bij een Heilig Jaar. Verder staat een kennismaking met het antieke Rome op de agenda en uiteraard deelname aan de algemene audiëntie bij paus Franciscus. Er is volop gelegenheid om te genieten van het vele moois dat

Rome te bieden heeft. Deze vliegtuigreis kost € 839 per persoon. Voor aanmeldingen of meer informatie: www.huisvoordepelgrim.nl of www.bedevoarten.com. Bellen of mailen kan ook: 043-3215715 of info@huisvoordepelgrim.nl.

Maar er bestaat ook de mogelijkheid om met de reisorganisatie Bon Pasteur **per bus** naar Rome te gaan in **diezelfde week (van 11-18 november)**, kosten €739,- per persoon. Bon Pasteur (met buspelgrims) en de Limburgse Bedevaart (met vliegtuigpelgrims) hebben afspraken gemaakt om tegelijkertijd in Rome aan te komen, de belangrijkste vieringen samen te doen: waaronder een toespraak van onze Paus rechtstreeks gericht aan de Limburgse pelgrims. Voor info buspelgrims: <http://www.bonpasteur.eu/rome-2.htm> of ☎ 00 32 470653514 of ☎ 4512275.

ZOMERKAMPEN 2016

Ook dit jaar willen wij weer samen met jullie op zomerkamp gaan en er opnieuw één groot feest van maken.

We gaan weer naar ons oude stekkie d.w.z. naar de tuinen van de zusters van de Missiecongregatie Heilig Bloed te Aarle-Rixtel.

Het is een van de mooiste kamplocaties!

Alle kinderen en jongeren zijn uitgenodigd met ons mee te gaan.

Daar hoeft je niet voor in de parochie te wonen of katholiek te zijn.

Data zomerkampen 2016:

Meisjeskamp van maandag 22 tot zaterdag 27 augustus

Jongenskamp van maandag 29 augustus tot zaterdag 3 september

Na mondelinge aanmelding ontvangt u t.z.t. een schriftelijke uitnodiging.

Daarin staat van alles over de locatie, de benodigdheden, de vertrek- en aankomsttijden, etc.

Geef je op bij de kapelaan of bij Romy Ewoldt.

Dit kan mondeling maar ook via de mail;

(zie www.zmc-sittard.nl onder het kopje 'contact')

Met vriendelijke groeten en nogmaals van harte uitgenodigd!

De kampleiding



REGINA CARMELI

Zondag na de 1^e vrijdag van de maand:

17.00 uur: Nederlandse Vespers

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers

PROGRAMMA 2016:

RETRAITES (= BEZINNINGSDAGEN MET OVERNACHTING)

18 - 27 juni Retraite in stilte HET SACRAMENT VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE *Het teken en instrument van christelijke verlossingsliefde* De H. Eucharistie is een blijvend teken van de heilshandeling van Christus en de Kerk op het altaar. Wij gaan daar acht dagen in stilte diep over nadenken! Leiding: Pater Bonifatius Honings OCD Begin: zaterdag 17.00 uur, sluiting: maandag 10.00 uur Kosten: € 440,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

11 - 15 juli Retraite in stilte MARIA, VREUGDE DER LIJDENDEN *Vormen van Mariale spiritualiteit* Leiding: Pater Frans Vervooren OCD Begin: maandag 15.00 uur, sluiting: vrijdag 14.00 uur Kosten: € 208,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

28 augustus - 1 september Retraite in stilte CHRISTEN ZIJN IS: ALLES ONTVANGEN, VEEL GEVEN Leiding: Mgr. Joris Schröder Begin: zondag 16.30 uur, sluiting: donderdag 13.30 uur Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

BEZINNINGSDAG: 2 inleidingen op het thema - Eucharistieviering - tijd voor persoonlijk gebed - aanbidding van het H. Sacrament - vespers - gelegenheid voor een (biecht)gesprek:

18 juni Bezinningsdag in stilte HET SACRAMENT VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE De voltooiing van de christelijke inlijving. De heilige Eucharistie voltooit de christelijke initiatie. Zij die door het Doopsel tot de waardigheid van het koninklijk priesterschap verheven zijn en door het Vormsel nog meer gelijkvormig zijn geworden aan Christus, hebben door de Eucharistie deel aan het offer zelf van de Heer, samen met heel de gemeenschap. (KKK 1322) Leiding: Pater Bonifatius Honings OCD Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

16 juli SCAPULIERFEEST Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel - Marialiederen gezongen door Cécile van Dijck - Scapulieroplegging door rector Ruud Goertz Begin: 14.00 uur, sluiting: 17.00 uur Kosten: € 5,00

AVONDEN: 2e dinsdag van de maand, "HEER, LEER ONS BIDDEN!" 14 juni (Onvrij of vrij), 13 september (Missionarissen v barmhartigheid), 11 oktober (Pelgrimstocht):

Pelgrimeren in God's barmhartigheid: De barmhartige Jezus ontmoeten – biddend – luisterend – mediterend – op zoek gaan naar God's barmhartigheid in je eigen leven: Nu jaar van Barmhartigheid – waarom? Begin: 19.45 uur, sluiting: 21.45 uur Kosten: € 3,00 per avond. Voor **alle Informatie:** **Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard** Zr Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl <http://www.reginacarmeli.nl>

Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard



Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540
NL98RABO 0147603676

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT

IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel **OPEN KERK** gehouden. De data voor 2016 zijn: **14 juli, 11 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.**

IN DE ST.-PETRUSKERK wordt nu sinds kort weer de wekelijkse Aanbidding gehouden. Vanaf nu gebeurt dit **aansluitend** na de avondmis: de Uitstelling

beginnt **om 19u30**. We houden de Donderdag aan als de dag: **Instelling H. Eucharistie.**



NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diakens en

Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie **van harte welkom!** Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, ☎ 4519039. Dank u!

H. DOOPSEL

Megan, dochter ouders Peters-Cempel, Cavalieriestraat 37, alhier *01-05-16

Lara, dochter ouders Peters-Cempel, Cavalieriestraat 37, alhier *01-05-16

Yuri, dochter ouders Tummers-Dullens, Pagestraat 12, Limbricht *01-05-16

Viviana, dochter van ouders Kretzers-Wagner, Eschweiler (D) *15-05-16

Faya, dochter van ouders Kremers-Stoffels, A. Schaepekensstr 9, alhier *22-05-16

Jowently, zoon van ouders Piaternella-Juliana, Eisenhowerstraat 194, alhier *5-06-16

Jax, zoon van ouders Keulen-Schaap, Vriendenkringstraat 37, Limbricht *5-06-16

Gefeliciteerd!! Wij bidden dat de dopelingen Megan, Lara, Yuri, Viviana, Faya, Jowently en Jax onder de goede zorgen van ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.



Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:

Maarten Moonen & Dunja Dittrich, G. Franquinetstraat 29, alhier op 8 juli 2016

Michel Zelissen & Elisabeth Floa, woonachtig in Gjerdrum, Noorwegen op 29 juli 2016

Erik Benders & Manon Engels, Holleweg 15, Sittard op 19 augustus 2016.

Frank Braam & Sanne Claessens, Markt 20, Sittard op 2 september 2016.

'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis' (huwelijksliturgie)



Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. **Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!** U kunt contact opnemen met de deken

☎ **046-4512275** en/of diaken Ter Haar: ☎ **046-4513381.**

OVERLEDEN



Claartje Cremers-Veldhoen

Kennedysingel 24 86 jaar † 02-05-2016

Johny Chua

Parklaan 11/3 82 jaar † 07-05-2016

Gerda Kalkhoven-vd Bongard

Odasingel 653 87 jaar † 14-05-2016

Zr. Elisabeth-Maria (Von Nell)

Kollenberg 2 89 jaar † 14-05-2016

Bèr Smeets

Odasingel 607 92 jaar † 22-05-2016

Jo Kämmerling

Brugstraat 139 77 jaar † 23-05-2016

Henny van der Bolt

St. Anna Heel 85 jaar † 28-05-2016

Ans Thijs-Jamin

Molenaarlaan 25 74 jaar † 05-06-2016

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

LET OP: NIEUWE DATUM SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING

Iedereen die door leeftijd of broosheid van gezondheid zodanig getekend is dat hij of zij moet rekening houden met de eindigheid van ons menselijk bestaan in de nabije toekomst, **kan vragen aan de priester om de Ziekenzalving**. Zo kan men zich persoonlijk voorbereiden op de ontmoeting met de Levende Zorgvolle Heer! Neem daarvoor contact op met de deken 4512275, of pastoor Kerkhofs 4008960, of kapelaan Vd Wegen 4512628 of kapelaan Peters 4512497. Men kan dit Sacrament **vaker** in het leven ontvangen. Bewoners van verpleeghuizen

of zorgcentra worden door de Geestelijke Verzorging hierop jaarlijks geattendeerd, in overleg met de priesters van onze parochies. Ook familie of nauw betrokken mantelzorgers kunnen dat aanvragen. Parochianen-aan-huis die graag van deze bijzondere pastorale zorg gebruik willen maken, mogen zich bij de jaarlijkse vieringen van dit Sacrament van Ziekenzalving aansluiten, bij een zorgcentrum in de buurt. Maar als u meent hiervoor in aanmerking te (willen) komen (of een van uw dierbaren) dan moet u zich wel aanmelden. Ook kunt u zich rechtstreeks bij de Dienst Geestelijke Verzorging opgeven en wel bij Diaken R. Fleischeuer, telefoon 4528072. Woont u in een andere buurt, bijvoorbeeld **Baenje**: dan is daar de gezamenlijke ziekenzalving gepland (verschoven van juni naar juli) **op woensdag 27 juli om 18u**. Om uw eigen geestelijk welzijn, aarzel niet om u op te geven in dit jaar van Barmhartigheid.

Deken Wilbert van Rens.

NIEUWE DATA VOOR HET HEILIG VORMSEL EN

EERSTE HEILIGE COMMUNIE SCHOOLJAAR 2016-2017 ZIJN:

Heilig Vormsel: zondag 22 januari 2017 om 11 uur in de Petruskerk.

Eerste Heilige Communie op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 om 9.30 uur in de Petruskerk voor de BS. de Baandert; de Hoefer en Aan de Meule.

NAMEN VAN COMMUNICANTEN DIE OP 22 MEI J.L.

IN DE H. PETRUSKERK DE 1^E H. COMMUNIE DEDEN:

(leerlingen van de basisscholen 'de Baandert', 'de Hoefer' en 'Aan de Meule')

Casey Blei	Whitney Jansen	Liam Steens
Chelsea Boudewijn	Daan Jeurissen	Antoine Strijdhagen
Quincy Claessens	Tess Koerts	Kyra Tatto Acosta
Rien Eikelboom	Esmée Maessen	Sofie Tummers
Jairo Eummelen	Elina Mevissen	Annemijn Ydema
Kyra Franken	Finn Miessen	Keano Vervaart
Lotte Hartmann	Armen Muradian	Chelsea van de Vin
Jens Hartmann	Luca Piano	Sylvana van de Vin
Myrthe Hensen	Sergio Pinna	Connor Wasbauer
Liene Hommen	Nesta Schaefer	Frederique Wetzels
Stijn Hommen	Finne Schepers	Luc Wetzels

ALLEMAAL VAN HARTE PROFICIAT EN GODS ZEGEN

Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!

Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com

of naar digitaalparochieblad@gmail.com

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 12 juni: Elfde Zondag door het jaar.

Zondag 19 juni: Twaalfde Zondag door het jaar.

Vrijdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper

Zondag 26 juni: Dertiende Zondag door het jaar.

Woensdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

Vrijdag 1 juli: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 3 juli: Veertiende Zondag door het jaar.

Zondag 10 juli: Vijftiende Zondag door het jaar.

Zondag 17 juli: Zestiende Zondag door het jaar.

NB. **St.-Rosaprocessie is dit jaar op zondag 28 augustus 2016:** hieraan voorafgaand zijn de 4 dinsdagavonden: dit jaar op 2-9-16 en 23 augustus, de laatste datum is de eigenlijke feestdag van St.-Rosa en dus is dit jaar de H Mis dan in onze bedevaartskapel van de Kollenberg!! Geef tijdig uw misintenties op!!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 23 juli tot 3 september 2016.

Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr

vrijdag 15 juli 2016 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-

adres: kantpastoriesittard@gmail.com of via de website: http://www.rk-kerken-sittard.nl/?page_id=923. Betaling gaarne contant of op **NL98RABO 0147603676** t.n.v.

Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 11 juni

18.00 uur pljrd v Henk Meijntz; pljrd v Melanie Lenaerts-Laumen en overleden familieleden; gestplev voor de zielenrust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten Claartje Cremers-Veldhoen, Johnny Chua, Gerda Kalkhoven-vd Bongard, Bèr Smeets, Jo Kämmerling, Henny van der Bolt, Ans Thijs-Jamin (*samenzang*)

Zondag 12 juni

Elfde Zondag door het jaar

11.00 uur Plzwd v Annie Kremer-Omloo en jrd v Hub Kremer; gestpljrd overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; plev v overleden weldoeners vd H. Petruskerk; pljrd v René Caris, pljrd v Irmgard Kretzers-Jessen en overl echtgenoot (*samenzang*)

Maandag 13 juni

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw en H. Bernadette v de 1e communicanten en hun ouders

Dinsdag 14 juni

H. Lidwina, maagd

08.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen
19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Woensdag 15 juni

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v echt p Louis en Ellie Corbeij-Gieskens

Donderdag 16 juni

08.00 uur ev v welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 17 juni

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Marie-Thérèse van Brakell-Vleugels

Zaterdag 18 juni

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echt p Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van

het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten Gerda Kalkhoven-vd Bongard, Bèr Smeets Jo Kämmerling, Henny van der Bolt, Ans Thijs-Jamin (*samenzang*)

Zondag 19 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

11.00 uur pljrd ouders Jan en Wies Pijs-Alberts; hgm v René Caris; plev overleden familieleden Pier-Weijzen; gestplev v zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en ouders (*St.-Petruskoor*)

Maandag 20 juni

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Jos Bitsch

Dinsdag 21 juni

08.00 uur v deken Arnold Borghans

19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Woensdag 22 juni

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Donderdag 23 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vigilie Hoogfeest Johannes de Doper

19.00 uur v Mgr Joannes Gijns

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 24 juni

Hoogfeest Geboorte van de H.

Johannes de Doper

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Sjang Jessen; jrd v Frans Schmeits en Jeanne Schmeits-Schutgens, tevens jrd v Truke Schmeits-Ten Dijk

Zaterdag 25 juni

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst v Gerda

Kalkhoven-vd Bongard, Bèr Smeets, Jo Kämmerling, Henny van der Bolt, Ans Thijs-Jamin (*samenzang*)

Zondag 26 juni

Dertiende Zondag door het jaar

11.00 uur pljrd Mia Daniëls-IJsermans; plev Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd v Tiny Bronneberg-Hanssen (*St.-Petruskoor*)

Maandag 27 juni

08.00 uur ev weldoeners vd parochie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 28 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vigilie Hoogfeest HH. Petrus & Paulus

19.00 uur v Mgr Petrus Moors

Woensdag 29 juni

Hoogfeest HH. Petrus en Paulus,

apostelen

08.00 uur v welzijn van onze parochie

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 30 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev v d overl van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 1 juli

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)

13.00 uur Pl Huw Mis v Arjan Bruls & Radharani Verhoeven

19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijk; gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 2 juli

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev overl echtp Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen; gestev echtp Caulfield-Tholen

15.00 uur Pl Huw Mis v Leroy Hallatu & Denise Vanderbroeck

18.00 uur pljrd Jan Peters; gestplev deken Henri Haenraets; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst Bèr Smeets, Jo Kämmerling, Henny van der Bolt, Ans Thijs-Jamin (*samenzang*)

Zondag 3 juli

Veertiende Zondag door het jaar

11.00 uur pljrd Corrie Jetten-Wijnands; pljrd pastoor J.Linssen; pljrd Mw. Marie Verbeek-Broos vw haar verjaardag, om Gods Zegen om ontferming voor haar en heel haar gezin; gestplev echtpaar Arnoldts-Thissen en v echtpaar Guus en Mia v Aubel-Arnoldts (*samenzang*)

Maandag 4 juli

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 5 juli

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 6 juli

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 7 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'

permanente aanwezigheid in de H.

Eucharistie (D)

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 8 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Zaterdag 9 juli

HH. Martelaren van Gorcum

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken voor zieken en noodlij-
denden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux, nadienst v
Henny van der Bolt, Ans Thijs-Jamin

(*samenzang*)

Zondag 10 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

11.00 uur Plzwd v Bèr Smeets; gestpljrd
ouders Jo en Ine Zwakhalen-Westerop;

gestpljrd overl ouders Pastwa-Spätgens;

gestplev Max Kreijn; gestev overl. fam.

Muyres-Maessen; pljrd Joep Geelen; pljrd
ouders Reijnders-Heuts, (*St.-Petruskoor*)

Maandag 11 juli

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev weldoeners vd parochie (D)

Dinsdag 12 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v Sjang Jessen en voor de
overledenen vd familie Jessen-Schmeitz;

Woensdag 13 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen

Donderdag 14 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam

Feron-Hoenen

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 15 juli

HH. Bonaventura, bisschop en

kerkeraar

08.00 uur v overledenen vd fam Hendrik

Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 16 juli

H. Maagd Maria, van de berg Karmel

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken voor zieken en noodlij-
denden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina

Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 17 juli

Zestiende Zondag door het jaar

11.00 uur Pl Zwd v Ans Thijs-Jamin; plev

v overleden weldoeners van H. Petruskerk;

plev Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd v Jan

Gorissen, plev overleden familieleden

Pier-Weijzen; gestpljrd Marijke

Eijgelshoven-Eyckeler (*Petruskoor*)

Maandag 18 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev v overl vd familie Leonard

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)

Dinsdag 19 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v onze Jos Canisius

Woensdag 20 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev v het welzijn van onze H

Vader de Paus en al zijn intenties (D)

Donderdag 21 juli

08.00 uur ev v d overl van de fam. Joseph

Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 22 juli

H. Maria Magdalena

08.00 uur v deken Mathieu Hanneman

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 23 juli

H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van
Europa

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken voor zieken en noodlij-
denden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHELSKERK

Zondag 12 juni

Elfde Zondag door het jaar

09.30 uur gestpljrd Paul Chorus; gestplev

vd zielenrust van het overl echtp Jan

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen

(*samenzang*)

Zaterdag 18 juni

13.00 Pl Huw Mis v bruidspaar Danny Frijns & Juliëtte Hermans

Zondag 19 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 26 juni

Dertiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, jaardienst v overl dochter; gestev echtp Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 3 juli

Veertiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, gestev echtp Caulfield-Tholen (*Schola Sittardiensis*)

Zondag 10 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, gestev echtp Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Donderdag 14 juli OPEN KERK

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 17 juli

Zestiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen (*H. Bernadettekoor*)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op **dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur**. (let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!) ► **NB NB onze Basiliek is aangewezen als Poort naar Gods**

Barmhartigheid: er zijn iedere week 2 momenten om contact te hebben met een priester: dat kan o.a. via het **Sacrament van Boete: iedere zaterdag en zondag van 9u30-10u is er nl biechtgelegenheid!!** U bent welkom!

Zondag 12 juni

Elfde Zondag door het jaar

10.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 14 juni

H. Lidwina, maagd

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 16 juni

10.30 uur v kinderen Kinderkrans en leden v aartsbroederschap; v Caulfield-Tholen

Zaterdag 18 juni

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 19 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

10.00 uur Pl Zeswekendienst John Chua; overl echtp. Caulfield-Tholen (*Basilieekoor*)

Dinsdag 21 juni

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 23 juni

10.30 v de kinderen v Kinderkrans; v leden Aartsbroederschap; echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 25 juni

09.00 uur; overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 26 juni

Dertiende Zondag door het jaar

10.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 28 juni

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 30 juni

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd Aartsbroederschap; overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 2 juli

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 3 juli

Veertiende Zondag door het jaar

10.00 uur **Bedevaart Einighausen**

Gestichte jaardienst Louis Wagenmans en Mia Wagenmans-Frenken; jaardienst overl ouders Spetgens-Tummers; v overl echtp Caulfield-Tholen; v de lev en overl leden

Aartsbroederschap

Dinsdag 5 juli

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 7 juli

10.30 uur voor Frank; v de kinderen vd Kinderkrans; v de leden Aartsbroederschap v overl echnp Caulfield-Tholen.

Zaterdag 9 juli

HH. Martelaren v Gorcum

09.00 uur v overl echnp. Caulfield-Tholen

Zondag 10 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

10.00 uur Pl Zeswekendienst Gerda Kalkhoven-van den Bongard; v overl echnp Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*)

Dinsdag 12 juli

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen.

Donderdag 14 juli

10.30 uur v kinderen Kinderkrans; v leden

Aartsbroederschap; echnp.Caulfield-Tholen

Zaterdag 16 juli

H Maagd Maria, van de berg Karmel

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen.

Zondag 17 juli

Zestiende Zondag door het jaar

10.00 uur jaardienst voor Mietsie Jacobs-van Thoor; gestjrd fam. G. Joosten-Gonera; v overl echnp Caulfield-Tholen

Dinsdag 19 juli

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 21 juli

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd Aartsbroederschap; overl echnp Caulfield-Tholen.

Zaterdag 23 juli

H. Birgitta, kloosterlinge, patrones Europa

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen.

Mededelingen Kantoor Basiliek: H. Rosa-beeldjes zijn weer te verkrijgen op de Oude Markt nr. 20. **Woensdagmorgen** is Pastoor Kerkhofs aanwezig op de Oude Markt no 20.

Te verwachten bedevaartsgroepen: *Bedevaart Einighausen* komt op zondag 3 juli om 10u.

Rozenkransgebed: Vrijdagmiddag is opnieuw rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt voorgegaan door pastoor Kerkhofs. **LET OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl**
Kantoor op Oude Markt no 20 is op 22-6 tot 30-6 in de ochtend gesloten (vw vakantie)!!

Parochie H. Bernadette -Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Diaken B. ter Haar, p/a Baandert 23 ☎ 4513381

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

ING-bank: NL07INGB0001571973



H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Bent u niet in de gelegenheid naar een H. Mis te komen en wilt u toch de H. Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Op vrijdag 1 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL

Vanaf 1 april zijn de openingstijden tot 1 november: van maandag tot en met vrijdag: van 10 tot 17 uur. Op zaterdag en op zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur.

Elke woensdag wordt in de Maria- & Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.



De Baandert - Sittard



Tel. 046 - 451 35 72
24 uur per dag
ook in het weekend

Monuta Wauben
Henri Weltersstraat 17
6136 KC Sittard

www.monuta.nl

We zijn er voor u als u ons nodig heeft

Wij nemen graag al uw zorgen rondom het regelen van de
uitvaart uit handen, ook als u niet bij ons verzekerd bent.



Monuta 
De steun bij iedere uitvaart.

H. Paulusparochie - Limbrichterveld / Hoogveld



Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

11^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 11 jun	19.00 u	Nadienst Mevr. Otto-Kizling Nadienst Elies Maessen-van der Loo
Zondag 10 jun	10.00 u	Eerste Heilige Communie Basisschool Loedoes
Maandag 13 jun	19.00 u	t.e.v. Heilige Antonius
Woensdag 15 jun	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

12^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 18 jun	19.00 u	Jrd Overleden ouders Pustjens-Linden
-----------------	---------	--------------------------------------

Nadienst Mevr. Otto-Kizling

Nadienst Elies Maessen-van der Loo

Maandag 20 jun 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

Woensdag 22 jun 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

13^e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 25 jun 19.00 u 7^e **Jrd** Loek Jeurissen - **Zwd** Mevr. Otto-Kizling

Jrd Tinke Wilms-Robertz en Rinus van de Worp

Maandag 27 jun 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

Woensdag 29 jun 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

14^e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 2 juli 19.00 u **Nadienst** Elies Maessen-van der Loo

Maandag 4 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

Woensdag 6 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

15^e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 9 juli 19.00 u **Nadienst** Elies Maessen-van der Loo

Maandag 11 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

Woensdag 13 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

16^e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 16 juli 19.00 u **Zeswewendienst** Elies Maessen-van der Loo

Maandag 18 juli 19.00 u Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken

Woensdag 20 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintenties volgende parochieblad tot 9 juli bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.



Overleden

Zosia Otto-Kizling, Marschallstraat 1b - 67 jaar - † 09-05-2016

Elies Maessen-van der Loo, Guido Gezellestr. 7 - 95 jaar - † 25-05-2016

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

De communicanten van 'OBS Loedoes Limbrichterveld/Hoogveld' zondag 12 juni 2016:

Juul van Beek	Isabel Gulikers	Tijn Salden
Sophie Broers	Sanne van Haaften	Alina Scheeren
Jamie Claessens	Jowently Juliana	Rinze de Vries
Maartje Douven	Eden Kreijen	Maja Włodarczyk
	Jessie Pranger	

ALLEMAAL VAN HARTE PROFICIAT EN GODS ZEGEN

In 2017 datum 1^e H Communie: OBS Loedoes (Hoogveld/Limbrichterveld) 11 juni 2017

Digitaal Parochieblad?? Mail naar digitaalparochieblad@gmail.com



Parochie H.Hart van Jezus - Overhoven

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275
Parochiecentrum open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel: 4583023
Kerkbijdrage Ingbank NL37INGB0001035314
Rabobank NL60RABO0147635594

HH. MISSEN PAROCHIE H. HART VAN JEZUS – OVERHOVEN

Zondag 12 juni: 11^e Zondag door het Jaar	10.30 uur	Schola
Voor onze communicanten		
Zondag 19 juni: 12^e Zondag door het Jaar	10.30 uur	Volkszang
Theo Schulpen v.w. zijn verjaardag; Thei Geilen v.w. <i>vaderdag</i>		
Zondag 26 juni: 13^e Zondag door het Jaar	10.30 uur	Cantate
Annie Nicoll-Poussart;		
Zondag 3 juli: 14^e Zondag door het Jaar	10.30 uur	Cantate
Jaardienst eerwaarde heer pastoor van Maanen; Mia van den Heuvel-van de Wiel		
Zondag 10 juli: 15^e Zondag door het Jaar	10.30 uur	The Voices of Kids
Dankviering/gezinsviering: Jaardienst Jan Ermans en overleden ouders en schoonouders		
Zondag 17 juli: 16^e Zondag door het Jaar	10.30 uur	Volkszang
Jaardienst ouders Wauben-Gruisen en dochters Leny en Mia; jaardienst Mia Beaumont-Loozen en echtgenoot Sjang		

GEDOOPT

5 mei Dilyana Florack, Vliekstraat 3 Sittard,
8 mei Ellie Vrijzen, Hulsestraat 28 Hoogveld Sittard,
8 mei Jayda Roberts, Petrusstraat 56 Sittard en Ivano Valize, Petrustraat 56 Sittard,
29 mei Devi Scheffers, Guido Gezellestraat 12, Sittard.

ROZENKRANSGEBED *In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard*

Elke **dinsdag 18.00 uur** Elke **woensdag en elke donderdag 19.00 uur**

DANKVIERING

Na de mooie communieviering op 22 mei j.l. is het gepast om dank je wel te zeggen. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn: gezondheid, goede prestaties, een fijn feest, geboorte, eerste H. Communie, H. Vormsel enz..... Het schooljaar is weer bijna ten einde. De vakanties gaan beginnen. Maar eerst komen we nog op zondag 10 juli bij elkaar in de kerk om God te danken voor alles. De viering is bedoeld voor alle kinderen, dus niet alleen voor communicanten en vormelingen. Zij zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd. Maar het zou fijn zijn als er veel kinderen van alle groepen naar de dankviering komen.

PASTORALE TEAMS VOOR DE PAROCHIE OVERHOVEN

De Parochieraad van de Heilig Hart Parochie Overhoven is bezig met activiteiten te ontplooiën om zich meer naar buiten te keren dan naar binnen. Dit om de boodschap die we als RK mee krijgen ook in praktijk uit te dragen. Om dit goed te kunnen doen is een werkgroep gestart die er voor gaat zorgen dat we gecoördineerd acties ondernemen en mensen echt kunnen helpen. Voelt u zich aangesproken of wilt u meer inlichtingen dan kunt u zich wenden tot Ingrid en Dolf Ruijt 046 – 4526312.

BOEKENBEURS

Wilt u uw boekenkast weer opnieuw aanvullen of wat boeken lezen in de vakantie! Boeken voor de vakantie; reisboeken, ontspanning, strip, hobby, romans, informatief en vele andere boeken. Kom dan op **zondag 10 juli van 11.30 -16.00 uur** naar ons parochiezaaltje. Ook zullen er wat armbanden en kettingen verkocht worden. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan onze parochiekerk. De **vastenactie** bracht dit jaar - tot nu toe - helaas weinig op: rond € 75,00!!



KOFFIEDRINKEN

Op **zondag 3 juli** kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!

THUISCOMMUNIE

Op **zondag 10 juli** na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com
Misintenties komend parochieblad opgeven vóór **13 juli a.s.!!**

Pastoraal Team: Pastoor-deken W. van Rens , Kloosterplein 10 ☎ 4512275 Pastoor P. Kerkhofs , Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960 Kapelaan A. van der Wegen , Oude Markt 24 ☎ 4512628 Kapelaan H. Peters , In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497 Diaken B. ter Haar , p/a Baandert 23 ☎ 4513381 Diaken R. Fleischeuer , Patchstraat 2 ☎ 4528072 Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275 Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com <i>Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!</i>	Contact: mbt H. Doopsel: Diaken B. ter Haar: ☎ 4513381 Of Catechiste Mevr R. ter Haar mbt Huwelijk - Uitvaarten: Deken Van Rens: ☎ 4512275 mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal: Kapelaan A. vd Wegen ☎ 4512628 mbt pastoraal zieken en ouderen: Kapelaan H. Peters ☎ 4512497 mbt contact zorginstellingen: Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072
--	--

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET

Parochie HH. Petrus en Michaël:	NL98RABO 0147603676
Parochie H. Bernadette-Baandert:	NL07INGB 0001571973
Parochie H. Hart-Overhoven:	NL37INGB 0001035314
Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:	NL86INGB 0003268633
Alg. banknr. Parochiecomité:	NL51INGB 0001032540

*Het volgende parochieblad no 7 verschijnt op 23 juli en loopt tot 3 september 2016.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 15 juli 2016 op de administratie.*

Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com

**Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.**