



Kloosterplein 10 ☎ 4512275 kantpastoriesittard@gmail.com 19^e jrg. - nr. 9 15 oktober 2016

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.

De volgende aflevering verschijnt 26 november 2016.

Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

Een ROZENKRANS in TOPGEVEL St.-MICHIELSKERK?

Is het u ooit opgevallen? Onze St.-Michielskerk op de Markt heeft in haar prachtige monumentale voorgevel een heel apart decor uitgebeeld. Het bevindt zich precies boven in de top van de voorgevel: het is een reliëf waarin is afgebeeld hoe de Heilige Dominicus uit handen van Moeder Maria de rozenkrans ontvangt. Ditzelfde tafereel vinden we ook terug in de binnenzijde van de kerk op een van de grote olieverfschilderijen nabij de preekstoel. Het zijn typische getuigenissen van de Dominicaanse devotie tot de H. Maagd Maria. De paters Dominicanen zijn immers de bouwheren van onze St.-Michielskerk aan de Markt. Ze bouwden deze kerk rond 1660. Je zou kunnen zeggen dat het hun “handelsmerk” was. Veel van hun kerkgebouwen waren bij hun scholen van destijds en zijn - nu inmiddels - monumentale kerkgebouwen. Je vindt ze in veel steden in Europa en zijn van de hand van deze bouwheren paters Dominicanen en bij hun gebouw tref je vaak dit “rozenkrans-wapen” aan, zo zou je het ook kunnen benoemen. Kijkt u maar eens naar de Sint-Salvatorkerk te Brugge, daar hangt bijna hetzelfde tafereel dat deze schenking voorstelt. Een soortgelijke afbeelding siert ook de frontpagina van het boek van De Lalaing uit 1655 over het broederschap van de rozenkrans.

Wat hebben die paters Dominicanen toch met de rozenkrans? Daarom even eerst wat geschiedenis. De rozenkrans (paternoster zeggen de Belgen) werd bij aanvang gebruikt om de tel niet kwijt te raken bij het opzeggen van een reeks eenvoudige gebeden. Men zegt dat kluzenaars, met dit doel, keitjes gebruikten om af te tellen. Men denkt dat dit gebruik ontstond in de jaren 1000-1100. Meer en meer ontstond in de abdijen de behoefte aan werkkrachten en helpers, lekenbroeders maar die waren het Latijn niet machtig. Terwijl de (geletterde) monniken zo'n 150 verschillende psalmen reciteerden, baden de (ongeleterde) monniken 150 keer eenzelfde gebed, zoals bijvoorbeeld het Onze Vader en Weesgegroet. Om de tel niet kwijt te raken bezigden ze een snoer met knopen of kralen. Zo ontstond de eerste vorm van rozenkrans of paternoster. In de 13de eeuw kent de Mariadevotie plotseling een grote bloei. In de volksvroomheid gaat het Mariale element overheersen, ook buiten de kloosters onder de ongeletterden. De toenmalige vorm van rozenkrans (ook wel rozenhoedje genaamd) wordt een populaire vorm van Mariaverering. In de Middeleeuwen bestond een gebruik om bij bepaalde gelegenheden het hoofd van jonge meisjes met rozen te omkransen. In enkele middeleeuwse verhalen wordt Maria omwille van haar maagdelijkheid 'rose' genoemd. En volgens de middeleeuwse roman 'Roman de la rose' heeft de liefde om het hoofd 'un chapelet de roses', een rozenkrans. Zo ziet men stilaan dat de aaneenschakeling van groeten aan Maria, de vrouw die men vereert en aanbidt, als een krans van rozen wordt beschouwd en tenslotte wordt, in overdrachtelijke zin, het snoer waaraan men deze groeten aftelt, rozenkrans of rozenhoedje genoemd. Ten einde het gedachteloz herhalen van het Weesgegroet te vermijden en tevens om de betekenis van deze Mariagroet te benadrukken, ging men na de aanhef van het Ave Maria of ook na het Onze Vader bepaalde zinnen inlassen, bijzinnen waarin men telkens aan een feit uit het leven van Maria of van Christus herinnerd werd. Dit veronderstelde dat men kon lezen. Voor de ongeletterden ging men dus verder: de bijzinnen over het leven van Maria of Christus waren kort en krachtig en heel gemakkelijk te onthouden. Zo vindt men in de gebedenboeken van begin van de jaren 1600 de drie thans bekende reeksen van 5 mysteries. Als verspreiders van de rozenkransdevotie worden vooral genoemd de kartuizer Dominicus Prothenus en de dominicaan Alanus de Rupe. Volgens de legende is het wel Dominicus die de rozenkrans ontving uit de handen van de heilige Maagd om de Mariadevotie te verspreiden. Dominicus leefde van 1170 tot 1221. Meerdere malen werd er gepoogd deze "bidwijze" aan andere heiligen te verbinden doch dit werd telkens door de paus verboden. Aangezien de heilige Dominicus de orde der predikheren stichtte en deze devotie zo steevast verdedigde, is het niet te verwonderen dat men later pas ging inzien de grote waarde van dit eenvoudig gebed. Er ontstonden broederschappen van de heilige rozenkrans en uiteindelijk werd deze devotie in 1479 door de paus erkend. Voor de rozenkransbroederschappen kwam er zelfs een rozenkransfeest, ter herinnering aan de overwinning van de grote zeeslag in 1571 te Lepanto, welke werd toegeschreven aan het rozenkransgebed van paus Pius V en de broederschappen: men had n.l. de overtuiging dat door het rozenkransgebed deze afschuwelijke zeeslag maar enkele uren heeft geduurd en dat er snel vrede kwam. De paters Dominicanen hebben daarna de rozenkransdevotie over de ganse wereld uitgedragen. Men voelde in dit rozenkransgebed hoe Gods Woord kracht kreeg en vele gebeden werden "onverklaarbaar" verhoord. Vanuit bovenstaande geschiedenis zijn U en ik mede opgevoed met een rozenkrans. We kregen het vroeger bij onze 1^e H. Communie. Ik draag nog altijd de rozenkrans bij me. Trouwens velen doen dit. De jongeren zijn er minder mee bekend. Soms moet ik hen leren hoe je een rozenkrans moet bidden. Laatst was ik bij een stervende. Familie stond heel trouw bij de zieke te waken. Ineens ontdekte iemand dat de zieke pap een rozenkrans in de handen had. Laat pap dat vasthouden, zo reageerde de echtgenote toen iemand de rozenkrans wilde weghalen. Dat is zijn houvast. Stilte en misschien wel duizend en een gedachten. Zo liep ik laatst over onze

Markt. Ik keek naar het tafereel van de rozenkrans op de voorgevel. Je kunt er niet aan voorbijgaan, je moet het zien of je wilt of niet! Al eeuwenlang hebben mensen hun rozenkrans gebeden: geletterde en ongeletterde mensen. Iedereen kan het! Lopen we over de Markt van Sittard met al die kooplui en toeristen, dan voelen we ons allen eensgezind in onze zoektocht naar God en Zijn liefde voor U en mij. En kijk eens met een knipoog naar Moeder Maria... Je ziet haar de rozenkrans ook aan u en mij geven. Van harte wens ik u toe dat u dit gebedssnoer naar Gods eeuwigheid niet verwaarloost. Oktobermaand is van oudsher rozenkransmaand. Dit eenvoudig gebed zal geen enkel feest verstoren, zelfs géén Oktoberfest, integendeel enkel verdiepen. Dat wensen we elkaar toe!

Deken Wilbert van Rens

PS u hebt geen rozenkrans meer? Bel me even en u krijgt er een thuisbezorgd! 4512275

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **oktober** luidt: *Journalisten*. Dat journalisten bij de uitoefening van hun werk zich altijd laten leiden door respect voor de waarheid en ethische waarden. *Gebedsintentie voor de evangelisatie: Wereldmissiedag*. Dat Wereldmissiedag in alle christengemeenschappen de vreugde van het Evangelie en het verantwoordelijkheidsbesef voor de verkondiging mag vernieuwen.

**Oktober
2016**



De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **november** luidt: *Landen die vluchtelingen opvangen*. Dat de landen die talrijke vluchtelingen en ontheemden opvangen steun ondervinden bij hun inzet voor solidariteit. *Gebedsintentie voor de evangelisatie: Samenwerking tussen priesters en leken*. Dat priesters en leken in parochies samenwerken in dienst aan de gemeenschap en zich niet laten ontmoedigen.

**November
2016**

De onwetenden onderrichten

In kader van Jaar van barmhartigheid nu een van de zeven geestelijke werken van Barmhartigheid: Onlangs ontmoette ik, bij de voorbereiding van de uitvaart, de kinderen van een overleden moeder. Haar levensgeschiedenis werd verteld en heel opvallend was dat zij haar hele leven lang geleden had onder het feit dat ze na de lagere school niet mocht verder leren. Zij had er de capaciteiten voor, maar het meehelpen in het gezin werd belangrijker geacht. Haar hele leven lang heeft dat een rol gespeeld in haar doen en laten. Het was de bron om zichzelf in te zetten voor de gemeenschap op tal van manieren, maar ook de drijfveer om haar kinderen te stimuleren goed onderwijs te volgen. Ze had het gemis aan een goede opleiding altijd erg gevonden... alsof ze minder was dan anderen.

In de Derde Wereld staat de behoefte aan goed onderwijs met grote letters geschreven. Mensen voelen aan dat juist een gebrek aan kennis hen niet verder helpt. Hulporganisaties doen dan ook alle moeite om dat onderwijs te helpen van de grond te krijgen.

De ouderen onder ons weten zich nog goed te herinneren dat zij in het geloof werden onderricht door middel van de kleine en grote Catechismus. Op tal van vragen diende je het antwoord van buiten te leren. En daar kwam een punt voor op het rapport. Aan het einde van de lagere school beschikte je zo wel over veel kennis van ons katholieke geloof. In de latere jaren verschoof het hoofddaccent van de gelovige vorming van kennis naar beleving. Het werd belangrijk geacht je geloof goed te beleven. De kennis werd minder belangrijk geacht.

De praktijk leert dat het een niet zonder het ander kan. In de geloofsopvoeding heb je zowel kennis als beleving nodig. Het is goed om daar ook aandacht voor te hebben als gelovige christen. En misschien kunnen we elkaar helpen, bij het ontbreken van kennis, die kennis aan te vullen. Ouders en grootouders kunnen zelf ook kinderen leren bidden.

Gelukkig biedt bijna iedere parochie jaarlijks een programma aan van geloofsverdieping, waarin zowel geloofsbeleving als geloofskennis een plaats hebben. Het is dan wel zaak om ook

van dat aanbod gebruik te maken. We kunnen elkaar daarbij helpen. We kunnen elkaar uitnodigen om samen gebruik te maken van het aanbod tot geloofsverdieping. Daarmee kunnen we onze kennis verrijken en onze beleving sterker maken. Als je dat samen doet, kom je verder.

J. P. Janssen pr.

ASSISI: PAUS VERBINDT RELIGIES.

Voor de vijfde maal ontmoette j.l. 20 september een paus in Assisi leiders van diverse religies om samen te bidden voor de vrede. Dit gebeurde voor het eerst in 1986 op initiatief van paus Johannes Paulus II en de gemeenschap van Sant'Egidio.

Net zoals zijn voorgangers Johannes Paulus II en Benedictus XVI blijkt Franciscus in staat om vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken en niet-christelijke religies te verenigen in gebed. Zij maakten hiermee serieus werk van de opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie (1962–1965) om de dialoog aan te gaan met andere gelovigen buiten de rooms-katholieke kerk in plaats van hen te veroordelen. De paus verwees hiernaar met zijn uitspraak: “We hebben vandaag niet tegen elkaar gebeden, zoals dat helaas soms in het verleden is gebeurd.” In dezelfde zin vervolgde hij met een antwoord op de kritiek die vooral behoudende katholieken op interreligieuze bijeenkomsten hebben. Ze zouden het eigen geloof relativeren en de suggestie wekken dat het niet uitmaakt of je katholiek bent of niet. Met name Poolse katholieken hadden bezwaar tegen de aanwezigheid van hun atheïstische landgenoot, Zygmunt Bauman. De paus zei echter: “Zonder syncretisme of relativisme hebben we naast elkaar en voor elkaar gebeden.”

Zo heeft de bisschop van Rome als leider van de rooms-katholieke Kerk zich in de afgelopen dertig jaar weten te onderscheiden als een geestelijk leider die alle gelovigen van zeer diverse afkomst weet te verenigen. In het formuleren van het doel hiervan legde Franciscus zijn eigen accent. Hij wil aantonen dat religie geen bron van geweld, maar van vrede is. “We hebben geen wapens”, zei hij tot de aanwezigen in Assisi, “maar we geloven in de zachtmoedige en nederige kracht van het gebed”.

Volgend jaar zal de bijeenkomst plaatsvinden in Osnabrück en Münster. In deze steden werd in 1648 de Vrede van Westfalen getekend die een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog in het Duitse Rijk en aan de oorlog tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje: oorlogen waarin protestanten en katholieken tegenover elkaar stonden.

Niet Vergeten: MISSIO Wereldmissiemaand 2016

Dit Jaar: FILIPPIJNEN Getuigen van barmhartigheid

Vergeet niet uw gift of bijdrage te schenken aan de Missie: Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

DRAAGT U VLUCHTELINGEN OOK EEN WARM HART TOE!

Denkt u eraan?? Ga in gedachten met de vluchtelingen mee. Naar zij hebben ook gedachten en overpeinzingen. Het zijn mensen die met hun gedachten vaak nog steeds in hun land van herkomst zitten. Angst hebben voor familie en vrienden die nog op de vlucht zijn. Mensen die hier moeten zoeken naar de basisvoorzieningen. Voor ons is vaak allemaal vanzelfsprekend, maar voor iemand die uit een ander land, andere cultuur en met een andere taal in Nederland komt, voelt het vreemd. En ben je onthand! Hoe vergaat het ons, als we op vakantie de eerste dagen in een ander land onze weg moet zoeken. En dan hebben wijzelf nog gekozen en uitgezocht waar we naar toe gaan. Voor de meeste vluchtelingen is het enorme sprong in het diepe. Ze vluchten weg uit oorlog, geweld en vervolging. Zijn op weg gegaan

naar het verre Europa. En hier leven ze dan in een totaal vreemde omgeving. **Grote vraag is nu: Wil jij ze helpen?** Wil jij dat maatje zijn dat mensen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving. Hen ondersteunt in het vinden van wat voor ons zo gewoon is. Zo ja, meld je dan aan! Voor info: diensterkerkensamenleving@kpnmail.nl www.pausfranciscusgroepen.nl/woord-ook-vluchtelingmaatje *Namens Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond* **Hub Vossen**

Compostella --- Film met lezing in Filmhuis De Domijnen, Kapittelstraat. Iedere etappe legt een nieuw, ander ritme op. Nieuwe inzichten worden geboren. Door het repetitieve contact met de natuur, de elementen en andere pelgrims wordt ieder individu op de eigen krachten en tekortkomingen gewezen. De verandering voltrekt zich geleidelijk en wanneer de reis van de pelgrim uiteindelijk eindigt op Kaap Finisterre en de oude kleren bij de ondergaande zon verbrand zijn, verdwijnt de 'oude' mens en verrijst een nieuwe. De drie jaar lange tocht van de filmmaker begon in Lausanne, Zwitserland. Hij volgde de vier hoofdroutes door Frankrijk om te eindigen op de Camino Francés in Spanje. Hij filmde talrijke landschappen en plaatsen; van de belangrijkste etappes zijn er 75 in de film te zien. Op **woensdag 26 oktober** wordt de film ingeleid door stadsarchivaris Peer Boselie en zijn dochter Godelieve. De (hele) familie Boselie liep diverse routes naar Santiago. Ze vertellen deze avond over hun ervaringen en belevingen. **Aanvang 19.30 uur.** De introductie zal ongeveer een half uur duren, daarna wordt de film gekeken. Kaarten voor deze avond kosten 10 euro, 8 euro voor leden van het filmhuis.

KERKENWACHTGILDE SITTARD 25 JAAR!!

Het Kerkenwachtgilde Sittard hield haar traditionele najaarsvergadering op zaterdag 9 oktober. Maar dit keer werd er feestelijk herdacht dat het gilde 25 jaar bestaat. Niet alleen kwam de gebruikelijke koffie met vlaai op tafel maar bij deze gelegenheid werd de feestelijke middag besloten met een heerlijk koud en warm buffet van Chez Servé.

Als gastspreker was Annie Schreuders-Derks uitgenodigd, die op een fantastische wijze de aanwezigen leidde langs de levenstrap, van geboorte tot overlijden. De titel van haar verhaal was "De ganse Santekraam" en dat was het ook. Annie, bedankt. Je hebt ons laten genieten van veel, dat wij allen als een Aha-erlebnis konden herkennen uit onze jongste jaren tot aan vandaag toe.

Gildedeken Baer Smit heette iedereen van harte welkom en samen met echtgenote Corry opende hij de bijeenkomst met een voordracht in dichtvorm van 25 jaar Kerkenwachtgilde.

Deken W. van Rens verraste de aanwezigen niet alleen met een inspirerende boodschap, maar ook met een verkort historisch overzicht van 25 jaar Kerkenwachtgilde. In 25 jaar heeft het gilde 130 leden gekend, die samen 1.200 jaar lid zijn geweest van het gilde. Nu zijn er 50 leden, die ook al 625 jaar lidmaatschap op de teller hebben. Ook stond de deken even stil bij inmiddels overleden oud-leden. Vanaf de formele start van het gilde zijn 3 leden al actief lid. Fien Wijnen en Corry en Baer Smit ontvingen uit handen van de deken een mooie oorkonde als blijk van waardering voor hun inzet. Daarmee onderstreepte de deken ook zijn uitdrukkelijke waardering voor alle andere leden. Hij sprak de wens uit dat het Gilde nog in lengte van jaren kan doorgaan met haar rol als gastheer/gastvrouw bij openstelling van de Sint Petrus- en de Sint Michielskerk. Zie verder volgend artikel! **Gerard Pierik, secretaris Kerkenwachtgilde**

KRO-LEDEN BEZOEKEN ONZE KERKEN & RK URNENHOF

Daags na dit prachtige jubileumfeest waren onze kerkenwachters weer present. Meer dan 100 KRO-leden uit onze regio bezochten op zondagmiddag 9 oktober onze mooie monumentale kerken. Ze kregen enorm veel complimenten over de wijze waarop onze kerkwachters hen hebben ontvangen. U ziet: hoe zeer we hen nodig hebben! Veel dank daarvoor!! Ook waren onze kerkmeesters H. Graat en H. Gerards present om de bezoekers te informeren over de doelstelling van RK Urnenhof. Men was diep onder de indruk. Ook waren de mensen erg

enthousiast over de gidsen (leden kerkenwacht, maar ook van de ontvangst in de basiliek door Sefh Castro). Voor het begeleiden van de meer dan 100 deelnemers had men een viertal jonge acolieten ‘gecharterd’: Jules Schmeits, Felix Schiffler, Patrick Brouwers en Tim Hustinx. Met veel verve hebben dezen zich van hun taak gekweten Ook die hebben zich op een geweldige manier van hun taak gekweten (zonder dat ze daarvoor speciaal aangestuurd hoefden te worden). Van een kerkmeester uit Heerlen kregen we de vraag of we een aantal hunner niet konden ‘uitlenen’. U ziet dus: dank aan al die vrijwilligers! **Kerkmeester Hans Gerards**

ONBEHAGEN NA TROONREDE?

(enkele gedachten uit Weeknieuws Katholiek.nl)

Onbehagen werd vermeld in de Troonrede. Maar dat gevoel werd handig weggespoeld toen de Koning ons liet weten dat we uit de crisis zijn, aldus dit kabinet. Maar een paar dagen later op die vrijdag besliste de rechter dat een Groningse winkelier inderdaad gedwongen kon worden (door de lokale winkeliersvereniging waar hij lid van is) om ook op zondag zijn toko open te gooien. Iets over ‘de aantrekkelijkheid van een winkelgebied’. Als winkeliers op zondag zo nodig hun winkels willen openen, moeten ze dat zelf weten. Maar de dwang, waarvoor critici waarschuwden bij het schrappen van de wettelijke zondagsrust, is een grote stap reëler geworden deze week.

Weer een ander soort onbehagen bekwam mij afgelopen maandag 21 september, toen bekend werd dat doodgeboren kinderen voortaan kunnen worden geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie. Bovendien geldt deze wet ook voor gevallen in het verleden. Mijn onbehagen zit niet in de registratie zelf: ik denk dat het fantastisch nieuws is dat bedroefde ouders op deze manier het bestaan van hun kind kunnen registreren. Tegelijkertijd kan ik er niets aan doen dat onze liberale abortuswetgeving door mijn hoofd spookt. Het ene kind is ongewenst, en kan worden ‘verwijderd’ zonder administratief een spoor achter te laten, terwijl het andere dode kind (terecht) geregistreerd wordt. Het jeukt in mijn hersenschors.

ACADEMIE ROLDUC OVER MONASTIEK LEVEN

Leven als een monnik? Wat is dat precies? Waarom kiezen mensen ervoor? Welke betekenis heeft het monastieke leven voor de Kerk in de 21^e eeuw? Hierover spreekt abt Malachias Huijink o.c.s.o. op vrijdag 21 oktober tijdens een bijeenkomst van de Academie Rolduc.

Huijink studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en trad in 1982 in bij de Cisterciënser-Trappisten van Abdij Lilbosch in Echt. In 1987 legde hij zijn plechtige gelofte af en ontving hij de monnikswijding. In 1988 werd broeder Malachias tot priester gewijd. Sinds 2009 is hij abt van zijn gemeenschap. Academie Rolduc is de naam van een reeks lezing van het Theologisch Instituut Rolduc over een breeds scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De maandelijkse lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via <http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617>

BIJENKOMSTEN OVER RELATIEVERDIEPING

Iedereen gaat regelmatig naar de kapper en ook de auto krijgt jaarlijks een onderhoudsbeurt. Waarom zou een relatie dan geen onderhoud nodig hebben? Dit najaar biedt de Gemeenschap Emmanuel in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond een cyclus van drie avonden aan over relatieverdieping.

Onder de naam Connected wordt tijdens drie bijeenkomsten ingegaan op belangrijke elementen van een relatie tussen geliefden. Centraal staan daarin de thema's: Wat betekent liefde voor

ons? Voelen we ons in onze relatie met God verbonden? Hoe ontdekken we de ultieme verbondenheid met elkaar? De avonden zijn bedoeld voor alle stellen: gehuwd of ongehuwd, jong of oud.

De Connected-bijeenkomsten worden dit najaar aangeboden op 25 oktober, 8 november en 22 november van 20 tot 22 uur in 't Stift in Susteren. Deelname voor de hele cyclus kost € 30 per stel. Aanmelden kan via chg@bisdom-roermond.nl of per telefoon: 0475-386892.

GECOMBINEERDE DIAKENWIJDING

Op zaterdag 29 oktober wordt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een aantal mannen tot diaken gewijd. Het betreft vanaf dit jaar een gecombineerde diakenwijding. Dat wil zeggen dat zich onder de wijdelingen zowel transeunt- als permanentdiakens bevinden. In totaal ontvangen die dag vijf mannen de diakenwijding.

De transeunt-diakens zijn seminaristen die deze wijding ontvangen als opstap naar het priesterschap. De permanent-diakens zijn (doorgaans gehuwde) mannen die alleen de diakenwijding ontvangen. In het verleden werden voor deze twee groepen twee aparte wijdingsvieringen gehouden. Besloten is om voortaan op de laatste zaterdag van oktober één gezamenlijke diakenwijding te houden. Dit is niet alleen praktischer, maar drukt ook de verbondenheid tussen de diakens uit. Priesters blijven immers óók diaken.

Tijdens de gecombineerde wijding wordt dit jaar drie permanent-diakens gewijd en twee transeunt-diakens. De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de kathedraal aan de Markt in Roermond en begint om 10.30 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aan de viering deel te nemen.

Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!

*Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl*

PLANNING PAROCHEBLAD JAARGANG 20 - 2017

jrg-nr	van	tot	drukken	bezorgers	duur	opm
20-1	26-11	07-01-17	22-11	25-11	6 weken	27-11: 1e Advent
20-2	07-01	18-02	03-01	06-01	6 weken	26-02: Carnaval
20-3	18-02	01-04	14-02	17-02	6 weken	09-04: Palmzondag
20-4	01-04	06-05	28-03	31-03	5 weken	25-05: Hemelvaart
20-5	06-05	17-06	02-05	05-04	6 weken	18-06: Sacr.proc.
20-6	17-06	29-07	13-06	16-06	6 weken	15-07: Schoolvak.
20-7	29-07	09-09	25-07	28-07	6 weken	27-08: Rosazondag
20-8	09-09	21-10	05-08	08-09	6 weken	11-09: Kevelaer
20-9	21-10	02-12	17-10	20-10	6 weken	29-10: Allerzielendienst

AANBOD ZONNEBLOEM.

De Zonnebloem Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. De Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u bezoek ontvangen of deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze website: www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard .Of bel op 4583175



2016
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

ALLERZIELENLIJST 2015-2016

Zoals gebruikelijk volgen hier de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke dienst – in het afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun namen worden als intenties meegenomen in de **Pl. Requiemmis om 19u in de St.-Petruskerk** op *Allerzielandag woensdag 2 november 2016.*

Piet Vroemen	Orbis Glana, Sittard	82 jaar	† 31-10-2015
Jeannie Strijdhagen-Arets	Gangelderweg 2, Jabeek	77 jaar	† 03-11-2015
Els Laudy-van de Wiel	Kamillestraat 1, Sanderbout	92 jaar	† 09-11-2015
Sef Coenen	Beekstraat 2, Overhoven	90 jaar	† 10-11-2015
Guus Timmermans	Paardestraat 17	67 jaar	† 01-12-2015
Ef시오 Crabu	Putstraat 116	89 jaar	† 01-12-2015
Mia Meuwissen-Meuwissen	Smithlaan 151	96 jaar	† 07-12-2015
Vic van Neer	Rosmolenstraat 40/2	92 jaar	† 14-12-2015
Guus Paques	Brugstraat 141	88 jaar	† 28-12-2015
Josephina Sweers-v Oorschot	vh wonende in Curaçao	81 jaar	† 01-01-2016
Toos vd Loo-Verzantvoort	F.Olterdissenstr 6	94 jaar	† 09-01-2016
Broed Knooren	Jans Kamperweg 5	85 jaar	† 12-01-2016
Jo Cuypers	Wilhelminastraat 24	83 jaar	† 14-01-2016
Zr. Mechtilda Hermanns	Rijksweg Zuid 20	78 jaar	† 24-01-2016
Gretha Peeters-Zwakhalen	Agricolastraat 3	78 jaar	† 25-01-2016
Leon Huskens	Agricolastraat 130	72 jaar	† 02-02-2016
Margot Sieben-Roebroek	vh Rijksweg Noord	88 jaar	† 20-02-2016
Toos Jetten-Kurvers	Achter de Hoven 81	82 jaar	† 22-02-2016
Alda Broeren-Aarts	Smithlaan 151	96 jaar	† 22-02-2016
Lambert Nijsten	Graetheide 1	94 jaar	† 26-02-2016
Eedt Boels-Tummers	Smithlaan 151	81 jaar	† 28-02-2016
Thei van Cruchten	Bradleystraat 23	87 jaar	† 29-02-2016
Henk Stessen	Kl. Steeg 1-3	85 jaar	† 04-03-2016
Miep Nieuwboer-Thissen	Ambiorixstr. Stein	95 jaar	† 05-03-2016
Mia Ritzen-Moonen	Schuttestraat 2	84 jaar	† 06-03-2016
Anna Meij	Lindenhof 47	69 jaar	† 12-03-2016
Jan van den Bergh	Begijnenhofstraat 16	78 jaar	† 29-03-2016
Fien Canton-Beaumont	Campus 1 Born	89 jaar	† 03-04-2016
Kitty Heijnen-Wolffs	Bradleystraat 23	83 jaar	† 05-04-2016
Jos Schmeits	Odasingel 621	74 jaar	† 09-04-2016
Mia Schrijen-Colen	Schuttestraat 2	96 jaar	† 16-04-2016
Mia Haagmans-Rulkens	Schuttestraat 2	101 jaar	† 23-04-2016
Annie Kremer-Omloo	Paardestraat 43	73 jaar	† 24-04-2016
Claartje Cremers-Veldhoen	Kennedydingel 24	86 jaar	† 02-05-2016
Johny Chua	Parklaan 11/3	82 jaar	† 07-05-2016
Gerda Kalkhoven-vd Bongard	Odasingel 653	87 jaar	† 14-05-2016
Zr. Elisabeth-Maria (V.E. v Nell)	Kollenberg 2	89 jaar	† 14-05-2016
Bèr Smeets	Odasingel 607	92 jaar	† 22-05-2016
Jo Kämmerling	Brugstraat 139	77 jaar	† 23-05-2016
Henny van der Bolt	St. Anna Heel	85 jaar	† 28-05-2016
Ans Thijs-Jamin	Molenaarlaan 25	74 jaar	† 05-06-2016
Corry Govers-Meesters	Dobbelsteynporte 6	91 jaar	† 29-06-2016

Mia Bisschops	vh:Bergstraat	85 jaar	† 30-06-2016
Zr. Veronica-Maria (A.E.v Mulken)	p/a Rijksweg Zuid 20	93 jaar	† 06-07-2016
Lei Hulsmann	Kruisstraat 16, Heerlen	54 jaar	† 16-07-2016
Lien Schulpen	Schuttestraat 2	91 jaar	† 17-07-2016
Marlies Reiner-Demandt	Kapellerweg 49	70 jaar	† 18-07-2016
Rina Wiktor-Frühling	Pr. Kennedysingel 24	89 jaar	† 19-07-2016
Jan Heijnen	Baenjihof 22	83 jaar	† 29-07-2016
Franz Knez	H. v. Veldekestraat 7	84 jaar	† 02-08-2016
Hilde Schalkx-van Banning	Wilhelminastraat 7-8	83 jaar	† 06-08-2016
Mies Plettenburg-Galesloot	J. v Stevensweertstr 10	93 jaar	† 21-08-2016
Jeanette Dols-Dieteren	Baenjihof 57	95 jaar	† 26-08-2016
Pierre Rouschop	Kennedysingel 24	85 jaar	† 01-09-2016
Zr. Jeanne (M.C. Sanders)	Rijksweg Zuid 20	90 jaar	† 09-09-2016

VOOR HEN ALLEN BIDDEN WIJ:

**HEER, GEEF HEN ALLEN DE EEUWIGE RUST EN HET EEUWIGE LICHT VERLICHTE HEN,
ZIJ MOGEN RUSTEN IN UW VREDE. AMEN.**

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT

IN DE ST.-MICHELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel **OPEN KERK** gehouden. **De data voor 2016 zijn: 3 november en 1 december.**

IN DE ST.-PETRUSKERK wordt de wekelijkse Aanbidding gehouden. Dit gebeurt *aansluitend* na de avondmis: de Uitstelling begint *om 19u30*. We houden de Donderdag aan als de dag: **Instelling H. Eucharistie.**



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

**Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275**

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard

NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676



NIUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diakens en

Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie **van harte welkom!** Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎ 4519039. Dank u!

H. DOOPSEL / H. VORMSEL

Noëlla, dochter ouders Snijders-Schut, Wijngaardskamp, Born * 4-09-2016

Bert & Jennifer, zoons ouders Offermans-Stienen, Vermeerstraat 5 * 4-09-2016

Julie, dochter ouders Konings-Hamers, Kempenweg, Obbicht * 11-09-2016

Cas, zoon ouders Frusch-Schaekens, Schuttestraat 16 * 11-09-2016

Jade, dochter ouders Bons-Meursing, Kastanjelaan 12, Sittard * 18-09-2016

Ook ontving het H. Vormsel: **Judith Stijnen**, Charles Vosstraat 23, Sittard op 24-09-2016.

Felicitaties aan de Vormeling! Ook bidden we dat de dopelingen **Noëlla, Bert, Jennifer, Julie, Cas en Jade** onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.



	<p>ONLANGS OVERLEDEN Pierre Rouschop Zr. Jeanne (M.C. Sanders)</p>	<p>Pr. Kennedysingel 24 Rijksweg Zuid 20</p>	<p>85 jaar 90 jaar</p>	<p>† 01-09-2016 † 09-09-2016</p>
--	---	---	-----------------------------	---------------------------------------



REGINA CARMELI

Zondag na de 1^e vrijdag van de maand:

17.00 uur: Nederlandse Vespers **Alle andere zondagen:**

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers

PROGRAMMA 2016:

Bezinningsavond 26 oktober: Biddend elkaar ontmoeten rond het evangelie van de zondag
Inleiding - uitwisseling - stille aanbidding. Inleiders: Zuster M. Renata, Carmel DCJ en rector
Ruud Goertz. 19.30 - 21.30 uur Kosten: € 5,00

Bezinningsmiddag 30 oktober Feestdag Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef
Inleiding: *'Moeder Maria-Teresa en Gods barmhartigheid'* waarbij Stille aanbidding, vespers
15.00 – 17.30 uur

Meerdaagse Retraite 7 - 11 november "Waar houdt Gij verblijf?" 2 inleidingen per dag
op het thema - Eucharistieviering - aanbidding van het H. Sacrament - gezamenlijk
getijdengebed (lauden, vespers, dagsluiting) - tijd voor persoonlijk gebed - gelegenheid voor
een (biecht)gesprek. In deze stille retraite willen wij, zoals de welbeminde leerling in het
Johannes evangelie, met Jezus op weg gaan naar zijn verblijf bij de Vader, om daar met Hem te
blijven en van Hem te getuigen in de wereld. Leiding: Pater Johan Debeer. Begin: Maandag
17.00 uur, sluiting: vrijdag 13.30 uur Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

Bezinningsmiddag 12 november Lezing Kerk in Nood: Hedendaagse geloofsgetuigen: Te
midden van het kwaad getuigen Christenen wereldwijd van het geloof dat uiteindelijk het
Goede overwint. Ook vandaag! Kerk in Nood kent hun verhalen uit eerste hand en biedt inzicht
in de Nood van de Kerk in alle delen van de wereld. Inleiders: Dhr. Joris van Voorst tot Voorst
en dhr. Dennis Peters 14.30 - 17.00 uur. Kosten: na afloop collecte voor 'Kerk in Nood'

Bezinningsavonden op 23 nov, 30 nov, 7 dec, 14 dec Woensdagen in de Advent
Geloofsavonden als voorbereiding op Kerstmis rond het evangelie van de zondag. Inleiders:
Zuster M. Renata, Carmel DCJ en rector Ruud Goertz 19.30 - 20.45 u Kosten: € 5,00 per avond
Bezinningsmiddag 2 december Wachten op de Redder Inleidster: Zuster M. Renata, Carmel
DCJ 14.00 - 17.30 uur Kosten: € 5,00

Bezinningsdag 10 december - in stilte - Zalige Elisabeth van de Drieëenheid: (1880 -
1906; heiligverklaring 16 oktober 2016) *'Wachten op Christus die komt'* 2 inleidingen op het
thema - Eucharistieviering - tijd voor persoonlijk gebed - aanbidding van het H. Sacrament -
vespers - gelegenheid voor een (biecht)gesprek. Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch
Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
Voor **alle Informatie:** Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard Zr
Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl; alg info <http://www.reginacarmeli.nl>

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 16 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het Jaar.

Zondag 23 oktober: Dertigste zondag door het Jaar.

Zondag 30 oktober: Een-en-dertigste zondag door het Jaar.

In Klooster Kollenberg: Feestdag Zalige Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef, (Maria Tauscher) de stichteres van de Zusters Karmelietessen ofwel de 'Zusters van de Kollenberg'.

Op zondagmiddag 30 oktober:

15u Allerzielendienst Algemeen Kerkhof ►► ◀◀ 15u Allerzielendienst RK Urnenhof

Dinsdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen

Woensdag 2 november: Allerzielen: om 19u Pl Requiemmis.

Vrijdag 4 november: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.

Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 6 november: Twee-en-dertigste Zondag door het Jaar.

Zondag 13 november: Drie-en-dertigste Zondag door het Jaar. *Tevens Klaproosdag!*

LET OP: Op 13 november begint de Dienst voor de Gevallen en om 10u en daardoor begint de hoogmis een half uur later om 11u30.

Zondag 20 november: Christus, Koning van het Heelal; laatste zondag kerkelijk jaar.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 26 november 2016 – 7 januari 2017. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr **vrijdag 18 november 2016** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op **NL98RABO 0147603676** o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 15 oktober

18.00 uur gestplev v zielenrust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 16 oktober

Negenentwintigste Zondag dh jaar

11.00 uur plzwd v Hilde Schalkx-van Banning; pljrd v José Marx; pljrd v overl ouders Bèr en Liza van Rens-Reijnders, dochter Elly en schoonzoon Fons; gestplev overleden familieleden Pier-Weijzen; plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk (*St.-Petruskoo*)

Maandag 17 oktober

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur ev v Marcel Krekels

Dinsdag 18 oktober

H. Lucas, evangelist

08.00 uur gestjrd Mimy Corbeij en overledenen vd fam Corbeij-Kerrens

19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Woensdag 19 oktober

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. echt p. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Donderdag 20 oktober

08.00 uur v overledenen vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Vrijdag 21 oktober

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev levende en overl. leden fam. Musolf-Nyssen

Zaterdag 22 oktober

H. Johannes Paulus II, paus

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echt p Caulfield-Tholen

18.00 uur gestpljrd Jos en Lien Beursgens-Verwijlen en ouders Beursgens-Schörgers; pljrd v Nic Wetzels; gestplev v zielenrust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 23 oktober

Dertigste Zondag door het jaar

11.00 uur plev Hilde Schalkx-van Banning (vw felicitatiedienst Binnenstad); pljrd voor echtlieden Chrit en Mia Dols-Wehrens (*samenzang*)

Maandag 24 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Dinsdag 25 oktober

08.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 26 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v. Maria Smeets uit dankbaarheid (D)

Donderdag 27 oktober

08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 28 oktober

Feest HH. Simon en Judas, apostelen

08.00 uur ev v d overledenen van de fam.

Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 29 oktober

08.00 uur overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur plev ouders Schulpen-Spetgens en overleden kinderen; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath Krux (*samenzang*)

Zondag 30 oktober

Eenendertigste Zondag door het jaar

11.00 uur plev v overl. vd fam. Reijnders-Kuijpers; plev René Caris; plev Hilde Schalkx-van Banning (vw felicitatiedienst Binnenstad); plev v overl ouders Cremers-Custers en alle overl familieleden; pljrd v Lenie Engels-Sevriens; gestplev v overl echtelieden Jeun en Tity Schelberg-

Cortenraad; plev. Maria Smeets uit dankbaarheid (D), v Wil Hoorens (*Samenzang*)

15.00 uur Allerzielendienst Alg Kerkhof

15.00 uur Allerzielendienst RK Urnenhof (*m.m.v. Bernadettekoor*)

Maandag 31 oktober

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vigilie Hoogfeest van Allerheiligen

19.00 uur gestev overl. priesters en bedienaren van parochie en dekenaat vw Petrusacolieten

Dinsdag 1 november

Hoogfeest van Allerheiligen

08.00 uur vervalt

09.30 uur gestpljrd overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo; gestplev overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; gestpljrd levende en overl leden vd fam Vleugels-Dieteren; gestpljrd echtelieden Zef en Truus Triepels-Jansen; pljrd v overl ouders Moonen-Pollmeijer en ouders Halmans-Claessen; plev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) (*Samenzang*)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 2 november - Allerzielen

Gedachtenis van alle overleden gelovigen

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)

19.00 uur PI Requiem v de overleden gelovigen die in het afgelopen jaar vanuit de kerk werden begeleid naar Gods Koninkrijk (namen Allerzielenlijst); gestev overl. priesters en diakens v.d. parochie H. Petrus en H. Michaël en dekenaat Sittard; gestev echtp Caulfield-Tholen (*Canticorum*)

Donderdag 3 november

H. Hubertus, bisschop

(*Bij ochtendmis zegening Hubertusbrood*)

08.00 uur ev overleden ouders Kleikamp-Cremers; uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 4 november

H. Carolus Borromeüs, bisschop

Eerste vrijdag van de maand

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijk; gestev t.e.v. het Heilig Hart van Jezus

Zaterdag 5 november

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart v Maria v priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 6 november

Twee-en-dertigste Zondag door het jaar

11.00 uur gestplev v zielenrust v past-deken mgr Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders, de echtelieden Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn broer en zusters; gestpljrd Martijn en Lie Canisius-v Leeuwen en hun dochter Marion; gestplev overled vd fam Van Bommel-Straeten; gestpljrd v ouders Jean en Maddalena Oberdorf-Cuccuru (*St.Petruskoor*)

Maandag 7 november

Hoogfeest H. Willibrord, bisschop,

Verkondiger van ons geloof,

Patroon van de Ned. Kerkprovincie

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 8 november

08.00 uur gestev Twan Douffet

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 9 november

Feest Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen

08.00 uur ev de weldoeners vd parochie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 10 november

H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

08.00 uur ev v overl vd familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

Vrijdag 11 november

H. Martinus (van Tours), bisschop

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Zaterdag 12 november

H. Josafat, bisschop en martelaar

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*Gezinsviering*)

Zondag 13 november

Drie-en-dertigste Zondag door het jaar

10.00 uur Oecumenische Gebedsdienst
Klaproosdag (St.-Petruskoor + Philharmonie)

LET OP om 11.30 uur gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers en Victor Eijckeler; gestplev uit dankbaarheid (vw. fam. van Aubel-Arnoldts); pllejr v Tiny Strijdonk-Cüsters en v Fons Strijdonk, ook v Pierre Kleintjens; hgm v overl. ouders Paulus-van Neer, tevens voor Margrietje en Wim (*Samenzang*)

Maandag 14 november

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Dinsdag 15 november

08.00 uur v overl dienstverleners aan kerk

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 16 november

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Riet Willems

Donderdag 17 november

H. Elisabeth van Hongarije

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. ouders en grootouders Dols-Peters

Vrijdag 18 november

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor de familie Jennen-Palmen

Zaterdag 19 november

08.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*Si-tard*)

Zondag 20 november
CHRISTUS, KONING VAN HET
HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste
Zondag van het liturgisch jaar

11.00 uur pljrd Elly Muijters;
gestpljrd overl ouders Bèr
Daniëls en Mien Daniëls-
Laumen en zoon Bèr jr; gestpljrd
overl ouders De Kok-Muller;
gestpljrd overl ouders Peeters-
Jamin; plev overleden familieleden Pier-
Weijzen; gestplev overl Mia Bisschops,
ouders Bisschops-Maessen en alle overleden
familieleden; pljrd v Arno Queisen en Jeanny
Queisen-Wessels (*Schola Sittardiensis*)



Maandag 21 november

Opricht van de heilige Maagd Maria

08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 22 november

H. Cecilia, maagd en martelares

08.00 uur v overl vrijwilligers vd kerk
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 23 november

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v overl fam. Feron-Hoenen

Donderdag 24 november

HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en
gezellen, martelaren

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. Oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin

Vrijdag 25 november

08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 26 november

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken v zieken en noodlijdenden (D);
overl. Grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis; gest Caulfield-Tholen

St.-Michielskerk

Zondag 16 oktober

Negenentwintigste Zondag d/h jaar

09.30 uur plev v Zr Jeanne Sanders;
gestplev vd zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hub Cath Krux;
gestev Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 23 oktober

Dertigste Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev vd zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath
Krux; gest Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 30 oktober

Eenendertigste Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev René Oberdorf; gestplev
voor de zielenrust van het overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen
(*Samenzang*)

Donderdag 3 november OPEN KERK

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 6 november

Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 13 november

Drie-en-dertigste Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 20 november

CHRISTUS, KONING VAN HET
HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste

Zondag van het liturgisch jaar

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Caulfield-Tholen (*samenzang*)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op **dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur**. (let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!) ► **NB NB onze Basiliek is aangewezen als Poort naar Gods Barmhartigheid. Het jaar van barmhartigheid loopt tot en met zaterdag 26 november 2016**. Er zijn iedere week 2 momenten om contact te hebben met een priester: dat kan o.a. via het **Sacrament van Boete: iedere zaterdag en zondag van 9u30-10u is er nl biechtgelegenheid!!** U bent welkom!

Zondag 16 oktober

Negenentwintigste Zondag door het jaar

10.00 uur In dankbare herinnering aan Finnike Toussaint-Reijnders en Sjef Merk; 2e jaardienst ouders Curvers-Smeets; overl echtpt. Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*)

Dinsdag 18 oktober

H. Lucas, evangelist

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen.

Donderdag 20 oktober

10.30 uur voor Humphrey Laros voor vrouwen en een nieuwe baan; v de kinderen v Kinderkrans; v leden Aartsbroederschap; v. overl echtpt.Caulfield-Tholen.

Zaterdag 22 oktober

H. Johannes Paulus II, paus

09.00 uur v overl echtpt Caulfield-Tholen.

Zondag 23 oktober

Dertigste Zondag door het jaar

vw OKTOBERFEEST mmv

Marottekapel en Math Dirks

LET OP !! om 10.30 uur pljrd v overl ouders Math Maessen en Sophie Maessen-Wijnands; overl echtpt. Caulfield-Tholen; v overl en lev leden v d Aartsbroederschap

Dinsdag 25 oktober

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen.

Donderdag 27 oktober

10.30 uur vw Mevr. Bovee v.d. Weijgaart te Wouw uit dankbaarheid; v leden Kinderkrans; v d leden Aartsbroederschap; v.overl echtpt.Caulfield-Tholen.

Zaterdag 29 oktober

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen.

Zondag 30 oktober (*Basiliekkoor*)

Eenendertigste Zondag door het Jaar

10.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen;

Dinsdag 1 november

Hoogfeest van Allerheiligen

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Donderdag 3 november

H. Hubertus, bisschop

10.30 uur Jrd ouders Mulders-Den Boer; v de kinderen vd Kinderkrans; v leden Aartsbroederschap; overl echtpt Caulfield-Tholen.

Zaterdag 5 november

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Zondag 6 november (*Basiliekkoor*)

Twee-en-dertigste Zondag door het jaar

10.00 uur v levende en overl leden v Aartsbroederschap; overl echtpt Caulfield-Tholen

Dinsdag 8 november

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen.

Donderdag 10 november

H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v de leden vd Aartsbroederschap; v overl echtpt Caulfield-Tholen.

Zaterdag 12 november

H. Josafat, en bisschop martelaar

09.00 uur v overl echtpt. Caulfield-Tholen

Zondag 13 november

Drie-en-dertigste Zondag door het jaar

10.00 uur v lev en overl leden Aartsbroederschap v overl echtpt Caulfield-Tholen.

Dinsdag 15 november

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen.

Donderdag 17 november

H. Elisabeth van Hongarije

10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. leden Aartsbroederschap, v Caulfield-Tholen

Zaterdag 19 november

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen

Zondag 20 november CHRISTUS,

KONING VAN HET HEELAL – Vier-en-dertigste en laatste Zondag van het liturgisch jaar

10.00 uur jrd overl ouders Ben Claessens-van Eylen en zoon Eddy

H. Cecilia, maagd en martelares

09.00 uur overl echtpt Caulfield-Tholen.

Donderdag 24 november

Graag uw bijdrage voor het in stand houden van dit blad. Zie bijgevoegd los blaadje!

**HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en
gezellen, martelaren**

10.30 uur v w Mevr. Bovee v d Weijgaart te
Wouw uit dankbaarheid ;v de kinderen vd

Kinderkrans; v leden vd Aartsbroederschap
overl echtp Caulfield-Tholen.

Zaterdag 26 november

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.

Parochie H. Bernadette - Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Diaken B. ter Haar, Verdijkstraat 32 Geleen ☎ 8500290

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

ING-bank: NL07INGB0001571973



H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Bent u niet in de gelegenheid naar een H.Mis te komen en wilt u toch de H. Communie ontvangen, geef dit dan even door aan diaken B. ter Haar, tel. 8500290. Op vrijdag 4 november (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.



Ons nieuw uitvaartcentrum

Monuta Wauben

Uitvaartzorg en-verzekeringen

Henri Weltersstraat 17, Baandert - Sittard

Tel. 046 – 451 35 72 www.monuta.nl

ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF: ZONDAG 30 OKTOBER 15 UUR

Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen met as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige gebedsdienst en ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is gekomen. Het is dus een kleine afstraling van het feest van “Thuiskomst” bij de Heer. Deze RK Urnenhof is geen

opbergruimte of iets dergelijks, maar het is een “gewijde” begraafplaats. Het beeldt uit een “Vaderhuis” en daarin is onze Baandertkerk uitstekend geschikt gemaakt voor deze doelstelling. Op zondag 30 oktober a.s. willen wij ons aansluiten bij het wereldwijde gebed van onze Kerk en houden we om 15.00 uur de ALLERZIELENDIENST in de RK Urnenhof. Er wordt een bidprentje uitgereikt met daarop de namen van iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen is bijgezet. Het Bernadettekoor zal deze dienst opluisteren.

JAARLIJKSE HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS IN H. BERNADETTEKAPEL

Het is een in 2014 ingevoerde traditie dat elk jaar de oorlogsslachtoffers uit de Baandert worden herdacht. De namen staan op het gedenkbord in de H. Bernadettekapel. De meesten vielen op zondag, 19 november 1944 toen, twee maanden na de bevrijding van Sittard en terwijl het front al maanden ter hoogte van Susteren lag, Sittard werd getroffen door een granatenregen. Die middag vielen er elf doden, waaronder diverse mensen die waren afgekomen op de wedstrijd Sittardse Boys – Maurits (Geleen). Dit jaar vindt de herdenking plaats op **woensdag, 16 november 2016 om 16:00 uur** in de H. Bernadettekapel met een Rozenkransgebed.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA & BERNADETTEKAPEL

Van 1 april tot 1 november zijn de openingstijden: maandag tot en met vrijdag: van 10 tot 17 uur. Op zaterdag en op zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. Met ingang van 1 november gaat de winteropening in voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 11 tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de winter van 14 tot 16 uur. Elke woensdag wordt in de Maria- & Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.



H. Paulusparochie - Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

29^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 15 okt	19.00 u	Nadienst Miquel Alexander
Maandag 17 okt	19.00 u	Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 19 okt	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

30^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 22 okt	19.00 u	Consecratiefeest H. Pauluskerk (30) Nadienst Miquel Alexander
Maandag 24 okt	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 26 okt	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

31^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 29 okt	19.00 u	Nadienst Miquel Alexander
Maandag 31 okt	19.00 u	Hoogfeest/Vigilie Allerheiligen: tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 2 nov	19.00 u	Allerzielen - Voor alle overleden parochianen

32^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 5 nov	19.00 u	Zeswewekendienst Miquel Alexander
Maandag 7 nov	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 9 nov	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

33^e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 12 nov	19.00 u	Jrd Leendert Beeren; tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 14 nov	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 16 nov	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

Zaterdag 19 nov	19.00 u	Jrd overleden echtpaar Jozef en Marie Kolodziejczak-Kusters
Maandag 21 nov	19.00 u	Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 23 nov	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintenties volgende parochieblad tot 12 november bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur, assistente sacristie of digitaal op
www.rk-kerken-sittard.nl

 **Onlangs Overleden: Miquel Alexander** - Stationstraat 20 Geleen
- 55 jaar - † 15-09-2016
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

In de H. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen



Mevr. Hanny Bessems-Hoekstra (84)
Mevr. Zosia Otto-Kizling (67)
Mevr. Elies Maessen-van der Loo (95)
Mevr. Katinka Canton (44)
Dhr. Frans van Heel (84)
Dhr. Miquel Alexander (55)

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis van Allerzielen op woensdag 2 november om 19.00 uur.



Parochie H.Hart van Jezus - Overhoven

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275
Parochiecentrum open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel: 4583023
Kerkbijdrage Ingbank NL37INGB0001035314
Rabobank NL60RABO0147635594

MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN

Zondag 16 oktober - 29^e Zondag dh Jaar **10.30 uur** Cantate
v Thei Geilen vanwege zijn eerste jaardienst; jaardienst Frits Donners en overleden ouders Hochstenbach-Meewissen; overleden ouders Donners-Jaspers en familieleden; eerste jaardienst Sjeng Ermans

Zondag 23 oktober - 30^e Zondag v Jaar, Wereldmissiedag **10.30 uur** Schola
ev Chrit Gruisen v.w. zijn verjaardag; Tiny Ruyters-Honings

Zondag 30 oktober - Vigiliezondag Allerheiligen **10.30 uur** Volkszang
ev Anny Nicoll-Poussart; v wijlen Paul Bergmans vanwege zijn 100^{ste} verjaardag en Fien Bergmans-Jessen (*Allerzielendiensten zijn om 15u: zie onder mededelingen*)

Woensdag 2 november - Allerzielen

19.00 uur Cantate

ev Jan en Trees Jöris-Cremers en overleden familie; voor onze overleden weldoeners, voor alle overleden parochianen en in het bijzonder diegenen die afgelopen jaar zijn overleden.

Zondag 6 november - 32^e Zondag dh Jaar

10.30 uur The Voices of Kids

tevens **St. Maarten/gezinsviering**

ev Reinhard en Fien van de Brock-Limpens; v overleden ouders Gruisen-Jessen en kinderen

Zondag 13 november - 33^e Zondag dh Jaar

10.30 uur Volkszang

Hoogmis waaronder toedienen Ziekenzalving: voor allen die dit sacrament ontvangen

Zondag 20 november - Hoogfeest Christus Koning

10.30 uur Cantate

ev Paul Bergmans en Fien Bergmans-Jessen en overleden fam. Bergmans en fam. Jessen

ROZENKRANSGEBED *In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard*

Elke dinsdag 18.00 uur -- Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur

We vragen nog mensen om voor te bidden bij dit rozenkransgebed!

PAROCHIECENTRUM

Er is inmiddels versterking gevonden voor het team medewerkers. Het parochiecentrum is dus weer open op donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag eveneens tussen: 10.00 - 12.00 uur.

OPBRENGST BOEKENBEURS EN ANDERE ACTIVITEITEN

Op zondag 2 oktober waren er diverse activiteiten, waarbij mensen op deze manier onze parochie konden ondersteunen. Al deze activiteiten brachten het mooie bedrag van € 375,- op. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en uiteraard ook dank aan iedereen die op deze manier onze parochie ondersteund heeft.

KERKBIJDRAGE

De parochie is ondanks alle acties, die er gehouden worden, voor haar bestaan afhankelijk van de giften van haar parochianen. Als u als parochiaan uw kerk niet ondersteunt, dan is er geen fundament meer voor haar bestaan. Heeft u dit jaar uw kerkbijdrage nog niet betaald, doe het dan alsnog a.u.b. **VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!! NL 37INGB000103514 of Rabobank: NL60RABO0147635594.**

SINT MAARTEN

Zondag 6 november is er weer een gezinsviering met als thema St. Maarten. De kinderen uit groep 4 zullen dan ook weer het St. Maartensspel opvoeren en het kinderkoor o.l.v. Efreem Verleng zal weer toepasselijke liedjes ten gehore brengen. Op zaterdag 12 november is weer de jaarlijkse St. Maartensoptocht om 18.00 uur. We starten weer in de kerk en daarna volgt er een rondgang door de straten van Overhoven.

SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING

Zondag 13 november is er weer de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Wij vinden het fijn om samen met de gehele parochie deel te hebben aan deze viering maar zeker is het speciaal voor hen die daadwerkelijk de ziekenzalving ontvangen. **Wij nodigen u allen uit om naar deze H. Mis te komen. Wilt u zelf de ziekenzalving ontvangen, dan dient u zich hiervoor op te geven.** De blaadjes liggen achter in de kerk. U kunt dit ook altijd telefonisch doen tijdens de kantooruren van het parochiecentrum of bij een van onze vrijwilligers.

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN 2016 Wij namen afscheid van:

04-08-1951 Clien Scheffer-van Nooy **28-12-2015**

Janekers Vaart 2

06-10-1931 Gerrit Baltussen **14-06-2016**

Heistraat 78

23-10-1923 Tiny Ruyters-Honings **06-07-2016**

Pater Chevalierstraat 13

Woensdag 2 november worden om **19.00 uur** alle parochianen, die gedurende het afgelopen jaar zijn overleden, herdacht tijdens een speciale viering:

In deze H. Mis worden alle overledenen herdacht. Er is altijd de mogelijkheid om een bloemetje neer te zetten in de “In Memoriam” ruimte bij hun naam. Het dameskoor cantate zal deze H. Mis ophiïsteren. Wij hopen dat we met veel parochianen zullen samenkomen om onze dierbare doden te gedenken.

De Allerzielendiensten worden gehouden op zondag 30 oktober a.s. om 15u op Algemene Begraafplaats Wehrerweg en om 15u in de RK Urnenhof, Baandert.

KOFFIEDRINKEN. Op **zondag 6 november** kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!

THUISCOMMUNIE. Op **zondag 13 november** na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór **16 november 2016**

Pastoraal Team: Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275 Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960 Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628 Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497 Diaken B. ter Haar, Verdistraat 32, Geleen ☎ 8500290 Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072 Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275 Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com <i>Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!</i>	Contact: mbt H. Doopsel: Diaken B. ter Haar: ☎ 8500290 Of Catechiste Mevr R. ter Haar mbt Huwelijk - Uitvaarten: Deken Van Rens: ☎ 4512275 mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal: Kapelaan A. vd Wegen ☎ 4512628 mbt pastoraal zieken en ouderen: Kapelaan H. Peters ☎ 4512497 mbt contact zorginstellingen: Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072
---	--

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET

Parochie HH. Petrus en Michaël:	NL98RABO 0147603676
Parochie H. Bernadette-Baandert:	NL07INGB 0001571973
Parochie H. Hart-Overhoven:	NL37INGB 0001035314
Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:	NL86INGB 0003268633
Alg. banknr. Parochiecomité:	NL51INGB 0001032540

*Het volgende parochieblad Jaargang 20 no 1 verschijnt op
26 november 2016 en loopt tot 7 januari 2017.*

*Kopij hiervoor aanleveren vóór 17 november a.s. op de administratie.
Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com*

**Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.**

NB NB

Bij de uitgave van dit parochieblad hebben we een klein foldertje toegevoegd om u vriendelijk om een aparte bijdrage te vragen voor het Parochieblad. Wanneer u dit waardeert, zou het fijn zijn als u hieraan meewerkt. Zo houden we contact met elkaar. Zeker een grote rijkdom in onze tijd waar alle media-apparatuur eerder de mens individualistisch maakt dan dat men liefde en zorg voor elkaar opbrengt. Ons parochieblad is juist een uiting van omkijken naar elkaar!