



Kloosterplein 10 ☎ 4512275 kantpastoriesittard@gmail.com 20^e jrg. - nr. 1 26 november 2016

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.

De volgende aflevering verschijnt 7 januari 2017.

Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

KERSTMIS EN HET VREDES LICHT

Het Vredeslicht wordt jaarlijks in Bethlehem ontstoken door een kind en daarna verspreid door kinderen over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 20 jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht. Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het licht in de tijd voor Kerst aan elkaar door. Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap. De Paus heeft al meerdere jaren het Vredeslicht in ontvangst genomen. Enige jaren geleden zijn we in ons bisdom begonnen met de Vredeslichtactie. Deze is zeer succesvol verlopen. Ook dit jaar wordt door een aantal Nederlandse scouts het Vredeslicht uit Bethlehem in Wenen opgehaald en brandend per touringcar naar Nederland gebracht, waar het verder wordt doorgegeven door scoutinggroepen. Ook veel Limburgse scoutinggroepen doen mee aan de verspreiding van het Vredeslicht. Onze parochie H Hart van Jezus van Overhoven doet dit al vele jaren en wordt - via scouts van o.a. Oirsbeek – dit Vredeslicht van Betlehem in de kerstnacht onze kerk van Overhoven binnengebracht. We danken de parochie Overhoven dat zij dit alle vele jaren zo doet!! We



1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!

wensen U en de Uwen een Zalig en Gezegend Kerstfeest. Ook voor het komende nieuwe jaar 2017 bidden we dat dit Vredeslicht ons zal geven een Zalig en Gezegend Nieuwjaar!! Dat wensen we U allen toe, mede namens onze collega's priesters, diaken, catechisten, kerkbestuur en provisors, kerkkoren en alle medewerkers en vrijwilligers van onze kerken.

Deken Wilbert van Rens.

PROFICIAT: PAUS FRANCISCUS 80 JAAR

Wie 80 jaar wordt, heeft volgens psalm 90 de 'leeftijd der sterken' bereikt. Dit geldt ook voor paus Franciscus. Op zaterdag 17 december hoopt hij – Deo Volente – zijn 80° verjaardag te vieren. Waar vele anderen op die leeftijd al jaren van hun welverdiende rust genieten, is de paus nog volop actief. Zeker in de feestmaand december heeft hij een volle agenda met veel extra vieringen. Met zijn 80 jaar is paus Franciscus overigens niet de oudste paus in de geschiedenis. Dat was paus Leo XIII. Hij leidde de kerk totdat hij 93 was en overleed. De langst residerende paus in de geschiedenis was – de apostel Petrus niet meegerekend – Pius IX, die maar liefst 35 jaar paus was. Hij wordt op de voet gevolgd door Johannes Paulus II, die maar liefst 27 jaar bisschop van Rome was.

INTERVIEW MET MGR. JAN LIESEN OVER HET NIEUWE 'ONZE VADER'

De aangekondigde verandering van het Onzevader “is de consequentie van de volkstaal in de liturgie”, zegt bisschop Jan Liesen.(van Breda). “Die moet je om de twee generaties aanpassen aan de tijd. Het is vaker gedaan.” Jan Peeters, journalist KN, tekent voor ons op: “Als je liturgie viert in de volkstaal, zul je van tijd tot tijd aanpassingen moeten doen omdat taal zich nu eenmaal ontwikkelt.” Aan het woord is mgr. Jan Liesen (56), die binnen de bisschoppenconferentie liturgie in zijn portefeuille heeft. Hij is blij de komende veranderingen, ingaande met de Advent, te kunnen toelichten. “Als je liturgie viert in het Latijn, een ‘dode taal’, dan heb je dat probleem niet. Dan kun je eeuw na eeuw dezelfde tekst gebruiken en die is over de hele wereld gelijk. Die hoeft je nooit aan te passen. Maar als je de volkstaal gebruikt, zul je om de pakweg twee generaties aanpassingen moeten doen.” ‘Met je hart bij de Heer’ “Volkstaal betekent dat je af en toe opnieuw precies weer moet geven wat we samen bidden. Om de boodschap onverkort trouw over te dragen moet je van tijd tot tijd naar die taal kijken. De teksten die wij nu gebruiken zijn na het Tweede Vaticaans Concilie ingeburgerd geraakt. We staan nu voor de eerste grote slag om daar aanpassingen in te doen. De aanleiding is dat er een nieuwe editie van het Romeins Missaal in het Latijn is verschenen. Als je die wilt weergeven in de volkstaal is het nu het moment om te kijken waar je aanpassingen moet doen. Alle bisschoppenconferenties over de hele wereld is daar om gevraagd, ook de Nederlandse en de Vlaamse. We praten dus over een vertaling van de liturgie van de Eucharistie. Daarbinnen functioneert het Onzevader, dat we met het begin van de Advent, naar voren halen, en invoeren nog voor de publicatie van het herziene Missaal.” Mgr. Liesen begrijpt dat sommigen het moeilijk vinden. “Toen het volksmissaal in 1979 in Nederland werd ingevoerd was het ook even lastig. Toen zijn er ook enkele dingen veranderd die na het concilie waren ontwikkeld. Dat lukt ook niet de eerste dag, maar gaandeweg wel. Het is uiteindelijk een kans voor de Kerk ons opnieuw bewust te worden van wat liturgie precies is, wat we bidden en hoe we bidden. Ik vind de mooiste uitdrukking die aan het begin van de prefatie: ‘Wij zijn met ons hart bij de Heer.’ Bidden is met je hart bij de Heer zijn. Het is goed daar bewust bij stil te staan, dat het geen routine is, maar een beweging van het hart naar God toe.” Gaandeweg bleek groeiende behoefte te bestaan aan catechese, “met name rond het Onzevader”, vertelt mgr. Liesen. “Er wordt verondersteld dat het bekend is, maar dat is niet zo. Het is dus een kans erover te spreken en er uitleg over te geven en opnieuw de rijkdom van de Catechismus te ontdekken die er een uitstekende uitleg bij geeft die weinig gekend is.” Zonder hulp gaat het niet, maar men zal dat óók zelf moeten doen, benadrukt de bisschop van Breda. ‘Het mooiste’ “Mensen van mijn generatie en ouder voelen geen noodzaak het Onzevader te veranderen. Maar als ik

vormelingen en hun ouders ontmoet, merk ik dat noch de kinderen, noch de ouders het Onzevader kennen. Er is al minstens één generatie die noch het oude, noch het nieuwe kent. Bij hen spelen de moeilijkheden rond de aanpassingen helemaal niet. Maar wij en de oudere generaties moeten zich afvragen wat kostbaar is om door te geven. Kiezen we voor het gemak het zo te laten of grijpen we de kans een nieuwe generatie mee te nemen in de gebedstaal van de Kerk? Het geloof is het mooiste wat we hebben. Dat willen we doorgeven.” “Soms proef je dat mensen bang zijn dat er inhoudelijk iets verloren zou gaan. Dat is absoluut niet het geval. Dat wat altijd gebeden werd in de Kerk blijft gebeden worden, maar je kunt dat niet altijd in dezelfde woorden doen. Taal is veranderlijk, ook de onze. Liturgische taal is iets eigens. Je hoeft daarin niet helemaal mee te gaan met de ontwikkeling die taal altijd heeft. Het bidden met God rechtvaardigt een eigen taal die er ook mag zijn. Daar is bij de nieuwe vertaling van het Missaal óók op gelet.” Een te vloeiende vertaling is volgens mgr. Liesen het huidige gebed voor de communie, waarvan de correcte vertaling luidt: ‘Heer, ik ben niet waardig, dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn ziel zal gezond worden.’ “Wij zijn gewend geraakt aan ‘maar spreek en ik zal gezond worden’. De huidige tekst is wat mager. Het gaat niet om lichamelijke gezondheid. Je wordt van de heilige Hostie niet per se gezond. Dat zou ook nog tot misverstanden kunnen leiden, alsof het iets magisch zou zijn.” ‘Bekoring’ en ‘beproeving’ Bij het Onzevader is er het ‘probleem’ van wat de Catechismus in nr. 2847 zegt over het onderscheid tussen ‘bekoring’ en ‘beproeving’. “Wat de Catechismus aangeeft, is dat er een keuze gemaakt moet worden. Dat kan alleen in gebed. Zonder je hart te verheffen tot God gaat het niet. In nr. 2846 staat dat bekoring geen goed woord is. Hoe moet je het dan vertalen? Het Griekse woord peirasmos (latijn: tentatio) wordt in het Nieuwe Testament van 1975 altijd vertaald met beproeving, behalve in het Onzevader. Daar werd gekozen voor een liturgische vertaling (bekoring) die ouder en ingeburgerd was maar die in 1975 nog wel verstaan werd. Maar de gewone betekenis van het woord is beproeving. Wij zijn door het Onzevader gewend geraakt aan het woord bekoring. Dit is nu een typisch voorbeeld waaraan je merkt dat taal zich ontwikkelt. Ooit was het vanzelfsprekend wat dat betekent, maar kijk in de huidige woordenboeken en dan staat bij bekoring: charme, aantrekkelijkheid. De betere woordenboeken hebben er ook een katholieke betekenis bij: verleiding tot zonde. Maar dat is niet meer de betekenis van de taal in het algemeen. God leidt ons niet in bekoring. Dat doet Hij nooit. Maar Hij stelt wel op de proef, van Abraham af. Vanaf de Middeleeuwen schrijft de catechismus dat God niet toelaat dat wij boven onze krachten beproefd worden. Wij hebben Gods hulp nodig bij het kiezen. Want er is ook het kwade dat een macht, een invloed heeft die zich helemaal aan ons onttrekt. Jezus zegt in het Lucasevangelie bij het Laatste Avondmaal: ‘Petrus, Petrus, weet dat de satan heeft geëist dat u allen gezift wordt als tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.’ Dat niet toelaten is altijd de inhoud geweest van het ‘leid ons niet in bekoring’. ‘Bekoring’ is door de taalontwikkeling geen geschikte term meer. Het woord beproeving is meer geschikt maar heeft ook uitleg nodig. God stelt mensen op de proef, maar ook de farizeeën stellen op de proef. En dat is niet positief. Er is ook een soort beproeving die van het kwade uitgaat en waarvoor je je moet hoeden. Er staat ook een komma achter die bede: het loopt dus door: ‘maar verlos ons van het kwade’. Als je het in stukjes hakt klopt het niet meer. Het is de samenhang die de betekenis duidelijk maakt.” Aldus dit interview uit KN van deze week.

Deken Wilbert van Rens

ADVENTSACTIE

Adventsactie 2016: solidariteit doorgeven!

Onze economie doet denken aan een nieuwe ‘godsdienst’, compleet met ‘offers’ die wij vandaag moeten brengen zodat het morgen beter gaat. Solidariteit met mensen die het minder hebben, is ver te zoeken, zeker als ze ver weg wonen. Adventsactie vraagt aandacht voor hen, in het bijzonder voor moeders & kinderen. We betalen onze belasting zodat onze kinderen naar school kunnen gaan. We betalen onze ziektekostenpremie; niet alleen zodat andere mensen naar de dokter kunnen, maar ook in de verwachting dat wij medische zorg krijgen als we dat nodig hebben. We geven af en toe een bijdrage aan de voedselbank of als er een grote ramp gebeurd is. Niks mis mee! Maar solidariteit met arme mensen vraagt meer. Onze solidariteit zou niet gebaseerd moeten zijn op wat we ooit nog willen terugkrijgen, maar op hetgeen we allang van anderen gekregen hebben.. Die solidariteit moet zich uitbreiden tot een wereldwijde kring, tot alle mensen op deze wereld. Alle mensen zijn door God geschapen, voor alle mensen is Jezus aan het kruis gestorven.

Opvoeden is loslaten. Wat een moeder juist niet mag doen is ‘bemoederen’. Opdat haar kind in leven blijft, kiest de ware moeder in het verhaal van de wijze rechter Salomo om het kind helemaal los te laten (1 Kon 3, 16-28). Daardoor bewijst ze juist dat zij de echte moeder is. Solidariteit heeft dat aspect van loslaten. De mensen met wie we solidair zijn, bepalen zelf welke richting zij gaan, wat voor hen het beste is. Soms tegen de goed bedoelde adviezen in. De projecten van Adventsactie willen niet ‘bemoederen’, maar de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Adventsactie ziet mensen bij haar projecten niet als ‘object van liefdadigheid, maar als partners bij de opbouw van een rechtvaardige wereld. Dat doet recht aan hun waardigheid en creativiteit. Iedere ouder hoopt het beste voor zijn kind. Iedere nieuwgeborene is een nieuwe kans op een mens die opkomt voor een betere wereld. Ieder kind bergt in zich de hoop en het verlangen naar een betere toekomst. Het hoogtepunt van die hoop is de geboorte van het kind in een stal in Bethlehem. Laten we in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst, een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft.

Adventsactie: kwetsbare gezinnen helpen hun huisje op te knappen

Dit jaar vraagt de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de Advent aandacht voor moeders en kinderen. In Oost-Jeruzalem leeft 85 % van de kinderen onder de armoedegrens. En verwacht wordt dat de werkloosheid en armoede zowel in de Westelijke Jordaanoever als in Oost-Jeruzalem zal blijven stijgen. Arme gezinnen wonen meestal in te kleine huizen met minimale faciliteiten. De families kunnen het onderhoud of het verbeteren van de woonomstandigheden niet financieren omdat het hele inkomen naar de basisbehoeften (zoals voedsel) gaat. De Adventsactie wil dit jaar in Bethlehem en Oost-Jeruzalem de levensomstandigheden verbeteren van 45 arme gezinnen bestaande uit moeders en kinderen zonder vader of een werkloze vader. Zo zullen werklieden wanden en plafond stukadoren en schilderen, de ramen en deuren renoveren of schilderen, vloeren repareren, sanitaire voorzieningen verbeteren ... Voor het verbouwen van de huizen worden bewust lokale aannemers en werklieden ingehuurd. Dat stimuleert de lokale economie, want het genereert tijdelijke werkgelegenheid voor werkloze arbeiders in Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Alle bouwmaterialen en benodigdheden worden aangeschaft bij lokale leveranciers en transportbedrijven. Hierbij wordt, waar mogelijk, een kleine eigen bijdrage gevraagd van de families voor het opknappen van hun huizen. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl U kunt bijdragen via de collecte in de kerk in het eerste weekend van december of via de website van Adventsactie.

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **december** luidt: *Kindsoldaten*. Dat er wereldwijd een einde komt aan het inzetten van kindsoldaten. *Gebedsintentie voor de evangelisatie: Europa*. Dat de Europese volken de schoonheid, goedheid en waarheid herontdekken van het Evangelie, dat hoop en levensvreugde geeft.

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **januari** luidt: *Eenheid van de christenen*. Dat alle christenen, in trouw aan het onderricht van de Heer, door gebed en broederlijke liefde streven naar herstel van de kerkelijke communio en samenwerken om de uitdagingen van de mensheid het hoofd te bieden.

**December
2016**



**Januari
2017**

GREGORIAANSE MUZIEK GEBUNDELD VOOR DE TOEKOMST

Met ingang van 1 januari 2017 zullen twee Gregoriaanse koren uit Sittard, namelijk de Schola Gregoriana Sittardiensis en de Schola Cantorum ‘Sanctus Michael’ samengaan in één Schola. Dat koor gaat verder onder de nieuwe naam “Schola Sittardiensis ‘Sanctus Michael’”. Wij hebben hierover onderling en met het kerkbestuur van de binnenstadparochies overleg gepleegd. Nu kan de nieuw gevormde Schola zich presenteren. Het nieuwe koor telt 26 Gregoriaanse zangers. In tijden van samenvoeging van parochies is het onontkoombaar dat gelijkgezinde koren samenwerking zoeken om zo het Gregoriaans te kunnen bewaren. De Schola Gregoriana Sittardiensis is in de loop der jaren ontstaan uit de samenwerking van zangers uit de parochies Baandert, Overhoven en Broeksittard, terwijl de Schola Cantorum ‘Sanctus Michael’ haar oorsprong heeft in de Michielskerk aan de markt in Sittard. Het laatste jaar repeteerden beide koren al in het kerkzaaltje in Overhoven. Vanaf 1 januari 2017 vindt de repetitie van de nieuwe Schola daar plaats op dinsdagavond van 19.15 tot 21.00 uur. De nieuwe Schola staat onder leiding van Ad Gijzels, al decennia lang een begrip in de Gregoriaanse muziekwereld. Het repertoire zal in de toekomst niet uitsluitend Gregoriaans zijn. Zo is er ook ruimte voor een breder kerkelijk (spiritueel/ religieus) palet en zal het koor zich als projectkoor presenteren. Zondag 11 december 2016 zal de nieuwe Schola zich tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur in de Petruskerk (Grote kerk) te Sittard voor het eerst aan het publiek voorstellen.

Bestuur Schola Cantorum ‘Sanctus Michael’ . Bestuur Schola Gregoriana Sittardiensis.

Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!

*Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl*

KRÖNUNGSMESSE & KERSTCONCERT DOOR PROJECTKOOR DOLCE MUSICA IN SITTARD

Op zondag 18 december a.s. zal “Projectkoor Dolce Musica” uit Barneveld de Krönungsmesse van Mozart bij de eucharistieviering ten gehore brengen in de St-Petruskerk om 11:00 uur. Op diezelfde zondag 18 december om 15:00 uur zal een kerstconcert geven in de basiliek van O.L.V v/h Heilig Hart aan de Oude Markt in Sittard. Het koor onder leiding van dirigent Martien Musters bestaat uit ca. 50 leden. De begeleiding wordt verzorgd door het Nijmeegse Studentenorkest “Collegium Musicum Carolinum” met o.a. strijk- en blaasinstrumenten. Tijdens het concert zal zowel klassieke als hedendaagse kerstmuziek ten gehore worden gebracht van o.a. Mozart, Bach, Saint-Saëns en Seelink. Het “Projectkoor Dolce Musica” wisselt ieder jaar van samenstelling en repertoire. De ingestudeerde werken worden vervolgens

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!

op diverse plaatsen in het land uitgevoerd zoals nu in Sittard. Ook de toegang tot het concert is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage na afloop zeer op prijs gesteld.

NB NB

Bij de uitgave van dit parochieblad hebben we een klein foldertje toegevoegd om u vriendelijk te vragen mee te doen aan **KERKBALANS**, vorige keer was het voor Parochieblad, **maar nu om onze Parochie en Kerk met priesters, en om alles in stand te houden**. Wanneer u dit waardeert, zou het fijn zijn als u hieraan meewerkt. Zo houden we contact met elkaar, Uw jaarlijkse Kerkbijdrage is een structurele uiting van uw liefde en zorg voor elkaar!

AANBOD ZONNEBLOEM.

De Zonnebloem Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. De Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u bezoek ontvangen of deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze website:
www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard .Of bel op 4583175



AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT

IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel **OPEN KERK** gehouden. De laatste datum van 2016 is donderdag 1 december. In 2017 beginnen we op 12 januari weer met **OPEN KERK**.

IN DE ST-PETRUSKERK wordt de wekelijkse Aanbidding gehouden. Dit gebeurt *aansluitend* na de avondmis: de Uitstelling begint om 19u30. We houden de Donderdag aan als de dag: **Instelling H. Eucharistie**.



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3

Deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard

NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676



NIUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎ 4519039. Dank u!

H. DOOPSEL

Beau, zoon ouders Kusters-Ziehme, J. v Maerlantlaan 17 * 29-10-2016

We bidden dat de dopeling Beau onder de goede zorgen van ouders en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goede christen.

	OVERLEDEN			
	Jo Tonglet	Provencestraat 1	64 jaar	† 11-10-2016
	Tilly Eijkenboom-Greten	Begijnenhofstraat 17	79 jaar	† 19-10-2016
	Kitty van Halbeek-Peters	Kastanjelaan 3 , app 3	77 jaar	† 28-10-2016
	Annie Bisschops-Niessen	Smithlaan 151	85 jaar	† 01-11-2016
	Maria Wilms-Hermans	Geuweg 20	88 jaar	† 02-11-2016
	Max Schmeetz	Stationsplein 16-15	80 jaar	† 10-11-2016
	Leen Kees-van den Berg	P. Kennedysingel 24	94 jaar	† 11-11-2016
Fien Gijsen-Duijsters	Schuttestraat 2	95 jaar	† 12-11-2016	



Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer



REGINA CARMELI

Zondag na de 1^e vrijdag van de maand:

17.00 uur: Nederlandse Vespers

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers

PROGRAMMA 2016:

Beziensavonden op 30 nov, 7 dec, 14 dec Woensdagen in de Advent: *Geloofsavonden als voorbereiding op Kerstmis* rond het evangelie van de zondag. Inleiders: Zuster M. Renata, Carmel DCJ en rector Ruud Goertz 19.30 - 20.45 u Kosten: € 5,00 per avond

Beziensmiddag 2 december *Wachten op de Redder* Inleidster: Zuster M. Renata, Carmel DCJ 14.00 - 17.30 uur Kosten: € 5,00

Beziensdag 10 december - in stilte - **Zalige Elisabeth van de Drieëenheid:** (1880-1906; heiligverklaring 16 oktober 2016) *'Wachten op Christus die komt'* 2 inleidingen op het thema - Eucharistieviering - tijd voor persoonlijk gebed - aanbidding van het H. Sacrament - vespers - gelegenheid voor een (biecht)gesprek. Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

Voor **alle Informatie:** Bezienshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard Zr Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl; alg info <http://www.reginacarmeli.nl>

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 27 november: Eerste Zondag van de Advent (begin van het liturgische jaar A)

Attentie: Op de zondagen in de Advent (27 november, 4, 11 en 18 december):

★ om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk ★
overzicht van de vieringen rond feestdagen: zie achterzijde!!

Vrijdag 2 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.

Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 4 december: Tweede zondag van de Advent.

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!

Donderdag 8 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest van Bisdom Roermond.

Zondag 11 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete.

Dinsdag 13 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk: Boeteviering – met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis

Zondag 18 december: Vierde zondag van de Advent.

VANAF KERSTAVOND: HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER.

Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht, maar wilt u wel graag de Kerstcommunie ontvangen, neemt u dan contact op met één van de priesters/diakens of de administratie! Bel bijvoorbeeld 046 4512275 of 4512628 zie tel nummers laatste bladzijde.

Op Kerstavond: vigilie van Kerstmis ►► begint met Kerstcommunie:

Zaterdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de H. Kerstcommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

17.00 uur: St.-Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) *Kindje wiegen*, speciaal bedoeld voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.

18.00 uur: St.-Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders

v.a. 20.00 uur: St.-Petruskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van **20.30 uur**. De Nachtmis wordt opgeluisterd door het St.-Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen.

v.a. 22.45 uur: St.-Michielskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van **23.00 uur**, m.m.v. het Michielkoor.

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag. PAS OP: 11u30 HOOGMIS in H. PETRUSKERK: Half uur later!! In de St.-Michielskerk is er één Heilige Mis om 9u30!!

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.

Vrijdag 30 december: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

Zaterdag 31 december: Silvesteravond/Oudjaar. Om **18.00 uur** in de St.-Petruskerk: grote dankdienst ter afsluiting van het jaar des Heren 2016 opgeluisterd door het St.-Petruskoor.

Zondag 1 januari 2017: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God, octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. LET OP: Na de Hoogmis van **11.00 uur** in de St.-Petruskerk bent u van harte welkom op de **Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark** (tegenover de Basiliek).

Vrijdag 6 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 7 januari 2017 tot 18 februari 2017.

Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr **vrijdag 30 december 2016** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op **NL98RABO 0147603676** o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 26 november

18.00 uur overl ouders Schulpen-Spetgens en overl kinderen; gestpljrd Wil Sieben; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; Nadienst: Jo Tonglet, Tilly Eijkenboom-Greten, Kitty v Halbeek-Peters, Annie Bisschops-Niessen,

Maria Wilms-Hermans, Fien Gijsen-Duijsters, Leen Kees-van den Berg (*Gezinsmis*)

Zondag 27 november

Eerste Zondag van de Advent

11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; gestplev overledenen van de fam. H.

Canisius-Baggen en voor Jos Canisius (*Schola S. Michaël*)

16.00 uur *vesperdienst*

Maandag 28 november

Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd

08.00 uur v overl kerkkoorleden

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 29 november

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur plev overl. ouders van Giesen-Narin en H. Lutz

Woensdag 30 november

H. Andreas, apostel feest

08.00 uur gestjrd echtpaar Schickx-Tummers;

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 1 december

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Uitstelling-Aanbidding

Vrijdag 2 december

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v jarige Bisschop Frans Wiertz; ev

Klaus Scheibe en fam Ten Dijk

Zaterdag 3 december

H. Franciscus Xaverius, priester

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur v Leo Willems en Rob Veltmyer;

gestev voor zielenrust v overl echtp Jan

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina

Krux; Nadienst: Kitty v Halbeek-Peters,

Annie Bisschops-Niessen, Maria Wilms-

Hermans, Fien Gijsen-Duijsters, Leen Kees-

van den Berg (*samenzang*)

Zondag 4 december

Tweede Zondag van de Advent

11.00 uur pljrd v Guus Timmermans; pljrd v Ernest en Henriëtte Pfenning-Gielkens;

gestplev Rie Rutgers en fam; gestplev de

zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar

ouders (*St.-Petruskoor*)

16.00 uur *vesperdienst*

Maandag 5 december

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om

leiding te geven (D)

19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe; gestev echtp

Caulfield-Tholen

Dinsdag 6 december

H. Nicolaas, bisschop

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v bescherming en leiding (D);

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 7 december

H. Ambrosius, bisschop en kerkleeraar

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen

en de moed om godsdienstig te leven (D)

gestev echtp Caulfield-Tholen

Vigilie Hoogfeest Onbevleete Ontvangenis

19.00 uur jrd echtgenoten Canton-Hermanns;

Donderdag 8 december

Hoogfeest Onbevleete Ontvangenis

van de heilige Maagd Maria,

patroonsfeest Bisdom Roermond

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

19.30 uur Uitstelling-Aanbidding

Vrijdag 9 december

08.00 uur ev v overledenen vd fam Leonard

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev overl ouders Wim en

Johanna Fabus-Könings en zoon Jo;

gestev echtpaar Caulfield-Tholen

Zaterdag 10 december

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis

der Kranken voor zieken en noodlijdenden

(D); gestev echtp Caulfield-Tholen; fam.

Jessen

18.00 uur gestev voor zielenrust v overl

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina

Catharina Krux; Nadienst: Annie Bisschops-

Niessen, Maria Wilms-Hermans, Fien Gijsen-

Duijsters, Leen Kees-van den Berg

(*samenzang*)

Zondag 11 december, Zondag Gaudete

Derde zondag van de Advent

11.00 uur Plzwd Kitty v Halbeek-Peters;

gestpljrd Jack en Gerty Hage-Simonis en

familie; gestplev echtelieden Jeun en Tity

Schelberg-Cortenraad (*"Schola Sittardensis*

'Sanctus Michael'.)

16.00 uur *vesperdienst*

Maandag 12 december

08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!

19.00 uur ev voor de weldoeners van de parochie (D)

Dinsdag 13 december

H. Lucia, maagd en martelares

08.00 uur ev voor de zielerust v alle overleden priesters, diakens en missionarissen van het bisdom Roermond (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur *Boeteviering (samenzang)*

Woensdag 14 december

H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

08.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-Eyckeler;;

Donderdag 15 december

08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen

19.30 uur Uitstelling-Aanbidding

Vrijdag 16 december

08.00 uur ev v d overledenen van de fam.

Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 17 december

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur v jarige paus Franciscus om kracht en gave van de H Geest; pljrd ouders Wijshoff-Bormans; plev Lies Thissen-Janssen en overl familieleden; uit dankbaarheid voor genezing (JH); gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst Fien Gijsen-Duijsters, Leen Kees-van den Berg (*samenzang*)

Zondag 18 december

Vierde Zondag van de Advent

11.00 uur Plzwd v Jo Tonglet; Plzwd v Annie Bisschops-Niessen; gestpljrd Victor Eijckeler en Elly Eijckeler-Tummers; gestplev v overl

echtelieden Ellie en Louis Corbeij-Gieskens; plev overleden familieleden Pier-Weijzen (*Koor Dolce Musica uit Barneveld*)

16.00 uur *vesperdienst*

Maandag 19 december

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Dinsdag 20 december

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Marie-Thérèse van Brakell-Vleugels

Woensdag 21 december

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Donderdag 22 december

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev overleden echtpaar Diederren-Limpens

19.30 uur Uitstelling-Aanbidding

Vrijdag 23 december

08.00 uur om dienstbaarheid medewerkers in bisdom en samenleving

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 24 december

08.00 uur **vervalt!!!**

HOOGFEEST GEBORTE VAN DE HEER

Heilige Kerstavond en

Kerstnacht

14.00 uur *Kerstcommunie aan zieken*

17.00 uur *Kindje wiegen*

18.00 uur *Gezinsmis* plev Louis Beurgens; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); nadienst v Fien Gijsen-Duijsters,

20.00 uur *Vigilie* met samenzang

20.30 uur *Nachtmis*: pljrd overl. ouders Noteborn-Meertens; pljrd ouders Tummers-Janssen en jrd Gerrit Kolkman; ev Mia Rutten; gestev levende en overl leden vd fam Triepels-Vermij en fam Jansen-Renckens en tevens voor Truus en Zef Triepels-Jansen; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan



Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev v Trees en Cor de Wit-Neilen en tevens v Dory Neilen; nadienst v Leen Kees-van den Berg (*St.-Petruskoor*)

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag

11.30 uur plev v René Caris; plev Miny Reijnders-Kuijpers; gestplev overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; gestplev Lies Roppe en overl. v.d fam.

Roppe-Kissels, pljrd v Wim de Vet (*St.-Petruskoor*)

Maandag 26 december

Tweede Kerstdag

H. Stefanus, eerste martelaar

11.00 uur gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en Joop Rutgers, en alle levende en overl leden vd fam Rutgers-Hulst (*samenzang*)

Dinsdag 27 december

Derde dag onder kerstoctaaf

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v overl acolieten en misdienaars

Woensdag 28 december

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Vierde dag onder kerstoctaaf

08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v zieke pelgrims

Donderdag 29 december

Vijfde dag onder kerstoctaaf

08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev levende en overl. fam. J.

Lejeune-Duykers

Vrijdag 30 december

Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

Zesde dag onder kerstoctaaf

08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige

Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 31 december

Zevende dag onder kerstoctaaf

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudeniser Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen; overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

Oudjaarsavond:

18.00 uur overl ouders Schulpen-Spetgens en overl kinderen; gestplev levende en overl.

leden vd fam. Triepels-Vermij en voor Truus en Zef Triepels-Jansen, levende en overl leden vd fam Jansen-Renckens, gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst v Fien Gijsen-Duijsters, Leen Kees-van den Berg (*St.-Petruskoor*)

Zondag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag

Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,

laatste octaafdag van Kerstmis

11.00 uur plev v overl ouders Frans en Wies Palmen-Peeters; gestplev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestpljrd overledenen vd fam Brouwers-Geraets (*samenzang*)

Maandag 2 januari

HH. Basilius de Grote en Gregorius van

Nazianze, bisschoppen en kerkleraren

Weekdag van de kersttijd

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 3 januari

De heilige Naam Jezus, gedachtenis

Weekdag van de kersttijd

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v bescherming en leiding (D);;

19.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 4 januari

Weekdag van de kersttijd

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur

Donderdag 5 januari

H. Pater Karel, priester

Weekdag van de kersttijd

08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Uitstelling-Aanbidding

Vrijdag 6 januari

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!

Weekdag van de kersttijd

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen;

19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van Jezus; gestev overl echtpaar Verviers-Gieskens; ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijk

St.-Michielskerk

Zondag 27 november

Eerste Zondag van de Advent

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen (*Samenzang*)

Donderdag 1 december OPEN KERK

10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding

Zondag 4 december

Tweede Zondag van de Advent

09.30 uur gestplev em-deken Cees Buschman; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub C. Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen (*Samenzang*)

Zondag 11 december: Zondag Gaudete

Derde Zondag van de Advent

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestpljrd Jack en Gerty Hage-Simonis en familie; gestev echtp Caulfield-Tholen (*Samenzang*)

Zondag 18 december

Vierde Zondag van de Advent,

09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen (*Samenzang*)

Zaterdagavond 24 december

HOOGFEEST GEBORTE VAN DE HEER

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op **dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur**. (let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!) U bent welkom!

Zondag 27 november

Eerste zondag van de advent

10.00 uur voor overl. ouders Simons-Magermans; overl ouders Ubben-Maintz;

Zaterdag 7 januari

Weekdag van de kersttijd

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

Heilige Kerstavond en Kerstnacht

22.45 uur Vigilie met samenzang

23.00 uur Nachtmis: gestplev Frits en Riet Pfenning-van Santvoord; ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D); gestev echtp Caulfield-Tholen (*Schola S. Michaël*)

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag

09.30 uur gestplev v overl familie Dols-Kusters; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; ev v overledenen vd fam Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D); gestev echtp Caulfield-Tholen; gestplev Corry Wetzels-Wilms en v bijz. intentie (*Mannenkoor Si-Tard*)

Maandag 26 december, Tweede Kerstdag

H. Stefanus, eerste martelaar

09.30 uur gestev overl vd familie Dols-Zeij, kinderen en aangetrouwde kinderen; ev echtp Caulfield-Tholen (*Samenzang*)

Zondag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag

Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,

laatste octaafdag van Kerstmis

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen (*Samenzang*)

overl.ouders Maintz-Cats;Zeswekend. Claus Burhenne; ; v overl echtp Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*)

Dinsdag 29 november

09.00 uur overl echt p Caulfield- Tholen

Donderdag 1 december

10.30 uur mevr. Rozelaar voor eigen gezin , volhardend in geloof en gezondheid; ter ere van O.L.Vr. v h H Hart; ; v de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, v overl echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 3 december

H. Franciscus Xaverius, priester

09.00 uur v overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 4 december

Tweede zondag van de advent

10.00 uur gestichte jaardienst overl. echt p Diedereren-Limpens; v de levende en overl leden v d Aartsbroederschap; v overl echt p Caulfield-Tholen

Dinsdag 6 december

H. Nicolaas, bisschop

09.00 uur : v overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 8 december

Hoogfeest Onbevleete Ontvangenis van de heilige Maagd Maria, patroonsfeest Bisdom Roermond

10.30 uur : v de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, v overl echt p Caulfield-Tholen;

Zaterdag 10 december

09.00 uur v overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 11 december: Zondag Gaudete

Derde zondag van de Advent

10.00 uur v overl echtpaar Caulfield-Tholen

Dinsdag 13 december

H. Lucia, maagd en martelares

09.00 uur ter ere v Pater Karel; overl ouders Vervoort-Wijnhoven en dochter Lieske; v overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 15 december

10.30 uur v ouders Habets-van Gansewinkel en dochter Tiny; jaardienst ouders Maassen-ouders Geelen en fam.; v de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, v overl echt p Caulfield-Tholen.

Zaterdag 17 december

09.00 uur v overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 18 december

Vierde Zondag van de Advent

10.00 uur v een bijzondere intentie voor Familie Paques; voor de levende en overl. leden van de Klup Wovan; gestichte jaardienst Liza Joosten; v overl echt p Caulfield Tholen (*Basiliekkoor*)

15.00 uur Kerstconcert: door Projectkoor Dolce Musica uit Barneveld: toegang gratis, na afloop gelegenheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage

Dinsdag 20 december

09.00 uur v overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 22 december

10.30 uur wegens Mevr. Bovee v.d. Weijgaart te Wouw uit dankbaarheid; v de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, v overl echt p Caulfield-Tholen.

Zaterdag 24 december

Geén diensten in de Basiliek!!

Er is géén Nachtmis in de Basiliek!

Zondag 25 december

HOOGFEEST GEBORTE VAN DE HEER Eerste Kerstdag

10.00 uur overliden Lies Rongen; v de levende en overl. Leden Aartsbroederschap; v overl echt p Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*)

De Basiliek is open van 14 – 16 uur

Maandag 26 december Tweede Kerstdag

H. Stefanus, eerste martelaar

10.00 uur Pl. Voor ouders schoonouders Roeters Smeets Rogier Oschatz ; overl ouders Arts-krekels –Roeters ; overl echt p Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*) *Basiliek is open van 14-16 uur, Er worden kerstverhalen voorgelezen bij de kerststal.*

Dinsdag 27 december

Derde Dag onder het octaaf van kerstmis

09.00 uur v overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 29 december

Vijfde Dag onder het octaaf van kerstmis

10.30 uur ; v de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, v overl echt p Caulfield-Tholen.

Zaterdag 31 december

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!

Zevende Dag onder het octaaf van kerstmis

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag

Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,

laatste octaafdag van Kerstmis

10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans; vd

leden v Aartsbroederschap, overl echtp.

Caulfield -Tholen

Dinsdag 2 januari

HH. Basilius de Grote en Gregorius van

Nazianze, bisschoppen en kerkleraren

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur gestev Lies Roppe

Donderdag 5 januari

H. Pater Karel, priester

Weekdag van de kersttijd

10.30 uur uit dankbaarheid

Zaterdag 7 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur v overl pelgrims

Parochie H. Bernadette - Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Diaken B. ter Haar, Verdijkstraat 32 Geleen ☎ 8500290

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

ING-bank: NL07INGB0001571973



H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 2 december (1^o vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht. Ook op zaterdagdag 24 december wordt de H.Communie rondgebracht.

Op de 1^o vrijdag in januari 2017 wordt geen H. Communie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL

Met ingang van 1 november is de winteropening in voor de RK Urnenhof en Maria&Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 11 tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de winter van 14 tot 16 uur.

Elke woensdag wordt in de Maria- & Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.

Ceciliafeest en Zilveren Ereteken voor Ans Maessen.

Bij gelegenheid van het jaarlijks Ceciliafeest van ons Bernadettekoor zong het koor de avondmis van de H. Pauluskerk, Limbrichterveld, op zaterdag 19 november j.l. Op het eind van de prachtig gezongen avondmis mocht de deken **Ans Maessen** verrassen met de zilveren ereteken van de Sint Gregoriusvereniging van het bisdom Roermond. Zij ontving dit bijzonder ereteken vanwege haar zo unieke en trouwe inzet voor het koor, maar ook voor de liturgie van onze kerk. Haar kundigheid beoefent ze ook bijzonder als organiste voor onze kerken en koren!

We zijn Ans zeer dankbaar. Terecht ontvangt zij deze zilveren waardering naast de Pauselijke Onderscheiding die zij eerder had ontvangen. Ans, Proficiat en Dank je wel!!

Deken Wilbert van Rens



Ons nieuw uitvaartcentrum

Monuta  Wauben

Uitvaartzorg en -verzekeringen

Henri Weltersstraat 17, Baandert - Sittard

Tel. 046 – 451 35 72 www.monuta.nl

UITREIKEN PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

Op zaterdag 5 november j.l. mocht **mevrouw Riny Quaadvlieg-Fiddlers**, assistent H. Pauluskerk inzake misdienaars-liturgie-kosterstaken, vrijwilligster zieken en bewoners verzorgingshuizen etc. om al die meer dan 25 jaren trouwe dienst aan Kerk en Samenleving uit handen van haar **priesterzoon pastoor Harry Quaadvlieg** de pauselijke gouden eremedaille Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Dit gebeurde op het einde van de avondmis. Het was die avond tevens een dankbaar terugkijken van 30 jaar wijding H Pauluskerk en daardoor waren er veel kerkgangers. De jubilarisse dacht dat daarom zoveel bezoekers er waren. Pastoor-deken W. van Rens schetste vooral haar sterke en zo zorgvuldige betrokkenheid om de goede eredienst in de H Pauluskerk. De deken somde daarbij haar vele dienstbare taken op die zij de afgelopen 25 jaar had betoond en waarvoor de Kerk haar heel dankbaar was. We wensen haar proficiat en Gods zegen voor haar en haar dierbaren! We hopen dat ze deze eremedaille nog vele jaren mag dragen.

Deken Wilbert van Rens.

KERK  BALANS

2016/2017
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!



H. Paulusparochie - Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, Tel: 4512275
Diaken R. Fleischeur, Patchstraat 2, Tel: 4528072
Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633
Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

1^E ZONDAG VAN DE ADVENT

Zaterdag 26 nov	19.00 u	Jrd Overl. ouders Hendriks-Spijkers en zoon Vic
Maandag 28 nov	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 30 nov	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven



2^E ZONDAG VAN DE ADVENT

Zaterdag 3 dec	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 5 dec	19.00 u	Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 7 dec	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven



3^E ZONDAG VAN DE ADVENT

Zaterdag 10 dec	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes ♫Bernadettekoor
Maandag 12 dec	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 14 dec	19.00 u	19.30 u Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven



4^E ZONDAG VAN DE ADVENT

Zaterdag 17 dec	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 19 dec	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 21 dec	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven



KERSTMIS

Zaterdag 24 dec	20.00 u	Hoogfeest Geboorte van de Heer: HEILIGE KERSTAVOND
Maandag 26 dec	19.00 u	Geen Mis
Woensdag 28 dec	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

MOEDERSCHAP VAN MARIA

Zaterdag 31 dec	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 2 jan	19.00 u	Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 4 jan	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Zondag 1 Januari om 11.00 uur Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark. U bent van Harte Welkom!!!

Misintenties voor het volgende parochieblad tot 20 december bij Diaken R. Fleischeur 4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

Op zaterdag 29 oktober werden met toestemming van de Bisschop van Roermond opgenomen in onze kerk allen uit één familie:

Roy Hilferink, Crerarstraat 1 voor Volwassendoop, H. Vormsel en 1e H. Communie

Sabina Coraij, voor het H. Vormsel

Manay Coraij, voor het H. Vormsel en 1e H. Communie

Imala Coraij, voor het H. Doopsel

Gefeliciteerd! Wij hopen dat Roy, Sabina, Manay en Imala onder de goede zorgen van hun ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge (op)groeien tot een goede christenen.

	<h2>Parochie H. Hart van Jezus - Overhoven</h2> <p>Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275 Parochiecentrum open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel: 4583023 Kerkbijdrage Ingbank NL37INGB0001035314 Rabobank NL60RABO0147635594</p>
--	--

MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN

Zondag 27 november 1e Zondag v Advent tevens gezinsviering 10.30 u The Voices of Kids

Annie Nicoll-Poussart; jaardienst Ber Parren en overl ouders Tummers-Hamers en kinderen

Zondag 4 december 2e Zondag van de Advent 10.30 u Schola

Overleden ouders Cremers-Honings en zoon Jan; Reinhard en Fien van de Brock-Limpens;
Thei Geilen vanwege de verjaardag

Zaterdag 10 december Barbaramis 16.30 u fanfare St Barbara

Zondag 11 december 3e Zondag van de Advent 10.30 u Cantate

Ria Schaeken-Kelderman als jaardienst

Woensdag 14 december Boeteviering 19.00 u Volkszang

Zondag 18 december 4e Zondag van de Advent 10.30 u Volkszang

Zeswekendienst Hub Hacken

Zaterdag 24 december Vigilie van Kerstmis 18.00 u The Voices of Kids

Nachtmis 20.00 u Sound 70

Jan en Trees Jöris - Cremers en overleden familie; Anny Nicoll-Poussart; Thei Geilen; Paul Bergmans en Fien Bergmans-Jessen, overleden familie Bergmans-Jessen, overleden ouders Eussen - Smeets en dochtertje Toosje; Bér Parren en overleden ouders Tummers - Hamers en kinderen; ter nagedachtenis aan Peet en Ellie Kusters - Geelen en overleden familieleden; Overleden ouders Sjeng Ermans en Agnes Ermans - Lutgens

Zondag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 10.30 u Cantate

intenties als op 24 december

Maandag 26 december: 2e Kerstdag 10.30 u Schola

intenties als op 24 december

Zondag 1 januari: H. Maria, Moeder van God 10.30 u Volkszang

Reinhard en Fien van de Brock - Limpens

OVERLEDEN Op 2 november is overleden dhr. Hub Hacken. Hij woonde in Hoogstate, Smithlaan 151. Hij werd 82 jaar. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op zondag 18 december om 10.30 uur.

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!

ROZENKRANSGEBED

In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard

Vanaf 1 november is er wekelijks alleen op dinsdag om 18.00 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed

BOETEVIERING ALS VOORBEREIDING OP KERST. In deze viering proberen wij ons voor te bereiden op de geboorte van Jezus en leven we er naar toe. Op deze wijze proberen wij ons een klein beetje open te maken voor wat we enkele dagen later gaan vieren: de geboorte van Jezus. Gezamenlijk bezinnen op onze tekortkomingen! Dit is op zich heel waardevol. Niet zozeer omdat wij ons zo ontzettend schuldig of zondig moeten voelen, maar meer om samen met anderen na te denken over de tekortkomingen die wij toch allemaal wel in ons leven hebben. Je kunt je dan rustig bezinnen op de vraag: Hoe gaan we met elkaar om. Hebben wij respect voor elkaar. Gunnen we elkaar de ruimte en zijn we niet jaloers op elkaar. Allemaal van die kleine dagelijkse dingen, maar wel storend in de band die je met elkaar wilt hebben. Eigenlijk kunnen we niet leven zonder vergiffenis. In deze viering willen opnieuw tijd en ruimte maken voor elkaar en iedere keer weer opnieuw beginnen met elkaar.

Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn. Woensdag 14 dec. 19.00 uur.

VREDESLICHT Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken door een kind in Bethlehem en daarna verspreid door kinderen over de hele wereld. Duizenden kinderen uit de hele wereld geven het licht in de tijd voor kerst aan elkaar door. Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap. Het Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons aan onze plicht ons voor de vrede in te zetten. Het Vredeslicht is een teken van hoop. Het is in een betrekkelijk korte tijd van een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een zee van licht. Miljoenen mensen komen in aanraking met het Vredeslicht. Met Kerst hebben ook wij het Vredeslicht in onze kerk, het licht dat dit jaar weer in Bethlehem werd ontstoken. Dit lichtje kunt u mee naar huis nemen om de vredesgedachte thuis brandend te houden. Tegen een kleine vergoeding zijn er zelfgemaakte windlichten beschikbaar zodat u het lichtje veilig mee naar huis kunt nemen. U kunt ook zelf u windlicht maken of nog glazen potten inleveren. Hiervoor vragen wij glazen potten van bv. augurken. Deze dienen echter van een iets groter formaat te zijn n.l. potten met een hoogte van ±14 cm en een doorsnede van ± 9 cm.

HUISZEGENKAART Met Kerstmis kunt u weer na afloop van de H. Mis een huiszegenskaart meenemen. Er zal tevens een deurcollecte worden gehouden.

INTEKENLIJST BOEKJE H.HARTKERK Onze Heilig Hartkerk is een bijzondere kerk en ze is vooral ook rijk aan symboliek. Over die symboliek, met name in de gebrandschilderde ramen is een boekje in de maak, waarin wordt uitgelegd wat er eigenlijk te zien is op die ramen van de kooromgang en van het middenschip. Een enkel voorbeeld van dit boekje, noem het maar een proefdruk, ligt vanaf de eerste zondag van de advent achter in de kerk met een intekenlijst erbij. Op de zondag na 23 juni 2017, feest van het Heilig Hart, zal het boekje verschijnen en dan zullen degenen die het besteld hebben het in ontvangst kunnen nemen tegen een prijs die naar verwachting zal liggen tussen €7,50 en €10,-. Het initiatief voor dit boekje is genomen ter gelegenheid van de Open Monumentendag 10 & 11 september, waaraan onze kerk heeft meegedaan. Bij die gelegenheid is de behoefte aan zo'n boekje gebleken. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Lief en leedcommissie van de parochie.

VOEDSELACTIE 2016 Verleden jaar deden we als parochie mee aan de actie "Samen voor de voedselbank". Een actie, die in heel Limburg werd gehouden. Een mooie actie, waarbij we ook een mooi resultaat konden neerzetten: in een maand tijd werden meer dan 700 houdbare

producten ingezameld. Ook dit jaar wil onze parochie er zich weer voor inzetten, dat gezinnen, voor wie een dagelijkse warme maaltijd vaak een luxe is, tenminste met kerstmis -en ook daarna- kunnen genieten van een gezonde en voedzame maaltijd. Maar toch willen we dit jaar niet aansluiten aan de provinciale actie. We gaan ons in de eerste plaats richten op de mensen in onze eigen omgeving. De meesten van ons kennen wel gezinnen, die het moeilijk hebben om dagelijks een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Onze parochie kent ook zulke gezinnen. Wij willen ons speciaal voor hen inzetten. Maar alleen kunnen wij dit niet. Wij hebben daarbij de hulp nodig, niet alleen van parochianen, maar van alle mensen uit onze wijk. De actie richt zich nadrukkelijk niet alleen op parochianen, die onze kerk bezoeken, maar op gezinnen en personen van alle gezindten, die dit nodig hebben. Bent U een van de ,of kent U, mensen in de wijk die hulp nodig hebben, dan kunt U dat anoniem door geven aan "LIEF EN LEED" door een briefje in de brievenbus bij de parochiezaal of een bericht te sturen aan

lief.en.lead@ziggo.nl De parochie roept dan ook alle parochianen en inwoners van Overhoven op om voedsel te verzamelen. Let wel op: het dient voedsel te zijn welke lang houdbaar is en niet gekoeld hoeft te worden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld blikken (soep, erwten, fruit), pakken (koffie, rijst, koekjes), potten (zoet beleg) en natuurlijk nog veel meer.....

Let s.v.p. op de houdbaarheidsdatum! (minstens tot januari 2017)

Iedereen kan vanaf zondag 27 november t/m zondag 11 december het voedsel mee naar de Kerk van Overhoven meenemen (Geldersestraat 37 Sittard). In de kerk zal hiervoor een aparte hoek worden ingericht waar het voedsel voor de voedselbank ingezameld zal worden. U kunt vooraf, of na de Eucharistieviering op de zondagen om 10.30 uur het voedsel hier neerzetten. Ook heeft u de mogelijkheid om in de periode tussen 27 november t/m 11 december het voedsel af te geven op het parochiekantoor (Geldersestraat 37 Sittard) op dinsdag, woensdag en donderdag) tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De medewerkers van het parochiekantoor dragen er zorg voor dat het voedsel terecht komt bij het inzamelpunt in de kerk. We hopen dat de actie een nog groter succes wordt dan de actie van 2015! Samen met uw hulp!

POETSEN IN DE KERK Woensdag 21 december van 9.00 tot 12.00 uur. Wie een uurtje tijd heeft is welkom.

BEZOEK KERSTSTAL Ook dit jaar kunt u weer op beide kerstdagen een bezoek brengen aan onze kerstal. De kerk is daarvoor geopend op 1e en 2e kerstdag van 14.00 -15.00 uur. Tevens kunt U dan een lichtje aansteken voor iemand en een kaartje in de wensboom hangen. De kinderen van onze basisschool willen we vragen om kersstalletjes te knutselen. Die zetten we dan bij de grote kerstal. Maar misschien vind je het ook leuk om een ster te maken. Die kunnen we dan weer in de kerstboom hangen. Kun je goed tekenen, teken dan eens het kerstverhaal als een stripverhaal. Net als vorig jaar hebben we weer een mooie prijs voor de mooiste kersstal, de mooiste kerstster en het mooiste kerststripverhaal.

ACTIES T.B.V. DE PAROCHIE Op zondag 27 november worden u na de H.Mis adventsstukjes en/of adventskransen aangeboden. Op zondag 18 december bieden wij weer kerststukjes aan. De opbrengst komt ten goede aan onze parochie.

NIEUWJAARSRECEPTIE De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie - i.s.m. de Narre - zal worden gehouden op zondag 8 januari na afloop van de H. Mis om 12.30 uur in "Oos Kaar".

VRIJWILLIGER(S)TER(S) BEDANKT!!! Wij danken al onze vrijwilliger(ster)s voor hun inzet en hun betrokkenheid bij de parochie. Zij zijn voor ons onmisbaar. En natuurlijk danken wij iedereen die heeft meegedaan aan de kerkbijdrage. Wij hopen dat wij weer op iedereen kunnen rekenen in 2017.

Ook dank aan alle koorleden, dirigenten, organisten en andere musici die hun talent

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel jaarlijkse Kerkbijdrage!

altijd weer ter beschikking stellen om de Eucharistie op te luisteren. Dank ook aan kosters, acolieten en misdienaars, evenals het pastorale team, voor hun inzet en begeleiding.

KOFFIEDRINKEN Op **zondag 4 december** kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. Op **zondag 8 januari** vervalt het maandelijks koffiedrinken in ons parochiezaaltje, maar kunt u terecht bij de Nieuwjaarsreceptie in Oos Kaar. U bent beide keren van harte welkom!

THUISCOMMUNIE

Op **zondag 18 december** na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.

VERGEET UW KERKBIJDRADE NIET!!!

INGbank: NL 37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594.

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór **30 december 2016**

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team.

Pastoraal Team:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Diaken B. ter Haar, Verdistraat 32, Geleen ☎ 8500290

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Voor het *persoonlijk* opgeven van misintenties of bespreken

van overige zaken is de administratie geopend op maandag

t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!

Contact:

mbt **H. Doopsel:**

Diaken B. ter Haar: ☎ 8500290

Of Catechiste Mevr R. ter Haar

mbt **Huwelijk - Uitvaarten:**

Deken Van Rens: ☎ 4512275

mbt **Jeugd- & Jongerenpastoraal:**

Kapelaan A. vd Wegen ☎ 4512628

mbt **pastoraal zieken en ouderen:**

Kapelaan H. Peters ☎ 4512497

mbt **contact zorginstellingen:**

Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET

Parochie HH. Petrus en Michaël: NL98RABO 0147603676

Parochie H. Bernadette-Baandert: NL07INGB 0001571973

Parochie H. Hart-Overhoven: NL37INGB 0001035314

Parochie H. Paulus-Limbrichterveld: NL86INGB 0003268633

Alg. banknr. Parochiecomité: NL51INGB 0001032540

Het volgende parochieblad Jaargang 20 no. 2 verschijnt op

7 januari 2017 en loopt tot en met 18 februari 2017.

Kopij hiervoor aanleveren vóór 29 december 2016 a.s. op de administratie

Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275

of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.