



Kloosterplein 10 ☎ 4512275 kantpastoriesittard@gmail.com 20^e jrg. - nr. 4 1 april 2017

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.

De volgende aflevering verschijnt 6 mei 2017.

Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

Zalig Pasen: een Pamflet van ommekeer!!

Onlangs groot paginanieuws over de profiel van een nieuwe bisschop. Allerlei collega's luchten hun hart en zorgen. De een weet het nog beter dan de ander. De kwaliteit van een bisschop wordt eerder gemeten aan een korte en flitsende periode dan aan een trouwe verbondenheid die vele jaren van liefde en zorg uitbeelden. Van de critici viel me op dat sommigen zelf op het pluche van hun pastorale functie zitten en de bisschop kan ze maar moeilijk verplaatsen omdat ze recht hebben op privacy..... of andere redenen van persoonlijke aard. Dat ze geroepen zijn, komt hen soms ook moeilijk uit. Zo is het bij huwelijk, priesterschap, kloosterling enz. Het leven en daarbij de kerk kan soms offers vragen maar sommigen spreekt dat niet aan. Moeten wij in onze kerk ook pamfletten gaan schrijven, zoals bij verkiezingen? Zowel voor priesters en gelovigen geldt de permanente opdracht je telkens te heroriënteren over wat is nu mijn opdracht, wat is voor mij de roeping, wat wordt eigenlijk van mij gevraagd?? Elkaar ontmoeten en waarden doorgeven! Nu anno 2017!!

Als Jezus nu in onze tijd leefde, wat zou hij doen? Tweets, sms-en, apps e.d. zou hij die allemaal gebruiken? Onze huidige paus gebruikt deze toch ook, zo luidt het verweer om meer

nadruk te leggen op het belang van onze huidige tijdsgeest. Maar we vergeten dat het niet de paus zelf is, maar zijn naaste medewerkers die hiervan gebruik maken enkel en alleen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De paus zelf doet nog altijd heel traditioneel mensen toespreken in liturgiediensten, bij audiënties, bij vooral persoonlijke ontmoetingen die voor de meesten als het hoogtepunt gelden. Eigenlijk gewoon “ambachtelijk” elkaar ontmoeten!! Even geraakt worden door die persoonlijke ontmoeting, ook al moet ik soms op een afstand meevoelen. En onze generaties dan? Ik denk dat we ons moeten richten op onze huidige ouders en grootouders. Hoe gaan die met elkaar om? Je ziet dat persoonlijke contacten als het hoogste goed gelden en ook gehanteerd worden. Ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, generaties willen elkaar zien en aanraken. En omdat helaas veel van onze jongeren door hun werk ver weg van hun ouders wonen, wordt enorm veel gebruik gemaakt van communicatieapparatuur om elkaar elke dag even te zien: denkt u maar aan iPad, iPhone, met FaceTime, Skype, Twitter etc. Grootouders staan heel interessant te praten met hun kleinkind die men vroeger enkel via de telefoon kon horen. Toch blijft bij alle wonderlijke technieken voorop staan: ontmoeting van aangezicht tot aangezicht waarbij men elkaar kan aanraken!! Dat is het allerbelangrijkste! Want elkaar even kunnen aanraken, is veel diepgaander dan al onze communicatieapparatuur. Zo gauw als communicatiemiddelen de plaats innemen van onderlinge contacten, dan is het mis. Communicatiemiddelen zijn slechts hulpmiddelen en staan nooit in plaats van persoonlijke contacten. Ik moet vaker denken aan de ontmoeting van de mensen van Gennesaret die zo graag Jezus wilden ontmoeten om hun zieken bij Hem te brengen en daarbij vroegen of ze dan tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken (lees Matteüs 14, 34-36) of denkt u maar aan die vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeïng leed en het diepe geloof had: *‘als ik slechts mijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn’* (zie Marcus 5, 25-35 of Lucas, 8, 43-48). Al die prachtige beschrijvingen tonen ons de weldaad van aanraking en geloof. Geloof is aanraking, is geraakt worden door de ontmoeting met Hem zelf. Daarom dat wij in onze Kerk zoveel aandacht schenken aan sacramenten: ieder sacrament dat we mogen vieren is een aanraking, is een persoonlijke ontmoeting met Hem! **Doopsel:** je wordt voorgoed met Hem verbonden als kind van God; **Vormsel:** Zijn Heilige Geest vormt en begeleidt de mens persoonlijk; **H. Communie/H Eucharistie:** Hij schenkt zichzelf als voedsel voor het eeuwig leven bij Hem; **Boetvaardigheid/Biecht:** alle kwaad neemt Hij persoonlijk van ons weg; **Huwelijk:** Hij schenkt ons zijn eeuwige Trouw!; **Priesterschap:** Hij zoekt zelf zijn leerlingen, medewerkers en religieuzen die Hij toerust met zijn gave van dienstbaarheid; **Ziekenzalving:** Persoonlijk raakt Hij de zieken en zwakken onder ons aan om hen te sterken en te troosten. Al deze bovengenoemde sacramenten zijn gebaseerd op **persoonlijke** ontmoeting!

Welke pamflet, of tweet, of sms etc. zouden wij nu voor onze tijd moeten schrijven? Iets van beschuldiging, of verwijten?? Of van “ommekeer”. Heel wat pamfletten worden gedrukt en uitgedeeld bij verkiezingen enz. Een tijdje later vliegen ze als oud papier door de straten en worden de mooiste woorden en beloftes meer en meer naar de achtergrond verschoven. De nieuwe tijd eist mijn aandacht op en dan komen de mooie beloftes in een vergeethoek terecht. Neen, zo moet het niet! Een persoonlijke ontmoeting??

“Als ik dood ben, moeten jullie me maar laten cremieren. Ik wil het jullie niet aandoen dat je elke keer het graf moet komen verzorgen”. Een veelgehoorde opmerking. Vaker ook nog geformuleerd door ouderen die zelf trouw de begraafplaats bezoeken van hun eigen dierbaren. Maar waarom hun opmerking? Ze zien meer en meer de verwaarlozing en leegte op de begraafplaatsen. En om hun kinderen dat te besparen..... hoort men deze opmerking. Daaruit

zou je kunnen afleiden de warme zorg van ouders voor hun kind(eren). Maar dat is niet altijd zo! Eigenlijk ontnemen we onze kinderen de basis om vanuit geloof de warme verbondenheid van ontmoeting gestalte te geven. Je ontnemt je kind eigenlijk een mogelijkheid om de dierbare over de grens van de dood te ontmoeten. Hoe je ook wendt en keert, op een grafplek vind je iemand! Je vindt er de “zoom” van het kleed van je dierbare. Je kunt je daar laten “aanraken”. Dat zal niet door iedereen zo gevoeld worden maar ons geloof is een Paasgeloof: het **lege graf** van de Paasmorgen **vult** heel ons geloof. Waarom zouden we onze kinderen de confrontatie van leegheid van graf tot een perspectief met geestelijke aanraking vol Paasgeloof onthouden?? Als je je meer druk maakt over de buitenkant van het graf, dan over de geestelijk inhoud van een graf, dan is je geloof meer ondergeschikt gemaakt aan familiale relaties i.p.v. uiting van je geloof. Let wel: ik heb niets tegen cremen: iemand begraven of cremen is voor mij hetzelfde, maar je dierbare een tastbare plaats geven in je dagelijks leven, ofwel op een begraafplaats of bij een urnenbewaarpplaats, daar gaat het om: als nabestaande mag ik even “de zoom van verbondenheid” raken en ervaren. En dat is mijn pamflet! Zorg voor ommekeer in uw denken en handelen, ook naar je eigen kinderen en dierbaren. Loop niet altijd mee met trendsetters: U en ik zijn geen meelopers, maar we moeten elkaar de inhoud van verbondenheid van ons geloof doorgeven: durf ambachtelijk uw geloof door te geven: gewoon contact van persoon tot persoon! Juist over de dood heen: gooi uw ontmoeting met uw dierbaren niet als strooisel weg Ik vraag degene die me liefheeft en mij navolgt om op mijn rustplek of bij de asurn de graankorrels van ons Paasgeloof mee geestelijk te zaaien naar een toekomst bij God. En de generatie na mij moeten in geloof leren zaaien en uitzien naar een toekomst bij God. Daarom is het goed stil te staan bij een graf, bij een urn, bij een dierbare..... Ik mag even aanvoelen waar het in geloof om gaat.

Dus niet een “verwijt aan de ander” maar een “ Ik geloof en beloof.....” samengebracht in een levenshouding om de zoom van het kleed van je dierbare aan te raken. Maak het tastbaar!! Laat het voelen in je zorg voor graf of rustplek van je dierbare!!

Zo'n pamflet van “ommekeer” is echt nodig!! Zalig Pasen is onze oprechte wens.

Deken Wilbert van Rens

AANBOD ZONNEBLOEM.

De Zonnebloem Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. De Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u bezoek ontvangen of deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze website: www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard .Of bel op 4583175

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **april** luidt: *Jongeren*. Dat de jongeren ruimhartig mogen antwoorden op hun roeping en serieus in overweging nemen om zichzelf weg te schenken in het priesterschap of het Godgewijde leven. De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **mei** luidt: *Christenen in Afrika*. Dat de christenen in Afrika, in navolging van de barmhartige Jezus, een profetisch getuigenis mogen geven van verzoening, gerechtigheid en vrede.

april
2017



mei
2017

Wilt u aan het volgende nog denken:

- Misschien kunt u helpen in de Goede Week om vastenzakjes in uw buurt op te halen? Meldt u dan bij pastorie: tel 4512275.
- Vergeet de allerarmsten niet... Vastenactie Noodhulp zoals Giro 555
- Pasen komt eraan: Boetedienst .. Verzoening Vreugde om de Verrijzenis voor U en mij!
- Paaswake begint om 20u30 en 1^e Paasdag de Hoogmis om 11u30: half uur later!!!

*Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@gmail.com*

VASTENACTIE 2017

VASTENACTIE

steunt ons project

Dit jaar sluiten de parochies van de dekenaten Schinnen en Sittard zich niet aan bij het landelijke project van Vastenactie in San Salvador, maar hebben zij een eigen project geadopteerd, dat overigens wel gewoon ingevoegd wordt bij de vastenactie zoals deze in Nederland gehouden wordt. Het is namelijk altijd mogelijk om onder de vlag van de vastenactie een eigen project te voeren. Het project dat is goedgekeurd betreft een project van de stichting 'Geef Kinderen van Mpongwe een Toekomst. (GKMT)'. Deze stichting is in 2001 opgericht door mevrouw Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek na een bezoek aan Zambia. Sindsdien heeft deze stichting meer dan 25 projecten succesvol uitgevoerd in het district Mpongwe. In het kader van de vastenactie wordt uw steun gevraagd voor de elektriciteitsvoorziening in een nieuw gebouwde grote Landbouw- en Techniek school in Mpongwe. Om jongeren een vak te leren is het onmogelijk om zonder elektriciteit te werken. Denk daarbij aan een naaiatelier, timmerwerkplaats en een computerlokaal. De dichtstbijzijnde volgende vakschool ligt op 70 km afstand. Jongeren die daar naartoe gaan, keren vaak niet meer terug, waardoor de regio zich niet kan ontwikkelen, omdat alle kennis wegvloeit en er zo geen middenklasse in het district kan ontstaan. Dit versterkt de armoede op het platteland. De nieuwe school zal na afbouw drempelloos toegang bieden aan 500 voltijd jongeren in een tiental opleidingen en een honderdtal deeltijd studenten (ouderen en kleine boeren en boerinnen) in de richtingen Landbouw en Techniek. Het project biedt al vier jaar werkgelegenheid aan een veertigtal lokale mensen. Er wordt al drie jaar les gegeven: niet alleen in biologische landbouw en tuinbouw, maar ook in timmeren en metselen. Om de school volwaardig te kunnen laten functioneren is de aanleg van elektriciteit van groot belang. De installatie van elektriciteit omvat de volgende drie onderdelen:

1. De aansluiting op het landelijke net.

2. De installatie van zonnepanelen.

3. Het aanbrengen van alle leidingen (onder- en bovengronds), distributiekasten, transformator, kabels, schakelaars en armaturen.

Vanaf Aswoensdag staan de Vastenactie-offerblokken weer achter in onze kerken, met daarbij de bekende vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in dit parochieblaadje. Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad en Baandert, zijn weer vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel dan even naar de administratie 046-4512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com.

LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat onder vermelding van ‘vastenactie 2017’ naar het banknummer van onze parochie: NL 51 INGB 0001032540 of het diocesaan nummer van de Vastenactie: NL21 INGB 0003000046 ten name van Missiebuero Roermond.



13 MEI: LANDELIJKE FATIMADAG MAASTRICHT

Op zaterdag 13 mei is het 100 jaar geleden dat Maria de eerste keer verscheen aan drie herderskinderen in Fatima (Portugal). In totaal zouden er zes verschijningen plaatsvinden. Steeds op de 13^e van de daaropvolgende maand. Tijdens de verschijningen openbaarde Maria drie geheimen aan de kinderen. Ook vroeg ze om boete te doen en de rozenkrans te bidden.

De geheimen hadden betrekking op grote gebeurtenissen in de 20^e eeuw, zoals de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de revolutie in Rusland. Het derde geheim is lang onbekend gebleven. Pas in 2000 bevestigde het Vaticaan dat deze over een aanslag op de paus ging. In 1981 werd paus Johannes Paulus II op 13 mei op het Sint-Pietersplein neergeschoten. De kogel is later verwerkt in de kroon van het Mariabeeld van Fatima.

Om de 100^e verjaardag van de gebeurtenissen in Fatima te herdenken wordt op zaterdag 13 mei in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht een landelijke viering gehouden. Alle Nederlandse bisschoppen komen dan naar Maastricht om de bisdommen in Nederland gezamenlijk aan het Onbevlekt Hart van Maria toe te wijden. De bisschoppen doen dat in het gelovige besef dat Maria ons bij Christus brengt. Ook wordt een gebedsprentje uitgegeven dat via alle kerken wordt verspreid.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aan de vesperviering deel te nemen. De vindt plaats op 13 mei om 15.00 uur in de ‘Slevrouw’ in Maastricht.

Je moet het maar weten: **WAAROM MEI DE MARIAMAAND IS?**

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘voedvrouw’.

De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als hemelse moeder vereerd wordt.

In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.



2017

Mijn Kerk in balans!

Banknummers zie ook blz 20

375 JAAR KEVELAER

De meest “Nederlandse” bedevaartplaats van Duitsland viert feest. Het is dit jaar 375 jaar geleden dat de marskramer Hendrick Busman op weg van Geldern naar Kleef een stem hoorde, die hem de opdracht gaf om een kapelletje te bouwen. Niet lang daarna werden er onverklaarbare genezingen gemeld. Dat was het begin van Kevelaer als bedevaartplaats, alwaar de marskramer Busman deze “roepende” stem hoorde. De regio hoorde indertijd tot het bisdom Roermond. Daarom werd op last van de toenmalige vicaris-generaal van Roermond (die toen diocesaan administrator was) in Venlo een synode gehouden om de gebeurtenissen in Kevelaer te onderzoeken. En ze werden als authentiek beoordeeld. Vanaf dat moment mocht het stadje zich officieel als bedevaartsoord presenteren.

Direct kwamen er ook vanuit wat nu Limburg is bedevaarten op gang. Sommige van die tradities bestaan nog, zoals de bedevaart die de Broederschap Sittard-Kevelaer al sinds 1669 organiseert. In andere plaatsen zijn recentere bedevaarten naar Kevelaer ontstaan. Dit jaar zijn er tal van activiteiten om het bijzondere jubileum te herdenken. Meer daarover is te vinden op www.wallfahrt-kevelaer.de

Vanuit onze parochie gaan we dit jaar op **maandag 11 september** op bedevaart naar Kevelaer. Aanmelden kan via de heer Frans Tummers, telefoon (046) 452 05 90

PERSBERICHT: VOETTOCHT ASSISI 2017:

Franciscus blijft ‘hot’! Een bijzondere heilige. De beste manier om hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok. Tot op vandaag bewonen zijn broeders die plekken. Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk jaar weer een voettocht in het voetspoor van Franciscus van Assisi. Het is steeds weer opnieuw een verrassende ontmoeting met deze heraut van de vrede. Dit jaar is de tocht van 4 tot en met 18 juli. Er zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor een geoefende wandelaar die niet bang is voor ‘back to basics’.

Voor meer informatie over deze tocht kunt u contact opnemen met mij, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, te bereiken via de pastorie Edisonstraat 2

6224 GK Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348 of per mail jmpp.jeukens@planet.nl. Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl Op donderdag 20 april is er een informatie bijeenkomst op de Edisonstraat 2 die begint om 20.00 uur.

WANDELING NAAR HET HEILIG PATERKE VAN HASSELT.

Op zaterdagochtend 1 april 2017 vertrekt om 07.00 uur een wandeling vanaf de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld-Maastricht (ingang Voltastraat), naar het Heilig paterke in Hasselt. Van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Hasselt. Deze 40 km lange wandeling, onder leiding van pastor Mattie Jeukens, is er een om te oefenen of om te trainen. Kortom, het echte werk! De bijdrage voor deze wandeling bedraagt € 7,50 en is inclusief de busreis terug naar huis en een boekje. Terug in Maastricht zijn we om ca. 20.00 uur.

Voor verdere informatie of voor aanmelding: Pastor Mattie Jeukens ofm; Tel. 043 – 363 43 48; jmpp.jeukens@planet.nl

Wilt u aan het volgende nog denken:

- Misschien kunt u helpen in de Goede Week om vastenzakjes in uw buurt op te halen? Meldt u dan bij pastorie: tel 4512275.
- Vergeet de allerarmsten niet... Vastenactie Noodhulp zoals Giro 555
- Pasen komt eraan: Boetedienst .. Verzoening Vreugde om de Verrijzenis voor U en mij!
- Paaswake begint om 20u30 en 1^e Paasdag de Hoogmis om 11u30: dus een half uur later!!!

MARIABEDEVAART BANNEUX



Op **woensdag 17 mei** wordt weer een bezoek gebracht aan het Maria-bedevoertoord Banneux. Op het programma staan vermeld: een H. Mis met Ziekenzegening: verder mogelijkheid tot kiezen van wel of niet deelname aan diner, mogelijkheid voor rozenkransgebed en lof e.d.
Informatie voor kosten en opgave Mariabedevoert Banneux bij Mw. R.Gieskens, Monseigneur Claessensstraat 33, ☎ 046-4519039 . Men moet zich hebben opgegeven vòdr 19 april a.s.

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT

IN DE ST.-MICHELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel **OPEN KERK** gehouden. Ook in 2017 is weer **OPEN KERK**. De volgende data kunt u al noteren: de donderdagen **6 apr, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 aug, 7 sept, 12 okt, 9 nov, en 21 dec.**



IN DE ST-PETRUSKERK wordt de wekelijkse Aanbedding gehouden. Dit gebeurt *aansluitend* na de avondmis: de Uitstelling begint *om 19u30*. We houden de Donderdag aan als de dag: **Instelling H. Eucharistie.**



GEZINSMIS PAASMAANDAG

Op **Paasmaandag 17 april** is er om **11.00 uur** in de **St.-Petruskerk** een speciale Gezinsmis. Aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leyenbroekerweg 31). Ouders, kinderen, welkom!



REGINA CARMELI

Zondag na de 1^e vrijdag van de maand: 17.00 uur: Nederlandse Vespers

Alle andere zondagen: 10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament,
Aanbidding tot 17.00 uur: Duitse Vespers

PROGRAMMA 2017:

12 – 16 april Retraite Het Paastriduüm meevieren (Woensdag: samen naar de Chrismanis in Roermond, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paasnacht). Overwegingen door rector Ruud Goertz: *Met Christus gekruisigd en verzezen!* Begin: woensdag 15.00 uur, sluiting: zondag 10.00 uur Kosten: € 200,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

28 - 30 april Bezinningsweekend in stilte Heilige Elisabeth van de Drieëenheid: (1880 - 1906; heiligverklaard op 16 oktober 2016) *Leven in het licht van Pasen* Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch. Begin: vrijdag 17.00 uur, sluiting: zondag 13.30 uur. Kosten: € 108,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

13 mei Bezinningsdag: 11 jaar zaligverklaring Moeder Maria-Teresa vd H. Jozef (9.00 - 12.00 uur) 09.00 u: H. Mis, daarna koffie 10.15 u: Meditatie, impuls 'Moeder Maria-Teresa' 11.30 u: Middaggebed Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

15 - 18 mei Retraite in stilte 100 jaar Fatima - wat wil Maria ons zeggen?

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC, Schondorf. Begin: maandag 17.00 uur, sluiting: donderdag 14.00 uur Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

21 mei Bezinningsdag De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur

25 - 28 mei Geloofsdagen Gebed als ontmoeting Inleiders: Zuster M. Renata, Carmel DCJ en rector Ruud Goertz. Begin: donderdag 17.00 uur, sluiting: zondag 14.00 uur Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)

10 juni Bezinningsdag in stilte Geloven is een gave van God en een opgave van de mens *"Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met zijn genade daartoe is aangezet."* (KKK 155)

Inleider: Pater Bonifatius Honings, OCD Rome Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen)

Voor **alle Informatie:** Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard Zr Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl; alg info <http://www.reginacarmeli.nl>

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3

Deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard

NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676



H. DOOPSEL

Ruby, dochter v ouders Scholl-Offermans, Swentiboldstraat 7 * 19-3-2017

We bidden dat de dopeling Ruby onder de goede zorgen van ouders en ook dat van peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mag opgroeien tot een goede christen.

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎ 4519039. Dank u!

Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:



Luc Killaars & Judith van de Vin, Rijksweg Noord 105, Geleen 1-7-2017
'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de Vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis' (Uit de huwelijksliturgie)
 Aanstaaende bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. **Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!** Voor contact deken ☎ **046-4512275**

	OVERLEDEN			
	Lenie Kramer- v Gansewinkel	Kennedysingel 24	87 jaar	† 15-02-2017
	Miet Jamar-Martens	Schuttestraat 2	91 jaar	† 18-02-2017
	Lies Custers-Vink	Wilhelminastr. 31	82 jaar	† 25-02-2017
	Ton Gijsen	Parklaan 11-15	82 jaar	† 03-03-2017
	Jos Jetten	Rijksweg N. 23A	62 jaar	† 11-03-2017
	Mia Chua-Marx	Schuttestraat 2	83 jaar	† 15-03-2017
Vivian Heijne	Clotildestraat 78	49 jaar	† 24-03-2017	
Fons Offermans	Beukenlaan 6	78 jaar	† 25-03-2017	



Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 2 april: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd – Begin Passietijd: er worden kruisbeelden en heiligenbeelden bedekt met de liturgische kleur van vasten en lijden.

Dinsdag 4 april: om 19.30 uur in H. Petruskerk: Boeteviering + Biechtmogelijkheid

Vrijdag 7 april: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.

De ziekencommunie-aan-huis is vw komend Paasfeest één week later: op **Witte Donderdag** vanaf 16.00 u: zie Witte Donderdag 13 april!

BEGIN GOEDE WEEK

Zaterdagavond 8 april: 18.00 uur Gezinsmis met Palmpasenstokken

Zondag 9 april: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de palmtakken en lezing van het palmevangelie van Matteüs.

Van 9 - 15 april: Goede week: huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!

Donderdag 13 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf **16.00 uur** wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. Om **19.00 uur** wordt in de St.-Petruskerk voor de parochies gezamenlijk de Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. Schola Sittardiensis 'Sanctus Michaël', waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament tot 24u.

Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.



Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Om **15.00 uur** in de St.-Petruskerk (óók in de H. Pauluskerk) de plechtige Kruisweg. Om **19.00 uur** in de St.-Petruskerk de plechtige liturgie van Goede Vrijdag met lezingen, het lijdensverhaal, de kruisverering en de H. Communiedienst.

PAASTIJD

Zaterdag 15 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:

Om **20.30** uur begint de **Paaswake** (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van de Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.

Zondag 16 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. LET OP !!! Hoogmis in St.-Petruskerk om 11u30: Wij vieren de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen verrijzenis uit de dood.

Maandag 17 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.

De Missen zijn als op zondag. De H. Mis van 11.00 uur is een Gezinsmis; aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leyenbroekerweg 31)



Dinsdag 18 t/m zaterdag 22 april: Paasoctaf: een week lang vieren wij het Hoogfeest van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.

Zondag 23 april: 2^e Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag v Goddelijke Barmhartigheid.

Donderdag 27 april: Koningsdag: Om **11.00 uur** is er in de St-Petruskerk een Oecumenische Gebedsviering, opgeluisterd door Philharmonie en Si-Tard

Zondag 30 april: Derde Zondag van Pasen.

Donderdagavond 4 mei: vanwege Dodenherdenking is om 19u00 de **Avondmis in de H. Michielskerk**, aansluitend Aanbidding.

Donderdagavond 4 mei: In H. Petruskerk **om 18u30:** Interreligieuze Gebedsdienst vanwege **Dodenherdenking** mmv Petruskoor, en aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats.

Vrijdag 5 mei: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.

Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 7 mei: wijnzegening tev St. Rosa om 9u30 in St.-Michielkerk.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 6 mei 2017 tot 17 juni 2017.

Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr

vrijdag 28 april 2017 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op **NL98RABO 0147603676** o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

18.00 uur 1ePljrd v Fien Canton-Beaumont en v Theo Canton en zoon Hub; pljrd Ria Wessels-v.d.Hijden en overl. ouders Wessels-Schulpen; gestpljrd Jean Willems; gestplev gestplev vd zielenrust vh overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath Krux; nadienst v Miet Jamar-Martens, Lies Custers-Vink, Ton Gijsen, Jos Jetten, Vivian Heijne, Fons Offermans (*samenzang*)

Zondag 2 april

Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd

11.00 uur pl1^eJrd v Jan vd Bergh; pljrd v overl ouders Math en Fien Thissen-Janssen; gestpljrd ouders Custers-Stassen; gestpljrd v pastoor-deken Mgr. Ben Janssen, v ouders Janssen-de Ponti, en v zijn broer en zusters; gestplev overl ouders Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke (*St.-Petruskoor*)

16.00 uur Vespers

Maandag 3 april

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Dinsdag 4 april

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Boetedienst+Biechtmogelijkheid

Woensdag 5 april

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Donderdag 6 april

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D);

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 7 april

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v Mis Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijk

19.30 uur Kruisweg

Zaterdag 8 april

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)

BEGIN VAN DE GOEDE WEEK

18.00 uur Gezinsmis Palmпасen

PIZwd v Lenie Kramer-van Ganswinkel; gestplev zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten vTon Gijsen, Jos Jetten, Vivian Heijne, Fons Offermans

Zondag 9 april

Palmzondag vh Lijden van onze Heer

11.00 uur PIZwd v Lies Custers-Vink; gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev overl fam Muyres-Maessen (*Samenzang*)

16.00 uur Vespers

Maandag 10 april in de Goede Week

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen

Dinsdag 11 april in de Goede Week

08.00 uur ev v overl. vd fam Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 12 april in de Goede Week

08.00 uur ev voor de weldoeners van de parochie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 13 april, Witte Donderdag

08.00 uur geen H. Mis

PAASTRIDUÛM:

16.00 uur H. PAASCOMMUNIE VOOR ZIEKEN AAN HUIS

19.00 uur PLECHTIGE AVONDMIS WITTE

DONDERDAG: VIERING VAN DE INSTELLING

VAN DE H. EUCHARISTIE, VAN HET

SACRAMENT VH PRIESTERSCHAP EN VAN

HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE

19.00 uur gestplev v zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen; gestev echtp Caulfield-Tholen

(*Schola Sittardiensis S. Michaël*)

Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag

VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER

15.00 uur Kruisweg (*samenzang*)

19.00 uur Kruisverering (*samenzang*)

Zaterdag 15 april, Stille Zaterdag

20.30 u Paaswake gestpljrd ouders Jos en Lien Beurgens-Verwijlen en ouders

Beurgens-Schörgers; gestpljrd overl echtp Van den Camp-Pasmans en dochter Riet

Zwart-van den Camp; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en

noodlijdenden (D); plev ouders Gieskens-

Martens, ouders Gieskens-Muyres; gestplev v lev en overl. leden vd fam. Triepels-Vermij en vd fam Jansen-Renckens en voor Zef en Truus Triepels-Janssen; gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen; nadiensten v Jos Jetten, Vivian Heijne, Fons Offermans (St.-Petruskoor)

PAASTIJD

Zondag 16 april, Paaszondag,

Verrijzenis van de Heer

11.30 uur plev v René Caris; gestplev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; pljrd v Hub en Willy Leufkens;

**Zaterdag 15 april,
Stille Zaterdag
HOOGFEEST VAN
PASEN**



**HEILIGE
PAASNACHT**

pljrd ouders Tjeu Tonglet en Maria Boonen, tevens v Tillie Kusters-Tonglet en Jo Tonglet; gestpljrd overl fam Mertens-Pötsch; plev overl. familieleden Pier-Weijzen; plird Miny

Reijnders-Kuijpers; vd zielenrust van Leo, Lotti, Titti, Zef en Bert; pljrd ouders Reijnders-Stelten (St.-Petruskoor)

Maandag 17 april, Tweede Paasdag

11.00 uur pljrd v Toon Broeren (*Gezinsmis*)

Dinsdag 18 april onder octaaf van Pasen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie

Corbeij-Gieskens

Woensdag 19 april onder octaaf v Pasen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Frits en Riet Pfenning-van Santvoord

Donderdag 20 april onder octaaf v Pasen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk

Vrijdag 21 april onder octaaf van Pasen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl ouders Schaeckens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Zaterdag 22 april onder octaaf van Pasen

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis

der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestpljrd overl echtpaar Martens-Van Loo; gestpljrd voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus

en haar echtgenoot; gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten v Jos Jetten, Vivian Heijne, Fons Offermans (*samenzang*)

Zondag 23 april, Beloken Pasen,

Tweede Zondag van Pasen

Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid

11.00 uur pljrd v Fer en Margriet Mennens -

Coonen; pljrd v Konrad Kleuters en Maria Kleuters-Stassen (St.-Petruskoor)

Maandag 24 april

08.00 uur ev v d overl. vd fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)

19.00 uur ev Lies Custers-Vink; gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 25 april

H. Marcus, evangelist, feest

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev tev OLVrouw en H. Bernadette voor het geest. en tijdelijk welzijn

Woensdag 26 april

08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur ev v Paul Schlössels vw verjaardag; gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 27 april (tevens Koningsdag)

H. Petrus Canisius, priester en kerkleeraar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

11.00 uur **Oecumenische dienst** (*harmonie Sint Joseph+Sittards Mannenkoor Si-Tard*)



19.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels;

Vrijdag 28 april

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur

Zaterdag 29 april

H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur PIZwd v Jos Jetten; plev v ouders Schulpen-Spetgens en overl kinderen; gestplev overleden ouders Beursgens-Schörgers; gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten Vivian Heijne, Fons Offermans (*samenzang*)

Zondag 30 april

Derde Zondag van Pasen

11.00 uur gestpljrd Margriet Roebroek-Diederer (*samenzang*)

Maandag 1 mei

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Dinsdag 2 mei

H. Stanislaus, bisschop en martelaar

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D); gestev Corry Close en familie

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 3 mei

HH Filippus en Jakobus, apostelen

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen van de fam. Feron-Hoenen

Donderdag 4 mei

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D); gestev echtp Caulfield-Tholen **LET OP AVONDMIS:** vanwege Dodenherdenking is om **19u00** de **Avondmis in de H. Michielskerk**, aansluitend **Aanbidding zie bij Michielkerk.**

In H. Petruskerk om 18u30: Interreligieuze Gebedsdienst vanwege **Dodenherdenking**, (*mmv Petruskoor & Schola Sittardiensis Sanctus Michael*) aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats.

Vrijdag 5 mei

08.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus; ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D);

19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijk; v Mis Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 6 mei

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

St.-Michielskerk

Zondag 2 april

Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Donderdag 6 april OPEN KERK

10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding

Zondag 9 april Begin GOEDE WEEK

Palmzondag vh Lijden van onze Heer

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ; gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 16 april HOOGFEEST VAN PASEN
Verrijzenis van de Heer

09.30 uur pljrd v Roos IJzendoorn-Wagemans; gestpljrd diaken Thijs Cornelissen en echtg. Zus Cornelissen-Konings; gestplev Corry Wetzels-Wilms en

voor bijz. intentie; gestev echtp Caulfield-Tholen; gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*Schola Sittardiensis S. Michaël*)

Maandag 17 april Tweede Paasdag
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(*samenzang*)

Zondag 23 april BELOKEN PASEN,
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
(*samenzang*)

Zondag 30 april
Derde Zondag van Pasen
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)
LET OP in St.-Michielskerk is
vw dodenherdenking de avondmis op
Donderdag 4 mei:
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens
Aansluitend Aanbidding

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op **dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur.** (let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!) U bent welkom!

Zondag 2 april (basiliekkoor)
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
10.00 uur voor de jarige Elisa Cristofaro met gezin ; v d levende en overl leden v d Aartsbroederschap; de kinderen vd Kinderkrans
Dinsdag 4 april
09.00 uur overl. leden v Aartsbroederschap
Donderdag 6 april
10.30 uur Uit dankbaarheid; gestichte jaardienst Tonny Willemen; v de kinderen vd Kinderkrans
Zaterdag 8 april
09:00 uur v de kinderen vd Kinderkrans
Zondag 9 april Begin GOEDE WEEK
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
10.00 uur voor overl ouders Boers-Kirkels, zus Annie en zwager Jos; voor de jarige Elisa Cristofaro met gezin.
Dinsdag 11 april
09.00 uur overl. leden v Aartsbroederschap
Donderdag 13 april WITTE DONDERDAG
geen dienst!! Avonddienst in H Petruskerk.
Zaterdag 15 april PAASZATERDAG
geen dienst!! Avonddienst in H Petruskerk.
Zondag 16 april HOOGFEEST VAN PASEN
Verrijzenis van de Heer

10.00 uur voor overleden ouders Castro-Schellinx; voor de levende en overl. leden v d KBO Baandert; v de levende en overleden leden vd Aartsbroederschap (*Basiliekkoor*)
Maandag 17 april, Tweede Paasdag
10.00 uur plev tev OLVrouw vh H Hart (*Basiliekkoor*)
Dinsdag 18 april
geen dienst!! Vanwege extra dienst gisteren
Donderdag 20 april
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans
Zaterdag 22 april
09.00 uur voor de kinderen v d Kinderkrans.
Zondag 23 april BELOKEN PASEN,
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
10.00 uur voor de leden v d Aartsbroederschap.
Dinsdag 25 april
H. Marcus, evangelist, Feest
09.00 uur overl. leden Aartsbroederschap
Donderdag 27 april (tevens Koningsdag)
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans

Zaterdag 29 april

H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

09.00 uur v leden v d Aartsbroederschap

Zondag 30 april

Derde Zondag van Pasen

10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans

(Basiliekkoor)

Dinsdag 2 mei

09.00 uur overl leden v Aartsbroederschap

Donderdag 4 mei

10.30 uur gestichte jaardienst Martin Nieuweboer en Vader; v de kinderen v d Kinderkrans

Zaterdag 6 mei

09.00 uur overl leden v Aartsbroederschap

Mededelingen: De Basieliek is naarstig op zoek nieuwe leden voor het koor. De zingende dames snakken naar aanvulling. Jullie kunnen je aanmelden bij Josè Jansen, tel : 046-4527972. Zie het als een eer om in de Basieliek van Sittard te mogen zingen. Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons koperwerk in de Basieliek eens grondig onder handen willen nemen. Het is namelijk hard nodig. Met Pasen zien we graag onze kerk "blinken": tel 046 4515141 ma tot en met vrijdag van 9:30 tot 12:00 uur. Zijn er mensen die het kantoor mee willen verzorgen...ook die zijn welkom: graag bellen op boven vermeld telefoonnummer.

Parochie H. Bernadette - Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Diaken B. ter Haar, Verdijkstraat 32 Geleen ☎ 8500290

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

ING-bank: NL07INGB0001571973



VASTENACTIE 2017

Zoals u al in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, staan dit jaar bij de Vastenactie de Kinderen van Mpongwe (Zambia) centraal. Zoals gebruikelijk zullen in de laatste weken van de vastentijd de medewerkers bij u thuis aanbellen. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het door u gevulde zakje ook in de brievenbus van de pastorie deponeren. Het vastenzakje treft u in dit parochieblad aan. Elders in het parochieblad kunt u nog veel meer hierover lezen. (zie blz 4+5)

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: tel. 4512275. Ook u zult dan op Witte Donderdag 13 april thuis de H.Communie gebracht krijgen. Ook op vrijdag 5 mei (1^o vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA & BERNADETTEKAPEL

Met ingang van 1 april is de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 10 tot 17 uur zijn.

Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de zomer van 14 tot 16 uur. Elke woensdag wordt in de Maria- & Bernadettekapel om 16u het Rozenhoedje gebeden.



H. Paulusparochie - Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

5^E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTLIJD

Zaterdag 1 apr	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes; nadienst Eva Ruber-Ehlen
Maandag 3 apr	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 5 apr	19.00 u	t.e.v. H.Antonius

PALMZONDAG

Zaterdag 8 apr	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes; nadienst Eva Ruber-Ehlen ♫Bernadettekoor
Maandag 10 apr	19.00 u	Willy van Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 12 apr	19.00 u	t.e.v. H.Antonius

PASEN

Zaterdag 15 apr	20.30 u	Paaswake Tev O.L.Vrouw van Lourdes, nadienst voor Eva Ruber-Ehlen ♫Bernadettekoor
Maandag 17 apr		Geen H.Mis
Woensdag 19 apr	19.00 u	t.e.v. H.Antonius

2^E ZONDAG VAN PASEN

Zaterdag 22 apr	19.00 u	Jrd Sjeng Crijns en Overl familieleden Crijns-Claessens Jrd Ouders Lommen-Peeters en kleinzoon Loek; nadienst Eva Ruber-Ehlen
Maandag 24 apr	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 26 apr	19.00 u	t.e.v. H.Antonius

3^E ZONDAG VAN PASEN

Zaterdag 29 apr	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes; nadienst Eva Ruber-Ehlen
Maandag 1 mei	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 3 mei	19.00 u	t.e.v. H.Antonius

Overleden: **Mevr. Eva Ruber-Ehlen**, Korhoenstraat 20 - 87 jaar † 23-03-2017
Moge zij rusten in de vrede en de vreugde van de Heer!

Parochiemededelingen H. Paulusparochie

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintenties volgende parochieblad tot 29 april bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige **Paaswake** met ontsteken van het Paasvuur. Voor alle andere plechtigheden van het **Paastriduüm** kunt u terecht in de Grote Kerk.

Extra collecte Misdiens Op Paaszaterdag 15 april is er na afloop van de Paaswake de extra jaarlijkse deurcollecte ten behoeve van de misdiens. De opbrengst wordt gebruikt voor een gezellig uitstapje. Met deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de inzet van deze groep jongeren. **Van harte aanbevolen!**



In LIMBRICHTERVELD: PAUSELIJKE ONDERSCHIEDING

Afgelopen zaterdagavond 4 maart mocht aan het einde van de avondmis in de Pauluskerk van Limbrichterveld pastoor-deken mgr. Wilbert van Rens aan de heer Wim Oostenbrink de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitreiken, die is toegekend vanwege zijn vele verdiensten voor de kerk. Vanaf 1 mei 1994 was hij kerkbestuurslid, eerst van alleen de parochie H. Paulus te Limbrichterveld, van 1 januari 2001 tot 1 november 2011 van het gezamenlijke kerkbestuur voor de parochies HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette en H. Paulus te Sittard. Zijn verdiensten begonnen in de Paulusparochie als medewerker/organisator van de gezinsvieringen in de 80-er en 90-er jaren. Ook doet hij allerlei noodzakelijke karweitjes zoals het dagelijkse onderhoud en andere klusjes voor de Pauluskerk en bijbehorende parochiezaal, hij bouwt jaarlijks de Kerststal, is mederedacteur en bezorger van het parochieblad, verzorgt de parochieadministratie, leidt de jaarlijkse actie Kerkbalans en is kerkcollectant. Al met al mag hij gerust een van de grootste steunpilaren van de Pauluskerk in Limbrichterveld genoemd worden. Na de H. Mis konden de kerkgangers hem feliciteren met deze prachtige onderscheiding.

Wie de vastenactie of armsten vergeet

Heeft geen last van vergeetachtigheid

Maar van weelde die je plaagt

En daar anders in willen worden....

Is liefdevolle genezing van egoïsme.

VASTENACTIE

steunt ons project



Parochie H. Hart van Jezus - Overhoven

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275
Parochiecentrum open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel: 4583023
Kerkbijdrage Ingbank NL37INGB0001035314
Rabobank NL60RABO0147635594

MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN

Zondag 2 april: 5e zondag van de Vasten 10.30 uur Da Capo - Boskoop
Overleden ouders Griens-Stakenborg en kinderen; Gerrit Baltussen ; Annie Sloop-Wehrens
Woensdag 5 april: Boeteviering 19.00 uur Volkszang
Zondag 9 april: Palmzondag / gezinsviering 10.30 uur The Voices of Kids
Elisabeth Gruisen- Jessen vanwege de verjaardag; Annie Stoop-Wehrens
Donderdag 13 april: Witte Donderdag 19.00 uur Volkszang *)
Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag/ Kruisweg 15.00 uur Volkszang
Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag-Viering 19.00 uur Volkszang
Zaterdag 15 april: Paaswake 20.00 uur The Voices of Kids
Zondag 16 april: Hoogfeest Pasen 10.30 uur Sound 70
Paul Bergmans en Fien Bergmans-Jessen; overleden familie Bergmans-Jessen; overleden ouders Eussen-Smeets en dochtertje Toosje

*) Alle intenties met Pasen worden ook gelezen op Paaszaterdag en 2e Paasdag

Maandag 17 april: Octaaf van Pasen 10.30 uur Cantate
Zondag 23 april: 2^e Zondag van Pasen 10.30 uur Volkszang
Zondag 30 april: 3e Zondag van Pasen 10.30 uur Volkszang

Jaardienst Mia van den Heuvel-van de Wiel; Annie Nicoll-Poussart; Gerrit Baltussen; zeswekendienst Annie Stoop-Wehrens

OVERLEDEN Op 1 maart is overleden mevr. Annie Stoop-Wehrens. Zij woonde Schuttestraat 2, Sittard. Mevr. Stoop is 84 jaar geworden. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 30 april om 10.30 uur.

GEDOOPT Op 5 maart 2017 is gedoopt Julian Geurts, Pater Chevalierstraat 6 Sittard.

ROZENKRANSGEBED *In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard*
Wekelijks is er op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed

U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken. Kinderen die meekomen om de rozenkrans te (leren) bidden krijgen een kleine attentie.

SAMENVATTING VOORBEREIDING OP PASEN 2017

ZONDAG 2 APRIL: **H. MIS 10.30 UUR** Da Capo (Boskoop) met passiemuziek
ZONDAG 9 APRIL: **PALMPASEN 10.30 UUR** gezinsviering - The Voices of Kids
DONDERDAG 13 APRIL: **WITTE DONDERDAG 19.00 uur**
VRIJDAG 14 APRIL: **KRUISWEG 15.00 UUR** Volkszang / In de kerk
GOEDE VRIJDAG VIERING 19.00 UUR Volkszang / In de Mariakapel

Het zou fijn zijn als u op goede vrijdag een bloemetje meeneemt als eerbetoon.

ZATERDAG 15 APRIL: **PAASWAKE 20.00 uur** The Voices of Kids

ZONDAG 16 APRIL: **EERSTE PAASDAG 10.30 UUR** Sound'70

MAANDAG 17 APRIL: **TWEEDE PAASDAG 10.30 UUR** Cantate **PAASWAKE** Op zaterdag 15 april is er een speciale paaswake voor jeugd en jongeren met aansluitend een

(paas)verrassing voor de jeugd. Van harte aanbevolen, niet alleen voor alle jeugdigen, maar ook voor hen die 'iets' ouder zijn! Aanvang **20.00 uur**

VASTENACTIE Ook onze parochie zal zich aansluiten bij het project van ons dekenaat. Het project, dat is goedgekeurd door de Vastenactie, betreft een project van de stichting "**Geef de kinderen van Mpongwe een Toekomst**". Elders in dit parochieblad kunt u meer lezen over dit project.



Vastenzakjes kunt u vinden achter in de kerk. (zie blz 4+5)

H. VORMSEL Op vrijdag 17 maart hebben de volgende 8 kinderen van onze school het sacrament van het H. Vormsel ontvangen: Danée Beumers, Sven Cox, Milan Cuijpers, João Eummelen, Jevino Hindriks, Delano Kampschreur, Jordy Koenen, Nygel Sentjens. Het H. Vormsel werd toegediend door Hulpbisschop Mgr. E. de Jong. Kapelaan van der Wegen assisteerde daarbij. Proficiat met het ONTVANGEN van het Vormsel!!

BOEKENTAFEL Achter in de kerk, naast de doopkapel, staat een tafel, waarop u weer o.a. geloofsboeken kunt vinden. Deze boeken zijn voor € 1,50 te koop. De opbrengst is voor onze "Lief en Leed" stichting, die allerlei activiteiten ontplooit om mensen in onze parochie te steunen en te bemoedigen.

OPEN DAG KAIROS Kairos is de catechistenopleiding van het bisdom Roermond. De open dag is bedoeld voor mensen die meer informatie willen over de opleiding en graag een proefles willen meemaken. Deze open dag wordt gehouden op zaterdag 8 april van 9.00 uur tot 14.00 uur in Roermond (Kantoren Bisdom, Swalmerstraat 100, Roermond). Er is ook tijd voor bezinning. Voor de lunch wordt gezorgd (soep en broodjes). **Aanmelden** voor deze open dag kunt U zich door te mailen of te bellen met mevr. G. Lux-Zinzen, de secretaresse van Kairos (g.lux@bisdom-roermond.nl of 045-5466930). Het secretariaat is gewoonlijk bezet op maandag, dinsdagochtend en donderdag.

TRAININGSCURSUS CATECHESE VAN DE GOEDE HERDER De Catechese van de Goede Herder is een methode voor de religieuze vorming van kinderen van 3 t/m 12 jaar. Deze is gebaseerd op de overtuiging dat het kind een relatie heeft met God, en is bedoeld om de liefde voor en kennis van God te laten groeien. Deze wereldwijde methode van kindercatechese is door de Montessorimethode geïnspireerd en vindt in een "atrium" plaats. Het atrium is een speciaal ingerichte ruimte met allerlei op maat gemaakte materialen waar kinderen en hun catecheten kunnen luisteren, nadenken en vieren. Dat doen ze met betrekking tot de meest essentiële mysteries van het katholieke geloof door middel van de Bijbel en de liturgie.

Deze cursus zal de deelnemers een goede theoretische en praktische kennis geven van de Catechese van de Goede Herder methode. De cursus verschaft een atriumervaring voor volwassenen en bestaat uit: voordrachten, gezamenlijk lezen, voorbeeld presentaties, beschouwingen, uitwisselen, discussies, het schrijven van een album (handboek), en het vervaardigen van verschillende materialen die bij de methode horen. Na succesvolle afronding van de cursus kunnen de deelnemers in hun eigen parochie een atrium inrichten en Catechese van de Goede Herder aanbieden voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. De cursus wordt gegeven op 10 zaterdagen vanaf 16 september 2017 tot en met 14 april 2018 van 9.00 -17.00. De kosten zijn € 75,00 inclusief de lunches . De cursus vindt plaats Geldersestraat 37.

Inlichtingen en aanmelding voor 16 augustus 2017 bij zuster Theresa Anne, O.P. telefoon 046 - 426 6874 -- nederland@op-tn.org *Dominicanessen van St. Cecilia*

POETSEN De kerk wordt weer gepoetst op woensdag 12 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Wie tijd heeft om een uurtje mee te helpen, is van harte welkom. Ook mannen zijn natuurlijk welkom! De kruiswegstaties hebben een schoonmaakbeurt nodig. Er is dus veel werk om alles er op zijn paasbest te laten uitzien.

PAROCHECENTRUM Ons parochiecentrum is weer van dinsdag t/m vrijdag bezet. U kunt binnenlopen voor pastorale zaken, maar ook voor een kopje koffie en een luisterend oor.

KOFFIEDRINKEN Op **zondag 2 april** is er weer koffie drinken in ons parochiezaaltje, na de H. Mis. Ook na de H.Mis op Witte Donderdag **13 april** kunt u na de mis een kopje koffie drinken.

THUISCOMMUNIE Op Witte Donderdag 13 april wordt er voor aan huis gebonden parochianen uit de wijk de ziekencommunie gebracht. Op 2e Paasdag wordt de communie gebracht naar het S.G.L.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team.

Pastoraal Team:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Diaken B. ter Haar, Verdistraat 32, Geleen ☎ 8500290

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE:

www.rk-kerken-sittard.nl

Contact:

mbt **H. Doopsel:**

via pastorie: ☎ 4512275 of

Catechist B. Scholte ☎ 4519139

Melden bij voorkeur via mail:

doopsel@rk-kerken-sittard.nl

mbt **Huwelijk - Uitvaarten:**

Deken Van Rens: ☎ 4512275

mbt **Jeugd- & Jongerenpastoraal:**

Kapelaan A. vd Wegen ☎ 4512628

mbt **pastoraal zieken en ouderen:**

Kapelaan H. Peters ☎ 4512497

mbt **contact zorginstellingen:**

Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET

Parochie HH. Petrus en Michaël:	NL98RABO 0147603676
Parochie H. Bernadette-Baandert:	NL07INGB 0001571973
Parochie H. Hart-Overhoven:	NL37INGB 0001035314
Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:	NL86INGB 0003268633
Alg. banknummer Parochiecomité:	NL51INGB 0001032540

*Het volgende parochieblad Jaargang 20 no. 5 verschijnt op
6 mei en loopt tot en met 17 juni 2017.*

Kopij hiervoor aanleveren vóór 28 april 2017 a.s. op de administratie

Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.