



Kloosterplein 10 ☎ 4512275 kantpastoriesittard@gmail.com 20^e jrg. - nr. 6 -- 17 juni 2017

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.

De volgende aflevering verschijnt 29 juli 2017.

Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

OP WEG NAAR ST. ROSA:

HET FEEST DER HERKENNING MAAKT 'T GOEDE LEVEN IN SITTARD!

Dit jaar met St.-Rosa kiest het gemeentelijk St.-Rosafestival voor een meer uitgewerkte titel van vorig jaar: "*Het feest der herkenning maakt 't goede leven in Sittard*". Meer aandacht dus voor veel goedheid die ons zo maar wordt geschonken. Voor ons als St.-Rosacomité is een thema ook bedoeld om door meer gericht denken specifiek op bepaalde waarden van het leven in te gaan. Maar wat kan zo'n meisje als H. Rosa ons nog aanreiken? Heiligenleven van vroeger... (Rosa leefde van 1586-1617) heeft dat nog invloed? Festivalactiviteiten en activiteiten gekoppeld aan kerkelijke gebeurtenissen liggen ver uit elkaar..... is dat zo? De laatste tijd wandel ik wat meer in en rondom de Kollenberg. Ik ben geen sportmens, maar ik voel soms heel indringend wat de natuur en de Kollenberg ons te bieden heeft. Vaak flitst een sporter/renner me voorbij, of een e-biker (fietser) gaat in rap tempo de berg op. Daarbij vroeg ik me af: wat zien die twee eigenlijk? De sporter kijkt af en toe op een bandje met klokje op zijn arm, het lijkt wel of die afklokt.... zoals de duivenliefhebbers dat vroeger deden. En de

oudere dame met de e-fiets flitst als een jonge vrouw door het landschap, maar zien ze wel wat? Wil je wel wat zien? Ik stopte even om te kijken naar een voetval onder bij de opgang naar de St.-Rosakapel: de 4^e Voetval. Een oude tekst..... staat er onder op de zuil: *Jezus wordt*



vreedelijk gegeeseldstaat er in de oud-Nederlandse schrijfwijze van onze spraakkunst, maar de taal is duidelijk. Heel de weg naar boven is mooi en de moeite waard om te beklimmen. Hoe rustiger men loopt, hoe dieper je de stappen van de voetvallen voelt. Voetvallen.... Jezus wordt gegeeseld..... sommige geselen zichzelf bij al die sportdruk die men zichzelf oplegt. Het meisje Rosa zou zichzelf ook wel eens gegeeseld hebben: met een soort karwats met ijzerpuntjes sloeg ze zichzelf. Ze wilde voelen wat Jezus toen gevoeld heeft. Kijk zo'n voetval dwingt je een moment even stil te staan: wat is de meerwaarde van de sportgeselingen van tegenwoordig. Alsmar meer en meer jezelf afbeulen en dan minachtend doen over die heiligen van vroeger die zich af en toe sloegen met een karwats. Bijzonder die voetvallen. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Kijken we in ons Limburgs land dan zien we maar op

een paar plaatsen bij belangrijke devotiekapellen de beroemde voetvallen. Bij ons in Sittard bij St.-Rosakapel; in Echt bij Schilbergkapel met 7 prachtige voetvallen tev OLVrouw en verder zijn er hier en daar nog wat restanten overgebleven van verloren gegane voetvallen: zoals in Valkenburg, Geleen enz. Uniek dat wij deze voetvallen nog hebben: zo te zien nog maar 2 plekken in Limburg. Het woord Voetval zegt het letterlijk: pelgrim valt ten voet..... stop even maar de eenzame fietser of sporter gaat door..... geen tijd of geen gevoel voor tijd? Soms denk ik: mens-van-nu hou toch op om jezelf te kastijden. Hier en daar schieten allerlei sportaccommodaties uit de grond en de kostbare voetvallen worden enkel als monumenten beheerd voor het nageslacht. Maar een echte beheerder moet er ook mee leren "leven". Je krijgt als gelovige van je voorouders kostbare bouwstenen van je geloof. Zo'n voetvallen zijn daar een prachtig voorbeeld van. We moeten ze niet alleen beheren..... maar ook daarmee je geloof leren "beheren". Waarom staat er ineens op mijn levensweg die afbeelding..... midden in de natuur?? Onze voetvallen (7 stuks), verwijzen naar de smarten van Moeder Maria en helpen ons te beseffen dat St. Rosa ook dit lijden van Jezus en Moeder Maria heel diep en intens heeft bemediteerd. Zeven, het getal is een bijbels getal en verwijst naar de unieke genade Gods die daarin schuil gaat: dit kan alleen Gods genade zijn..... dit is geen eenvoudig menselijk werk, dit is Gods werk. Plotseling zien we aan de andere kant het Levetenhöfke. Het hoort niet direct bij de 7 voetvallen en toch onderbreekt het even onze route en het helpt ons te schakelen naar het moment daar waar Jezus staat. Deze Hof van Olijven beeldt duidelijk uit hoe Jezus in de grote verlatenheid en eenzaamheid alleen de beker van het lijden moet drinken: Je hoort Hem ineens zeggen..... *niet mijn wil maar Uw wil geschiede*.... Ik ga weer verder. Inderdaad iedere stap wordt intenser en je wordt je meer bewust van wat je ziet. Eraan voorbijgaan is jezelf opblazen tot een voorbijganger die meent iets te presteren. Maar ook die mens is als een vluchtige schaduw. Deze route is toch wel uniek: je hoort het gejuich van kinderen bij kindervakantiewerk of bij krombroodrapen, je hoort de klanken van harmonieën bij de St.-Rosaprocessie, het bidden van de rozenkrans en opeens overvalt je de stilte..... het is eigenlijk een toegangsweg naar de natuurkathedraal van St.-Rosa. Hoeveel generaties en families Sittardenaren en vele andere pelgrims trekken hier jaarlijks naar toe? Wat voelen ze, wat ervaren ze, wat geven ze door. Ineens zie je het kapelletje. De herkenning begint te

werken. Je ziet ineens allerlei mensen in gedachten bij de kapel staan, onze pelgrims van Sittard, met bisschoppen, priesters, acolieten, kerkkoren..... ik zag dit jaar een mooi gesprek over St. Rosa. Het was aangekondigd als een *bijzonder muzikaal gesprek over Sancta Rosa*. Het had als titel: *'ook ik spreek over de roos'*. Ineens voel ik waar we als St.-Rosacomité voor staan: houd dit in ere. Laat het niet los. Hoeveel plekken in Limburg hebben we al niet verloren die de warmte van ons geloof zo goed uitbeeldden. Herkenning is er juist om op tijd vast te houden, vast te leggen dat mag niet van ons weggenomen worden! Deze intrinsieke waarden van onze levensweg zie je in deze route naar St. Rosa. Onze voetvallen helpen ons even stil te staan. Het Levetenhöfke laat ons voelen dat we niet bang hoeven te zijn: Hij heeft voor ons de kelk van het lijden gedronken waardoor Hij ons helpt ons eigen lijden met Hem te dragen. Hier kan ik het gesprek met Hem en de H. Rosa aangaan. En in de stilte van de natuur herken ik zijn antwoord. Wat een geluk!?? *Is dat niet het goede leven in Sittard??* Dank aan al onze pelgrims die ons daarin zijn voorgaan!!

Ik wens u toe een prachtig St.-Rosafeest. En..... natuurlijk zijn we dankbaar dat u ons financieel blijft helpen om dit alles: vanaf St.-Michielskerk, de Voetvallen, het Levetenhöfke tot en met St.-Rosakapel in stand te blijven houden. Het is onze ereplicht om dit alles dankbaar in goed banen te leiden. In gezamenlijkheid werken we hier aan, zowel Gemeente, het St.-Rosacomité en ook het Kerkbestuur.

Namens het St.-Rosacomité:

Anne-Marie Webers,
secretaris

Deken Wilbert van Rens,
tevens voorzitter kerkbestuur.

PS. Ook dit jaar hebben we nog reversspeldjes van St. Rosa laten bijmaken: ze kosten weer €4,00 per stuk en ze zijn verkrijgbaar bij Van Neer Eykeler, Vakwerk en bij het secretariaat info@sintrosasittard.nl

SACRAMENTSPROCESSIE 2017

INZEGENING JEZUÏTENKAPEL EN RUSTALTAAR

In onze binnenstadparochie vindt de sacramentsprocessie plaats op **zondag 18 Juni**. Op verzoek van onze ceremoniarius hebben zich weer 9 verenigingen samengepakt om onze processie voor te bereiden. Een initiatief dat vorig jaar is ingezet evenals de beslissing om ieder jaar dezelfde route te nemen en het rustaltaar jaarlijks te plaatsen op de Paardestraat. Het Processiecomité weet zich voortaan gesteund allereerst door **de buurt Paardestraat, vanaf nu de vaste gastheer** van het Allerheiligste, maar ook door de buurt PPP, de buurt Rontjom de Grote Kirk, de buurt Rijksweg Noord, Vereniging De Mander, Club Wo-Van, Stichting Same Zitterd en het vlaggenilde van Sint Petrus. Ook het Optochtcomité heeft zich hierbij aangesloten en zorgt voor de verhoging waar het rustaltaar op komt te staan. Zij allen zorgen voor een feestelijke aankleding van de kerk en van de hele processieroute. Die route loopt via het Rectorijgetske door de Begijnenhofstraat, de Deken Tijssenstraat, de Haspelsestraat, en Lang Getske, Kerkepad, Paardestraat, Markt, Oude Markt, Kloosterplein, Kapittelstraat, Kerkplein. Normaal gaat de route via de schootsvelden en de Ursulinentuin maar door gemeentelijke werkzaamheden op de schootsvelden wordt dit jaar een omweg gemaakt via de Haspelsestraat.

Voor die omweg bestaat nog een andere reden. **De Jezuïtenkapel aan "Et Lang Getske"** (achter het appartementencomplex de Dominicaan) is na een grondige restauratie en een totale vernieuwing van het interieur door het aanbrengen van fresco's gereedgekomen. De St. Jacob Kritzraedt, die het initiatief heeft genomen voor de restauratie heeft verzocht om de kapel

tijdens de sacramentsprocessie opnieuw in te zegenen en dat verzoek voldoen we natuurlijk graag. De processie zal dan ook een korte tijd bij deze kapel stil houden. En omdat het processiecomité heeft gezorgd voor een nieuw rustaltaar op de Paardestraat zal ook dat ingezegend worden.

De processie vertrekt aansluitend aan de Hoogmis van 09.30 uur in de Grote Kerk. Alle Heilige missen op processiezondag in de St. Michiel en de Basiliek en om 11.00 uur in de Grote Kerk vervallen. Wat zou het fijn zijn als de vaste bezoekers van de St. Michiel, van de Basiliek en van 11.00 uur allemaal om 09.30 uur naar de Grote Kerk komen om daar samen aan de processie te beginnen. Ja; u leest het goed: de processie begint niet om 10.30 uur op het Kerkplein maar om 09.30 uur in de kerk.

De processie is een publiek getuigenis van ons geloof in- en onze verering van het Allerheiligst Sacrament. En in onze parochie getuigen daar nog velen van. Neem daarom zondag 18 juni deel aan onze sacramentsprocessie ook om aan onze stad te laten zien dat we nog altijd met velen zijn die dat willen en durven te laten blijken.

De opstelling van de processie door het Processiecomité is aansluitend aan de Hoogmis op het Kerkplein nabij de toren. Onderstaand de opstelling van de processie waaraan ook weer 10 verenigingen en clubs deelnemen.

Stadsschutterij St.Rosa Acolieten met kruis Harmonie Sint Joseph Kerkenwachtgilde Processiegangers m/v St.-Petruskoor	1 ^o Communicantjes Eerwaarde zusters Philharmonie OLV Behoudenis der zieken B&W en Gemeenteraad Kerkbestuur Misdienaars	Acolietencollege St. Michiel en St. Rosa HH Geestelijken  Allerheiligste
--	--	---

INFORMATIE OVER DE JEZUÏTENKAPEL

De kapel van de Jezuïten heeft na het vertrek van de Duitse paters en de opheffing van hun college in mei 1920 de tijden getrotseerd en is nu een blikvanger op de schootsvelden. De kapel was oorspronkelijk een kerkhofkapel. Van 1893 tot 1919 vonden op het kloosterkerkhof dat net buiten de Dominicanenwal gelegen was 9 Jezuïten hun laatste rustplaats wier namen op de plaquette op de vloer van de kapel te lezen zijn. De architect is onbekend. De Bouwkosten waren 300 gulden. De kapel is verplaatst en is nu eigendom van de gemeente en was nodig aan een opknappbeurt en restauratie toe. De St. Jacob Krizraedt nam hiertoe het initiatief. Kunstenaar Jo Havenith heeft een groot fresco aangebracht in het interieur van de kapel. Het maken van een fresco is schilderen met kleurpigmenten op natte kalk zodat, wanneer de kalklaag droog is, de kleurpigmenten voor altijd verbonden zijn met de kalk. Iedere dag moet door een stucadoor een laag kalk worden aangebracht waarop diezelfde dag de kunstenaar zijn schildering aanbrengt. Jo Havenith heeft zich de techniek in Florence eigen gemaakt. In de fresco staat de lijdende Christus centraal met daarom heen figuren uit de geschiedenis van de Jezuïten en het onderwijs in Sittard. Aan de buitenkant is de kapel gerestaureerd en vochtvrij gemaakt door de firma Laudy. Dankzij de Krizraedtstichting, Jo Havenith, vrijwilligers en de gemeente is zo de toekomst van dit religieus monument weer zeker gesteld. De kapel wordt tijdens de sacramentsprocessie van zondag 18 juni opnieuw ingezegend. *(met dank voor de bronnen aan Marijke Geilen, Lei Verheijen, Guus Janssen en Math Vleeshouwers)*

AANBOD ZONNEBLOEM.

De Zonnebloem Sittard zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. De Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u bezoek ontvangen of deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze website: www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard .Of bel op 4583175



GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **juni** luidt: *Leiders van de naties*. Dat de leiders van de naties zich er daadwerkelijk voor inzetten om een einde te maken aan de wapenhandel, die zoveel onschuldige slachtoffers maakt. De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **juli** luidt: *Christenen die niet meer geloven*. Dat onze broeders en zusters die van het geloof zijn afgedwaald, door ons gebed en evangelisch getuigenis opnieuw de barmhartige nabijheid van de Heer mogen ontdekken en de schoonheid van het christelijk leven.

juni
2017



juli
2017

*Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@gmail.com*



2017

Mijn Kerk in balans!

Banknummers zie ook blz 20

DEELNAME AAN KERKBIJDRAGE EN DAARAAN GEKOPPELDE VRIJSTELLINGEN

Over dit onderwerp blijken in de praktijk vragen te leven en soms doen zelfs misverstanden de ronde. Daarom heeft het kerkbestuur een tekst geformuleerd, waarin de regels zijn uitgewerkt. De volledige tekst staat in een kader op de website van onze parochies, onder het hoofdstuk 'Informatie' in de rubriek 'Parochie administratie'. De link naar die pagina: http://www.rk-kerken-sittard.nl/?page_id=108 . In deze tekst worden de **vrijstellingen** nader uitgelegd en worden ook voorbeelden van mogelijke **problemen** gegeven en **oplossingen** daarvoor aangereikt. Deelname aan de actie 'Kerkbalans' mag dus niet worden gezien aan een soort verzekeringspolis voor gratis rouw- en trouwdiensten, maar primair als financiële ondersteuning van de parochianen voor het gewone, dagelijkse onderhoud van de parochie in het algemeen en de parochiekerk in het bijzonder.

WEER BLINDENBEDEVAART IN SWEIKHUIZEN

Al meer dan 80 jaar komen visueel gehandicapten op bedevaart naar Sint Odilia in Sweikhuizen (gemeente Schinnen). Dit jaar is dat op zaterdag 17 juni. Om 11.00 uur worden alle pelgrims ontvangen op het Odiliaplein, om vervolgens in processie naar de kerk te gaan. Daar wordt een eucharistieviering opgedragen. Na de lunch is er een concert in de kerk en aansluitend een plechtig lof. Wie wil, kan dan deelnemen aan de oozegening en verering van

de relikwie van de Heilige Odilia van Keulen, de patrones van blinden en slechtienden. De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn. Aanmelden kan via: blindendag@gmail.com

75^E STERFDAG HEILIGE EDITH STEIN

In de zomer van 1942 werden honderden Nederlandse joden door de Duitse bezetter opgepakt en naar concentratiekampen gevoerd. Onder hen ook de later heiligverklarde zuster Theresia Benedicta van het kruis, beter bekend als Edith Stein. Zij woonde op dat moment in het Karmelietessenklooster in Echt. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de heilige Edith Stein werd vermoord. Dit wordt op zondag 25 juni herdacht met een pontificale eucharistieviering in de Sint-Landricuskerk in Echt. Hier zijn maar liefst drie bisschoppen bij aanwezig. Naast Mgr. Frans Wiertz van Roermond zijn dat de emeritus-bisschoppen Heinrich Mussinghof van Aken en Aloys Jousten van Luik. De mis begint om 10 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Na afloop is er een ontmoeting in het Trefcentrum Edith Stein in Echt. In het kader van de 75^e sterfdag van de heilige Edith Stein zijn er meer activiteiten. Meer informatie daarover is te vinden op www.edithstein.nl

NIEUWE DATA VOOR HET HEILIG VORMSEL EN

EERSTE HEILIGE COMMUNIE SCHOOLJAAR 2017-2018 ZIJN:

Heilig Vormsel: zondag 21 januari 2018 om 11 uur in de Petruskerk.

Eerste Heilige Communie op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 om 9.30 uur in de Petruskerk voor de BS. de Baandert; de Hoefer en Aan de Meule.

NAMEN VAN COMMUNICANTEN DIE OP 25 MEI J.L.

IN DE H. PETRUSKERK DE 1^E H. COMMUNIE DEDEN:

(leerlingen van de basisscholen 'de Baandert', 'de Hoefer' en 'Aan de Meule')

Noa Bouts	Sennah Gijzen	Daya Schaefer
Britt Bruinen	Michka Goossens	Ruby Scholl
Dyento Cals	Rayen Hendrix	Emma Tummers
Shane Cox	Rosalie Hoerberichts	Victoria Urban
Shania van der Donk	Lian van Kleef	Joshua Verheijen
Diém Ehlen	Dylan Limpens	Kayleigh Webers
Benicio Fox	Lisa Ninaber	Jayden Wevers

ALLEMAAL VAN HARTE PROFICIAT EN GODS ZEGEN



REGINA CARMELI

Zondag na de 1^e vrijdag van de maand: 17.00 uur: Nederlandse Vespers

Alle andere zondagen: 10.00 uur: uitstelling van het H. Sacrament. Aanbidding tot 17.00 uur: Duitse Vespers

VERVOLG PROGRAMMA 2017:

BEZINNINGSMIDDAG, - AVOND

verdieping van het geloof - de schatten van de Kerk (opnieuw) ontdekken - naar geloofsgetuigenissen luisteren - elkaar verrijken door het delen van eigen ervaringen - geloofsgemeenschap concreet beleven.

14 juni Bezinningsavond *Biddend elkaar ontmoeten* rond het evangelie van de zondag.

Inleiding - uitwisseling - stille aanbidding. Inleider: Zuster M. Renata, Carmel DCJ. vanaf 19.30 - 21.30 uur Kosten: € 5,00

15 juli Scapulierfeest Middag: 14.00 – 17.00 uur **Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel** - Meditatie bij deze feestdag: *Door Maria naar Jezus* - Scapulieroplegging - Vespers Kosten: € 5,00 *Wie het scapulier wordt opgelegd en het scapulier of de scapulier-*

medaille draagt, als een teken van zijn toegewijd zijn aan Maria, zal door haar bijzonder beschermd worden. Hij maakt deel uit van de grote Karmelfamilie en deelt in de gebeden en verdiensten van deze Orde van Onze-Lieve-Vrouw.

WANDELING & BEZINNING

Hieronder vindt u de overige geloofsactiviteiten die plaatsvinden vanuit ons bezinningshuis. Deze geloofsactiviteiten worden georganiseerd door diverse organisaties, zoals **Platform 30+**, **De Wandelmaat**, **Talitakumi**, **Bethabara gemeenschap**, **Stichting Vriendenkring van Ikonenschilders "Vera Eikon"**. **Kloosterwandeling 3 dagen van 7 - 9 juli** vr 07-07-2017 tot zo 09-07-2017 **Aanvang:** Bezinningshuis Regina Carmeli 10.30 uur **Terugreis:** Bezinningshuis Regina Carmeli 15.00 uur **Wandeldagen:** vr za zo **Afstanden:** in 3 dagen 25 tot 35 km **Gids:** Gerda Stougie **Organisatie:** De Wandelmaat – Pelgrimsgemeenschap **RETRAITES (= BEZINNINGSDAGEN MET OVERNACHTING)**

2 inleidingen per dag op het thema - Eucharistieviering - aanbidding van het H. Sacrament - gezamenlijk getijdengebed (lauden, vespers, dagsluiting) - tijd voor persoonlijk gebed - gelegenheid voor een (biecht)gesprek. **10 - 14 juli** Retraite in stilte *Karmelspiritualiteit als Bron van Evangelisatie* Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam Begin: maandag 15.00 uur, sluiting: vrijdag 10.00 uur Kosten: € 206,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed) **27 - 31 augustus** Retraite in stilte *Het licht van het geloof.* De encycliek met dit thema, van de hand van paus Benedictus XVI maar uitgegeven door paus Franciscus (29 juni 2013), reikt ons kernpunten aan om de samenhang van ons geloofsleven beter te begrijpen en dieper te doorleven: God kennen, Jezus Christus vertrouwen, de Kerk lief hebben, vanuit de sacramenten leven, onze persoonlijke christelijke roeping opnieuw ontdekken, bidden met Maria en de heiligen. Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch Begin: zondag 16.30 uur, sluiting: donderdag 13.30 uur Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed).

Voor alle informatie: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard Zr Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl; alg info <http://www.reginacarmeli.nl>

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT

IN DE ST.-MICHELKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel **OPEN KERK** gehouden. Ook in 2017 is weer **OPEN KERK**. De volgende data kunt u al noteren: de donderdagen 13 juli, 10 aug, 7 sept, 12 okt, 9 nov, en 21 dec.

IN DE ST-PETRUSKERK wordt de wekelijkse Aanbidding gehouden. Dit gebeurt *aansluitend* na de avondmis: de Uitstelling begint *om 19u30*. We houden de Donderdag aan als de dag: **Instelling H. Eucharistie.**



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676

H. DOOPSEL

Thiago, zoon v ouders Swakhoven-Pereira dos Santos, Bruno Heisterdreef 12 * 7-5-2017

Ravi, zoon v ouders Coenen-Daniëls, Beukeboomweg 4, * 14-5-2017

Ian, zoon v ouders Bosch-Molin, Eisenhowerstraat 716 * 28-5-2017

Floris, zoon v ouders Van Oosterom-Van Oorschot, Schoolstraat 5, Utrecht * 28-5-2017

Maxim, zoon v ouders Sluijter-Heuvelmans, Tiberius 23, Born * 11-6-2017

We bidden dat de dopelingen Thiago, Ravi, Ian, Floris en Maxim onder de goede zorgen van hun ouders en ook van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.

NIJWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diakens en

Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie **van harte welkom!** Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎ 4519039. Dank u!

Gaan of hebben hun Kerkelijk Huwelijk sluiten/gesloten:

Bart Gubbels & Jacqueline Bonten, Roermond/Voerendaal, 26-5-2017

Guy Notten & Sanne Gerards, Rijksweg Noord 261, 15-07-2017

Giovanni Astore & Taschina Schöne, P. Breughelstraat 51, 28-7-2017

'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de Vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis' (Uit de huwelijksliturgie)

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. **Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!** Voor contact deken ☎ **046-4512275**



	OVERLEDEN			
	Sjef Schrooten	Oude Markt 10	84 jaar	† 02-05-2017
	Johan Neuteboom	Parklaan 33	86 jaar	† 03-05-2017
	Annie Bormans-Colen	Schuttestraat 2	96 jaar	† 13-05-2017
	Wil Demandt	Kapellerweg 22	91 jaar	† 24-05-2017
	Gisbert Neckerman-Jamar	uit Würzburg	79 jaar	† 02-06-2017
Jan Notermans	Ch. Beltjenslaan 11	84 jaar	† 08-06-2017	
Fien Veeke-Schrooten	Schuttestraat 2	86 jaar	† 12-06-2017	



Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer



VASTENACTIE 2017

De vastenactie had dit jaar als thema "**Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst (GKMT)**". Er zijn nog wat giften nagekomen zodat het totaal nu bedraagt **€ 3.623,64** binnen onze parochie. Onze penningmeester heeft dit afgerond tot **€ 4000,00**. We weten nog niet van ons missiebureau Roermond wat mensen uit Sittard rechtstreeks hebben overgemaakt ten behoeve van dezelfde actie. In ieder geval: alle gevers hartelijk dank!!

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 18 juni: Hoogfeest H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: tevens Processiezondag. Geen H Mis in St.-Michielskerk en in Basiliek! **In de St.-Petruskerk is de H. Mis enkel om 9u30, aansluitend de Processie!** Voor wie niet aan Processie kunnen deelnemen is er een H Mis om 10.00 uur een H Mis in Broeksittard, en/of om 10u30 in de parochiekerk van Overhoven.

Vrijdag 23 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus

Zaterdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper

Zaterdagavond 24 juni: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. Voor informatie zie blz 13 +14. De kerkgangers van de St.-Petruskerk trekken in korte processie (om 17u50) naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis begint ter opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-Petruskerk!

Zondag 25 juni: Twaalfde Zondag door het Jaar: In de Basiliek wordt gevierd: Jaarfeest ter ere van O.L.Vrouw van het Heilig Hart. Om 10u Pontificale Hoogmis. Mgr. E. De Jong

Donderdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

Zondag 2 juli: Dertiende Zondag door het jaar.

Vrijdag 7 juli: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 9 juli: Veertiende Zondag door het jaar.

Zondag 16 juli: Vijftiende Zondag door het jaar.

Zondag 23 juli: Zestiende Zondag door het jaar.

NB. **St.-Rosaprocessie is dit jaar op zondag 27 augustus 2017:** hieraan voorafgaand zijn de 4 dinsdagavonden: dit jaar op 1-8-15 en 22 augustus. Op woensdag 23 augustus - de eigenlijke dag van St. Rosa is de plechtige avondmis om 19u in de St.-Michaëlskerk. Op vrijdag 25 augustus, 2 dagen na St. Rosa, wordt door Podium Domijnen in de St.-Michielskerk een *bijzonder muzikaal gesprek over Sancta Rosa* naar voren gebracht met als titel: *'ook ik spreek over de roos'*. Ook dit jaar hebben we nog tijdig wat reversspeldjes van St. Rosa laten bijmaken: ze kosten €4,00 per stuk en ze zijn verkrijgbaar bij Van Neer Eykeler, Vakwerk en bij het secretariaat info@sintrosasittard.nl

Maar nu al brengen we u in herinnering: Geef tijdig uw misintenties op!!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 29 juli tot 9 september 2017.

Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr **vrijdag 21 juli 2017** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant of op **NL98RABO 0147603676** t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 17 juni

18.00 uur PIZwd v Sjef Schrooten; plev v Marieke Laeven; gestplev v d zielenrust van het overl echt p Jan Gerard tGrijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst Wil Demandt, Gisbert Neckerman, Jan Notermans, Fien Veeke-Schrooten (samenzang)

Zondag 18 juni PROCESSIEZONDAG
Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam en Bloed van Christus

Let op !!! 9.30 uur plev overleden familieleden Pier-Weijzen; gestplev voor de zielenrust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina

Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen; pljrd v René Caris (*St.-Petruskoor*)

Maandag 19 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Marie-Thérèse van Brakell-Vleugels

Dinsdag 20 juni

08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 21 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Jos Bitsch

Donderdag 22 juni

08.00 uur ev v welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 23 juni

Hoogfeest H. Hart van Jezus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur jrd v Frans Schmeits en Jeanne Schmeits-Schutgens; jrd v Truke Schmeits-Ten Dijk

Zaterdag 24 juni

Hoogfeest Geboorte van de H. Johannes de Doper

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur naar BASILIEK

Zondag 25 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

11.00 uur pljrd ouders Jan en Wies Pijls-Alberts; pljrd v Mia Daniëls-IJssermans; plev Miny Reijnders-Kuijpers, pljrd v overl vader Ger Ubaghs (*samenzang*)

Maandag 26 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v algemene noden van H Kerk en wereld

Dinsdag 27 juni

08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) belangen van dit bisdom en onze parochie

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 28 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vigilie Hoogfeest HH. Petrus & Paulus

19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer

Donderdag 29 juni

Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v algemene noden van H Kerk en wereld

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 30 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

14.00 uur Pl Huw Mis bruidspaar Van Helden-Verheezen

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Zaterdag 1 juli

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur Plzwd v Annie Bormans-Colen gestplev deken Henri Haenraets; gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst v Wil Demandt, Gisbert Neckerman, Jan Notermans, Fien Veeke-Schrooten (*Gezinsmis*)

Zondag 2 juli

Dertiende Zondag door het jaar

11.00 uur PlZwd v Johan Neuteboom; pljrd v Corry Govers-Meesters; pljrd v Corrie Jetten-Wijnands; overl echtpaar Veugen-Baets en overledenen van de familie; pljrd pastoor Jos Linssen (*samenzang*)

Maandag 3 juli

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 4 juli

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 5 juli

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 6 juli

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H.

Eucharistie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 7 juli

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)

19.00 uur v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijk; gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 8 juli

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur pljrd Joep Geelen; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten Gisbert Neckerman, Jan Notermans, Fien Veeke-Schrooten (*samenzang*)

Zondag 9 juli

Veertiende Zondag door het jaar

11.00 uur PIZwd v Lambaer Wijnen; PIZwd v Wil Demandt; plev Marieke Laeven; gestpljrd overleden ouders Pastwa-Spätgens; gestplev Max Kreijn; gestev overl. fam. Muyres-Maessen (*St.-Petruskoor*)

Maandag 10 juli

08.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 11 juli

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) belangen van dit bisdom en onze parochie

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 12 juli

08.00 uur ev voor de weldoeners van de parochie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 13 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 14 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Zaterdag 15 juli

HH. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten Gisbert Neckerman, Jan Notermans, Fien Veeke-Schrooten (*samenzang*)

Zondag 16 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

11.00 uur plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; gestpljrd ouders Jo en Ine Zwakhalen-Westerop; plev overleden familieleden Pier-Weijzen; gestpljrd Marijke Eijgelshoven-Eyckeler; v Miny Reijnders-Kuijpers (*samenzang*)

Maandag 17 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v overledenen vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)

Dinsdag 18 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen

Woensdag 19 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Jos Canisius;

Donderdag 20 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 21 juli

08.00 uur v algemene noden van H Kerk en wereld

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 22 juli

H. Maria Magdalena

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur pljrd v Marlies Reiner-Demandt; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*samenzang*)

Zondag 23 juli

Zestiende Zondag door het jaar

11.00 uur plev Marieke Laeven; gestplev echtpaar Arnoldts-Thissen en v echtpaar

Guus en Mia v Aubel-Arnoldts

(*samenzang*)

Maandag 24 juli

08.00 uur gestev e chtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev v overledenen vd familie

Leonard Dieteren-Brandts uit

dankbaarheid (D)

Dinsdag 25 juli

H. Jakobus, apostel

08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter

Joseette en kleindochter Joeske (D)

19.00 uur v overl echtgenoot Piet van der

Ploeg; gestev e chtp Caulfield-Tholen

Woensdag 26 juli

HH. Joachim en Anna, ouders Heilige

Maagd Maria, gedachtenis

08.00 uur gestev e chtp Caulfield-Tholen

19.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)

belangen van dit bisdom en onze parochie

Donderdag 27 juli

**Z. Titus Brandsma, priester en
martelaar**

08.00 uur ev v d overl. v fam Joseph

Smeets-Bouwels vw dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev e chtp Caulfield-Tholen

19.30 uur *Lof en Aanbidding*

Vrijdag 28 juli

08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer

14.00 uur Pl Huw Mis v bruidspaar

Astore-Schöne

19.00 uur gestev e chtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 29 juli

H. Marta, gedachtenis

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-

denis der Kranken voor zieken en noodlij-

denden (D); overl. grootouders Simonis-

Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev

e chtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHELSKERK

Zondag 18 juni Processiezondag

**Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam
en Bloed van Christus**

09.30 uur PAS OP GEEN DIENST

ZIE PETRUSKERK

Zondag 25 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het

overl e chtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux; gestev e chtp

Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 2 juli

Dertiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van het

overl e chtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux; gestev e chtp

Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 9 juli

Veertiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl

e chtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina

Catharina Krux, gestev e chtp Caulfield-

Tholen (*samenzang*)

Donderdag 13 juli OPEN KERK

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 16 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl

e chtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina

tharina Krux, gestev e chtp Caulfield-

Tholen (*samenzang*)

Zondag 23 juli

Zestiende Zondag door het jaar

09.30 uur pljrd v Rina Wiktor-Frühling;

gestev voor zielenrust v overl e chtp Jan

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina

Krux; gestev e chtp Caulfield-Tholen

(*samenzang*)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur

Zondag 18 juni

**Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam
en Bloed van Christus**

géén dienst in Basiliek vw processie

Dinsdag 20 juni

H. Lidwina, maagd

09.00 uur overl e chtp Caulfield-Tholen

Donderdag 22 juni

10.30 uur v kinderen Kinderkrans en leden

v aartsbroederschap; v Caulfield-Tholen

Zaterdag 24 juni

Hoogfeest Geboorte van de H.

Johannes de Doper

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

VIGILIE JAARFEEST 18.00 uur

Bedevaart Binnenstad

gestplev voor de zielenrust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev overl ouders Schulpen-Spetgens en overl kinderen; nadiensten Wil Demandt, Gisbert Neckerman, Jan Notermans, Fien Veeke-Schrooten (*samenzang*)

Zondag 25 juni JAARFEEST BASILIEK

Twaalfde Zondag door het jaar

Pontificale Hoogmis Mgr E. De Jong

10.00 uur overl echt p. Caulfield-Tholen

(*Basiliekkoor*)

Dinsdag 27 juni

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 29 juni

Hoogfeest HH. Petrus en Paulus,

Apostelen

10.30 uur v d leden Kinderkrans; v leden Aartsbroederschap; echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 1 juli

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 2 juli

Dertiende Zondag door het jaar

10.00 uur *Bedevaart Einighausen*

gestichte jaardienst Louis Wagemans en Mia Wagemans-Frenken; voor de levende en overl leden v d Aartsbroederschap; overl echt p Caulfield-Tholen (*eigen koor*)

Dinsdag 4 juli

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 6 juli

10.30 uur v Harrie Paulssen; v de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd Aartsbroederschap; overl echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 8 juli

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 9 juli

Basiliekmededelingen:

Afsluitend Thema dit jaar: 150 jaar naaldwonder van Sittard met als hoofdcelebrant namens onze bisschop: Hulpbisschop Mgr. E. de Jong op het Jaarfeest Zondag 25 juni om 10u.

Te verwachten bedevaartsgroep:

Bedevaart Zusters FDNCS uit Tilburg op 16 augustus om 12.00 u.

Rozenkransgebed: Vrijdagmiddag is rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt voorgegaan door pastoor Kerkhofs. **LET OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl**

Veertiende Zondag door het jaar

10.00 uur v overl echt p Caulfield-Tholen

(*Dialectmis*)

Dinsdag 11 juli

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 13 juli

10.30 uur v Mietsie Jacobs-Van Thoor; v leden vd Kinderkrans; v de leden Aartsbroederschap; echt p Caulfield-Tholen.

Zaterdag 15 juli

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

09.00 uur v overl echt p. Caulfield-Tholen

Zondag 16 juli

Vijftiende Zondag door het jaar 10.00

uur Gestichte jaardienst Fa. Joosten-Gonera; Jaardienst voor Mietsie Jacobs-Van Thoor; v overl echt p Caulfield-Tholen

Dinsdag 18 juli

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen.

Donderdag 20 juli

10.30 uur v kinderen Kinderkrans; v leden Aartsbroederschap; echt p. Caulfield-Tholen

Zaterdag 22 juli

H. Maria Magdalena

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen.

Zondag 23 juli

Zestiende Zondag door het jaar

10.00 uur v overl echt p Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*)

Dinsdag 25 juli

H. Jakobus, apostel

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 27 juli

Z. Titus Brandsma, priester/martelaar

10.30 uur v leden Kinderkrans v leden vd Aartsbroederschap; echt p Caulfield-Tholen.

Zaterdag 29 juli

H. Marta, gedachtenis

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen.

150 JAAR GELEDEN:

GESCHIEDENIS VAN HET NAALDWONDER VAN SITTARD EN DE BASILIEK.

We lezen in de documentatie van Het Meertens Instituut voor onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur: In 1843 vestigden de zusters Ursulinen zich in Sittard. Het "Huis op de Berg" werd in gebruik genomen als klooster en meisiespensionaat (internaat).

In 1866 werden Luik, maar ook andere delen van België evenals plaatsen in Nederland en Duitsland geteisterd door een cholera-epidemie. Mevrouw J. Demarteau-Lochmans uit Luik stuurde haar drie dochters, die bij de ursulinen te Sittard in pensionaat waren, een medaille van O.L. Vrouw van het H. Hart om hen te beschermen tegen de cholera. Op de medailles stonden afbeeldingen van het H. Hart van Jezus en van Maria met Kind, alsmede de bede: 'Notre Dame du Sacré Coeur, priez pour nous'. Deze tot dan toe vrij onbekende aanroeping werd door de ursulinen en hun pensionnaires na enige terughoudendheid overgenomen. Een van de pensionnaires, Marie Verheggen, slikte korte tijd later tijdens naaiwerkzaamheden een naald in. Alle pogingen om de naald te verwijderen mislukten. Ten einde raad hing men het meisje de medaille van O.L. Vrouw van het H. Hart om de hals en riep Maria's bijstand in en nadat men 33 maal 'Notre Dame du Sacré Coeur, priez pour nous' had gebeden, gaf Marie de naald op en werd 'genezen' bevonden.



- Vanwege deze gebeurtenissen wensten de zusters de oorsprong van de mariale devotie te achterhalen. Via een medezuster, op bezoek uit Engeland, kregen ze te horen dat de verering van O.L. Vrouw van het H. Hart was ontstaan in de Franse plaats Issoudun. De Sittardse ursulinen namen daarop contact op met de missionarissen van het H. Hart in die plaats, hetgeen ertoe leidde dat op 6 januari 1867 moeder-overste Marie Thérèse Rutten de zusters en leerlingen kon inschrijven als leden van de broederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart te Issoudun.

- Het verhaal van het wonder met de naald verspreidde zich ondertussen, zodat spoedig vereerders het klooster in Sittard kwamen bezoeken. Daarom hingen de zusters een lithografie (of schilderij?) van het genadebeeld van Issoudun in de recreatiezaal van het klooster. De pensionnaires brandden er kaarsen bij en versierden het met bloemen. Het eerste genadebeeld uit 1867 van Cuypers werd eind 1868 vervangen door het nieuwe beeld van Raffle. Dit beeld werd eveneens opgesteld in de huiskapel, de voorganger van de huidige bedevaartkerk, waar sedert 8 mei 1868 een speciaal altaar voor het cultusbeeld stond. In 1869-1879 werden aan dit altaar 25.410 missen gelezen.

- De devotie werd sterk gestimuleerd door deken Rutten die hoofdzelaar was. Naar verluidt was hij een van de eerste Nederlanders die in 1868 naar Issoudun pelgrimeerden. Bij de zusters ursulinen was Mère Antoine Nijs belast met de bevordering van de verering. Bisschop Paredis stimuleerde de nieuwe cultus eveneens; hij beval haar onder meer aan in een herderlijke brief in 1873. Op 11 december 1873 kroonde hij, in naam van paus Pius IX, het Sittardse genadebeeld. Vanaf 1.00 uur 's nachts lazen priesters continu missen aan de drie altaren van de kloosterkapel. De hoogmis werd om 10.00 uur (andere bronnen zeggen 11.00 uur) opgedragen. Deken Rutten was de hoofdcelebrant en pater Jules Chevalier, generale-overste van de missionarissen van het H. Hart, hield de feestpredikatie. De kroning vond onder grote publieke belangstelling plaats in de namiddag om 15.00 uur tijdens het lof, waarbij tevens bekend werd gemaakt dat er een bedevaartkerk zou worden gebouwd. Ruim vijftig priesters waren bij de plechtigheid aanwezig.

- Het mirakel van de opgehoeste naald werd in de loop der jaren door een reeks andere wonderen en gebedsverhoringen gevolgd. Zo genas Zuster Chrysostoma Korst, in het klooster St. Anna uit Oudenbosch, op 4 augustus 1872 van 'beeneter' (bot-tuberculose) in de ruggegraat, nadat haar medezusters een noven hadden gehouden ter ere van O.L. Vrouw van het H. Hart. Haar familie schonk een beeld van O.L. Vrouw van het H. Hart aan de kapel van de zusters en zuster Chrysostoma overleed pas in 1916. In Sittard zelf, bij gelegenheid van de wijding van de

bedevaartkerk in 1879, meldde weduwe J. van Wesel dat haar bedlegerige zoon na drie jaar was genezen, na te hebben gebeden voor O.L. Vrouw van het H. Hart. In 1880 vonden twee opmerkelijke genezingen plaats. In Boorsheim ging een 20-jarig verlamd meisje op de laatste dag van de noveen weer lopen. Op 8 juni van dat jaar, tijdens de onthulling van het genadebeeld op het nieuwe altaar, genas het verbrijzelde oog van de negenjarige Jan Bustinx uit Overhoven bij Sittard, tegen de diagnose van dokter Collaes in. Vele van dit soort genezingsverhelingen en wonderen werden gepubliceerd in het *Maandschrift* en vestigden zodoende de reputatie van Sittard als bijzonder genadeoord. Jacques Schreurs geeft het hagiografisch getoonzette verhaal dat Louis Tijssen - de latere 'heilige' deken van Sittard - in zijn jeugd met zijn moeder ter bedevaart naar Sittard ging om O.L. Vrouw van het H. Hart te bedanken voor genezing van een ziekte. Toen zijn moeder verslag ging doen bij de overste van de ursulinen, Mère Maria Scholastique, zou deze laatste hebben voorspeld dat Tijssen ooit deken van Sittard zou worden en dan bij de ursulinen de mis zou opdragen.

- Vanwege de grote religieuze uitstraling van het genadeoord besloot paus Leo XIII in mei 1883 de kerk van O.L. Vrouw van het H. Hart als eerste godshuis in Nederland te verheffen tot basilica minor. Aan de verheffing tot basiliek herinnert een witmarmeren plaat met Latijnse inscriptie boven de hoofdingang. Sedert 1883 heet de bedevaartkerk in de volksmond 'de basiliek'. De broederschap werd bij die gelegenheid verheven tot aartsbroederschap. Het pauselijk besluit werd op 5 juni tijdens het jaarfeest bekend gemaakt. Aan de verheffing waren zeven aflaten verbonden: **1.** een volle aflaat op elke dag van het jaar onder vervulling van de normale voorwaarden voor de pelgrims die de basiliek bezoeken en bidden tot de intenties van de paus; **2.** een volle aflaat voor de leden van de aartsbroederschap op de dag van hun toetreding; **3.** een volle aflaat voor de leden in het doodsuur; **4.** een volle aflaat op het jaarfeest van O.L. Vrouw en gedurende het octaaf; **5.** elke maand een volle aflaat op een dag naar keuze; **6.** een aflaat van zeven jaar en zeven quadragenen aan hen die de hoogmis ter ere van O.L. Vrouw bijwonen die elke donderdag in de basiliek wordt opgedragen; **7.** een aflaat van 100 dagen voor hen die in de basiliek een onzevader en een weesgroet bidden.

De (aarts-)broederschap en kinderkrans

- De ursulinen richtten op 23 januari 1867 te Sittard een eigen, vooralsnog aan Issoudun onderhorige 'Vereniging van O.L. Vrouw van het H. Hart' op. Pater Chevalier hechtte hieraan op 11 februari 1867 zijn goedkeuring, omdat hij in de Sittardse broederschap het middel zag om de verering van O.L. Vrouw van het H. Hart ook in Nederland en Duitsland te verspreiden. In de eerste acht maanden werden 7.000 leden ingeschreven. Eind 1867 was dit aantal gegroeid tot 15.000. In 1868 steeg het aantal leden tot 20.000, vooral door inschrijvingen uit Limburg en Brabant. In het jaar 1870 breidde het aantal inschrijvingen zich uit tot 250.000 met veel nieuwe leden uit de provincie Overijssel, uit België en Duitsland. De Nederlandse bisschoppen en de aartsbisschoppen van Utrecht, Mechelen en Keulen, alsmede de pauselijke internuntius in Den Haag, A. Bianchi, waren allen lid geworden. Menten vermeldt op 8 september 1873 reeds 3.600.000 leden.

- Vanaf 1873 startte de broederschap in Sittard met een eigen register, aangezien het te omslachtig was om alle gegevens naar Issoudun te blijven doorsturen. Volgens het

Maandschrift uit 1872 kon het hoge aantal leden overigens mede bereikt worden, doordat ook overledenen als lid konden worden ingeschreven. In 1876 zou het aantal leden zijn gegroeid tot 6.940.000. In 1879 - er waren toen ongeveer 3000 zelateurs en zelatrices actief - telde de broederschap 8.100.000 leden en bleef de groei doorgaan tot het getal van 12 miljoen (Nederlandse en buitenlandse) leden. Voor de kinderen was er een apart ledenregister: de 'Kinderkrans'. Op 10 mei 1883 werd de broederschap dus verheven tot

aartsbroederschap, hetgeen betekende dat overal in Nederland filiaalbroedersschappen van O.L. Vrouw van H. Hart konden worden opgericht, en dezen moesten zich voortaan aansluiten bij hoofdzetel Sittard.

PS. Opvallend is het te vermelden dat nu - in 2017 - nog maandelijks kinderen worden ingeschreven in het register t.e.v. O.L.Vrouw van het H Hart.



Parochie H. Bernadette - Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Diaken B. ter Haar, Verdijkstraat 32 Geleen ☎ 8500290

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

ING-bank: NL07INGB0001571973



H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: tel. 4512275. Op vrijdag 7 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL

Met ingang van 1 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 10 tot 17 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de zomer van 14 tot 16 uur. Elke woensdag Rozenhoedje in de Maria- & Bernadettekapel om 16u!.



Monuta is een goede keuze, ongeacht waar u verzekerd bent.

Ons nieuw uitvaartcentrum

Monuta  **Wauben**

Uitvaartzorg en -verzekeringen

Henri Weltersstraat 17, Baandert - Sittard

Tel. 046 – 451 35 72 www.monuta.nl



H. Paulusparochie - Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

FEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT

Zaterdag 17 jun	19.00 u	Jrd Overleden ouders Pustjens-Linden
Maandag 19 jun	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 21 jun	19.00 u	Voor bekering van de zondaars

12^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 24 jun	19.00 u	8^e Jrd Loek Jeurissen Jrd Tinke Wilms-Robertz en Marinus van de Worp
Maandag 26 jun	19.00 u	Voor een zekere intentie
Woensdag 28 jun	19.00 u	Vigilie: Hoogfeest HH Petrus en Paulus Eerherstel H.Hart v Jezus, Eerherstel Onbevl Hart v Maria

13^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 1 jul	19.00 u	Jrd Bernard Ruber
Maandag 3 jul	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 5 jul	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

14^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 8 jul	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 10 jul	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 12 jul	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

15^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 15 jul	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 17 jul	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 19 jul	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

16^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 22 jul	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 24 jul	19.00 u	Willy van Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 26 jul	19.00 u	Voor een zekere intentie

ALLEMAAL VAN HARTE PROFICIAT EN GODS ZEGEN

Voor de communicanten van 'OBS Loedoes, Limbrichterveld /Hoogveld'
Zij hebben hun 1^e H. Communie gevierd op zondag 11 juni 2017 in de St.-Petruskerk:

Charlotte Antwerpen	Noa Mesters	Esmee Smeets
Feline Boers	Jesper Peters	Femke Smeets
Kyara Dullens	Megan Peters	Roann Stauffenberg
Danae Erkens	Maike van Proemerem	Bente Stekelenburg
Vroni Heinen	Ryan Salden	Dylan Stevens
Jeevisha Randasamy	Chris Schmeits	Jessie Quaedflieg
Luuk Kohlen	Daan Sliepen	Kirsten Quaedflieg
Dyalissa Lamers		

In 2018 datum 1^e H Communie: OBS Loedoes (Hoogveld/Limbrichterveld) 10 juni 2018



Parochie H. Hart van Jezus - Overhoven

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275
Parochiecentrum open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel: 4583023
Kerkbijdrage Ingbank NL37INGB0001035314
Rabobank NL60RABO0147635594

MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN

Zondag 18 juni: Hoogfeest H. Sacrament **10.30 uur** **Volkszang**
Tiny Ruyters-Honings, Sjaak Ruyters en kleindochter Emma; Hub Hacken en Tiny Hacken-Hendrix v.w. vaderdag; Piet Peters v.w. vaderdag; Gerrit Baltussen als jaardienst en dochter Truus; 6-wekendienst Ger Jacobs; Jaardienst Jan en Gerda Roberts-Erkens.

Zondag 25 juni: 12^e Zondag door het Jaar **10.30 uur** **Jubileumkoor**
Pl. Eucharistieviering b.g.v. 85-jarig jubileum H. Hartkerk *dankviering communicanten*
Annie Nicoll-Poussart; Theo Schulpen v.w. jaardienst; Mia en Leo Reul-Op den Camp als 2^{de} jaardienst; Dokter Maurice en Luus Verheije-de Rijcke; Ter nagedachtenis aan Peet en Ellie Kusters-Geelen en overleden familieleden, tevens uit dankbaarheid voor het mogen wonen in deze mooie parochie Overhoven.

Zondag 2 juli: 13^e Zondag door het Jaar **10.30 uur** **Volkszang**
Jaardienst pastoor Van Maanen; Paul en Fien Bergmans-Jessen, overleden familieleden Bergmans-Jessen; Overleden familieleden ouders Eussen-Smeets en dochtertje Toosje

Zondag 9 juli: 14^e Zondag door het Jaar **10.30 uur** **Volkszang**
Jaardienst Tiny Ruyters-Honings en Sjaak Ruyters en kleindochter Emma

Zondag 16 juli: 15^e Zondag door het Jaar **10.30 uur** **Cantate**
Jaardienst Ellie Kusters-Geelen, tevens ter nagedachtenis aan echtgenoot Peet en overleden familieleden; Jaardienst Jan Ermans en ouders en schoonouders.

Zondag 23 juli: 16^e Zondag door het Jaar **10.30 uur** **Volkszang**
Ouders Meulenberg-Thissen.

ROZENKRANSGEBED *In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard*
Wekelijks is er op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed

U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken. Kinderen die meekomen om de rozenkrans te (leren) bidden krijgen een kleine attentie.

FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING BIJ GELEGENHEID VAN HET 85-JARIG BESTAAN VAN DE KERK H.HART VAN JEZUS-OVERHOVEN

Op zondag 25 juni om 10.30 vieren wij met een feestelijke Eucharistieviering dat onze mooie kerk, gebouwd door architect Jos Wielders, 85 jaar bestaat. Met de bouw van de kerk werd in 1929 begonnen. Op 9 februari 1930 werd de eerste steen gelegd. In 1934 werd de kerk plechtig ingewijd door Mgr. Lemmens. Het was de wens van Deken Thijssen dat de kerk in Overhoven een monument voor het H. Hart zou worden. Hij was een bewonderaar van de Godsvrucht tot het H. Hart. De aanhef van zijn talrijke brieven begon dan ook stevast met ‘Bemind zij overal het Allerheiligste Hart van Jezus!’ Door de stichting in 1922 van het rectoraat Stadbroek-Overhoven, kwam de zielzorg van het gehucht Overhoven en de uitbreiding die ontstond rond 1920, in handen van de Missionarissen van het H. Hart. Na het overlijden van de laatste MSC pastoor -Jan van Maanen- werd de kerk opgenomen in het parochiecluster van de binnenstad. Mede door de bouw van de kerk ontstond ook een geweldige gemeenschapszin. Voor de bouw van de kerk moesten de parochianen geld inzamelen. Onder de bezielende leiding van pater

Jacques Schreurs, die kapelaan was in Overhoven, werden vele activiteiten opgezet. Hij trok met de "Wielewalen", een meisjeskoor en mandolineorkest, door het hele land om zo geld te verzamelen voor de kerk. De priesterdichter Schreurs schreef voor "Jong Overhoven" revues en toneelstukken. Hij organiseerde fancy fairs en zelfs een landelijke loterij. Zo sprokkelde hij, samen met zijn parochianen het nodige geld bij elkaar voor de bouw van de kerk. In 1930 werd de eerste steen gelegd en in 1932 werd de kerk in gebruik genomen.

Dankbaar voor het vele dat zij in de kerk van Overhoven mochten meemaken, willen de parochianen nu het 85-jarig bestaan vieren. Dit doen zij met een Eucharistieviering, waarin samen zijn en samen doen centraal staat. Daarom is er ook een speciaal koor gevormd uit leden van alle koren die gedurende het jaar in onze kerk de Eucharistie opluisteren. Dit zijn: Cantate, de Schola Sittardiënsis Sanctus Michaël, Benadettekoor, de Hofzengesj, Sound 70 en The Voices of Kids. Het koor staat onder leiding van Paul Kalkhoven en wordt begeleid door Efrem Verleng (orgel) en Christien Kooijman (dwarsfluit). Ook de communicanten, die op 25 mei zo'n mooie communieviering hadden, willen hun dankbaarheid tonen. Het is ook hun dankviering. Wij hopen dat zij met hun familie in grote getale deze dankbaarheid komen vieren. Na de Eucharistieviering zal fanfare St. Barbara de aanwezigen begeleiden naar "Oos Kaar", waar de feestelijkheden zullen worden voortgezet met een hapje en een drankje en een muzikaal optreden van o.a. Niels Sievers, de Hofzengesj en het kinderkoor Overhoven. Het wordt dan een echt **wijk & parochiefeest! Het wijkcomité van Overhoven heeft besloten om het wijkfeest van september (ook wel 'de dag van de wijk') te verplaatsen naar zondag 25 juni, om samen met de parochie één groot feest te maken!**

Gedurende de middag zullen er verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden: **er is een tombola met een hoofdprijs**, een **huifkartocht** door Overhoven, een **fotopresentatie met historische foto's van Overhoven**, een **DJ** zorgt voor muziek, er zijn **"oud Hollandse spelen"**, een **springkussen**, **schminken**, en nog veel meer! Zelfs kunnen de liefhebbers de formule 1 de wedstrijd op groot scherm volgen! Er zijn gratis hapjes en snacks voor de bezoekers. Wij willen **jong & oud** van harte nodigen om met ons dit heuglijk feit te vieren.

Boekje Iconen & Symbolen parochiekerk H. Hart van Jezus Overhoven

Eveneens op 25 juni s'middags zal in Oos Kaar het boekje Iconen & Symbolen parochiekerk Heilig Hart van Jezus Overhoven worden gepresenteerd. De samensteller, dhr. Ben Bongers, zal een beknopte toelichting geven over het boekje en de eerste exemplaren uitreiken. Daarna kunnen degenen, die het boekje via intekening hebben besteld, dit in ontvangst nemen. Er bestaat ook nog de mogelijkheid om vanmiddag een boekje te kopen (indien u het nog niet besteld heeft). Voor meer informatie of bestelling van het boekje kunt u contact opnemen met het parochiekantoor van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, Geldersestraat 37 Sittard.

DEURCOLLECTE KINDERKOOR De collecte voor het kinderkoor na de viering van de Eerste H. Communie bracht € 158,20 op. Hartelijk dank voor de bijdrage aan het jaarlijkse uitstapje.

Nu al bloemen plukken voor de Kroedwösj! Dinsdag 15 augustus is het Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. We vieren in Overhoven dit vooraf op Zondag 13 augustus en dan wordt de **Kroedwösj** gezegend. Het mooiste is als u zelf, uw eigen **kroedwösj** meebrengt. U kunt nu al vast beginnen met het verzamelen van de 7 kruiden en veldgewassen.

KOFFIEDRINKEN **Op zondag 2 juli** is er weer koffie drinken in ons parochiezaaltje, na de H. Mis.

THUISCOMMUNIE Op zondag 9 juli wordt er voor aan huis gebonden parochianen uit de wijk de ziekencommunie gebracht.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team.

Pastoraal Team:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Diaken B. ter Haar, Verdijkstraat 32, Geleen ☎ 8500290

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE:

www.rk-kerken-sittard.nl

Contact:

mbt **H. Doopsel:**

via pastorie: ☎ 4512275 of

Catechist B. Scholte ☎ 4519139

Melden bij voorkeur via mail:

doopsel@rk-kerken-sittard.nl

mbt **Huwelijk - Uitvaarten:**

Deken Van Rens: ☎ 4512275

mbt **Jeugd- & Jongerenpastoraal:**

Kapelaan A. vd Wegen ☎ 4512628

mbt **pastoraal zieken en ouderen:**

Kapelaan H. Peters ☎ 4512497

mbt **contact zorginstellingen:**

Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET

Parochie HH. Petrus en Michaël:	NL98RABO 0147603676
Parochie H. Bernadette-Baandert:	NL07INGB 0001571973
Parochie H. Hart-Overhoven:	NL37INGB 0001035314
Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:	NL86INGB 0003268633
Alg. banknummer Parochiecomité:	NL51INGB 0001032540

Het volgende parochieblad Jaargang 20 no. 7 verschijnt op

29 juli en loopt tot en met 9 september 2017.

Kopij hiervoor aanleveren vóór 21 juli 2017 a.s. op de administratie

Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.

Opmerkelijke Uitspraken over wijsheid:

- Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard. (*Pythagoras, Grieks filosoof en wiskundige 580-504 v Christus*)
- Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. (*naar Engels gezegde*)
- Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is. (*H. Augustinus, Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430*)
- Kennis is nog geen wijsheid. (*A. Schopenhauer Duits filosoof 1788-1860*)
- Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst. (*Jan Ligthart, onderwijzer en schrijver 1859-1916*)