



Kloosterplein 10 ☎ 4512275 kantpastoriesittard@gmail.com 20^e jrg. - nr. 7 -- 29 juli 2017

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 9 september 2017.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.19.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl**

HERDER GEZOCHT IN DEZE WERELD VAN VEEL GESCHREEUW EN WEINIG WOL.

Enige tijd geleden werd voor de heidelanden van Drente in Nederland via een advertentie in de kranten een herder gezocht. Het resultaat was verrassend: 250 mensen, van alle stand en leeftijd, meldden zich. Ik weet niet wat die mensen bewoog om herder te willen worden: werkeloosheid, vlucht uit het jachtige leven... In elk geval schijnt het dat veel mensen beseffen dat dit beroep iets bijzonders moet hebben.

De grote figuren van het Oude Testament waren herders: Abraham, de vader van het geloof; Mozes, de redder van zijn volk; David, de grote koning. Het uitverkoren volk heeft tenslotte deze titel op God zelf toegepast: "God is mijn herder, die waakt over mij."

Wij horen niet meer zo graag over de "goede herder" spreken, omdat wij niet zo graag als schapen beschouwd willen worden. De overgevoeligheid waarmee sommige gelovigen reageren tegenover het gezag in het algemeen en tegenover de kerkelijke leiding in het bijzonder, is wel kenmerkend voor deze tijd. De tijd van "herderlijke brieven" is wel voorbij, en ook de tijd dat de kudde gedwee en volgzaam in het spoor van hun pastoor liep.

De Kerk vraagt zeker niet van ons dat wij ons zouden voelen als gelovige schapen of als schaapachtige gelovigen. Dat alles bedoelt Jezus zeker niet als Hij in dit evangelie zegt: "Ik ben de goede Herder." Ik heb eens geprobeerd een eigentijds woord te vinden, dat je zou kunnen gebruiken in plaats van herder, om de bedoeling van Jezus duidelijk te maken. Wij zouden kunnen spreken van ploegbaas, teamleider, directeur, maar geen enkel woord geeft volledig weer wat je onder herder moet verstaan, het is een samenspel van tederheid, mildheid, trouw, leidinggevende zorg. Het is niet zonder reden dat de oudste afbeelding, die ooit van Jezus gemaakt werd, in de catacomben van Rome, een beeld is van de goede herder. De mensen weten ook heel goed wat ze bedoelen, als ze van een pastoor zeggen: "Dat is nu eens een goede herder". Dat klinkt dan niet negatief, integendeel, zij bedoelen: dat is een man die een hart heeft, die bezorgd is voor de zieken en stakers, voor de mensen in nood. Juist dit bedoelde Jezus toen Hij zei: "Ik ben de goede



herder". De herder is solidair met zijn schapen. Hebben de schapen het koud, dan heeft de herder het ook koud, smacht een schaap naar het frisse water, dan ook de herder, een herder ruikt naar zijn schapen, slaapt tussen zijn schapen, hun vuil kleeft aan zijn kleren en zijn lijf. Zo solidair is Jezus met ons. Hij kent zijn schapen bij naam. "Ik ken mijn schapen," zegt Jezus. Dat is een geweldige uitspraak, die eigenlijk pas heel concreet wordt als ik die uitspraak op mijzelf toepas. Jezus kent mij. Hij kent mijn goede en slechte kanten, mijn diepste eigenheid en Hij aanvaardt mij

zoals ik ben. Het kennen van Jezus is immers geen beoordelen of veroordelen, maar een bevestigende liefde, die gaat tot het geven van zijn leven voor mij. Kent u de uitdrukking: veel geschreeuw en weinig wol ?? Die uitdrukking wordt gebruikt als iemand veel drukte maakt zonder veel resultaat of zonder echte bedoeling, of als iets met veel poeha werd aangekondigd, maar vervolgens erg tegenvalt. Er zijn allerlei logische verklaringen bij deze uitdrukking in de literatuur te lezen. Maar een bepaalde uitleg wil ik u niet onthouden: volgens het Spreekwoordenboek van Van Dale (2000) komt de uitdrukking al voor in een tekst uit 1460. Mogelijk is ze ontstaan op basis van een verhaal/legende over een domme duivel, die God schapen ziet scheren. Op de vraag waarom hij dit doet, antwoordt God dat hij van de wol kleren wil maken. De duivel probeert daarop zijn varkens te scheren, wat mislukt. Woedend schreeuwt de duivel daarop: 'Veel geschreeuw en weinig wol!' Een interessante uitleg die je laat nadenken over deze dialoog tussen een duivel en God. God scheert schapen..... zo mak als een schaap, zeggen we wel eens. En het bijzondere is dat een schaap zich vleit tegen de scheerder. Alsof het schaap begrijpt dat iemand anders zijn jas nodig heeft. En God werkt maar door..... maar de tegenstander kijkt jaloers en 't lukt hem maar niet..... het is bij de beesten af met zo'n varkens lijkt de duivel te zeggen. De uitdrukking zou dus al in de 15^e eeuw zo gekend zijn. Interessant is daarbij de rol van duivel en God, van varken en schaap. Het verwijst naar de aloude Bijbelse botsing tussen goed en kwaad, tussen wat God graag van ons als inzet vraagt en wat de duivel ons als luxe voorhoudt maar waarvan de opbrengst uiteindelijk nul zal zijn omdat je alles voor jezelf wilt houden. De conclusie die de duivel trekt uit de gebeurtenis van toen, is voor ons de hedendaagse uitdrukking geworden: Veel geschreeuw, weinig wol!! Maar in dit verhaal over de uitdrukking zit ook verscholen de positie van U en mij. Jezus wijst ons op de unieke rol van de herder. Hij gebruikt het beeld van de goede herder die zichzelf wegcijfert omwille van zijn schapen: en verder attendeert hij ons op de slechte herder die een

huurling is en alleen maar uit is op persoonlijk gewin en uiteindelijk wegrent als het erop aankomt! Leer het onderscheid van goede en slechte herder goed kennen, is zijn overduidelijk advies. Kijk hoe zij zich zelf binden aan de taak die God aan ons voorlegt. Aan de vruchten kun je zien of zij ons God voorhouden of zichzelf! Daarom is deze uitdrukking ook een spiegel voor de bisschoppen, priesters en diakens, allen die met het priesterambt van Christus zijn bekleed. Een van de hoofdkenmerken van het herder-zijn is dienstbaarheid. Populariteit en geliefd-zijn als priester is leuk en aardig, maar het brengt je eigenlijk af van Christus. Daarom uit roeping zich altijd in een innerlijk gebedsleven die gepaard gaat met een grote vorm van dienstbaarheid: en dat moet te zien zijn bij al onze bisschoppen, priesters, diakens en al onze kloosterlingen. Dat is de reputatie waar het in onze kerk om gaat!

De volgelingen die Jezus in het evangelie zijn schapen en lammeren noemt, noemt Hij elders zijn broers en zusters (Mt. 12,50). Als deze goede herder later tot Petrus zegt: "Weid mijn lammeren", dan zijn wij allemaal aangesproken om op onze beurt herder te zijn van onze broeders en zusters. Zo wordt ons ook deze spiegel voorgehouden. Wij moeten, zoals Jezus, mild zijn, een hart hebben voor de anderen, wij moeten zelfs bereid zijn ons leven te geven voor het geluk van andere mensen.

In deze tijd hebben de mensen meer dan ooit nood aan herders, nood aan leiding, bevestiging en opbeuring. Laat u zich leiden? En nu als gelovige: Durft u anderen het voorbeeld van Jezus door te geven? Een beetje herder zijn voor elkaar? De komende vakantieperiode kunnen we misschien benutten om dat mede mogelijk te maken. Goede vakantie toegewenst.

Sittard, juli/augustus 2017.

Deken Wilbert van Rens.

DANK AAN ALLE MEDEWERKERS SACRAMENTSPROCESSIE 19 JUNI 2017

Deze processie was zeer geslaagd. ik was echt getroffen door de prachtige sfeer die U met zijn allen hebt verwezenlijkt: een andere route..... maar het begon uiteraard in Binnenstad en daar was weer degelijk gesierd en dit jaar met vernieuwde elan en huisvlijt van vele dagen vooraf!! Compliment!! Dan dit jaar inzegening Jezuïtenkapel: de route was zodanig en treffend omgeleid mmv Processiecomité dat het geheel een doel uitstraalde: velen stonden daardoor stil en ingetogen bij de inzegening van dit monument. Het treffende van de route is vanuit Binnenstad naar de schootsvelden, naar de plekken die zoveel historie voor ons bewaren, geflankeerd door enerzijds de Jezuïtenkapel en anderzijds de nieuwe woningen/appartementen waar senioren en ouderen uitzien naar een nieuwe toekomst..... en daar komt OLHeer langs.... als een verwijzing ook buiten de stad.

Daarna de route naar Paardestraat, de aloude hoofdweg naar de stad, en nu naar rustaltaar, ook alweer vernieuwd..... en wat me opviel is dat alles zo geordend en sierlijk was ingericht..... onze kapelaan had de communicantjes gevraagd mee te gaan en dat was heel fijn om zoveel jonge kinderen te zien..... ze zijn de dragers naar een nieuwe toekomst. Nadat het nieuwe rustaltaar was ingezegend, ontvingen we met zijn allen de Zegen..... precies op de plek waar velen de stad in- en uitgaan, mogen het hen ook tot zegen zijn.

Daarna brachten we Ons Heer terug via Markt, Oude Markt en zo via Kloosterplein naar de Grote Kerk. Overweldigend was de begroeting toen Ons Heer weer "thuis kwam" door de prachtige nieuwe decoratieve begeleiding en vlaggen, maar ook doordat velen met ons mee de Grote kerk ingingen en aldaar het Te Deum zongen uit dankbaarheid. Onze ceremoniaris had werkelijk met processiecomité en velen goede banden weten te smeden om zo gezamenlijk

een prachtig Sacramentsfeest te maken. De Philharmonie, de St. Joep en koren, met de vele processiegangers hebben deze dag stijlvol opgeluisterd.

U ALLEN ALLEEN MAAR DANK!!!

Deken Wilbert van Rens

DE ST.-ROSAPROCESSIE

Zoals ieder jaar trekken we op **St.-Rosazondag, dit jaar op 27 augustus**, aansluitend aan de Pontificale Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk, in processie naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg. Onze Bisschop Mgr. Fr. Wiertz zal dit jaar als "pelgrim" deelnemen dwz door zijn oogziekte zal hij niet hoofdcelebrant kunnen zijn maar als concelebrant en processiedeelner graag deelnemen aan ons St.-Rosafeest.

Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.

Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in St.-Michielskerk.

Processievolgorde:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mannenkoor Si-tard | 7. St.-Rosasociëteit | 13. Misdienaars/Acolieten |
| 2. Harmonie St.-Joseph | 8. Relikwie St. Rosa | St. Michael en St. Rosa |
| 3. Kerkenwachtgilde | 9. Beeld OLVrouw | 14. HH Geestelijken |
| 4. Broederschap Sittard-Kevelaar | Behoudenis der zieken | 15. Allerheiligste |
| 5. gelovigen / processiegangers | 10. Eerwaarde zusters | 16. Scouting met afsluitende vlaggen |
| 6. Fanfare St. Jan | 11. Philharmonie | |
| | 12. Kerkbestuur, B&W en gemeenteraad | |

VERGEET NIET: De processie is het "tonen" van Onze Heer te midden van waar we wonen en werken. De eucharistie maakt ons dankbaar en brengt ons in beweging om die dankbaarheid op voorspraak van de H Rosa tot uitdrukking te brengen. Dus de processie is geen begin maar een uiting van dankbaarheid en dat trekt als het ware een markante lijn door onze stad naar de Rosakapel en wanneer we terugkomen wordt het pas beëindigd door het aanheffen van Te Deum in de St.-Michielskerk. **DAAROM SLUIT DE PROCEESIE MEE AF IN DE PATERSKERK.**

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand **augustus** luidt: *Kunstenaars*. Dat de kunstenaars van onze tijd door hun vindingrijkheid anderen mogen helpen om de schoonheid van de schepping te ontdekken. De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand **september** luidt: *Parochies*. Dat onze parochies, beziel door een missionaire geest, plaatsen mogen zijn waar het geloof wordt gedeeld en de naastenliefde zichtbaar is.

augustus
2017



september
2017

KERK  **BALANS**

2017

Mijn Kerk in balans!

Banknummers zie ook blz 19

Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
*Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@gmail.com*

KERKPROEVERIJ: 'VRAAG IEMAND MEE NAAR JE KERK'

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zetten veel kerken in heel Nederland de deuren open voor de zogenoemde Kerkproeverij. Dit gebeurt ook in de parochiekerken van ons cluster. Een landelijke campagne onder het motto 'Proef, en geniet de goedheid van de Heer' (Psalm 34:9), waar al meer dan 20 christelijke denominaties aan meedoen.

Kerkproeverij komt tot stand dankzij een samenwerking van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, Raad van Kerken, IZB en MissieNederland, met EO en KRO-NCRV als mediapartners. Het doel van de campagne is dat mensen in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. "Er zijn veel redenen om dat niet te



doen. Geloof is privé, daar val je anderen niet mee lastig; je weet niet precies hoe je iemand moet uitnodigen; iemand kan bedanken voor de uitnodiging of je bent bang voor moeilijke vragen. Maar er zijn ook veel redenen om de sprong wél te wagen", aldus de initiatiefnemers. Kerkproeverij lanceerde onlangs de website www.kerkproeverij.nl, waarop allerlei materiaal is te vinden dat kan worden gebruikt om een 'cultuur van uitnodigen' te

bewerkstelligen in hun eigen parochie. Kerkproeverij is gebaseerd op de Engelse *Back to Church Sunday*, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft.

BEDEVAART SITTARD-KEVELAER OP MAANDAG 11 SEPTEMBER

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 11 september. Gaat u ook mee? Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen, waarna alle bussen zich verzamelen bij "Op de Vos" in Nieuwstadt/Sittard. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:

- 10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
- 10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
- 15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
- 17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek van Kevelaer met hulpbisschop Mgr. De Jong.

Tussendoor heeft men volop gelegenheid voor even stilte in Aanbiddingkapel en/of biechtgelegenheid in Nederlands. Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar Sittard. Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants. **Aanmelden:** Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus verkrijgbaar bij:

stomerij Mengelers, v/h E. Cals, Putstraat 11, 6131 HH Sittard, tel. (046) 4512251;

dhr. Fr. Tummers, Hodgesstraat 14, 6135 CS Sittard, tel. (046) 4520590;

mevr. Mia Donners, Overhoven 53, 6136 EA Sittard, tel. 06-21243805.

Een buskaart kost € 18,- per persoon. Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denk u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.

Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590.

ZEGENING KROEDWÖSJ

Elk jaar op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Hiermee wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest ontstond in het Oosten en werd in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Het is voor de Katholieke Kerk het belangrijkste Mariafeest. Aan dit feest zit – zeker in Limburg – het oude gebruik gekoppeld van de zegening van de zogeheten ‘**Kroedwösj**’ dat de laatste jaren in de parochies juist meer aandacht krijgt. Daarom het zegenen van een boeket met veldkruiden op het feest van Maria Tenhemelopneming. In het Limburgs vaak aangeduid als ‘kroedwösj’, ‘kruudwis’ of lokale varianten hierop.

Samenstelling kruidenboeket Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende kruiden, bloemen en korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge), twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en boerenwormkruid) en twee kruiden die het onweer kunnen weren (alsem of bijvoet en koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid genoemd). Het zevende kruid is het walnotenblad. Dit is samengesteld uit zeven blaadjes. Beweerd wordt dat de bliksem nooit in een notenboom inslaat. De traditie wil dat deze zeven kruiden achterbleven in het graf van Maria. Dat het om zeven kruiden gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de kerkgeschiedenis het getal van de volheid van Gods liefde. Het kruidenboeket wordt in de kerk gezegend en beschermt volgens de traditie tegen allerlei soorten onheil, zoals blikseminslag. De boeketten werden vroeger samengebonden met een lint van zeven el lang en opgehangen boven huis- en staldeuren. Bij onheil werden er een paar takjes van de “kroedwösj” in het haardvuur geworpen. U wordt verzocht om zelf zo veel mogelijk een kruidenboeket samen te stellen. Indien dit niet mogelijk is, zijn er enkele boeketten beschikbaar tegen een vrijwillige bijdrage, die weer ten goede komt aan onze kerk.

Attentie: Het aangekondigd concert door Podium Domijnen “Ook ik spreek over de roos” op vrijdag 25 augustus in de Paterskerk gaat helaas niet door!!



REGINA CARMELI

Zondag na de 1^e vrijdag van de maand: 17.00 uur: Nederlandse Vespers

Alle andere zondagen: 10.00 uur: uitstelling van het H. Sacrament. Aanbidding tot 17.00 uur: Duitse Vespers

VERVOLG PROGRAMMA 2017:

RETRAITES (= BEZINNINGSDAGEN MET OVERNACHTING)

27 - 31 augustus Retraite in stilte *Het licht van het geloof*. De encycliek met dit thema, van de hand van paus Benedictus XVI maar uitgegeven door paus Franciscus (29 juni 2013), reikt ons kernpunten aan om de samenhang van ons geloofsleven beter te begrijpen en dieper te doorleven: God kennen, Jezus Christus vertrouwen, de Kerk lief hebben, vanuit de sacramenten leven, onze persoonlijke christelijke roeping opnieuw ontdekken, bidden met Maria en de heiligen. Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch Begin: zondag 16.30 uur, sluiting: donderdag 13.30 uur Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed).

WANDELING & BEZINNING 6 - 8 oktober vr 06-10-2017 tot zo 08-10-2017

Kloosterwandeling 3 dagen Aanvang: Bezienshuis Regina Carmeli 10.30 uur

Terugreis: Bezienshuis Regina Carmeli 15.00 uur **Wandeldagen:** vr za zo **Afstanden:** in dagen 25 tot 35 km **Gids:** Gerda Stougie **Organisatie:** De Wandelmaat - stichting pelgrimsgemeenschap.

GELOOFSGROEPEN. “Rozenkransschool”: elke dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur. Op dinsdagmiddag komen M.M. Katharina, Carla en Monique samen in het museum van ons

Bezinningshuis om rozenkransen te maken. M.M. Katharina is een lerares met haar ervaring van tientallen jaren in het vak. De rozenkransen worden verkocht in onze missiewinkel: de opbrengst van de verkoop gaat naar onze zusters in de Missie. Wilt u mee helpen?

Informatie: Zr. M. Gisela **Tel:** 0031 (0)46 457 09 93 **E-mail:** regina.carmeli@carmeldcj.nl

“Gebedsgroep Charismatische Vernieuwing” Elke maandag van 15.00 - 17.30 uur

Informatie: Uk Verbraak **Tel:** 046 485 30 57 **E-mail:** berukverbraak@hetnet.nl

“Mothers Prayers/Biddende Moeders” Elke dinsdag van 9.45 - 10.45 uur **Informatie:**

Susanne van der Ploeg **Tel:** 046 451 51 59 **E-mail:** susannevanderploeg@gmail.com

“Fathers Prayers/Biddende Vaders” Elke vrijdag van 9.45 - 10.45 uur **Informatie:** Ben

Scholte **Tel:** 046 451 91 39 **E-mail:** bjscholte@hotmail.com

“FBB Gideon Voorbidders Limburg” Maandelijks op een zaterdag van 9.30 – 15.00 uur

Informatie: Harrie Bertrand **Tel:** 043 459 27 47 **E-mail:** harrie.bertrand@outlook.com

Voor **alle informatie:** Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard Zr

Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl; alg info <http://www.reginacarmeli.nl>

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎ 4519039. Dank u!

OUDE TESTAMENT: HET BOEK ESTHER.....

Gods onzichtbare hand in de geschiedenis van de mensheid. Heel lang geleden wordt het Joodse volk verjaagd uit hun land. Ze moeten in Babylonië gaan wonen. Als ze daar een tijd leven, wordt Babylonië veroverd door de koning van Perzië Ahasveros. Op een dag vermoordt deze koning zijn vrouw Vashti in een dronken bui omdat ze niet wou luisteren. Ahasveros kiest dus het mooie Joodse meisje Esther als vrouw, zonder te weten dat zij Joodse is. Esther is het nichtje van Mordechai, de leider van de Joden. Op een dag stelt de koning een nieuwe eerste minister aan. Het is Haman, de rijkste man van de stad. Haman, die een hekel heeft aan de Joden, wil dat iedereen voor hem buigt, ook de oom van Esther. Maar deze weigert dat en Haman besluit uit wraak alle Joden te doden. De dag waarop hij dat zou doen weet hij nog niet en daarom pakt hij poeriem, een soort lootjes, om te bepalen wanneer het zal gebeuren. Mordechai komt erachter, dat Haman zijn volk wil doden. Hij vraagt zijn nicht Esther om hem te helpen en de koning te vragen om hem te stoppen. De koning doet het en laat Haman oppakken. Nu nog vieren de Joden dit Lotenfeest (Pueriem) als herinnering dat deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag.



We zien dus hoe God ingrijpt, dat wilt dit boek ons leren. Niet omdat u en ik het willen dat God ingrijpt. Gods voorzienigheid is altijd anders als wij denken. God grijpt meer in dan wij weten en denken. Maar een ding is zeker: God is daar waar Hij de mens(heid) wilt redden. Maar je moet je wel openen voor zijn reddende Hand. Lees en herlees de Heilige Schrift. Voor samen lezen in de H Schrift? Geeft u op bij deken Wilbert van Rens. 046-4512275 .

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT



IN DE ST.-MICHELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel **OPEN KERK** gehouden. Ook in 2017 is weer **OPEN KERK**. De volgende data kunt u al noteren: de donderdagen 10 aug, 7 sept, 12 okt, 9 nov, en 21 dec.

IN DE ST.-PETRUSKERK wordt de wekelijkse Aanbidding gehouden. Dit gebeurt *aansluitend* na de avondmis: de Uitstelling begint om 19u30. We houden de Donderdag aan als de dag: **Instelling H. Eucharistie**.



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3

Deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard

NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676

H. DOOPSEL

Noa, dochter v ouders Limpens-Miessen, Rapunzel 24 * 24-6-2017

Roswitha, dochter v ouders Swinkels-Reesink, Oude Weg 175, * 9-7-2017

Livia, dochter v ouders Borghans-Laumen, Irenelaan 11 * 23-7-2017

Rox, zoon v ouders Geraeds-Lubbers, Merovingenstraat 20 * 23-7-2017

We bidden dat de dopelingen Noa, Roswitha, Livia, en Rox onder de goede zorgen van hun ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.

Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:

Cliff Raafs & Linda Kremers, Dr. Schaezmanstraat 29, 2-9-2017

'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de Vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis' (Uit de huwelijksliturgie)

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. **Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!** Voor contact deken ☎ **046-4512275**



OVERLEDEN

Bèhr Dirks
Marjolein Jetten-Blom
Frans Delsing
Marijke Aarts-van Stijn
Niek Tillie

Lienaertsstraat 159

85 jaar

† 15-06-2017

Hasselholtstraat 6

75 jaar

† 20-06-2017

Doolstraat 3

78 jaar

† 21-06-2017

Henssenlaan 14

86 jaar

† 13-07-2017

Beukeboomweg 22

71 jaar

† 14-07-2017



Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer



UW AANDACHT S.V.P.

Op de dinsdagavonden 1-8-15-22 augustus vieren wij om 19.00 uur de Heilige Mis in de St.-Rosakapel - Kollenberg! Overzicht vieringen rondom St. Rosa: zie achterzijde.

Zondag 30 juli: Zeventiende Zondag door het Jaar.

Vrijdag 4 augustus: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 6 augustus: Feest Gedaanteverandering van de Heer

Zondag 13 augustus: Negentiende Zondag door het Jaar.

Dinsdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge feestdag, te vieren als zondag. Géén ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk, maar een plechtige Hoogmis om **9.30 uur in de St.-Petruskerk**, met volkszang. De Pl. Avondmis van 19u is een Pontificale Hoogmis in de Kapel St. Rosa aan de Kollenberg opgedragen door Hulpbisschop Mgr. De Jong. Bij deze H. Missen vindt ook de zegening plaats, ook van uw meegebrachte “*Kroedwösj*”. Deze zegening is óók bij de H Mis in de **Basiliek op dinsdag 15 augustus** om 09u00. Voor uitleg “*Kroedwösj*” zie blz 6.

Zondag 20 augustus: Twintigste Zondag door het Jaar.

Woensdag 23 augustus: Kerkelijke Feestdag H. Rosa: om 19u H Mis in de St.-Michielskerk.

Zaterdag 26 augustus: Vooravond Sint Rosafeest Sittard, om 18.00 uur pelgrimsmis in de St.-Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk. Zie het St.-Rosaprogramma op de laatste bladzijde.

Zondag 27 augustus: Een-en-twintigste Zondag door het Jaar. **Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patronesse van Sittard. Om 9u30 Pontificale St.-Rosamis in de St.-Michielskerk met aansluitend Stadsprocessie naar de St.-Rosakapel. Onze eigen Bisschop Mgr. Fr. Wiertz komt dit jaar dankbaar – als pelgrim - ons St.-Rosafeest vieren.** Géén H. Mis in de H. Petruskerk en géén H. Mis in de Basiliek vw de Processie naar St.-Rosakapel. Wel zijn er in het cluster elders 2 HH Missen: ***O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard) om 10u, H.Hart (Overhoven) om 10u30.***

Maandag 28 augustus: St.-Rosamaandag. *Géén H Mis om 8u!* Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, aansluitend om 10u H Mis in St.-Rosakapel. !

Dinsdag 29 augustus: St.-Rosadinsdag. *Géén H Mis om 8u in H. Petruskerk en géén H Mis om 9u in Basiliek vw bidprocessie!* Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, aansluitend om 10u H Mis in St.-Rosakapel.

Vrijdag 1 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 3 september: Twee-en-twintigste zondag door het Jaar. **Collecte voor de MIVA**

Vrijdag 8 september: Feest van Maria Geboorte.

In volgend parochieblad: Zondag 10 september: Drie-en-twintigste zondag door het Jaar.

Maandag 11 september: Jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaer: zie blz 5.

Geef tijdig uw misintenties op!!

NB. NB. Ook dit jaar hebben we nog tijdig wat reversspeldjes van St. Rosa laten bijmaken: ze kosten € 4,00 per stuk en ze zijn verkrijgbaar bij Van Neer Eykeler, Vakwerk en bij het secretariaat info@sintrosasittard.nl

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 9 september tot 21 oktober 2017. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr **vrijdag 1 september 2017** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant of op **NL98RABO 0147603676** t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

Zaterdag 29 juli Vigilie vd Zondag

18.00 uur plrd v Jam Brands en Mia Brands-Hodenus, ook plrd v Lies Meuwissen-Schmeits; gestplev v de zielenrust vh overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubert. Catharina Krux; nadiensten v Bèhr Dirks, Marjolein Jetten-Blom, Marijke Aarts-van Stijn, Niek Tillie (*samenzang*)

Zondag 30 juli**Zeventiende Zondag door het jaar**

11.00 uur Plzwd v Fien Veeke-Schrooten; plev v ouders Laudy-Bresser, Pup Röcker-Laudy en Ben Weustink (*samenzang*)

Maandag 31 juli**H. Ignatius van Loyola, priester**

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D)

Dinsdag 1 augustus**H. Alfonsus Maria de'Liguori,**

bisschop en kerkleraar

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D); gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur St.-Rosakapel gestev Zef Daniëls; v Ria Wessels-van der Hijden; ev overl. ouders Ben Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie Claessens; v Hub en Annie Kremer-Omloo; ev Annie en Jan Bormans; ev Louis Beursgens; ev Louis Boesten en Wim Knoben; ev Koos Simons; v overleden ouders Jos en Lien Beursgens-Verwijlen; ev ouders Houben, ouders Beugels en zoon Karel; ev ouders Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev overl. ouders Gieskens-Martens en v fam. Gieskens-Muyris; v overl Theo Hunnekens en overl vd fam De Kok; v Wil Haustermans, Johnny Chua en Mia Chua-Marx (*samenzang*)

Woensdag 2 augustus

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed godsdienstig te leven (D)

19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 3 augustus

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' perm. aanwezigheid in H. Eucharistie (D)

19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Vrijdag 4 augustus (Pastoor van Ars)

H. Johannes Maria Vianney, priester

Eerste vrijdag van de maand

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijk; v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen

Zaterdag 5 augustus

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev echt p Caulfield-Tholen

18.00 uur plrd Bertha Mevissen; gestplev v zielenrust vh overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst v Marijke Aarts-van Stijn, Niek Tillie (*samenzang*)

Zondag 6 augustus**Feest Gedaanteverandering vd Heer**

11.00 uur Plzwd v Bèhr Dirks; plleijd v Hilde Schalkx-van Banning en overleden familie; gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; gestplrd Wiel Zentjens en Mia Zentjens-Paes (*samenzang*)

Maandag 7 augustus

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur om voorspraak v H Vader Paus Johannes-Paulus II en om kracht voor zijn opvolgers.

Dinsdag 8 augustus**H. Dominicus, priester**

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel ev Ria Wessels-van der Hijden; ev overl. ouders Ben Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie Claessens; v Hub en Annie Kremer-Omloo; v Peter Bongers en Jeanne Bongers-Laumen; v Suzanne Bongers-Derrez; v

Merie Laumen en Hendrik Jankowski; ev Louis Beurgens; ev Louis Boesten en Wim Knoben; ev Annie en Jan Bormans; ev Koos Simons; v overleden ouders Jos en Lien Beurgens-Verwijlen; ev ouders Houben, ouders Beugels en zoon Karel; ev ouders Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev overl. ouders Gieskens-Martens en v fam. Gieskens-Muyris; v overl Theo Hunnekens en overl vd fam De Kok, v Wil Haustermans, Johny Chua en Mia Chua-Marx (*samenzang*)

Woensdag 9 augustus (Edith Stein)

H. Teresia Benedicta van het Kruis,
maagd en martelares, patrones van Europa

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin;

Donderdag 10 augustus

H. Laurentius, *diaken en martelaar*

08.00 uur ev v de weldoeners vd parochie (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

Vrijdag 11 augustus

H. Clara, *maagd*

08.00 uur ev v overled vd familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)

19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 12 augustus

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken v zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur plev overleden ouders Gerards-Schoonus; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, nadienst v Marijke Aarts-van Stijn, Niek Tillie (*samenzang*)

Zondag 13 augustus

Negentiende Zondag door het jaar

11.00 uur plev overl ouders Math en Sophie Maessen-Wijnands; gestplev voor

de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en familie (*samenzang*)

Maandag 14 augustus

H. Maximiliaan Maria Kolbe, *priester en martelaar*

08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestev echtp Caulfield-Tholen

Vigilie Maria Tenhemelopneming:

19.00 uur; gestev Corry Close en familie *Einde van de dienst Kroedwösj-zegening*

Dinsdag 15 augustus

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Einde van de diensten Kroedwösj-zegening

08.00 uur geen dienst!! Zie Basiliek 9u!!

19.00 uur St.-Rosakapel: Opgedragen

door Mgr De Jong; gestev echtpaar Caulfield-Tholen; ev Ria Wessels-van der Hijden; gestev Frits en Riet Pfenning-van Santvoord; gestev voor zielenrust v.

pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw St.-Rosacomité; ev overl zoon Joschi Stelten;

ev overl. ouders Ben Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie Claessens; v Hub en Annie Kremer-Omloo; ev Annie en Jan Bormans;

v Peter Bongers en Jeanne Bongers-Laumen; v Suzanne Bongers-Derrez; v Merie Laumen en Hendrik Jankowski; ev

Louis Beurgens; ev Louis Boesten en Wim Knoben; ev Koos Simons; v

overleden ouders Jos en Lien Beurgens-Verwijlen; ev ouders Houben, ouders

Beugels en zoon Karel; ev ouders Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch; ev Pa en Ma

Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev overl. ouders Gieskens-

Martens en v fam. Gieskens-Muyris; gestev voor zielenrust v. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het Acolythencollege St.

Michaël en St. Rosa, v overl Theo Hunnekens en overl vd fam De Kok, v Wil

Haustermans, Johny Chua en Mia Chua-Marx (*samenzang*)

Woensdag 16 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen;

Donderdag 17 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen van de fam. Feron-Hoenen

Vrijdag 18 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v Mia Bisschops

Zaterdag 19 augustus

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw

Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); v Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl echtpp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, nadienst v Marijke Aarts-van Stijn, Niek Tillie (*samenzang*)

Zondag 20 augustus

Twintigste Zondag door het jaar

11.00 uur plev v Hub Leufkens; v plev Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd v Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid (D); plev v Jacob Scheuermann; gestev overl familieleden Pier-Weijzen; gestplev echtpaar Mia en Guus van Aubel-Arnoldts en overl fam (*St.-Petruskoor*)

Maandag 21 augustus

H. Pius X, paus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Mia Bisschops

Dinsdag 22 augustus

Heilige Maagd Maria, Koningin

08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur St.-Rosakapel gestev Frits en Riet Pfenning-van Santvoord; ev Ria Wessels-van der Hijden; ev Jan en Elly Kessels-Beursgens; ev overl zoon Joschi Stelten; ev overl. ouders Ben Claessens-van Eijlen en zoon Eddie Claessens; v Hub en Annie Kremer-Omloo; v Peter Bongers en Jeanne Bongers-Laumen; v Suzanne Bongers-Derrez; v Merie Laumen en Hendrik Jankowski; ev Annie en Jan Bormans; ev Louis Beursgens; ev Louis Boesten en Wim Knoben; ev Koos Simons; v overleden ouders Jos en Lien Beursgens-

Verwijlen; ev ouders Houben, ouders Beugels en zoon Karel; ev ouders Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev overl. ouders Gieskens-Martens en v fam. Gieskens-Muyris; jrd Zef Schurgers en jrd Leny Schurgers-Schins; v overl Theo Hunnekens en overl vd fam De Kok, v Wil Haustermans Johny Chua en Mia Chua-Marx, tevens jrd v ouders Haustermans-Beenen, ouders Maas-Wolfs en ouders Marx-Boessen (*samenzang*)

Woensdag 23 augustus

H. Rosa van Lima, patronesse v Sittard

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Mia Bisschops

Donderdag 24 augustus

H. Bartolomeüs, apostel

08.00 uur ev v d overl. vd fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 25 augustus

08.00 uur ev v het welzijn van Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 26 augustus

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield-Tholen

Begin St.-Rosafeest

18.00 uur St.Rosa in St.-Michielskerk

Zondag 27 augustus St.-Rosaprocessie

Hoogfeest van de H. Rosa van Lima, patronesse van Sittard

Een-en-twintigste Zondag dh Jaar

09.30 uur St. Rosa in St.-Michielskerk

Géén dienst in St.-Petruskerk!!

Maandag 28 augustus St.-Rosamaandag

H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

08.00 uur niet! Bidprocessie vanaf 9u30

10.00 uur St.-Rosakapel jrd v Wim Quix; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul

Schurgers en Jean Schimmel; ev Jan en Elly Kessels-Beursgens ; gestev Frits en Riet Pfenning-van Santvoord; v echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.-Rosacomité); ev overl zoon Joschi Stelten; ev Annie en Jan Bormans; gestev voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vanwege het Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa (*samenzang*)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 29 augustus St.-Rosadinsdag
Marteldood van de H. Johannes de Doper

08.00 uur niet! Bidprocessie vanaf 9u30

10.00 uur St.-Rosakapel ev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.-Rosacomité); ev Jan en Elly Kessels-Beursgens ; ev Annie en Jan Bormans; ev overl zoon Joschi Stelten; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel; gestev Frits en Riet Pfenning-van Santvoord; gestev voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vanwege de Mander; v overleden ouders Jos en Lien Beursgens-Verwijlen (*samenzang*)

19.00 uur ev v overledenen vd fam Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 30 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v Mia Bisschops

Donderdag 31 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur v overl priesters dekenaat

Vrijdag 1 september

Eerste vrijdag van de maand

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck; v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; gestev tev H. Hart van Jezus

Zaterdag 2 september

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev Winand Kissels en overleden familie en v overleden familie Tossaint; gestplev vde zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath Krux (*Samenzang*)

Zondag 3 september

Twoe-en-twintigste Zondag dh jaar

11.00 uur gestplev uit dankbaarheid (vw fam v Aubel-Arnoldts); gestpljrd overl ouders Barleben-Diehl (*St.-Petruskoor*)

Maandag 4 september

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D);

19.00 uur v Nicolaas Bischof pr; gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 5 september

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v bescherming en leiding (D); ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v bescherming en leiding (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 6 september

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed godsdienstig te leven (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 7 september

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' perm. aanwezigheid in H. Eucharistie (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 8 september

Maria Geboorte, feest

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Mia Bisschops

Zaterdag 9 september

08.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 30 juli

Zeventiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 6 augustus

Feest Gedaanteverandering vd Heer

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Donderdag 10 augustus OPEN KERK

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 13 augustus

Negentiende Zondag door het jaar

09.30 uur gestev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-
Tholen (*samenzang*)

Zondag 20 augustus

Twintigste Zondag dh jaar

09.30 uur gestpljrd v Frits en Riet
Pfenning-van Santvoord; gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux; v
echtp Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zaterdag 26 augustus: Vigilie St. Rosa

18.00 uur plev Harie Vink; gestplev v
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hub. Cath. Krux, nadienst v
Niek Tillie (*samenzang*)

Zondag 27 augustus St.-Rosaprocessie

Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard

Een-en-twintigste Zondag dh Jaar

**09.30 uur St.Rosa in St.-Michielskerk
Géén dienst dus in St.-Petrukerk!!**

09.30 uur gestpljrd ouders Wetzels-
Latten; gestplev ouders Wijshoff-Jaeger
en hun zoon Karel; v overl ouders Ter
Weyden-Calis; v Jan Sproncken (vw
Schola Sittardiensis 'Sanctus Michael');
gestev de overl en levende leden van de
St.-Rosasociëteit; gestpljrd overl. pastoor-
deken Mgr. Ben Janssen; gestpljrd overl
ouders Wil en Maria Wauben-Schroen; ev
ouders Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch;
ev Annie en Jan Bormans; gestev v
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Cath. Krux; gestpljrd
overl. ouders Jan en Charlotte Oremus-
Roppe en Evrard Oremus; gestev echtp
Caulfield-Tholen (*Schola Sittardiensis
'Sanctus Michael'*)

Aansluitend Rosaprocessie naar Kapel.

**De bidprocessies zijn op maandag en
dinsdag vanaf 9u30 Michielskerk**

Zondag 3 september

Twée-en-twintigste Zondag d/h jaar

09.30 uur gestplev levende en overl leden
vd Broederschap Sittard-Kevelaer;
gestplev vd zielenrust van het overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux, gestev echtp Caulfield-
Tholen (*samenzang*)

Donderdag 7 september OPEN KERK

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt
20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur

Zondag 30 juli

Zeventiende Zondag door het jaar

10.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 1 augustus

H. Alfonsus Maria de'Liguori,
bisschop en kerkleeraar

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 3 augustus

10.30 uur voor Harrie Poulssen; v de
kinderen v Kinderkrans; uit dankbaarheid;

v leden Aartsbroederschap; overl echtpaar
Caulfield-Tholen

Zaterdag 5 augustus

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 6 augustus

Feest Gedaanteverandering vd Heer

10.00 uur pljrd Nant Schreurs; v levende
en overl. leden v Aartsbroederschap; overl
echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 8 augustus

H. Dominicus, priester

09.00 uur v overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 10 augustus

H. Laurentius, *diaken en martelaar*

10.30 uur v kinderen vd Kinderkrans; v leden vd Aartsbroederschap; overl echnp Caulfield-Tholen

Zaterdag 12 augustus

09.00 uur v overl echnp Caulfield-Tholen

Zondag 13 augustus

Negentiende Zondag door het jaar

10.00 uur Jaardienst Mathieu Weekers; v overl vader Jan Davies; v overl echnp Caulfield-Tholen; Jean van Nunen

Dinsdag 15 augustus

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

09.00 uur gestpljrd Zef Krekels en tevens v ouders Krekels-Schmeits en schoonouders Janssen-Muris; v Caulfield-Tholen; voor de levende en overleden leden van Aartsbroederschap (*Basiliekkoor*)

Einde van de dienst Kroedwösj-zegening

Woensdag 16 augustus

12.00 uur *H Mis uit dankbaarheid*

Bedevaart Zusters FDNCS

Donderdag 17 augustus

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; voor de leden vd Aartsbroederschap; v overl echnp Caulfield-Tholen

Zaterdag 19 augustus

09.00 uur v overl echnp. Caulfield-Tholen

Zondag 20 augustus

Twintigste Zondag dh jaar

10.00 uur voor overl echnp Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*) **NB a.s. zondag géén H.Mis in de Basiliek vw St.-Rosa**

Dinsdag 22 augustus

Heilige Maagd Maria, *Koningin*

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen.

Donderdag 24 augustus

H. Bartolomeüs, *apostel*

10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. leden Aartsbroederschap, v echnp. Caulfield Tholen

Zaterdag 26 augustus

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen.

Zondag 27 augustus

St.-Rosazondag

Een-en-twintigste Zondag d/h jaar

Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard

H.Mis vervalt ivm St.-Rosaprocessie

Dinsdag 29 augustus

H.Mis vervalt ivm St.-Rosabidtocht

Donderdag 31 augustus

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd Aartsbroederschap; overl echnp Caulfield-Tholen.

Zaterdag 2 september

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen.

13.30 uur Pl Huw Mis v bruidspaar Raafs-Kremers

Zondag 3 september

Twée-en-twintigste Zondag d/h jaar

Bedevaart Broeksittard

10.00 uur v lev en overl leden v d Aartsbroederschap; v Caulfield-Tholen

Dinsdag 5 september

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 7 september

10.30 uur v kinderen Kinderkrans en overl.leden v Aartsbroederschap; v echnp Caulfield-Tholen

Zaterdag 9 september

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Rozenkransgebed: Vrijdagmiddag is rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt voorgegaan door pastoor Kerkhofs. **LET OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl**

Parochie H. Bernadette - Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Diaken B. ter Haar, Verdistraat 32 Geleen ☎ 8500290

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

ING-bank: NL07INGB0001571973



H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie ontvangen, bel even naar pastorie: tel. 4512275. Op de vrijdagen 4 augustus en 1 september (1^e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA & BERNADETTEKAPEL

Met ingang van 1 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadettekapel. Dwz dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 10 tot 17 uur zijn. Op zaterdag, zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de zomer van 14 tot 16 uur. Elke woensdag wordt in de Maria- & Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.



Ons nieuw uitvaartcentrum

Monuta  Wauben

Uitvaartzorg en -verzekeringen

Henri Weltersstraat 17, Baandert - Sittard

Tel. 046 – 451 35 72 www.monuta.nl



H. Paulusparochie - Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

17^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 29 jul	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 31 jul	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 2 aug	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER

Zaterdag 5 aug	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 7 aug	19.00 u	Willy van Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 9 aug	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

19^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 12 aug	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Op Maandag	Vigilie	Hoogfeest O.L.Vrouw Tenhemelopneming <i>Einde van de dienst Kroedwösj-zegening</i>
Maandag 14 aug	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 16 aug	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

20^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 19 aug	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 21 aug	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 23 aug	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

21^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 26 aug	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 28 aug	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 30 aug	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

22^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 2 sep	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 4 sep	19.00 u	Willy van Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 6 sep	19.00 u	Voor een zekere intentie

Parochiemededelingen H. Paulusparochie

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof.

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.

Misintenties volgende parochieblad tot 28 augustus bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,

Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

In 2018 datum 1^e H Communie: OBS Loedoes (Hoogveld/Limbrichterveld) 27 mei 2018



Parochie H.Hart van Jezus - Overhoven

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275
Parochiecentrum open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel: 4583023
Kerkbijdrage Ingbank NL37INGB0001035314
Rabobank NL60RABO0147635594

MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN

Zondag 30 juli Zeventiende Zondag door het jaar **10.30 uur** **Volkszang**
tiv Credo Pugno Mannen; Annie Nicoll-Poussart; jaardienst Truus Klaus-Gubbels

Zondag 6 aug Feest Gedaanteverandering vd Heer **10.30 uur** **Volkszang**

Zondag 13 aug Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 10.30 uur Bernadettekoor

Jaardienst overleden ouders Nelissen-Hoedemakers

Zondag 20 aug Twintigste Zondag door het jaar 10.30 uur Volkszang

Jaardienst Bernhard Zinken en Catharina Zinke -Hausmans, priesterzoon Jan en verdere overleden familieleden

Zondag 27 aug Een-en-twintigste Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang

Annie Nicoll-Poussart; Hub Hacken en Tiny Hacken-Hendrix; Sjeng Frissen vanwege zijn verjaardag

Zondag 3 sept Twee-en-twintigste Zondag door het jaar 10.30 uur Cantate

GEDOOPT Op 16 juli is gedoopt Ferany Stuiver, Tudderenderweg 305/25 Sittard.

en Jace Lanjouw Neptunusstraat 28 Sittard.

ROZENKRANSGEBED *In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard*

Wekelijks is er op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed

U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.

Kinderen die meekomen om de rozenkrans te (leren) bidden krijgen een kleine attentie.

Tevens vragen wij om mensen, die bereid zijn om bij het Rozenkransgebed voorbidder te zijn.

COMMUNICANTEN In het vorige parochieblad zijn per abuis niet de communicanten

vermeld, die op zondag 25 mei hun Eerste H. Communie deden. Het waren van basisschool

Overhoven: *Kyana Arends, Birgit Bindels, Renske Frusch; Lenn Goedermans, Yoëlle Horn,*

Lina Leers, Maddison van Lent, Marcello Lenting, Rick Meevissen, Jaideny Passon, Yara

Pisters, Jayda Roberts, Divano Stuiver, Jivano Stuiver, Lance van der Venne, Marilène

Webers, Danique Wolters. En van de SBO-school "Het Mozaïek": *Jordy Derks, Dylano*

Kelleners, Sem Langeweg, Lorenzo Potthoff en Wes Schlicher. Proficiat jongens en meisjes.

JUBILEUM PAROCHIEKERK H. HART VAN JEZUS Op **zondag 25 juni jl.** heeft onze

parochiekerk **H. Hart van Jezus te Overhoven** haar **85-jarig** jubileum gevierd. Na de

Feestelijke Eucharistieviering, welke muzikaal werd opgeleusterd door het **Jubileumkoor**

heeft eenieder genoten van het **parochiefeest & wijkfeest** in zalencentrum **Oos Kaar**. Het was

een gezellig weerzien met oude vrienden en bekenden. Er zijn optredens geweest van **Niels**

Sievers, De Hofzengers en het Kinderkoor "The Voices of Kids". Gedurende de middag

zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud geweest zoals een **tombola met een**

hoofdprijs, een huifkartocht door Overhoven, een fotopresentatie met historische foto's

van Overhoven, een DJ , "oud Hollandse spelen", een springkussen, schminken, en nog

veel meer! Er waren hapjes, drankjes en snacks voor de bezoekers. De fotopagina van deze

geslaagde dag kunt u terug vinden bij link: <https://goo.gl/photos/7s4Ffre6eZWn4b3L9>

BOEKJE ICONEN & SYMBOLEN PAROCHIEKERK H. HART VAN JEZUS

OVERHOVEN 25 juni werd tijdens het parochie- en wijkfeest het boekje Iconen & Symbolen

parochiekerk Heilig Hart van Jezus Overhoven gepresenteerd. De samensteller, dhr. Ben

Bongers, gaf een toelichting over het boekje. Hier werden ook de eerste exemplaren uitgereikt.

Er zijn nog boekjes beschikbaar. De prijs is €15,-- Heeft u hier belangstelling voor, neem dan

contact op met ons parochiekantoor. Het is geopend van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur

en 12.00 uur, Geldersestraat 37 Sittard.

MARIA HEMELVAART EN DE KROEDWÖSJ Op dinsdag 15 augustus is het Maria

Hemelvaart. In onze kerk wordt dat al op zondag 13 augustus gevierd bij de H Mis van 10u30.

Bij deze viering vindt ook de zegening van **Kroedwösj** plaats. Voor verdere informatie over dit

gebruik zie elders op bladzijde 6 van dit parochieblad.

BOEKENMARKT IN OVERHOVEN Op **10 september** wordt in Overhoven weer een

boeken-, en sieradenmarkt gehouden. Dit gebeurt in het parochiecentrum, Geldersestraat 37,

Sittard-Overhoven. Er worden ook LP's Cd,s - Sieraden en religieuze artikelen verkocht. De

opbrengst van de boekenmarkt komt oa..ten goede van "Leif en Leid" en onze parochiekerk. "Leif en Leid" werd in 2016 vanuit de Klokstichting opgestart, met als doelstelling om er te zijn voor **alle** wijkbewoners in lief en leed. De vrijwilligers van deze stichting gaan op huisbezoek, sturen een kaartje bij geboorte, ziekte, overlijden... Maar het belangrijkste is dat ze aandacht hebben voor de mensen en helpen daar waar het nodig is. De verkoop is op zondag 10 september van 12.00 tot 16.00 uur.

POETSEN KERK Op 20 september wordt de kerk weer gepoetst (van 9.00 - 12.00 uur). We hopen dat er weer veel vrijwilligers meedoen.

KOFFIEDRINKEN Op zondag 6 augustus kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!

THUISCOMMUNIE Op zondag 13 augustus na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com

<p>Pastoraal Team: Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275 Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960 Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628 Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497 Diaken B. ter Haar, Verdijkstraat 32, Geleen ☎ 8500290 Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072 Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275 Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com <i>Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!</i> ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: www.rk-kerken-sittard.nl</p>	<p>Contact: mbt H. Doopsel: via pastorie: ☎ 4512275 of Catechist B. Scholte ☎ 4519139 Melden bij voorkeur via mail: doopsel@rk-kerken-sittard.nl mbt Huwelijk - Uitvaarten: Dekan Van Rens: ☎ 4512275 mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal: Kapelaan A. vd Wegen ☎ 4512628 mbt pastoraal zieken en ouderen: Kapelaan H. Peters ☎ 4512497 mbt contact zorginstellingen: Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072</p>
---	---

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET

Parochie HH. Petrus en Michaël:	NL98RABO 0147603676
Parochie H. Bernadette-Baandert:	NL07INGB 0001571973
Parochie H. Hart-Overhoven:	NL37INGB 0001035314
Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:	NL86INGB 0003268633
Alg. banknummer Parochiecomité:	NL51INGB 0001032540

Het volgende parochieblad Jaargang 20 no. 8 verschijnt op 9 september en loopt tot en met 21 oktober 2017. Kopij hiervoor aanleveren vóór 1 september 2017 a.s. op de administratie Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com
Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275 of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.

Attentie: Het aangekondigd concert door Podium Domijnen “Ook ik spreek over de roos” op vrijdag 25 augustus in de Paterskerk gaat helaas niet door!!

PROGRAMMA ST.-ROSAFEEST 2017

Thema: HET FEEST DER HERKENNING MAAKT 'T GOEDE LEVEN IN SITTARD!

Dinsdagavonden 1-8-15-22 augustus om 19u de Avondmis in de Kapel van St.-Rosa ter voorbereiding op het eigenlijke St.-Rosafeest. (*dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!*)

Uitgenodigd voor dit jaar zijn als priester/pelgrim onze Bisschop, de Hulpbisschop en de volgende gastpriesters: op dinsdag 8 augustus komt pastoor Marc Calo (uit Tegelen), afkomstig uit de Filipijnen alwaar men landelijk een heel grote verering heeft voor de H. Rosa. Op **dinsdag 15 augustus** komt onze Hulpbisschop Mgr. De Jong en op **dinsdag 22 augustus** zal Pastoor Ismaël Quequesana van het Cluster Bunde de H Mis opdragen: hij is zelf afkomstig van Lima, Peru.

Op **woensdag 23 augustus is het de eigenlijke Feestdag tev H Rosa. We vieren dan de avondmis in de St.-Michielskerk** (niet in de St.-Petruskerk!!)

Zaterdag 26 augustus: Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest **om 18.00 uur in de St.-Michielskerk** met een pelgrimsmis (*dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!*)

Zondag 27 augustus: St.-Rosazondag

- De HH Missen in de Basiliek en St.-Petruskerk (10.00 en 11.00 uur) vervallen
- Om **9.30 uur is in de St.-Michielskerk** een Plechtige Hoogmis ter ere van Sint Rosa, met als bijzondere concelebrant onze Bisschop Mgr. Frans Wiertz.
- Aansluitend trekt de traditionele **St.-Rosaprocessie** naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag 4)

Maandag 28 augustus: St.-Rosa-maandag

- De H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt.
- Om **9.30 uur** vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg, waar om **10.00 uur** de H. Mis gevierd wordt.

Dinsdag 29 augustus: St.-Rosa-dinsdag en sluiting St.-Rosafeest

- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Ook vandaag vertrekt om **9.30 uur** de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de St.-Rosakapel, en wordt daar om **10.00 uur** de H. Mis gevierd.

Opmerkelijke Uitspraken over Herkenning:

- We lachen als we herkennen. (*Simon Carmiggelt 1913-1987*)
- Het is niet moeilijk het goede te herkennen, maar wel het in daden om te zetten. (*Confucius, Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.*)
- Zonder maskers zouden de mensen elkaar in het geheel niet meer herkennen. (*Emanuel Wertheimer, Duits-Oostenrijks filosoof 1846-1916*)
- Wij ontdekken in onszelf, wat de anderen voor ons verbergen en wij herkennen in de anderen wat wij voor onszelf verbergen. (*Vauvenargues, Frans filosoof 1715-1747*)
- Wij weigeren ons te herkennen in de grijsaard die we eens zullen zijn. (*Simone de Beauvoir, Frans schrijfster en filosofe 1908-1986*)
- De mens kan zelfs nauwelijks de duivels herkennen van zijn eigen creatie. (*Albert Schweitzer, Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965*)
- Iemand die werkelijk christen is kan men herkennen aan wat Rebekka deed: ‘Ik zal niet alleen u te drinken geven, maar ook uw kamelen’. (*Sören Kierkegaard, Deens filosoof 1813-1855*)