



Kloosterplein 10 ☎ 4512275 kantpastoriesittard@gmail.com 20^e jrg. - nr. 9 -- 21 oktober 2017

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.

De volgende aflevering verschijnt 2 december 2017.

Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

ONZE BISSCHOP BEËINDIGT ZIJN BISSCHOPSTAAK OP 2 DECEMBER A.S.

Afgelopen 4 oktober heeft onze Bisschop in een persoonlijke brief aan alle gelovigen van ons bisdom aangekondigd zijn vertrek per 2 december a.s., op de dag van zijn 75^e verjaardag. Hij had al tijdig zijn ontslagverzoek bij de Paus neergelegd en erbij gevraagd om hem niet langer daarna te belasten met de taak van waarnemend bisschop. Dat is immers gebruikelijk in onze Kerk nl. dat een zittende bisschop nog een tijd lang zijn bisschopstaak (als waarnemer) uitoefent totdat de nieuwe bisschop is benoemd en aangetreden. Zijn ernstige vorm van oogziekte verhindert hem om nog langer deze taak uit te oefenen. Derhalve zal een tijdelijk bestuurder door het kapittel worden voorgedragen die deze taak overneemt en het bisdom leidt totdat de nieuwe bisschop is benoemd en aangesteld. We mogen onze huidige bisschop Mgr. Frans Wiertz dankbaar zijn om zijn talentvolle inzet die hij aan ons bisdom heeft gegeven. Bijna 25 jaar geleden trof hij een bisdom aan waarbij veel verdeeldheid en polarisatie was. Met name onder de geestelijkheid trof men tegenstellingen aan die moeilijk te overbruggen waren. Door de milde leiding en de broederlijke manier van omgang met priesters en gelovigen in ons bisdom heeft hij velen kunnen ontmoeten en zijn vele spanningen geheel naar de achtergrond verdwenen. En daarbij heeft hij al die jaren de trouw aan Christus en zijn Kerk prachtig uitgebeeld. Daarom reden om grote dankbaarheid, aan hem persoonlijk én aan O.L.Heer..... daarbij willen we bidden om een goede opvolger die deze lijn van heil en verbondenheid straks blijft uitstralen tot heil van onze Kerk in Limburg. *Monseigneur Frans Wiertz*: dank U

wel, Moge de Goede God u rijkelijk belonen!! Op zaterdag 9 december is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering. Aansluitend vindt een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Eenieder is welkom!

Deken Wilbert van Rens

Bericht van onze Paus: LIEFDE KENT GEEN ALIBI!!

Bij de afsluiting van het Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus vorig jaar de ‘**Werelddag van de Armen**’ ingesteld. Deze vindt voortaan elk jaar plaats op de zondag vóór Christus Koning (33e zondag door het jaar). Dat is **dit jaar op 19 november**. Voor de viering van de eerste ‘Werelddag van de Armen’ heeft de paus een boodschap geschreven met als titel ‘Laten we liefhebben, niet met woorden, maar met daden’. “Deze woorden vormen een gebod dat geen enkele christen mag negeren,” zo schrijft de paus. “Liefde kent geen alibi,” zegt hij. Zie link: <https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=3917>. Daarom voldoen we graag aan het verzoek van onze Paus en geven we **in onze kerken extra aandacht door de meeropbrengst van de collecte te bestemmen voor:** hulp HIP - westelijke mijnstreek & Bie Zefke in het **weekeinde van 18/19 november** a.s. Graag bij U aanbevolen!!

“ZIELIG“ ALS JE MEENT ZONDER ZIEL TE KUNNEN LEVEN....

Wie echt liefheeft, bestrijdt het kwaad. Deze gedachte wordt vaker naar voren gehaald. Een mens houdt van zijn leven. Hij of zij kan zijn echtgeno(o)t(e) liefhebben, zijn kinderen, vrienden en goede collega’s. Maar opvallend is ook dat de mens zijn eigen lichaam liefheeft. Hij of zij koestert en verzorgt zijn lichaam. De schoonheid is daarbij voor velen het enige doel. Maar komt er iets tussen van ziekte of geestelijke angsten en pijn, dan wordt alles uit de kast gehaald om de gezondheid weer terug te winnen. Logisch toch! Precies, en daar gaat het om! Meestal zijn al deze ziektes te herleiden tot een aanval van virussen, bacteriën of andere vormen van lichamelijke zwakheden, ook op geestelijke gebied. De mens wordt dan heel strijdbaar. Niet opgeven, goede behandeling en soms een enorme solidariteit van familieleden, vrienden en werkers in de gezondheidszorg. Ja zelfs wereldwijd pakt men bepaalde ziektes aan. Het kwaad bestrijden. Iedereen is hiervan doordrongen. Waarom passen we deze houding niet toe op onze zielen? Zielen:?? Wat een ouderwets woord!? We gebruiken het woord ziel heel vaak. Hoeveel woorden gebruiken we niet om de varianten van ziektes op geestelijk gebied (territorium van je ziel) uit te drukken. Men voelt zich “zielsverlaten”, men vindt het “zielig” en bij geluk zeggen we wel eens: die is “zielsgelukkig”!! Met het woord ziel drukken we een innerlijkheid uit die we met pen en gebaar nauwelijks kunnen beschrijven. Toch is het heel wezenlijk voor u en mij! Maar we weten ook van elkaar dat we op de meest cruciale momenten van ons leven tot in het diepste van onze zielen geraakt kunnen worden. Niet alleen u en ik, maar ook als familie, gemeenschap, gemeente of volk. Soms kunnen we diep gekrenkt worden en dragen we met velen hetzelfde leed en verdriet, soms tientallen jaren lang. We zien nu in Europa de beelden van vluchtelingen, we horen het geweld en bedreigingen van machthebbers in bommen en granaten, waterstofbommen, kernsplittingsen etc. die alleen maar vernietiging brengen. Toch zijn er altijd mensen die anders oordelen over wat er zich afspeelt. Zij voelen zich bedreigd in hun persoonlijke vrijheid en roepen anderen op om dit politiek uit te spelen tegen de “valse” zwakkeren, o.a. nu de machteloze vluchtelingen die verdacht worden van economische profiteurs. Deze tweestrijd zagen we ook in de afgelopen wereldoorlog. Is dat zo? Ja en nee! Het is inderdaad zo dat als we niet onze eigen ziel koesteren, wij heel snel in een wereld worden gezogen waar alles op rolletjes loopt en wat me heel goed uitkomt! In de jaren voor de 2^e wereldoorlog was er in Europa grote armoede en werkeloosheid. Het kwaad van het politieke fascisme kreeg alle kans omdat ze werk beloofden en dit konden ze aanreiken omdat men – als volk - de eigen ziel van respect en liefde voor ieder mens daarvoor inleverde. Al heel snel rinkelden de ruiten en ramen van Joodse winkels en een tijd later reden de volle treinen

naar de concentratiekampen. Er was volop werk..... ten koste van wie en waarom? Had men zijn ziel verloren, verkocht? In ieder geval was er bij de leiders van die dagen geen enkele persoon die respect en liefde naar ieder mens propageerde. Geen respect en liefde voor zwakken en zieken, geen liefde en aandacht voor zwakbegaafde of gehandicapte mensen, niet voor Joden, zigeuners, homo's enz. ... Al spoedig werden sommige leiders zich bewust dat men de verkeerde kant op ging. Meestal hebben ze hun inzicht en verzet met de dood moeten bekopen. Geheel het volk raakte op drift en men volgde klakkeloos wat anderen hen voorzegden. Gejuich en geschreeuw in de stadions en bij andere openbare manifestaties. Ja zelfs in alle Europese landen was er toen verdeeldheid van al die volkeren onderling door de bezetter van toen handig uitgespeeld om meer en meer te kunnen winnen door te vernietigen. Het kwaad kon daardoor ongestoord zijn gang gaan. Door achterblijvende zorg voor elkaar en door de onderlinge meningenstrijd, verviel het zorgzame van onze samenleving in een egoïsme: ieder voor zich en god voor ons allen! De bezieling verdween uit de samenleving en families. Dictators lieten daarop al gauw hun stem aan het volk horen en het volk kon allen maar klappen en juichen zoals wij dat nu ook doen bij grote sportmanifestaties. De ziel van het volk, de ziel van de mens was verziekt: gevolg alom verwoesting en vernietiging. Wie geen onderhoud pleegt aan zijn ziel, zal spoedig weer de massa horen schreeuwen: aan het kruis met hem! Palmzondag en Goede Vrijdag liggen immers maar een paar dagen uit elkaar. Een dezer dagen kwam iemand klagen dat het onbegrijpelijk is dat de Katholieke Kerk nog altijd abortus en euthanasie verbiedt. Heel boos en geïrriteerd gaf men mij een voorbeeld: als je ziet hoe zieken en dementerende mensen in verpleeghuizen, die al jaren niets meer weten, niets meer te verwachten hebben, niet meer kunnen praten en denken enz..... moeten die zo blijven leven?? Geef ze toch een spuitje. Dat is tenminste barmhartigheid! Hier zien we een voorbeeld hoe de ziel van een mens op drift is geraakt. Toen ik zei als weerwoord: maar als u op bezoek bent in een ziekenhuis op de afdeling waar baby's liggen die niet kunnen praten en denken..... kunnen we dan ook een spuitje geven?? Want dat was het argument. Natuurlijk doen we dat niet.... mijn ziel voelt aan dat ik hen daardoor het recht op leven ontnem. Als je wel vindt dat je zoiets mag doen bij oudere dementerende en uitzichtloze zieken..... dan wordt het tijd dat je je ziel weer op peil brengt, je hebt je ziel in je dagelijkse leven verwaarloosd. Bezieling valt altijd samen met de hogere vorm van je innerlijkheid. Een ziel leeft..... nog meer dan een menselijk lichaam Het is het "hogere ik" dat je in jezelf waarneemt als een echo van de Schepper, zo beleeft een gelovige dit. Ja zelfs ongelovige mensen erkennen dat ze in zich waarnemen een hogere vorm van innerlijkheid, maar ze zullen dat misschien niet 'ziel' noemen. Echter in ons spraakgebruik hebben we dit begrip nog altijd bewaard, ja gelovigen en ongelovigen hanteren dit begrip. Echter, je afvragen waar dit woord vandaan komt en waarom we dit woord hanteren, dat is de opdracht van iedere gelovige. Lees en herlees de Heilige Schrift en ontdek wat we al vanaf de eerste mensheid aan ervaringen over ziel en zaligheid van een zoekende mens kunnen leren. We zien bij een uitvaart dat er altijd gebeden wordt voor de ziel van de overledene. Niet voor zijn of haar lichaam. De ziel leeft en zoekt rust bij God en mens. De nabestaanden kunnen de ziel van hun dierbare in Gods vertrouwde hand leggen, door gebed, stilte en gezang en zo kloppen we als kerk bij de Heer van het Leven aan. Nabestaanden die niet voor de ziel van een dierbare **willen of kunnen** bidden, geven ongewild een echo van hun eigen leegte. Maar God overstijgt onze "zieligheid" en werpt ons toe zijn barmhartigheid. Al is ons gebed stamelend en kunnen we nauwelijks woorden vinden om ons eigen innerlijk aan God aan te bieden.... Hij hoort U en mij. Geloof me, als u bidt voor uw dierbare om rust en vrede, zal God deze hem of haar geven. Hij wil immers dat niemand van ons verloren gaat. **"In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen"**, dat is Zijn belofte. En als er Iemand is die zijn woord nakomt, is Hij het wel! Die vrede en barmhartigheid wens ik uw en mijn ziel van harte toe!

Deken Wilbert van Rens.

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand **oktober** luidt: *Arbeiders en werklozen*. Dat allen die werken, mogen ondervinden dat hun rechten gerespecteerd en beschermd worden, en dat de werklozen gelegenheid krijgen om bij te dragen aan het algemeen welzijn. De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand **november** luidt: *Christenen in Azië*. Dat de christenen in Azië door hun evangelisch getuigenis in woord en daad mogen bijdragen aan de dialoog, de vrede en het onderling begrip, met name van mensen met een andere religie.



PLANNING PAROCHEBLAD JAARGANG 21 - 2018

jrg-nr	van	tot	drukken	bezorgers	duur	opm
21-1	02-12	13-01-18	21-11	01-12	6 weken	03-12: 1e Advent
21-2	13-01	24-02	02-01	12-01	6 weken	11-02: Carnaval
21-3	24-02	07-04	13-02	23-02	6 weken	25-03: Palmzondag
21-4	07-04	19-05	27-03	06-04	6 weken	10-05: Hemelvaart
21-5	19-05	30-06	08-05	18-05	6 weken	03-06: Sacr.proc.
21-6	30-06	11-08	19-06	29-06	6 weken	07-07: Schoolvak.
21-7	11-08	15-09	31-07	10-08	5 weken	26-08: Rosazondag
21-8	15-09	27-10	04-09	14-09	6 weken	10-09: Kevelaer
21-9	27-10	01-12	16-10	26-10	5 weken	28-10: Allerzielendienst

ALS KATHOLIEKEN AFSCHIED NEMEN....

Als katholieken afscheid nemen van een dierbare, doen ze dat bij voorkeur in de kerk. Dat is de plaats, waar we als gelovigen samenkomen als er iets vieren is, maar ook als we verdriet hebben. De kerk is de plaats waar we elkaar steunen en waar we God om kracht kunnen vragen. De kerk is ook de plaats waar we in gelovig vertrouwen gedenken dat de overledene aan een nieuw leven bij God begonnen is.

In onze tijd is het voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Ook niet voor een uitvaart. Parochies maken het regelmatig mee dat mensen, die hun leven lang trouw naar de kerk zijn gegaan, bij hun overlijden zonder kerkelijke uitvaart worden begraven of gecremeerd. Vaak wordt door de nabestaanden als argument gebruikt dat ze zelf "niet meer zoveel met het geloof hebben". Maar daarmee onthouden ze hun overleden vader, moeder of grootouder die wel gelovig was, een belangrijke gebeurtenis: namelijk een kerkelijk afscheid. Bovendien ontnemen nabestaanden die zo redeneren, ook zichzelf de mogelijkheid om geraakt en getroost te worden door de woorden en rituelen die de kerk daarvoor al eeuwen heeft.

Heeft u wel eens met uw kinderen, kleinkinderen of anderen die kort bij u staan over uw uitvaart gesproken? Wilt u na uw overlijden een kerkelijke uitvaart? Laat het uw nabestaanden nu al weten en laat het de parochie weten. Leg het desnoods op papier vast. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een pastorale wilsverklaring invullen. Binnenkort vindt u in onze kerk folders over dit thema. U mag ook altijd contact opnemen met uw parochiepriester.

Als katholieken afscheid nemen doen ze dat samen. Met elkaar en met God.

*Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@gmail.com*

AANBOD ZONNEBLOEM.



De Zonnebloem Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. De Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u bezoek ontvangen of deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze website: Bel op 4583175 of kijk op www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard.

MISSTIPENDIA 2018

De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2018 vastgesteld. Alle bedragen zijn enigszins verhoogd ten opzichte van 2017.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)	€ 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag	€ 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden	€ 275,--
Begrafenismis (rouwgeld)	€ 440,--
Huwelijksmis (trouwgeld)	€ 440,--
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst	€ 60,--
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst	€ 440,--
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)	€ 440,--
Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)	
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)	
5 jaar	€ 62,50
10 jaar	€ 125,--
20 jaar	€ 250,--
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag	
5 jaar	€ 137,50
10 jaar	€ 275,--
20 jaar	€ 550,--
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum-kerkbijdrage hebben betaald.	
Deze minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110,-- voor 2018. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.	

OUDE TESTAMENT: HET BOEK HOGLIED.....

Hooglied is verschillend van de andere boeken in de Tenach (Bijbel). De Joodse wijzen noemen de andere boeken “Kodesj” (heilig) en het Hooglied “Kodesj Kodasjiem” (heilige der heiligen). Wat is het verschil tussen dit boek en de rest van de bijbel? De andere boeken hebben, ondanks hun oneindige diepte van betekenis, een meer eenvoudig betoog. Hooglied heeft een meer complexe betekenis. Het is allemaal verborgen. Wanneer je het boek leest zou je denken dat dit een liefdesverhaal is. Maar dat is niet de betekenis. Waarom zou Salomo zo’n werelds boek hebben geschreven? Waarom heeft God dit boek bij de andere heilige boeken geplaatst? Hooglied heeft vele betekenisniveaus, maar het is te beperkt enkel te zeggen dat de relatie tussen God en het uitverkoren volk, de Joden, het gehele thema is. De tekst kan alleen goed begrepen worden met behulp van de Joodse commentatoren. Het is de gewoonte om het Hooglied te lezen in de synagoge op sabbat gedurende de tussendagen van Pesach (Pasen). **Lees en herlees de Heilige Schrift. Samen lezen in de H Schrift? Bel deken Wilbert van Rens. 046-4512275 .**



‘DAT MOETEN JULLIE MAAR VOOR ME OVER HEBBEN’

Mam was er altijd heel duidelijk in geweest. Voor haar was de kerk belangrijk! Het was de kerk van haar trouwen en van de doopsels van de kinderen, van hun communie en hun vormsel. Haar dochter was er ook getrouwd. Maar de kerk was ook de plaats, waar ze trouw wekelijks naar de mis ging. Dat had ze van huis uit, samen met haar zus. Ze was het altijd met overtuiging blijven doen. Als ze op tijd was, stak ze eerst kaarsjes aan bij Maria. En anders na afloop. Dan bad ze voor haar kinderen en allen die haar lief waren. Ze vroeg om hulp en ze zei dankjewel voor zoveel moois in haar leven. Ze had graag gezien dat haar kinderen nog eens mee waren gegaan naar de kerk, zoals vroeger. Maar die hadden hun eigen leven en hun eigen zorgen. De zondag was voor het gezin of voor de sport. Af en toe liet mam doorschemeren dat het haar goed zou doen als er eens iemand meeinging. Maar opgedrongen had ze zich zeker nooit. Toen ze niet meer alleen kon gaan, hadden haar zoon en dochter haar nog wel eens gebracht, maar dat bleek toch te lastig. Mam stierf. De kinderen hadden de laatste dagen bij haar gewaakt. Het was zwaar geweest. Maar al met al ook heel mooi. Alles was uitgesproken, in de hoop en het vertrouwen dat mam nog meekreeg wat er rond haar bed werd gezegd. Ze stierf vredig en in alle rust. “Eén ding moeten jullie me beloven,” had ze vaak genoeg gezegd, “Regel het maar, zoals jullie willen. Maar als ik dood ben, breng me dan eerst naar de kerk. Dat moeten jullie maar voor me over hebben.”

... Godzijdank hebben de kinderen inderdaad gedaan wat mam vroeg. Een mis in de kerk, met het haar zo vertrouwde dameskoor en zonder verdere poespas. Aan de pastoor was gevraagd om niet alleen te onderstrepen hoe goed mam voor haar kinderen was geweest, maar vooral ook dat haar geloof altijd zo belangrijk was geweest. Veel van wat ze had gedaan, zo zeiden de kinderen, en zeker ook wat ze had verdragen, was gedragen geweest door haar rotsvaste geloof. En inderdaad, de kinderen hadden het graag voor mam over om ten afscheid eerst met haar naar de kerk te gaan. Om dankjewel te zeggen...

Achteraf waren ze diep geraakt door het ritueel in de kerk. Hoe de mis gevierd werd, rondom de kist van mam. Hoe teksten en gebeden en gezangen – ook al begrepen ze veel niet – om mam heen klonken. Hoe de sfeer, de geur en de kleur van de kerk daar naadloos bij pasten. En hoe niet alleen mam, maar ook zichzelf door dat alles opgetild werden, gedragen. Dit zouden ze mam inderdaad niet hebben willen onthouden, maar ook zichzelf niet. Het geloof van mam, haar leven en haar sterven... hier viel alles op z’n plek. “Nee mam,” werd er bij het laatste afscheid op het kerkhof gezegd: “Dit hebben we maar wat graag voor jou over gehad.”

In de tijd tot de zeswekendienst waren de kinderen regelmatig in de kerk. Tegen de koster zeiden ze dat ze blij waren dat ze mam inderdaad naar de kerk hadden gebracht. Toen een paar maanden later de zus van mam stierf en haar kinderen voor een rechtstreekse crematie in

besloten kring kozen – tante had er nooit met haar kinderen over durven te spreken wat ze graag bij haar uitvaart zou willen en hen al zeker niet willen verplichten naar de kerk te moeten gaan – lieten ze bij de misintenties voor mam ook de naam van de tante toevoegen. Dat waren ze mam verplicht, voelden ze.

Vicaris / pastoor Ed Smeets

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎ 4519039. Dank u!

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT

IN DE ST.-MICHELKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel **OPEN KERK** gehouden. Ook in 2017 is weer **OPEN KERK**. De volgende data kunt u al noteren: de donderdagen 9 nov, en 21 dec.

VERDER WORDT IN DE ST-PETRUSKERK de wekelijkse Aanbedding - zoals gebruikelijk - op de Donderdag gehouden. De Uitstelling begint om 19u30 na de avondmis. De Donderdag is voor ons immers de dag van de **Instelling H. Eucharistie**.



WIJ NOEMEN DE NAMEN

Wij noemen de namen van wie ons vóór gingen op de weg van het leven; de weg van het leven en de weg van de dood.

Wij zullen hun namen blijven herinneren op onze weg door het leven; onze weg door het leven tot aan onze dood.

Wij kunnen de namen nooit meer vergeten, omdat ze staan geschreven, voorgoed staan geschreven in de palm van Gods hand

ALLERZIELENLIJST 2016-2017

Zoals gebruikelijk volgen hier de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke dienst – in het afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun namen worden als intenties meegenomen in de **Pl. Requiemmis om 19u in de St.-Petruskerk** op *Allerzielendag donderdag 2 november 2017*.

Waldy Karso	Burg v Boxtelstr 1 Limbr	59 jaar	† 03-06-2016
Sr. Balbina (M. Kezele)	Kollenberg 2	92 jaar	† 27-06-2016
Sr. Serafina (A. Božičević)	Kollenberg 2	92 jaar	† 14-07-2016
Jo Tonglet	Provencestraat 1	64 jaar	† 11-10-2016
Tilly Eijkenboom-Greten	Begijnenhofstraat 17	79 jaar	† 19-10-2016
Kitty van Halbeek-Peters	Kastanjelaan 3 , app 3	77 jaar	† 28-10-2016
Annie Bisschops-Niessen	Smithlaan 151	85 jaar	† 01-11-2016
Maria Wilms-Hermans	Geuweg 20	88 jaar	† 02-11-2016
Max Schmeetz	Stationsplein 16-15	80 jaar	† 10-11-2016
Leen Kees-van den Berg	P. Kennedysingel 24	94 jaar	† 11-11-2016
Fien Gijsen-Duijsters	Schuttestraat 2	95 jaar	† 12-11-2016
Wim Veeke	Baenjihof 44	90 jaar	† 29-11-2016
Sr. Elisabeth (E. Dillmann)	Kollenberg 2	93 jaar	† 06-12-2016
José van Dok-Bock	O. Broeksittarderwg 33	84 jaar	† 16-12-2016
Tjeu Storms	G v Mollestr 2, M'geleen	76 jaar	† 17-12-2016
Marieke Laeven	Wilhelminastraat 13 /11	94 jaar	† 18-12-2016

Hub Pieters	Pr. Kennedysingel 24	93 jaar	† 25-12-2016
Mia Houben-Notermans	Julianaplein 7	89 jaar	† 18-01-2017
Lies Jetten-Maat	Pr. Kennedysingel 24	89 jaar	† 19-01-2017
Tiny Donners-Coenen	Dr. Nolenslaan 8	93 jaar	† 06-02-2017
Lenie Kramer- v Gansewinkel	Kennedysingel 24	87 jaar	† 15-02-2017
Miet Jamar-Martens	Schuttestraat 2	91 jaar	† 18-02-2017
Lies Custers-Vink	Wilhelminastr. 31	82 jaar	† 25-02-2017
Ton Gijzen	Parklaan 11-15	82 jaar	† 03-03-2017
Jos Jetten	Rijksweg N. 23A	62 jaar	† 11-03-2017
Mia Chua-Marx	Schuttestraat 2	83 jaar	† 15-03-2017
Vivian Heijne	Clotildestraat 78	49 jaar	† 24-03-2017
Fons Offermans	Beukenlaan 6	78 jaar	† 25-03-2017
Mia Martens-Janssen	Schuttestraat 2	94 jaar	† 04-04-2017
Pup Röcker-Laudij	Ch. Beltjenslaan 1	74 jaar	† 04-04-2017
Jo Laudy	E. v Barstraat 79	74 jaar	† 14-04-2017
Diny van Gansewinkel-Tummers	Schuttestraat 2	96 jaar	† 20-04-2017
Truus Op de Kamp-Stelten	Schuttestraat 2	96 jaar	† 22-04-2017
Sjef Schrooten	Oude Markt 10	84 jaar	† 02-05-2017
Johan Neuteboom	Parklaan 33	86 jaar	† 03-05-2017
Annie Bormans-Colen	Schuttestraat 2	96 jaar	† 13-05-2017
Wil Demandt	Kapellerweg 22	91 jaar	† 24-05-2017
Gisbert Neckerman-Jamar	uit Würzburg	79 jaar	† 02-06-2017
Jan Notermans	Ch. Beltjenslaan 11	84 jaar	† 08-06-2017
Fien Veeke-Schrooten	Schuttestraat 2	86 jaar	† 12-06-2017
Bèhr Dirks	Lienaertsstraat 159	85 jaar	† 15-06-2017
Marjolein Jetten-Blom	Hasselholtstraat 6	75 jaar	† 20-06-2017
Frans Delsing	Doolstraat 3	78 jaar	† 21-06-2017
Marijke Aarts-van Stijn	Henssenlaan 14	86 jaar	† 13-07-2017
Niek Tillie	Beukeboomweg 22	71 jaar	† 14-07-2017
Piet Hendrix	Schuttestraat 6	89 jaar	† 27-07-2017
Marianne Könings	Pr. Kennedysngl 12/11	67 jaar	† 28-07-2017
Corry Dirks-Derrez	Baandert 77	80 jaar	† 28-07-2017
Jordan Bijlsma	G. Gezellestraat 3	10 mnd	† 09-08-2017
Nic. Starren	Smithlaan 151	93 jaar	† 25-08-2017
Nina Galli-Castellazzi	Odasingel 737	88 jaar	† 08-09-2017
Sr. M. Viktorija (M. Franjkovic)	Kollenberg 2	73 jaar	† 10-09-2017
Lambert Wolfs	Klaproosstraat 8	81 jaar	† 19-09-2017
Jo Gooijen	Marsstraat 11	53 jaar	† 23-09-2017
Brigitte Gooijen-Baran	Marsstraat 11	51 jaar	† 23-09-2017
Anouk Gooijen	Marsstraat 11	20 jaar	† 23-09-2017
Jean Vroomen	M. Kempstraat 6	84 jaar	† 24-09-2017
Jacques Schreurs	Haspelsestraat 60	93 jaar	† 27-09-2017
Adeline Bormans-Willaert	Beukeboomweg 2	80 jaar	† 01-10-2017

VOOR HEN ALLEN BIDDEN WIJ:

**HEER, GEEF HEN ALLEN DE EEUWIGE RUST EN HET EEUWIGE LICHT VERLICHTE HEN,
ZIJ MOGEN RUSTEN IN UW VREDE. AMEN.**

BELANGRIJKE BIJENKOMST MET PAROCHIANEN (VOORAANKONDIGING)

Binnenkort, op **donderdag, 7 december 2017 om 20:00 uur**, organiseert het kerkbestuur in het Mariapark aan de Oude Markt een bijeenkomst met en voor de parochianen van ons cluster om met elkaar van gedachten te wisselen over enkele actuele zaken. Een tweetal thema's komt aan de orde:

1. De sociale activiteiten in onze parochies. Dit is een van de belangrijkste taken van de kerk. Vorig jaar hebben we daarover nog uitgebreid in het 'Jaar van Barmhartigheid' nagedacht. Tijdens de bijeenkomst willen we de rol van de parochie HH Petrus & Michaël hierin nader verduidelijken.
2. De toekomst van de beide parochiekerken in de Sittardse binnenstad. In 2013 organiseerde het kerkbestuur een informatiebijeenkomst. Daarin kwam ook het 'huishoudboekje' van de parochie ter sprake en de zorgelijke toestand waarin zich dat bevond. Dat er op afzienbare termijn maatregelen nodig zijn, ligt voor de hand.

Dit bericht is bedoeld als een vooraankondiging, zodat u deze avond alvast in uw agenda kunt vastleggen. In het volgende parochieblad (verschijnt begin december) volgt de definitieve uitnodiging.



REGINA CARMELI

Zondag na de 1^e vrijdag van de maand: 17.00 uur: Nederlandse Vespers

Alle andere zondagen: 10.00 uur: uitstelling van het H. Sacrament. Aanbidding tot 17.00 uur: Duitse Vespers**VERVOLG PROGRAMMA 2017:**

30 oktober Feestdag Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef (09.00 – 12.00 uur) 09.00 u: H. Mis, daarna koffie; 10.15 u: Meditatie, impuls 'Moeder Maria-Teresa' 11.30 u: Middaggebed

Vrijdag 10 - zondag 12 november

Geloofsverdieping voor gelovigen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar. *De spiritualiteit van verschillende grote heiligen.* Deze weekenden staan open voor eenieder die zich in het geloof van de katholieke Kerk wil verdiepen. Door hun leven en geestelijke leer hebben enkele heiligen op een bijzondere wijze de weg naar Christus gewezen. Wij verdiepen ons in het leven en enkele teksten van o.m. de H. Benedictus, de H. Bernardus van Clairvaux; de H. Johannes van het Kruis. Leiding: pastoor Martin Otto, Limbricht Begin: 17.00 uur, sluiting: 15.45 uur. Kosten per weekend: € 84,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed) **Organisatie: Platform 30+ 17 - 19 november Talitakumi-weekend**

In deze tijd zijn er veel mensen die zijn soms neerslachtig of ze hebben het idee dat er iets ontbreekt aan de verwachting die ze van het leven hebben. Wij organiseren weekends voor innerlijke genezing waar mensen helemaal zichzelf mogen zijn en waar er door gesprek en gebed mensen dichterbij God en bij zichzelf kunnen komen. Het hoofdstuk in de Bijbel over de Bergrede is de uitnodiging van God om ons leven in te richten volgens Zijn richtlijnen.

Organisatie: Talitakumi Info + opgave zie: <http://www.talitakumiweekend.nl/site/informatie/>
GELOOFSGROEPEN. "Rozenkransschool": elke dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur. Op dinsdagmiddag komen M.M. Katharina, Carla en Monique samen in het museum van ons Bezinningshuis om rozenkransen te maken. M.M. Katharina is een lerares met haar ervaring van tientallen jaren in het vak. De rozenkransen worden verkocht in onze missie-winkel: de opbrengst van de verkoop gaat naar onze zusters in de Missie. Wilt u mee helpen?

Voor **alle Informatie: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard**
Zr Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl; <http://www.reginacarmeli.nl>

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3

Deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard

NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676



H. DOOPSEL

Nola, dochter v ouders Eijkenboom-Berkers, J. Dautzenbergstraat 16 * 10-9-2017

Nate, zoon ouders Timmermans-Ursem, Wilhelminastraat 12-2, * 23-9-2017

Fayan, dochter v ouders Hendriks-Widdershoven, Aan het Broek 45 * 1-10-2017

We bidden dat de dopelingen Nola, Nate en Fayan onder de goede zorgen van de ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.

ONLANGS OVERLEDEN

Nina Galli-Castellazzi

Sr. M. Viktorija (M. Franjkovic)

Lambert Wolfs

Jo Gooijen

Brigitte Gooijen-Baran

Anouk Gooijen

Jean Vroomen

Jacques Schreurs

Adeline Bormans-Willaert

Odasingel 737

Kollenberg 2

Klaproosstraat 8

Marsstraat 11

Marsstraat 11

Marsstraat 11

M. Kempstraat 6

Haspelsestraat 60

Beukeboomweg 2

88 jaar

73 jaar

81 jaar

53 jaar

51 jaar

20 jaar

84 jaar

93 jaar

80 jaar

† 08-09-2017

† 10-09-2017

† 19-09-2017

† 23-09-2017

† 23-09-2017

† 23-09-2017

† 24-09-2017

† 27-09-2017

† 01-10-2017



Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer



UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 22 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het Jaar. Tevens **Wereldmissiedag.**

Zondag 29 oktober: Dertigste zondag door het Jaar.

Gedenken van onze Overledenen op zondagmiddag 29 oktober:

15u Allerzielendienst Algemeen Kerkhof ▶▶ ◀◀ **15u Allerzielendienst RK Urnenhof**

Maandag 30 oktober: **In Klooster Kollenberg:** Feestdag Zalige Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef, (Maria Tauscher) de stichteres van de Zusters Karmelietessen ofwel de 'Zusters van de Kollenberg'.

Woensdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. Hoogmis om 9u30!!

Donderdag 2 november: Allerzielen: om 19u Pl Requiemmis.

Vrijdag 3 november: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 5 november: Een-en-dertigste Zondag door het Jaar.

Zondag 12 november: Twee-en-dertigste Zondag door het Jaar. **Tevens Klaproosdag!**

LET OP: Op 12 november begint de Dienst voor de Gevallenen om 10u en daardoor begint de hoogmis een half uur later om 11u30.

Zondag 19 november: Drie-en-dertigste Zondag door het Jaar. **Werelddag voor de armen.**

In onze kerken meeropbrengst collecte voor: hulp HIP - & Bie Zefke **Zie oproep Paus blz 2**

Zondag 26 november: Christus, Koning van het Heelal-laatste zondag kerkelijk jaar.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 2 december 2017 – 13 januari 2018. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr **dinsdag 21 november 2017** (NB PAS OP: één week eerder!!) op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op **NL98RABO 0147603676** o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 21 oktober

18.00 uur pljrd v Nic Wetzels; gestplev v zielerust van het overl echtpt Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten v Lambert Wolfs, Jean Vroomen, Jo en Brigitte Gooijen en dochter Anouk, Jacques Schreurs, Adeline Bormans-Willaert (*samenzang*)

Zondag 22 oktober WERELDMISSIEDAG

Negen-en-twintigste Zondag d h jaar

11.00 uur pljrd v overl ouders Van Rens-Reijnders, dochter Elly en schoonzoon Fons; plev ouders Geurts-Cuijpers en zonen Henk en Piet; plev Els Leinders-Alberts; plev overl ouders Schillings-Houben; pljrd v José Marx; plev Frans Cremers; pljrd voor echtlieden Chrit en Mia Dols-Wehrens (*St.-Petruskoor*)

Maandag 23 oktober

08.00 uur gestev echtpt Caulfield-Tholen

19.00 uur v Mia Bisschops

Dinsdag 24 oktober

08.00 uur gestev echtpt Caulfield-Tholen

19.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop

Woensdag 25 oktober

08.00 uur gestev echtpt Caulfield-Tholen

19.00 uur v Maria Smeets vw dankbaarheid (D)

Donderdag 26 oktober

08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur gestev echtpt Caulfield-Tholen

Vrijdag 27 oktober

08.00 uur ev v d overledenen v fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)

19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev echtpt Caulfield-Tholen; v Jos Hendrikk

Zaterdag 28 oktober

Feest HH. Simon en Judas, apostelen

08.00 uur overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echtpt Caulfield-Tholen

18.00 uur pljrd v echtelieden Willems-Willems en zonen Jean en Zef; gestplev v zielerust vh overl echtpt Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath Krux; nadiensten v Lambert Wolfs, Jean Vroomen, Jo en Brigitte Gooijen en dochter Anouk, Jacques Schreurs, Adeline Bormans-Willaert (*samenzang*)

Zondag 29 oktober

Dertigste Zondag door het jaar

11.00 uur plev v overled. vd fam.

Reijnders-Kuijpers; plev René Caris; gestplev v overl echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; plev. Maria Smeets uit dankbaarheid (D) (*Samenzang*)

15.00 uur Allerzielendienst Alg Kerkhof

15.00 uur Allerzielendienst RK Urnenhof (*m.m.v. Bernadettekoor*)

Maandag 30 oktober

08.00 uur gestev echtpt Caulfield-Tholen

19.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop

Dinsdag 31 oktober

08.00 uur gestev echtpt Caulfield-Tholen

Vigilie Hoogfeest van Allerheiligen

19.00 uur v Mia Bisschops

Woensdag 1 november

Hoogfeest van Allerheiligen

08.00 uur vervalt

09.30 uur plev levende en overleden leden van het "Acolietencollege St.Petrus"; gestpljrd overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo; gestplev overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; gestpljrd levende en overl leden vd

fam Vleugels-Dieteren; gestpljrd
echtelieden Zef en Truus Triepels-Jansen;
pljrd v overl ouders Moonen-Pollmeijer en
ouders Halmans-Claessen (*Samenzang*)
19.00 uur ev. v zielerust van de overleden
leden vd Familie Simonis-Tummers; gestev
echtp Caulfield-Tholen; ev tev St. Joseph v
goede gezinnen en de moed om
godsdienstig te leven (D)

Donderdag 2 november - Allerzielen
Gedachtenis van alle overleden
gelovigen

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
perman. aanwezigheid in H. Eucharistie (D)

19.00 uur PI Requiem v de overleden
gelovigen die in het afgelopen jaar vanuit de
kerk werden begeleid naar Gods Koninkrijk
(namen zie Allerzielenlijst); gestev overl.
priesters en diakens v.d. parochie H. Petrus
en H. Michaël en dekenaat Sittard; gestev
echtp Caulfield-Tholen (*Canticorum*)

Vrijdag 3 november

H. Hubertus, bisschop
(*Bij ochtendmis zegening Hubertusbrood*)
Eerste vrijdag van de maand

08.00 uur ev overleden ouders Kleikamp-
Cremers; ev tev H Hart v Jezus' eerherstel
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten
Dijck; gestev t.e.v. het Heilig Hart van
Jezus; v Mia Bisschops en overleden
familie Bisschops-Maessen

Zaterdag 4 november

H. Carolus Borromeüs, bisschop
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart v Maria v
priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestplev v de zielerust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadiensten v
Jean Vroomen, Jo en Brigitte Gooijen en
dochter Anouk, Jacques Schreurs, Adeline
Bormans-Willaert (*samenzang*)

Zondag 5 november

Een-en-dertigste Zondag door het jaar
11.00 uur plev Maria Josephina Robertz;
gestplev v zielerust v past-deken mgr Ben

Janssen, de zielerust van zijn ouders, de
echtelieden Janssen-de Ponti, en de
zielerust van zijn broer en zusters; gestpljrd
Martijn en Lie Canisius-v Leeuwen en hun
dochter Marion; gestplev overled vd fam
Van Bommel-Straeten; gestpljrd v ouders
Jean en Maddalena Oberdorf-Cuccuru
(*St.Petruskoor*)

Maandag 6 november

Alle heilige verkondigers van het
geloof in onze streken

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
om leiding te geven (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 7 november

Hoogfeest H. Willibrord, bisschop,
Verkondiger van ons geloof,
Patroon van de Ned. Kerkprovincie
08.00 uur plev tev. de H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid van bescherming en
leiding (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 8 november

08.00 uur ev de weldoeners 'parochie (D)

19.00 uur gestev Twan Douffet; gestev
echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 9 november

Feest Kerkwijding van de Basiliek van
Sint Jan van Lateranen

08.00 uur ev v overl vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

Vrijdag 10 november

H. Leo de Grote, paus en kerkleer
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D);
gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev overl
echtp Feron-Hoenen, past. Eduard Hoenen

Zaterdag 11 november

H. Martinus (van Tours), bisschop
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen

18.00 uur plev Paul Schlössels; gestplev v de zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten v Jo en Brigitte Gooijen en dochter Anouk, Jacques Schreurs, Adeline Bormans-Willaert (*Gezinsviering*)

Zondag 12 november

Twee-en-dertigste Zondag dh jaar

10.00 uur Oecumenische Gebedsdienst
Klaproosdag (*St.-Petruskoor + Philharmonie*)

LET OP om 11.30 uur gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers en Victor Eijckeler; plev overl ouders Paulus-van Neer, Margrietje en Wim; gestplev uit dankbaarheid (vw. fam. van Aubel-Arnoldts) (*Samenzang*)

Maandag 13 november

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie

Dinsdag 14 november

08.00 uur v Mia Bisschops
19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Woensdag 15 november

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Riet Willems

Donderdag 16 november

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. ouders en grootouders Dols-Peters

Vrijdag 17 november

H. Elisabeth van Hongarije

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor de familie Jennen-Palmen; ev Mia Bisschops

Zaterdag 18 november

08.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev echt p Caulfield-Tholen

18.00 uur Plzwd v Adeline Bormans-Willaert; gestplev voor de zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*Si-tard*)

Zondag 19 november

'Werelddag van de Armen'

Drie-en-dertigste Zondag dh jaar

11.00 uur gestpljrd overl ouders Bèr Daniëls en Mien Daniëls-Laumen en zoon

Bèr jr; gestpljrd overl ouders Peeters-Jamin; plev overleden familieleden Pier-Weijzen (*St.-Petruskoor*)

Maandag 20 november

08.00 uur ev v d overledenen v fam Joseph Smeets-Bouwels vw dankbaarheid (D)

19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Dinsdag 21 november

Opdracht van de heilige Maagd Maria

08.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop

19.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

Woensdag 22 november

H. Cecilia, maagd en martelares

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev v overl fam. Feron-Hoenen

Donderdag 23 november

08.00 uur gestev echt p Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. Oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Vrijdag 24 november

HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en gezellen, martelaren

08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 25 november

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken v zieken en noodlijdenden (D); overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gest Caulfield-Tholen

18.00 uur gestpljrd Wil Sieben; gestev voor zielerust v overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (*Samenzang*)

Zondag 26 november

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste Zondag van het liturgisch jaar

11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd v Elly Muijters; gestplev overl Mia Bisschops, ouders Bisschops-Maessen en alle overleden familieleden; gestplev overledenen van de fam. H. Canisius-Baggen en voor Jos



Canisius (*Schola Sittardiensis S. Michaël*)

Maandag 27 november

08.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 28 november

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur plev overl. ouders van Giesen-

Narin en H. Lutz

Woensdag 29 november

08.00 uur ev Mia Bisschops

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 30 november

H. Andreas, apostel feest

08.00 uur ev em Deken Cees Buschman

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Uitstelling-Aanbidding

Vrijdag 1 december

Eerste vrijdag van de maand

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot

eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-

Tholen

19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten

Dijck; v Mia Bisschops en overleden

familie Bisschops-Maessen; gestjrd

echtpaar Schickx-Tummers

Zaterdag 2 december

08.00 uur uit dankbaarheid v aftredende en

jarige Bisschop Frans Wiertz; ev tev

Onbevlekt Hart van Maria voor

priesterroepingen in parochie, dekenaat en

bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 22 oktober WERELDMISSIEDAG

Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar

09.30 uur gestplev vd zielerust v overl echtp

Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath Krux;

gestev Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 29 oktober

Dertigste Zondag door het jaar

09.30 uur gestplev René Oberdorf; gestplev

vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs

en Maria Hub Cath Krux; gest Caulfield-

Tholen (*samenzang*)

Zondag 5 november

Een-en-dertigste Zondag d h jaar

09.30 uur gestplev voor de zielerust van het

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux; gestev echtp

Caulfield-Tholen (*Samenzang*)

Donderdag 9 november OPEN KERK

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding

Zondag 12 november

Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar

09.30 uur gestplev vd zielerust van het

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux; gestev echtp

Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 19 november

'Werelddag van de Armen'

Drie-en-dertigste Zondag d h jaar

09.30 uur gestplev vd zielerust van het

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux; gestev echtp

Caulfield-Tholen (*samenzang*)

Zondag 26 november

CHRISTUS, KONING VAN HET

HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste

Zondag van het liturgisch jaar

09.30 uur gestplev vd zielerust van het overl

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina

Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-

Tholen (*samenzang*)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur

Zondag 22 oktober WERELDMISSIEDAG

Negen-en-twintigste Zondag dh jaar

10.00 uur voor de levende en overl leden v

d Aartsbroederschap; overl echtp.

Caulfield-Tholen

Dinsdag 24 oktober

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.

Donderdag 26 oktober

10.30 uur v de kinderen v Kinderkrans; v

leden Aartsbroederschap; v. overl

echtp.Caulfield-Tholen

Zaterdag 28 oktober

Feest HH. Simon en Judas, apostelen

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen.

Zondag 29 oktober

Dertigste Zondag door het jaar

10.00 uur v de kinderen v Kinderkrans; v leden Aartsbroederschap; v. overl echt p.Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*)

Dinsdag 31 oktober

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen.

Donderdag 2 november - Allerzielen

Gedachtenis van alle overleden gelovigen

10.30 uur gest.jaardienst Mulder den Boer; uit dankbaarheid voor een verjaardag; voor Mietsie Jacobs van Thoor ; v de kinderen vd Kinderkrans; v leden Aartsbroederschap; overl echt p Caulfield-Tholen.

Zaterdag 4 november

H. Carolus Borromeiis, *bisschop*

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 5 november (*Basiliekkoor*)

Een-en-dertigste Zondag door het jaar

10.00 uur voor overl ouders Castro-Schellinx ; overl echt p Caulfield-Tholen

Dinsdag 7 november

Hoogfeest H. Willibrord, *bisschop*,

Verkondiger van ons geloof,

Patroon van de Ned. Kerkprovincie

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen.

Donderdag 9 november

Feest Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; V de leden vd Aartsbroederschap; v overl echt p Caulfield-Tholen.

Zaterdag 11 november

H. Martinus (van Tours), *bisschop*

09.00 uur v overl echt p. Caulfield-Tholen

Zondag 12 november

Twee-en-dertigste Zondag d h jaar

Rozenkransgebed: Vrijdagmiddag is rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt voorgegaan door pastoor Kerkhofs. **LET OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl**

10.00 uur v overl echt p Caulfield-Tholen (*Basiliekkoor*)

Dinsdag 14 november

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen.

Donderdag 16 november

10.30 uur voor ouders Schmeits-Lahaye en zoon Pierre ;v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. leden Aartsbroederschap, v Caulfield-Tholen

Zaterdag 18 november

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 19 november

'Werelddag van de Armen'

Drie-en-dertigste Zondag d h jaar

10.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Dinsdag 21 november

Opdracht van de heilige Maagd Maria

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen.

Donderdag 23 november

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd Aartsbroeder-schap; overl echt p Caulfield-Tholen.

Zaterdag 25 november

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 26 november CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste Zondag van het liturgisch jaar

10.00 uur v lev en overl leden Aartsbroederschap v overl echt p CaulfieldTholen (*basiliekkoor*)

Dinsdag 28 november

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen.

Donderdag 30 november

H. Andreas, *apostel feest*

10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. leden Aartsbroederschap

Zaterdag 2 december

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen



Parochie H. Bernadette - Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Diaken B. ter Haar, Verdijkstraat 32 Geleen ☎ 8500290

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

ING-bank: NL07INGB0001571973

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: tel. 4512275. Op de vrijdagen 3 november en 1 december (1^e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.

ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF: ZONDAG 29 OKTOBER 15 UUR

Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen met as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige gebedsdienst en ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is gekomen. Het is dus een kleine afstraling van het feest van “Thuiskomst” bij de Heer. Deze RK Urnenhof is geen opbergruimte of iets dergelijks, maar het is een “gewijde” begraafplaats. Het beeldt uit een “Vaderhuis”, en onze voormalige Baandterkerk is voor deze doelstelling uitstekend geschikt gemaakt. Op zondag 29 oktober a.s. willen wij ons aansluiten bij het wereldwijde gebed van onze Kerk en houden we in de RK Urnenhof om 15.00 uur de ALLERZIELENDIENST. Er wordt een bidprentje uitgereikt met daarop de namen van iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn bijgezet. Het Bernadettekoor zal deze dienst opluisteren.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.



Ons nieuw uitvaartcentrum

Monuta  **Wauben**

Uitvaartzorg en -verzekeringen

Henri Weltersstraat 17, Baandert - Sittard

Tel. 046 – 451 35 72 www.monuta.nl

JAARLIJKSE HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS H. BERNADETTEKAPEL

Het is een in 2014 ingevoerde traditie dat elk jaar de oorlogsslachtoffers uit de Baandert worden herdacht. De namen staan op het gedenkbord in de H. Bernadettekapel. De meesten vielen op

zondag, 19 november 1944 toen, twee maanden na de bevrijding van Sittard en terwijl het front al maanden ter hoogte van Susteren lag, Sittard werd getroffen door een granatenregen. Die middag vielen er elf doden, waaronder diverse mensen die waren afgekomen op de wedstrijd Sittardse Boys – Maurits (Geleen). Dit jaar vindt de herdenking plaats op **woensdag, 22 november 2017 om 16:00 uur** in de H. Bernadettekapel met een Rozenkransgebed.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL

Met **ingang van 1 november** geldt de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 11 tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de zomer van 14 tot 16 uur. Elke woensdag is er in de Maria- & Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje.



H. Paulusparochie - Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

29^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 21 okt	19.00 u	Consecratiefeest H. Pauluskerk (31 Jaar) <i>WERELDMISSIEDAG</i>
Maandag 23 okt	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 25 okt	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

30^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 28 okt	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 30 okt	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 1 nov	19.00 u	Allerheiligen – Voor alle overleden parochianen (zie lijst)

31^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 4 nov	19.00 u	Voor een zekere intentie
Maandag 6 nov	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 8 nov	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

32^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 11 nov	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 13 nov	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 15 nov	19.00 u	Willy van Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken

33^E ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 18 nov	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes <i>‘Werelddag van de Armen’ Bij collecte tbv Armen HIP - & Bie Zefke Zie oproep Paus blz 2</i>
Maandag 20 nov	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 22 nov	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Zaterdag 25 nov	19.00 u	Jrd Overl. Echtp. Jozef en Marie Kolodziejczak-Kusters
Maandag 27 nov	19.00 u	Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 29 nov	19.00 u	Tev O.L.Vrouw van Lourdes

Parochiededelingen H. Paulusparochie

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintenties volgende parochieblad tot 18 november bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

Uit de H. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen

Dhr. Theo Berendsen (87) - Mevr. Liesbeth Nijsten-Worst (91)

Mevr. Eva Ruber-Ehlen (87) - Dhr. Tjeu Peters (82)

**Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis
van Allerheiligen op woensdag 1 november om 19.00 uur.**

Parochie H.Hart van Jezus - Overhoven



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275
Parochiecentrum open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard tel: 4583023
Kerkbijdrage Ingbank NL37INGB0001035314
Rabobank NL60RABO0147635594

MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN

Zondag 22 oktober: 29e Zondag dh Jaar WERELDMISSIEDAG 10.30 uur Cantate

Chrit Gruisen vwde verjaardag; jaardienst v Frits Donners; jaardienst Hochstenbach-Meeuwissen

Zondag 29 oktober: 30e Zondag dh Jaar/Allerheiligen 10.30 uur Schola

Annie Nicoll - Poussart; uit dankbaarheid t.g.v. een 63- jarig huwelijk

Donderdag 2 november: Allerzielen 19.00 uur Cantate

v overleden parochianen afgelopen jaar; voor onze overleden weldoeners

Zondag 5 november: 31e Zondag dh Jaar (gezinsviering) 10.30 uur The Voices of Kids

Reinhard en Fien van de Brock-Limpens; Elisabeth Gruisen-Jessen vw jrd en overleden kinderen

Zondag 12 november: 32e Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang

Zondag 19 november: 33e Zondag door het Jaar 10.30 uur Cantate

In onze kerken meeropbrengst collecte tbv: hulp v Armen HIP- & Bie Zefke Zie oproep Paus blz 2

Zondag 26 november: 34e Zondag dh Jaar/Christus Koning 10.30 uur Volkszang

Annie Nicoll-Poussart als 7e jaardienst; jaardienst ouders Gorissen-Goossens

ROZENKRANSGEBED In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard

Wekelijks is er op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed .

U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.

Kinderen die meekomen om de rozenkrans te (leren) bidden krijgen een kleine attentie.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN. Twee dagen die nauw met elkaar verbonden zijn.

Op **1 november** vieren we Allerheiligen, het feest van alle heiligen. Op **2 november** is het

Allerzielen en denken we aan alle mensen die gestorven zijn en die we missen. Graag willen wij

u uitnodigen voor deze H. Missen op zondag 29 oktober 10.30: in onze kerk vieren we dan al

Allerheiligen en op donderdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen. In deze H. Mis gedenken we

al onze overledenen. Allerzielen is terugdenken aan mensen die bij ons waren, maar niet meer

onder ons zijn. Allerzielen is terugdenken aan dierbaren die in ons hart en in onze liefde blijven

voortleven over de muur van het sterven heen. Allerzielen is even de pijn weer voelen van het

afscheid maar is blijven geloven in het eeuwig leven. Allerzielen is weer beseffen dat wij op

aarde slechts op weg zijn naar het beloofde land, waar reeds velen zijn aangekomen.

In onze parochiegemeenschap namen we afscheid van:

Gerarda Knibbeler-Giesen	* 17-05-1921 † 26-01-2017	Schuttestraat 2
Bertine Alberts-Mingels	* 27-10-1923 † 08-02-2017	Kleine Steeg 82
Annie Stoop-Wehrens	* 18-12-1932 † 01-03-2017	Schuttestraat 2
Ger Jacobs	* 07-04-1932 † 26-04-2017	Overhoven 67
Zr Majella	* 14-04-1924 † 28-07-2017	Tilburg
Aloijs Cremers	* 26-01-1932 † 07-08-2017	Vrangendael 32

SINT MAARTEN Zondag 5 november 2017 is er weer een gezinsviering met als thema St. Maarten. In deze viering zullen kinderen het spel van Sint Maarten spelen. De gezinsviering begint om 10.30 uur. Kinderkoor "The Voices of Kids" o.l.v. Efremleng zal in deze viering weer passende liedjes zingen o.a. over Sint Maarten. Kapelaan van der Wegen zal celebrant zijn in deze viering. Op **vrijdag 10 november** vindt weer de traditionele St. Maartensoptocht plaats. We verzamelen ons **in de kerk om 18.00 uur. Blijft u s.v.p. niet buiten staan**, want in de kerk wordt dan nog eens het St.-Maartensspel gespeeld en daarna vertrekken we in stoet door diverse straten in Overhoven. We trekken naar het St.-Maartensvuur. Voor de kinderen is er na afloop warme chocolade met speculaas.

KINDERKOOR "THE VOICES OF KIDS" Kinderen die graag zingen, zijn van harte welkom in ons kinderkoor. Iedereen mag meedoen Ook als men niet in Overhoven woont. Naast zingen doen wij vele leuke activiteiten zoals uitstapjes, Sinterklaasfeest, Kerstfeest en nog veel meer. Wij gaan regelmatig optreden op verschillende plekken in Sittard en omgeving. Dit is een echte belevenis! Wij repeteren iedere woensdagavond van 18.45 uur t/m 19.45 uur in het kerkzaaltje van Overhoven aan de Geldersestraat 37 Sittard. Deelname aan het koortje is geheel gratis! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Efremleng, telefoon: 06-30567774, email: efremverleng@planet.nl of bekijk onze website: www.voicesofkids.123website.nl

EERSTE H. COMMUNIE De eerste H. Communie wordt dit schooljaar gehouden op donderdag 10 mei om 11.45 .Op maandag **30 oktober** houden wij een ouderavond voor de ouders van de nieuwe communicanten. Een inschrijvingsformulier voor de communie heeft u via de school ontvangen. Zit uw kind niet op basisschool Overhoven, meldt u dan aan via ons parochiekantoor. De avond begint om **20.00 uur** in het parochiezaaltje: **Geldersestraat 37.**

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD Wie wil meehelpen om onze kerststal op te bouwen? Sinds vele jaren is Jo Duijsters de kartrekker bij het opbouwen van de kerststal. Ondanks zijn leeftijd wil hij niet stoppen hiermee, maar hulp is natuurlijk van harte welkom. Aanmelden en informatie via het parochiekantoor (di- t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur).

ACTIES: Adventskransen Ook dit jaar kunt u weer adventskransen kopen en zo uw parochie extra ondersteunen. (zondag 26 november en zondag 3 december)

Kerststalletjes en acties: Er worden kerststalletjes ingezameld voor een mini-tentoonstelling in de kerk. Als er mensen zijn die hun kerststal wegdoen dan kunnen zij die afgeven bij het parochiekantoor. (di- t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur). De opbrengst van de **boekenbeurs** op 10 september bedroeg: €287. Een mooi bedrag. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Bij de **dierenzegening** werd €158 opgehaald, waarvoor ook onze hartelijke dank. Deze acties (boekenbeurs en dierenzegening) zijn niet alleen geslaagd vanwege de geldelijke opbrengst, maar waren ook waardevol, omdat parochianen en mensen buiten de parochie elkaar konden ontmoeten.

KERSTPAKKETTEN Ook dit jaar wil onze parochie zich weer voor inzetten voor gezinnen voor wie een dagelijkse warme maaltijd vaak een luxe is. Wij gaan ervoor zorgen dat zij tenminste met Kerstmis - en ook daarna- kunnen genieten



van een gezonde en voedzame maaltijd. Wij richten ons daarbij op gezinnen in onze omgeving. Wij roepen u op om van **5 november t/m 10 december** houdbaar voedsel te brengen. Let wel op: het dient voedsel te zijn welke **lang houdbaar** is en niet gekoeld hoeft te worden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld blikken (soep, erwten, fruit), pakken (koffie, rijst, koekjes), potten (zoet beleg) en natuurlijk nog veel meer. Let s.v.p. op de houdbaarheidsdatum! (minstens tot februari 2018). U kunt het voedsel meenemen naar de kerk of afgeven op ons parochiekantoor (di- t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur). De vrijwilligers van Leif en Leid zullen de pakketten weer samenstellen en verspreiden.

KOFFIEDRINKEN Op **zondag 5 november** kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken. U bent van harte welkom!

THUISCOMMUNIE Op **zondag 12 november** na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. **Intenties kunt ook digitaal opgeven: <http://www.rk-kerken-sittard.nl> en wel onder kopje digitaal opgeven intenties** U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: **digitaalparochieblad@gmail.com** **VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!! NL 37INGB0001035314 of NL60RABO0147635594.**

Pastoraal Team:

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Diaken B. ter Haar, Verdijkstraat 32, Geleen ☎ 8500290

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE:

www.rk-kerken-sittard.nl

Contact:

mbt **H. Doopsel:**

via pastorie: ☎ 4512275 of

Catechist B. Scholte ☎ 4519139

Melden bij voorkeur via mail:

doopsel@rk-kerken-sittard.nl

mbt **Huwelijk - Uitvaarten:**

Deken Van Rens: ☎ 4512275

mbt **Jeugd- & Jongerenpastoraal:**

Kapelaan A. vd Wegen ☎ 4512628

mbt **pastoraal zieken en ouderen:**

Kapelaan H. Peters ☎ 4512497

mbt **contact zorginstellingen:**

Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET

Parochie HH. Petrus en Michaël:	NL98RABO 0147603676
Parochie H. Bernadette-Baandert:	NL07INGB 0001571973
Parochie H. Hart-Overhoven:	NL37INGB 0001035314
Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:	NL86INGB 0003268633
Alg. banknummer Parochiecomité:	NL51INGB 0001032540

*Het volgende parochieblad Jaargang 21 no. 1 verschijnt op
2 december 2017 en loopt tot 13 januari 2018.*

*Kopij hiervoor aanleveren vóór 21 november 2017 a.s. op de administratie
Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com*

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.