

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse actie Kerkbalans is nodig om ervoor te zorgen, dat al die onmisbare taken kunnen worden uitgevoerd. Ons cluster bestaat (2019) uit vijf parochies. Van de vier in gebruik zijnde parochiekerken zijn er drie een rijksmonument. Dat betekent dus, ondanks subsidies, extra financiële verplichtingen. Voor (een deel van) de priesters is het bedienen van deze parochies hun broodwinning en voor dat alles is het kerkbestuur verantwoordelijk. Maar zonder de financiële steun van de leden van de parochies is dat een onmogelijke opgave. Daarbij maakt het niet uit hoe vaak u van de diensten van de kerk gebruik maakt; het gaat hier vooral om de vraag: wat heeft u over voor uw parochiekerk?

**Geef
voor
je kerk**



Daarvan kunt u blijk geven door bij te dragen:

In de parochie H.H. Petrus en Michaël op
rekeningnummer: NL51INGB0001032540

In de parochie H. Bernadette-Baandert op
rekeningnummer: NL07INGB0001571973

In de parochie H. Hart van Jezus-Overhoven op
rekeningnummer: NL37INGB0001035314

In de parochie H. Paulus-Limbrichterveld op
rekeningnummer: NL86INGB0003268633

**Geef
voor
je kerk**



Door uw aanwezigheid in onze kerk geeft u blijk van uw betrokkenheid. Daar zijn we blij om. Als kerk willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan. Om te vieren en rouwen, om rust te vinden en te gedenken. Om elkaar te ontmoeten en gezien te worden. Daarom vragen we onze leden om een financiële bijdrage, zodat we er voor iedereen in de wijken Binnenstad, Baandert, Overhoven, Limbrichterveld en Sanderbout kunnen zijn.

Een betekenisvol 2019

Ook voor het komende jaar hebben we volop plannen om van betekenis te zijn. Met onze pastoor-deken, zijn twee kapelaans, diaken, catechisten, vrijwilligers en kerkbestuur, willen wij er voor u zijn.

Geeft u om de kerk, steun ons met een financiële bijdrage. Alle bedragen, groot en klein helpen. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wij danken u hartelijk voor uw steun!

Hoeveel geeft u? Geef slim!

*Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl
We helpen u graag verder. Stuur een mail naar kantpastoriesittard@gmail.com of bel naar 046-4512275*

Wat kunt u van de parochie verwachten?

Behalve stemmige vieringen met Kerstmis doet een parochie natuurlijk nog véél meer. Zo kunt u elke dag in verschillende kerken van ons cluster een *eucharistieviering* bijwonen. En in het weekeinde is er altijd ten minste één viering in onze parochie-kerken.

Maar we doen natuurlijk meer.

Bij de start van een nieuw leven kunnen de ouders met het *doopsel* hun kind plechtig laten opnemen in de kerk.

De kinderen kunnen in de loop van hun jonge leven op diverse momenten vanuit de parochie, en daartoe begeleid en gestimuleerd door hun ouders, nader kennismaken met het geloof (catechese) om vervolgens de *Eerste H. Communie* en in het laatste jaar van de basisschool het *H. Vormsel* te ontvangen. Naast plechtige Missen op zondag zijn er ook nog op gezette afstanden *gezinsmissen*, waarvoor juist de kinderen en hun ouders in het bijzonder welkom zijn.

Besluit een jongen en een meisje hun verdere levensweg met elkaar te delen, dan is voor de viering van *huwelijk* de kerk een plek bij uitstek om daarvan blijk te geven.

En loopt het leven ten einde, dan kan de Kerk de mens daarbij begeleiden met het *Sacrament der Zieken*, bedoeld als steun en bagage in die levensfase om, ten slotte, in een *Uitvaartdienst* te danken voor hetgeen de overledene voor iedereen heeft betekend.

Kerk-zijn vindt niet alleen in het kerkgebouw plaats. Ook daarbuiten wil de Kerk van haar aanwezigheid blijk geven. Te denken valt aan:

- Ziekenbezoek (thuis, zieken- en verpleeghuizen).
- Catechese en geloofsverdieping.
- Jeugd- en jongerenwerk.
- Ouderenzorg.
- Caritas.