



Kloosterplein 10 ☎ 4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

11^e jrg. - nr. 8 9 augustus 2008

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 13 september 2008.**



'Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn'

DE WJD: WÁT EEN ERVARING !

Op 6 juli vertrokken onze kapelaan Van der Wegen en Ivo, Sander, Jules, Tim en Tim vanuit het Sittardse naar de andere kant van de wereld, om daar in Sydney samen met honderdduizenden andere jongeren het grote avontuur van de WereldJongerenDagen mee te maken. Op 29 juli kwamen ze terug: vermoeid, maar een heleboel indrukken, contacten en een geweldige ervaring rijker. Hier kunt u een korte impressie van hun belevenissen lezen, zoals ze die beschrijven op hun 'weblog'.



“Het was voor ons zessen een hele ervaring. Zowel de reis naar dit bijzondere continent, als ook onze deelname aan de WJD is niet niets geweest. Zóveel jongeren; zoveel naties en talen en de paus, de muziek, de vreugde en blijdschap, etc. We zijn er diep van onder de indruk. Hoe verder of langer het geleden is, hoe meer wij ons ervan bewust worden, wat we eigenlijk hebben meegemaakt. Het is iets wat meer van binnen speelt en moeilijk onder woorden te brengen is. Je moet het zelf ervaren of beter gezegd beleefd hebben.

We zijn een dikke drie weken daar geweest. De eerste week vonden de voorbereidende dagen op de WJD plaats in Goulburn, een stadje zo'n 200 km ten zuidoosten van Sydney, waar we vooral zijn overvallen door de winterkou. De meesten van ons hebben handschoenen gekocht, In de ochtenduren gingen wij naar de 'Showground' waar we de H. Mis vierden hebben en catechese kregen. De namiddag en avond waren wij vrij.

De tweede week gingen alle groepen uit heel Australië gingen op naar de grote stad Sydney. Het was een drukte van jewelste. We vonden onze lokatie op een school in een van de buitenwijken in het noorden van de stad; 'Chattwood' genaamd. Op de dinsdagmiddag begon het hoofdprogramma met een openingsviering op Barangaroo, opgedragen door de kardinaal van Sydney George Pell. De viering werd bijgewoond door duizenden pelgrims en was indrukwekkend mooi. Vooral ook de zang en muziek. Heel langzaam werd het ook donker. Daarna was er zang, dans en muziek! Woensdag, donderdag en vrijdag waren er catechese-momenten met een Eucharistieviering, verzorgd door de bisschop van Breda, onze eigen hulpbisschop De Jong en de hulpbisschop van Haarlem. De catecheses waren erg goed verzorgd en we hebben er zeker iets van geleerd.



Op donderdagmiddag komt de **paus** aan op Barangaroo. Duizenden jongeren heten hem welkom. Na warme woorden van welkom, gaat de paus naar de St. Mary's Cathedral. Op vrijdagmiddag bidden wij met duizenden jongeren de kruisweg. Dit wordt van de eerste statie tot de laatste statie uitgebeeld op wonderbaarlijke wijze. Het is wederom indrukwekkend!

Op de zaterdag gaan wij allen op naar Randwick racecourse, waar het hoogtepunt van de WJD zal plaatsvinden, namelijk de nachtwake en de Eucharistieviering op zondagochtend. Massaal trekken de jongeren vanuit heel Sydney er naar toe. Dit met zang; in gebed en met heel veel blijdschap en vreugde. Na een tocht van 13 kilometer komen we in de middaguren aan. De sfeer is geweldig en onbeschrijfelijk. Vooral de avondwake met de paus en de duizenden kaarsjes. Ook de H.Mis de volgende ochtend en het bekendmaken van de plaats waar de volgende WJD zal plaatsvinden is adembenemend mooi.

De laatste week gaan we naar Ballarat, een plaats in het uiterste zuiden van Australië. Ook daar is het winter, maar dat mag de pret niet drukken. We mogen veel zien, horen en ervaren. Een hoogtepunt is de laatste zaterdag: we rijden met 10 volle bussen de 'Great Ocean Road'. Bossen, duinen, rotsen en natuurlijk de Stille Oceaan. Wat heeft God dit alles geweldig gemaakt. Wanneer je er naar kijkt, word je er helemaal stil van.

Daarom willen wij God ook danken, niet alleen voor Zijn Schepping, maar ook voor de prachtige reis, die wij zessen hebben mogen maken en al hetgeen wij hebben mogen zien, horen en ervaren !!”

De paus riep de jongeren op tot het beginnen van een 'nieuw tijdperk', waarin de Heilige Geest de mensen leidt. Hij vroeg hun hun leven te baseren op de christelijke waarden en niet op materialisme en hebzucht. De paus waarschuwde hen tegen 'kunstmatig verkregen vrijheden'.



“Met de materiële welvaart verspreidt zich in zoveel van onze samenlevingen een geestelijke woestijn: een innerlijke leegheid, een naamloze angst, een stil gevoel van wanhoop,” zei de paus. Die woeste leegte wordt veroorzaakt door een gebrek aan zin. Alleen het Evangelie kan het verlangen naar zin vervullen. *“Het Evangelie openbaart de verheven roeping van de mensheid, die te vinden is in de liefde”.*

Een nieuwe generatie christenen krijgt momenteel kracht van de Heilige Geest om een wereld op te bouwen die Gods gave van leven verwelkomt, zo zegt de paus. *“Een nieuw tijdperk waarin liefde niet hebzuchtig is of zichzelf zoekt, maar trouw en echt vrij, open voor anderen met respect voor hun waardigheid, vreugde en schoonheid uitstralend. Een nieuw tijdperk waarin de hoop ons bevrijdt van oppervlakkigheid, apathie en zelfzucht, die onze zielen verzwakken en onze relaties vergiftigen.”* ... *“Dierbare jonge vrienden, de Heer vraagt jullie om profeten van dit nieuw tijdperk te zijn, boodschappers van de liefde, die mensen naar de Vader trekken en aan een toekomst van hoop voor heel de mensheid bouwen.”*

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XXXII

Vluchtelingen en smokkelaars speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog een grote rol in onze streek. Pastoor Tijssen kreeg er in Susteren natuurlijk ook mee te maken.

Het was de burgemeester ter ore gekomen dat smokkelaars, in het nauw gedreven, hun toevlucht op de pastorie hadden gezocht en gevonden. Toen burgemeester Evertz de pastoor op de 'onwettigheid' van zijn handelwijze wees, glimlachte deze alleen maar veelzeggend. En de burgemeester was eerlijk genoeg te bedenken, dat hij het ook niet na-lijet als hij een gesmokkelde ham kon bemachtigen. Dat de pastoor zo even nog een ham, die hem door een smokkelaar werd opgedrongen, had geweigerd, wist de burgemeester uiteraard niet.

Om niet de indruk te wekken dat er alleen in Susteren smokkelaars woonden, volgt hierbij een tekst uit “Sittard, Limburgse Stad” van Tam Jonkergouw. Het boek geeft een goede sfeertekening van het leven in onze streek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Om leven en werken van een pastoor te begrijpen is het ook nodig, dat men de omstandigheden waaronder hij werkte, enigszins kent.

1916: Nadat het verboden was paarden uit te voeren, werden de paarden zogenaamd bij de boeren uit de stal gestolen en lagen de marken in de kribbe. Het aantal koeien dat op slinkse wijze naar Duitsland werd uitgevoerd vermeerderde dagelijks. Ten westen van het station langs de Limbrichterweg werd voor de gevluchte krijgsgevangenen een houten quarantainekamp gebouwd, waar zij een tijdlang in observatie werden genomen, teneinde hen op besmettelijke ziekten te kunnen controleren. Op 4 november werd de Munstergelener L.D. door schoten gedood in de Graetheide bij een poging een zestal koeien over

de grens te transporteren. In de nacht van 23-24 november werden liefst 16 smokkelaars aangehouden; velen werden inderdaad gesnapt maar nog meer werd er gesmokkeld!

1917: Op 6 januari waren er reeds 100 Duitse deserteurs; zij hadden zich aan de militaire dienstplicht onttrokken. Op 16 januari werd door de politie een veertigtal Duitsers over de grens gezet. Er kwamen steeds meer Duitsers naar onze streken om te smokkelen; de plaatselijke gevangenis zaten propvol. Op 23 januari deden Rijksambtenaren huiszoeking naar smokkelwaar. Een dag later kwam weer een drietal ontvluchte Russen over de grens; terwijl op de 27e een kar met smokkelwaar aangehouden werd. Op 29 januari werd mej. D.L. op de Steenweg dodelijk gewond door een verdwaald schot van een grenscommies. Op 15 maart 's nachts werd bij de Clootsbrug 400 kg levensmiddelen met bestemming Duitsland in beslag genomen werden en zes begeleidende personen gearresteerd. In maart werd bepaald dat alle smokkelaars die betrapt werden onmiddellijk in hechtenis genomen zouden worden. Als arrestantenlokaal werd voor deze streken het onbewoonde kasteel te Limbricht ingericht. Op 2 juni werd een bende smokkelaars met 500 kg smokkelwaar aangehouden; twee van hen werden door geweerschoten gewond. Sedert januari waren in totaal in Sittard en omstreken tijdens het smokkelen 3 personen gedood en 11 gewond. Op 2 juni werd bij een poging tot smokkelen een zekere H. vd V. door commiezen nabij de Clootsbrug doodgeschoten, terwijl de volgende dag bij een poging tot smokkelen bij Stadbroek een jongeman S. hetzelfde lot trof. De smokkelarij nam dergelijke vormen aan, dat op 1 september bij de terugkeer van de jaarlijkse processie van Broeksittard zelfs de deelnemende vrouwen door commiezen op smokkelwaar werden gevisiteerd!

In de volgende aflevering gaan we kijken hoe het pastoor Tijssen verder vergaait. Zijn Susterense dagen zijn geteld. Sittard wacht!

Wordt vervolgd

Vrij naar *Jac. Schreurs m.s.c.* "Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de kapelaan of één van de diakens. Een briefje in de bus is voldoende! Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.

MIVA-COLLECTE



In het laatste augustusweekend vindt onder het motto 'Gaan waar geen weg is' de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Vanwege de Rosafeesten wordt deze in onze kerken gehouden op **6 en 7 september**. Opbrengst is dit keer bestemd voor het bisdom Mamfe in Kameroen. MIVA wil de missionarissen in dit enorm uitgestrekte gebied bij hun sociale en missie-activiteiten steunen, door het leveren van (betere) vervoersmiddelen, zodat zij de vaak zeer afgelegen wonende tienduizenden inwoners beter kunnen bereiken.

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **augustus** luidt: ‘Wij bidden dat de mensenfamilie Gods plan met de wereld mogen weten te respecteren en aldus zich steeds meer bewust wordt van de grote gave van God, die ons in de schepping geschonken is.’



WAT VALT ER TE DOEN:



MARIA HEMELVAART-WANDELING

vrijdag 15 aug.

Elk jaar organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden op het feest van Maria Hemelvaart een 12 km lange pelgrimstocht van Noorbeek naar het Belgische stadje Visé.



De wandeling voert door de schilderachtige Voerstreek en het Land van Herve, over landweggetjes, door bossen en weilanden. Halverwege, bij de oude Steenboiskapel in Voeren (B) is de traditionele 'kroetwusch'-zegening.

Einddoel is de kapel van O.L.Vrouw van Lorette, waar de pelgrims tegen resp. 12.00 uur en 13.00 uur zullen aankomen en de bedevaart besluiten met een korte gebedsdienst.

Terug naar de startplek kan op eigen gelegenheid, of gezamenlijk wandelend.

Deelname is gratis en opgave vooraf niet nodig.

Start: 08.45 uur of 09.45 uur **Brigidakerk te Noorbeek**

Afsluiting: 12.00-1300 uur **kapel O.L.Vrouw van Lorette te Visé**

Meer info: op de website www.spvlimburg.nl



BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

maandag 15 sept.

Onder het thema ‘*Moeder Maria, leer ons weer bidden*’ vindt op **maandag 15 september** weer de jaarlijkse bedevaart naar **Kevelaer** plaats. Op de affiches in het kerkportaal vindt u de contactpersonen voor de diverse wijken. Kaarten à € 16,- zijn t/m 1 september verkrijgbaar, o.a. bij stomerij Mengelers, Putstraat 11. Denkt u eraan dat u die dag een geldig paspoort of identiteitsbewijs nodig hebt! Meer info: dhr. L. Schmeits, ☎4512582.

VOOR DE JEUGD:

LIMBURGSE JONGERENDAG

zaterdag 16 aug.

Traditionele afsluiting van de grote vakantie voor en door jongeren uit heel Limburg.

Programma: 10.00 uur verzamelen bij St.Servaasbasiliek in Maastricht

10.30 uur start ochtendprogramma in en rond de basiliek
lunch (zelf meenemen, voor drank wordt gezorgd!)
actief en spannendmiddagprogramma

18.30 uur H. Mis in O.L.Vrouwe-Basiliek en aansluitend gezellige BBQ

Kosten: € 15,-.

Meer info en opgave: jongeren@bisdom-roermond.nl. of ☎ 0475-386756



Met ingang van september zal er weer maandelijks een **Life Teen-avond** plaatsvinden, en wel op **elke eerste zaterdag van de maand**. Zo'n avond begint met een heilige Mis, waarin jong en oud welkom zijn, door en voor jongeren verzorgd, met muziek en preek speciaal op tieners gericht. Na de Mis is er voor alle jongens en meisjes van 12 tot 19 jaar een speciale Life Night, waar middels muziek, gebed, toneel, dans enzovoort, dieper wordt ingegaan op het geloof. Alle tieners van Sittard en omstreken: van harte uitgenodigd! De eerste Life Teen-avond met pizzagathering is **op zaterdag 6 september**.

Plaats: H.Mis in de kerk O.L.V. Geboorte van Broeksittard
Life Night in het zaaltje van de zusters aan de Weidom

Tijd: aanvang H. Mis: 19.00 uur - einde rond 22.00 uur

Meer info: bij pastoor Vergouwen van Broeksittard, ☎ 4512497

INFOMIDDAG ISRAËLREIS VOOR JONGEREN

27 sept.

Het lijkt nog erg vroeg om je al bezig te houden met je volgende zomervakantie. Maar.. in juli 2009 organiseert ons Bisdom een **jongerenreis naar Israël**. Een reis in het land van de Bijbel om kennis te maken met het leven van Jezus, door onder meer dagelijks de Mis te vieren op bijzondere locaties, catechese en Bijbeluitleg. Heb je interesse? Dan let op: voor iedereen die geïnteresseerd is, wordt een informatie-middag gehouden op:

Datum: zondag 7 september, 14.00 uur

Plaats: Bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 te Roermond

Aanmelden: jongeren@bisdom-roermond.nl of ☎0475-386756

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

NIUWKOMERS WELKOM!

Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie **van harte welkom!**

Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?

Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275

of mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, of ☎4519039. Dank u!



OVERLEDEN

Bert Derhaag , Christian Kisselsstraat 8, 69 jaar	† 23 - 6 - 2008
Jo Stalman , Holleweg 20, 80 jaar	† 25 - 6 - 2008
Harrie Diederer , Valderenweg 28 - Doenrade, 90 jaar	† 26 - 6 - 2008
Lies Salden-Bovendeaard , Selfkantstraat 4, 78 jaar	† 26 - 6 - 2008
Hein Dohmen , De Lemborgh, 86 jaar	† 29 - 6 - 2008
Hub Spee , Overhovenerstraat 18, 64 jaar	† 5 - 7 - 2008
Bep van Bunningen-Vermeulen , De Lemborgh, 87 jaar	† 16 - 7 - 2008
Mia Grijs-Heijlands , Hoogstaete, 92 jaar	† 16 - 7 - 2008
Beppie Bosch , De Lemborgh, 91 jaar	† 20 - 7 - 2008
Mia Jetten-Spetgens , De Baenje, 95 jaar	† 27 - 7 - 2008
Sjeng Sanders , Hoogstaete, 88 jaar	† 30 - 7 - 2008

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

GEDOOPT

Quinn , zoon van echtpaar Jansen-Schurgers, Bovenstr 43, Limbricht	29 - 6 - 2008
Rien , zoon van echtpaar Eikelboom-Rulkens, Odasingel 108	29 - 6 - 2008
Charlotte , dochter van het echtpaar Frusch-Maassen, Deversstraat 2	13 - 7 - 2008
Stijn , zoon van het echtpaar Kleuters-Peeters, Deversstraat 7	13 - 7 - 2008
Mathijs , zoon van het echtpaar Schmitz-Winthagen, Morgensterstr. 23	20 - 7 - 2008

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Quinn, Rien, Charlotte, Stijn en Mathijs onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK

gaan huwen:



Alexander Geerlings en Bianca Bischops , Geleen	14- 8-2008
Wesley Zwakhalen en Audrey Spadlo , Zwaanstraat 11	20- 8-2008
Cyrille Niël en Pauline Verhoef , Thorbeckestraat 42	5- 9-2008
Oscar van Leeuwen en Naomi Beckers , Eindhoven	6- 9-2008
Erik Brandts en Audrey Schoonbrood , J. de Harduwijnlaan 11	6- 9-2008 <i>Amby</i>
Frank Lamers en Esther Becks , Cicerostraat 1	19- 9-2008 <i>Eygelshoven</i>

'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis' (Uit de huwelijksliturgie)

Denkt u aan uw kerkbijdrage?? Girorekening **1032540** – Rabobankrekening **147603676**
T.n.v. Penningmeester Parochie-comité kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard.

HEILIG UUR

Op **donderdag 4 september** houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus- bent u van harte uitgenodigd samen te bidden voor genoemde intenties. Iedere maand worden de bewoners van een aantal straten speciaal uitgenodigd. Voor september zijn dat de bewoners van de: **Baenjihof, Baenjenstraat, Elisabeth van Barstraat, Begijnenhofstraat, Begijnhofwal, Bergstraat, Beukenboomweg, Blijdestein, Brandstraat, en Oude Broeksittarderweg.**





REGINA CARMELI

Zondag na de 1e vrijdag van de maand:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

MIDDAG “Vertelt Paus Benedictus XVI wel ooit iets nieuws?” woensdag 10 sept.

Wat is het eigene en overtuigende van paus Benedictus (mede n.a.v. zijn geschriften, zoals de encycliciek ‘*Deus caritas est*’ over de liefde) en zijn visie op de toekomst?

Tijd: 15.30 -17.30 uur

Leiding: oudvicaris mgr. J. Schröder

Kosten: € 6,--

GEBEDSDAG

zaterdag 19 sept.

Gebedsdag om op voorspraak van de zalige Maria-Teresa van de heilige Jozef (zuster Anna Maria Tauscher) in het bijzonder Gods zegen voor de kinderen te vragen. Met een inleiding over het leven en werk van de zalige Maria-Teresa, uitstelling van het allerheiligst Sacrament, gebed voor speciale intenties, en een eucharistieviering.

Plaats: kapel van het Karmelietessenklooster aan de Kollenberg

Tijd: 10.30 -12.30 uur

Leiding: emeritus-bisschop mgr. J. Gijsen

Kinderen kunnen een aangepast programma volgen en –indien gewenst- de kinderzegen ontvangen. (Kinderen graag wel tevoren aanmelden!)

Attentie: het bezinningshuis ondergaat al enige tijd een grondige renovatie. Helaas duren de werkzaamheden langer dan gepland, waardoor er enige wijzigingen zijn in het oorspronkelijk programma. Kijkt u voor recente informatie op www.carmeldc.nl of:

INFORMATIE: **Beziensingshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela.**

HEILIGE MAAGD MARIA



MARIA TENHEMELOPNEMING - 15 augustus

Op 15 augustus viert de Kerk haar belangrijkste Maria-feest: het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Deze dag -die oorspronkelijk de datum is van de inwijding van een Mariakerk in Jeruzalem, op de plaats waar Maria zou zijn overleden- wordt al sinds de zesde eeuw door zowel oosterse als westerse kerken gevierd. Aanvankelijk heette het feest ‘*Dormitio Mariae*’ (ontslaping van Maria). Met het overlijden van Maria gedenken wij tegelijk de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Gevrijwaard van de smet van de erfzonde is zij, na het voltooien van haar aardse levensloop, met ziel en lichaam opgenomen in de hemelse heerlijkheid. De term ‘*Maria Hemelvaart*’, zoals die in de volksmond gebezigd wordt, is dus eigenlijk niet juist; Maria is niet -zoals dat geldt voor haar Zoon Jezus- uit eigen kracht ‘ten hemel gevaren’, maar door God ópgenomen. De tenhemelopenning van Maria is door paus Pius XII tot dogma verheven op 1 november 1950.

Hoewel het in ons land geen maatschappelijke vrije dag is, wordt deze dag door de Kerk sinds 1991 weer als zondag (verplichte feestdag) gevierd. Met vreugde zien wij op dit feest uit naar de dag waarop de Heer ook ons aardse lichaam zal herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijk Lichaam en om te voltooien wat Hij begonnen is sinds zijn menswording uit Maria.

VOLKSWIJSHEID:

“Is 't weer op Maria Hemelvaart uitgelezen, zo zal de herfst voortreffelijk wezen.”

MARIA KONINGIN - 22 augustus

Volgend op het glorievolle geheim van Maria’s tenhemelopneming, overwegen wij in de rozenkrans het geheim “Maria wordt in de hemel gekroond”. Precies een week na Maria Hemelvaart viert de Kerk de gedachtenis van ‘Heilige Maagd Maria, Koningin’. De liturgische viering van dit feest is door paus Pius XII ingevoerd bij gelegenheid van het Mariajaar 1953-1954. Het sluit nauw aan bij het feest van 15 augustus: door de tenhemelopneming van Maria erkent de Kerk de verheerlijking van Jezus’ moeder. Wij vieren deze dag Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar moederliefde voorspreekster is voor ons allen op onze weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods.

MARIA GEBOORTE - 8 september

Op 8 september –precies negen maanden na het feest van Maria’s onbevleete ontvangenis- viert de Kerk het feest van de geboorte van Maria. Oorspronkelijk is het de datum van de inwijding van een kerk in Jeruzalem, gebouwd op de plaats waar Maria geboren is. Wij vieren deze dag de geboorte van haar, die bestemd is de Moeder des Heren te worden. Met Maria’s geboorte breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte, in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij.



SINT ROSA 2008

*“God in allen zien...
Leer ook ons voor Jezus dragen”*

PROGRAMMA

1. **Zaterdag 23 augustus**, eigenlijke gedachtenisdag van de **heilige Rosa van Lima**: de avondmis van 18.00 uur wordt gevierd in de **St.-Michielskerk**
2. **Zaterdag 30 augustus**:
Begin van ons jaarlijk St.-Rosafeest om **18.00 uur in de St.-Michielskerk** aan de Markt met een gezins/pelgrimsmis (*dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!*)
3. **Zondag 31 augustus, Rosa-zondag**:
 - De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door
 - De Hoogmissen van 10.30 uur in de Basiliek en van 11.30 uur in de St.-Petruskerk vervallen
 - Om **9.30 uur** is **in de St.-Michielskerk** een Plechtige pontificale Hoogmis ter ere van Sint Rosa, met onze hulpbisschop **mgr. E. de Jong** als hoofdcelebrant.
 - Aansluitend trekt de traditionele **Rosaprocessie** naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg
 - Na afloop van de processie (rond 11.45 uur) is er in de St.-Michielskerk een H.Mis voor pelgrims die nog niet in de gelegenheid waren een H.Mis te volgen
4. **Maandag 1 september: Rosa-maandag**
 - De H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
 - Om **9.30 uur** vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om **10.00 uur** de H.Mis gevierd wordt
5. **Dinsdag 2 september: Rosa-dinsdag**
 - De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
 - Ook vandaag vertrekt om **9.30 uur** de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel, en wordt daar om **10.00 uur** de H.Mis gevierd wordt

SINT ROSA SOCIËTEIT

De Stichting Sint Rosa Sociëteit heeft als doel het bevorderen van deelname aan de jaarlijkse Sint-Rosaprocessie door Oud-Sittardenaren, evenals het ontmoeten van Sittardenaren en Oud-Sittardenaren na afloop van de processie. Op **zondag 31 augustus** bent u na afloop van de processie dan ook weer van harte welkom bij de bijeenkomst in het **Museum Het Domein**, Kapittelstraat 6. Voor oud-Sittardenaren een gezellige reünie, voor u die in Sittard bent blijven wonen, een gelegenheid hen bij te praten over het wel en wee van ós gou a(u)w sjtat Zittert. Ook nu wordt een bijdrage van € 5,00 p.p gevraagd, die u kunt overmaken op rekening **47.09.72.858 t.n.v. Stichting Sint Rosa Sociëteit te Sittard**. Het bestuur hoopt u op Rosazondag in groten getale te mogen begroeten!

DE ST.-ROSAPROCESSIE

Ook dit jaar willen wij ons met groot vertrouwen wenden tot onze stadspatrones om op haar voorspraak Gods zegen over onze stad, en vrijwaring van ziekten en rampspoed te vragen. We bidden op haar voorspraak dat het voor eenieder die in Sittard leeft, woont en werkt goede tijden mogen zijn. Denkt u eraan dat u in de Processie niet áchter, maar juist vóór het Allerheiligste aansluit; het Allerheiligste het laatst; de vlaggen van de Scouting sluiten de stoet af.

Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.

Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.

Processievolgorde:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 Sjtadssjötterrie St.Rosa | 8 Fanfare St. Jan | 13 Eerwaarde zusters |
| 2 Acolieten met kruis | 9 Heren | 14 Philharmonie |
| 3 Sittards Mannenkoor | 10 St.-Rosasociëteit | 15 Kerkbestuur, B&W |
| Si-tard | 11 Acolietencollege met | en gemeenteraad |
| 4 Harmonie Sint Joseph | relikwie St. Rosa | 16 Misdienaars |
| 5 Kerkenwachtgilde | 12 Nonnevotclub met | 17 Acolietencollege |
| 6 Scoutinggroep St.-Joseph | beeld OLV Behoudenis | 'H.Michael en H.Rosa' |
| 7 Dames | der zieken | 18 H.H. Geestelijke |
| | | 19 Allerheiligste |

UW AANDACHT S.V.P.

Op de dinsdagavonden in augustus vieren wij om 19.00 uur Heilige Mis bij de St.Rosa-kapel op de Kollenberg!
Overzicht van de vieringen rondom Sint Rosa: zie pagina 10 en 11 !

Zondag 10 augustus: Negentiende zondag door het jaar

Vrijdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming.

In de St.-Petruskerk een (extra) eucharistieviering om 9.30 uur. Tijdens alle Missen (ook op donderdagavond 14 augustus) zegening van de (meegebrachte) "Kroedwusj".

Zondag 17 augustus: Twintigste zondag door het jaar

Zaterdag 23 augustus: Gedachtenis van de heilige Rosa van Lima. De avondmis van 18.00 uur vindt plaats in de **St.-Michielskerk** i.p.v. in de Petruskerk!

Zondag 24 augustus: Een-en-twintigste zondag door het jaar

Zaterdag 30 augustus: Vooravond Sint Rosa, om 18.00 uur gezinsmis/pelgrimsmis in de St.-Michielskerk. Zie St.-Rosa-programma op blz. 10!

Zondag 31 augustus: Twee-en-twintigste zondag door het jaar, **Rosazondag, Hoogfeest van de heilige Rosa van Lima, patrones van Sittard**

Maandag 1 september: Rosa-maandag. De administratie is deze dag gesloten.

Dinsdag 2 september: Rosa-dinsdag

Vrijdag 5 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 7 september: Drie-en-twintigste zondag door het jaar. MIVA-collecte.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op **vrijdag 5 september 2008** opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@planet.nl.

Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of op banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 9 augustus

*H. Teresia Benedicta vh Kruis (Edith Stein),
maagd en martelares, patroon v Europa*

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur plev Christien Moling-Ubben,

Bert Derhaag (vw buurt Drakeveld); nadienst

Lies Salden-Bovendeaard, Bep van

Bunningen-Vermeulen, Mia Grijs-Heijlands,

Beppie Bosch, Mia Jetten-Spetgens, Sjeng

Sanders (*samenzang*)

Zondag 10 augustus

Negentiende Zondag door het jaar

11.30 uur gestev fam M. van Aubel; 1^e pljrd

Truus Königs-van der Weyden, pljrd Dory

Neilen, Emile Custers (*samenzang*)

Maandag 11 augustus

H. Clara, maagd

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
Leonard Dieteren en Maria Brandts uit
dankbaarheid

19.00 uur gestev overl echtp Lejeune-Hassig

Dinsdag 12 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur *St. Rosakapel:*

gestev voor zielenrust v. past-deken mgr Ben

Janssen (vw St.-Rosa-comité); plev Koos

Simons, Jean Willems, Gerrit Goertz, Jan

Bormans, Paul Schurgers, Jean Schimmel,

Philomène Paques-Cals, Elly Beursgens-

Kessels, ouders Theelen-Verheijen en

Linssen-Bakkus, overl ouders Ben Claessens

-van Eylen en zoon Eddy Claessens, Pierre

Clerx en Antje Clerx-Bosch

Woensdag 13 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close; ev ouders

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

Donderdag 14 augustus

H. Maximiliaan Kolbe,

priester en martelaar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,

gestev Lies Roppe en overledenen vd fam

Roppe-Kissels; ev ouders Donners-Hennen

en overl kinderen

14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar

Geerlings-Bischops

19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans; ev Gerard Burgers

19.30 uur *Lof (samenzang)*

Vrijdag 15 augustus

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur uit dankbaarheid (*samenzang*)

19.00 uur ev tev HH Priesters en voor de

vrede, fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

Zaterdag 16 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van

Willy Karmelk Oremus en familie; plev Zef

Schuman, Bert Derhaag (vw buurt

Drakenveld); nadienst Bep van Bunningen-

Vermeulen, Mia Grijs-Heijlands, Beppie

Bosch, Mia Jetten-Spetgens, Sjeng Sanders

(*samenzang*)

Zondag 17 augustus

Twintigste Zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd overl echtp Damoiseaux-

Beurskens; gestplev overl echtp Collombon-

Köhlen; plev Josette Meuwissen, overl

fam.leden Pier-Weijzen (*samenzang*)

Maandag 18 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Anna Kleinjans-Kuhnen; ev voor de overledenen vd fam Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens

Dinsdag 19 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur St. Rosakapel:

gestev Frits Pfenning, overleden leden vd Vriendenkring vh St.-Rosa-comité en de overleden leden vh Rosa-comité, voor zielenrust v. past-deken mgr Ben Janssen (vw Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa); jrd ouders Schurgers-Beckers; ev voor Koos Simons, Jean Willems, Gerrit Goertz, Jan Bormans, Paul Schurgers, Jean Schimmel, Philomène Paques-Cals, Elly Beursgens-Kessels, overl ouders Ben Claessens-van Eylen en zoon Eddy Claessens, Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch, Jeanny Queisen-Wessels, overl ouders Janssen-Donners

Woensdag 20 augustus

H. Bernardus, abt en kerkleeraar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

15.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Zwakhalen-Spadlo

19.00 uur gestev overl ouders Kleikamp-Lemmens; ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 21 augustus

H. Pius X, paus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen; ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Vrijdag 22 augustus

H. maagd Maria, koningin

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev overl echtpaar Pfenning-Hafkamp, overledenen vd fam Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev Corry Close en familie, overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin

Zaterdag 23 augustus

H. Rosa van Lima, maagd

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur in St.-Michielskerk

Zondag 24 augustus

Eenentwintigste Zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Lies Salden-Bovendeaard; pljrd Jacob Scheuermann, Harie Vink; plev Miny Reijnders-Kuijpers, echtpaar Vink-Schmeits, Truke Schmeits (*Petruskoor*)

Maandag 25 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen

Dinsdag 26 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur St. Rosakapel:

gestev Wim van Groenendaal en dochter Joke, Frits Pfenning, overleden leden vd Vriendenkring vh St.-Rosa-comité en de overleden leden vh Rosa-comité; jrd Leny Schurgers-Schins; ev voor Paul Schurgers, Koos Simons, Jean Willems, Gerrit Goertz, Jan Bormans, Jean Schimmel, Philomène Paques-Cals, Elly Beursgens-Kessels, overl ouders Ben Claessens-van Eylen en zoon Eddy Claessens, Stephan Olivier, Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch

Woensdag 27 augustus, H. Monica

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar Meulenbergh-Kleuters

Donderdag 28 augustus

H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink fam Wyszenko, Meerts en Hendriks, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Vrijdag 29 augustus

Marteldood van H. Johannes de Doper

08.00 uur gestev overl ouders en grootouders Bergrath-Werdens

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev tev HH. Priesters en voor de vrede

Zaterdag 30 augustus

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

18.00 uur in St.-Michielskerk

Zondag 31 augustus, Rosa-zondag

Twee-en-twintigste Zondag door het jaar

11.30 uur vervalt, zie Michielskerk

Maandag 1 september, Rosa-maandag

08.00 uur vervalt

10.00 uur Rosa-kapel:

gestev echtp Caulfield-Tholen, Frits Pfnennings, overleden leden vd Vriendenkring vh St.-Rosa-comité en de overleden leden vh Rosa-comité, voor de zielenrust van past-deken mgr Ben Janssen (vw Acolythen-college St. Michaël en St. Rosa); ev voor Gerrit Goertz, Jan Bormans, Paul Schurgers, Jean Schimmel, Jeanny Queisen-Wessels

19.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven

Dinsdag 2 september, Rosa-dinsdag

08.00 uur vervalt

10.00 uur Rosa-kapel

gestev echtp Caulfield-Tholen, Frits Pfnennings, overleden leden vd Vriendenkring vh St.-Rosa-comité en de overleden leden vh Rosa-comité, voor de zielenrust van past-deken mgr Ben Janssen (vw De Mander); ev Gerrit Goertz, Jan Bormans, Paul Schurgers, Jean Schimmel, Jeanny Queisen-Wessels Willems

19.00 uur tev de HH engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding

Woensdag 3 september

Verjaardag wijding van de kathedraal

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev tev van St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 4 september

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

19.30 uur Heilig Uur (*samenzang*)

Vrijdag 5 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus

Zaterdag 6 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom

14.30 uur Huwelijksmis bruidspaar

Van Leeuwen-Beckers

18.00 uur gestpljrd over Jan Naus; 1^e pljrd Josefien Burhenne-Dubois; plev levende en overl leden vd fam Dieteren en fam Hellbach; nadienst Mia Jetten-Spetgens, Sjeng Sanders (*Jeugdkoor*)

Zondag 7 september

Drie-en-twintigste Zondag door het jaar

11.30 uur plzwd Bep van Bunningen-Vermeulen, Mia Grijs-Heijlands, Beppie Bosch; gestpljrd echtp Van de Weyer-Palmen en ouders Niesten-Paulsen, ouders Kreijn-Buijzen, ouders Teney-Pennings, overl ouders Barleben-Diehl, Gerardine Vermeulen en overl ouders; gestplev uit dankbaarheid (A); pljrd Harry Gubbens, Willie Erkens (*samenzang*)

Maandag 8 september, Maria Geboorte

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Corbeij-Kerrens

Dinsdag 9 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen; ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

Woensdag 10 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

Donderdag 11 september

08.00 uur ev Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-Haagmans, echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Vrijdag 12 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen; ev tev HH Priesters en voor de vrede

Zaterdag 13 september

H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleeraar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST. MICHIELSKERK

Zondag 10 augustus

Negentiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij

(*samenzang*)

Zondag 17 augustus

Twintigste zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

09.30 uur ev t.e.v. O.L.V. van Lourdes

(*samenzang*)

Zaterdag 23 augustus

18.00 uur plev Bert Derhaag (vw buurt Drakenveld) nadienst Bep van Bunningen-Vermeulen, Mia Grijs-Heijlands, Beppie Bosch, Mia Jetten-Spetgens, Sjeng Sanders (*Jeugdkoor*)

Zondag 24 augustus

Een-en-twintigste Zondag door het jaar

08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur pljrd Frits en Riet Pfenning-van Santvoord (*samenzang*)

Zaterdag 30 augustus

18.00 uur gestpljrd overleden ouders Durlinger-Fischer, overl moeder Diny Kleikamp, Jeanne Dirckx-Kreyn en Theo Dirckx; pljrd Anton Schoenmakers; ev Bert Derhaag (vw verj); nadienst Beppie Bosch, Mia Jetten-Spetgens, Sjeng Sanders (*samenzang*)

Zondag 31 augustus, Rosazondag

Twee-en-twintigste Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestpljrd ouders Wetzels-Latten, overl echtp Krekels-Kemmerling, Wil Laumen, Truus Spetgens, past-deken mgr. Ben Janssen, ouders Sjang en Fientje

Tummers-Janssen, Wil Wauben en overledenen vd fam Wauben-Schroen, Jack Renette en grootouders Musters-Niesten en dochter Bella; gestplev overl ouders Maassen-Jansen en dochter Anne-Mieke, J. Wielders-Straatman, ouders Wijshoff-Jaeger, overleden en levende leden St. Rosasociëteit; 2° pljrd Jean Schimmel; plev Jean Willems, Anneke van Etten-Dake en Mart van Etten (*Michielkoor*)

aanluitend Rosa-processie

Vrijdag 5 september
14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Niël-Verhoef

Zondag 7 september

Drie-en-twintigste Zondag door hetjaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

09.30 uur gestplev levende en overleden leden vd Broederschap Sittard-Kevelaer, fam. Derrez; plev Jan Peters, om Gods zegen te vragen en te danken (*samenzang*)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zaterdag 9 augustus

H. Teresia Benedicta vh Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patroon v Europa

09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen, voor welzijn Anneke de Harde

Zondag 10 augustus

Negentiende zondag door het jaar

10.30 uur 2° jaardienst mw Creuwels-Schörgens, voor overl heer J. Gruisen, Guus Eussen en ouders Nohlmans en voor Rob Wilkens en opa, overl echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 12 augustus

08.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen, voor Maria Rottensteiner

Woensdag 13 augustus

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 14 augustus

H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, voor kracht en innerlijke rust voor ongeneeslijke zieke vrouw en haar kinderen

10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera, overl Jan Schrijen en Harrie Diederer, zijn dochter Margriet Diederer en hun fam, overl echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 15 augustus

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

10.30 uur jaardienst voor fam Nijsten-Keijzers, voor overl echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 16 augustus

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 17 augustus

Twintigste Zondag door het jaar

10.30 uur zeswekendienst dhr. Harrie Diederens, voor overl echt p Caulfield-Tholen

Dinsdag 19 augustus

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Woensdag 20 augustus

H. Bernardus, abt en kerkleeraar

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 21 augustus

H. Pius X, paus

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap,

10.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Vrijdag 22 augustus

H. maagd Maria, koningin

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 23 augustus

H. Rosa van Lima, maagd

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 24 augustus

Een-en-twintigste Zondag d.h. jaar

10.30 uur ter nagedachtenis aan mw. Truus Theeven-Nazarski, voor overl echt p Caulfield-Tholen

Dinsdag 26 augustus

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Woensdag 27 augustus

H. Monica

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen,

Donderdag 28 augustus

H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap,

10.30 uur voor overl mw Goossens-Geraets en overl fam Goossens, voor Pierre Schmeits, voor Harry Diederens en zijn dochter Margriet Diederens en hun fam, voor overl echt p Caulfield-Tholen

Vrijdag 29 augustus

Marteldood van H. Johannes de Doper

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 30 augustus

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 31 augustus, Rosa-zondag

Twée-en-twintigste Zondag d.h. jaar

10.30 uur *vervalt (zie Michielskerk)*

Dinsdag 2 september

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen,

Woensdag 3 september

Verjaardag wijding van de kathedraal

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 4 september

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap,

10.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Vrijdag 5 september

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 6 september

09.00 uur voor overl ouders Lebens, voor overl echt p Caulfield-Tholen

Zondag 7 september

Drie-en-twintigste Zondag d.h. jaar

10.30 uur *Bedevaart parochie Broeksittard* jaardienst Leo Jessen, voor alle levende en overl leden vd Aartsbroederschap, voor overl echt p Caulfield-Tholen,

Dinsdag 9 september

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Woensdag 10 september

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Donderdag 11 september

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur fam G. Joosten-Gonera en overl Jan Schrijen, overl echt p Caulfield-Tholen

Vrijdag 12 september

08.30 uur overl echt p Caulfield-Tholen

Zaterdag 13 september

H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleeraar

09.00 uur overl echt p Caulfield-Tholen

* * * * *

Parochie H. Bernadette -Baandert



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Misintenties kunt u opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381

Het misstipendium (€ 7,- leesmis /€ 21,- hoogmis) kunt u ook overmaken op

banknummer: 14.76.04.133 t.n.v. RK Parochie H.Bernadette

Zondag 10 augustus: 19e zondag door het jaar

10u30 ovl.ouders Gerards-Schoonus nadienst: Betje Pörteners-Tummers

Dinsdag 12 augustus

9u00 t.e.v. H.Bernadette

Donderdag 14 augustus: H.Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Vrijdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming *Bernadettekoor*

10u30 Christien Linssen

Zondag 17 augustus: 20e zondag door het jaar

10u30 nadienst: Betje Pörteners-Tummers

Dinsdag 19 augustus: H.Johannes Eudes, priester

9u00 Gest.H.Mis Jozef Claessen en Maria Demandt

Donderdag 21 augustus: H.Pius X, paus

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 24 augustus: 21e zondag door het jaar

10u30 Jrd. Jan Leenders en echtgenote; fam. Coenen-Spaetgens

nadienst: Betje Pörteners-Tummers

Dinsdag 26 augustus

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 28 augustus: H.Augustinus, bisschop en kerkleeraar

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 31 augustus: 22e zondag door het jaar

10u30 nadienst: Betje Pörteners-Tummers

Dinsdag 2 september

9u00 t.e.v. H.Bernadette

Donderdag 4 september: H.Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 7 september: 23e zondag door het jaar

10u30 Zwd. Betje Pörteners-Tummers; 1^e jrd. Peter Brouwers; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; Bernard Köhlen

Dinsdag 9 september: H.Petrus Claver

9u00 Frans Fiddlers en Gertrudis Mostard

Donderdag 11 september

9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

GEDOOPT

Op 29 juni werd gedoopt: Casper Stijffs, P.Ecrevissestraat 24

Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.

OVERLEDEN

17 juli: Betje Pörteners-Tummers (89 jaar), voorheen Odasingel 75

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

MARIA TENHEMELOPNEMING

Enkele keren per jaar viert de Kerk een 'doordeweekse dag' als zondag. De bekendste zijn Kerstmis en Hemelvaartsdag. Minder bekend zijn (omdat het geen algemeen vrije dagen meer zijn) Maria Tenhemelopneming (15 augustus) en Allerheiligen (1 november). Sinds enkele jaren vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in de Bernadettekerk niet 's avonds om 19 uur, maar 's morgens om 10.30 uur, net zoals op zondag. Dus a.s. vrijdag 15 augustus is om 10.30 uur een plechtige H.Mis. Tevens zal dan zoals gebruikelijk de (meegebrachte) "Kroedwusj" gezegend worden.

MIVA-COLLECTE

Deze collecte is in onze parochies dit jaar op zondag 7 september. De MIVA zamelt gelden in om de missionaire werkers in staat te stellen over zo goed mogelijke vervoermiddelen te beschikken. Dit jaar staat de actie onder het thema: "*Gaan waar geen weg is*". (zie meer informatie op pagina 4).

BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

De maandag na 8 september (Maria Geboorte) is de jaarlijkse bedevaart Sittard-Kevelaer. Dit jaar dus op maandag 15 september a.s. Het thema luidt dit jaar: "*Moeder Maria: leer ons weer bidden*". Zie ook de poster in het kerkportaal. Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs! Kaarten à € 16,- zijn tot 1 september o.a. verkrijgbaar op het adres: Putstraat 11 (stomerij Mengelers, voorheen Cals).

KINDERWOORDDIENST

In de vakantietijd is er geen kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst is buiten de vakantietijd steeds op de 2^e en 4^e zondag van de maand. We beginnen dus weer op zondag 14 september.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 5 september (1^e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.

SPREEKUUR

Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur en op vrijdagavond van 17.00 tot 18.00 uur (behalve op de 1^e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.

KERKBALANS 2008: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard.



H. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel 4528072

R.K. Kerkbestuur H. Paulusparochie, Kloosterplein 10

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

19^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 9 aug	19.00 u.	Nadienst Giel Houben
maandag 11 aug	19.00 u.	OLV van Lourdes
woensdag 13 aug	19.00.u.	Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

20^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 16 aug	19.00 u.	Jrd Niek Vreken en Mia Vreken-vdWal Zeswekendienst Giel Houben – Jrd Jan Smeets
maandag 18 aug	19.00 u.	OLV van Lourdes
woensdag 20 aug	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

21^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 23 aug	19.00 u.	Jrd Gerrit Derks
maandag 25 aug	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
woensdag 27 aug	19.00 u.	OLV van Lourdes

22^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 30 aug	19.00 u.	OLV van Lourdes
maandag 1 sept	19.00 u.	OLV van Lourdes
woensdag 3 sept	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

23^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 6 sept	19.00 u.	OLV van Lourdes
maandag 8 sept	19.00 u.	OLV van Lourdes
woensdag 10 sept	19.00 u.	Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.

Zondag 31 augustus Rosa-zondag (meer bijzonderheden op blz. 10 en 11 van dit blad)

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 30 augustus bij:

Diaken R. Fleischeuer 4528072, het priestersteam, kerkbestuur of kosteres.

Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstraat 2(zij-ingang): elke zaterdag van 11-12.30 uur



Overleden

Giel Houben, Steenuilstraat 12, 79 jaar

Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.



Gedoopt

Chelsey Schols, Eisenhowerstraat 693
Jules Bongaerts, Ridgewaystraat 18
Antonio Gholami, Eisenhowerstraat 473

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Chelsey, Jules en Antonio onder de goede zorgen van ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.

Internationaal Paulusjaar geopend

Eind juni heeft paus Benedictus XVI het internationaal Paulusjaar geopend. Hij deed dit tijdens een vesperdienst in de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren in Rome, waar de apostel begraven ligt. Aan het einde van de viering opende de paus de zogenaamde Paulijnse Deur van de basiliek, die normaal gesproken altijd gesloten is.

Bij de openingsviering waren naast honderden kardinalen en bisschoppen enkele duizenden gelovigen aanwezig. Een bijzondere gast tijdens de viering was de orthodoxe patriarch Bartholomeüs I van Constantinopel. Hij was aanwezig om het oecumenische karakter van het Paulusjaar te benadrukken. De paus ontstak een Paulus-vlam, die nog tot het einde van het Paulusjaar, op 29 juni 2009, in het atrium van de basiliek blijft branden. De paus heeft het Paulusjaar uitgeroepen om de Paulus' 2000^e geboortedag symbolisch te gedenken. Paulus werd vermoedelijk geboren tussen het jaar 5 en het jaar 10 na Christus in Tarsus (het huidige Turkije). Van fanatieke christenvervolger bekeerde hij zich tot één van de grootste verkondigers van het evangelie. In Tarsus is een 12^e-eeuwse kerk aan hem gewijd. Hoewel de kerk sinds 1943 dienst doet als museum, heeft de Turkse overheid haar dit jaar ook opengesteld voor pelgrims. Ook op andere plaatsen waar Paulus langere of kortere tijd geleefd heeft, zijn dit jaar speciale activiteiten. De Duitse Bisschoppenconferentie heeft een uitgebreide website geopend: www.dbk-paulusjahr.de.

In Nederland presenteert met name bisdom 's-Hertogenbosch diverse activiteiten in het kader van het Paulusjaar, zoals twee fietsroutes langs Paulusbeelden in Midden-Brabant, een bordspel, vier spiritualiteitsdagen, twee Sint-Janslezingen, een impulsdag voor het jodendom rond teksten van Paulus, een Leerhuis in Tilburg om andere tradities te ontdekken en een preekwedstrijd om de brieven van Paulus meer bekendheid te geven. Andere Nederlandse initiatieven rond het Paulusjaar komen onder meer van de Katholieke Bijbelstichting, die later dit jaar een boek over Paulus publiceert, en de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Ook de Katholieke Vereniging voor Oecumene bereidt enkele initiatieven voor, zie voor informatie: www.oecumene.nl.

IN HET PAULUSJAAR

Op de 18^e zondag door het jaar hoorden we in de lezing de mooie tekst van de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Rome:

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? (...)

Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. ” (uit Rom. 8, 37-39)

