



Kloosterplein 10 ☎ 4512275

kantoor-fedpetrus@planet.nl

12^e jrg. - nr. 6 13 juni 2009

**Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 25 juli 2009.**

“WIE HET KONINKRIJK GODS NIET AANNEEMT ALS EEN KIND, ZAL ER ZEKER NIET BINNENGAAN.”

Ik las laatst het volgende verhaal, bestemd voor kinderen. Ik vond het meer passen bij volwassenen, eigenlijk geen kinderverhaal! Het gaat over een slak die ervan droomde het mooiste slakkenhuisje van de hele wereld te hebben. (vgl *Leo Lionni: Het grootst huis van de wereld.*) Op zekere dag ontdekt hij dat als hij rode kool gegeten heeft en dan heel erg denkt aan een rood huis en dan zijn bloed in zijn hoofd naar boven duwt, dat er dan boven op het slakkenhuis een mooi rood koepeltje ontstaat. Hij is er nog niet tevreden mee. Met spinazie en diep zuchten krijgt hij een groen erkertje aan zijn huis, en met blazen bij volle maan wordt het hele huisje groter. Enfin, tenslotte heeft het slakje het allergrootste en kleurrijkste huis van de hele wereld. Dan begint hij honger te krijgen. Maar o jee..

...het prachtige huis is véél te zwaar geworden. Hij kan zich niet meer bewegen. De rode kool en de spinazie zijn helemaal op en dus gaat het arme slakje dood, omdat zijn huisje veel te zwaar geworden is. Denk eraan: niet teveel meenemen in het leven. Alleen wat echt belangrijk is, zei Jezus.

Soms worden we overladen door goede dingen van het leven. Ik bedoel niet door immateriële zaken -dat is een geschenk waarvan we allemaal weten dat we O.L.Heer daarvoor op de blote knieën mogen danken. Als je voelt dat je veel hartelijkheid mag ontvangen, zoals goede burens en vrienden, familieleden, kennissen en collega's die met je meezorgen enz. dat zijn weldaden die je niet kunt kopen, dat overkomt je... dat zijn eigenlijk de mooiste geschenken. Bij mijn priesterjubileum heb ik dit nog mogen meemaken: daarvoor grote dank aan U allen!!

Maar we worden eerder overstelpt vanwege materiële zaken! Bijvoorbeeld: de vanzelfsprekendheid waarmee mensen nu al aankondigen het jammer te vinden dat men nu door de crisis niet 3x per jaar op vakantie kunnen gaan, maar slechts 2x. En je hoort heel duidelijk de argumentatie: het kost nu allemaal veel meer. De aanschaf van extra tv-toestellen in huis wordt ook al moeilijker. De verkoop van auto's stagneert en de hele industrie die daaraan gekoppeld is... allemaal wordt het minder. We zitten in een recessie, zo zegt men. Maar zou het niet kunnen zijn dat we niet meer zo goed vooruit komen, omdat we door een aantal zaken van het leven geblokkeerd zijn geraakt? Wie als maar méér wilt ... die raakt ineens geblokkeerd. En terugkijkend..., moeten we dan enkel met de vinger wijzen naar de anderen die volgens ons de schuldigen zijn? Het arme slakje had het te laat in de gaten. Kijk eens naar reizigers.



Je hebt eenvoudig gezegd drie groepen reizigers: te voet of per fiets, dan de reizigers per trein, bus/openbaar vervoer en tenslotte de automobilist/met of zonder aanhanger. In de vakantieperioden sta je soms verbaasd te kijken wat mensen allemaal meenemen. Complete huishoudens verhuizen met aanhanger of caravan, hele straten worden ingericht op campings waar men een aantal weken kan verblijven alsof men in een natuurstad met gelijkgezinden woont. Maar let eens op de groep reizigers die zich per openbaar vervoer verplaatst; bij hen valt op dat zij zich met beduidend minder bagage veel gemakkelijker verplaatsen: zij komen veel verder en zij zien veel meer! Tenslotte de groep reizigers met fiets of te voet: zij leggen minder kilometers af, maar zien veel meer en beleven veel meer! Hun vakantie is intenser en dieper. Veel bagage lijkt comfortabel, maar je gaat er onder gebukt. Je zult voortdurend bang zijn of je niks vergeten bent, of je de koffer niet op het perron hebt laten staan, of je tas op het vliegveld wordt teruggevonden, dat je indommelt in de trein. Daarom drukt Jezus de 72 volgelingen op het hart niet teveel mee te dragen. Jezus geeft hen opdracht op reis te gaan maar ze mogen niet veel meenemen (*Lucas 10, 1-20*). Het gaat immers om dat ene belangrijke: een Rijk van gerechtigheid. Het gaat om die God die als een vader of een moeder is, die intens meeleeft met het verdriet van haar kinderen en hen op schoot neemt en troost. Zo is onze God, zegt de profeet Jesaja. Jezus reisvoorschrift is er niet om het de leerlingen moeilijk te maken, integendeel, het is er om hun reis aangenamer en sneller te doen verlopen. Denk eraan: als gelovige ben je een pelgrim en niet een vakantieganger. Als je veel bagage torst, wordt de reis erg zwaar! Zo lijkt Jezus ons duidelijk te maken. Is dat zo? Kijken we naar ons eigen leven.

Wie als kind te weinig warmte en zorgzaamheid heeft genoten, torst alle jaren grote onzekerheid met zich mee. Wie als kind door en door verwend is, kan zich moeilijk

aanpassen en verplaatsen in de wereld die op je afkomt. Wie het verlies van zijn ouders nooit heeft verwerkt, sleept alle jaren met een groot schuldgevoel. Wie op school alleen geconfronteerd werd met fouten, met rode strepen onder lange en korte ij-en, durft nooit meer vrij en frank een gedicht te schrijven. Jezus weet dat. Om vrij te zijn moet een mens het verleden achter zich kunnen laten. Hij moet weinig bagage meenemen. Geen tas, geen beurs. Dit geldt ook voor ons. Af en toe moet er ook in ons huis en in onze kerk eens worden opgeruimd. Dat is wat we na het concilie zagen gebeuren. Gelovigen zoeken naar de kern waar het op aan komt, alleen zo worden oude tradities weer in hun juiste waarde hersteld. De reis (naar God) wordt er makkelijker en sneller door, zegt Jezus. Als je onderweg naar Jeruzalem je ogen open houdt voor zieken, blinden, hongerigen, kinderen, vrouwen, samaritanen, kortom al die verloren kinderen van Israël, dan heb je het ware geloof!

Ik wens U toe een goede reis op uw levenspad, op uw levensweg. Dat we samen nog heel wat pelgrimstappen mogen afleggen. Maar naar de woorden van Lucas, de evangelist en vriend van Jezus, mogen we zeker het woord van Jezus daarbij niet verwaarlozen: een raad die boven alle tijden en crises heengaat...

Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan. (Lucas 18, 17)

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand **juli** luidt: 'Wij bidden dat de christenen van het Midden-Oosten hun geloof mogen beleven in volle vrijheid en een instrument mogen zijn van vrede en verzoening.'

DANK !

Dank aan de vele parochianen en kerkverbonden die bij gelegenheid van mijn 40-jarig priesterjubileum hun hartelijke groet en wens hebben gegeven. Dat was vooral bij de prachtige Jubileummis op de Pinksterdag in onze zo stijlvolle St.-Petruskerk. Prachtig versierd door onze eigen vrijwilligers, opgeluisterd door ons zo talentvol St.-Petruskoor met het unieke *Te Deum*, met onze Philharmonie Sittard, met de vele collega-priesters en diakens, de grote groep van acolieten en misdienaars. Daarna gingen we naar Cour Solanus voor de receptie: de Harmonie St.-Joep begeleidde ons voortreffelijk: het schiep een grote vreugde waarvan ik me afvroeg: wat overkomt me eigenlijk? Ik wil iedereen danken bij de zo drukke receptie: ik prijs U om uw geduld en trouw, maar vooral om uw hartelijkheid. Dat alles werd wel mogelijk gemaakt door die vele medewerkers van Kerkbestuur, Feestcomité, de buurt Rondom de Kerk, de prachtige versiering aan de pastorie, en het unieke jubileumboek dat mij werd aangereikt. Ik ben er helemaal beduusd van. Eigenlijk snap ik er niks van. Maar het heeft me diep geraakt en het heeft me heel goed gedaan. Mede namens mijn familie en huisgenote, veel dank, en ik blijf bidden om Gods Zegen voor ons allen.



Deken W. van Rens

HARTELIJK DANK

Wij willen alle parochiemedewerkers, alle verenigingen en alle anderen die gevraagd en ongevraagd een bijdrage hebben geleverd in de organisatie van de viering van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor-deken mgr. W. van Rens van harte bedanken.

Door ieders inzet en bijdrage, en gezien de overvolle Petruskerk en de drukke receptie, mogen we als feestcomité toch wel de conclusie trekken dat het een zeer geslaagd feest is geworden.

Ook willen we alle bedrijven, verenigingen, organisaties, parochianen en andere particulieren danken voor hun feestgaven. Op dit moment kunnen we u laten weten dat de opbrengst voor het jubileumgeschenk aan deken Van Rens voor de voorgenomen inrichting van het Mariapark voor activiteiten van parochie en dekenaat boven de € 20.000,- ligt.

het feestcomité

EEN JUBILEUMBOEK VOOR ONZE DEKEN

Op Pinksterzondag stond hij even in het zonnetje, onze deken Van Rens. Zijn veertigjarig priesterschap was aanleiding voor een uitbundige eucharistieviering en een gezellige receptie, waarbij velen van de partij waren. Inmiddels is het een traditie aan het worden, dat een jubilerende deken een jubileumboek krijgt gepresenteerd, waarin een parochiekroniek is opgenomen. Dekan Janssen viel deze eer tweemaal te beurt en in beide gevallen was Hub Geurts de samensteller en hoofdauteur. Ook bij het jubileum van deken Van Rens mocht een dergelijk boekwerkje dus niet ontbreken. Wederom heeft Hub de pen ter hand genomen om enerzijds een portret van onze deken te schilderen, maar anderzijds ook de wetenswaardigheden van onze parochies in de afgelopen tien jaar vast te leggen. De deken draagt ook verantwoording voor de vele andere parochies in zijn dekenaat en de samenwerking tussen die parochies gaat in de nabije toekomst steeds belangrijker worden. Daarom bevat het boek ook een hoofdstuk, waarin de verschillende parochies worden voorgesteld door middel van foto's en een korte karakteristiek. Ook de geschiedenis van het dekenaat Sittard is hierin vastgelegd. Van dit boekje van 96 pagina's, dat door het kerkbestuur in samenwerking met de Stichting Charles Beltjens uitgegeven is, zijn al vele exemplaren verkocht, maar zolang de voorraad strekt kan men het nog aanschaffen voor 10 Euro per stuk. Het is te koop in het winkeltje voor religieuze artikelen van de zusters van de Basiliek, gelegen aan de Oude Markt tegenover de Basiliek en naast het Mariapark.

☺ **WIJ FELICITEREN... de heer Harrie Penners !** ☺

Dhr. Penners, Kerkplein 4c, mocht daags voor Pinksteren uit handen van deken Van Rens een prachtig document ontvangen, in aanwezigheid van zijn naaste familieleden, rechtstreeks uit Vaticaanstad: een speciale **Pauselijke Zegen** persoonlijk op zijn naam gesteld, bgv zijn 80^e verjaardag en vanwege zijn uitzonderlijke trouwe en vele tientallen jaren trouwe dienst aan de Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart. Wij wensen hem van harte proficiat en Gods Rijke Zegen!

SACRAMENTS DAG - SACRAMENTS PROCESSIE



Op de 2^e zondag na Pinksteren, dit jaar op zondag **14 juni**, viert de Kerk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Traditiegetrouw trekt op deze Sacramentsdag **na de Plechtige Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Petruskerk** de Sacramentsprocessie door de straten van de Binnenstad. In processie trekken wij met het Allerheiligste langs de openbare wegen als publiekelijk getuigenis van geloof en verering voor het Allerheiligste Sacrament.

Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur op de hoek Kloosterplein-Deken Tijssenstraat. De opstelling van de processie is als volgt:

1 Stadsschutterij St.Rosa	7 1 ^e Communicantjes	12 B&W en Gemeenteraad
2 Acolieten met kruis	8 Eerwaarde zusters	13 Kerkbestuur
3 Harmonie Sint Joseph	9 Philharmonie	14 Misdienaars
4 Kerkenwachtgilde	10 Sint Rosa	15 Acolietencollege
5 Processiegangers m/v	11 Beeldje OLV	St. Michiel en St. Rosa
6 St.-Petruskoor	<i>Behoudenis der krankten</i>	16 HH Geestelijken
		17 Allerheiligste

Aansluitend aan de Mis, zo tegen 11.00 uur, trekt de Sacramentsprocessie via de route: Deken Tijssenstraat -Deken Haenraetsstraat -Lank Getske - Paardestraat naar het rustaltaar bij 'D'n Tol' – dan via de Putstraat -Plakstraat -Nieuwstraat - Molenbeekstraat- Limbrichterstraat -Kerkstraatje terug naar de St.-Petruskerk

De bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, wordt vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel!

♪♪ PETRUSFESTIVAL ♪♪

In het weekeinde van 20 en 21 juni vindt in de binnenstad alweer voor de derde maal het **PETRUSFESTIVAL** plaats. Op verschillende locaties kunt u genieten van een gevarieerd muzikaal programma:

Zaterdag 20 juni:

16.00 uur Basiliek	Openingsconcert Strijkersensemble Artamuse <i>Muziek uit de 18^e eeuw voor strijkers en orgel</i>
18.00 uur Petruskerk	Eucharistieviering m.m.v. St.-Petruskoor <i>Muziek van jubilerende componisten Haydn, Händel, Mendelssohn</i> Concert van Schütz-Monteverdi Consort Maastricht <i>Maestri di San Marco</i>
20.30 uur Petruskerk	

Zondag 21 juni

11.30 uur Petruskerk	Hoogmis m.m.v. het Kathedraalkoor uit Hasselt <i>Kathedrale koormuziek</i>
14.30 uur Michielskerk	Concert Oratorium Vereniging Sittard <i>Hoogtepunten uit Mendelssohns Elias</i>
16.00 uur Kerkplein	Slotconcert Philharmonie <i>en Frank Steijns op mobiel carillon</i>



DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL

aan het Goddelijk Hart van Jezus

donderdag 18 juni

Vanuit Limburg gaat een bustocht naar **Den Bosch** voor de dag van Hulde en Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus. Rond 10.00 uur zal deken Merckx de deelnemers in Den Bosch welkom heten; dan is er o.a. een inleiding door mgr. Van Burgsteden, rozenhoedje en gebed, en afsluiting met een Eucharistieviering en het Magnificat.

Opstapplaatsen: Maastricht, Heerlen en Sittard

Tijd: *vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na!*

Programma in Den Bosch van 10.00 tot 17.00 uur

Meer info en opgave: dhr Gerrickens ☎ 4431819 / dhr. Driessen ☎ 0457- 337455

LEZINGEN

Twee lezingen in Christelijke Boekhandel **Adonai, Haspelsestraat 8 te Sittard**

Graag van tevoren aanmelden via: ☎ 7501505 of info@boekhandeladonai

'Pace e Bene' door dhr. L. Baeten

donderdag 18 juni

Aan de hand van een PowerPoint presentatie vertelt Leo Baeten over zijn voettocht in 2007: van Florence tot Rome volgde hij paden en wegen waarover Franciscus van Assisi bijna 800 jaar geleden had gelopen. De pelgrimage werd een franciscaanse voettocht en de franciscaanse spiritualiteit een tastbare werkelijkheid. De franciscaanse zegenwens *'Pace e Bene'* (*'vrede en alle goeds'*) werd het thema van de pelgrimstocht. De lezing gaat vooral in op het leven en gedachtegoed van de heilige Franciscus.

Aanvang: 19.00 uur.

Kosten: € 3,00

Lezing/introductie 'De Alpha-cursus' door R. de la Parra

donderdag 25 juni

De Alpha-cursus biedt de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Meer dan elf miljoen mensen wereldwijd hebben met veel plezier Alpha gevolgd; in Nederland al ruim 150.000 mensen.

Bij voldoende deelnemers zal na de zomervakantie een Alpha-cursus van start gaan.

Aanvang: 19.30 uur.

Kosten: geen

IN HET JUBILEUMJAAR

14 juni: Dekenale jubileumdag Roermond

28 juni: Dekenale jubileumdag Thorn-Heythuysen

5 juli: Openingsviering WMC Kerkrade met elementen 450 jaar Bisdom

17 juli: Opening Euregionaal Orgelfestival



VOOR DE JEUGD:



PAROCHIE-ZOMER-KAMPEN

Vanuit onze parochie organiseert kapelaan Van der Wegen weer twee super-leuke kampweken, boordevol sport, spel, recreatie en muziek rond een centraal kamphema.

Locatie: Aarle-Rixtel (Noord-Brabant)

Data: Meisjeskamp: maandag 24 t/m zaterdag 29 augustus

Jongenskamp: maandag 31 aug. t/m zaterdag 5 september.

Kosten: € 65,-

Opgave: kapelaan Van der Wegen ☎ 4512628

BISDOM-KAMPEN

Ook Bisdom Roermond organiseert deze zomer weer de bekende kampen voor kinderen en tieners; midweken vol (in)spannende sport- en spelactiviteiten en inhoudelijke catechesemomenten. Alle kampen worden begeleid door ervaren jongeren en een priester.

- Survivalkamp *Al-licht!* (jongens 12-16 jaar) Epen **10 t/m 14 augustus**
- Meisjeskamp *Allicht, hier ben ik!* (7-12 jaar) Stramproy **17 t/m 21 augustus**
- Meidenkamp *All-Licht* (12-15 jaar) Wylré **31 aug t/m 4 september**
- Jongenskamp *In lichterlaaie* (8-12 jaar) Posterholt **31 aug t/m 4 september**

Kosten: Survival € 80,- p.p.; overige kampen € 75,- p.p.

Meer info en opgave: jongeren@bisdom-roermond.nl of ☎ 0475-386756

LIFE TEEN ZOMERKAMP

3 t/m 8 augustus

Life Teen organiseert voor tieners van 13-19 jaar een spetterende en actieve kampweek met als motto '*Grace Lightning*': samen met leeftijdsgenoten op zoek gaan naar wat 'genade' ('grace') nu precies is. Het programma biedt o.a. ontmoeting, sport en spel, geloofsverdieping, muziek, Eucharistie en gebed. Deelnemers wordt gevraagd om vóór de vakantie eens bij de LifeTeen-avonden (in Maastricht of Roermond) langs te komen.

Locatie: Posterholt

Meer info en opgave: www.lifeteenroermond.nl.

ARDENNENTOCHT voor 15+-ERS

24 t/m 29 augustus

Een uitdagende niet-luxe vakantie week voor jongens en meiden van 15 t/m 18 jaar.

Tijdens deze gezellig, maar inspannende Ardennentocht wordt lopend én (nieuw!) fietsend van plaats naar plaats getrokken.

Iedere dag wordt samen de H.Mis gevierd en is er tijd voor catechese, sport en spel en ontspanning.

Kosten: € 130,-

Meer info en opgave: jongeren@bisdom-roermond.nl of ☎ 0475-386756

Voor de voorbereidingsdag ontvang je een aparte uitnodiging!



Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard



Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Noodnummer ☎ 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

NIEUWKOMERS WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie:

Van harte welkom namens **onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep!**

Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?

Dan verzoeken wij u vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, -schriftelijk of telefonisch- aan:

de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275

of mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, of ☎4519039. Dank u!



OVERLEDEN

Els Meertens-Dols, Wilhelminastraat 13-12, 78 jaar † 3- 5-2009

Wies van Kempen-Dresen, Russellaan 4, 93 jaar † 6- 5-2009

Alice Ruers-van de Bilt, De Lembergh, 94 jaar † 22- 5-2009

Toos Willen-van Buggenum, Hoogstaete, 86 jaar † 23- 5-2009

Ivan Jenkins, Olmstraat 45 te Echt, 66 jaar † 24- 5-2009

Zuster Paula Maria (Kleebauer), Kollenberg 2, 91 jaar † 24- 5-2009

Jo Bronneberg, Hub Dassenplein 20, 81 jaar † 25- 5-2009

Jan Pijls, Gelderhof 36, 82 jaar † 7- 6-2009

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

GEDOOPT

Jayden, zoon van echtpaar Mols-Van Susteren, Andersonstraat 20 26 -4-2009

Mex, dochter van echtpaar Henderikx-Berensfreise, Tuddern (Duitsland) 17- 5-2009

Yoëlle, dochter van echtpaar Horn-Backhaus, Grasbroekstraat 29 24- 5-2009

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Jayden, Mex en Yoëlle onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK



zijn gehuwd:

Peter van der Kooij en **Siedsanna Halbesma**, Ophoven 142 3 juni 2009

Bernardo Scheffer en **Sabrina Bloemers**, Heinsbergerstr. Saeffelen 12 juni 2009

gaan huwen:

Erik Smeets en **Cindy Penners**, Jans-Kamperweg 17 juli 2009

*'God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis'* (Uit de huwelijksliturgie)



REGINA CARMELI

Zondag na de 1e vrijdag van de maand:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

GEBEDSMORGEN

zaterdag 4 juli

met inleiding op het leven en werken van "zalige Moeder",
uitstelling van het allerheiligst Sacrament, aanbidding, gebed voor speciale intenties,
Plechthige heilige Mis en gelegenheid tot verering van een relikwie van de zalige.

Leiding: em.bisschop J. Gijsen

Tijd: 10.30 – 12.30 uur

Voor de kinderen (a.u.b van tevoren aanmelden) is er een aangepast programma zijn,
en, indien gewenst, een speciale kinderzegen.

SCAPULIERFEEST

Feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel

zaterdag 18 juli

- voor allen die het scapulier willen ontvangen

- voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten

- voor allen die meer van de karmelspiritualiteit willen ervaren

Tijd: 14.00 uur - 17.00 uur

Kosten: € 6,--



RETRAITE - in stilte "De weg van het evangelie als levenskunst"

20 t/m 24 juli

Leiding: **pater Frans Vervooren**, karmeliet

Aanvang: Maandag 20 juli, 17.00 uur

Einde: Vrijdag 24 juli, 13.30 uur

Kosten: € 180,--

**INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Beziinningshuis Regina Carmeli,
Kollenberg 2, Postbus 28, 6130 AA Sittard, ☎ 046-4525380, Zr. M. Gisela
of via de website www.carmeldej.nl.**

EERSTE HEILIGE COMMUNIE



Op zondag 7 juni, het feest van de Heilige Drie-eenheid, ontvingen in de St.-Petruskerk de **Communicantjes van SBO 'Het Mozaïek'** hun Eerste Heilige Communie:

Demi Braam
Jeuneviève Couvéé
Michelle van Dam
Rick Ehlen
Tabian Gijzen

Chenouk Janssen
Gijs Knoors
Mandy Opgenoort
Jerramy van de Rieth
Mariska Ritterbex

Aron Ruyten
Ashley van Straeten
Angelica Thans
Kenneth Ubachs
Niels van der Veen

Proficiat, jongens en meisjes!

We hopen dat jullie een mooie dag gehad hebben, en dat Jezus altijd bij jullie mag zijn!

HEILIG UUR



Op **donderdag 2 juli** houden wij weer het maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus – bent u van harte uitgenodigd samen te bidden voor genoemde intenties. Iedere maand worden de bewoners van een aantal straten in het bijzonder hiervoor uitgenodigd.

Voor het Heilig Uur van juli zijn dat de bewoners van: het **Baenjenstraat, Elisabeth van Barstraat, Begijnenhofstraat, Begijnenhofwal, Bergstraat, Beukeboomweg, Beukenlaan, Brandstraat, Oude Broeksittarderweg en Brugstraat.**

Attentie: de administratie van de parochie (Kloosterplein 10) heeft een nieuw e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 14 juni: Sacramentsdag. Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Processiezondag. Om 9.30 uur in de St. Petruskerk een Plechtige Hoogmis met aansluitend Sacramentsprocessie (zie pagina 5). De Missen van 9.30 uur in de St-Michielskerk en van 11.30 uur in de St-Petruskerk komen te vervallen.

Vrijdag 19 juni: Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

Zaterdag 20 juni: om 16.00 uur in de Basiliek: opening Sint Petrusfestival.

Zondag 21 juni: Twaalfde Zondag door het jaar. De H. Mis van 11.30 uur in de St.-Petruskerk wordt opgeluisterd door het Kathedraalkoor uit Hasselt

Woensdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper

Zondag 28 juni: Dertiende Zondag door het jaar. Om 10.30 uur in de Basiliek:

Dialectmis mmv van de commissie 'Kirkelikke Vieringe' van Veldeke-kring Zittert.

Maandag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

Afsluiting van het internationale Paulusjaar.

Vrijdag 3 juli: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

Zondag 5 juli: Veertiende Zondag door het jaar. De Eucharistieviering van 11.30 uur wordt opgeluisterd door Jongerenkoor Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen).

Zaterdag 11 juli: Om 18.00 uur in de Petruskerk: Gezinsmis als dankviering en bij gelegenheid van de afsluiting van het schooljaar.

Zondag 12 juli: Vijftiende Zondag door het jaar

Zondag 19 juli: Zestiende zondag door het jaar

Zondag 27 juli: Zeventiende zondag door het jaar

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het volgend parochieblad bestrijkt de periode 25 juli tot 5 september.

Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk **vrijdag 17 juli 2009**

opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via

☎ 046-4512275 - of via e-mail-adres: **kantoor-fedpetrus@123telcom.nl**.

Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of op banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 13 juni

*H. Antonius van Padua,
priester en kerkleeraar*

08.00 uur gestev echtj Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid

18.00 uur pljrd Jan Peters; nadienst Els
Meertens-Dols, Alice Ruers-van de Bilt,
Toos Willen-van Buggenum, Ivan Jenkins,
Jo Bronneberg (*samenzang*)

Zondag 14 juni, Sacramentsdag



**Hoogfeest vh Heilig Sacrament
van het Lichaam en Bloed van Christus**

09.30 uur gestpljrd Paul Chorus, overl
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin; pljrd Henriette Pfenning-Gielkens;
plev levenden en overledenen vd fam Van
Rens, Hans Grimmelt (*Petruskoor*)
aansluitend Sacramentsprocessie

11.30 uur vervalt

Maandag 15 juni

08.00 uur gestev echtj Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Ben en Freek Boels

Dinsdag 16 juni

08.00 uur gestev echtj Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtj Lebens-De
Macker en wederzijdse fam.

Woensdag 17 juni

08.00 uur gestev echtj Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtj paar

Meulenberg-Kleuters

Donderdag 18 juni

08.00 uur gestev echtj Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd overl ouders Van

Heusden-Kleba; ev Marie Therèse van
Brakell-Vleugels

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Vrijdag 19 juni

Hoogfeest van het H. Hart van Jezus

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr. Ben Janssen

19.00 uur gestev echtj Caulfield-Tholen

Zaterdag 20 juni

Onbevlekt Hart van Maria

08.00 uur gestev echtj Caulfield-Tholen

18.00 uur plev Zef Vroemen (vw buurt
PPP); nadienst Alice Ruers-van de Bilt,

Toos Willen-van Buggenum, Ivan Jenkins,
Jo Bronneberg, Jan Pijls (*Petruskoor*)

20.30 uur Concert Schütz-Monteverdi Consort

Zondag 21 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd Mia Boelens-Derrez, Anna Kleinjans-Kuhnen; gestplev voor zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; plev overl familieleden Pier-Weijzen, Miny Reijnders-Kuijpers

(Kathedraalkoor Hasselt)

Maandag 22 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Jos Bitsch

Dinsdag 23 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev Martin Meuwissen en dochter Josette

19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink

Woensdag 24 juni

Hoogfeest van de Geboorte

van de H. Johannes de Doper

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers;

gestev Pauline Feron-Hoenen; ev Cor de

Wit en Dory Neilen

Donderdag 25 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev mw Mia Zweipfenning

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin

19.30 uur Lof *(samenzang)*

Vrijdag 26 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur ev tiv HH Priesters en voor de vrede

Zaterdag 27 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev overl grootouders Simonis-Tummers en

ouders Hage-Simonis, overledenen vd fam Smeets-Bouwels

18.00 uur plev Wil Martens, ouders Gieskens-Martens, Robert Thijssen (vw ondernemers en buurtbew Brandstr), uit dankbaarheid; nadienst Alice Ruers-van de Bilt, Toos Willen-van Buggenum, Ivan Jenkins, Jo Bronneberg, Jan Pijls *(samenzang)*

Zondag 28 juni

Dertiende Zondag door het jaar

11.30 uur 5^e pljrd Joep Joosten, pljrd Corrie Jetten-Wijnands; ev overl ouders Meerts *(samenzang)*

Maandag 29 juni

Hoogfeest HH Petrus en Paulus, apostelen

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev em-pastoor Niessen

Dinsdag 30 juni

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur ev Sjeng Sanders

Woensdag 1 juli

08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 2 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtpaar Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen

19.30 uur Heilig Uur *(samenzang)*

Vrijdag 3 juli

H. Tomas, apostel

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev overl ouders Meerts

Zaterdag 4 juli

08.00 uur gestjrd ZEH pater Piet Schulpen,

overl echtpaar Van Reen-Kasdorp; gestev

echtp Caulfield-Tholen; ev voor priester-

roepingen in parochie, dekenaat en bisdom

18.00 uur gestplev deken Henri Haenraets;

pljrd Wil Martens, Jan Sprenger; plev

levenden en overledenen vd fam Dieteren

en de fam Hellbach, overl echtelieden

Schrijen-Tholen; nadienst Toos Willen-van

Buggenum, Ivan Jenkins, Jo Bronneberg,

Jan Pijls *(samenzang)*

Zondag 5 juli

Veertiende Zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd ouders Coenemans-

Poukemans; gestplev echtpaar Arnoldts-

Thissen *(Jongerenkoor Aardenburg)*

Maandag 6 juli

08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies zijn gesteld om leiding te geven,

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 7 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev tev de H. Engelbewaarders uit

dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur ev tev H. Antonius en voor overl ouders Meerts

Woensdag 8 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Donderdag 9 juli**HH. Martelaren van Gorcum**

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen

Vrijdag 10 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie;

ev tiv HH Priesters en voor de vrede

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Zaterdag 11 juli**H. Benedictus, abt, patroon van Europa**

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev voor overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

18.00 uur Dankviering-Gezinsmis

plzwd Jo Bronneberg; pljrd Mia Bachaus-

Pijpers; plev Wil Martens; nadienst Jan

Pijls (*samenzang*)

Zondag 12 juli**Vijfde Zondag door het jaar**

11.30 uur plzwd Toos Willen-van Buggenum, Ivan Jenkins; gestpljrd ouders

Jo en Ine Zwakhalen-Westerop, overl

ouders Pastwa-Spätgens; gestplev Max

Kreijn, overl fam Muyres-Maessen; pljrd

Harrie Reijnders en tevens voor alle

overledenen vd fam Reijnders-Heuts; plev

Miny Reijnders-Kuijpers (*Petruskoor*)

Maandag 13 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev overl echtpaar Kaptein-Haagmans

Dinsdag 14 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl echtpaar

Meulenberg-Kleuters

Woensdag 15 juli**H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar**

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev Martin Meuwissen en dochter Josette

19.00 uur ev overl grootouders Hendrik Dieteren en Anna Rutten uit dankbaarheid,

Zef Vroemen (vw buurt PPP)

Donderdag 16 juli

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Vrijdag 17 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

15.30 uur Huwelijksmis**bruidspaar Smeets-Penners**

19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink

Zaterdag 18 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur pljrd ouders Jetten-Spetgens;

nadienst Jan Pijls (*samenzang*)

Zondag 19 juli**Zestiende Zondag door het jaar**

11.30 uur gestpljrd Marijke Eijgelshoven-

Eyckeler; plev overl familieleden Pier-

Weijzen (*samenzang*)

Maandag 20 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks

Dinsdag 21 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin

Woensdag 22 juli**H. Maria Magdalena**

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam

Feron-Hoenen

Donderdag 23 juli

H. Birgitta, kloosterlinge,

patrones van Europa

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.30 uur Lof (*samenzang*)

Vrijdag 24 juli

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev tiv HH Priesters en voor de vrede

Zaterdag 25 juli

H. Jakobus, apostel

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard

t.n.v. Penningmeester RK Parochie HH Petrus en Michaël, Sittard

ST. MICHIELSKERK

Zondag 14 juni, Sacramentsdag

Hoogfeest van het Heilig Sacrament

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur in *Petruskerk vw Processie*

Zondag 21 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev M.B. Geurts

(*samenzang*)

14.30 uur Concert O.V.S.

Zondag 28 juni

Dertiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur plev fam Jennen-Palmen

(*samenzang*)

Zondag 5 juli

Veertiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev fam Hoeberichts

(*samenzang*)

Zondag 12 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev fam en J. en J. Derrez, overl ouders Hendriks-Wolters (*samenzang*)

Zondag 19 juli

Zestiende Zondag door het jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur plev ouddeken Sef Cobben

(*samenzang*)

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zaterdag 13 juni

09.00 uur voor geestelijke en lichamelijke gezondheid in de familie

Zondag 14 juni, Sacramentsdag

Hoogfeest van het Heilig Sacrament

10.30 uur jaardienst voor overl ouders

Simons-Magermans en overl ouders

Ubben-Maintz, voor overl echtp Caulfield-Tholen

Dinsdag 16 juni

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 17 juni

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 18 juni

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera en

voor Harry Diederer en zijn dochter

Margriet, voor overl echtp Caulfield-Tholen

Vrijdag 19 juni

Hoogfeest van het H. Hart van Jezus

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 20 juni

Onbevlekt Hart van Maria

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Zondag 21 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

10.30 uur 1^e jaardienst voor Bert Derhaag

Dinsdag 23 juni

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 24 juni

Hoogfeest van de Geboorte

van de H. Johannes de Doper

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 25 juni

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Vrijdag 26 juni

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zaterdag 27 juni

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zondag 28 juni

Dertiende Zondag door het jaar

10.30 uur *Dialectmis* 1^e jaardienst voor Harry Diederer en voor Margriet Roebroek-Diederer, jaardienst voor ouders Henckens-Peters, voor overl echnp Caulfield-Tholen

Dinsdag 30 juni

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Woensdag 1 juli

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 2 juli

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Vrijdag 3 juli

H. Tomas, apostel

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zaterdag 4 juli

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zondag 5 juli

10.30 uur voor alle levende en overl leden vd Aartsbroederschap, voor overl ouders Castro-Schellinx, jaardienst voor de man van Tiny, jaardienst voor Louis Wagemans en Mia Wagemans-Frenken, overl echnp Caulfield-Tholen

Dinsdag 7 juli

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Woensdag 8 juli

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 9 juli

HH Martelaren van Gorcum

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera, voor overl echnp Caulfield-Tholen

Vrijdag 10 juli

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zaterdag 11 juli

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zondag 12 juli

10.30 uur jaardienst voor Jos Schurgens, voor overl echnp Caulfield-Tholen

Dinsdag 14 juli

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Woensdag 15 juli

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 16 juli

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Vrijdag 17 juli

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zaterdag 18 juli

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zondag 19 juli

Zestiende Zondag door het jaar

10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera, voor overl echnp Caulfield-Tholen

Dinsdag 21 juli

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Woensdag 22 juli

H. Maria Magdalena

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Donderdag 23 juli

H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Vrijdag 24 juli

08.30 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Zaterdag 25 juli

H. Jakobus, apostel

09.00 uur overl echnp Caulfield-Tholen

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

Parochie H. Bernadette -Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎ 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎ 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73



Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381

Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer:

14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H.Bernadette

Zondag 14 juni: Hoogfeest vh H.Sacrament vh Lichaam en Bloed van Christus

10u30 Gest.jrd. overl.oud. Hausmanns-Tummers; Bernard Köhlen

Dinsdag 16 juni

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 18 juni

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 21 juni: 12^e zondag door het jaar *Cantate*

10u30 Jrd. Nico v.d.Heuvel en Martien v.d. Heuvel

Dinsdag 23 juni

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 25 juni

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 28 juni: 13^e zondag door het jaar *Kinderkoor*

10u30 oud. Hendriks-Ubachs; ouders Muris-Tummers; fam. v.den Heuvel-Tholen

Dinsdag 30 juni

9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 2 juli

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 5 juli: 14^e zondag door het jaar

10u30 Zwd. Anna Niesten-Reutelingsperger; Gest.jrd. pastoor Jos. Linsen;
Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; Sef Dieteren vw verjaardag

Dinsdag 7 juli

9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard

Donderdag 9 juli: Feest van de HH.Martelaren van Gorcum

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 12 juli: 15^e zondag door het jaar

10u30 Jrd. Jan Ermans, ouders en schoonouders



Dinsdag 14 juli

9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette

Donderdag 16 juli: O.L.Vrouw van de berg Karmel

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zondag 19 juli: 16^e zondag door het jaar

10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen

Dinsdag 21 juli

9u00 t.e.v. H. Bernadette

Donderdag 23 juli: Feest v.d. H.Birgitta, kloosterlinge,patrones van Europa

9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

GEDOOPT

Op 3 mei werd gedoopt: Ties Wijnen, Overhoven 11
Op 17 mei werd gedoopt: Hayley Jansen, Burg. Corbeystraat 48
Op 17 mei werd gedoopt: Tara Wielinga, P.P. Rubensstraat 30
Op 7 juni werd gedoopt: Ilse Ermans, Pennincstraat 3

Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.

HARTELIJK DANK

De afgelopen maand is aan de kerkdeuren gecollecteerd: op roepingenzondag voor de priester- en diakenopleiding: opbrengst: € 112,55 en op 24 mei: voor de 'week van de Nederlandse missionaris': opbrengst: € 59,46. Hartelijk dank aan alle gevers!

TIJDLOOS

In de oude kerk van Lübeck staat de volgende tekst in de muur gebeiteld:

*Ik ben het Licht - maar men ziet Mij niet.
Ik ben de Weg - maar men gaat Mij niet.
Ik ben de Waarheid - maar men gelooft Mij niet.
Ik ben het Leven - maar men zoekt Mij niet.
Ik ben Rijk - maar men vraagt Mij niet.
Ik ben Edel - maar men dient Mij niet.
Ik ben de Schoonste - maar van Mij houdt men niet.
Ik ben Barmhartig - maar men vertrouwt Mij niet.
Ik ben Almachtig - maar men vreest Mij niet.
Ik ben de Leraar - maar men volgt Mij niet.
Gaan jullie verloren - verwijt het Mij niet.*



Honderden jaren geleden heeft een onbekende beeldhouwer deze woorden letter voor letter in de muur van de oude kerk van Lübeck uitgehakt. De beeldhouwer laat Jezus spreken. Wat hieraan opvalt? Het kon wel in onze tijd gebeeldhouwd zijn.

Toen Jezus op aarde aanwezig was, waren er Zijn wonderen, en de mensen geloofden als vanzelf. Zo kennen we Zijn vele genezingen en de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Hoewel er toen bij omstanders ook al scepsis was. Om nog maar te zwijgen van de mensen die het van anderen moesten horen, en het niet zelf gezien of meegemaakt hadden. Kennen we het verhaal niet van de ongelovige Tomas? En er waren toen ook al mensen die Hem niet eens wilden ontvangen. Soms lijkt het wel of God ligt te slapen. Redeneren veel mensen vandaag de dag niet zo? Maar we herinneren ons ook dat Jezus op de boot sliep, midden tussen zijn leerlingen, juist terwijl het stormde. Hij werd snel wakker gemaakt, want ze dreigden te vergaan! Nood leert bidden, zo luidt het spreekwoord. En jawel. Bedevaartsplaatsen kennen een al tientallen jaren durende stijging van het aantal pelgrims. Vooral in Europa, waar de kerkelijke statistieken juist schrikbarend teruglopen. De tijden zijn slecht, zo heet het. Voor zijn heengaan naar de Vader stuurde Jezus Zijn leerlingen uit om in Zijn Naam de Blijde Boodschap uit te dragen. En eigenlijk zou elke gelovige een levend teken van hoop, van geloof en van liefde moeten zijn. Ook in 2009. De grote Kerkvader Augustinus zei het al in de 5^e eeuw: “wij zijn de tijden”.

KERKBALANS 2009: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard.



St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 ☎: 4512275

Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 ☎: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 ☎: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

HOOGFEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT

zaterdag 13 juni 19.00 u. ter ere van H. Antonius - **Nadienst** Wally Sowa
maandag 15 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 17 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

12^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 20 juni 19.00 u. **Nadienst** Wally Sowa ♪ Pauluskoor
maandag 22 juni 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 24 juni 19.00 u. **Hoogfeest Geboorte van de H. Johannes de Doper:**
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

13^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 27 juni 19.00 u. **Nadienst** Wally Sowa; **5e Jrd** Hein Hochstenbach
maandag 29 juni 19.00 u. **Hoogfeest HH Petrus en Paulus:** OLV van Lourdes
woensdag 1 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

14^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 4 juli 19.00 u. **Zeswekendienst** Wally Sowa
maandag 6 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 8 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

15^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 11 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
maandag 13 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 15 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

16^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
maandag 20 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
woensdag 22 juli 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

GEBEDSINTENTIE VOOR HET JUBILEUMJAAR

“Nu wij samen mogen feesten om het jubileum van ons bisdom, bidden wij voor de herders in de Kerk, voor allen die werken aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap, vooral in ons eigen diocees, dat zij waardering en steun krijgen voor hun arbeid, dat zij, bezielde door Gods Geest, gedreven getuigen mogen zijn voor allen die zij ontmoeten.”

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het rozenhoedje, en op vrijdag Lof. Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed. Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 16 juli bij:

- Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072, W.Oostenbrink ☎ 4511801,
- het priestersteam, kerkbestuur of kosteres.

Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstr. 2(zij-ingang): elke zaterdag van 11-12.30 uur.



Gedoopt **Laura Mom**, Hoogveldlaan 63
Diana Leclou, Reigerstraat 57

Gefeliciteerd, Wij bidden dat Laura en Diana onder de goede zorgen van hun ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

TWEE NIEUWE PRIESTERS IN BISDOM ROERMOND

In een pontificale Eucharistieviering in de Roermonds Christoffel-kathedraal heeft bisschop F. Wiertz op zaterdag 6 juni twee mannen tot priester gewijd: de 29-jarige Marc Kessels uit Stramproy, en de Colombiaan Wilson Varela Gaviria (30 jaar).



Marc Kessels werd in 2006 tot diaken gewijd en is momenteel werkzaam in het parochiecluster H. Servatius / HH. Anna en Lambertus te Maastricht. Wilson Varela Gaviria werd afgelopen november tot diaken gewijd en is werkzaam in het parochiecluster Roermond-Oost. Hij is de eerste priesterstudent van het in Roermond gevestigde missionair grootseminarie 'Redemptoris Mater' van de katholieke beweging 'Neocatechumenale Weg'.

IN HET PAULUSJAAR (slot)

Op het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus op 29 juni, wordt het Internationale Paulusjaar afgesloten. Besluiten wij dan in dit parochieblaadje waarin zoveel dankwoorden vielen, deze serie teksten van Paulus met zijn woorden aan de christenen van Efese:



“Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zing en speel van ganser harte voor de Heer. Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is, in de naam van onze Heer Jezus Christus.”

(Efeziërs 5, 19-20)



ONTMOETING MET FRANS MEULEMANS

Onze Sittardse missionaris, Father Frans Meulemans, is weer voor zijn welverdiend verlot in Sittard. Dankzij uw financiële en morele steun heeft hij al bijna 37 jaar op diverse posten in Kameroen veel werk kunnen verzetten. Op zijn huidige post in Baba wordt hem, mede door zijn thuisfront, wederom de mogelijkheid geboden tot bouwwerkzaamheden en missionering op vele fronten. Uiteraard wil hij u allen persoonlijk danken voor uw trouwe steun, u ontmoeten en uitleg geven over zijn missiewerk.

**Vriendenkring Frans Meulemans nodigt u dan ook uit
op zondag 5 juli a.s. voor:**

- de plechtige Eucharistieviering om 11.30 uur in de St.-Petruskerk (Grote Kerk), die door Father Frans wordt opgedragen;
- aansluitend een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje in het Jochem Erenshoes op het Kloosterplein.

Wij hopen op uw aanwezigheid te mogen rekenen. U bent van harte welkom!

namens Vriendenkring Frans Meulemans, mw. Roos Fabus

KATHOLIEK NIEUWSBLAD



Beste parochianen,
U hebt het gemerkt: bij dit parochieblad heeft u tevens een gratis exemplaar van het weekblad 'Katholiek Nieuwsblad' in uw brievenbus ontvangen. Het Katholiek Nieuwsblad (KN) is een wekelijks magazine dat middels reportages, interviews en recensies inzicht geeft in de ontwikkelingen en achtergronden van de Katholieke Kerk dichtbij en ver weg.

In dit nummer besteedt het KN aandacht aan het 40-jarig priesterjubileum van deken Van Rens en brengt het een uitgebreide reportage over de ZaterdagMiddagClub van kapelaan Van der Wegen (pag. 16). Voor allen die betrokken willen blijven bij alle gebeurtenissen rond Kerk en maatschappij, heeft het KN nu een speciale aanbieding:

30 nummers voor maar € 45,00.

U kunt zich abonneren door de bon aan de achterzijde in te vullen en op te sturen.
Van harte bij u aanbevolen!!