



Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
25^e jrg. nr. 2 - 7 januari 2022

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 18 februari 2022
Voor parochianen is dit blad gratis
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen
www.rk-kerken-sittard.nl

Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven
www.voicesofkids.123website.nl

Wilt u thuis de H Mis vanuit onze kerk volgen? Dat kan heel gemakkelijk. Bij uw computer moet u onze website www.rk-kerken-sittard.nl bezoeken en daar klikken op 'Eucharistievieringen via live-stream' of op de verwijzing naar een van de kerken.

CORONA-MAATREGELEN

De actuele regels die gelden (20 december 2021) :

- alle vieringen na 17.00u vervallen
- maximaal 50 deelnemers per viering
- in de kerk altijd 1,5m afstand houden
- mondkapje dragen tijdens het lopen (mag af als men op de plaats zit)

De maatregelen kunnen op 14 januari weer aangepast worden

Woord van de deken

Postnatale depressie...

Een moeder kan er na de geboorte van een kindje mee te maken krijgen. Hier geen psychologische beschouwing want een deken is geen psycholoog. We kunnen ons er echter wel iets bij voorstellen. Negen maanden in spanning zitten, dan het grote moment van de geboorte en vervolgens blijft de 'roze wolk' uit. 's Nachts je bed uit om te voeden, veel stress omdat alles in het gezin ineens anders is, hormonen die in de war zijn...

Het verschijnsel van de 'postnatale depressie' kan ons ook als kerstvierders te pakken krijgen. Een post-nativitale depressie is misschien een beter woord. We hebben wekenlang alles in orde gemaakt voor de dagen van gezelligheid en samenzijn en dan komt er ineens toch weer een lockdown. Als kerken werden we ook weer overvallen door het verbod op avondvieringen en het maximale aantal van 50 kerkbezoekers. En dat terwijl de voorbereidingen allemaal klaar waren. De kerstallen waren gebouwd, de bomen versierd, de kerken stemmig gemaakt voor de vele verwachte bezoekers. En zo ging het bij ons thuis ook. De dinerafspraken waren min of meer gemaakt, vakanties gepland. Vorig jaar was het niks maar dit jaar zou het beter zijn. Gelukkig hebben we wel iets kunnen doen: zo'n 50 mensen per viering mochten we welkom heten en die waren er ook bijna overal. Maar de nachtmis, toch ieder jaar het hoogtepunt? Een Mis voor twee rode lampjes van een camera en een totaal lege kerk. Dan moet je ook als deken moeite doen om je te realiseren dat het niet om de buitenkant van het feest gaat maar om de geboorte van Christus, het Licht van de wereld. En nu is het achter de rug. We moeten weer verder. Blue Monday komt er aan, de dag waarop volgens de specialisten de meeste mensen depressieve gevoelens hebben. Als de kerstboom weer bij de vuilnisbak staat, gaat dan niet soms ons kerstgevoel mee met de vuilnisauto?

En toch... Misschien is er toch iets veranderd. Met Kerstmis is Jezus, de Verlosser geboren. Maar daar houdt het niet mee op. We gaan naar het voorjaar. Er komt nieuw



leven. Het kan nog een paar weken duren maar dan zien we de eerste knoppen al. En kerkelijk gezien gaan we naar Pasen (helaas misschien zonder eerst Carnaval). Met Pasen wordt voltooid wat met Kerstmis is begonnen. Er komt uitzicht op nieuw leven. Voor ieder van ons. Uitzicht op de verrijzenis. We zijn niet geboren om te sterven maar om te leven in eeuwigheid. Ook dit 'dal van tranen' – zoals een oude Mariahymne het noemt – gaat voorbij. Hou vol: het wordt voorjaar! Nieuw leven!

R. Merckx, deken



BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 7.00 uur; zaterdag, zondag en feestdagen: 09.00 uur

Eucharistische aanbidding: zondag: 10.00 - 17.00 uur (niet na de 1^e en 2^e vrijdag) 1^e en 2^e vrijdag: 10.45 - 17.00 uur

Kapel open: bidders/bezoekers zijn ook welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken.

28 - 30 januari 2022

Beziinningsweekend voor gelovigen van 30 tot 50 jaar

Heer, toon ons de Vader

Inleider: **Pastoor Martin Otto**, Limbricht

Begin: Vrijdag, 16.30 uur - Sluiting: Zondag, 14.00 uur

Kosten: € 110,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)

Meer info en opgave: 030 606 26 68, www.platform30plus.nl

26 februari 2022

Beziinningsdag in stilte

Charles de Foucauld met het oog op de heiligverklaring op 15 mei 2022

Inleider: **Dr. Bernhard Hegge**, Rolduc

Zaterdag 26 februari 2022 van 10.00 tot 17.00 uur

Kosten: € 15,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

Voor meer informatie: Zr. M. Gisela, Beziinningshuis Regina Carmeli,

Kollenberg 2, 6132AL Sittard, Tel: 046 888 95 93 of 06 39 45 94 33

reginacarmelizrg@gmail.com, <http://www.reginacarmeli.nl>



AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST

SACRAMENT

in de St.-Michielskerk.

Dagelijkse aanbidding

Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur. Loop even binnen op de Markt...Elke weekdag van 11-12u. *Hij is er voor U en mij!!*

Wij zoeken nog personen die op vaste tijden aanwezig willen zijn bij het Allerheiligste



GEBEDSINTENTIES

De algemene gebedsintentie voor de maand **januari** luidt: *Voor ware menselijke broederschap* Bid den wij dat allen die lijden onder religieuze discriminatie en vervolging, erkend worden in hun rechten en waardigheid als broeders en zusters van elkaar.

De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand **februari** luidt: *Voor de vrouwen van godgewijd leven* Bid den wij voor de vrouwen van godgewijd leven, in dankbaarheid voor hun zending en moed: dat zij nieuwe antwoorden blijven vinden op de uitdagingen van onze tijd.

Jan
2022



	Overleden			
	Tiny Maas-Simons	Groenstraat 2	81 jaar	†15-11-2021
	Nico van Beek	Oude Markt 33	82 jaar	†18-11-2021
	Jean Horijon	Kromstraat	89 jaar	†30-11-2021
	Mia Vrijsen-Luijben	Hoogstaete	87 jaar	†02-12-2021
	Gerda Strijkers-Simons	Smithlaan 151	92 jaar	†05-12-2021
	Truus Paes-Claessen	Lienaertstraat 210	90 jaar	†06-12-2021
	Ingeborg Bronneberg-Bär	Smithlaan 151	91 jaar	†07-12-2021
	Hub van Neer	De Kollenberg	99 jaar	†11-12-2021
	José Janssen-Florax	Pepijnstraat 17	74 jaar	†13-12-2021
Ben Bartholomeus	Ehrensteinstraat 2	77 jaar	†20-12-2021	



Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer



Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard

St.-Petruskerk: Kerkplein St.-Michielskerk: Markt



Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3

Deken R. Merckx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan R. Weerawarna, Kloosterplein 10,

☎ 06 36150481

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard

☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en tel.nr. door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎ 4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎ 4519039. Dank u!



AANMELDING HUWELIJKEN

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum! Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com

H. Communie voor aan huis gebondenen

Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meld dit dan op de pastorie: tel. 4512275. Op vrijdag 4 februari wordt Communie rondgebracht. We bellen altijd vantevoren om een afspraak te maken en houden rekening met uw mogelijkheden. Maak gebruik van deze 'service'! Wij komen graag!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 19 februari tot 2 april 2022. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn **vóór maandag 7 februari 2022** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op **NL 98 RABO 0147 6036 76** o.v.v. misintentie en datum.

Met het opgeven en betalen van een misintentie in ons parochiecluster geeft men toestemming voor het publiceren van de misintentie in het parochieblad en de online publicatie daarvan.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 8 januari

18.00u *Als gevolg van de Coronamaatregelen vervalt deze H.Mis tot nader bericht. Alle intenties van die dag worden gelezen op de aansluitende zondag om 11.00 uur:*

pljrd voor Paul Schlössels; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath Krux; tev Onbevleete Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); nadiens voor: Jean Horijon, Mia Vrijsen-Luijben, Gerda Strijkers-Simons, Truus Paes-Claessen, José Janssen-Florax, Hub van Neer, Ingeborg Bronneberg-Bär en Ben Bartholomeus

Zondag 9 januari Doop van de Heer

11.00u Gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad

Zaterdag 15 januari H. Arnold Janssen, priester

18.00u (Onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen) gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) nadiens voor: Jean Horijon, Gerda Strijkers-Simons, Truus Paes-Claessen, José Janssen-Florax, Ingeborg Bronneberg-Bär, Hub van Neer en Ben Bartholomeus

Zondag 16 januari 2^e Zondag door het Jaar

11.00u; plzwd voor Hub van Neer; pljrd voor Arnold Collé; gestplev overl fam Cobben-Cals; gestplev v Hans Gerards en zijn ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus

Zaterdag 22 januari

18.00u H. Vormsel (onder voorbehoud)

gestplev v de zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); nadienst voor: Jean Horijon, Gerda Strijkers-Simons, Truus Paes-Claessen, José Janssen-Florax, Ingeborg Bronneberg-Bär, Hub van Neer en Ben Bartholomeus

Zondag 23 januari 3^e Zondag door het Jaar

11.00u Plzwd voor Ingeborg Bronneberg-Bär; plev voor Paulina Tacken-Krutzer

Zaterdag 29 januari

18.00u gestpljrd voor Jo Göbbels; gestplev voor de zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst voor Gerda Strijkers-Simons, Truus Paes-Claessen, José Janssen-Florax, Ingeborg Bronneberg-Bär, Hub van Neer en Ben Bartholomeus

Zondag 30 januari 4^e Zondag door het Jaar

11.00u gestpljrd Harry Flecken; gestpljrd v Mia Hodenius-Laumen

Zaterdag 5 februari

18.00u Plev vooroverl. ouders Wijshoff-Bormans; gestplev voor de zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; voor de overl.v.d. fam. Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid; tev Onbevleete Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; nadienst voor: Gerda Strijkers-Simons, Truus Paes-Claessen, José Janssen-Florax, Ingeborg Bronneberg-Bär, Hub van Neer en Ben Bartholomeus

Zondag 6 februari 5^e Zondag door het Jaar

11.00 gestpljrd Sef en José Kleynen-Cals en overl ouders Martens-Kleynen

Zaterdag 12 februari

18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) gestplev voor de zielerust van Willy Karmelk-Oremus en familie; gestplev voor de zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Zondag 13 februari 6^e Zondag door het Jaar

11.00u Pljrd voor Cristien Moling-Ubben; gestpljrd v Philomène Marx-Donners en echtgenoot Harry Marx; plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk

Zaterdag 19 februari

Ochtendmis 9u in Basiliek

ST.-MICHIELSKERK

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbedding Allerheiligste

Zondag 9 januari

9.30u gestplev vd zielerust v overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;

Maandag 10 januari

8.30u voor de overl v.d fam. Leonard Dieteren-Brandts uit

Dinsdag 11 januari

8.30u voor de weldoeners van onze parochie

Woensdag 12 januari

8.30u gestev v echt p Louis en Ellie Corbeij-Gieskens

Donderdag 13 januari

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

Vrijdag 14 januari

8.30u voor overl medewerkers van de parochie

Zondag 16 januari 2^e Zondag door het Jaar

9.30u. gestplev voor de zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Maandag 17 januari H. Antonius, abt

8.30u voor de zieken van onze parochie

Dinsdag 18 januari

8.30u voor de overl. vd fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid

Woensdag 19 januari

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie

Donderdag 20 januari

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld

Vrijdag 21 januari H. Agnes, maagd en martelares

8.30u ev voor het welzijn van alle priesters, diakens en missionarissen vh bisdom Roermond (D)

Zondag 23 januari 3^e Zondag door het Jaar

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Maandag 24 januari H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleeraar

8.30u v. overl priesters en diakens vh bisdom Roermond

Dinsdag 25 januari Beking van de heilige apostel Paulus

8.30u voor overl bisschoppen van het Bisdom Roermond

Woensdag 26 januari HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

8.30u tot lof en zegen aan de Heer

Donderdag 27 januari

8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

Vrijdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleeraar

8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld

Zondag 30 januari 4^e Zondag door het Jaar

9.30u gestpljrd Harry Flecken; gestplev vd zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Maandag 31 januari H. Johannes (Don) Bosco, priester

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld

Dinsdag 1 februari

8.30u tev. de H. Engelbewaarders voor bescherming en leiding (D)

Woensdag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

8.30u v tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven (D)

Donderdag 3 februari

8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)

Vrijdag 4 februari

9.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D ; gestev v echt p Louis en Ellie Corbeij-Gieskens

Zondag 6 februari 5^e Zondag door het Jaar

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Maandag 7 februari

8.30u

voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna

Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen; tev de H.Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven

Dinsdag 8 februari

8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen

Woensdag 9 februari

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld

Donderdag 10 februari H. Scholastica, maagd

8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie

Vrijdag 11 februari

8.30u voor de weldoeners van onze parochie

Zondag 13 februari 6^e Zondag door het Jaar

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtpt Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Maandag 14 februari HH Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa

8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen

Dinsdag 15 februari

8.30 u vd zieken van onze parochie

Woensdag 16 februari

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

Donderdag 17 februari

8.30u voor de overl. vd fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid

Vrijdag 18 februari

8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliëkteam: Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.). Rozenkrans op

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u

Zaterdag 8 januari

9.00u voor overl. echtpt. Caulfield-Tholen

Zondag 9 januari Doop van de Heer

10.00u gest.jd. mevr. van Dingenen; voor overl. echtpt. Caulfield-Tholen

Donderdag 13 januari

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtpt. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 15 januari H. Arnold Janssen, priester

9.00u overl. echtpt. Caulfield-Tholen.

Zondag 16 januari 2^e Zondag door het Jaar

9.30u zeswekdienst Jean Horijon; gest.jg. overleden ouders Penners – van Helden en zoon Harry overl. echtpt. Caulfield-Tholen

Donderdag 20 januari

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtpt. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 22 januari

9.00u overl. echtpt. Caulfield-Tholen.

Zondag 23 januari 3^e Zondag door het Jaar

9.30u v overl. echtpt. Caulfield-Tholen.

Donderdag 27 januari

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 29 januari

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 30 januari 4^e Zondag door het Jaar

9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Donderdag 3 februari H. Blasius,

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 5 februari H. Agatha, maagd en martelares

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 6 februari 5^e Zondag door het Jaar

9.30u voor het overl. echtp. Caulfield-Tholen; voor de levende en overleden leden van de Aartsbroederschap.

Donderdag 10 februari H. Scholastica, maagd

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 12 februari

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 13 februari 6^e Zondag door het Jaar

9.30u voor het overl. echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 17 februari

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen

Zaterdag 19 februari

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen

ROZENKRANSGEBED

Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30u

E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl

De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollators.

Opgave misintenties voor maandag 7 februari 2022 (*opgave dus ruim voor verschijnen parochieblad!*).

De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u

H. Paulusparochie Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken R. Merkx, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558



DOOP VAN DE HEER

zaterdag 8 jan 19.00 u vervalt

woensdag 12 jan 19.00 u vervalt

2^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 15 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 19 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

3^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 22 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 26 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

4^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 29 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 2 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

5^E ZONDAG DOOR HET JAAR

vrijdag 5 feb 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 9 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

6^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 12 feb 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 16 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het volgende parochieblad tot 26 januari bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddeler.

Parochie H. Bernadette -Baandert



Pastoor-deken R. Merckx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973)

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 4 februari (1^e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL

* op maandag tot en met vrijdag:

- in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur
- in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur,

* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur.

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten



Voor iedereen een bijzonder afscheid
eigentijdse ceremonie of traditionele uitvaart
in liefdevolle handen
met passie en persoonlijke aandacht

Ingrid Golsteijn & Eric Kempkens

Iedereen kan in de Hoeskamer terecht, ook als u geen uitvaartkostenverzekering heeft.

AFSCHEIDSHUIS DE HOESKAMER
Dorpestraat 53 · 6122 CE BUCHTEN
www.yarden-golsteijn.nl · tel. 046 850 4488

9,6
Klantwaardering

Houder van
Kwaliteitsnorm
Uitvaartzorg

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven

Pastoor-deken R. Merx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard

tel. 046-4583023 email : parochieoverhoven@gmail.com

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314

Rabobank: NL60RABO0147635594)



Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream!

Ga naar de website: www.voicesofkids.123website.nl en klik daar in de menubalk op 'Livestream Parochie Overhoven'.

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen:

Facebook Kerk Overhoven en Facebook Kinderkoor 'The Voices of Kids'

Zondag 9 januari: Doop van de Heer

11.00 uur nadienst Mia Knuit,
nadienst Wil Pelzers

Zondag 16 januari: 2^e zondag door het jaar

11.00 uur nadienst Wil Pelzers

Zondag 23 januari: 3^e zondag door het jaar

11.00 uur nadienst Wil Pelzers

Zondag 30 januari: 4^e zondag door het jaar/ *tevens dialectmis*

11.00 uur nadienst Wil Pelzers

Zondag 6 februari: 5^e zondag door het jaar

11.00 uur zswkndienst Wil Pelzers

Zondag 13 februari: 6^e zondag door het jaar/*tevens gezinsviering*

11.00 uur

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: www.voicesofkids.123website.nl en klik daar in de menubalk op 'Livestream Parochie Overhoven'. Of gebruik deze link: www.voicesofkids.123website.nl/447376529 of Facebook Kerk Overhoven en Facebook Kinderkoor 'The Voices of Kids'

OVERLEDEN

Op 1 december is overleden mevr. Mia Knuit. Mevr. Knuit woonde Gelderhof 30 en is 77 jaar geworden.

Op 13 december is overleden dhr. Wil Pelzers. Dhr Pelzers woonde Rijksweg Noord 279 en is 83 jaar geworden. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op zondag 6 februari



TERUGBLIK 2021

In het afgelopen jaar zijn er 7 kinderen gedoopt, deden 13 kinderen hun eerste H. Communie, ontvingen 14 kinderen het Sacrament van het H. Vormsel en waren er 12 overlijdens.

VOORUITBLIK 2022

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? We zijn gewend om elkaar aan het begin van een nieuw jaar te ontmoeten tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie. Maar ook dit jaar was het niet mogelijk om deze nieuwjaarsreceptie te houden. Maar wij wensen iedereen alsnog een gezegend 2022 met veel positief nieuws. Kijk naar elkaar om, heb begrip voor elkaar, houd met elkaar rekening en blijf gezond!

DIALECTMIS

Of er dit jaar Vastelaovond gevierd kan worden is op dit moment nog onzeker. Toch heeft onze carnavalsvereniging 'De Narre' het voornemen om op 30 januari in samenwerking met de parochie de jaarlijkse 'dialekmès' te houden. De Hofzèngesj zullen -mogelijk in een kleinere bezetting- hun mooie Limburgse liederen laten horen. Een mooie traditie, waarbij bezinning een plaats krijgt naast het plezier. We moeten echter rekening houden met de **'tegen die tijd geldende regels'**. **Houdt de Facebookpagina 'Kerk Overhoven' in de gaten voor het actuele nieuws hieromtrent. De 'Dialectmis' wordt uitgezonden via Livestream en Limburg24!**

GEZINSVIERING

Op zondag 13 februari vieren wij in onze kerk het feest van Maria Lichtmis. Dit doen we met een viering speciaal voor de kinderen en met de kinderen. Maria Lichtmis wordt meestal gevierd rond 2 februari, maar dit zal dit jaar in onze kerk dan iets later zijn. Maria Lichtmis herdenken wij dat Jozef en Maria met Jezus voor de eerste keer naar de tempel gingen. Daar ontmoetten zij de oude Simeon en Hanna, die zijn blij dat ze Jezus ontmoet hebben: "het licht van de wereld". De viering is op 13 februari om **11.00** uur in de H. Hartkerk in Overhoven-Sittard.

ACTIE KERKBALANS

De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in onze wijk. De parochie is er om samen met u lief en leed te beleven. Bij doopsels, eerste communies of huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de uitvaart van een dierbare. Vanuit onze parochiefederatie zijn we op veel meer plekken aanwezig om catechese te geven, mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel van de gemeenschap.

De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook nog heel lang vol te kunnen houden, maar daarbij is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan de parochie haar belangrijke rol in de gemeenschap niet blijven vervullen. Doe mee aan de Actie Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage voor de Kerk van morgen: **INGbank: NL 37INGB0001035314** of **Rabobank: NL60RABO0147635594**.

De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen tijd een extra gift overmaakte naar onze parochie. Wij zijn er blij mee!

HUISZEGENKAART

Omdat door de Coronamaatregel minder parochianen de H. Missen met Kerstmis konden bijwonen, hoeft dit niet te betekenen dat u de huiszegenskaart voor 2022 hoeft te missen. U kunt die krijgen tijdens kantooruren in ons parochiecentrum (geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00- 12.00 uur)

KOFFIEDRINKEN

I.v.m. de nieuwe maatregelen tegen het Coronavirus is er voorlopig geen koffiedrinken. We bekijken dit van maand tot maand en hopen toch weer zo snel mogelijk dit ontmoetingsmoment te kunnen houden. Alles natuurlijk volgens de Corona-regels.

THUISCOMMUNIE

Op **zondag 9 januari en op zondag 13 februari** na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen en bewoners van het SGL de H. Communie gebracht. Wilt u of een van uw familieleden of bekenden de H. Communie ontvangen dan kunt u dit doorgeven via het parochiekantoor.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het

betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 3 februari aanleveren.

EXTRA ACTIE KERKBALANS



Houd elkaar vast Geef aan je kerk

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en samen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. Laten we bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De

coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over onder vermelding van Extra Actie Kerkbalans. Alvast veel dank! Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk! Samen houden we elkaar vast, zeker in deze coronatijd.

Kerkbijdrage overmaken? Ja, graag!

Parochie H. Petrus en H. Michaël: NL51 INGB 0001 0325 40

Parochie H. Paulus, Limbrichterveld NL86 INGB 0003 2686 33

Parochie H. Bernadette, Baandert NL07 INGB 0001 5719 73

Parochie H. Hart, Overhoven NL37 INGB 0001 0353 14

Sittard, let op u saeck! (Valerius' Gedenckclanck 1626)

Het volgende schrijf ik op persoonlijke titel.

Er verdwijnt een stuk onvervangbaar religieus erfgoed uit Sittard: het interieur van de kapel van de Agnetenberg in de Plakstraat, zeg maar de Michiel 'in het klein'. Natuurlijk heb ik begrip voor de vele moeilijkheden die het openhouden of herbestemmen van religieus erfgoed met zich meebrengt. Fijn dat er een herbestemming wordt gevonden voor het interieur dat blijkens de mededelingen in de pers verhuist naar Noorbeek. Dat is nog altijd beter dan opstoken... Ik ga geen commentaar geven op de politieke besluitvorming: de tijd is voorbij dat de deken politieke invloed uitoefent. Maar mensen, wat gaat het mij als grasgroene Sittardenaar aan het hart dat de kapel wordt ontmanteld. Wat intens triest dat we er als Sittardese gemeenschap niet in zijn geslaagd dit monument



Kapel Agnetenberg in de Plakstraat

te behouden voor het ons nageslacht.

Eén van de dingen die mij bij mijn benoeming in Sittard het meest vreugde heeft gegeven was de rijkdom aan vrijwel ongeschonden monumenten. En wat mij het meest heeft verwonderd: we beseffen soms niet wat we 'in huis hebben'. De binnenstad van Sittard is één groot museum: Petruskerk, Basiliek, Mariapark, Michiel, markt, stadswal en noem maar op. Daar kunnen weinig andere steden in Limburg aan tippen. Sittard is van ons. Maar let wel: we hebben het 'in bruikleen' ontvangen om het te beheren. En na ons komen generaties die het ons kwalijk zullen nemen dat we het niet ongeschonden aan hen hebben overdragen. *R. Merckx, deken*

Preek deken Merckx Nachmis 2021

Omdat er slechts enkele tientallen mensen hebben gekeken naar de livestream van de Nachtmis, hier de tekst van de preek

Het is donker in onze wereld. Opnieuw kunnen we Kerstmis niet vieren zoals we dat altijd gedaan hebben: met een feestelijke Nachtmis, met familiebijeenkomsten. We zitten opnieuw in een lege kerk. We proberen er nog een beetje een mooi plaatje van te maken voor u thuis, maar het is niet bepaald inspirerend om te staan preken tegen twee rode lampjes en 40 lege kerkbanken. Donker is het in ons hart omdat we bang zijn voor de toekomst. Een nieuwe virusmutatie maakt in één keer onze toekomst onzeker. Donker is het in ons hart omdat we de afgelopen tijd veel dierbare mensen hebben verloren aan corona, donker is het voor de patiënten die in de ziekenhuizen op de IC in slaap zijn gebracht omdat ze beademd moeten worden. Voor doktoren en verpleegkundigen is er de duisternis van oververmoeidheid en personeelsgebrek, vechten voor mensenlevens, dierbare familieleden die in deze dagen vaak ver weg verblijven in klinieken. Duisternis is er omdat er tweedracht ontstaat: wel of niet vaccineren? De horeca en winkels wéér dicht? Midden in deze duisternis proberen we er nog wat van te maken. We steken kaarsen aan, we versieren onze kerstboom, we proberen licht te laten schijnen in onze duisternis. Tienduizenden lampjes. Maar ons hart blijft donker. Onze wereld blijft donker, Nazareth, 2022 jaar geleden. Een jong echtpaar – de vrouw hoogzwanger – moet op reis vanwege een volkstelling. Bethlehem is de bestemming. Meer dan 100 kilometer ver. Als je 15 km per dag te voet haalt, mag je blij zijn. Een donker vooruitzicht dat je kind geboren moet worden in den vreemde. Geen plaats in de herberg. 'Ga maar ergens naar een stal'. De nachtopvang is er een luxe hotel bij... Alles is donker. En daar wordt het kind geboren. Tussen de beesten. Een voerbak dient als wieg. Zo komt het Kind ter wereld. Zo wordt God mens. In een stal. Geen koningspaleis, geen hotel. Tussen de schapen. In volkomen duisternis.



Herders horen engelenzang: 'Heden is u een redder geboren, Christus de Heer.' Een licht gaat op in hun hart. Zal er eindelijk een einde komen aan hun armzalig herdersbestaan? Zal er licht komen in de ellende waarin ze zich bevinden? 'Laten we gaan kijken wat daar is gebeurd'. En ze gaan. Ze vinden Jozef en Maria en het Kind in de kribbe. En ze vertellen wat de engel hun heeft gezegd. Het klopt precies. En vol dankbaarheid keren de herders terug. Terug naar het harde bestaan met hun kudde. Terug naar de IC waar gevochten wordt om te

overleven. Terug naar de donkere markt waar de cafés en restaurants gesloten zijn. Terug naar het leven van alle dag met al zijn moeilijkheden, met pijn en verdriet, met lijden en dood. Maar er is iets veranderd! Ondanks het harde bestaan is er vreugde. Vreugde omdat er Redder is geboren. En blijkbaar komt die Redder hen niet verlossen van de hardheid van hun bestaan. Het bestaan blijft hetzelfde maar het perspectief is veranderd! Kerstmis is het begin van een nieuw perspectief. Een goddelijk perspectief.

Kerstmis: God wordt als mens geboren op aarde. Generaties lang had de mensheid God beschouwd als een strenge heerser die probeerde met dreiging en straf zijn volk op het echte spoor te houden. En dan openbaart God zich in zijn Zoon Jezus Christus. De grote God, Schepper van hemel en aarde, maakt zich klein als een kind in een kribbe.

Onaanzienlijk, ongevaarlijk. Zo groot is onze God dat Hij zich klein wil maken voor ons, om ons mensen bij de hand te nemen in al onze moeilijkheden. Dat is het nieuwe van het perspectief: ons lijden is geen straf van God maar in Jezus Christus stelt God zich aan de kant van hen die lijden. In de kruisdood van Jezus Christus gaat Hij zelf lijden en dood in uit solidariteit met ons. Hij draagt ons lijden mee op zijn kruis!

Met Pasen ontsteken we het licht van de Paaskaars in de nacht van het allergrootste nieuwe perspectief: verrijzenis en eeuwig leven. We zijn niet geschapen om te lijden en sterven maar God heeft ons gemaakt voor het eeuwig geluk.

Christenen zijn mensen van het nieuwe perspectief. Mogen wij uit ons geloof in een goede God die solidair is met ons over de dood heen, kracht putten om dankbaar en blij te blijven in deze tijd van duisternis en uitzichtsloosheid. Dan wordt 'vrolijk' kerstfeest 'Zalig Kerstmis'. *R. Merkx, deken*



Dank aan alle Kerst-werkers!

Er is weer een 'berg' werk vezet in de voorbereiding en uitvoering van de Kerstactiviteiten. Er werden kerststallen gebouwd in al onze kerken, overal was stemmige versiering, duizenden lampjes brachten licht in onze corona-duisternis. Helemaal een uitdaging werd het toen plotseling bleek dat we 'klein' moesten vieren. Houd dan de moed er dan maar eens in!

Jammer dat opnieuw onze koren niet konden zingen. Dat was al begin december duidelijk: gelukkig is er niet vergeefs gerepeteerd... Heel veel dank aan allen die de vieringen hebben voorbereid en verzorgd: de dames van de versiering en de kerststalbouwers, de koster, acolieten, lectoren en collectanten, de musici, degenen die achter de camera van de livestream hebben gezeten en ook allen die organisatorisch of bestuurlijk de voorwaarden hebben geschapen om er iets moois van te maken. Dank voor uw tijd, uw inzet en vooral dank dat u positief bent gebleven. We blijven op u allen rekenen!

Deken R. Merkx, kapelaan R. Weerawarna



Geslaagde expositie over het leven en werken van Franciscus Agricola

Sinds 19 november is in de Petruskerk een tenstoonstelling te zien over pastoor-deken Agricola. Op 4 december was het 400 jaar geleden dat Agricola overleed.

Agricola was land-deken van Susteren en lid van het St. Petrus-kapittel. Hij was degene



Opening Agricola tentoonstelling 19 november. Midden : Guus Janssen

die de eerste persoonsregisters van Sittard opstelde en was auteur van zo'n 50 boekwerken in het Latijn en Duits. Hij was echter niet geheel onomstreden. Hij had een grote werkklust en eruditie maar was weinig verdraagzaam naar andersdenkenden. De tentoonstelling gaf een mooi overzicht over zijn leven en werken.

Hoewel de tentoonstelling officieel ten einde is, zijn toch nog de informatieborden te zien. Ook is de gedetailleerde brochure (8 pagina's) nog beschikbaar. Een collectors item voor iedere historie-bewuste Sittardenaar.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de heer Guus Janssen die het initiatief nam voor deze tenstoonstelling en onder wiens verantwoordelijkheid het project werd uitgevoerd. De heer Janssen is erin geslaagd vele kostbare archiefstukken te verzamelen die de aanschouwelijkheid zeer ten goede kwamen. Van harte hopen wij dat dit soort initiatieven navolging vindt ter verrijking van onze kennis over de historie van kerk en stad.



NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT

Het mag ook uw parochie zijn...?!

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Uw parochie is een ANBI. Dat betekent dat over de gift geen belasting hoeft te worden betaald! Iedere euro die u doneert komt ten goede aan uw kerk!

Bouw mee aan de toekomst van onze Kerk.

Voor onszelf en voor hen die na ons komen...

Pastoraal Team:

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan R. Weerawarna, Kloosterplein 10 ☎ 06 36150481

Assistent H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag en vrijdag, tussen 10.00 en 12.30u of na telefonische afspraak

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE:

www.rk-kerken-sittard.nl

Contact: mbt H. Doopsel:

via pastorie: ☎ 4512275 of

Catechist B. Scholte ☎ 4519139

Melden bij voorkeur via mail:

doopsel@rk-kerken-sittard.nl

mbt Huwelijk - Uitvaarten:

Deken R. Merkx: ☎ 4512275

mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal:

Kapelaan R. Weerawarna

☎ 06 36150481

mbt pastoraal zieken en ouderen:

Deken R. Merkx: ☎ 4512275

Assistent H. Peters ☎ 4512497

mbt contact zorginstellingen:

Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072



Eerste Rosabeeld in de openbare ruimte

Op 10 december werd door wethouder A. Houtakkers en het St. Rosacomité in de tuin van het Toon Hermanshuis (Paardestraat) een beeld onthuld van de H. Rosa, gemaakt door kunstenaar John Dekkers. Stadsarchivaris Peer Boselie en het St. Rosa-comité waren de initiatiefnemers. De Gemeente Sittard heeft het beeld bekostigd. Deken Merckx zegende het. Een waardevol cadeau aan onze stad!

Kunstenaar John Dekkers