



Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
25^e jrg. nr. 4 – 1 april 2022

Dit parochieblad is voor een periode van 5 weken
De volgende aflevering verschijnt 6 mei 2022
Voor parochianen is dit blad gratis
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

**HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen
www.rk-kerken-sittard.nl**

**Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream**

Woord van de deken

De crisis overwonnen!

We zitten weer midden in een crisis. De coronacrisis is nog maar net voorbij of er komt weer nieuwe onzekerheid: hoe gaat het aflopen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne? Het eerste dat we er van merken is dat er bepaalde voedingsmiddelen niet meer verkrijgbaar zijn. Daar zal binnenkort nog zeker het vluchtelingenprobleem bij komen. Toch kom ik weinig mensen tegen die echt in paniek raken. Ik zie meer een houding van: een beetje minder, dat houden we wel vol. We hebben individueel eigenlijk ook weinig mogelijkheden om er iets aan te doen.



Heel anders ligt dat bij crises in ons persoonlijk leven. Talloos velen van ons maken of maakten in hun leven een crisis mee. Een ziekte, het heengaan van dierbaren, een persoonlijke nederlaag of ongeval: het kan ons leven ingrijpend veranderen: het kan echt leiden tot paniek.

Drie jaar lang was een groep leerlingen meegetrokken met een man, waarvan ze aanvankelijk misschien dachten dat het een rabbi was, een geloofsleraar. Johannes de Doper had Hem ‘Het Lam Gods’ genoemd, de nieuwe Vergever van de zonde. Enkele van de leerlingen zijn aanwezig wanneer vanuit de hemel geopenbaard wordt wie deze rabbi is: de Messias, de Zoon van God. Ze hadden geprobeerd Hem weg te houden uit Jeruzalem: de Joodse overheden hadden geen behoefte aan een timmermanszoon die zich Zoon van God noemde. En dat wordt Jezus fataal. In een schijnproces wordt Hij ter dood veroordeeld en op de dag voor de Sabbat geëxecuteerd door kruisiging. Onder het kruis staan slechts één overgebleven leerling, zijn Moeder en enkele vrouwen. De anderen zijn gevlucht. Weg van Jeruzalem. Vergeten en opnieuw beginnen.

‘Was het dan niet nodig dat de Messias moest lijden?’, sprak de vreemdeling tegen de leerlingen op weg naar Emmaus. Begrepen de leerlingen niet dat de Messias moest lijden en zo helemaal aan de kant van de mens wilde gaan staan, tot in het mysterie van het lijden?

In Emmaus gaan de ogen van de leerlingen open wanneer de Vreemdeling met hen het brood breekt. Het lijden en sterven van hun Meester komt in een ander licht te staan. Na de dood van Jezus gaat het verhaal vóórder! Op de dag na de Sabbat is Hij opgestaan uit het graf. Pasen zal ook aan ons gebeuren!

Daarmee worden crises niet kleiner, niet minder pijnlijk, maar wel drááglijk! Het is de Verrezene die ons is voorgegaan in het dragen van het kruis. Het is de Verrezene die ook in de donkerste nacht van zonde, lijden en dood tot ons zegt: ‘Kijk verder. Zoek de levende niet bij de doden. De verrijzenis is er ook voor jullie!’

R. Merkx, deken



BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI

De basisregels blijven gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 7.00 uur

zaterdag, zondag en feestdagen: 09.00 uur

Eucharistische aanbidding: zondag: 10.00 - 17.00 uur (niet na de 1^e en 2^e vrijdag)

1^e en 2^e vrijdag: 10.45 - 17.00 uur

- Maandelijks vieringen van het Apostolaat van Eerherstel
Donderdag voor de 1e vrijdag, 14.30 u.: H. Mis, Aanbidding, Conferentie
- Maandelijks bijeenkomsten van de karmelfamilie
Derde woensdag van de maand, 13.30 uur tot 16.00 uur

Informatie: Rini van de Geer

 046 204 14 39 of hatmjoosten@hotmail.com

Bidders/bezoekers zijn ook welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken. Nadere informatie over het programma: zie de website:
carmeldcj.org/nl/bezinningshuis-regina-carmeli

Overleden				
	Bertha Fijen-Ruijl	Kastanjelaan 3	85 jaar	†23-02-2022
	Joop Aarssen	Kennedysingel 5-1	87 jaar	†24-02-2022
	Annie Janssen-Meuffels	De Lembergh	91 jaar	†08-03-2022



Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer



HET H. DOOPSEL ONTVING

13 maart 2022 **Jepp Schaeken** Jubileumstraat 19 Sittard

GEBEDSINTENTIES

De gebedsintentie voor de maand **april** luidt: *Voor hen die werken in de gezondheidszorg* Bidden wij dat zij die vooral in de armste landen zieken en ouderen bijstaan in de gezondheidssector, door regeringen en lokale gemeenschappen voldoende ondersteund worden.

De algemene gebedsintentie voor de maand **mei** luidt: *Voor gelovige jongeren* Bidden wij dat de jongeren, geroepen als zij zijn om ten volle te leven, van Maria leren om goed te luisteren, diep te onderscheiden, moedig het geloof uit te dragen en te leven in dienstbaarheid.

april
2022



Mei
2022

AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT

in de St.-Michielskerk.



Dagelijkse aanbidding

Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur. Loop even binnen op de Markt...Elke weekdag van 11-12u. *Hij is er voor U en mij!!*



Het St.-Petruskoor mag weer zingen!

Sinds kort is het St.-Petruskoor, na een lange stop vanwege de Corona-maatregelen, weer begonnen met repeteren en het opluisteren van diensten in onze Grote Kerk.

De repetities vinden, met uitzondering van de schoolvakanties, wekelijks plaats op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur onder de enthousiaste leiding van onze dirigent-organist Arno Kerkhof. Vanaf

april repeteren we in de Petruskerk.

Gemiddeld twee keer per maand luisteren we op zondag de dienst van 11.00 uur in de Petruskerk op. Daarnaast zingen we bij speciale gelegenheden.

De eerstvolgende uitvoeringen zijn: zondag 3 april; zaterdag 16 april tijdens de Paaswake; zondag 17 april eerste Paasdag; 1 mei; 4 mei dodenherdenking; 15 mei; 5 juni; 19 juni Sacramentsprocessie.

We zijn op zoek naar nieuwe leden! Vooral sopranen en bassen zijn van harte welkom; alten en tenoren uiteraard ook! Zingen is immers niet alleen leuk; het is ook fysiek en mentaal goed voor je: zingen ontspant en geeft energie!

Heb jij zin om ons koor te komen versterken dan ben je van harte welkom tijdens een van onze repetities. Stuur even een e-mail naar ons secretariaat l.delnoye@gmail.com en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Meer informatie kun je vinden op onze website www.petruskoor.nl of op de facebookpagina van het St.-Petruskoor.

Iets meer leren over het Katholieke geloof?

Kom naar het Klooster van de Zusters van de Kollenberg op 20 april, 11 en 18 mei en 8 en 22 juni van 20.00 tot 21.30u. We komen samen om ons geloof te verdiepen en een geloofsgesprek te voeren. Samen kijken we naar afleveringen van dvd's van mgr. Robert Barron o.l.v. pastoor Otto. Informatie en opgave: kap. Ranul Weerawarna, tel. 06-



36150481 of reginacarmelizrg@gmail.com

Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard

St.-Petruskerk: Kerkplein St.-Michielskerk: Markt



Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3

Deken R. Merx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan R. Weerawarna, Kloosterplein 10,

☎ 06 36150481

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard

☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard

NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en tel.nr. door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎4519039. Dank u!



AANMELDING HUWELIJKEN

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum! Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com

H. Communie/ Paascommunie voor aan huis gebonden

Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meld dit dan op de pastorie: tel. 4512275. Op Paaszaterdag, 16 april en vrijdag 6 mei wordt Communie rondgebracht. Op vrijdag 8 april vervalt de ziekencommunie. We bellen altijd vantevoren om een afspraak te maken en houden rekening met uw mogelijkheden. Maak gebruik van deze 'service'! Wij komen graag!

De liturgie van de Goede Week en Pasen

Palmzondag

Met palmzondag begint de Goede Week. De laatste dagen daarvan zijn het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. De Kerk viert het lijden, het sterven en de dood van Jezus Christus. De benaming Goede Week verwijst



naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd. De liturgie van palmzondag combineert twee herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus in Jeruzalem en die van zijn lijden en sterven.

Vreugde en droefheid liggen vlak bij elkaar. Begonnen wordt met palmwijding en palmprocessie. Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen zijn het symbool voor de vrede, die door de koning wordt gebracht. Bij ons worden die vervangen door allerlei andere groene takken en twijgen. Geschikte plaatsen om de palmtakjes op te hangen zijn: bij het wijwaterbakje, achter het kruisbeeld of boven een deur.

Witte Donderdag



Op Witte Donderdag werden vroeger de publieke zondaars na hun boetetijd weer in de gemeenschap opgenomen om het paasfeest mee te kunnen vieren. En de gelovigen vierden samen met hen de verzoening. Witte Donderdag ontleent zijn naam aan de liturgische kleur van deze dag en herinnert wellicht ook aan bedekken van de kruisbeelden met een wit doek. 's Avonds komt de parochie bij elkaar en viert ter gedachtenis van het Laatste Avondmaal de eucharistie.

Het gebaar van de voetenwassing tijdens de viering kan het woord van de verkondiging verdiepen. Het evangelie van de voetenwassing herinnert ons aan de dienst die de Heer ons bewijst en die ook wij elkaar verplicht zijn. Na het gloriagebed zwijgen de klokken en het orgel tot de paasnacht. In plaats van de klokken horen we ratels of kleppen. Na de viering draagt de priester het Lichaam van Christus in processie naar het rustaltaar. Daar wordt het bewaard tot het uitreiken van de heilige communie op Goede Vrijdag. Het wordt door de gelovigen in stille aanbidding vereerd.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag wordt er geen eucharistie gevierd en zijn het priesterkoor en altaar zo kaal mogelijk, zonder enige versiering. In een bijzondere gebedsdienst wordt het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes gelezen en vindt de kruisverering plaats.

Teken van overwinning.

In de dagen van Jezus was bij de Romeinen de kruisdood de ergste en schandelijkste straf die een misdadiger kon krijgen. De apostel Paulus zegt daarom: de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is het een kracht Gods, maar ook een teken van overwinning. Zo gaat het verhaal dat keizer Constantijn in het kruis aan de hemel een teken zag dat hij tegenstander Maxentius zou overwinnen. Daarmee werd het kruis tevens een ereteken en vaak een sieraad. Maar voor Christenen moet het een teken blijven van de dankbaarheid voor de verlossing die Jezus door zijn kruisdood heeft gebracht.



De Paaswake

De paaswake behoort al geheel tot Pasen, de dag van Jezus' opstanding. Hij vindt plaats bij zonsondergang, als het donker wordt. Welkom op deze paasavond ! In geloof mogen wij vieren en herdenken wat haast ongelooflijk is: dat Jezus, gestorven en begraven, uit de dood is opgestaan. Wij vieren het feest van het Leven, van de Hoop.

Het wordt een viering met vuur en licht, een viering van eenvoudig luisteren naar oude verhalen, die spreken over Gods bezig zijn met de mens.

Het wonderlijke van deze viering is dat we niet alleen terugdenken aan lang vervlogen feiten, maar dat Jezus nu in ons midden de Verrezenen is, werkzaam aanwezig om ons tot leven te brengen.

Het licht, Jezus Christus, overwint de duisternis, zonde, uitzichtloosheid, onvrijheid, angst, dood. Zegening van het vuur achter in de kerk en bij goed weer in de pandtuin. Intocht met het licht van de aangestoken paaskaars aan het nieuwe vuur in de donkere kerk, daarbij zingt de diaken tot driemaal toe: Lumen Christi. Plechtige verkondiging van de paasboodschap: het Exsultet.

* De schriftlezingen met de hoofdmomenten uit de heilsgeschiedenis: Schepping – uittocht uit Egypte en doortocht door de Rode Zee = Gods blijvende verbond met de mens. Doopsel als een sterven voor de zonde en opstanding voor een nieuwe leven in Christus. Daarna het evangelie van Jezus' Verrijzenis.

* Doopviering, doop of doopherdenking die doet delen in Jezus Verrijzenis. Zegening van het nieuwe doopwater. Toediening doopsel. Hernieuwing van de doopbelofte, besprenkeling gelovigen met doopwater.

* Eucharistie die de viering van het paasmysterie voltooit: gedachtenis van de gekruisigde en verrezen Heer.

U bent van harte uitgenodigd deze bijzondere dagen mee te vieren in een van onze kerken.

VIERING KONINGS DAG

Op Koningsdag, woensdag 27 april, is er om 11.00u een Oecumenische Viering in de St. Petruskerk met medewerking van Sittards Mannenkoor Si-Tard en de Philharmonie Sittard. De viering vindt plaats in samenwerking tussen de R.K. Kerken Sittard, de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal en het Oranjecomité. Deken Merckx en Dominee Leeffers zullen voorgaan.

DODENHERDENKING

Op woensdag 4 mei is er om 18.30u een interreligieuze dodenherdenking in de St. Petruskerk. De viering zal muzikaal worden verzorgd door de Schola Cantorum Sittardiensis en het Petruskoor. Deelnemers zijn de R.K. Kerken Sittard, de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal, het Apostolisch genootschap Sittard en de Joodse Gemeenschap. Na de viering is er een kranslegging bij het monument op de Markt en aansluitend een voettocht naar de Begraafplaats Vrangendaal.



KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 7 mei 2022 tot 18 juni 2022. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn **vòòr maandag 25 april 2022** op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op **NL 98 RABO 0147 6036 76** o.v.v. misintentie en datum.

Met het opgeven en betalen van een misintentie in ons parochiecluster geeft men toestemming voor het publiceren van de misintentie in het parochieblad en de online publicatie daarvan.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 2 april

18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev tev Onbevekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestpljrd overleden ouders Joep en Jean Willems-Lendfers nadienst voor Bertha Fijen-Ruijl en voor Joop Aarssen

Zondag 3 april 5^e Zondag van de Veertigdagentijd (Petruskoor)

11.00u; gestpljrd ouders Custers-Stassen; gestpljrd voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn broer en zusters; pllejrdr voor Tiel Caris-Heemels

Zaterdag 9 april

18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestpljrd overl echtpaar Martens-Janssen; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst voor voor Joop Aarssen

Zondag 10 april Begin van de GOEDE WEEK

Palmzondag Intocht van de Heer in Jeruzalem

11.00u gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; pljrd voor Peter Op de Kamp en Truus Op de Kamp-Stelten; pl2ejrd voor Mariëtte Paquay-Heijnen; pllejrdr voor Marthe Brouwers-Kretzers

Dinsdag 13 april

15.00u BOETEVIERING

PAASTRIDUUM:

Donderdag 14 april Witte Donderdag

19.00u Plechtige avondmis Witte Donderdag: viering van de instelling van de

H.Eucharistie, van het Sacrament vh Priesterschap

gestplev voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen; plev voor Hub Moonen

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag: Het lijden en sterven van de Heer

15.00u Kruisweg

19.00u Kruisverering

Zaterdag 16 april Stille Zaterdag – Heilige Paasnacht

21.00u Paaswake met Petruskoor

gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestplev levende en overl. leden vd fam. Triepels-Vermij en vd fam Jansen-Renckens en voor Zef en Truus Triepels-Janssen; gestpljrd ouders Jos en Lien Beurgens-Verwijlen en ouders Beurgens-Schörger; gestplev v h echtpaar Roodenburg-van den Berg; pl2ejrd voor Theo Vahsen.

Zondag 17 april Paaszondag Verrijzenis van de Heer met Petruskoor

11.30 u (afwijkend tijdstip!) gestpljrd overl fam.l. Mertens-Pötsch; voor de zielenrust van Leo, Lotti, Titti, Zef en Bert; plev v overl ouders Tjeu Tonglet en Maria Boonen, tevens voor Chrit Tonglet, v Tillie Kusters-Tonglet en v Jo Tonglet; pljrd v Netty Hendriks-Schouteten; pljrd v Jo Laudy en Sophie; voor Harry Gieskens en ouders Gieskens-Martens

Maandag 18 april Tweede Paasdag

11.00u voor de vrede

De wekdagmissen vinden vanaf nu weer plaats in de Petruskerk

Dinsdag 19 april

8.30u gestev Frits en Riet Pfenning-van Santvoord

Woensdag 20 april

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

Donderdag 21 april

8.30u ev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk

Vrijdag 22 april

8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D); zal Jos Merkx

Zaterdag 23 april

18.00 uur gestev voor zielenrust v overl echtpl Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)

Zondag 24 april 2^e Zondag van Pasen, Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid.

11.00u gestpljrd voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot; pljrd v. verl. ouders Welters-Hochstenbach, schoonzoon Lou Maas en schoonzoon Harry Kusters; v overl ouders Clemens en Elise van Oppen-van Wayenburg en overl. fam.

Maandag 25 april H. Marcus, evangelist

8.30u voor de vrede

Dinsdag 26 april

8.30u gestev v echtpl Louis en Ellie Corbeij-Gieskens

Woensdag 27 april H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

8.30u voor de vluchtelingen

11.00u Oecumenische viering Koningsdag mmv Si-Tard en Kon. Philharmonie

Donderdag 28 april

8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D);

Vrijdag 29 april H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

8.30u ter ere van het H. Hart tot Eerherstel

Zaterdag 30 april

18.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev voor zielenrust v overl echtpl Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev familie Dieteren-van Neer-Meyer;

Zondag 1 mei 3^e Zondag van Pasen

11.00u gestplev v overl ouders Martijn en Lie Canisius-van Leeuwen en dochter Marion;

Maandag 2 mei H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

8.30u ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D); voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen

Dinsdag 3 mei HH Filippus en Jakobus, apostelen

8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)

Woensdag 4 mei DODENHERDENKING

8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)

18.30u Interreligieuze dodenherdenking *mmv. Petruskoor*

Donderdag 5 mei

8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)

Vrijdag 6 mei

8.30u Ter ere van het H. Hart van Jezus tot eerherstel(D); gestev het Heilig Hart van Jezus

ST.-MICHIELSKERK

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste

Zondag 3 april 5^e Zondag van de Veertigdagentijd

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Maandag 4 april

9.30u voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen; ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D)

Dinsdag 5 april

8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)

Woensdag 6 april

8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)

Donderdag 7 april

8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)

Vrijdag 8 april

08.30u ev. Voor de overledenen vd familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid

Zondag 10 april Begin van de GOEDE WEEK, Palmzondag. Intocht van de Heer in Jeruzalem

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Zondag 17 april Paaszondag Verrijzenis van de Heer

9.30u; gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;

Maandag 18 april Tweede Paasdag

9.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2)

De wekdagmissen vinden vanaf nu weer plaats in de Petruskerk

Zondag 24 april Beloken Pasen

9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Zondag 1 mei

9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.). Rozenkrans op

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u

Zondag 3 april 5^e Zondag van de Veertigdagentijd

Basiliekkoor

9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Donderdag 7 april

10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebied; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 9 april

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 10 april Begin van de GOEDE WEEK, Palmzondag Intocht van de Heer in Jeruzalem met Basiliekkoor

9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Donderdag 14 april Geen H. Mis

Zaterdag 16 april Geen H. Mis

Zondag 17 april Paaszondag Verrijzenis van de Heer met Basiliekkoor

9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen; v/d overl. ouders Castro-Schellinx; gestichte jaardienst Oberndorff.

Maandag 18 april Tweede Paasdag met Basiliekkoor

9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Donderdag 21 april

10.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 23 april

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 24 april Beloken Pasen

9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen; overleden ouders Sollet-Castermans.

Donderdag 28 april

10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebied; v/d overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 30 april

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

14.00 uur Huwelijk Noud Fieten en Steffie Levels.

Zondag 1 mei

Bedevaart Wijnandsrade met Koor Wijnandsrade

10.30u (let op : afwijkend tijdstip) v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Donderdag 5 mei

10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebied; v/d overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 7 mei

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

13.00u Huwelijk Joseph Keane en Lima Simons.

ROZENKRANSGEBED

Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur

E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl

De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollators.
Opgave misintenties vóór maandag 25 april 2022 (opgave dus ruim voor verschijnen parochieblad!).

H. Paulusparochie Limbrichterveld / Hoogveld



Pastoor-Deken R. Merkx, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558

De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, behalve op maandag.

5^E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 2 apr 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 6 apr 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

PALM – OF PASSIEZONDAG

zaterdag 9 apr 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 13 apr 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

PASEN

zaterdag 16 apr **De Paaswake met ontsteken van het Paas-vuur vindt plaats in de H.Petruskerk**

woensdag 20 apr 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

2^E ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 23 apr 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 27 apr 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

3^E ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 30 apr 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes

woensdag 4 mei 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen H. Paulusparochie

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het volgende parochieblad tot 12 maart bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priestersteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaadvlieg-Fiddelers.

Voor de plechtigheden van het **Paastriduüm** en de **Paaswake** kunt u terecht in de H.Petruskerk.(zie vieringen H.Petruskerk in dit parochieblad)

Parochie H. Bernadette -Baandert



Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973)

VASTENACTIE

Elders in dit parochieblad vindt u alle informatie over de vastenactie. Het vastenzakje treft u in dit parochieblad aan en kunt u gevuld deponeren in de offerblokken welke achter in onze kerkgebouwen staan.

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie, tel. 4512275. Zie blz. 5

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL

*** op maandag tot en met vrijdag:**

- in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur

- in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur,

*** op zaterdagen en zon- en feestdagen:** van 14 tot 16 uur.

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven

Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard

tel. 046-4583023 email : parochieoverhoven@gmail.com

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314

Rabobank: NL60RABO0147635594)



Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: *Ga naar* parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream *Klik op het kopje livestream*

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk Overhoven en Facebook Kinderkoor 'The Voices of Kids

De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien).

zondag 3 april: 5^e zondag Veertigdagentijd **11.00 uur**
Volkszang met cantor Verjaardag Maria Elisabeth Gruisen – Jessen, nadienst Thieu Muijres; nadienst Cor Klaus

GOEDE WEEK EN PASEN



zondag 10 april: Palmzondag / gezinsviering **11.00 uur**

The Voices of Kids nadienst Thieu Muijres; nadienst Cor Klaus

donderdag 14 april 2022: Witte donderdag **19.00 uur**

Volkszang-cantor

vrijdag 15 april: Goede Vrijdag – Kruisweg **15.00 uur**

Volkszang-cantor

vrijdag 15 april : Goede Vrijdag- viering /Passion **19.00 uur**

The Voices of Kids

zaterdag 16 april: Paaswake *) **19.00 uur**

Cantate

zondag 17 april: Hoogfeest van Pasen **11.00 uur**

Sound 70 Ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden; nadienst Thieu Muijres; voor Leo en Mia Reul, Willem en Elisabeth Verleng, Aukje Thomassen, zuster Christina Op den Camp, Louise Boetzkes en Pater Leon Goertz; nadienst Cor Klaus

maandag 18 april: Octaaf van Pasen *) **11.00 uur**

The Voices of Kids *) intenties als op zondag

zondag 24 april 2022: 2^e zondag van Pasen/Beloken Pasen **11.00 uur**

The Voices of Kids nadienst Cor Klaus

zondag 1 mei 2022: 3^e zondag van Pasen zeswekendienst Cor Claus **11.00 uur**

The Voices of Kids Mia Storken-Lemmens vw verjaardag; voor John Alexander Devine; Pater Leon Goertz; Mieke Meeuws

GEDOOPT

Op 13 maart 2022 is gedoopt Elyano Valize, Petrusstraat 56 in Sittard

OVERLEDEN

Op 8 februari 2022 is overleden dhr. Baer Ritterbex. Dhr. Ritterbex woonde de laatste tijd in Om de Toren 1K in Beek. Hij is 92 jaar geworden. Op 17 februari 2022 is overleden mevr. Lies Hochstenbach. Zij woonde Houtstraat 3 in Klimmen. Zij is 83 jaar geworden

Op 10 maart 2022 is overleden dhr. Thieu Muijres. Dhr. Muijres woonde Kastelenweg 20 in Sittard. Hij is 82 jaar geworden.

Op 14 maart is overleden dhr. Cor Klaus. Dhr. Klaus woonde de laatste tijd in verpleeghuis Eikenburg te Eindhoven. Voorheen woonde hij op de Nusterweg. Dhr. Klaus is 96 jaar geworden. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 1 mei 2022.

IN MEMORIAM JO SMEETS

Op 29 januari 2022 is overleden dhr. Jo Smeets. Dhr. Smeets was ruim 8 jaar de vaste organist van ons zangkoor Cantate. Ook begeleidde hij vaak de volkszang in onze kerk.

Hij deed dat op zijn eigen bescheiden wijze. De parochie en kerkkoor Cantate zijn hem heel veel dank verschuldigd. Dhr. Smeets is 77 jaar geworden.

OPENSTELLING KERK OVERHOVEN OP GOEDE VRIJDAG

De Heilig Hartkerk aan de Geldersestraat 37 in Overhoven, Sittard, is op Goede Vrijdag (15 april) geopend van 10:00 uur tot de aanvang van de Kruiswegviering om 15.00 uur.

De parochie onderneemt dit initiatief om de parochianen, de bewoners van de wijk Overhoven en alle mensen uit de omgeving van 10:00 uur tot 15:00 uur de gelegenheid te bieden om een kaarsje op te steken bij het grote kruis, voor stilte, rust en gebed. Het kerkgebouw is immers een plek waar iedereen welkom is!

Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging van Jezus.

In de kerk is tijdens de openstelling muziek te horen van de Mattheus-Passion. Deze muziek is gecomponeerd door Johann Sebastian Bach en vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens Matteüs.

Ook kinderen (van de plaatselijke basisschool en daarbuiten) worden speciaal uitgenodigd om een bloem te knutselen en deze bij het kruis in de kerk neer te leggen.

Om 15:00 uur vindt in de kerk de **Kruisweg** plaats. Op dezelfde dag vindt in de kerk om 19:00 uur een uitvoering van **The Passion**.

U bent tevens van harte uitgenodigd voor de **Kruiswegviering om 15.00 uur** en **The Passion om 19.00 uur**.

Deze zijn tevens live te volgen via de livestream van de parochie op:

www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream, Facebook 'Kerk Overhoven' en Facebook 'Kinderkoor The Voices of Kids'

Ga voor meer informatie over **The Passion** naar de website:

<https://parochieoverhoven.jouwweb.nl/parochienieuws>

VASTENACTIE steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten.

Vanwege de situatie in Oekraïne is het doel van de Vastenactie veranderd. Zie hieronder.

KAZUIFELS _Onze parochiegemeenschap in Overhoven is zeer dankbaar vanwege het feit dat wij twee heel mooie Kazuifels in bruikleen (voor onbepaalde tijd) hebben gekregen van Trevianum Scholengroep (*uit hun prachtige Kapel*). Met dank aan Theo Hanssen voor de bemiddeling hierin. Het zijn een witte en een groene kazuifel, die prachtig en tot in detail bewerkt zijn. Het witte kazuifel heeft een hele mooie geborduurde opdruk van de H. Maria. Het is dan ook zeer toepasselijk dat dit kazuifel gedragen wordt bij feestelijke gelegenheden, met name ter ere van de Heilige Maria. Wij hebben dit kazuifel dan ook in onze parochiekerk voor de eerste keer gebruikt bij de Gezinsviering van 'Maria Lichtmis'.



VIERING VREDE EN VRIJHEID 1 MEI

Op zondag 1 mei wordt er in het kader van de Bevrijding weer een thema mis gehouden over Vrede en Vrijheid. Een thema dat door de gebeurtenissen in de Oekraïne helaas weer zeer actueel is. We hopen en bidden dat er



op 1 mei weer vrede in de Oekraïne zal zijn, maar de impact van de oorlog zal nog jaren duren. Het kinderkoor zal deze viering muzikaal verzorgen. Na afloop van de H. Mis zal er bij het dorpskruis in Overhoven een bloemstuk gelegd worden evenals bij het graf van de **Britse Soldaat John Alexander Devine (23 j., overleden op 24 november 1944)** op de Algemene Begraafplaats Sittard. Dit graf hebben de kinderen geadopteerd als teken van

respect, bewustwording en het 'levend houden' van het thema oorlog, vrede en vrijheid. Hiermee willen wij de kinderen van ons koor bewust maken dat wij onze vrede en vrijheid hebben te danken aan vele mensen die zich hiervoor sterk hebben ingezet en zelfs het leven hebben gegeven. U bent van harte welkom bij de viering op zondag 1 mei 2022 om 11.00 uur in de H. Hartkerk evenals bij het leggen van de bloemstukken. De viering is tevens te volgen via de livestream: www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream

KOFFIEDRINKEN

Koffie drinken na de H. Mis is weer mogelijk. Op zondag 3 april bent u weer van harte welkom in ons parochiezaaltje. Het koffiedrinken op 1 mei verschuift naar 8 mei i.v.m. de bloemlegging bij het dorpskruis en de Algemene Begraafplaats.

THUISCOMMUNIE

Op **donderdag 14 april** wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht. Voor bewoners van het SGL gebeurt dit op **Tweede Paasdag 18 april** na 11.15 uur. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in stand houden! **ING:**

NL37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 20 april 2022 inleveren.

Kerkbijdrage overmaken? Ja, graag!

Parochie H. Petrus en H. Michaël: NL51 INGB 0001 0325 40

Parochie H. Paulus, Limbrichterveld NL86 INGB 0003 2686 33

Parochie H. Bernadette, Baandert NL07 INGB 0001 5719 73

Parochie H. Hart, Overhoven NL37 INGB 0001 0353 14

VASTENACTIE

OEKRAÏNE en VASTENACTIE

“Je land is je leven”

Dit jaar is het thema van de vastenactie 'landrechten'. In het vorige parochieblad hebt u al uitgebreid kunnen lezen over projecten in Guatemala, Libanon en Brazilië. De situatie in Oekraïne is van dien aard dat velen daar iets voor willen geven. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben gevraagd om gebed en om een gift voor Oekraïne. Omdat de Bisschoppelijke Vastenactie via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen in Oekraïne en in de landen eromheen, vragen de bisschoppen om ook aan de Vastenactie te geven ten behoeve van Oekraïne. En eigenlijk kan het thema dit jaar niet beter gekozen zijn.

Ook dit jaar collecteren we vanwege de Corona-pandemie niet huis-aan-huis. Vanaf Aswoensdag staan de Vastenactie-offerblokken weer achter in onze kerken. Het Vastenzakje treft u aan in dit parochieblaadje, maar ze liggen ook in onze kerken. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat naar

banknummer NL 51 INGB 0001 0325 40 van onze parochie of het diocesaan nummer van de vastenactie: NL 21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebuero Roermond onder vermelding van 'vastenactie 2022' of heel specifiek 'Oekraïne'.

LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven.

Overigens is ook de bekende stichting Kerk in Nood in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij. Meer informatie op: www.kerkinnood.nl



AD MOSAM Barock in de St. Michiel



Op 8 april a.s. geeft AD MOSAM Barock in de Michiel (Paterkerk) in Sittard een bijzonder passieconcert.

AD MOSAM is dé ambassadeur van de barokmuziek in Zuid-Nederland. Het ensemble bestaat uit professionele specialisten op het gebied van barokmuziek en staat onder leiding van dirigent Huub Ehlen. Samen met de vermaarde Duitse Countertenor Franz Vitzthum presenteren ze een prachtig en bijzondere passieprogramma: “Vergnügte Ruh”.

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust

verborgen schatten uit de passietijd

Vanuit zijn zoektocht naar onbekende en minder bekende juweeltjes uit de barok stelde dirigent Huub Ehlen een alternatieve passie samen. Geen grootse Mathäuspasion maar een intiem en persoonlijk verhaal van afscheid nemen en welkom heten, van sterven en opbloeien, van treurnis en blijdschap. Het werd een programma met talrijke juweeltjes. Daaronder Bachs schitterende solo-cantate *Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (BWV 170)* voor alt en orkest. De muziek wiegt de ziel, brengt berusting en diepe ontroering. Voor het orgel is een glansrol weggelegd in prikkelende virtuoze passages. Solist in dit programma is de beroemde countertenor Franz Vitzthum die ook soleert in de kleurrijke *Lamentaties* van Zelenka. Daarin treurt de profeet Jeremias over de val en het verlies van de stad Jeruzalem; een parallel met de actualiteit in de steden Charkow en Kiev? Juweeltjes van de componisten Erlebach en Kobelius en instrumentale werken van Bach en Zelenka vervolmaken dit bijzondere passieprogramma.

In de sfeervolle en intieme Michielskerk in Sittard zal al dat moois in een volmaakte ervaring samenkomen.



Het concert in de Michiel is op vrijdag 8 april en begint om 20.00 uur. Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen via [AD MOSAM - klassiekemuziek.nl](http://ADMOSAM-klassiekemuziek.nl). Indien er nog kaarten beschikbaar zijn kunt u die bij de entree kopen. Een uitgebreid programmaboekje krijgt u gratis.

Voor meer informatie: zie www.admosam.nl

NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT

Het mag ook uw parochie zijn...?!

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Uw parochie is een ANBI. Dat betekent dat over de gift geen belasting hoeft te worden betaald! Iedere euro die u doneert komt ten goede aan uw kerk!

Bouw mee aan de toekomst van onze Kerk.

Voor onszelf en voor hen die na ons komen...

Pastoraal Team:

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan R. Weerawarna, Kloosterplein 10 ☎ 06 36150481

Assistent H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag en vrijdag, tussen 10.00 en 12.30u of na telefonische afspraak

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE:

www.rk-kerken-sittard.nl

Contact: mbt H. Doopsel:

via pastorie: ☎ 4512275 of

Catechist B. Scholte ☎ 4519139

Melden bij voorkeur via mail:

doopsel@rk-kerken-sittard.nl

mbt Huwelijk - Uitvaarten:

Deken R. Merkx: ☎ 4512275

mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal:

Kapelaan R. Weerawarna

☎ 06 36150481

mbt pastoraal zieken en ouderen:

Deken R. Merkx: ☎ 4512275

Assistent H. Peters ☎ 4512497

mbt contact zorginstellingen:

Diaken R. Fleischeuer ☎ 4528072



Fragment Graflegging Petruskerk, begin 14^e eeuw Foto: R. Merks

De soldaat die Jezus kruisigde

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief -
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -'
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram -
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

En antwoord als de menschen mij wat vragen:
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.'

Martinus Nijhoff