



Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
26^e jrg. nr. 2 – 7 januari 2023

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 18 februari 2023
Voor parochianen is dit blad gratis
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen
www.rk-kerken-sittard.nl
Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream

Woord van de deken

Wekenlang hebben we ons erop voorbereid en dan is het eigenlijk toch heel snel voorbij....Kerstmis en Nieuwjaar. De kerstversiering staat weer in de dozen op zolder, de kerstbomen zijn opgehaald. En dan volgt de lange, saaie januarimaand. Geen vakanties in het vooruitzicht, van het voorjaar hebben we nog niets te verwachten... Maar daar hebben we gelukkig wat op gevonden: carnaval. Even lekker helemaal los, samenzijn als remedie tegen de duisternis die ons neerdrukt. Goed dat ze er zijn, onze feesten, zo nauw verbonden met ons levensgevoel.



En onze Kerk doet mee. Vlak na de kortste dag van het jaar (21 december) vieren we de geboorte van Christus. Onze Germaanse voorouders waren ieder jaar bang dat de dagen niet meer zouden gaan lengen en versierden groene bomen om de overwinning van het licht te vieren. Daar danken wij onze kerstboom aan. Het christendom plaatst de geboorte van Jezus Christus niet voor niets in het kader van het nieuwe licht: Hij brengt licht in onze duisternis.

Carnaval zou kunnen teruggaan op de Romeinse Saturnaliën en de Bacchuscultus. Maar het christendom plaatst carnaval vlak voor het begin van de Veertigdagentijd. Nog even 'gek doen' voordat de vasten begint. En dan gaan we naar Pasen: het feest van de Paashaas en de eieren. Pardon? Geef mij maar de christelijke betekenis: de Heer verrijst uit het graf, Hij overwint lijden en dood en schenkt ons eeuwig leven. Daar kan geen kuikentje, haasje of eitje tegenop...

Het zal duidelijk zijn dat de feesten die zo mee-resoneren met ons levensgevoel onverwoestbaar zijn. Ze zullen nooit verdwijnen omdat ze bij ons mens-zijn horen. Maar zoals de 'levens-feesten' gaandeweg een christelijke betekenis hebben gekregen, kunnen ze die ook weer verliezen. Kerstmis is al lang niet meer voor iedereen het feest van de geboorte van Christus, om nog maar te zwijgen over Pasen.

De vraag is een beetje: moeten we ons als christenen verzetten tegen het teloorgaan van de christelijke inhoud van deze feesten? Ik denk het eigenlijk niet. Volgens de statistieken is op dit moment 60% van de Nederlands bevolking niet meer christelijk. En dat betekent eenvoudig dat onze maatschappij geen christelijke samenleving meer is. Dat kunnen we natuurlijk als christenen betreuren maar het lijkt mij niet verstandig een soort kruistocht te beginnen om het christendom te 'redden'.

Jezus Christus noemt zijn leerlingen 'het zout der aarde' en 'het licht der wereld'. Eén korreltje zout kan het eten smakelijk maken, één lichtpuntje wijst ons de weg in een aardedonkere kamer. Eén christen kan de wereld veranderen!

We staan niet voor de uitdaging om de hele Nederlandse maatschappij weer Katholiek te maken, we staan voor de uitdaging om 'zout' te zijn en 'licht'. Dat is onze roeping en we doen dat met de hulp van Jezus Christus zelf. Hij zal ons christelijk handelen vruchtbaar maken voor de komst van Zijn Rijk.

Zout en Licht zijn. Ik ben veel in de kerstdagen veel mensen tegengekomen die ik tot deze categorie wil rekenen. Ik heb leraren gezien die hun leerlingen een excursie gaven naar een van onze kerken om 'uit te leggen' en 'aan te bieden'. Ouders en grootouders die naar de kerststallen kwamen kijken en hun kroost 'het verhaal' vertelden. Duizenden mensen

hebben de kerstvieringen bezocht en hebben thuis een kerststalletje opgezet dat uitnodigt om vertederd te raken door wat we zien. Dat God is geboren voor ons mensen. Omdat Hij van ons houdt en ons in vrede en veiligheid door het leven wil leiden.

Rob Merckx, deken



BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI

De corona-basisregels blijven gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 7.00 uur

zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09.00 uur

Eucharistische aanbidding: 3^e, 4^e en 5^e zondag: 12.30 - 17.00 uur
1^e en 2^e vrijdag: 12.30 - 17.00 uur

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken. Buiten de mistijden: aanbellen bij de deur naast de kapel!

20 - 22 januari 2023

Bezinningsdagen voor 30+ers

Onder de bescherming van Gods engelen

Het is een tijd voor ontmoeting, bezinning en verdieping voor mensen van 30 t/m 55 jaar.

Inleider: **Pastoor Martin Otto**, Limbricht

Begin: Vrijdag, 17.00 uur - Sluiting: Zondag, 16.00 uur

Kosten: € 146,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)

Opgave voor **6 januari 2023** bij pastoor M. Otto, Limbricht m.a.j.otto@hetnet.nl, 046-4515595

19 - 21 februari 2023 (carnaval)

Bezinningsdagen in stilte

Thema nog niet bekend

Inleider: **Pastoor Martin Otto**, Limbricht

Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur

Kosten: € 146,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)

Maandag 13 maart 2023 (10.00 - 17.00 u) **Bezinningsdag**

Thema nog niet bekend

Inleider: **Pater Ambrosius Bantle**, ORC Schondorf

Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

13 - 16 maart 2023

Retraite in stilte

“Loof, mijn ziel, de Heer!” (Ps. 103,1)

Inleider: **Pater Ambrosius Bantle**, ORC Schondorf

Begin: Maandag, 16.30 uur - Sluiting: Donderdag, 13.30 uur

Kosten: € 232,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)

Overleden

Leo van der Donk	Bloemenweg 53	72 jaar	† 03-11-2022
Jean Mennens	Kerkplein 21	86 jaar	† 07-12-2022
Huub Clemens	Odasingel 631	90 jaar	† 09-12-2022
Math van Noorden	Brugstraat 115	96 jaar	† 10-12-2022
Paul Gijsen	Reubsaetlaan 13`	95 jaar	† 22-12-2022



Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer



Gedoopt

Hailey Dresens	20 november 2022
Sem Quix	4 december 2022
Hannah van Wijk	18 december 2022

AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT

in de St.-Michielskerk.



Dagelijkse aanbidding

Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur. Loop even binnen op de Markt Elke weekdag van 11-12u. Hij is er voor U en mij!!



Open Kerk



Op donderdag 2 februari (2 maart, 30 maart, 4 mei, 1 juni) verzorgt de Kommelgemeenschap uit Maastricht weer Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent van harte welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te luisteren naar de muziek en de zegen van de priester te ontvangen. Loop eens binnen: het zal u goed doen!

Algemene aanbevolen gebedsintenties

Januari: Voor opvoeders Bidden wij dat opvoeders geloofwaardige getuigen zijn die broederschap in plaats van rivaliteit onderwijzen en vooral de meest kwetsbare jongeren helpen.

Februari: Voor parochies Bidden wij dat de parochies de verbondenheid centraal stellen en steeds meer gemeenschappen van geloof, broederlijkheid en gastvrijheid zullen zijn voor de meest behoeftigen.

Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard

St.-Petruskerk: Kerkplein St.-Michielskerk: Markt Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart:
Oude Markt 3



Deken R. Merckx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275
Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10,
☎ 06 19561396

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard
☎ 4512497

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en tel.nr. door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, ☎4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard, ☎4519039. Dank u!



AANMELDING HUWELIJKEN

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum! Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com

H. Communie voor aan huis gebondenen

Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meld dit dan op de pastorie: tel. 4512275. Op de eerste vrijdag van de maand wordt Communie rondgebracht. De volgende keer is dus vrijdag 3 februari. We bellen altijd van tevoren om een afspraak te maken en houden rekening met uw mogelijkheden. Maak gebruik van deze 'service'! Wij komen graag!

Weekdagmissen in het winterseizoen

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, verplaatsen we in het winterseizoen (Allerheiligen-Pasen) de vieringen van de weekdagen van de Petruskerk naar de Michiel (Paterskerk). De Michiel is veel kleiner en dus makkelijker en goedkoper te verwarmen, zeker met de huidige brandstofprijzen.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 18 februari tot 1 april 2023. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vóór

maandag 06-02-2023 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via ☎ 4512275 - of via mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op **NL 98 RABO 0147 6036 76** o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 7 januari

18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath Krux; tev Onbevleete Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; nadienst Jean Mennens, Math van Noorden, Huub Clemens, Leo van der Donk en Paul Gijsen

Zondag 8 januari Openbarig des Heren (Driekoningen) (met Petruskoor)

11.00u Gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad *Uitreiking Huiszegen*

Zaterdag 14 januari H. Arnold Janssen, priester

18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) pljrd voor Louis Beurgens; nadienst voor: Math van Noorden, Jean Mennens, Huub Clemens en Paul Gijsen

Zondag 15 januari 2^e Zondag door het Jaar (met Schola)

11.00u pljrd voor Arnold Collé; pljrd voor Harry Wetzels; ter ere van de H. Antonius pljrd voor Dolf Ruijt en uit dankbaarheid; gestplev overl fam Cobben-Cals; gestplev v Hans Gerards en zijn ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus; plev voor Corry Dols-Schmeitz;

Zaterdag 21 januari H. Agnes, maagd en martelares

18.00u gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); nadienst Jean Mennens, Math van Noorden, Huub Clemens en Paul Gijsen

Zondag 22 januari 3^e Zondag door het Jaar

11.00u; pl1ejrd voor Jeu Wessels en ter nagedachtenis aan Ria Wessels-van der Hijden; pl2ejrd voor Paulina Tacken-Krutzer

Zaterdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); nadienst voor Math van Noorden en Paul Gijsen

Zondag 29 januari 4^e Zondag door het Jaar (met Petruskoor)

11.00u gestpljrd voor Jo Göbbels; gestpljrd v Mia Hodenius-Laumen

Zaterdag 4 februari

18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; tev Onbevleete Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom; nadienst voor Paul Gijsen

Zondag 5 februari 5^e Zondag door het Jaar (met Petruskoor)

11.00 gestpljrd Sef en José Kleynen-Cals en overl ouders Martens-Kleynen

19.00u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen

Zaterdag 11 februari

18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) gestplev voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en familie; gestplev voor de

zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
nadienst voor Paul Gijsen

Zondag 12 februari 6^e Zondag door het Jaar (*met Schola*)

11.00u gestpljrd v Philomène Marx-Donners en echtgenoot Harry Marx; plev voor Corry Dols-Schmeitz; plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk

Zaterdag 18 februari

Ochtendmis 9u in Basiliek

ST.-MICHIELSKERK

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbedding Allerheiligste

Zondag 8 januari Openbaring des Heren

9.30u gestplev vd zielerust v overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ter ere van de H. Antonius *Uitreiking huiszegen*

Maandag 9 januari Doop van de Heer

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld

Dinsdag 10 januari

8.30u voor de weldoeners van onze parochie

Woensdag 11 januari

8.30u voor de zieken van onze parochie

Donderdag 12 januari

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

Vrijdag 13 januari

8.30u voor overl medewerkers van de parochie

Zondag 15 januari 2^e Zondag door het Jaar

9.30u gestplev voor de zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Maandag 16 januari H. Antonius, abt

8.30u gestev v echt p Louis en Ellie Corbeij-Gieskens

Dinsdag 17 januari H. Antonius, abt

8.30u voor de overl. vd fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid

Woensdag 18 januari

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie

Donderdag 19 januari

8.30u ev voor het welzijn van alle priesters, diakens en missionarissen vh bisdom Roermond (D)

Vrijdag 20 januari H. Agnes, maagd en martelares

8.30u voor de weldoeners van de parochie (D)

Zondag 22 januari 3^e Zondag door het Jaar

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echt p Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ter ere van de H. Antonius

Maandag 23 januari

8.30u v. overl priesters en diakens vh bisdom Roermond

Dinsdag 24 januari H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

8.30u voor overl bisschoppen van het Bisdom Roermond

Woensdag 25 januari Bekering van de heilige apostel Paulus

8.30u tot lof en zegen aan de Heer

Donderdag 26 januari HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

Vrijdag 27 januari

8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld

Zondag 29 januari 4^e Zondag door het Jaar

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux

Maandag 30 januari

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld

Dinsdag 31 januari H. Johannes (Don) Bosco, priester

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie

Woensdag 1 februari

8.30u v tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven (D)

Donderdag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) Met kaarsenprocessie

8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)

Vrijdag 3 februari Eerste Vrijdag van de maand

8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens

Zondag 5 februari 5^e Zondag door het Jaar

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; voor de overledenen van de familie Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid; gestpljrd Harry Flecken

Maandag 6 februari HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

8.30u voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna

Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen; tev de H.Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven

Dinsdag 7 februari

8.30u tev. de H. Engelbewaarders voor bescherming en leiding (D)

Woensdag 8 februari

8.30u voor de overl v.d fam. Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid

Donderdag 9 februari

8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie

Vrijdag 10 februari H. Scholastica, maagd

8.30u voor de weldoeners van onze parochie

Zondag 12 februari 6^e Zondag door het Jaar

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ter ere van de H. Antonius

Maandag 13 februari

8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen

Dinsdag 14 februari HH Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa

8.30 u vd zieken van onze parochie

Woensdag 15 februari

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

Donderdag 16 februari

8.30u voor de overl. vd fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid

Vrijdag 17 februari

8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.). Rozenkrans op **dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u**

Zaterdag 7 januari

9.00u voor overl. echtp. **Zaterdag 7 januari**

9.00u voor overl. echtp Caulfield-Tholen

Zondag 8 januari

9.30u *H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek*

Voor overleden echtp.Caulfield-Tholen; v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.

Donderdag 12 januari

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 14 januari

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 15 januari

9.30u *H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek*

Gestichte jaardienst overl. ouders Penners-van Helden en zoon Harrie Penners; voor overleden echtp.Caulfield-Tholen; v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.

Donderdag 19 januari

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen; Gestichte jaardienst Mevr. Van Dingenen.

Zaterdag 21 januari H, Agnes, maagd en martelares

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 22 januari

9.30u *H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek*

Voor overleden echtp.Caulfield-Tholen; v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.

Donderdag 26 januari HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen; Gestichte jaardienst Mevr. Oberndorff.

Zaterdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleeraar

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 29 januari

9.30u *H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek*

Voor overleden echtp.Caulfield-Tholen; v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.

Donderdag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 4 februari H. Agatha, maagd en martelares

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 5 februari

9.30u *H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek*

Voor overleden echtp.Caulfield-Tholen; v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.

Donderdag 9 februari H. Scholastica, maagd

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 11 februari

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 12 februari

9.30u *H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek*

Voor overleden echtp. Caulfield-Tholen; v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.

Donderdag 16 februari

10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Zaterdag 18 februari

9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

ROZENKRANSGEBED

Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u

Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl

De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollators.

Opgave misintenties vóór maandag 7 februari 2023 (*opgave dus ruim voor verschijnen parochieblad!*)

St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van de Aartsbroederschap, Oude Markt 20, tegenover de Basiliek.

De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, behalve op maandag.



Parochie H. Bernadette -Baandert



Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973)

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 3 februari (1^e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen.

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL

* op maandag tot en met vrijdag:

- in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur
- in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur,

* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur.

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen.

H. Paulusparochie Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken R. Merkx, Kloosterplein 10, Tel: 4512275

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, Tel: 4528072

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard

INGbank IBAN NL86INGB0003268633

Rabobank IBAN NL44RABO0147607558



OPENBARING VAN DE HEER

zaterdag 7 jan	19.00	Voor alle zieken in onze parochie <i>Uitreiking Huiszegen</i>
woensdag 11 jan	19.00	fam J.Diederer

2^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 14 jan	19.00	Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen
woensdag 18 jan	19.00	fam J.Diederer

3^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 21 jan	19.00	Voor het bestuur van ons Bisdom
woensdag 25 jan	19.00	fam J.Diederer

4^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 28 jan	19.00	Patroonsfeest St. Paulus
woensdag 1 feb	19.00	fam J.Diederer

5^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 4 feb	19.00	Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen
woensdag 8 feb	19.00	fam J.Diederer

6^E ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 11 feb	19.00	Voor alle zieken in onze parochie
woensdag 15 feb	19.00	fam J.Diederer

Parochiemedelingen H. Paulusparochie

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het volgende parochieblad tot 1 februari bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistentie Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers

een vertrouwd gezicht voor al uw vragen

U bent altijd welkom voor
een open gesprek.

Bel 046 - 451 35 72 of ga
naar monuta.nl/sittard.

Monuta  Wauben



Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven

Pastoor-deken R. Merckx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard

tel. 046-4583023 email : parochieoverhoven@gmail.com

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314

Rabobank: NL60RABO0147635594)



Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: *Ga naar parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream*

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk Overhoven en Facebook Kinderkoor 'The Voices of Kids

De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien).

Zondag 8 januari: Openbaring des Heren	11.00 uur	Voices of Kids
Jaardienst fam. Zinken- Beckers, kinderen en kleinkinderen; zeswekendienst Jan Hanssen en tevens voor Tiny Hanssen- Smeets <i>Uitreiking huiszegen</i>		
Zondag 15 januari: 2^e zondag door het jaar	11.00 uur	Cantate
Zondag 22 januari: 3^e zondag door het jaar	11.00 uur	Volkszang

Zondag 29 januari: 4^e zondag door het jaar	11.00 uur	Volkszang
Zondag 5 februari: 5^e zondag door het jaar <i>Dialectmis Carnaval</i>	11.00 uur	Gelegenheidskoor
Zondag 12 februari: 6^e zondag door het jaar	11.00 uur	Volkszang

OVERLEDEN

Op 21 november 2022 was de uitvaart van dhr. Jan Hanssen. Hij is 85 jaar geworden en woonde Dr. Nolenslaan 18. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 januari 2023.

ROZENKRANS

Iedere donderdag om 19.00 uur wordt in de Mariakapel de rozenkrans gebeden. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken. Ook kinderen kunnen de rozenkrans bidden. Op de site www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=rozenkrans kan een boekje aangevraagd worden om kinderen te helpen de rozenkrans te bidden.

JAARSTATISTIEK

Het jaar 2022 is inmiddels ten einde. Een veelbewogen jaar. In het afgelopen jaar zijn er 8 kinderen gedoopt, deden 17 kinderen hun eerste H. Communie, en waren er 14 overlijdens. Er is afgelopen jaar geen H. Vormsel toegediend in onze kerk.

DIALECTMIS Op zondag 5 februari houdt onze carnavalsvereniging 'De Narre' in samenwerking met de parochie de jaarlijkse 'dialekmès'. Een gelegenheidskoor, o.l.v. Efreml Verleng (bestaande uit oud leden van de Hofzèngesj) zullen mooie Limburgse liederen laten horen. Een mooie traditie, een mis voorafgaand aan de carnaval, waarbij bezinning een plaats krijgt naast het plezier. De 'Dialectmis' wordt ook uitgezonden via Livestream.



ACTIE KERKBALANS

Hartelijk dank dat u de parochie in Overhoven-Sittard steunt! Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor onze wijk. Een plek die verbindt en een plaats waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Mogen we dit jaar weer op uw steun rekenen?

Dankzij u hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. De viering van eucharistie, het pastoraat en het vormingsaanbod bracht mensen ook in 2022 samen. Kortom; de kerk is voor veel mensen van grote waarde. In 2023 willen we dat voortzetten.

Dat kan **alleen met uw bijdrage**.

Het laatste nieuws vindt u op onze website:

www.parochieoverhoven.jouwweb.nl en op onze Facebook-pagina: **KERK OVERHOVEN**. Via het parochieblad ontvangt u regelmatig aankondigingen en achtergronden.

We zijn u dankbaar voor uw bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Toch zijn we zo vrij u te vragen of u dit jaar misschien een hogere bijdrage wilt overwegen? Bijvoorbeeld met een bedrag van €5 of €10 per maand? Het zou de parochie op een nog solidere basis de toekomst in helpen. Uw bijdrage kunt u overmaken op



INGbank: NL 37 INGB 0001 0353 14 of **Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94**.
Wilt u zeker zijn dat u er volgend jaar ook aan denkt? U kunt via uw bank eenvoudig een automatische opdracht instellen, bijvoorbeeld via e-banking. Dit vervangt acceptgiro's steeds meer. Fiscaal aantrekkelijk schenken kan ook. Meer hierover vindt u in ons parochieblad onder het kopje Parochie Administratie.

Dankzij uw gift blijft onze parochie een plek van betekenis en verbinding. Hartelijk dank!



GESLAAGD KERSTCONCERT 'HYMNS OF HOPE'

Op 11 december vond een porachtig Kerstconcert plaats in de H. Hartkerk. Velen genoten van het optreden van The Voices of Kids, de Hofzèngesj en mezzo-sopraan Ellen Zimmer. Het concert werd druk bezocht. Ook kapelaan Guerrero droeg zijn steentje bij door het zingen van 'Felice Navidad'. Na afloop was er een gezellige ontmoeting in de Gelrehof met koffie, chocomel en kerstbrood.

KOFFIEDRINKEN

U bent van harte welkom op **zondag 8 januari** na de eucharistieviering een kopje koffie te komen drinken in ons parochiezaaltje. Tevens kunnen er nieuwjaars-wensen worden gewisseld.

THUISCOMMUNIE

Op **zondag 8 januari** wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners van het SGL de thuiscommunie gebracht. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor

aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. *Mail uw e-mailadres naar:* digitaalparochieblad@gmail.com

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE!

Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in stand houden! ING: NL37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594

Nieuwe tarieven kerkelijke vieringen

Tarieven kerkelijke vieringen vanaf 1 januari 2023, vastgesteld door het Bisdom

Eucharistievieringen

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00

Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,00

Rouw- en trouwgelden

Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00

Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 500,00

Gestichte jaardiensten

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

5 jaar € 75,00

10 jaar € 150,00

20 jaar € 275,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag

5 jaar € 150,00

10 jaar € 300,00

20 jaar € 600,00

Minimum bedrag kerkbijdrage

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de

huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00 voor 2023

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een huishouden/economische eenheid.

Planning parochieblad jaargang 26 - 2023

jrg-nr	van	tot	drukken	bezorgers	duur	opmerking:
26-1	26-11	7-1-21	15-11	25-11	6 weken	27-11: 1e Advent
26-2	07-01	18-02	27-12	06-01	6 weken	19-02: Carnaval
26-3	18-02	01-04	07-02	17-02	6 weken	02-04: Palmzondag
26-4	01-04	06-05	21-03	31-03	5 weken	18-05: Hemelvaart
26-5	06-05	17-06	25-04	05-05	6 weken	11-06: Sacr.processie
26-6	17-06	29-07	06-06	16-06	6 weken	15-07: Schoolvak.
26-7	29-07	09-09	18-07	28-07	6 weken	27-08: Rosazondag
26-8	09-09	21-10	29-08	08-09	6 weken	11-09: Kevelaer
26-9	21-10	02-12	10-10	20-10	6 weken	Allerheiligen/Allerzielen

Televisiemissen voortaan vanuit Roermond-Oost

De televisiemissen vanuit Limburg komen met ingang van dit jaar vanuit een nieuwe kerk: de H. Hartkerk in Roermond-Oost. Na Tegelen, Venray, Meerssen en Landgraaf werd het tijd om nu een keer naar Midden-Limburg te gaan.

De eerste televisiemis vanuit Roermond staat gepland voor februari. Pastoor Carlos Martinez neemt dan het stokje over van pastoor Harry Notermans uit Landgraaf-Waubach. De parochie in Roermond-Oost kenmerkt zich door gezinsvieringen met een eigen muzikale invulling.

Het hele jaar door is er elke zondag om 10.00 uur op NPO2 een eucharistieviering te zien vanuit een van de Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan de mis wordt het programma Geloofsgesprek uitgezonden. Leo Fijen praat dan met iemand uit het betreffende bisdom over zijn of haar geloof.

Actie Kerkbalans Vergeet niet uw kerkbijdrage te betalen

“Geloven doe je in de kerk,” zeggen mensen wel eens. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Als het goed is, heeft ons geloof consequenties voor alles wat we doen en voor de manier we in het leven staan: thuis, op het werk en – inderdaad – ook in de kerk.

Omgekeerd is een parochie echt niet alleen in het kerkgebouw actief, maar midden in de samenleving. Vanuit een gelovige grondhouding worden er allerlei activiteiten ondernomen: huisbezoek, catecheselessen, hulp aan mensen die in de problemen zitten en – inderdaad – ook de dagelijkse of wekelijkse kerkdiensten.

Al die activiteiten helpen om de Blijde Boodschap uit te dragen. Daarvoor zijn mensen en middelen nodig. Een parochie wordt gedragen door de mensen die zich bij die geloofsgemeenschap betrokken voelen. In morele zin, maar ook financieel. Om rond te kunnen komen, is de parochie volledig afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van



parochianen. Als we willen dat onze parochiefederatie haar goede werk kan blijven doen, dan is het belangrijk dat we daar ook met z'n allen financieel aan bijdragen.

Daarom herinneren we u er aan het begin van het jaar graag aan om uw kerkbijdrage te betalen. Dat kan een keer per jaar, per kwartaal of elke maand. Er staat geen vast tarief voor, maar in ons bisdom wordt uitgegaan van een minimumbijdrage van één procent van het netto-inkomen. Voor de meeste mensen betekent dit enkele tientjes per maand. Iets meer mag natuurlijk ook. We hopen dat de kerk u dat waard is. De parochies zijn erkend als Anbi. Dat wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Als u een officiële periodieke schenking doet of de parochie opneemt in uw testament, heeft dit zelfs nog meer belastingvoordelen.

Geloven doe je binnen én buiten de kerk. Om ons werk voort te kunnen zetten en het geloof door te geven aan een volgende generatie hebben we uw financiële steun nodig. Als parochiefederatie bouwen wij graag aan de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij?

Kerkbijdrage overmaken? Ja, graag!

Parochie H. Petrus en H. Michaël: NL51 INGB 0001 0325 40

Parochie H. Paulus, Limbrichterveld NL86 INGB 0003 2686 33

Parochie H. Bernadette, Baandert NL07 INGB 0001 5719 73

Parochie H. Hart, Overhoven NL37 INGB 0001 0353 14

Voor iedereen een bijzonder afscheid
eigentijdse ceremonie of traditionele uitvaart
in liefdevolle handen
met passie en persoonlijke aandacht

Ingrid Golsteijn & Eric Kempkens

Iedereen kan in de Hoeskamer terecht, ook als u geen uitvaartkostenverzekering heeft.

AFSCHEIDSHUIS DE HOESKAMER
Deerpstraat 53 · 6122 CE BUCHTEN
www.yarden-golsteijn.nl · tel. 046 850 4488

9,6
KLANTWAARDERING

houder van
kwakbrouwer
uitvaartorg

Ga mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal



De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Elke twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij elkaar om samen hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is altijd de viering met de paus.

De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Lissabon in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een groep jongeren naartoe. Naast het officiële programma in Lissabon bezoeken ze ook andere bijzonder plaatsen onderweg. De WJD-reis vertrekt op 22 juli en komt terug op 9 augustus. Interesse? Houd dan de website in de gaten: www.bisdom-roermond.nl/wjd of kijk op www.wjd.nl

150 Jaar Theresia van Lisieux

Werelderfgoedorganisatie UNESCO heeft een themajaar uitgeroepen rond de Heilige Theresia van Lisieux. Dat is niet voor niets, want op 2 januari is het precies 150 jaar geleden dat ze werd geboren. Bovendien was het afgelopen september 125 jaar geleden



dat ze overleed. En precies 100 jaar geleden werd ze zalig verklaard.

De Heilige Theresia werd op 2 januari 1873 geboren als Thérèse Martin. Al op jonge leeftijd voelde ze zich geroepen om God te dienen. Net als drie van haar zussen trad ze in bij de karmelietessen in Noord-Franse Lisieux. Als kloosterling streefde Theresia ernaar om heilig te worden, maar ze vond dit heel moeilijk en zocht daarom een eigen route: de zogeheten ‘kleine weg’. Hierin staat vooral Gods barmhartige liefde centraal.

Geloven was volgens Theresia geen verdienste, maar een genade. In haar eigen woorden: “Ik hoef niet groter te worden, ik moet juist klein blijven en steeds kleiner worden.” Ze beschreef deze kleine weg in een dagboek dat pas na haar dood werd

gevonden. Onder de titel ‘Het verhaal van een ziel’ werd het wereldberoemd. Vanwege deze spiritualiteit van de ‘kleine weg’ spreekt Theresia ook vandaag de dag nog steeds veel mensen aan.

Theresia van Lisieux overleed in 1897 aan tuberculose. In 1923 werd ze zalig verklaard, twee jaar later gevolgd door haar heiligverklaring. Bij gelegenheid van de 100^e verjaardag van haar sterfdag werd ze door paus Johannes Paulus II als derde vrouw uitgeroepen tot kerklerares. In 2015 werden haar ouders als eerste echtpaar eveneens heilig verklaard.

NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT

Het mag ook uw parochie zijn...?!

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het 'Goede Doel': uw parochie te laten gelden. Uw parochie is een ANBI. Dat betekent dat over de gift geen belasting hoeft te worden betaald! Iedere euro die u doneert komt ten goede aan uw kerk!

Bouw mee aan de toekomst van onze Kerk.

Voor onszelf en voor hen die na ons komen...

Pastoraal Team:

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 ☎ 4512275

Em. past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 ☎ 4008960

Asp. kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10 ☎06 19561396

Assistent H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard ☎ 4512497

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ☎ 4528072

Centrale administratie parochiecluster: ☎ 4512275

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken van overige zaken is de administratie geopend op maandag en vrijdag, tussen 10.00 en 12.30u of na telefonische afspraak

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE:

www.rk-kerken-sittard.nl

Doopsel:

via pastorie: ☎ 4512275 of
Catechist B. Scholte ☎ 4519139

Melden bij voorkeur via mail:
doopsel@rk-kerken-sittard.nl

Huwelijk - Uitvaarten:

Deken R. Merkx: ☎ 4512275

Jeugd- & Jongerenpastoraal:

Asp. Kapelaan J. Guerrero
☎ 06 19561396

Pastoraal zieken en ouderen:

Deken R. Merkx: ☎ 4512275
Assistent H. Peters ☎ 4512497

Contact zorginstellingen: diaken
R. Fleischeuer ☎ 06 10279717



Grote dank aan al onze vrijwilligers!

Kerstmis en Nieuwjaar zijn weer voorbij. Heel veel dank aan al onze vrijwilligers die zich weer hebben ingezet om er iets moois van te maken! De mensen die de kerstfolder hebben bezorgd (bijna 8000 exemplaren!), de parochiesecretaresse, de vele kerststalbouwers, de mensen die de kerken versierd hebben, de koren en organisten die hun allerbeste beentje hebben voorgezet, de priesterassistenten em. pastoor Bronnenberg, kapelaan Peters en em. pastoor Kerkhofs alsmede vicaris generaal Quaedvlieg die op kerstavond en eerste kerstdag geassisteerd heeft. Dank ook aan de assistenten van de liturgie: kosters, acolieten, lectoren en collectanten. Dank zij uw aller inzet hebben we dit jaar weer echt 'ouderwets' kunnen vieren!

Zeer veel dank voor de vele vrije tijd die u aan onze kerkgemeenschappen hebt gegeven!

R. Merx

